



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Ingrid Jespersens Skole. — Henrik Madsens Skole.

Brændpunktet

Redaktør : V. Thorsen.

Nr. 12

1. September 1915.

4. Aarg.

TIL LÆSERNE!

„Brændpunktet“ staar stik mod alle Beregninger igen overfor et Redaktørskifte, idet Knud Møller efter kun 4 Maaneders Virksomhed trækker sig tilbage og overlader mig Bladet. Knud Møller har i disse 4 Maaneder udført et overordentlig stort Arbejde i „Brændpunktet“'s Tjeneste. bl. a. ved og saa at faa det udsendt ved Frk. Jespersens Skole og ikke mindst ved i langt højere Grad at faa Mellemskolens Interesse vakt. Paa samtlige Læseres Vegne takker jeg ham for det mægtige Opsving, han har givet Bladet, og beklager, at han saa hurtigt forlader det igen.

Der har fra en enkelt Side været klaget over, at „Brændpunktet“ ikke længere var et „rigtigt“ Sko-

leblad, fordi det ikke indeholdt nok Skoleartikler. Jeg kan ikke indse det berettigede i en saadan Indvending. Det, det først og fremmest kommer an paa, er at faa Artikler, der interesserer, selv om de saa maaske ikke direkte angaar Skoleforhold.

At Bladet i højere Grad end før er lagt an paa Mellemskolen, er kun ganske naturligt, da denne rummer den største Del af Eleverne, og som mest glæder sig over at have et Skoleblad. Jeg nærer imidlertid det bedste Haab om at stille alle tilfreds og yderligere forøge „Brændpunktet“'s Fremgang og Anseelse.

V. Thorsen



Erslev & Hasselbalch
Købmagergade 26 Tlf. 4077—4078 **International Boghandel** Købmagergade 26
Tlf. 4077—4078

Største Lager af danske og ndenlandske Bøger

SCOUT LITTERATUR

Paladsteatret

fremviser for Tiden en Serie „Autentiske Krigsfilm“ fra Dardanel-lerne og Arras, som begge giver et levende Indtryk af Kampene derude. Desuden forevises en Række Billeder fra Alperne og et Par humoristiske Film, hvorefter særlig en fransk Farce med Komikeren Levesque i Hovedrollen vækker stor Munterhed.

Endelig ses en fortræffelig Film „Vestens Love“ med storartede Naturbilleder fra Canada. Alene disse Billeder er et Besøg værd.

Maa jeg sige naa!!

Hvis jeg i det Hele taget maa sige noget her i Bladet, saa synes jeg, det er en glimrende Idé med disse Cyklekort og „Løbenumre“.

Før kunde man ikke gaa over Filipavej uden at risikere at blive kørt i Smadder af en eller anden skallet Unge, der kom farende paa en Transportør-Maskine.

Nu kan man da i det mindste, naar man, efter at være bleven kørt over, faar samlet sig lidt sammen, hugge Fyrens „Løbenummer“ og saa melde ham til Chefen for uagt-som Kørsel og Mandsdrab.

Det er da altid „naa“e“.

Med al Respekt for det indførte System synes jeg dog, at der burde indføres forsk. Skærpselser i Udstedelsen af Kørekort.

Der burde, før en Elev faar sit Kørekort, afholdes Prøvekørsel over, hvorvidt Vedkommende er i Stand til at køre i den rigtige Side af Fortovet, (for det er da det mindste, man kan forlange af en, der kører paa Fortovet). Desuden om Eleven er i Stand til at tage Hatten af med højre Haand og bukke 3 Gange, naar han kører om Hjørnet.

Alt dette er saa vigtige Ting, at det maa tages i Betragtning, naar et Kørekort udstedes.

„Løbenummeret“ maa bæres synligt, helst paa Hatten eller paa Ryggen. Det maa være oplyst om Aftenen.

Lord Byron.

Udstyr
for Spejdere.
Bøgelund-
Raadhusplads 2.



Skarpe
Lommeknive.
Jensen,
Helmershus.

Pigespejderbevægelsen.

Da Spejderbevægelsen begyndte i Danmark, vilde Pigerne naturligvis ogsaa være med, og det varede heller ikke ret længe, før der dannedes en Pigetrop med Frøken Dalhoff-Nielsen som Tropsfører.

Denne Trop hørte ind under Frederiksberg Division, men senere dannedes endnu en Trop under Gentofte Division med Frk. Thomsen som Tropsfører. Pigespejderne adskilte sig ikke fra Drengene; naar de tog af Sted paa Tur, var det dem lige meget, om det var Solskinsvej, eller om det regnede, stormede eller sneede. Undertiden laa de ogsaa i Lejr; de var f. Eks. med ved de olympiske Løbe i Sverige. Efterhaanden som der kom flere og flere Spejdere til de to Tropper, begyndte man at tænke paa, at det vist var bedst at slutte dem sammen og danne en Pigedivision, og som tænkt saa gjort. De to Tropper blev sluttede sammen til en Division, Frøken Dalhoff-Nielsen blev Divisionschef og da Frøken Thomsen „gik ud“,

blev Divisionen delt i tre Tropper med nye Tropsførere.

Da Pigespejderne hørte under Drengedivisionerne, havde de samme Uniformer som Drengene, men da de sluttede sig sammen, valgte de sig en anden: Blaa Bluser og røde Tørklæder (Pigespejderne i England og Sverige har de samme Uniformer).

Siden Krigens Udbrud har Pigespejderne været paa Færde overalt, og de har haft nok at bestille. Først henvendte de sig til Røde Kors. De mødte hver Søndag Morgen Klokken 8 for at lave Forbindspakker. De strikkede Vaskeklude til Soldaterne, og desuden syede de Poser, hvori Soldaterne kunde have Kamme, Børster, Breve og Lommetørklæder. Endelig har Pigespejderne hjulpet med ved Salget af Lodsedler til Fordel for Indkaldtes Familier, og de Spejdere, der maa hjælpe Røde Kors i Krigstilfælde, faar Uddannelse paa Rigshospitalet, saa de kan gøre virkelig Nytte.

Før Krigen foretog de en Udflugt hveranden Søndag; paa disse Udflugter var der forskellige Øvelser som: Signalisering, Korttegning, Skattesøgning, Terrænøvelser og Ambulanceøvelser. I det sidste er Pigespejderne meget dygtige.

Paa Turene afholdes i Reglen 2 Øvelser, og mellem den første og den anden Øvelse er der Frokostpause, saa tænder de Baal og laver Mad og faar sig et hyggeligt Hvil. Desuden afholdes Patruliemøder engang hver Uge, ved hvilke Patrulierne, der bestaar af 6—10 Spejdere, beskæftiger sig med forskellige Ting som Filing, Træskærearbejder, Bogbinding, Syning og med at binde Børster; naar Patrulien har et tilstrækkeligt stort Oplag af disse Ting, sælges de til Fordel for Patruliekassen. Endvidere uddannes nye Spejdere, og man over sig i Signalering og Forbinding eller i de forskellige Ting, man skal kunne til de forskellige Eksaminer: Rekrut, 2. og 1. Klasses Eksamen.

Undertiden holdes der Foredrag, hvortil alle Interesserede kan købe Billetter. Blandt andre Foredrag har der fornylig været et om Pigespejderbevægelsen.

Pigerne følger i det Hele godt i Drengenes Fodspor, kun er de endnu faatallige, men da der er udlovet Præmier i Form af Sølv-

bægere for Hvervning af ti Spejdere, vil de maaske ogsaa paa dette Felt kunde naa Drengene.

E. O.

Det mystiske Mord.

(Forts.)

Vidnet (grædende): „At jeg selv var medskyldig, det er dog for galt, jeg siger ikke et Ord mere, før Mr. Burn er ført bort! Ikke et Ord.“

Assessoren: „Saa, Saa, min gode Kone, prøv bare paa at være rolig, det er nødvendigt, at Mr. Burn opholder sig herinde, medens De bliver forhørt. Hvorledes forholdes det sig med Telefonen?

(Vidnet tier.)

Assessoren: „Jeg spørger, hvorledes det forholder sig med Telefonen?“

(Vidnet svarer stadigt ikke.)

Assessoren: „Hvis De ikke svarer, er det værst for Dem selv.“

Vidnet (nervøst): „Jeg tør ikke! Ikke saa længe han staar saadan og stirrer paa mig, han kunde jo slippe løs og myrde mig ogsaa.“

Mr. Burn: „Mig ogsaa! Det er dog for galt, men vent —“

Vidnet: „Der hører De selv; nej, jeg gør det ikke, om ogsaa De

Crome & Goldschmidts

Hovedudsalg  Citygade

Altid billigste Priser paa gode smukke danske Varer

Specialitet: Stærkt Skoletøj.

saa vilde — jeg ved ikke hvad — men jeg gør det ikke.“

Assessoren (til Retsbetjenten): „Før Mr. Burn ud.“

Mr. Burn: Jeg protesterer — jeg — (rasende til Vidnet): Dette skal De faa betalt, det lover jeg Dem.“

Assessoren: „Se saa, min gode Kone, vær nu blot rolig. Altsaa hvorledes er det gaaet til, at Telefonen var i Uorden.“

Vidnet: „Inden Mr. Burn tog af sted, har han skaaret nogle Ledningstraade over, de kan umuligt være knækkede, det er gjort saa klodset, at jeg straks opdagede det.“

Assessoren: „Hvor staar Telefonen?“

Vidnet: „I Kontoret.“

Assessoren: „Kan man let faa Adgang til det Kontor?“

Vidnet (hemmelighedsfuldt): Nej jeg skal sige Dem, Mr. Burn laaser altid Døren.“

Assessoren: „Altid?“

Vidnet: „Ja, jeg har aldrig set Kontordøren staa aaben.“

Assessoren: „Aldrig?“

Vidnet: „Nej, ikke en eneste Gang. Det var nemlig af den Grund, jeg straks, da jeg kom, fattede Mistanke til Mr. Burn.“

Assessoren (skarpt): „Hvorledes kunde De saa straks opdage, at Ledningen var skaaret over, De siger jo selv, at Telefonen staar inde paa Kontoret?“

(Fortsættes.)

SIDSTE NYT

Fødselsdage:

Tænk, at Folk er saa kede af, at den vidunderlige Skolegang er begyndt igen, at der ikke er nogen som holder Fødselsdag i denne Maaned.

* * *

Har De hørt, at man herefter ogsaa skal have Nummer paa sit Madpapir.

Og at, hvis et Madpapir bliver truffet uden Ejermænd, vil der blive nægtet Vedkommende Tilladelse til at spise.

*

Har De hørt, at „Brændpunktet“ atter i Aar vil give sine Abonnenter Lejlighed til at læse Bladet.

*

Og at det, som Følge af, at en ung Dame i III G i Ingr. Jespersens Skole har 4 Smilehuller, vil udkomme paa 8 Sider.

*

Paa Grund af, at Tiderne er saa sløjce, ser vi os nødsaget til at skrive „Sildesalat“ med eet i.

*

Har De hørt, at ogsaa Kagekøner nu kan blive Studenter.

*

Og at de da kan føre Titlen stud. kag. et. slik.

Har De hørt, at det nu er moderne at være Tilbagesogsfabrikant.

Men at det er i Rusland.

*

Læserne maa ikke forbavses over, at Artikler til „Brændpunktet“ fra nu af og til Krigen holder op skal sendes til Redaktionen.

*

At De 6 foregaaende Numre af „Brændpunktet“ faas for 30 Øre ved Henvendelse til „Brændpunktet“.

*

Og at Redaktøren træffes hver Onsdag fra 3—4, hvis han da ikke sidder over.

Tlf. Vester 00 x., hvis det ikke er omvendt.



Vor Frue Boglade

anbefaler sit store Udvalg af engelske, franske og tyske illustrerede Fremstillinger af Krigen.

Nørregade 13.

Telefon 9612.

HARALD BØRGESEN

FREDERIKSBEEGGADE 28 - TLF. 689

Rekvisitter til

Tennis, Hockey, Fodbold.

Forlang vor ny Special-Priskurant.

III. Catalog Nr. 1.

**Køb hos vore
Averterende.**Alle Skolebøger, Stilebøger,
Karakterbøger, som bruges
i Ingrid Jespersens Skole,
faas i**Emil Wienes
Boghandel,**

Østerbrog. 23 (Hj. af Ryesgade)

Stort Udvalg i elegante
Læderpenaler.**G. C. Gravesen,**

Boghandler.

:: Nordre Frihavnsgade 1. ::

Lager af alt, hvad der bruges paa Skolen.

**K. Lindahl**

Tandlæge

Raadhuspl. 37

Tlf. Byen 1441 y.

Til Skolebrug anbefales

Sømandsdragter (blaat Cheviot)	10—16 Aar	Kr. 21,00
Hammond Benklæder do.	10—18 " "	7,00—9,00
Knæbenklæder do.	10—18 " "	3,50—3,75
Vindjakker do.	10—18 " "	8,00
do. vandtætte, graa	10—18 " "	12,00
do. Olskind, sorte	10—18 " "	9,00—11,50
Regnfrakker do. do.	8—16 " "	8,00—12,00
do. til Ridebrug do.	8—20 " "	12,00—17,00
Cycleslag do.	8—20 " "	5,00—8,00
Rygsække med 2 Lommer		3,00
Batterier til Lommelamper		0,50

Spejderkorpsets Munderings- og Udrustningsdepot

Nørregade 14, København K. Telefon Centr. 3186.

Billige Damp- & Karbade

25 & 35 Øre

B A D

København *o o o*
Studiestræde 61



Største
Udvalg i
Fotografi-
apparater
fra Kr. 3.50

*Nordisk Foto Kompagni A/S
København K.*

Nyheder i Plader og Papirer.
Mørkkammer gratis til Afbenyttelse.
Nordisk Foto Kompagni A/S
Købmagergade 6 - Tlf. 11805. - København K.

C. P. Lauritzen & Co.

Vesterbrogade 30

1. Kl. Herreekvipering og Skræderi

— Moderate Priser —

Alle bør fotograferes. Frederiksberggade 34, 2.
Fotografier fra Kr. 2,00 pr. Dusin ogsaa efter indsendte Fotografier. Grupper
og store Billeder meget billigt! — Aabent Søndag og Hverdag fra 9—7.

Emil Clausen.

Husk
**Skolens
Boghandel.**

H. A. Sølling:

H. C. Ørstedesvej 42.
(Hj. af Forchammersvej.)

Telf. 2 3 4 0.

Stort Lager af Skolebøger og Skole-
rekvisitter til Henrik Madsens Skole.

POUL HOLM,
Silkegade 11.

Fodbold- og Tennisdragter. - - -
Tennissko og Fodboldstøvler. - - -
Reglementerede Gymnastikdragter
Leverandør til Henrik Madsens Skole

POUL HOLM,
Silkegade 11.

Redaktion, Bülowvej

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.