



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SCHNEEKLOTH- IANERBLADET.

Abonnement: 40 Øre pr. Kvartal. — 15 Øre pr. Maaned. — 5 Øre pr. Nr.

Nr. 7.

3. November 1910.

I Aargang.

Kære Læser!

Paa Grund af talrige Opfordringer fra Skolens ældste Klasser har jeg besluttet mig til at fortsætte Bladet i dets nuværende Format — — —

Der er imidlertid sket en Forandring i Redaktionen idet **Thor-kild Meyer** er traadt tilbage som ansvarshavende.

Ernst Philipson.

Spejdersport.

(Af Hartvig-Møller).



Det er ikke saa let en Sag at fortælle, hvad „Spejdersport“ er, naar man ikke vil genfortælle Spejderbogen, — derfor har jeg ogsaa smølet med det, skønt jeg for længe siden har lovet Redaktionen at skrive derom.

En scout er i den engelske

Hær en særegen Slags Soldat, der virker foran og udenom Hæren, er dens yderste Følehorn, der skal undersøge Terrænet for den, finde Vejen for den, skaffe Oplysninger og bringe Budskaber gennem vanskelige Egne fra Afdeling til Afdeling, hvor den almindelige Ordonnans ikke slaar til. I husker alle „Kejserens Kurér“ — det var Scouttjeneste, han gjorde. Scouten færdes derfor ofte paa egen Haand eller i smaa Patrouiller, han maa kunne klare alle mulige Vanskeligheder selv, der er ingen, der sørger for ham.

Overfladisk set er Spejdersporten at lære Drengene det, saadan en Scout maa lære. Men i Virkeligheden er det jo en hel Del andet og mere, thi danske Drengene har jo ikke egentlig Brug for at være Scout, — vi har jo ikke engang særlige Scouter i Hæren og faar forhaabentlig ikke Brug for nogen.

Hvad vil vi da med Spejdersporten?

Ja, der er for det første dette: at han maa kunne klare sig selv i alle mulige Situationer, der er ingen, der sørger for ham. I vore Dage faar man alt muligt gjort for Penge, der er Fagfolk til alt. Mere og mere bliver det saaledes, at hver Mand kan en eller anden lille Ting udmærket, det lever han af, det tjener han sine Penge ved, og for de Penge skaffer han sig saa alt andet, han har Brug for, — selv forstaar han sig ikke paa andet end det, der er hans lille Fag. Han faar sine Strømper stoppet sin Cykle lappet af andre, han kalder paa Falck, naar der sker noget galt, og paa Fabricius eller et Rejsebureau, naar han skal ud og se sig om. Hver har sit, og de betaler hinanden for den bedste og kyndigste Hjælp.

Og det er godt nok, at det er saaledes, thi alt gøres meget bedre, naar det gøres af en, der er særlig kyndig deri, — vi naar alle sammen meget mere paa den Maade og faar det meget bedre. Men der er ogsaa Fare ved det.

Dels kan det jo træffe for enhver at de engang staar og ikke kan faa fat i Fagmanden — og hvad saa — saa er de hjælpeløse og upraktiske. Og det værste er, at det kun at forstaa sig

paa en enkelt Ting og kun give sig af med den, det gør Mennesker „sære“, de udvikler sig kun paa den ene Maade, men bliver tilbage i alle andre Henseender, og derved bliver de daarligere i Stand til at forstaa andre, som ikke er af deres „Fag“, og de har færre Interesser og færre Glæder. Trækker I en rigtig „Bogorm“ ud i Naturen, saa synes han, at der er Støv og Blæst og Myg og ubekvent og lister hurtigst muligt ind igen til sine Bøger. Der staar en egen kvægende Duft op af Muld, naar man ligger paa Jorden — den kender han ikke, — en rødgul Efteraarsskov er som en vældig Bølge af Farver, naar man ligger lidt borte og ser Aftensolen skinne paa den, — der rører sig et eget Liv ude i Naturen om Natten, der puster og lyder egne Lyde og Mørket og Maanelyset og Baalet lægger en egen Stemning derover — alt det har „Bogormen“ ikke nydt. Men Sven Hedin eller Frithiof Nansen, de kender alt det, og de kender ogsaa Bogens Glæder og de lange stille Nætter ved den rolige Lampe, naar Tanke roligt følger paa Tanke og fylder Sindet med en egen Glæde. For de er Scouter, ikke Bogorme. Og den, der nok har sit eget Fag, som han er dygtig i, — og

Nærmeste Boghandler

Brackts Boghandel

Gl. Kongevej 88

alt Skolemateriale

Gummibolscher og Sukkermandler

Frederiksberg Conserves Magasin

Værnedamsvej 10

Poul Hertz

Bog- Musik- og Papirhandel

Nørregade 35 (tæt ved Folketeateret)

Telefon Central 3504

Stort Lager af Skolebøger og
Tegnemateriale

Konfektureforretningen

Osborne

Specialitet:

Flødekarameller og forskellig
Konfekture.

Værnedamsvejen

Louis Ketner

Carl Bernhardsvej 4

(ved Kingosgade)

Værksted for alt

Cykle- og Mekanisk-Arbejde.

Frederiksberg Sportsmagasin

Gl. Kongevej 113

Telefon Vester 2884 x.

Fodbold, Rulleskøjter, Drager,
Flyvemaskiner og alle andre
Sportsartikler til billige Priser.

det er og bliver det vigtigste — men som ogsaa duer lidt til en hel Del andet, han er frejdig og rolig, hvor de andre er kejtede og ubehjælpsomme, fordi han i Nødsfald ikke er bange for at give sig i Lag med, hvad der møder, selv om han ikke er dygtig dertil som Fagmanden, saa kan han dog nogenlunde klare sig, naar der ingen Fagmand er. Og vel maa en Dreng, der skal blive til noget dygtigt og faa gode Kaar i Livet anvende megen Tid og meget Arbejde paa det, der er hans særlige Fag. Men det er dog heldigvis ikke nødvendigt, at hele hans Tid og alle hans Kræfter gaar til det. Der er dem, der tror, at det bliver saaledes en Gang, saa Mennesker allerede fra Barndommen af bliver Fagmennesker og kun det. Men saa galt er det da heldigvis endnu ikke, og jeg tror ikke rigtig paa, at det nogensinde bliver det. Og den Fritid, som Drengene endnu har, den skal de bruge til Leg, til noget, der forfrisker og morer, til noget andet end det, der er deres Arbejde. Det maa ikke være „det samme paa en anden Maade“, som Kogebogen siger, det er Forandring, der fryder.

[Sluttes.]



Skæmt.

En løjerlig Ordre. Engang blev der afholdt en stor Manøvre under Ledelse af en General, som var meget ilde lidt af sine underordnede. Han havde desuden den Fejl, at han stammede, saa det tidt kunde være vanskeligt nok at opfatte hans Ordre. Af begge Aarsager var der ingen af de unge Officerer, der holdt af at være hans Adjutant, og den, der blev udtaget til det, var gerne til Latter for Kammeraterne.

Under Manøvren holdt Generalen paa en Høj med sin Adjutant ved Siden. Med eet vender han sig om til ham og siger:

»Rid til Regigigi-gimentschefen! Beder bef-baf-fafaler ham at komma-mandere Eskadro-dron retirera-tirara-rarere derfri-fra-fra, ratara-ra.«

Adjutanten forstod ikke meget af dette S sammensurium; men han vidste, at Generalen vilde blive meget fortørnet, hvis han bad ham om at gentage sine Ordre. Han satte derfor sin Hest i Galop og for af Sted i susende Fart for ikke at glemme en eneste Stavelse af de kostelige Ord.

Da han naaede Regimentschefen, gjorde han Holdt, førte Haanden til Huen og sagde:

»Generalen beder bef-baf-fafaler Regigigi-gimentschefen at kom-

ma-mandere Eskadro-dron retirera-tirara-rarere derfri-fra-fra, ratara-ra.«

Chefen saa forbavset paa ham. »Hvad i Alverden er det dog, De siger?« udbrød han.

Men Adjutanten havde allerede vendt sin Hest og galoperede i fuldt Firspring tilbage for at underrette Generalen om, at han samvittighedsfuldt havde overbragt Regimentschefen hans Ordre.

Paa Landstationen.

Hvor var det egentlig at vi traf hinanden første Gang, Du gamle?

I Varde!

Varde? Var de' Varde? Ja, det var de'!

Køb Deres

Herre-Lingeri, Underbeklædning, Skjorter, Sokker, Hatte m. m. i

Cravat-Central

Gl. Kongevej 105.

Tranes Efterf.

Klareboderne 6

Specialitet:
Studenterhuer og Gymnasiehuer.

Ansvarshavende: E. Philipson.

Redaktion & Ekspedition:

E. Philipson, Vesterbrogade 48. Tlf. Vester 4389
Træffes 2 $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{1}{2}$, Onsdag undtagen.

Th. Stenersens Bogtrykkeri, Westend 6.