



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

IDEALET

ORGAN FOR SKOLEFORENINGEN „CONEXIA“.

Nr. 1

September 1921

1. Aarg.

Jeg føler Trang til,

ved dette mit første Nummer, at bringe Alle, der har været behjælpelige med at sikre min Start, min hjerteligste TAK. Og ville jeg da gerne have Lov til i denne Tak at lægge Ønsket og Haabet om, at jeg ogsaa i Fremtiden maa møde den Forstaaelse af min Betydning, som jeg mødte, da jeg i sin Tid vovede mig frem med Anmodning om Hjælp til Starten.

At „Conexia“ har en stor Venneskare, derom føler jeg mig overbevist. Men ligesaa overbevist føler jeg mig om min Berettigelse i ogsaa at kalde denne Venneskare min. Endnu engang:

Tak for Fortiden!

Hjælp mig i Fremtiden!!

„IDEALET“.

SEPTEMBER:

PROGRAM

Ældste-Afdelingen:

Onsdag d. 7: Stiftelsesfest (se Program S. 2).

Torsd. d. 15: „De lange Vinteraftener“, ved K. V. Jensen & Co.

Torsd. d. 29: Bedstefader fortæller. (???)

PROGRAM

Yngste-Afdelingen:

Torsd. d. 1: „Min Sommerferie“, fl. Talere.

Onsdag d. 7: Stiftelsesfest (se Program S. 2).

Torsd. d. 22: „Den berømte Back“, ved Herr Otto Helkier.

Alle Møderne Kl. 7 $\frac{1}{2}$, Aften

Redigeret af *Ibert Krabbe*.

Redaktion og Ekspedition: *Amagerbrogade 221²*

hvortil alle Henvendelser Bladet vedrørende bedes sendt.

Bladet udg. den 1. i hver Maaned.

„CONEXIA“.

„Conexia“ er en Elevforening, stiftet af Elever fra Mellemskolen ^{7/9} 1914. Den er saaledes godt paa Vej til at holde 10 Aars Jubilæum. At den har udrettet noget, ja meget, foreligger der mange Vidnesbyrd om, og mangt tyder paa, at var Fortiden end stor, saa vil Fremtiden blive større. „Conexia“ er delt i en Yngsteafd. for Elever fra 1.—2. Mellemskoleklasserne, og en Ungdomsafd. for 3.—4. — Realklasse, og Stoffet er i disse tilpasset efter Alderen. Der bliver holdt Foredrag og Oplæsninger, vist Lysbilleder, dels af fremmede Talere, dels af hjemlige Kræfter. „Conexia“ holdt i Sæsonen 1920—21 (6 Maaned) ca. 25 Møder, der tilsammen var besøgt af ca. 1000 Elever. Møderne afholdes i Lokaler paa Skolen, der velvilligst er stillet til vor Disposition af Skolens Inspektør, Herr P. Koch.

PROGRAM

„Conexia“'s 7-Aars Stiftelsesfest

Onsdag den 7. September 1921.

Velkommen.

Tale af Formanden, *K. V. Jensen*.

Oplæsning af Hr. cand. phil. *Th. P. Hejle*.

Thedrikning.

Oplæsning.

Afslutning ved *I. Krabbe*.

En Ungdom, som er stærk og sund,
er alt vi ævner, en gang til,
og dermed haab for alt vi vil,
er vækst i Karakterens grunn,
med dragnin mod et altid bedre
av Slægtens ånd fra vore fædre.

Bjørnson.

Med disse Ord, om en Ungdom, som er stærk og sund, som Motto, vil „Conexia“ gøre sin Gerning til Fremme for Sammenholdet mellem Kammeraterne. „Conexia“ optager nu ogsaa passive Medlemmer; disse holdes gennem Foreningens Maanedblad, som de faar tilsendt, à jour med Livet i Foreningen.

De støtter en god Sag ved at indmelde Dem som passivt Medlem i „Conexia“. Kontingent 50 Øre mdl. (Red. modtager Indmeldelser).

„IDEALET“'s

Spalter vil selvfølgelig til enhver Tid og ved enhver Lejlighed staa aabne for Læserne. Hvad Du end maatte ønske at se paa Tryk i Bladet skal finde Optagelse dér, forsaavidt det da ellers falder indenfor Bladets Rammer. Red. har besluttet sig til at give Side 2 Navnet „Abonnenternes Side“ eller kort og godt „A.S.“, og paa denne Side give Plads for Udgydelser, fra hvem der maatte have noget paa Hjerte.

Red. vil selvfølgelig være taknemlig for enhver Meddelelse af Interesse for Bladets Læsekreds. Det være sig en Nyhed fra eller Oplevelse paa Skolen, eller det være sig en hvilken som helst anden Meddelelse af Interesse for Læserne. Altsaa husk:

Er Du Læser, saa er Du ogsaa Medarbejder!
Hæng i, København!

*Jeg har 4 gode Bøger til Salg (»Vor Ven«'s).
Pris pr. Stk. 0,25, 0,35, 0,50. Billet mrkt. Nr. 1
modt. Bladet.*

SKOLEFORENINGER.

Det er lige i disse Dage blevet aktuelt med Skoleforeninger — og med Rette! Det er virkelig en Sag, der har Betydning — d. v. s. det kommer an paa Formen for disse Foreninger.

Den almindelige Form er vel nok den med det selskabelige Formaal, den vil vi se bort fra, da den er af overmaade ringe Vigtighed. Den anden Form, man har hørt om nu, er den, at Lærere og Elever skulde fortsætte Samarbejdet fra Skolen til en videre Dygtiggørelse, en Slags Efterskole under selskabelig Form. Det er en god Idé. Det er den lykkeligste Ramme for den „tvungne Efterskole“, der spøjte for nogle Aar siden. Den tredje Form er den, „Conexia“ repræsenterer: En Forening blandt Eleverne selv, ledet af ældre Elever, der

kender Skolens Traditioner, en Forening, der vil andet og mere end at underholde Folket, en Forening, hvis hele Formaal gaar ud paa at vise Drengene Idealet af en Mandsskikkelse, saa at de dygtiggjorte gaar ud og bliver deres Slægts *Mænd*. At vise dem det kan ske paa mange Maader, bl. a. ved at lade dem høre om de store *Mænd*, der var før deres Tid, lade dem se deres Virken og derved sige: „Se, saa meget naaede disse, husk, det er 10 Gange mere, I skal gøre!“

„Conexia“ er derved saavel Elevernes Forening som de Voksnes; „Conexia“ *vil* noget og *gør* noget, derfor bør den have *Deres* Støtte for at kunne røgte sin Opgave forsvarligt.

K. V. Jensen.

DA LØD DER ET FREMAD

Der var en gammel Conexianer, der havde den Sædvane over sine Breve at skrive disse to Linier af Bjørnson: „Da lød der et Fremad, et Fremad endnu“, og blot man saa disse Linier, var Humøret igen oppe, og man var parat til at tage fat paany. Derfor skal de Ord nævnes nu ved Sæsonens Begyndelse, da vi tager fat paa en frisk: Da lød der et Fremad . . .

Hvor er det spændende at gaa ind i en ny Sæson! Tænk paa alt det, vi skal opleve, alt det, der ligger dæmrende ude i Fremtiden, og som engang skal blive Virkelighed. Og hvor er det glædeligt. Kan man andet end

blive glad, naar man ser en Opgave for sig, som man vil være med at løfte? Kender Du ikke det, at det kan krible i Fingrene, bare for at komme i Lag med den? Tro ikke, *Du* skal være arbejdsløs! Der er Arbejde i Foreningen til os alle. Vi skal bruge mange til de passive Medlemmer — ja, kort sagt, vi har Brug for jer alle! Og for at man skal komme til at holde rigtig af en Sag, maa man arbejde for den — *Du for „Conexia“*, Husk! *det er din Opgave!*

Altsaa: „Vel mødt“ i den nye Sæson — til Arbejde for Foreningen!!

Otto Jensen

VAR DU PAA LANDET

i din Sommerferie? Saa sæt Dig hen, saa snart Du har læst dette igennem, og skriv en lille Artikel (ca. 100 Ord) om dine Oplevelser! Du har sikkert mange Minder fra din Ferietur, som det vilde være morsomt for saavel Dig som dine Kammerater at se paa Tryk i „Idealet“! Men ogsaa Du, der tilbragte din Ferie herinde i Byen, har sikkert haft en saa herlig Tid, at den kan give Stof

til en lille Artikel.

De to bedste Besvarelser vil blive præmierede. „Idealet“ er fattigt, og Præmierne kommer til at staa i Forhold dertil, men lad ikke det afholde Dig fra straks at nedskrive dine Ferieoplevelser og sende dem til Bladets Redaktion (senest d. 15. Septbr.). De bedste Besvarelser vil blive offentliggjorte i næste Nummer.

Tlf. Amg. 1714 y.

Tlf. Amg. 1714 y.

Amager Lingeri-Lager!

Henvend Dem

hos os, forinden De køber *Slips, Manchet-skjorter, Sokker* eller andet henhørende under

Lingeri-Branchen!!

Ingen Steder saa fine og billige Varer som

Meget fine

Drenghabit, Matros-Bluser, Norfolk, i blaa, brune og graa Stoffer, alt i heluldne Varer og de nyeste Faconer, føres i Størrelser fra 4 til 16 Aars Alderen med saavel korte som lange Benklæder!

Bemærk: **Konfirmationshabitter føres!!**

Arbejdstøj

i *Lærred, Ravndug* og *Mollskind* haves altid paa Lager i bedste

Kvalitet og i alle

Størrelser.

Husk blot,

det er

219, Amagerbrogade 219.

Tlf. Amg. 1714 y.

Tlf. Amg. 1714 y.