



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

LÆRER & ELEV.

Organ for

„Østersøgades Gymnasium- og Almenskole“.

Nr. 3.

Den 10. Februar 1913.

2. Aarg.



„Skoledrenge“.

De Drengene, man ser her paa Billedet, er jo ikke danske, det ser man straks. De er ikke videre kønnne, men det er nu ikke det, det kommer an paa, det er om, de forstaar at lære noget, og det gør disse her. Det er kinesiske Skoledrenge, der gaar i Mellemskolen. Det mest udprægede ved dem er deres fremstaaende Kindben, flade Næser og smaa Øjne. Den næstsidsste er

uden Tvivl den, der mest ligner en Europæer, han har ogsaa Piskene klippet af. De ser meget fornøjede ud, og det kan man ikke sige om alle danske Skoledrenge, naar de er i Skole. Senere skal der komme nogle Billeder af kinesiske Lærere, det er spændende at se, om de er lige saa gnavne, som mange af de danske Lærere er det.

Skolekomedien.

Saa kom da endelig de længe ventede Dage, hvor Hostrups »Soldaterløjer« skulde gaa over Brædderne. Stykket spillede af Elever fra 1. G., og de klarede sig helt net. De Herrer Instruktører burde have gaaet hjem med hver sin corona triumphalis, — for let er det ikke at faa Drengene — undskyld, jeg mener unge Mennesker — i den Alder til at spille Komædie.

Bedst udført blev Prokurator Bardings Rolle, — den spillede virkelig godt — ikke uden Talent. (Det diskuteres for Resten ivrigt i Gymnasiet, hvorvidt Prokuratorens store Hat var en af Pastor Hansens aflagte eller Rektor Gæmsøes). Løjtnant Hilmer var lidt vel sødladen og bevægede sig ikke frit nok, men ellers ganske god. Maleren Anker derimod var ypperlig — frisk og ikke bange. Som »Hr. Majorens« Tjener kopierede han den overdrevne svenske Høf-

lighed storartet. Sproget var heller ikke saa ilde. Den eneste kvindelige Rolle — den blufærdige unge Pige — blev meget godt udført — kun Skade hun ikke havde lidt mere Stemme. De øvrige Roller spillede jævnt godt, — saa det hele sammenlagt maa siges at have været helt vellykket. —

Inden Forestillingen begyndte spillede to Musiknumre: Mendelssohns: »Skærsommernatsdrøm« firhændigt og Boïldieus: Overture til »Kalifen i Bagdad«. Til den første er intet at indvende, den spillede smukt og med megen Følelse. Overturen derimod var lidt for lang og trættende; men den udførtes godt under Hr. Bitschs sikre Taktstok. — Til Slut spillede en ikke før hørt March af Frk. Moe. Den var ikke særlig original — men lød ganske godt takket være Hr. Bitschs, der som Kapelmester sikkert kunde blive en Safonoff Nr. 2 — i det mindste efter Bevægelserne at dømme.

Publikum, der alle Aftener var mødt meget talrigt, gav ivrigt sit Bifald til Kende paa »passende« Steder, navnlig da Krigsministerens »Dygtighed« nævntes, var Bifaldet paafaldende stærkt. Efter utallige Fremkaldelser og fortvivlede Forsøg paa at faa de Herrer Instruktører til at vise sig paa Scenen, døde Bifaldet efterhaanden hen — og hver gik til sit.

Gymnasiast.

P. S. Det bør maaske bemærkes, at den sidste Aften var omtrent hele Skolens Lærpersonale nærværende. Lærerne i Kjole og Lærerinderne i Selskabstoilette, tillige Skolens Spejdere i Uniform og med deres »stolte« Fanebærer i Spidsen.

Hvorfor maa vi ikke slaas med Sne i Skolen? Mange tror, at det kun er her i Skolen. Nej, det er det ikke; der er ogsaa mange andre Skoler, hvor det er forbudt. Hvad kan det gøre, at vi slaas med Sne, naar Boldene ikke er haarde? Her i Danmark, hvor der falder saa lidt Sne,

synes jeg netop, at vi skulde have Lov til at slaas med Sne.

I nogle Skoler har de indført, at de, naar de har Gymnastik i sidste Time og det er Skøjteføre, faar Lov til at løbe paa Skøjter i Gymnastiktimerne, hvilket er lige saa godt som Gymnastik. Jeg vilde ønske, at vi maatte faa Lov til at slaas med Sne og løbe paa Skøjter i Gymnastiktimerne, naar det falder i sidste Time.

— K. —

I Anledning af ovenstaaende elskværdige Forespørgsel, vil jeg gerne hos den ærede Redaktion udbede mig Plads for følgende Svar: »Jeg forstaar saa godt, at det maa være haardt, naar det bliver forbudt at kaste med nyfalden, god Sne. Hvis Sneen falder i Løbet af Skoletiden i saa rigelig Mængde, at den kan bruges til Snebolde vil der i Regelen ikke være noget til Hinder for Fornøjelsen, da Sneen saa alligevel bliver traadt sammen. Men er Sneen faldet i Løbet af Natten og det er umuligt at faa Vogne til at køre den bort med, er det en stor Fordel for Føret paa Pladsen, at faa Sneen bort, inden den bliver trampet saa fast sammen, at den kun med Vanskelighed lader sig løsne fra Asfalten, i saa Tilfælde vil Gaarden med vekslende Frost og Tø være saa ubehagelig at færdes i, at man maa opgive nogle Minutters Fornøjelse for adskillige Dages Ulempe.

Der kan endvidere ved Sneslagsmaa gaa Ruder i Løbet, dog har den Indvending mod Fornøjelsen ikke saa meget at sige da ordentlige Drengene forholdsvis let kan undgaa at ramme Ruderne, og man kan standse Legen, naar den første Rude gaar.

Derimod kan man ikke gaa ud fra, at det kan undgaa, at der bliver kastet med haarde Bolde; og den Mulighed, at en haarde Snebold kan ødelægge et Øje f. Eks., er saa alvorlig, at de, der har Ansvaret for hvad der foregaar i en Skolegaard, bedst undgaa Sneslagsmaal og i hvert Fald e

geet glade, naar et saadant er forløbet den Ulykker. Med Hensyn til Skøjteløbning i Gymnastiktimer, naar disse er Ydermer, vil der kun undtagelsesvis kunne gives en saadan Tilladelse, for det første fordi den største Part af Eleverne ikke har Gymnastikhold i sidste Time og vil blive for-gaaede ved en saadan Begunstigelse af de Drengene; for det andet fordi Skolen overfor Gymnastikautoriteterne har Ansvar for, at alle Drengene, der ikke paa Grund af Sygdom kan fritagne for Gymnastik, faar Legemsøvelser; men ikke alle Drengene løber paa Skøjter, og vi har ingen Garanti for, at de der løber paa Skøjter, endelig ogsaa vilde benytte disse Timer til denne Sport.

Conrad Hansen.

Sø-Spejdere.

Ængstelige Spejderforældre vil sikkert ikke vilde læse denne Overskrift ryste paa Hovedet og i deres stille Sind tænke: Hvad giver mon det næste nye, min Dreng skal være. Luftspejder, maaske:

Ja, hvem ved! Dog, lad os foreløbig holde os ved Jorden — eller rettere ved det andet.

Da Spejderbevægelsen har sit Udspring i den Boerkrigen, har den ret naturligt fra første Tid været kun været knyttet til Landjorden, men — som den søfarende Nation Englænderne er — varede det ikke ret længe, før den udvidede den til ogsaa at omfatte Søen.

I sin lille Bog om »Sea-Scouting for Boys« praktiserer General Baden-Powell den marine Spejdervirksomhed paa følgende Maade: Undervisning i Fartøjsbehandling, Sømandskab og Kystbevogtning byder en Form for Spejder-Træning, der har en særlig Tiltrækning for Drengene, og som giver Mulighed for at udvikle næsten alle de karakteristiske værdifulde Egenskaber, som Forældre gerne vil se udviklet hos deres Sønner.

Sø-Spejder-Træningen har ikke til

Hensigt at uddanne Spejderne til Matroser, men den skal præge dem med Sømandens bedste Kendetegn, saasom Hurtighed, Mod, Hjælpsomhed, Diciplin og Konduite.

Det er en Karakter-Træning, som vil være værdifuld for enhver ung Mand, hvad Stilling han end senere i Livet vælger sig.

Herhjemme har vi hidtil ikke haft Sø-Spejdere, men i afvigte Efteraar oprettede jeg en Baadmandsskole, hvor nu 12 Elever bliver uddannede til Baads- og Underbaadsmænd, — forsaavidt de da alle bestaar de ingenlunde lette Prøver, der kræves i *Svømning og Livredning, Fartøjsbehandling (Roning og Styling), Sømandskab og Navigation, Splidsning og Knobning, Signalering* m. m.

Baadmandsskolen holder Øvelse 2 Gange om Ugen, Onsdag Aften og Søndag Formiddag, og har end — som en naturlig Følge af Aarstiden — de fleste Timer været vist teoretisk Undervisning, saa har Skolen dog — navnlig i Juleferien — haft adskillige fornøjelige og interessante Ture, saaledes Besøg ombord paa Kystpanserskibet *Olfert Fischer*, Torpedobaaden *Soulven* og Undervandsbaaden *Thetis*.

Den bedste Tur var dog sikkert den, Skolen foretog Mandag den 6. Januar, paa Juleferiens sidste Dag, hvor vi med Torpedobaaden *Soulven*, 4 Undervandsbaade og en *Patrouillebaad*, deltog i en Ekspedition til Hveen. Her at gøre nærmere Rede for denne — for Spejderne saa lærerige og fornøjelige — Dag vilde let føre for vidt; jeg kan maaske ved en senere Lejlighed komme tilbage hertil.

Sø-Spejderne er — i den korte Tid, de har eksisteret — bleven mødt med Forstaaelse og velvillig Interesse overalt — ikke mindst fra Marinens Side; og der er næppe heller nogen Tvivl om, at mange raske Drengene vil melde sig til Sommer, naar Sø-Spejder-Divisionen kalder paa Rekrutterne.

K. V. Høyer.

Udkommen er:

Den danske Ungdoms Marsch

af
Benna Moe.

Obs. Spillet ved Skolekomedien!

Faas gennem alle Byens Boghandlere.

Olaf E. Moe's Forlag, St. Kongensgade 85.

Pris: **75 Øre.**



Frederiksborggade 7

Telefon 36 30.

Telefon 39 30.

Lommelamper. Specialitet: Spejderlamper, Tørelamper, Ringeapparater, (Vejledning til Opsætning heraf medfølger gratis.) Husk: 10% Rabat for — alle Skolens Elever. —

Østerbro's

Matrial- Colonial- og Farvehandel,

Østerbrogade 60 Tlf. Øbro 701

Cand. pharm. H. Haugsteds Eftf. O. H. Munne
Droguer, Kemikalier, Sygeplejeartikler, samt Farve

Valdemar Petersen,

Isenkram- og Køkkenudsty

28, Nordre Frihavnsgade 28.

— Tlf. Øbro 228. —

Sportsfodtøj.

F. Malmqvist & Søn,

Østerbrogade 84.

Junker-Jensen

fotograferer alle raske Dreng.

39, Vimmelskaftet 39.

Telefon 82 00.

Otto Grøn's Boghandel, Østerbrogade 42. Telef. 64 55.

lige for Østersøgade og Øster Farimagsgade,

== **Skolens nærmeste Boghandler.** ==

Slamberg's Eftf., Frederiksborggade 23,
anbefaler sit berømte Skoleur til 2,85
Kr. Lommelamper med Metaltraadspære
og gode Elementer fra 1 Kr.

Østerbr.s Tapet & Farvehandel

Østerbrogade 33, ved Biorama.

Stort Udvalg i Studie-Aquarelfarver til
Tegne-Undervisning.

Otto A. Olsen, Østerbrogade 56,

Hj. af A B C-gade.

Telefon 1000.

== **Skøjter & Kjælker.** ==

Tryksager

billigst Pilestræde 78.

„Norden”.

Sygeplejeartikler og Forbindstoffer.
Slagelsegade 14, 1 Sal. Det hvide H
Telefon Øbro 22 66. Udsalg fra:
Simonsen og Weel's Efterfølgere.

Bruun og Hansen,

Fælledvej Nr. 14.

Elementer, Spejderlamper og alle elektriske Artik

~ Telefon 103 88. ~

Willumsen's Fugle- og Akvariehus,

Øster Farimagsgade 45.

(Byggeforeningens Huse), forhen Gothersgade

Telefon Øbro 25 50.

Fugle samt Bure — Akvarier og Fisk
Leverancer til Skoler og Lærestalt

Nogle gode Cykler, omtrent helt nye, sælges me
billigt. Man bedes henvende sig hos Jørgen Per
St. Kongensgade 14. (3. M. B.)