



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# PALLAS ATHENE.

---

---

Nr. 5.

Onsdag d. 21. Maj 1913.

2. Aarg.

---

---

## Søren Kierkegaard.

1813 — 5. Maj — 1913.

—:—

For hundrede Aar siden blev Søren Kierkegaard født. Manden, der aldrig naaede udenfor Tankeværkstedet.

Da han levede, blev han misforstaaet, haanet. Da han døde, blev han Martyr i Aandernes Rige.

Nu bliver han berømt, forstået, hædret, og Universitetet og Rigets Honoratiøres samles til officiel Mindefest i „Alma Mater“s Solemnitetssal.

Docti cum in doctissimis raaber i skøn Samdrægtighed „Vivat“ den døde Filosof — sent er bedre end aldrig.

For at være rigtig moderne kalder man ham en stor Psykolog.

Hvorfor?

Fordi han var den æstetiske Etikere, hvis velplejede Sprog man for Tiden forsøger at omplante paa japansk Jordbund.

Fordi han var den kristne Filosof, der kægt og alene tog Kampen op imod Fritænkere og „officielle“ Gudsdyrkere.

Vi lader Historien fælde sin Dom over hans Betydning og det, han har udrettet. Vi opfordrer vore Læsere — den enkelte — til at læse hans Skrifter.

Det er godt at lære sig selv at kende i et Spejl, der ikke forskommer. Det er i de enkelte, man skulde spore Kierkegaards Betydning — ikke i en fyldt Festsal eller en død Gipsfigur.

St u d. p s y k.



## Træk fra den reale Verden.

—:—

Jeg har saadan en rar Bedstefar, der, naar han er i godt Humor, fortæller Historier fra den sande Virkelighed. Her er en af dem. Personnavne og geografiske Betegnelser maa min kære Læser ikke tage Anstod af, thi de skyldes min egen ringe Hukommelse.

Det var en af de gamle Indremissionærer af den Slags, der ikke gik med Diplomat til Knæerne og Provst i Maven. Niels Pallesen hed han. Han holdt en Gang Mode oppe i Egnen mellem Aarhus og Randers, og efter Modet spurgte han, da der ingen Kro var i Nærheden, om ikke en af Vennerne vilde give ham Husly for Natten.

Den unge Rasmus Jensen, der mente, at han ejede en ikke helt lille Gaard, spurgte Mutter, om de ikke kunde have Missionæren hos sig om Natten. Da Mutter ikke var ganske uvillig, bød han Missionæren med hjem. Han gjorde Missionæren opmærksom paa, at de ikke havde saa meget at byde, men hvis han ikke stillede store Fordringer, var han hjærtelig velkommen.

Efter at gamle Pallesen, der ikke var kræsen, havde faaet sin Vesperkost anbragt paa rette Sted,

viste den gæstmilde Vært ham ud i Stalden, hvor de mellem Storkvæget fandt en tom Baas. Denne blev fyldt med godt, frisk Halm. „Her kan du nok sove godt. Varne er her jo.“ sagde Værten. „Jo, Tak,“ svarede Missionæren. Med et Godnat overlod Værten Kohuset ganske til Missionærens og de 12 Køers Disposition.

Næste Morgen traf Værten gamle Pallesen ved Morgentoiellet ved Truget. Da Missionæren var færdig, gjorde de en Runde paa Gaarden. De endte i Kohuset. Her pralede Værten med sine mange Koer overfor Missionæren, som han mente var en fallet Skomager, der nu tjente sit Brød ved at prædike Helvede og Dommødag for Folk. Bonden undrede sig over Missionærens Indsigt i Kvægavlens, og da denne havde opdaget den tolvte og sidste Ko's Lyder, spurgte Bonden ham ængsteligt: „Sig mig, ejer Du en Ko?“ „Jo,“ sagde Missionæren og trak lidt paa det. „Du har maaske mere end een? Har Du to?“ „Joh!“ Bonden anede, at Missionæren havde flere og spurgte saa, om han havde tre. Jo, det havde han da ogsaa. Bonden folte imidlertid, at han endnu ikke havde faact Tallet, og spurgte derfor: „Hvor mange har Du?“ „24.“ var Svaret. Det var dobbelt saa mange, som Bonden havde.

Missionæren kom først derfra efter en god Frokost i selveste Stadsstuen.

F i g g e N a v a t o r.



Vi har i det hele modtaget 9 Kr. 04 Ore til Forsvaret, og vi haaber at faa flere Gaver.

R e d.

**Annoncer.**

—:—

De forenede Bryggeriers Hvidtøl og Skibsol. Autoriseret Aftapning. — L. P. Høier, Ryesgade 67. Tlf. Nora 2086

---

H U S K Gartner Rosdals Frugt- og Grøntforretning, Ryesgade 37. Fine Frederiksværk Kartoffer. Prøv og dom!

---

A/S. F. Lademann. Osterbrogade 25. Farve- og Tapethandler. anbefaler: Gulvfernis, Lak, Beitze og Bronze. Tlf. 4698.

---

Chr. Blangstrup Johansen. FLÆSKEBORS. Ryesgade 58.

1. Kl.s Paalægs- og Fedevareforretning.

---

En meget lidt brugt F. D. F. eller K. F. U. M. Spejderdragt er til Salgs ved Henvendelse til Johs Holt, Kroghsgade 1. II., København Ø.

---

„PALLAS ATHENE“ udkommer to Gange om Maaneden og koster 25 Ore Kvartalet, 5 Ore enkelte Numre. 10 Ore i Porto til Provinsen.

---

„PALLAS ATHENE“ redigeres af Paul Holt (ansvarhavende) og Johs Weltzer.

---