



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skolebladet.

Østersøgades Gymnasium.

.....
Nr. 9

12. Maj 1914.

3. Aarg.
.....

Kampen ved Helgoland

9. Maj 1864.

Som bekendt var den danske Flaade i 1864 Herre paa Søen og kunde ikke alene blokere de tyske Østersøhavne og tilbagevise den preussiske Eskadres Udbrydningsforsøg (Træfningen ved Rügen) men ogsaa vise Flaget i Nordsøen, hvor først Fregatten Niels Juel og senere Korvetten Dagmar føleligt generede den tyske Søhandel.

For at fordrive de danske Krydsere fra Nordsøen sendte Østrigerne (hvis Hovedflaade endnu ikke var fuldt udrustet) en Eskadre bestaaende af Fregatterne Schwartzberg og Radetsky op til Kanalen, hvor de preussiske Kanonbaade Adler, Blitz og Basilisk i Begyndelsen af Maj forenede sig med Østrigerne.

Det strategiske Fejlgreb at sende den østrigske Flaade nordpaa i Smaapartier hævnede sig den 9. Maj i den for vor Marine saa hæderfulde Træfning ved Helgoland, hvor den danske Nordsø-Eskadre, Fregatterne Niels Juel og Jylland samt Korvetten Heimdal, efter ca. 3 Timers haardnakket Kamp tvang de forenede Østrigere og Preussere ind paa neutral Grund under Øen Helgoland. Pladshensyn tillader ikke her at komme nærmere ind paa Kampens Enkeltheder, idet de fleste kender fra Billeder Kampens afgørende Episode: det østrigske Flagskib Schwartzberg, der med brændende Fortop og dækket af Radetsky ved ildsom Flugt søger at unddrage sig de sejrende Danske. At Kampens Resultat ikke blev større, skyldtes en Granat, som — lige i det Øjeblik, der blev givet Signal til at forfølge Fjenden — sprang i Chefskahytten paa Jylland (Eskadrens hurtigste Skib) og ødelagde Skibets Styregrejer. Naar Tyskerne i sin Tid — med Urette — tilskrev sig selv

Sejren, skyldtes det, at den danske Nordsø-Eskadre, paa Grund af Vaabenhvilen og den østrigske Hovedflaades Nærmelse kort Tid efter Kampen trak sig inden for Skagen.

Paa vor tapre Modstander, Admiral Tegetthoffs Gravmæle i Pola staar der ogsaa: Tappert kæmpende ved Helgoland, sejrende ved Lizza*).

K. V. H.



Hvad skal jeg studere?

O, i Sandhed et interessant Spørgsmaal! De fleste bestemmer, naar de er i 3. Mellemskoleklasse, at de vil være Ingeniører, i 4. Mellemskoleklasse forandres det til Læge, i 1. Gymnasieklasse til Præst, og i 2. Gymnasieklasse, naar det virkelig skal afgøres, ved de som Regel slet ikke, hvad de vil være.

Den, der vil være Jurist, har Adgang til uendelig mange Stillinger, som er lukket for andre studerende. Enhver Fuldmægtig i Ministeriet er cand. jur., og i alle større Institutioner er den administrerende Direktør cand. jur. eller oftere Overretssagfører.

Hvis man vil være Jurist (cand. jur.), tager man først Studentereksamen, derefter Philosophicum, og saa begynder man først paa det egentlige juridiske Studium, som bestaar af to Dele. Den første Del, som bestaar af: almindelig Retslære med dansk Rets Encyklopædi*), romersk Ret, dansk Retshistorie og Nationaløkonomi; denne Prøve, som kun er mundtlig, er beregnet paa at tages 2 Aar efter Artium. Den anden Del, som tages 3 a 4 Aar efter den første, men tidligst maa tages 2 Aar efter første Del, omfatter Fagene: Civilret I (Person- Familie- og Arveret samt Privatrettens almindelige Del), Civilret II (Formueret, herunder Søret) Strafferet, Proces og Statsret med Folkeret). I alle disse Fag prøves der mundtlig. Desuden er der 4 skriftlige Prøver. Ved de to fordres en Betænkning over et eller flere konkrete Retstilfælde. Til den ene gives der en Tid af 8 Timer, og det er

*) I 1866 besejrede Admiral Tegetthoff en italiensk Flaade ved Lizza.

tilladt at benytte Lærebøgerne til dens Besvarelse. Dette gælder derimod ikke om den anden Opgave, til hvis Besvarelse der gives fire Timer. De to andre Opgaver gaar ud paa at besvare mere teoretiske Spørgsmaal indenfor to særlig læste Afsnit, som Studenterne frit kan vælge, dog skal det ene høre til Formueretten og det andet til et af de øvrige Fag; til Studiet af disse Afsnit gives der paa Universitetet nærmere Avisning.

Den første Del kan tages paa $1\frac{1}{2}$ Aar, dog bør man bruge 2, da Resultatet af denne regnes med til den endelige Hovedkarakter, og jo større Pointsantal man faar ved denne Del, desto mindre behøver man altsaa ved den langt vanskeligere 2. Del for at erholde Hovedkarakteren Laudabilis. *Derfia.*



Skovtur ?

Den 4. Juni forrige Aar havde Komtesse Molktes Pigeskole en Skovtur. Da Pigerne drog af Sted, vakte de hos Eleverne paa Østersøgades Gymnasium (Drengekolen) længselsfulde og misundelige Følelser, og i Anledning af denne Pigernes Skovtur fremkom i „Skolebladet“ en lille Artikel, som sluttede med Spørgsmaalet: Maa vi ikke faa Lov til at faa Skovtur?

I Pastor Hansens Svar hed det: Det er ikke et Princip, at Skolen ikke vil give Skovtur for sine Elever, men det er blevet for sent. Forespørgslen kom Lørdag den 7. Juni, og den 9. begyndte Eksameenn.

Men lad os komme ud sammen næste Foraar. Saaledes sluttede Pastor Hansen. Og nu er Foraaret inde. Skoven staar allerede dejlig grøn og venter paa os. Nu er Tiden inde for Skoleskovture. *Obs.*



*) Korfattet Oversigt over Retslæren i Almindelighed.

Foraar. II.

Hr. Dr. Engells berømte Panamahat har, som et sikkert Foraarstegn atter vist sig paa Dr. Engells Hoved. Jeg tillod mig derfor at spørge om Hattens „Historie“.

„Den er kun 10 Aar gammel, men stadig som ny, saa jeg venter at tjene godt paa den.“

„Tjene? ? ?“

„Ja, ser du, normalt bruger man jo en Hat til ca. 3 Kr. om Aaret, og naar denne nn har kostet 35 Kr., staaer den mig altsaa kun i 5 Kr.; kan den holde 10 Aar endnu, vil jeg jo have „tjent“ 25 Kr. paa den saa du maa indrømme, at det er vældig praktisk at gaa med den Slags.“

„Hvordan gaar det med ‚Ridderstøvlerne‘?“

„Det gaar udmærket, de er forresten „kun“ 6 Aar gamle; Næh! saa har jeg et Par, der er over 15 Aar gamle, men dem har jeg rigtignok ogsaa givet 7 Kr. for i sin Tid i Amsterdam.“ — —

Det kunde ønskes, at Eleverne tog Eksempel efter Hr. Dr. Engell og blev lidt mere sparsommelige, saa kunde man maaske undgaa det rædsomme Syn, at en af Mellemskolens Elever kommer vadende med Laksko i Regnvejrh.

Vilh.



12. Østerbro Trops 3-aarige Stiftelsesfest.

Lørdag den 25. April afholdt 12. Østerbro Trop sin 3-aarige Stiftelsesfest, som i alle Maader blev ualmindelig vellykket. Festen begyndte, da Østerbro Divisions Leder, Hr. Ritmester Zeemann, traadte ind i Salen, thi i samme Øjeblik lød de første Toner af Frk. Moes „Fantasi over danske Nationalmelodier“.

Da Orkestret, som bestod af en Hornblæser, en Violinist og en Herre, der spillede paa et Klaver,

der var under al Kritik, tav, besteg Tropsfører Salling Talerstolen og bød i faa men velvalgte Ord Forsamlingen Velkommen og gav derpaa Ordet til Hr. Ritmester Zeemann, som kort men udmærket gav en Skildring af Troppens Historie.

Efter Programmet skulde nu følge en Spejdermarch af Fr. Brun, men i Stedet for den kom Østerbro-Divisionens March, komponeret af den utrættelige Frk. Moe. Det var første Gang, den blev spillet offentlig og man maa sige, at den, ligesom Frøkenens øvrige Kompositioner var kvikt og storartet komponeret.

Efter nogle Lysbilleder fra Spejderlivet og endnu et Par Musiknumre, gik Tæppet op for „Store Bededags Aften“. Det blev som ventet, en Succes; dog kneb det lidt for alle tre Skuespillere at synge igennem, men Grunden maa vel søges i det meget Spektakel nedenunder.

Efter Aftenunderholdningen var der en lille Dans.



**Kort Redegørelse til Redaktører og Menigmand
for, hvad Meningen var
med den i dette Blads Nr. 5 af en Klassiker
foretagne Indsætning
af Latin og Græsk i en Matematikers
Opsats
i Nr. 4 i Anledning af samme Matematikers
misforstaaede Bemærkninger i Nr. 7.**

1. Der var ingen Mening dermed; det var blot et Indfald.
2. Meningen var at vise, at der er ligesaa god Mening i at læse Latin og Græsk som Matematik.
3. Meningen var ved Overdrivelser („et klassisk Kunstværk“) at vise Matematikerens uholdbare og forkerte Paastande.

Hermed vil jeg saa slutte, idet jeg tror, at baade Flertallet af Læserne nu helst vil have en Ende paa Ordskiftet om Latinens og Græskens Betydning, og Matematikeren, som jeg ved, ikke kan eet Ord hverken af det ene eller det andet — — af de to Sprog.

Til sidst ønsker jeg blot at sige, at jeg ikke vil love at lade den, som indlader sig paa Ting, han ikke har Spor af Kendskab til, slippe saa let som i dette Tilfælde.

Paul Klassiker.



Les Miserables.

Der gives Mennesker, som altid kommer for sent! Ja, „altid“ er nu for meget sagt. Det kan virkelig ske, at de nu og da kommer tidlig nok, men saa er det rigtig nok heller ikke deres Skyld, og de føler sig næsten skamfulde derover og forpligtede til at give Undskyldning for en saadan Uregelmæssighed. „Jeg troede virkelig, Klokken var 8, men da jeg saa kom forbi Urmageren henne paa Hjørnet, kunde jeg jo se, at den endnu manglede hele ti Minutter“. Denne Sygdom, der ofte kan overføres ved Smitte, optræder kronisk i alle Sanifndslag; men angriber især „skolesøgende unge Mennesker“ og indenfor disse navnlig Gymnasiaster. Og det sørgeligste er, at Sygdommen er saa godt som uhelbredelig, hvad enhver vil kunne overbevise sig om ved at følge de angrebne Stakler paa deres videre Vej gennem Livet. Som allerede nævnt, kan man paadrage sig Sygdommen gennem Smitte, men i Reglen er den dog medfødt. Aarsagen er ganske simpelt at finde i det Faktum, at de er født nogle faa Minutter for sent, og dem har de aldrig senere kunnet indhente. De kommer 5 Min. for sent op om Morgen, kommer følgelig 5 Min. for sent i Skole, 5 Min. for sent hjem til Middag og 5 Min. for sent i K. F. U. M. eller hvor de ellers skal om Aftenen. Overalt, hvor de gaar og staar, følger disse 5 Min. dem som et Spøgelse, der en skønne Dag kan bringe dem i Ulykke. Hvem siger, at de

ikke den Dag, da Lykken under en eller anden Form møder dem, griber efter den -- 5 Min. for sent.

Staklerne kender godt deres egen Svaghed, men det gaar dem, som det gaar ethvert Menneske, der er alvorlig sygt, de vil ikke vedgaa, at det er saa slemt med dem. Spørg dem bare -- ! De affyrer en hel Rekylsalve af Undskyldninger mod dig! Uret var for sent hvis det da ikke var gaaet i Staa, Pigen havde glemt at kalde, Jernbaneoverkørselen var lukket, der var Sporvognsstandsning, de skulde først paa Apoteket osv. osv. osv. Og hvem er dog Herre over slige Naturfænomener! Deres 5-Min.-Skæbne forfølger dem. Men er der da slet ingen anden Udvej? Spørg andre, jeg kender ingen. Jeg er nemlig selv

en af de ulykkelige.



PAUL PAULSEN

CYCLER OG MOTORCYCLER.

ØSTERSØGADE 98.

TELF. ØBRO 1733.

Ærede Redaktion ;

Da jeg desværre ikke overværede Søspejderfesten, men dog har læst Referatet i Skolebladets sidste Nr. med Interesse, beder jeg Dem være saa venlig at oplyse mig om, hvem det var, der sang Wagners saa berømte „Gralfortællingen“ — Hr. Knudsen eller Hr. Reenberg. — Thi der stod saaledes: „Hr. Knudsen tilbød venligst at udfylde Tiden til Hr. Reenberg kom med Gralfortællingen af „Lohengrin“. ærb. —r.

Det er meget indlysende, at det var Hr. Knudsen som sang Gralfortællingen af „Lohengrin“, thi ellers maatte det være Hr. Reenberg „som kom med Gralfortællingen“ af „Lohengrin“, hvilket unægtelig vilde være noget frygteligt Vrøvl. *Anker.*

Spejderudstyr

Studenterhuer

Lommelamper

Herreekvipering

Barbermaskiner

Carl Lønberg, Gothersgade 115, K. F. U. M.

*Gymnastiksko.**Fodboldsstøvler.**Spejderstøvler m. m.*

faas bedst og billigst hos

L. P. Talleruphuus, Gothersgade 115.*Tennis. Hockey. Fodbold.**Spejderartikler.**Salonbøsser. Rygsække. Rejseartikler.***HARALD BØRGESEN, FREDERIKSBERGGADE 28.**

K. V. Høyers Friluftsgymnasium og Søbadeanstalt.

Sæsonen er begyndt.

Sæsonkort for Skoleelever 8 Kr. (Voksne 12 Kr.)

Svømmeundervisningen begynder 1. Juni.

Jens Karl Jensen

Østerbrogade 72 Telf. 8409

Manchetskjorter, Straahatte, Kraver, Flipper, Slips

Engelske Hatte Kr. 4.50, 7.00, 9.00.

::: Herre-Underbeklædning :::



36, Nordre Frihavnsgade 36,

*(forhen Gothersgade 19)**Se Priser og Fodtøj i mine Vinduer.**Prima Varer, billige Priser.*

I. P. Jeppesen. Galanteri- og Legetøjsforretning.

Telefon

Østerbrogade 64.

Telefon

Øbro 2737.

Stort Udvalg i

Øbro 2737.

Sportsartikler, Lædervarer og Skoleartikler.

Redigeret af Johannes Nyholm og Allan Davidsen, Nordborggade 4.