



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Årsberetning 1972=73

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Ved skoleårets afslutning

En hjertelig tak

til alle, der i det forløbne skoleår har vist skolen og dens arbejde interesse. Denne tak rettes først og fremmest til vore mange forældre og til vort skolenævn, der som altid så udmærket har støttet os i det daglige arbejde.

Elever, klasser, eksaminer og prøver

Skoleåret begyndte med 666 elever (318 drenge og 348 piger) fordelt på i alt 29 klasser.

1.-5. klasse: 14 klasser

6.-7. klasse: 6 klasser

8. klasse: 1 klasse

9. klasse: 2 klasser

10. klasse: 1 klasse

Realklasser: 3 klasser

Ved eksamen i juni md. 1973 bestod 17 elever realeksamen, 41 elever gik op til den statskontrollerede prøve ved afslutningen af 9. klasse, og 13 elever kunne forlade skolen med en statskontrolleret prøve fra 10. klasse.

In memoriam

Inger Hansen

Lørdag den 24. februar døde vor tidligere kollega, frk. Inger Hansen. Gennem de 37 år, Inger Hansen virkede ved Østrigsgades Skole, lærte vi hende at kende som en fremragende pædagog, der underviste i sine to hovedfag, matematik og gymnastik, med stor dygtighed, der gennem hendes redelige hjælpsomhed kom mange til gode.

I de elleve år, hendes otium varede, vendte hun ofte tilbage til skolen, hvor hun, indtil de sidste måneders sygdom, deltog i mange af vore sammenkomster.

Vi vil mindes hende med glæde og agtelse.

Lærerrådet
ved Østrigsgades Skole.

Ellen Schæbel

Selv om overlærer Ellen Schæbel på grund af alder forlod skolevæsenet i 1960, efter 42 års virke ved Østrigsgades Skole, hørte hun dog stadig til her. Lige til det sidste bevarede hun sin stærke interesse for skolen, og som hun sammen med sin mand de mange år igennem altid var mødt op til skolens arrangementer, det være sig børnenes forestillinger, fester for kolleger eller den årlige septembersammenkomst for udgåede elever, således fortsatte hun også efter sin afsked ganske selvfølgelig at være til stede på »Gamle elevers aften«, og tilmed besøgte hun os på lærerværelset hver den sidste tirsdag i måneden for at holde spisefrikvarter med os og med andre af skolens tidligere medarbejdere. Ingen tænkte tirsdag den 30. januar, at det skulle blive sidste gang, vi havde besøg af fru Schæbel.

Ellen Schæbel, der i en periode var vor udmærkede lærerrådsformand, var en særdeles dygtig underviser i det hele taget. Hendes yndlingsfag var dog utvivlsomt engelsk. Halvandet års ophold i England og en faglærereksamen i sproget var det sikre grundlag, hvorpå hun byggede sin kyndige og fornøjelige undervisning.

Ellen Schæbel levede et rigt liv i familie og på skolen.

Æret være hendes minde.

Lærerrådet
ved Østrigsgades Skole.

Skolenævnets beretning

Det blev en noget urolig afslutning på skoleåret 1972/73. Utilfredsheden med blandt andet de kortere lektioner gav sig udslag på forskellig måde landet over.

Skolenævnet siger tak til lærerpersonalet og skolens ledelse på Østrigsgades Skole for den besindige måde, man klarede situationen på.

Tilslutningen til klassemøder og konsultationer med klassens lærere har været god. Skolenævnet opfordrer forældrene til, så vidt det er dem muligt, at benytte sig af dette tilbud for samtale med de øvrige forældre og lærerne. Det kan have stor betydning for eleverne i det fremtidige arbejde på skolen.

Der har været flere henvendelser fra forældre om større eller mindre problemer, som heldigvis, i de fleste tilfælde, kunne løses på en tilfredsstillende måde for alle parter.

Dette lader sig bedst gøre, hvis problemerne ikke har vokset sig for store. Elever som forældre kan trygt henvende sig til skolen eller skolenævnetsmedlemmerne om eventuel bistand.

Forsøget med rygetilladelse på skolen er faldet godt ud. Spændingen ved at begynde rygning er ikke så stor mere.

Den 8/8 1972 kunne vi endelig indvie vore nye toiletbygninger. Dette blev markeret med en festdag på skolen. Elevrådet har på bedste måde ført opsyn med toiletterne, så det kun er få og små skader, der er sket i det forgangne år. Skolenævnet siger tak til alle eleverne for den omsorg, de har vist for de dyre nye toiletter, der gerne skulle holde pæne i mange år.

Der har været holdt skolenævnsmøder, hvor skoleinspektør, viceskoleinspektører, lærerrepræsentanter og elevråd har deltaget.

Det nye skoleår er nu godt i gang, og skolenævnet håber på godt samarbejde mellem skole og hjem. Samtidig siger nævnet tak til alle medarbejdere på skolen for det forløbne år.

Med venlig hilsen på nævnets vegne
Diana Jensen.

Skolenævnets medlemmer

Henning V. Andersen, Brydes Allé 82, 2300 S.

Alfred Christiansen, Cumberlandsgade 13, 4. sal, 2300 S.

Kirsten Hermann, Reberbanegade 27, 2300 S.

Diana Jensen, M. B., Wittenberggade 4, 2300 S. (formand for nævnet).

Julius Saabye, Nyrnberggade 20, st., 2300 S.

Årsberetning – elevrådet

Årets første elevrådsmøde blev afholdt den 13/9-72, hvor bestyrelsen fra sidste år blev genvalgt.

Den 23/11-72 holdtes årets første skolebal for 7.-10. klassetrin. Det kørte med stort underskud – men blev alligevel en god fest med højt humør.

Den 31/1-73 afholdtes igen skolebal, denne gang for 4.-6. klassetrin, der som sædvanlig forløb godt. Fastelavnsfesten blev afholdt 9/3-73, hvor de små morede sig dejligt.

Den 26/3-73 deltog vi sammen med elever fra de øvrige Amagerskoler i en demonstration mod kommunens besparelser. Den forløb udmærket, men bortset fra at vi fik vist vores mening om forholdene, opnåede vi intet.

Vi sluttede af med vort sidste elevrådsmøde den 27/3-73, hvor bestyrelsen for næste skoleår blev valgt.

Lise Jørgensen, 10u.

Kontaktlærere

Lærerrådets repræsentanter i elevrådet var i det forløbne skoleår: Frede Busk, Knud Jespersen og Kirsten Jørgensen.

Forbindelsen hjem og skole

Klasselæreren

er den, der først og fremmest er hjemmets stedfortræder, så længe barnet er i skole, og man kan regne med, at han nok er den på skolen, der ved mest om barnet. Han er altid rede til sammen med Dem at drøfte Deres barn, drøftelser, der kun skulle øge muligheden for et godt resultat af hjemmets og skolens fælles opgave.

Klasselæreren er i virkeligheden at betragte som en slags forstander for klassen. I langt de fleste tilfælde kan således også rent praktiske anliggender ordnes gennem ham, ting som lidt ekstra fri i særlig anledning, ansøgning om feriekoloni og deslige. – At enhver desuden altid er velkommen på skolens kontor regnes forhåbentlig af alle for en selvfølge.

Månedssbladet

»Østrigsgades Skole« – medden lidt mindre prangende undertitel »Meddelelser til hjemmene« – sendes gennem børnene til samtlige hjem, normalt den 15. i hver måned (juli undtaget). Alle fællesmeddelelser fra skole til hjem, også vigtige, søger vi at få med i bladet. Se derfor altid efter, hvad det måtte oplyse om.

Forældremøder og konsultationer

I løbet af skoleåret indbyder klasselæreren samtlige en classes forældre enten til et fællesmøde, hvor der gøres rede for arbejdet med forskellige fag, eller til en konsultation, hvor det først og fremmest drejer sig om det enkelte barns skolesituation.

I sidstnævnte tilfælde søges lærermødet om klassen lagt umiddelbart før.

Der har i det forløbne skoleår været afholdt 42 klasseforældremøder eller aftenkonsultationer.

På forældredagene

6.–8. november var der ganske pænt besøg i småklasserne, især når man tager i betragtning, at det vel for størsteparten af vore forældre er vanskeligt at besøge skolen i dagtimerne uden at tage fri fra arbejde.

Særlige begivenheder

Festlige indslag i årets løb

- 8.–8. Denne dag må bære prisen som årets absolutte højdepunkt: vi indviede vore nye toiletter! – Se andetsteds i bladet under skolenævnets beretning.
- 21.–9. Dette var skolens Zoo-dag, hvor de fleste klasser i samlet flok var ude for at »hilse på familien« – som børnene siger. De større klasser var på ekskursion eller museumsbesøg.
- 25.–9. Gamle Elevers Aften – en af skoleårets store aftener! Som sædvanlig var pigernes gymnastiksal sprængfyldt med gamle elever, og der rådede en dejlig kammeratlig og festlig stemning.
- 23.–11. Der var skolebal for elever fra 7. klasse og opefter, og selv om tilslutningen ikke var så stor som ventet, blev det alligevel en god og fornøjelig aften, der tjente vore elever til ære.
- 12.–12. Årets julekoncert i Nathanaelskirken var smuk og højtidelig, og mange havde fundet vej til kirken denne aften.
- 21.–12. Julenissens besøg blev som sædvanlig mødt med spænding og forventning af vore små elever, og de blev ikke skuffet!
- 22.–12. Juleafslutningen i aulaen havde – som traditionen byder – også i år et julespil »på programmet« (takket være Kirsten Jørgensens og store elevers ildhu). Mon ikke alle fandt, at det var en smuk og værdig indledning til julens højtid.
- 31.–1 Denne aften havde vi et meget hyggeligt og muntert skolebal for eleverne fra 4., 5. og 6. klasserne. Som ved ballet den 23.–11. havde elevrådet organiseret »løjerne« på allerbedste måde.
- 9.–3. Elevrådet havde påtaget sig at arrangere en fastelavnstest (kostume-

fest) for vore små elever, dvs. eleverne fra 1., 2. og 3. klasserne. Og det blev en dejlig dag, hvor fantasien blomstrede i de mangeartede og fantastiske forklædninger.

- 10.-4. Fritidsskolen havde en smuk – omend for lidt besøgt – udstilling af nogle af årets arbejder i aulaens forhal.

— — —
Man kunne passende her bringe elevrådet en tak for den energi, der lægges for dagen, både når der skal forberedes en fest, og når et og andet sættes på dagsordenen.

Afgangsklassernes sidste skoledag

Mandag den 21.5. var afgangsklassernes sidste skoledag, hvilket de som sædvanlig fejrede med fantasifulde udklædninger à la skolebørn i 1. klasse samt den traditionelle kasten-i-grams af diverse slikkerier under munter huseren på skolens gange og trapper. Bagefter var der sportskampe mellem lærere og elever – med mange begejstrede tilskuere – på Kløveren. Det gode vejr kastede et forsonende skær over de »hårde« dystre, hvor vist især fodboldkampen mellem de store drenge fra 9. og 10. klassetrin og de gamle ditto fra lærerværelset blev en festlig gyser. Eleverne får en ny chance næste år!

Musikskolens afslutning

Onsdag den 13. juni var der musikaften i aulaen, hvor Musikskolens elever gav en prøve på, hvad de havde arbejdet med i løbet af skoleåret. Det blev igen en fornøjelig og interessant aften, hvor vi blev præsenteret for mange forskellige gode instrumentalister og fik eksempler på flere århundreders musik. Som sædvanlig var det Inga Axbølls berømte blokfløjteorkester der, med et strålende udført program, afsluttede aftenen. Orkestret medvirkede i øvrigt ved en koncert i TV i anledning af Musikskolens 20 års jubilæum. – Alle er naturligvis klar over, hvilket hestearbejde det er at holde sammen på et sådant

ensemble med børn og unge i næsten alle aldre. Og så få al den dejlige musik ud af dem! Tak, Inga!

Afslutningsfesten for udgående elever

Forældre og elever var indbudt til en festaften sammen med lærerne i pigernes gymnastiksal.

I forbindelse med undervisningen

Skolebiblioteket 1972/73

Det er skolebibliotekets formål at give alle skolens elever adgang til nyttig og udviklende læsning af faglig og skønlitterær art og derved fremme folkeskolens almindelige formål.

Skolebiblioteket skal dels tjene undervisningen i skolens forskellige fag, dels give eleverne adgang til at tilegne sig gode læsevaner og skaffe sig rige læseoplevelser, hvorved deres menneskelige udvikling kan fremmes.

Dette formål opfyldes i stort omfang her ved skolen, idet vi råder over en bogbestand på i alt 15.920 bind, der fordeler sig således: 990 bøger til frilæsning på 1.-3. klassetrin, 5.470 bøger i udlånet, der kan hjemlånes af elever fra 4. klasse og opefter, samt 352 klassesæt med 8.800 bind til brug i den daglige undervisning plus 22 klassehåndbiblioteker, der er stationeret ude i klasserne med i alt 660 bind.

Udlånet har i år været åbent: mandag kl. 12-14, tirsdag kl. 10-11 og kl. 12-13, onsdag kl. 9-11, torsdag kl. 11-13 og fredag kl. 9-10 og kl. 11-12. Bøgerne kan hjemlånes i op til en måned, og man kan låne et ubegrænset antal bøger ad gangen. Forældre og elever kan selv kontrollere, om lånefristen er overskredet, idet lånedatoen er stemplet bag i bogen på datotavlen.

Skolebibliotekarere er Gurli Nielsen og Hartvig Spatzek.

Erhvervspraktik

Denne undervisning ligger nu i faste rammer.

I begyndelsen af skoleåret får hver elev i 9. klasse, 10. klasse og III realklasse udleveret et skema, på hvilket eleven, efter samråd med forældre og lærere, angiver, hvilket fag han eller hun er interesseret i at lære nærmere at kende.

Arbejdsformidlingen finder så frem til et arbejdssted, hvor eleven i en uge følger og tager del i arbejdet.

Senere får eleverne lejlighed til at stille spørgsmål til en erhvervsvejleder, der besøger skolen.

En del lærere arrangerer desuden virksomhedsbesøg, som hele klassen deltager i, og 10. klasse og III realklasse bruger en dag til besøg i Ungdomsbyen i Rødovre. Det sker hvert år, at elever har så specielle ønsker, at et egentligt praktikophold ikke lader sig ordne. For disse elever arrangeres 1-dages møder, hvor disse erhvervs særlige problemer bliver gennemgået.

I øvrigt kan enhver ung henvende sig i arbejdsformidlingen og der under fire øjne drøfte sine erhvervsproblemer med en erhvervsvejleder.

Foreningen Norden

Adjunkt Berndt Sandquist fra Stockholm har givet Illu to lektioner i svensk.

Skolekoncerter

I samarbejde med Det kongelige danske Musikkonservatorium har Københavns kommunale skolevæsen ved sanginspektør Kai Otto Andersen ladet afholde fire skolekoncerter i det forløbne skoleår. En koncert blev afholdt i Christiansborg Slotskirke, mens de øvrige tre fandt sted i aulaen på Skolen ved Sundet. Koncerterne havde det dobbelte formål dels at præsentere eleverne for god og underholdende musik og dels lade dem få et nærmere kendskab til musikkens instrumenter. Dette sidste skete på den måde, at de unge musikere fra konservatoriet fortalte om deres eget in-

strument ledsaget af en demonstration af dets ydeevne. Det er ingen overdrivelse at sige, at der på Østrigsgades Skole var meget stor interesse for at komme med til disse koncerter, og at mange elever fik en stor musikalsk oplevelse ved kontakten med den levende musik.

Gæstelærer

Som et supplement til sprogundervisningen havde skolen i september-oktober besøg af Mr. Thompson, der gennem sin lune og humørfyldte undervisning var med til at give engelskundervisningen i de større klasser et ekstra »pift«.

Gymnastik og idræt

Skolen deltog som sædvanlig med både pige- og drengehold i de københavnske skolars årlige Idrætsdag, der – traditionen tro – afholdtes i begyndelsen af september måned. Stævnet blev – på trods af manglende ydre succes – en stor oplevelse for de deltagende klasser, der, som man siger, gav »alt, hvad de havde i sig«. Og det må jo netop være meningen!

Gymnastikbadet

er obligatorisk. Kun lægeattest kan fritage.

Færdslæse

Det er en af skolens opgaver at give eleverne nogen færdslæseundervisning, der for de fem første skoleårs vedkommende fast varetages af dansklæreren.

På alle klassetrin kan lærerens undervisning suppleres af en politimands vejledning. Overbetjent Peter Borggaard har således givet en time i samtlige klasser.

Skoleopsparingen

Sparemærker sælges af viceinspektør Ida Wolter i dennes træffetid. Fra april 1972 til 31. marts 1973 er der solgt sparemærker for 1.600 kr., hvilket er en nedgang på ca. 350 kr. i forhold til sidste år.

Fritiden

Skolehaven

Sæsonen startede lidt kedelig; der var ikke plads til så mange børn som sædvanlig. Det bliver imidlertid klarer til næste år, så alle, der har lyst til at få have, kan melde sig.

I øvrigt har den tørre sommer jo præget billedet. Bortset fra løg og til dels blomster er der dog blevet en god høst, og børnene har båret meget hjem.

Forældre er altid meget velkomne til at være med i haven. Mange kommer i høsten og hjælper med at bære hjem.

På gensyn til næste år.

Jørgen Hansen.

Fritidsskolen

Fritidsskolens 14 klubber var fordelt mellem følgende 8 lærere:

H. J. Christiansen: 2 bordtennis klubber

Jan Elbo: 1 skakklub

Winnie Feld: 2 eventyr- og filmklubber

B. K. Jacobsen: 2 frimærkeklubber

Annette Larsen: 1 strikkeklub

Boris Krat: 1 bordtennis klub

C. F. Palmelund: 3 lærklubber

A. Troest: 2 keramikklubber

I det forløbne år var 252 børn og unge mennesker (indtil 18 år) medlemmer. Det svarer til 39 pct. af skolens elevtal og er i øvrigt en fremgang på 7 pct.

Skakklubben har haft et godt år. Vi deltog i Amagermesterskabet, hvor det blev til en pæn 2. plads. Skolens mester blev som sidste år Steen Sjøbeck fra 11a med Ole Jensen fra 9u på 2. pladsen. I B-rækken vandt Kåre Hjaltalin fra 6v (et af de lovende talenter) med Erik Ravn fra 11u som nr. 2.

Ud af 51 bordtennis spillere fik vi stablet 2 hold på benene med hæderligt resultat i de københavnske skolers turnering. Førsteholdet nåede kvartfinalerne, og i B-rækken nåede hold II semifinalerne. Skolemester blev Carsten Jørgensen fra 1u med Carsten Nielsen, også 1u, på andenpladsen.

Resten af Fritidsskolen deltager ikke i konkurrencer. I stedet viser de resterende

klubber (med en enkelt undtagelse), hvad de har brugt tiden til. Det er faktisk synd og skam, at kun ca. 75 mødte op på vores udstillingsdag den 10. april, men det skyldes måske det temmelig tidlige tidspunkt. Måske vil dette blive ændret næste år.

Den eneste eller rettere de 2 eneste klubber, der hverken deltog i udstillingen eller konkurrencerne, var til gengæld de største – nemlig eventyr- og filmklubberne med 48 interesserede seere og lyttere fra 1. og 2. klasse ledet af vores yngste og nyeste lærer, Winnie Feld, der heldigvis fortsætter næste år ligesom alle andre lærere.

Det er meningen, at der skal oprettes 2 nye klubber. Den ene ledes af Annette Ingemann Petersen, tidligere elev på skolen, og emnerne skal være papirløjd, evt. stoftryk og i øvrigt en mængde andre forskellige former for skabende virksomhed med hænderne. Denne klub skal være for børn fra 2.-5. klasse.

Den anden bliver en bridgeklub, hvilket jo er for de ældre, i hvert fald tidligst fra 6. klasse og opefter. Den bliver ledet af Bent Marienhof.

Som sidste år begynder den kommende sæson den 1. september. Program vil blive uddelt de første dage i det nye skoleår, hvorefter der vil blive tilmeldelse den følgende uge.

Tak for i år og på gensyn efter sommerferien.

Bent Marienhof.

Foruden de ovenfor omtalte klubber var der frivillige hold i håndarbejde og sløjd, ledet af henholdsvis Gurli Nielsen og Jan Elbo.

Musikskolen

114 elever har modtaget undervisning på vor musikskole, et ganske pænt tal, men vi kan modtage endnu flere.

Også voksne kan indmelde sig på Musikskolen, det være sig forældre eller andre fra hjemmet eller fra bekendtskabskredsen. Hvad med at gå sammen og danne f. eks.

et guitarhold – begyndere eller viderekomne! Var det ikke en idé? De vil få glæde deraf. Tænk over det. Kom hen og lad os tale om det. Vore musiklærere er dygtige og erfarne folk, der gerne ser Musikskolen fyldt med musikglade elever, store som små.

Musikskolens lærere

Blokfløjte: Inga Axbøll

Guitar: Erik Thoybe

Harmonika: Frede Busk

Klarinet: Jørgen Nielsen

Klaver: Frede Busk

Trompet: Knud Andersen

Violin: Bjørn Ewald Jensen

Lejrskoleophold og rejser

11u, august 1972, Vester Vedsted

Ledere: Knud Jespersen, Käthe og Dan Ohland.

På ungdomshøjskolen Vester Vedsted ved Ribe havde vi en pragtfuld uge som indledning til skolearbejdet i 11 real.

Vi havde lejlighed til at besøge fiskeauktionen i Esbjerg, havnen dér samt et par fiskekuttere, Ribe Domkirke og selve byen, og Rønmø med dens mange særprægede seværdigheder. Vi smuttede en lille tur til Sild og havde en dejlig tur til Sønderjylland, hvor vi på vejen så Slesvig Domkirke, Hedeby, Dannevirke, Flensborg og Løgumkloster. Desuden nåede vi en dag at foretage en tur med traktor til Mandø gennem Vadehavet – i det skønneste vejr. Det var en ganske speciel oplevelse for Københavnerbørn.

Ind imellem det daglige arbejde med vore mapper tog vi os tid til at bade, spille bold og hygge os både uden- og inden-dørs.

Vi var enige om, at det havde været en dejlig uge, der er med til at styrke sammenholdet i en klasse.

Oh.

7v, 7x og 7y, Årsdale, Bornholm, august 1972

Ledere: Kaj Buch, Frede Busk, Poul Carlsson, Boris Krat og Iben Rossing:

Det er vist ingen overdrivelse at sige, at lejrskolen for ovennævnte tre 7. klasser blev alle tiders – såvel for eleverne som for lærerne.

Mange forhold bidrog til dette: vore værters helt enestående service i dette ords videste betydning, »Solgården«s fine beliggenhed et stenkast fra vandet, klipperne og det lille fiskerlejes havn, det herlige bornholmske klima, og ja, trods alt det væsentligste: vore elevers gode vilje og strålende humør, hvad enten det drejede sig om de



Rokkestenen besejret!

mere fornøjelsesprægede aktiviteter eller om observationerne i »marken« med efterfølgende dagbogsskrivning og andre arbejdsopgaver.

Lejrskolens højdepunkter? Ja, dem var der så mange af, at det kun kan blive til et udvalg, men mon ikke det vil være Christiansøturen, hvor vi sejlede af sted med truende vejrudsigter og skum på bølgerne for efter en skøn rundtur på »Øen« at vende tilbage i magsvejr og eftermiddags-sol. (Undertegnede sendte i øvrigt en venlig tanke til vor »gamle« skolelæge, doktor Lind, som havde forsynet os med nogle særdeles virksomme søsygetabletter.) Eller måske den helt vidunderlige ekskursen i Paradisbakkerne, hvor vi – under Pouls ledelse – studerede sprækkedale, forkastninger og andre af naturens ejendommeligheder. Og Rokkestenen! Hvor vi dog

masede for at få den til at røre på sig! Og Brændesgårdshaven, hvor vi havde det så skønt sammen i bådene og på dansegulvet. Det var et herligt bal, hvor vi næsten »sled huller i såler og sko«! Og og ... møllen, røgeriet, keramikken, stenbruddet, Hammershus, Dueodde ... Og af-tenerne var et kapitel for sig, når Kaj og Jack fra 7x gav fællessangen ekstra stemning med deres dejlige guitarspil.

Det er ikke for meget at sige, at vi alle »gik op i en højere enhed«, at classeskrankekerne faldt og kammeratskabet blomstrede på kryds og tværs. Menneske, hvad vil du mere!

Til sidst vil det være naturligt at nævne vognmand Knud Jørgensen fra Svaneke. Han var vores chauffør og guide og blev snart alles ven og fortrolige. Ham glæder vi os til at køre med igen.

Frede.

9v i Østrig, januar 1973

Ledere: Gunnar og Jeanne Bergstrøm.

Lørdag den 13. januar fløj 9v til München og fortsatte derfra med bus over Kufstein til den lille, hyggelige tyrolerby Westendorf. Her havde vi tænkt os at nyde Alpernes vinterglæder en uges tid. Den naturlige



Skiholdet!

betingelse for skiløb, sneen, var det imidlertid småt med. Man kunne ligefrem se på folks ansigter, hvor stor en økonomisk katastrofe det er, når sneen svigter, og turisterne derfor udebliver.

Vi tabte dog ikke modet, men lod os hejse 2000 m op med svævebanen for at beundre den fantastiske udsigt helt til Grossglockner.

Natten til tirsdag skete imidlertid miraklet: sneen væltede ned! Næste morgen kom der fart i 9v. På lejede ski gik det ned over torvet ud til øvelsesbakkerne i strålende sol og fint føre. I begyndelsen kneb det jo noget med styre- og bremsevnen, og de lokale skilærere rystede lidt på hovedet, når disse dumdristige danskere splittede skiskolens elever for alle vinde; men der skete ingen uheld, og efterhånden lærte vi at beherske de lunefulde »brædder«.

Et par udflugter med bus – til Salzburg og Kitzbühel – samt en kanetur i månskin gennem de snedækkede skove skabte afveksling i sportsprogrammet.

Ingen kunne fatte, at en uge var gået, da vi om lørdagen modstræbende måtte tage afsked med pension »Theresiana«, hvor vi havde tilbragt så mange rare timer. Hjemturen var lang på grund af tekniske problemer i München, men omsider nåede vi Kastrup og blev hjertelig modtaget af familie og venner.

Bg.

11u i Østrig 21.–28. januar 1973

Ledere: Kätthe og Dan Ohland.

Når man tager til Østrig om vinteren, er det i særlig grad for at opleve sne, og hvad dertil hører. Det oplevede 11u i år i rigt mål på deres 8-dages tur til Zell am See, en tur, vi havde glædet os overordentlig meget til, og som blev en stor succes.

Efter en dejlig flyvetur i det skønneste vejr blev vi indkvarteret i hotel Schütthof lige ved søen, og dagene gik med skiløb, skøjteløb, svømning i swimming-pool, spadsereture op – og måske navnlig ned – ad bjergskråningerne, dejlige busture og ture med svævebaner.

Om aftenen hyggede vi os på hotellet eller i en nærliggende Gasthof, hvor der var musik, og vi havde den oplevelse at overvære en Tyroleraften, hvor de optrædende underholdt os på en særdeles fornøjelig måde.

Søndag den 28. januar var vi tilbage igen i den typiske danske halvsure vinter, men nu opladet med nye indtryk og en herlig oplevelse med godt kammeratskab rigere.

Oh.

Illu til Østrig marts 1973

Ledere: Einar Sieck Hansen, Else og Gunnar Lykkebo

Illu tilbragte 8 dejlige dage i Bruck, en lille idyllisk by ved floden Saalsach. Vi boede i et mindre Gasthaus, hvor vi havde gode og hyggelige værelser. Betjeningen var sød, venlig og langsom.



Foran »Klosterkælderen« i Salzburg

Under Else og Gunnar Lykkebos kyndige ledelse kunne vi efter få dages træning ved en baby-lift stå på ski ved Areit, 1700 m o. h.. Man nåede derop med en såkaldt stole-lift, svævende over de højeste trætoppe, en betagende oplevelse.

Vejret var godt, og vi nød solskinet og den rene, klare bjergluft. En dag var vi på bustur til Salzburg, hvor vi var så heldige at se et af de store karnevalsoptog med nogle af byens honoratiorene i spidsen.

Turen blev en ubetinget vellykket oplevelse for både elever og ledere, især da klassen viste en så behagelig opførsel, at man snarere havde fornemmelsen af at

deltage i en familieudflugt end en stramt tilrettelagt skolerejse. Medvirkende til det gode resultat var måske også, at deltagerne kunne samarbejde og planlægge turens forløb, dels i store træk, dels i detaljer dag for dag.

Sih.

10. klasse i Prag 3.–9. april 1973

Ledere: Hans Jørgen Christiansen, Hans Køhler Hansen og Karen Elbo

Den 3. april rejste 10. klasse til Prag. Dette rejsemål var valgt, både fordi Prag har ry for at være en smuk by af både historisk og aktuel interesse, men også – og ikke mindst – fordi vi ønskede at undgå de gængse turistruter. Turen blev derfor, som ventet, en oplevelse af de usædvanlige, selv om vi samtidig fik lejlighed til at konstatere, at hverdagen i denne østeuropæiske storby slet ikke er så forskellig fra den, vi kender i København.

Togrejsen er lang og besværlig – vel nok især for rejselederne, der må holde rede på et utal af papirer, der skal fremvises og stemples ved hver grænseovergang. Men Prag er afgjort en rejse værd. Fra byrundturen huskes vel især de mange smukke broer, Tycho Brahes grav og slottet Hradschin, hvor vi fik fortalt om den berømte



Borgen »Karlstejn«

vinduesudsmidning. Også de russiske orlovssoldater var for os en seværdighed i gadebilledet.

Besøget i Lidice – landsbyen som tyskerne jævned med jorden – var en dystre oplevelse. Som modvægt hertil arrangerede vi en bustur gennem smukke landskaber til borgen Karlstejn, der må betegnes som perlen blandt tjekkiske borge.

Afskeden med Prag fejrede vi i »Belvedere«. Det blev en festlig aften, hvor mange forundrede tjekker nok for første gang har lyttet til »Skæve Thorvald« og set danskere »sejle op ad åen«. Dagen efter gik rejsen igen nordpå – hjem til hverdagen og et mindre fremskredent forår.

H. J. Christiansen.

Endvidere var 9u på lejrskole på Bornholm i september måned under ledelse af Birthe og Helmut Ottosson.

Praktiske oplysninger

Skolens kontor

er på skoledage åbent fra kl. 12–13. Inspektøren kan endvidere træffes efter nærmere aftale. Telefoniske henvendelser til skolen sikrest i kontortiden. Telefon 59 04 36.

Skolens sekretær er Inger Retsbo.

Viceinspektørernes træffetid

vil man finde bekendtgjort på opslagstavlen over for inspektørens kontor og på tavlen ved viceinspektørernes kontor.

Skolelæge

Else-Minna Lauritsen træffes hver onsdag kl. 9–14. Ønskes en personlig samtale bedes tid aftalt i forvejen med skolesundhedsplejersken.

Skolesundhedsplejerske

Karen Kjerulff træffes tirsdag, onsdag og fredag på lægeværelset mellem kl. 12 og 13.

Lægeværelsets telefon er 59 41 36.

Børnetandlæge

Helge Henriksen træffes alle skoledage kl. 9–13. Klinikassistent er Marie Nielsen. Tandklinikken telefon er 59 23 66.

Skolepatrulje

Skolepatruljerne er placeret ved fodgængerovergangen i Østrigsgade og vil være på post alle skoledage kl. 8 og 8.45 samt kl. 10.40 og 11.50.

Skolepatruljerne er valgt fra 6. og 7. klasse, og vi håber, at eleverne i disse klasser fremdeles vil varetage det ansvarsfulde arbejde. Tak.

3 elever nåede at deltage i den krævede cyklistprøve ved dette års Københavnmesterskab inde i City.

Skolefrokosten

På alle klassetrin kan eleverne få gratis mælk og vitaminpiller. 450 af skolens elever har benyttet sig af dette tilbud. Frokostpakke kan kun gives til elever, der af skolelægen er indstillet dertil, hvilket er sket i 17 tilfælde.

Skolebespisningen forestås af Mary Christiansen og Magda Fuglsig.

Ferien

70 børn fik lejlighed til at tilbringe ca. 3 uger på en af Københavns Kommunalærerforenings kolonier. Et barn fik ferieplass gennem Børnenes Kontor.

Aase Graun stod for dette arbejde.

Til Gabriel Jensens ferieudflugter for børn, der ikke kom på landet, blev der uddelt 163 billetter ved Knud Jespersen.

Børnenes Kontor

4 piger og 5 drenge fik hjælp til sommerudstyr, mens 8 hjem fik hjælp til julen.

Undervisningspligt

Optagelse i og udskrivning af skolen

Start i 1. klasse

1. Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.
2. Et barn kan efter forældrenes anmodning optages i 1. klasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen i klassen.

Indskrivning finder sted på skolens kontor (mandag–fredag kl. 12.00–13.00, eller efter aftale) fra den 1. september året før skolegangen skal påbegyndes. Af hensyn til planlægningen af det nye skoleår er det vigtigt, at indmeldelsen finder sted senest 15. december. Ved indskrivningen medbringes dåbs- eller navneattest, CPR-kort og evt. attest for koppevaccination.

Undervisningspligten omfatter i dag 9 år. Det betyder, at den først ophører i det kalenderår, hvor eleven har modtaget regelmæssig undervisning i 9 år eller fylder 17 år eller afslutter folkeskolens 9. skoleår (eller hermed ligestillet uddannelse).

Efter det 7. skoleår kan undervisningspligten opfyldes ved deltagelse i:

1. ikke erhvervmæssige kurser på godkendte efterskoler, ungdomsskoler og husholdningsskoler.
2. andre anerkendte kurser, hvis undervisning svarer til folkeskolens, herunder private realkurser.

Der kan i ganske særlige tilfælde gives dispensation til at påbegynde en erhvervmæssig uddannelse eller til helt at blive fritaget for undervisningspligt efter det 7. eller 8. skoleår. Det skal understreges, at en sådan tilladelse kun kan forventes givet, hvor særlige grunde taler for, at det er til elevens bedste. Ansøgning om en sådan dispensation skal for elever i de kommunale skoler sendes til skolenævnet. For børn i private skoler sendes ansøgning til skoledirektionen.

Ved flytning fra kommunen finder udskrivning normalt sted. Hvis forældrene ønsker det, og forholdene i øvrigt taler derfor, kan skolelederne dog tillade, at udskrivningen udskydes efter flg. regler:

1. I alle klasser til skoleårets udgang.
2. I 6. klasse til udgangen af 7. klasse.
3. I 8. og 9. klasse til udgangen af 10. klasse.
4. I II real til udgangen af III real.
5. I gymnasieklasser til skolegangens afslutning.

Dertil kommer, at man efter særlig aftale ved flytning til flg. kommuner: Ballerup-Måløv, Hvidovre, Birkerød, Brøndbyerne, Lyngby-Tårnbæk, Herstederne, Gladsaxe, Rødovre, Hørsholm, Glostrup, Søllerød, Høje Tåstrup, Herlev, Tårnby og Vallensbæk kan fortsætte skolegangen realafdelingen ud, såfremt man er begyndt i I real, og endelig at man ved flytning til Frederiksberg eller Gentofte kommune på alle klassetrin kan fortsætte i sin gamle skole til skolegangens afslutning.

Forsømmelser på grund af sygdom

bedes meddelt skolen så vidt muligt samme dag, senest anden-dagen. Det kan ske ved en voksens personlige henvendelse, pr. brev – der gerne må medbringes af en kammerat – eller ved opringning til kontoret. Lægeattest skal ikke fremskaffes, før skolen tilstiller hjemmet en trykt blanket til brug for lægen. Drejer det sig om ondartet epidemisk sygdom, udsteder lægen dog straks attest. Skolen har altid ret til at forlange lægeattest, hvis den måtte ønske det.

Efter skriftlig anmodning fra hjemmet (til gymnastiklæreren) kan en elev på grund af sygdom helt eller delvis fritages for deltagelse i **legemsøvelser** i indtil 1 uge. Er sygdommen da ikke overstået, kan ønsket om fritagelse fornys for en uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger. I tvivlstilfælde forelægges sagen for skolelægen. For fritagelse ud over 4 uger kræves lægeattest på blanket, som udleveres på skolens kontor. Udgiften til lægeattest afholdes af hjemmet.

Elever, fritaget med lægeattest, kan eventuelt med inspektørens tilladelse beskæftiges på anden måde, mens elever, der er fritaget uden lægeattest, skal overvære undervisningen.

Ønskes en elev af helbredshensyn fritaget for opholdet på legepladsen i frikvartererne, må hjemmet fremsætte skriftligt ønske herom til viceinspektør Bent Christiansen.

Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, må normalt kun finde sted efter forud indhentet tilladelse hos klasselæreren. Drejer det sig om et længere fravær, bedes man også henvende sig hos inspektøren.

Konfirmander

kan få fri konfirmationsmandag. Konfirmanders **søskende** kan få fri om mandagen til kl. 11.

Konfirmationsforberedelsen

Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedelsen falder inden for dette klassetrin. Elever, der skal konfirmeres i oktober fra 7. klasse, skal dog have fri til at gå til forberedelse fra midten af april, altså slutningen af 6. klasse.

Elever, der går til konfirmationsforberedelse, har fri mandag og torsdag fra kl. 13.

Elever, der skal konfirmeres på andet tidspunkt end de ovenfor anførte, må gå til konfirmationsforberedelse uden for skoletiden.

Erstatning for bortkomne genstande

Der ydes ikke erstatning for huer, vanter, tørklæder og andre mindre beklædningsgenstande, der af eleverne må medtages i klasserne.

Ikke heller erstattes ure, fyldepenne, pen-cils og lignende genstande.

Smykker og deslige må ikke medtages på skolen.

Cykler og knallerter, der fjernes fra skolens cykelstativer, erstattes ikke.

Hvad tyveri af penge angår yder skolevæsenet ingen erstatning.

Da skolens yderdøre ikke må aflåses i undervisningstiden, hænder det nu og da, at et stykke overtøj fjernes fra gangen. Da de nye bestemmelser om familieforsikring yder de forsikrede erstatning for tyveri af overtøj fra bl. a. skoler, klares et sådant tab af forsikringen. Kun hvis en familie ikke har således forsikret, kan der hos skolevæsenet søges om erstatning. Et tyveri må af den skadelidte selv straks meldes til politiet.

Specielt for **gymnastik gælder det**, at f. eks. et ur kan opbevares i lærerens aflåsede rum, medens undervisningen står på. Det **afleveres til læreren og udleveres af læreren**. Skolen påtager sig i sådanne tilfælde det fulde ansvar. **Ellers ikke.**

Glemmeskabet

har på den store skole plads i kældergangen og på den lille skole på gangen i stueetagen. Glemte tøj opbevares højst to måneder, hvorefter det overgives til en velgørende institution.

Ure, fyldepenne og andre værdigenstande ligger til eftersyn hos viceinspektøren. Hvad der ikke bliver afhentet, afleveres som hittegods ved skoleårets slutning.

Skolen tilråder forældrene at forsyne børnenes overtøj, frakker og lignende, med barnets navn.

Skolens distrikt

Amager Strandvej (fra flyvebådsstationen til Øresundsvej), Badensgade, Bastionsvej, Bremensgade (nr. 1-79 og 2-54), Breslaugade, Bulgariensgade, Carlsgade, Cumberlandsgade, Donaugade, Eliasgade, Fehmehrengsgade, Forlandet, Fyrtårnsvej, Græsvænget, Hessensgade (nr. 1-53 og 2-38), Holmbladsgade (fra nr. 55 og 58), Jenagade, Kasematvej, Kløvermarksvej (fra Herjedalsgade til Amager Strandvej), Laplandsgade, Lergravsvej (fra Strandlodsvej til Amagerbanen), Lindgreens Allé, Lindgreens Sideallé, Mecklenborggade, Nerikevej, Nyrnberggade (nr. 1-45 og 2-46), Olie-

havnsbroen, Polensgade (nr. 1–37 og 2–42), Poppelrækken, Prags Boulevard (ulige numre fra 37 og lige numre fra Dalslands-gade), Prøvestensbroen, Raffinaderivej, Serbiensgade, Siljansgade, Strandlodsvej (nr. 1–83 og 2–80), Søfortsvej, Tjørnerækken, Trægården, Ungarnsgade (nr. 1–33 og 2–64), Uplandsgade fra nr. 38, Ved Amagerbanen, Vermlandsgade (fra nr. 41 og 40), Yderlandsvej, Østrigsgade (nr. 1–43 og 2–30). Haveforeninger: »Friheds Værn«, Pommerensgade; »C. Jansens Minde«, Woltersgade 18; »Kløverblomsten«, Kløvermarksvej; »Kløvermarken«, Kløvermarksvej, »Rosen S«, Kløvermarksvej; »Sommerly«, Kløvermarksvej; »Strandhøj«, Kløvermarksvej; »Strandlyst«, Kløvermarksvej; »Vennelyst«, Kløvermarksvej; »Åbo«, Strandlodsvej 61.

Til eleverne på Østrigsgades Skole

For at vi alle kan få noget ud af tiden og have det godt med hinanden, er det nødvendigt, at følgende ordensregler ikke overtrædes:

Når du møder

Cykler skal henstilles i stativerne i Ungarnsgade. Knallerter skal anbringes i Donaugade langs gymnastiksalen eller i det afmærkede felt i Ungarnsgade.

Gå straks ind i skolegården. Stå ikke og spær ved indgangen. Er du mødt for tidligt, må du ikke forstyrre undervisningen.

Gårdvagtens og skolepatruljens anvisninger skal følges.

Op til time

Når det ringer, går man op.

Klasser, der skal til nr. 2, 4 og 7, går op på Østrigsgadesiden.

Gårdvagtens klasse venter langs muren, dog, hvis det regner, gerne under halvtaget.

I lille skolegård er der klassevis opstilling og klassevis opgang.

Al færden i bygningerne må foregå i ro.

Skal du til sløjdi i din første time, møder du på lille skole. Ellers skal du holde fri-

kvarter på store skole og først gå over, når det ringer. Har du time efter sløjdi, skal du gå til frikvarter på store skole.

Piger til gymnastik skifter skole ved frikvarterets begyndelse. Skal du til boldspil eller i svømmehal, får du besked af gymnastiklæreren.

I klassen

Ingen må opholde sig i klasseværelser, på sløjdsal eller i gymnastiksal med omklædningsrum, hvis der ikke er tilsyn af en lærer. Det gælder dog ikke hjælpere på faglokalerne.

For gymnastiktimen gælder: Skolen erstatte kun værdigenstande, der ved timens begyndelse er afleveret til læreren.

Du må åbne og lukke trækruden, hvis din lærer beder dig derom. De andre vinduer er det dig strengt forbudt at røre.

Op- og nedrulning af landkort og betjening af gardiner besørger af læreren.

Ned fra time

Når klokken ringer, er det et signal til læreren om, at timen er forbi.

Når tilladelse er givet, går du roligt ned. Store elever må tage hensyn til de små. Skal du i næste time være i en anden klasse, må din taske stilles ordentligt uden for lokalet. Skal du være på et lokale højere oppe, stilles tasken ud for det lokale, hvor du kommer fra.

Hvis du skal til svømning eller boldspil, kan du stille tasken i gymnastiksalens omklædningsrum – tasken må ikke henstå i gården.

I frikvarteret

Du har selv ansvaret for din taske og dens indhold.

Leg. Der er noget, som må være forbudt. Det gælder f. eks. at kaste med sne, lave glidebaner, løbe i kæde og »ride hest«. Hvad der ellers kan dukke op af farlige lege, som må standses, giver gårdvagten besked om.

Tilladte lege. Når det foregår på de anviste steder, er det for eksempel tilladt at spille yo-yo, sjippe, hinke, hønse, at

spille terre og at spille bold. Hvis nye lege indføres på skolen, vil viceinspektøren give tilladelse.

Toiletbesøg. Der må aldrig være mere end én elev ad gangen på et w. c.

Rygning må kun foregå i »Fugleburet«.

I tilfælde af særlig dårligt vejr må man på den lille skole opholde sig i den brede gang lige inden for hoveddøren og på den store skole i de to loggiaer, men man må ikke lege eller spærre for andre.

For både store og lille skole har vi en nødplan, der tages i brug, når vejret er ekstra ondartet. Før normal nedringning følger i så fald en række korte klemt, hvilket betyder, at vi skal blive oppe. Klasser, der skal læse time på andet lokale, skifter så først klasseværelse, når det ringer op.

Til læge eller sygeplejerske

Skal du til læge eller sygeplejerske, uden at der er sendt bud efter dig, må du have en seddel med fra din klasselærer, fra gårdvagten eller eventuelt fra en anden lærer. Seddelen skal du have med tilbage med kvittering for dit besøg.

Om at forlade skolen i undervisningstiden

Det med at gå hjem efter en bog eller en glemt madpakke duer ikke. Få alt med hjemmefra. Skulle der være noget særligt, må du have en seddel fra den lærer, der giver dig lov til at gå.

Elever fra 8. klasses trin og op kan med forældrenes tilladelse dertil gå hjem – altså forlade skolens område – i spisefrikvarter og i mellemtimer. Elever, der har denne tilladelse, vil af skolen få udleveret et kort, der skal kunne forevises på forlangende. Hvis en elev misbruger denne tilladelse, vil kortet blive inddraget for kortere eller længere tid.



Tre snapshots fra Fritidsskolens udstilling