



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



VEJSTRUP BOGEN

1998

Gave fra Bjarke Lorenson Jyderup

Jan 2003

DANSK SKOLEMUSEUM

Rådhusstræde 6

DK-1466 København K



**VEJSTRUP
UNGDOMSSKOLE**

Indholdsfortegnelse

Kære læser	3
Personale	5
Tanker ved årsskiftet	6
Fremtidens 10.klasse	7
Nyt ansigt	12
Nyt fra Else og Hans Mortensen	13
Fra en helt anden verdensdel - og herhjemme fra	15
1998-kalender	17
Vigtige datoer	25
"Grease" på VUS - eleverne fortæller	28
Lejrskoletur til Pyrenæerne	30
En oplevelse for livet	32
At være efterskoleelev	34
Elevdigte	35
415 dage med Verdens største gymnastikhold	36
Landsstævne i Silkeborg, eleverne fortæller	41
Flygtningeugen	44
Collage	46
Lilleholdets Uganda-tur	48
Tilbage melding fra Uganda	55
Elevliste 1998/99	58
Årets gang i elevforeningen	65
Nyt fra Buddy Logen	67
Kære årgang 1997/98	68
Gymnastikopvisninger	70
Jubilarer til elevmødet 1998	71
Jubilarer 1999	76
Personalebilleder	77

Årsskriftet:

*Esben Jensen (ansvarshavende), Aksel Dueholm, Niels Brunse,
Jørgen Lund, Rikke Christiansen, Lene Snogdal*

Fotos:

Karsten Isager, Jørgen Lund

Tryk: isager, Svendborg



Kære læser

Hermed udsendes Vejstrup Bogen 1998.

Den udsendes som vanligt til abonnenter i elevforeningen, til skolekredsen samt til en række andre mennesker og organisationer med tilknytning til og interesse for Vejstrup Ungdomsskole.

Derudover får alle elever på det nuværende elevhold et eksemplar, da de jo alle er en del af det Vejstrupår, der beskrives i dette årsskrift.

Ovenstående billede er af den københavnske kunstner Bente Adolph, der udstillede en række af sine billeder på Vejstrup Ungdomsskole i januar og februar.

Titlen er: "Yakokser" og dette billede glæder vi os nu daglig over i elevopholdsstuen ved opgangen til spisesalen.

1998 blev igen et spændende år på Vejstrup Ungdomsskole. Et år der fuldt ud lever op til de foregående år. En masse dejlige elever, en masse dejlige oplevelser i et utrolig flot fællesskab.

Dette skulle meget gerne kunne ses på siderne i dette skrift.

Vi har forsøgt at give et billede af livet på Vejstrup Ungdomsskole. Igennem tekst og fotos skulle der gerne tegne sig et billede af dette liv.

Der er også en fyldig beskrivelse af Efterskoleholdets deltagelse i Landsstævnet 1998.

Ikke mindre end 134 af vores elever på elevholdet 97/98 deltog på dette hold.

Endvidere er der i år også en beretning fra Lilleholdets gymnastikturnering til Uganda.

Hermed en tak til alle, der har ydet bidrag til årsskriftet.

En tak til alle "gamle" elever, der i årets løb har glædet skolen med besøg og diverse hilsener.

Også en stor tak til alle vore samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forløbne år.

Bestyrelse og medarbejdere ønsker alle vores læsere en glædelig jul og et godt nytår med tak for alt i 1998.

Esben Jensen

Personale

En samlet oversigt over personalet findes særskilt i dette årsskrift.

Men her en lille oversigt over ændringerne i 1998.

I køkkenet har vi som vanligt haft køkkenlederelever.

Karen Danielsen startede 1.1. 1998, og hun slutter derfor sin praktikperiode nu den 31.12. 1998.

Maria Krogh Nielsen startede efter sommerferien 1997 og sluttede praktikken den 31.7. 1998.

Herfra Vejstrup skal der lyde et held og lykke med den fortsatte uddannelse.

Lisbeth Brohave Hansen har i årets løb haft barselsorlov.

Hun har været erstattet af Dorte Hall, som har været barselsvikar fra februar til oktober.

Da det ikke lykkedes at få en ny køkkenlederelev pr 1.8., har vi her i efteråret ansat *Lene S. Jensen* som køkkenmedhjælp frem til næste sommer, hvor vi så igen prøver at få en elev.

1999 vil *Jytte Baumgarten* tiltræde som elev i stedet for Karen.

Pedelmedhjælper *Sean Desmond* fratrådte i februar.

Og pr. 1.3. oprettedes en ny stilling som pedel.

Vi har ansat *Carsten Pedersen* i denne stilling. Han præsenterer sig selv senere i dette skrift.

Det betyder, at skolen nu har 2 sideordnede pedeller.

Derudover har vi i efteråret haft brug for ekstra pedelmedhjælp.

Her har *Ove Jørgensen* været ansat.

Blandt lærerne startede *Marianne Sams* i januar efter en barselsorlov.

Maria K. Rolskov startede i august efter sin børnepasningsorlov

Efter sommerferien var det *Jette Aa Andersen*, der gik på barselsorlov.

Endvidere besluttede *Andre Isager* sig for at gå på efterløn.

Vi har dog stadig en aftale med Andre om, at han arbejder de tilladte 200 timer her hos os.

Så blandt lærerne ikke de store ændringer.

Esben Jensen

Tanker ved årsskiftet

Stabilitet

Et godt år på skolen
med et godt elevhold
og et stabilt personale
alt som det skal være!

Et længe næret ønske
om en helhedsplan for renovering og
fornyelse af skolens bygninger
er ved at blive virkeliggjort
med interessante ideer og planer
for de næste mange år.

Det hele afhænger af økonomien
og 10. classes fremtid i efterskolen i det hele taget.

Regeringens tanker om 10. klassernes fremtid
og vore tanker er ikke ens!
Vi prioriterer,
at de unge mennesker skal være modne og selvstændige,
for de går videre i uddannelse og erhverv!

Tak til alle,
der har bidraget til skolens ve og vel!

*Bestyrelsen ønsker glædelig jul og godt nytår,
Anders Møller Andersen*

Fremtidens 10. klasser

Efterskolerne vil miste friheden til selv at bestemme det pædagogiske indhold i 10. klasse, hvis undervisningsminister Margrethe Vestager får sin vilje.

Men så galt må det ikke gå!

Undervisningsministeren har i 1998 haft flere meldinger på det uddannelsespolitiske område.

En af dem går på oprettelse af en evalueringsinstitution. Dette vil jeg hilse meget velkommen.

En evaluering, og dermed en synliggørelse, af det arbejde, der laves på uddannelsesinstitutionerne over hele landet er et fint instrument til en videre udvikling af vores skolesystem.

Selvom det foreløbig er frivilligt for de frie skoler, håber jeg meget, at vi også vil gøre brug af det.

Vi har i de frie skoler, og altså også på efterskolerne, et ansvar for, at der leveres kvalitet i skolen.

At vi udvikler os som skole, at undervisningen er tidssvarende og relevant.

Et andet forslag hilser jeg knap så velkomment. Det handler om lov om ændring af lov om folkeskolen, specielt rettet mod 10. klasse.

Debatten startede allerede i foråret 1998 med forskellige udtalelser om 10. klasses placering i uddannelsessystemet.

Først med tanker om helt at afskaffe 10. klasse med den begrundelse, at det 10. skoleår er for uproduktivt og udskyder det tidspunkt, da de unge bliver færdiguddannede og kan indtræde på arbejdsmarkedet.

Tanken mødte for stor modstand, og den er derfor opgivet.

Derfor har undervisningsministeren i november 1998 fremsat et lovforslag om faglig opstramning og ensretning af alle 10. klasser, uanset om det er klasser i folkeskolen, friskoler eller efterskoler.

Det er ministeriets plan, at et stort timetal skal være obligatorisk og indeholde dansk, matematik og engelsk. At 10. klasse skal målrettes den gruppe, der har et fagligt efterslæb.

Antallet af unge der nu vælger 10. klasse er på ca. 70 %, og det er efter undervisningsministeriets vurdering for mange.

En stor del af disse 10. klasser vælger endvidere at tage deres skoleår på en efterskole.

Deraf efterskolernes store succes i de seneste år.

Men når de unge vælger efterskolen, må det vel være fordi efterskolerne har et tilbud, der er relevant.

Og man kunne med god ret argumentere for, at et efterskoleophold giver en modenhed, en selvstændighed og en livserfaring, der vil betyde, at det kommende uddannelsesvalg og erhvervsvalg bliver kvalitativt bedre, og vil medføre færre omvalg undervejs i uddannelsen, færre dobbeltuddannelser.

Derudover må den faglige og personlige ballast, der opnås under efterskoleopholdet vel være relevant i de fortsatte uddannelser.

Vi tilbyder jo også nu de samme prøver, som der tilbydes i folkeskolen.

Lovforslaget lægger op til en vis hensyntagen til de frie skoler, og en mulighed for at fortsætte med skolens egenart på den valgfrie del af 10. klasse.

På Vejstrup Ungdomsskole vil det ikke give nogen problemer, at opfylde lovens krav til 10. klasse.

Kun vil det, som nævnt i overskriften, betyde en indskrænkning af den pædagogiske frihed.

Og det er selvfølgelig aldrig rart.

Men det værste er:

at man ensretter

at man ensidigt effektiviserer

at man ikke vil give plads til modning og dannelse

at man ikke lytter til den store gruppe af unge, der nu, via deres valg viser, at 10. klasse og derfor også 10. klasse på efterskolerne er et stort ønske.

Der er et klart politisk ønske om mere struktur i 10. klasse. Men man fornemmer også derved en mistro til det nuværende arbejde i landets 10. klasser. Endvidere også et ønske om at ville spare penge i uddannelsessystemet.

Men at noget kan gøres bedre, burde vel netop være resultatet af en evaluering, og en deraf følgende udvikling. Derfor er det også uhen-sigmæssigt, at man ikke afventer evalueringsinstitutionens arbejde.

Dette skrives lige efter lovforslagets fremsættelse.

Hvordan den politiske behandling forløber vides derfor ikke nu. Men det er mit håb, at debatten medfører ændringer i lovforslaget.

Ændringer, der bevarer 10. klasse som et sidste skoleår i et grund-skoleforløb, og ikke gør den til et målrettet arbejdsmarkedsdikeret 1. uddannelsesår.

Det er væsentligt, at man sikrer roen til at udvikle sig fagligt og per-sonligt.

At man sikrer roen til at fastlægge sine uddannelsesønsker uden et unødvendigt pres.

Esbén Jensen







Nye ansigter:

Carsten Laurits Pedersen

På Ærø er jeg født, der har jeg hjemme, 1949 var året. Er opvokset på en gård ved Marstal, som den ældste af 4 drenge.

Læste i 8 år på "Nørremarkens Universitet", hvorefter arbejde på en gård på Tåsinge indtil jeg igen vendte tilbage til Marstal. Her kom jeg i lære som maskinarbejder på "Marstal Motorfabrik".

Efter endt læretid i 1972 kom jeg ind som soldat. Inden da havde jeg allerede mødt min kone Helle. Dorte, vores datter blev født. Herefter købte vi hus på Eggertsvej 42 i Svendborg og her bor vi stadig.

Jeg har arbejdet på forskellige virksomheder i Svendborg og omegn, sidst på Nordisk Kellogg's som reparatør, hvor jeg havde 17 gode og spændende år. Da virksomheden lukkede pr. 31/12 1997 søgte jeg den opslåede stilling som pedel på Vejstrup Ungdomsskole, hvor jeg startede pr. 1/3 1998.

Fritiden bruges sammen med min kone, bl.a. i vores lille hus på Ærø og i skov og ved landbrug. En lille del bruges også på fagfor- eningsarbejde som bestyrelsesmedlem i Metal Svendborg.



*Carsten Laurits
Pedersen*

Nyt fra Else og Hans Mortensen

I Herregårdscetret, Fåborg i LOF's undervisningslokaler på 2.sal, finder vi en flok voksne tamiler fra øen Sri Lanka i færd med at overføre Kolam-mønstre på sofapuder med voksbatik. Arbejdet udføres med stor akkuratess og indlevelse i processen. Man hjælpes ad og føler det som en fælles opgave, selvom hver kursist er meget ivrig efter at få puden med hjem i deres nye danske hjem.

Kvinderne i Sydindien og tamilere på øen Sri Lanka tegner kolam-mønstre. De bliver brugt i forskellige sammenhænge, men det grundlæggende i ritualer, er de tegninger, der laves på jorden foran husets indgang hver morgen, når solen står op. Figurene tegnes med et materiale, der er flygtigt som støv på jorden og på gulvet, netop der, hvor allerflest fødder har deres gang, og ofte forsvinder de, inden nogen rigtig får dem at se.



Lotusblomsten er hinduismens mest brugte symbol og det har utallige betydninger. Det er symbol for universet, for de fleste guder, for chakra-punkterne i mennesket, for menneskets guddommelige og udødelige natur, for renhed, held, helse og meget mere.

At skabe kunst på den måde forudsætter en evne til hengivelse, som vi har vanskeligt ved at forestille os i vores del af verden, men for disse mennesker er ritualet vigtigt.

Det er kunst i hverdagen

Det er en kunstart, som lever i fællesskabets hjerte, og hensigten er ikke det færdige resultat, men handlingen i sig selv. Det er denne magiske hensigt med handlingen, der har gjort folkeslag over hele jorden, folk som vi har kaldt primitive, til naturlige kunstnere i alt hvad de har lavet fra det simpleste håndværk til de fineste gudebilleder.

Kolam-ritualet er en del af det, europæerne døbte Hinduisme med den indiske religion, som ikke er organiseret omkring menigheder eller en kirkelig institution, men er en rituel livsform centreret i hjemmet og familien.

Det er en spændende opgave at undervise disse tamilere og få et indblik i deres kultur samtidig med, at de skal lære dansk kultur.

Udover arbejdet på LOFs Daghøjskole i Fåborg har jeg stadig kurser for Liberalt Oplysnings Forbund i kreative fag og dans i det sydfynske og som noget nyt sang- og fortælle timer i foreninger.

Det er spændende at opleve en verden udenfor VUS. Dejligt at tilværelsen stadig byder på udfordringer. Vi nyder også at have mere tid til børn og børnebørn.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og godt nytår sender vi de varmeste hilsener til jer alle.

Else

N.B. Vi er altid glade for besøg på Myrehøjvej 6 i Svendborg.

Fra en helt anden verdensdel - og herhjemmefra

Mohai'en står der - lige foran mig. Med ryggen mod det enorme Stillehav. Han vender ryggen til kysten og ser ind mod bygden på øen - eller rettere ind mod den bygd, der engang var. Gennem øjnene, gennem blikket gav han sin styrke sin "mana" til stammen, der boede i bygden. Og engang var der mange stammer på øen. Så mange, at øen



ikke kunne brødføde dem alle. Der blev krig mellem stammerne. Og da hver enkelt stamme fik styrke - mana - gennem mohaiernes øjne, kunne man fratage en stamme den styrke ved at vælte stammens Mohaier, så de lå med næsen ned i den vulkanske jord.

Således fortæller i hvert fald en af versionerne om, hvorfor Påskeøens stenstøtter - indtil Thor Heyerdal for omkring 50 år siden tog initiativ til at genrejse en af dem - alle var væltede. Te-Pito-o-te-Henua, "Verdens Navle", kaldte øens beboere den. Navnet Påskeøen fik den, da den hollandske admiral Roggeveen med tre skibe gjorde landgang på den ukendte ø netop Påskedag 1722. En meget stor del af øens befolkning bukkede under da slavehandlere i 1862 bortførte mange af dem til Peru. De fleste omkom, og de, der blev befriet og vendte tilbage bragte sygdom med sig, så i løbet af få årtier var befolkningen reduceret fra omkring 10.000 til nogle få hundrede. Og samtidig gik en stor del af den viden tabt, som kunne have løst Påskeøens mysterium.

Siden jeg sidste år sendte en hilsen til Vejstrupbogens læsere, har jeg to gange besøgt Påskeøen, hvor jeg har oplevet en meget venlig og gæstfri befolkning, der tager tilværelsen med en gevaldig ro og ikke kan forstå, hvorfor man absolut skal jage rundt, tyranniseret af en kalender og et ur. Man forstår dem egentlig godt, for her - fem timers flyvning fra nærmeste fastland (Chile) - er tiden næsten gået i stå.

Det er den til gengæld ikke for mig. Om et par dage flyver jeg til Mexico, som jeg også har haft mulighed for at gæste i år et par gange. Det er selvfølgelig blevet til en mængde lysbilleder både fra Chile - Påskeøen og fra Mexico, og jeg glæder mig til at få tid til at redigere billedserierne, så andre kan blive delagtiggjort i mine oplevelser.

I hvert fald er pensionisttilværelsen ikke kedelig. Glædelig jul til alle.

Hans

1998 - Kalender

"Hvad der også skete i årets løb"

JANUAR 1998

UGE 2: Søndag den 4. juleferien slut.

Lejrskole, skitur Sverige for en 1/3 af eleverne.

Resten af elevholdet holder emneuge på skolen.

UGE 3: Onsdag den 14. Rejseforedrag v/N.J. Mortensen.

UGE 4: Mandag den 19. Tandlægefri.

Torsdag den 22. Besøg af GYS-87, gymnastikopvisning.

UGE 5: Terminsprøver.

Fredag den 30. VUS-stævne.

FEBRUAR 1998

UGE 6: Mandag den 2. Bernstorffsminde besøg.

Tirsdag den 3. Teater: Spillemand på en tagryg.

Lørdag den 7. OD-dag på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

UGE 7:

UGE 8: Vinterferie.

UGE 9: Onsdag den 25. Foredrag v/Niels Krøjborg - "Hvad skal jeg tro? Findes der mere mellem himmel og jord?"

Lø.-sø. 28/2 -1/3 Gymnastikopvisningstur til Sjælland.

MARTS 1998

UGE 10:

UGE 11: Lø.-sø. 7-8/3 Gymnastikopvisningstur til Jylland.

Mandag den 9. Politisk møde/vælgermøde.



UGE 12: Søndag den 15. Opvisning i Svendborg Idrætshal.
Torsdag den 19. Forårstævne i Odense Idrætshal.

UGE 13: Onsdag den 25. Generalforsamling i skolekredsen samt foredrag ved Søren Ventegodt.

APRIL 1998

UGE 14: Dramauge: Grease.
Lørdag den 4. Nuværende forældre på besøg.
Søndag den 5. Næste års elever og forældre besøger skolen.

UGE 15: Påskeferie.

UGE 16:

UGE 17: Mandag den 20. Besøg fra Grønnemose Værkstederne.

MAJ 1998

UGE 18: Fredag den 1. Ekstraordinær generalforsamling i skolekredsen.

UGE 19:

UGE 20: Skriftlig eksamen hele ugen.
Lørdag den 16. St. Elevmøde.
Søndag den 17. Obligatorisk aktivitetsdag.

UGE 21: Mandag den 18. Landsstævne træning i Ulstrup.
Ikke Landsstævne-deltagere var i Odense Klatrehal.
Tirsdag den 19. Bernstorffsminde besøg.

UGE 22: Emneuge 1/3 elever.
Resten på lejrskole i h.h.v. Pyrenæerne og Paris.



JUNI 1998

UGE 23: Start mdt. eksamen.

UGE 24: Mdt. eksamen hele ugen.

Lø.-sø. den 13.-14. obligatorisk weekend.

UGE 25: Onsdag den 17. Skr. eksamen slut.

Lørdag den 20. Skoleafslutning.

UGE 26: Landsstævne i Silkeborg.

Bridge-kursus på VUS.

AUGUST 1998

UGE 33: Søndag den 9. kl.14.30 Åbningsmøde. 2. års-eleverne møder ml. kl. 11.00 og 12.00.

Mandag den 10. til onsdag den 12. Introduktionsdage.

Torsdag den 13. Skolehverdagen starter efter skemaet.

UGE 34:

UGE 35:

SEPTEMBER 1998

UGE 36:

UGE 37: Mandag den 17. Tandlægefri.

UGE 38: Emneuge: "Flygtningeuge" - hele ugen.

Mandag + tirsdag den 14. og 15. Dansk Røde Kors Flygtningespil.

Onsdag + torsdag + fredag den 16.,17. og 18. Emnearbejde - Flygtninge.



UGE 39: Lørdag den 26. Elevmøde for årgang 1997/98.
Søndag den 27. Efterskolernes Dag. Åbent hus kl. 13.00-17.00.

UGE 40:

OKTOBER 1998

UGE 41: Fredag den 9. Trimdag.

UGE 42: Efterårsferie.

UGE 43:

UGE 44:

NOVEMBER 1998

UGE 45: Mandag den 2. "Pakkemøde". Skolevejledere fra udd. steder i Svendborg var inviteret på VUS - ligeså forældre.
Onsdag den 4. og fredag den 6. Besøg af skolelæge/sundhedsplejerske - 9.kl.

UGE 46: Mandag den 9. Dramaholdet opfører "Fix og færdig".
Fredag den 13. Besøg af skolelæge/sundhedsplejerske - 9.kl.

UGE 47: Fre.-Lør. 13./14. Forældrekonsultationer.
Mandag den 16. Tandlægefri.
Tirsdag den 17. Foredrag v/Vincent Lind. "Nazismens væsen".

UGE 48: Emneuge.
Mandag-tirsdag den 23.-24. "Verden i billeder" om kulturværdier i Afrika, Asien og Sydamerika.
Besøg af de internationale elever fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup.
Onsdag-torsdag-fredag den 25.-26-27. Uddannelsesdage med besøg på diverse uddannelsessteder.



DECEMBER 1998

UGE 49: Onsdag den 2. Foredrag. "Gode alkoholholdninger" v/Mette Høgsbro.

UGE 50: Onsdag den 9. Adventsmøde.

UGE 51: Torsdag den 17. Juleløb og juleafslutning.

Fredag den 18. Juleferien begynder om eftermiddagen.

UGE 52: Juleferie

Vigtige datoer 1999

Fredag den 29. januar 1999

VEJSTRUPSTÆVNE

Torsdag den 18. marts 1999

EFTERSKOLERNES DAG på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Onsdag den 24. marts 1999

GENERALFORSAMLING KL. 19.00

Herefter FOREDRAG "LIVSKVALITET" v/LONE HERTZ.

Lørdag den 8. maj 1999

ELEV MØDE

Søndag den 26. september 1999

ÅBENT HUS

Onsdag den 8. december 1999

ADVENTSMØDE



GREASE

på Vejstrups måde.

Vi havde i april en dramauge, hvor vi skulle indøve hele Grease stykket. Vi havde på forhånd valgt os ind på nogle forskellige værksteder. Vi kunne vælge: Kor, danser, lyd og lys, kulisse og scenefolk, syning og sminkning, musik, rekvisitter, PR-udvalg eller at være skuespiller.

Skuespillerne og musikken startede så småt en uge før med at øve, mens alle andre først begyndte at øve i selve ugen. Mandag og tirsdag arbejdede alle grupperne meget koncentreret. PR-gruppen havde ikke så meget at lave, så de tog billeder, optog video. Sidst men ikke mindst lavede de en Grease café, som var til stor glæde for hele skolen. Det meste af onsdagen gik også med at øve, alt skulle jo være klart til fredag, hvor vi skulle vise det for publikum.

Det var også meningen at vi skulle starte med at øve det samlet onsdag aften, men det nåede vi ikke. Derfor brugte vi hele torsdagen på at få det til at hænge sammen. Det hele skulle jo passe. Det var virkelig et projekt, som altså resulterede i, at vi først lå i vores senge ca. kl. 23.30.

Endelig kom dagen, fredag. Nu skulle vi vise det for et rigtigt publikum, ikke bare for lærerne. Første gang gik det da nogenlunde. Jeg tror alle mere eller mindre havde sommerfugle i maven. Anden gang var det også helt godt, men den bedste opførelse var dog den sidste. Det var om lørdagen til forældredagen, hvor der bare var proppet på tilskuerpladserne. Heldigvis gik det rigtig godt.

Det var en kæmpe oplevelse at være med i sådan et stykke. Alle var ét stort fællesskab. Det er virkelig en oplevelse, jeg vil huske meget positivt og som noget specielt for årgangen '97/'98.

Camilla Madsen.



Grease-ugen !

Hverandet år laver V.U.S. et større stykke, som oprettes på kun 1 uge. I skoleåret 97/98 lavede vi så Grease.

For at det hele skulle fungere, blev vi delt op i nogle grupper, som vi selv havde valgt. Vi kunne vælge imellem: drama, musik, kostumer/-sminke, PR, lys og lyd, kor.

Der blev arbejdet hårdt fra alle grupper. På et tidspunkt troede vi, at vi ikke ville nå det, men det gjorde vi.

Om fredagen opførte vi stykket for første gang, og det blev en vellykket forestilling. Denne uge hører til de mange oplevelser fra året 97/98 på V.U.S.

*Christina Momme
årgang 97/98/99*



Turen til Pyrenæerne

Det hele startede i uge 2, hvor vi fik en forsmag på de strabadser der ventede os i Pyrenæerne. Om mandagen var vi i Oure Idrætsefterskoles svømmehal. Der skulle vi svømme 500m. og springe fra 3m. vippen. Tirsdag var vi på klatretur i Vejstrup Ådal, og derefter gik vi hele eftermiddagen, hvorefter vi endte på Ollerup Musik og Sang Efterskole. Her skulle vi lave mad på trangiaer og vi fik heldigvis lov til at sove i gymnastiksalen. Onsdag var vi ude og køre på mountainbike, vi blev godt mudrede til. Pga. det dårlige vejr fik vi fri hele eftermiddagen. Aftenen blev tilbragt i hallen, hvor et 9m. højt klatretårn var anbragt. Vi havde hver ca. 45 min. pr. hold. (Der var i alt 3 hold.) Alt dette var forberedelser til vores tur i uge 22.

Vi startede fredag morgen med at placere vores legemer i 2 forskellige busser. Vi var på forhånd delt ind i 2 hold. Disse busser var vores hjem de næste 28 timer, hvor vi kun gjorde holdt, når det var aller mest nødvendigt. Endelig ankom vi til Pyrenæerne og hvor blev vi dog skuffet. Vejret var slet ikke som vi havde forventet, solen skinne de slet ikke. Vi blev installeret på El Camping, det bedste var at toiletterne havde bræt!!!

Dagen efter var vi så ude og raft. Man kunne vælge imellem at raft i én-mands, to-mands, eller ti-mandsbåde. Det var en oplevelse, vi sent vil glemme, da det var så morsomt, udfordrende og meget spændende. Denne dag var vi også ude at gå tur i bjergene, som lå tæt ved. Mandag og tirsdag var vi delt op i to hold. På skift var vi ude at vandre i Spanien eller også var vi på Canyoning, som også var i Spanien. Canyoning turene var vildt sjove. Først blev vi klemt ned i nogle klamme, våde våddragter. Derefter blev vi delt op i nogle hold, og vores mad blev proppet ned i nogle meget små plastik "mælkejunger". Vi fulgte en flod på godt og ondt, først mod strømmen derefter med strømmen. De, der følte for at springe 10m. sprang fra en dæmning. 4 piger var så uheldige, at de ikke kunne komme med på Canyoning turen. Vi kørte rundt hele dagen og lavede faktisk ingenting. Vi slappede bare af, da det nærmede sig tiden, hvor de andre skulle til

at vende tilbage, begyndte vi at holde udkig efter dem, samtidig med at vi slikkede sol. Endelig var alle tilbage og vi havde en sovende tur tilbage til El Camping.

Det andet hold havde været i den evige sne, det var også en rigtig god tur, de havde gået et meget langt stykke og havde fået en kanon god oplevelse. De aftener gik vi alle meget trætte til ro. Onsdag var vi ude at køre på mountainbike, det var vældig sjovt og meget mudret. Der var nogle stykker som godt kunne blive stuntmand. Specielt Jacob Chr. Hansen, han lavede nemlig et meget flot hovedspring over cyklens styr!!!

Om eftermiddagen var der frivillig klatring, og de der ikke ville klatre fik lov til at komme til St. Lary for at shoppe. Resten af dagen blev tilbragt med at pakke, så det hele var klart til at komme tidligt afsted torsdag morgen. Kl. 7 torsdag morgen trillede busserne atter ud af indkørslen til El Camping. Vi havde alle haft en vellykket ferie indtil videre.

For efter et par timers kørsel gik den ene af busserne i stykker. Vi holdt så i en times tid på en tilfældig resteplads i Frankrig. Da vi endelig kørte videre var bussen alligevel ikke i orden. Så vi tilbragte endnu 6 timer på en fransk rasteplads. Det viste sig så, at den franske autohjælp ikke virkede. For at holde humøret oppe på nogle af os, legede Niels Brunse på et tidspunkt handicappet. Med bukserne oppe under brystet, de udtrådte træsko på og et meget gebrokkent fransk, gik han ind på en restaurant. Der gik dog ikke særlig længe, før at Michael Thagaard gik ind for at redde Vejstrups rygte!!!

Endelig blev bussen repareret af en tysk lastbilchauffør. Efter 38^{1/2} timers lang "køretur" var busserne endelig tilbage i Vejstrup og vi kunne nyde en dejlig pinseferie.

Borch, Troels, Linda og Camilla M.

En oplevelse for livet

Pyrenæerne, som ligger mellem Frankrig og Spanien, kan betegnes som noget af det skønneste sted på jorden. Danmark har også sine smukke sider, men alligevel skiller denne bjergkæde sig ud fra alt andet.

Den oplevelse, som vi fik i Pyrenæerne, var ikke alene spændende, men også anderledes.

For mit eget vedkommende var det noget ganske særligt: Jeg fik prøvet mange af mine grænser af.

En vandhund har jeg bestemt aldrig været, og højder har heller aldrig stået først på ønskelisten. Men jeg tog mig sammen og sagde: "Maria, der er både instruktører, og du har sikkerhedsudstyr på, så nu tager du dig lige sammen." Og som sagt, så gjort.

Da turen gik til floden, hvor vi skulle raft, begyndte sommerfuglene at blafre lidt hurtigere i min mave. Benene rystede, og jeg kunne høre en fremmed lyd i hovedet. Det var dødirriterende, for jeg ville gerne bevise, at jeg kunne gennemføre det.

Ca. 4 timer efter, var jeg den lykkeligste person på holdet. Jeg havde gennemført turen, og jeg har aldrig prøvet noget, der var så sjovt i hele mit liv. Jeg var utrolig bange for tanken i starten, men jeg vidste, hvor godt jeg ville have det bagefter. Jeg fik ret.

Men ud over det, så var turen til Pyrenæerne også en skøn naturoplevelse. Man kan slet ikke forestille sig så smuk en natur. Høje bjerge, hvor rene kilder løber ned af de stejle klippevægge, og i de små landsbyer ligner husene kun dukkehuse på afstand.

Vandreture i bjergene var vi naturligvis også ude på, og da fik man virkelig natur at se. Det var bjerge op og bjerge ned. Man kom forbi det reneste kildevand, hvor man kunne fylde sine flasker op. Det smagte utrolig skønt og meget friskt.

En anden af dagene skulle vi over grænsen til Spanien, og med det samme kunne vi se en stor forskel på naturen i de to lande. Frankrig har mange bjerge og dale, og er et meget udstrakt land. Hvorimod Spanien er mere fladt med små skrænter og køer, der pludselig kan stå midt på vejen, imens bussen er i fuld fart.

Vi boede på en to-stjernet campingplads, men det lagde man nu ikke så meget mærke til. For der var da både rigtige toiletter og bruser. Mange af os havde regnet med, at man bare skulle gå ud og grave et hul i jorden, når man skulle.....du ved nok!

Dagene gik. Solen tittede frem nogle gange bag de små lammeskyer, men ellers kunne vejret godt betegnes som ”gråt og kedeligt, temperaturer op til 15 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd-øst.”

Da mountainbike holdet om torsdagen startede oppe i bjergene, var det nærmest tortur. Vejret var virkeligt slemt. Det var tåget og temperaturen var kommet ned på 5 grader - allerhøjest.

Hjemturen gik også nogenlunde, indtil den ene bus gik kaput. Vi kunne hverken komme frem eller tilbage. 7 timer senere kom der en tysk lastbilchauffør, der hjalp os i gang igen. Tak for det!

Efter en pause ved grænsen, hvor vi kunne handle, gik turen videre til Vejstrup og forskellige holdsteder på turen til Fyn, så vores forældre ikke behøvede at køre helt til Vejstrup.

Tusind tak for en rigtig fed oplevelse!

Maria Aagaard



At være efterskoleelev

Jamen, hva' skal jeg sige...? Nej, jeg vil ikke tale om boller fra Kohberg, jeg vil bare lige sige lidt om, hvordan jeg synes det er at gå på efterskole.

Siden jeg startede et par uger inde i skoleåret, sidste år, har mit liv ændret sig radikalt. Nye venner, nye lærere, ja alt er faktisk blevet nyt og det er i hvert fald ikke blevet værre af at komme på efterskole! Det er faktisk kanonfedt og jeg anbefaler det til alle dem, jeg kender.

Der er så mange forskellige ting, man kan lave. Der er aldrig tid til at kede sig. For hvis man gør det, så er der altid nogle venner, man kan lave et-eller-andet sammen med. Det er nok det allerbedste ved at gå på efterskole. Uanset hvem man er, hvor man kommer fra og hvordan man er, så vil der altid være nogen at være sammen med. Jeg havde for eksempel aldrig drømt om at få en kæreste her på skolen, men det viste sig, at jeg skulle begynde at komme sammen med den sødeste pige, jeg nogensinde har mødt!

Så hvis man ikke får noget positivt ud af et efterskoleophold så er man (efter min mening) selv ude om det. Jeg har godt nok heller aldrig hørt om nogen, der har været utilfredse med et ophold på vores skole og det regner jeg egentlig heller ikke med at jeg vil gøre i fremtiden.

Så jeg ser med stor glæde frem til resten af dette ophold på V.U.S. og det håber jeg også alle andre gør.

*Søren Andersen
Vejstrup Ungdomsskole
1997/98 & 1998/99*



Elevdigte

Liljer står i flor
Iris gror og gror
Nellikere pynter på det fyldte bord
Erantis stod så flot i fjor.

Line

ANGST

Angst for at være alene.
Jeg ved ikke hvorfor,
måske angst for at miste,
angst for at blive efterladt.

Angst for mine venner
måske er det angsten
for at miste dem.
Angsten for at stå tilbage.

Angst for at give,
men ikke at få.
Angst for at savne,
men ikke at blive savnet.

Angst for at elske,
men ikke at blive elsket.
Er det længsel efter trykthed
eller angst for at leve?

Angsten for at tage det for
givet.
Angsten for at miste livet.

Anni L - Louise T.

STAND-BY

Vi lever som statsborgere
og statsansatte
med stakkevis af
stakåndet statsarbejde.
Vi laver stafetløb
gennem livet efter stakater
i en stank af status
og stikprøver.

Vi trænger til at standse
og stå på stand-by
stille hvile.

NBO

ST DIGTET

Der stank af stoffer, stankel-
ben
og der stod stangdrukne og
stive mennesker.

I stamværtshuset standsede sti-
ve stakler op og stirrede.
Det var ikke noget for mig.

Niels Wilstrup

415 dage med Verdens største gymnastikhold

-en beretning om hvordan man får 2000 efterskoleelever til at hoppe på én gang, og om hvordan man slår sin fritid ihjel.

Engang imellem bliver man i sit liv spurgt om en opgave, som man på den ene side ved bliver et stort arbejde, men som man på den anden side tror bliver en stor oplevelse og derfor siger ja alligevel.

Dette er beretningen om sådan en oplevelse.

En keeedelig januardag, kold og klam og langt fra sol og sommer, blev jeg spurgt om jeg ville være med til at lede Efterskoleholdet til landsstævnet i Silkeborg i 1998. Det var vel at mærke en januardag i 1997. På dette tidspunkt lå Landsstævne 1998 så langt væk, at jeg med meget kort betænkningstid sprang ud i det med begge ben og sagde ja!!!! Jeg var godt klar over, at dette ville være en kæmpe opgave.....men jeg huskede også den sommerdag i 1994, hvor jeg sad og tørrede øjne da sidste landsstævnes efterskolehold var på banen i Svendborg...Det havde sat sit præg og jeg var ikke i tvivl.... Samtidig var det lidt af en barndomsdrøm, som gik i opfyldelse.

Snart efter ringede jeg til Kirsten Pram fra Bernstorffsminde Efterskole. Hun var ligeså vild med ideen som jeg, og vi blev partnere i "firmaet" Efterskoleholdet 1998. Der var selvfølgelig også to mandlige ledere. Dem mødte Kirsten og jeg for første gang ved vores første møde på Ågård ungdomsskole i starten af maj 1997. Tage Jepsen fra Agerskov Ungdomsskole og Hans Overgaard fra Ågård Ungdomsskole.

Det blev "kærlighed ved første blik", forstået på den måde at fire meget forskellige gymnastiklærere mødtes og "sød" musik opstod. Fra starten af, arbejdede Tage, Hans, Kirsten og jeg godt sammen og var, for det meste, meget enige ...det skulle være enkelt, det skulle være gymnastik og så skulle det se godt ud!!

Nu fulgte mange grå hår og mange måneders hårdt arbejde med

alt muligt. Vi fik en aftale med en komponist fra Odense, Erik Højrup om at lave musikken. Det i sig selv er en stor opgave og en lang proces....det ved alle, som har arbejdet sammen med musikere. Dragter skulle vælges!!! og træningsdragter skulle designes. Og så må man jo ikke glemme, at der også skulle laves gymnastik.

Efterårsferien '97 kan man i vores situation ikke kalde for en ferie!!! Vi burede os inde i en gymnastiksal og fik i løbet af den uge lavet skitsen til det, der senere skulle blive landstævnets største opvisning...deltagermæssigt.

At stå fire mennesker i en lille gymnastiksal og forestille sig mere end 1000 efterskoleelever... Det var en spændende oplevelse og noget af en opgave.

To weekender i november-december måned samledes alle gymnastiklærerne fra de efterskoler som skulle deltage. Første gang på Gudenådalens Ungdomsskole hos Mogens og Lise Bro Egelund (gamle Vejstup'ere) og senere her på Vejstrup. Det blev to hårde, men samtidig meget hyggelige weekender. Vi fire instruktører underviste



de andre gymnastiklærere i de serier, vi havde lavet. Dem skulle de så hjem og undervise deres elever i. De fik musikken og videoer med serierne, så de havde noget at øve efter.

Efter disse to weekender faldt der en sten fra vores hjerter. Nu var det største arbejde lavet!...troede vi. Vi havde fået lavet serierne og de andre efterskolelærere kunne dem....men vi blev klogere.

I foråret '98 var der tilmeldingsfrist til Efterskoleholdet. 1974 blev det endelige tal, som vi så længe havde været så spændte på. Men der var et problem, en lille detalje, som ikke engang DGI kunne hjælpe os med. DER VAR KUN 1723 MÆRKER PÅ STADION I SILKEBORG.....

Nu var gode råd dyre. Vi kunne få hjælp til at sætte ekstra mærker op. Men selv om der så var mærker nok, ville nogle af eleverne komme til at stå oven i nogle højtalere. Her var der ikke tale om små almindelige højtalere, som vi kender det fra haller. Disse var så kraftige at de kunne spille hele stadion op. Her oplevede vi, at det ikke kun er en fordel at have så stort et hold, da der jo meget gerne skulle være plads til alle....

Der blev plads til alle...men man kan spørge sig selv om landstævnet er ved at blive for stort og om hvor stort efterskoleholdet skal være.

Foråret kom og gik med vores egne opvisninger, men landsstævnet lå selvfølgelig i baghovedet på os alle og der blev øvet ude på de forskellige skoler til den store guldmedalje.

Søndag d. 17. maj vendte Tage, Hans, Kirsten og jeg igen næsen mod Ulstrup og Gudenådalens Ungdomsskole. ..Denne gang var det med mange sommerfugle i maven. Om mandagen skulle Efterskoleholdet 1998 mødes ...for første gang. Jeg sov dårligt den nat. For selvom man synes, man har taget alle forholdsregler, selvom teknikken virker, og man ved at gymnastiklærerne på de forskellige efterskoler for længst har lært serierne, er det jo ikke ensbetydende med at deres elever kan det.

Dagen oprandt og solen skinnede fra en skyfri blå himmel....og alle vore bekymringer blev gjort til skamme. Det blev en dejlig dag!!!! Ele-

verne var ”på mærkerne”!!! lærerne var klar ved sidelinierne, og alt gik meget bedre end vi havde turde forvente!!! Det var en oplevelse at stå i to meters højde og betragte alle disse glade unge mennesker stå og lave de øvelser vi få måneder tidligere, havde stået og lavet i en regnfuld efterårsferie....Havde vores opgave været slut her, havde det allerede været det hele værd, og vi var fulde af fortrøstning, da vi vendte næsen hjemad efter endnu en hård dag.

Foruden vores egen opvisning skulle Efterskoleholdet 1998 også deltage i landstævnets Festaften. Den havde, foruden Karen Hedegård og Karsten Høj, vores egen Gitta Ølgård som koordinatore, og var et rigtigt eventyr om trolde, drager og andre spændende skabninger. Vores opgave med Efterskoleholdet var at lave en kæmpe drage, klæde 1000 efterskoleelever ud som flagermus og forvandle nogle almindelige unge mennesker til haremspiger, irske dansere og kinesere med vifter og lave øvelser til alt dette.

Det var selvfølgelig endnu en stor opgave ud over den vi i forvejen havde. Men samtidig var det en stor udfordring og en kæmpe ople-



velse at få lov at arbejde i det team af forskellige instruktører, som stod for DGI's Festaften.

Tiden går som regel hurtigt, når man har travlt, og før jeg så mig om, var det tiden at pakke min landsstævne- rygsæk og rejse til Silkeborg. Efterskoleholdet tyvstartede, og mødtes allerede om tirsdagen. Der skulle trænes, trænes, trænes, så programmet var finpudset, når vi skulle på banen om søndagen. Mange, især eleverne, vil sige, at der blev trænet for meget. Men vi ved, at det er nødvendigt, når ens hold tæller knapt 2000 gymnaster, nogle mere øvede end andre.

Der blev fældet mange tårer i de fire dage landsstævnet foregik. Og det var ikke, fordi jeg var ked af at være i Silkeborg. Alle som har været til landsstævne kender til det sus og den følelse, der går igennem én, når man går ned af rampen til indmarchen, for slet ikke at tale om den oplevelse, det er at lave opvisning for mange tusinde mennesker. Men er man samtidig så heldig at få love at være leder for "Verdens største Gymnastikhold", opleve dem, begejstre publikum ved deres blotte tilstedeværelse til indmarchen og sidst, men ikke mindst se dem lave et brag af en opvisning i silende regnvejrr.....det er ikke til at beskrive her, uden igen at få en tåre i øjenkrogen. Og måske kan det slet ikke beskrives, det skal opleves!!!!

Jeg har set meget af verden i kraft af at være gymnast. Jeg har lavet opvisninger for mange spændende personer. Jeg har undervist mange søde, dygtige og talentfulde gymnaster. I det hele taget har jeg haft mange gode oplevelser med gymnastikken. Men at være instruktør på Efterskoleholdet 1998 har absolut været en af de helt store, og kan stadig få hårene til at rejse sig, bare ved tanken.....Så beslutningen fra den kolde januardag, dengang i 1997...den har jeg, trods det store arbejde som fulgte med, ikke fortrudt!!!!

Tilslut vil jeg, i bedste Academy Awardstil, gerne takke familie, venner og ikke mindst mine dejlige kollegaer, for at have været så tålmodige med mig, mens jeg i 415 dage arbejdede som instruktør for "Verdens største Gymnastikhold".

Rikke Christiansen



Foto: Preben Baltzer



Foto: Jens Anker Tvedebrink

Landsstævne '98

Vi er to piger, der oplevede L'98 som en af de største oplevelser i vores liv.

Det var for det første dejligt, at se de kendte ansigter igen efter stortude dagen.

Men der var også mange andre, så det var ikke kun os, det handlede om. Der mødte knap 2000 andre efterskoleelever op og vi blev stuvet sammen på diverse sovepladser.

Vi sov ca. 300 mennesker i en hal og var i gennemsnit 100 om èt toilet, så man blev ret god til at holde sig !

Efter et par dages, efterhånden ensformig træning i bagende sol, begyndte L `98 endelig.

Indmarchen, i sig selv, var fantastisk. At stå blandt 45000 deltagere og 15000 tilskuere, med en kanon stemning, det var bare fedt.

Vi må ikke glemme Verdensholdets opvisning, som også var en stor oplevelse, som vi havde set frem til.

Der var et stort fællesskab. Folk var glade og positive. De var kommet for at lave og se gymnastik, så ballade var der ikke meget af.

Festaftenen var sammen med vores opvisning, højdepunkterne på landsstævnet. Ved et fantastisk naturfænomen, regnede det hver eneste gang efterskoleholdet var på gulvet. Selv da dronningen kom, som vi piger fra V.U.S. havde fået lov til at neje for, regnede det. Det var lidt underligt, at hun kom gående der, når hun plejer at være inde i fjernsynet. Men det blev en god festaften, også selv om det regnede og det var meget koldt i vores lette påklædning, som haramspiger og irere.

Endnu en stor oplevelse var, at få lov til at marchere ind sammen med godt 2000 andre efterskoleelever. Det kriblede godt nok lidt i maven, når man kom ind og så de mange tilskuere som nok havde en forventning om opvisningen, vi var jo verdens største gymnastikhold. Man spekulerede på, om det nu ville gå godt, da det jo, selvfølgelig begyndte at regne. Men folk havde humøret og de piskede stemningen op. Det var sjovt at være med, men meget vådt og koldt.

Søndag, efter vores vellykkede opvisning, begyndte vi vemodet at pakke sammen og rydde op i rodet, og med tårer i øjnene, fik vi sagt farvel og på gensyn om fire år.

Det var en perfekt afslutning på et rigtig godt år, på V.U.S.. Det skal der lyde en stor tak til lærerne for.

Linda Hansen og Anne Dichmann

Landsstævne '98

Sidste år var det, at vi fik chancen for at komme med til Landsstævne i Silkeborg. Meningen med det var at efterskoler fra hele landet skulle samles til et stort hold, nemlig "Efterskoleholdet". Det lød spændende så det ville jeg da med til. Nogle måneder før sommerferien begyndte alle dem der skulle med, at træne på de serier som der var lavet til alle efterskolerne. Vi trænede og trænede for at få det til hænge sammen.

Sommetider kunne det godt være lidt kedeligt at træne så meget, for det var jo hele tiden det samme. I starten så det hele meget håbløs ud, men efterhånden som tiden gik, begyndte det faktisk at ligne noget nær en serie. Da vi skulle til at holde sommerferie, syntes jeg det var godt klaret, at vi allerede kunne de serier, som vi sku' vise foran tusindvis af tilskuere.

Så var det det skete, fire dage før Landsstævnet startede hvor alle efterskolerne skulle mødes og få det hele til at hænge sammen. Vi boede i én stor lejr et lille stykke fra "Pladsen". Jeg sov i et stort telt sammen med de andre drenge fra skolen. Ved siden af lejren var der et par store græsplæner, hvor vi skulle træne. Nu stod den igen på hård træning, og med 30 graders varme blev det ikke meget bedre. I de par dage vi havde sammen, trænede vi helt vildt. Endelig startede Landsstævnet, og vi havde faktisk fået det til at køre. Alligevel skulle vi træne nogle timer, og vi skulle også øve til festaftenen, så der var ikke meget tid til at gå en tur ned på pladsen for at se nogle opvisninger eller prøve nogle af de seværdigheder der var.

Endelig kom dagen hvor vi skulle gi' opvisning, og så regnede det. Vores springserie, som vi ellers havde brugt mange timer på blev ikke til noget, og selve opvisningen blev en våd og kold fornøjelse. Alligevel var det noget af det fedeste, jeg nogensinde har oplevet. Alle de mennesker, der var mødt op for at se os i øsende regnvejr.

Da vi var færdige med opvisningen skulle vi fotograferes. Bagefter prøvede jeg at finde noget tørt tøj, og så tog jeg med min familie hjem og holdt en dejlig afslappende sommerferie.

Jesper Sørensen

Flygtninge!

Mandag den 14/9 - 1998 deltog vi, fra Vejstrup Ungdomsskole, i en flugt fra "Somalia" til Danmark.

Det hele startede med at vi fik at vide:

"I har nu en time til at pakke, hvad I skal bruge de næste 24 timer". Vi fik alle sammen udleveret en ny identitet og et pas.

Nu begyndte den vilde jagt rundt på skolen efter asyl papirer. Efter to timers febrilsk søgen, hvor vi allerede havde fået nok af flygtningelivet, fik vi udleveret en skål klistrede ris med en klam sovs.

Nu begyndte det rigtige flygtningeliv. Vi flygtede over marker, åer og gennem krat og busk. Vi brokkede os hele vejen, fordi det virkede lidt tåbeligt at flygte med oppakning fra ingenting.

Efter en frygtelig lang flugt, havnede vi i flygtningelejren "No Hope" og det levede det meget godt op til. Lejren bestod af tre paviljongtelte, hvor vi kunne placere vores udmattede legemer. Der lå vi og frøs i fem-seks timer. Engang imellem kom en psykopat rendende og tømte vores tasker ud over det hele.

Lokummet bestod af en spade og en rulle wc papir, så det blev ikke til det helt store den dag.....!

Omkring klokken syv kom der endelig en bil med "mad". Alle styrtede desperate ned til de endnu mere klistrede ris og halve pølser. Der var selvfølgelig ikke mad nok til os alle sammen. Vi fik at vide, at sådan var det at være at være flygtning, men hvad kunne vores sultne maver bruge det til?

Klokken elleve blev vi beordret til at fortsætte vores flugt, denne gang bundet sammen i kontakthold. Det var svært at tage flugten seriøst, når man hele tiden kunne høre lærernes desperate råb:

"Smid flere kanonslag herovre".

Vi var blandt de "heldige" der fik lov til at gå gennem skov og marker, hvor vi alle sammen skvattede, fordi vi overhovedet ikke kunne se noget.

Klokken tre ankom vi fuldstændig drænet for kræfter til en skole, hvor vi fik lov til at sove to timer. Vi blev vækket af nogle råbende politimænd, som hev os ud i kulden, og vi fik lov til at traske videre mod Vejstrup.

Bedst som vi troede, vi var færdige, blev vi hevet ind på Ludvigsminde til afhøring.

Nogen var så heldige at få asyl, og som belønning fik de morgenmad en halv time før alle andre.

Vi tror ikke, at folk tænkte over, at det vi lavede i de 24 timer, er hverdag for mange mennesker over hele verden. Vi havde alt for travlt med at have ondt af os selv.

Da vi tirsdag eftermiddag lå under vores dyners og så film, var der nok mange der indså, hvor godt vi egentlig har det.



Flygtninge for en uge



Emnsugen på Vejstrup Ungdomsskole lærte eleverne om asylansørgeres situation, som de beskrev i et dansedrama.

Af Inger Lohndrup
Foto: Tim K. Jensen

■ VEJSTRUP - Accepterer du fremmede? Dette spørgsmål skulde den særlige forestilling om flygtninge i skolen have påbegyndt for deres kammerater.

ninger på dansk, engelsk og svensk, og alle blev vist på skærmen. De blev vist på skærmen, og alle blev vist på skærmen.

Ike en time
På skolen havde lærerne to timer til at gennemgå skolen om flygtninge. De blev vist på skærmen, og alle blev vist på skærmen.

De 45 elever, der var med i dansedramaet på Vejstrup Ungdomsskole var blandt iakt.

Sport på tværs af landsdele

■ VEJSTRUP: Gymnastikforeningen GYS 87 skylder Vejstrup Ungdomsskole en opvisning, og gælden bliver betalt på torsdag kl. 20.30-21.00. Alle er velkomne til at overvære de fysiske udførelser, også beboerne i omegnen. Foreningen har eksisteret siden 1987, da medlemmerne traf hinanden ved en gymnastrada. Siden har de trænet én gang ugentlig i Sønderjylland. Der er 30 sønderjyder og 10 sydfynboer med, og de ti fra Fyn drager gerne til Sønderjylland, selv om de først kan være hjemme kl. 1 efter et par timers træning og en kop kaffe.



FAA uge 43/88
V.U.S.-elever som flygtninge

FAA, den 19.06.88
Et stopår er ved at være sket

Vi blev behandlet som konger

En oplevelse for livet, da det blev muligt for eleverne fra Uganda at besøge Danmark. De blev behandlet som konger, og de blev behandlet som konger.

Gymnaster på drømmet



FAA, den 19.06.88
Et stopår er ved at være sket

Efterskoler fry for fremtiden

Besparelser i statsbudgetet vil påvirke efterskolerne. De fryr for fremtiden, og de fryr for fremtiden.

Spændt står de i skolegården. De står i skolegården, og de står i skolegården.

FAA uge 43/88
V.U.S.-elever som flygtninge

FAA, den 19.06.88
Et stopår er ved at være sket

FAA uge 43/88
V.U.S.-elever som flygtninge

FAA, den 19.06.88
Et stopår er ved at være sket

FAA uge 43/88
V.U.S.-elever som flygtninge

LANDSSTÆVNE 1998 I SILKEBORG

Cyklebundet i advent
VEJSTRUP: Godt og vel 800 mennesker var samlet, da der foretog en adventstafet på Vejstrup Ungdomsskole, som blev arrangeret i samarbejde mellem skolen og Vejstrup Valgmænd. Mette Marslund holdt tale om emnet »at være på flugt«, og Septimskoret sang gospel og fællesang. Så var der piger De sang om de gamle vinde og træerne og dine forstandere i Jøngensens.



Foto: Preben Bolzer

Dronningens sommeraften i Silkeborg

Ungdomsskole får ny formand
EJSTRUP: Bestyrelsen for Vejstrup Ungdomsskole fik ny formand på generalforsamlingen. Anders Øller Andersen afløste Tove Jonstrup, som er ønsket at blive formandspostet. Næstformand blev generalforsamlingens formand Birthe Wenne.

Kaldes til RALFORSAMLING
Ungdomsskole
 25 marts 1998 kl. 19.00



Bestyrelsen
 Beretning om virksomheden i det forløbne år. Forslag til godkendelse af årsregnskab til godkendelse af medlemmer og revisor, ændring af statutter, indkomne forslag, eventuelt valg af nye medlemmer.
 Kl. 20.00 er der foredrag ved **REN VENTEGØDT** Udviklingsrådgiver i Danmark og EU. Efter foredraget er der mulighed for at møde Ren på t. 28. maj 1998.

Klapsalver og jubelråb fra 50.000 mennesker brygede lød, da dronning Margrethe og prins Henrik lørdag aften kørte ind på Storstadion.



Prinsessen og prins Henrik blev modtaget med brogede klapsalver til hende i forbindelse med 50-årsdagen for Dronning Margrethes fødsel. Den 50. fødselsdag fejrede dronningen og prins Henrik i Silkeborg. De blev modtaget af elever og lærere fra Silkeborg Ungdomsskole på Storstadion. De blev ledsaget af elever og lærere fra Silkeborg Ungdomsskole på Storstadion. De blev ledsaget af elever og lærere fra Silkeborg Ungdomsskole på Storstadion.

Artilleri og deres heste i Silkeborg havde ikke været i Silkeborg i mange år. De blev modtaget af elever og lærere fra Silkeborg Ungdomsskole på Storstadion. De blev ledsaget af elever og lærere fra Silkeborg Ungdomsskole på Storstadion.

Vejstruppiger tæt på Dronningen

Ungdomsskolen udmærkede sig ved landsstævnet

Af Inger Toldstrup
 VEJSTRUP: Så fik Vejstrup Ungdomsskole skrevet sig på listen i hvert fald et, der vedrører...

skolens - og til lærere deltog i Landsstævnet i Silkeborg, gjorde de sig nemlig gældende i usædvanlig høj grad. Dels var vi jo med på efter-skoleholdet, der omfattede næsten 2.000 elever fra hele landet, dels var vi med succes ved...

ankom til festen, var det vores piger, der dannede espallier, og det var også en af vores piger, der overvågede...

ds til Gudme
 De kendte Århusgymnaster, De danske Superkids, kommer til Gudme den 27. februar. Vejstrup og GS Gudme, Vejstrup og GS Gudme, Vejstrup og GS Gudme, Vejstrup og GS Gudme...

Dansedrama på ungdomsskolen
 Af Inger Toldstrup
 De der var travlt, da FAA besøgte skolen. Fra et rum ledt af lærerne og fra et andet musiklokal, blev der afholdt en koncert. Det var en koncert af elever og lærere fra Silkeborg Ungdomsskole på Storstadion. De blev ledsaget af elever og lærere fra Silkeborg Ungdomsskole på Storstadion.



Det er sjovt at danse til Gress-melodierne fra 50'erne.

lig gymnastikleder
 sender ca. 1000 ukeop på...
 der har jeg i oktober været...
 1997 har jeg arbejdet...
 1997 har jeg arbejdet...

Dansedrama på ungdomsskolen
 De der var travlt, da FAA besøgte skolen. Fra et rum ledt af lærerne og fra et andet musiklokal, blev der afholdt en koncert. Det var en koncert af elever og lærere fra Silkeborg Ungdomsskole på Storstadion. De blev ledsaget af elever og lærere fra Silkeborg Ungdomsskole på Storstadion.

Lilleholdets tur til Uganda

Forventningerne var store, da vi lørdag den 4. oktober drog afsted til Uganda. Tre uger med sol og varme, afrikansk kultur og masser af gymnastik. Det første vi så, da vi steg ud af flyveren var at himlen var overskyet og det var slet ikke så varmt, som vi havde forventet. Men vi blev ikke snydt for hverken sol eller varme. Dumme turister som vi var, nåede de fleste af os at blive solskoldet - trods solcreme helt op til faktor 45! Selvom solen skinnede meget, oplevede vi dog også regn - det er nemlig regntid i oktober. Og når det regner i Uganda kommer det pludseligt, hver gang lige over middag og det varer fra 15 til 60 min.

Vi blev modtaget af Mr. Mpungu, som havde arrangeret vores tur. Allerede her mærkede vi den afrikanske gæstfrihed, som vi også blev mødt med hver gang, vi kom til et nyt sted. Når vi kom til en skole stod alle elever, lærere og en del forældre udenfor og klappede af os. Diverse sofaer og borde var tit blevet stillet op til ære for os, og de havde altid forfriskninger klar. Vi oplevede sågar, at der var købt nyt bestik til os, hvis de det pågældende sted normalt spiste med fingrene. Skolens elever havde forberedt sig til vores ankomst og indøvet sange og danse, som de fremførte for os. En ting kan vi sige: Afrikanere har meget rytme i kroppen, men de lærer også at danse fra de er små.

En del af vores tur gik ud på at lave gymnastik og workshops. Typisk havde vi workshop om formiddagen og opvisning om eftermiddagen. Til vores workshops blev vi gang på gang overrasket over hvor mange, børn der kom. Første gang fik vi at vide, at der ville komme 30 og pludselig stod vi der med ca. 300. Det krævede hurtig organisering og et godt overblik. Men det gik fint for både danskere og afrikanere var indstillet på at have det sjovt. Det var morsomt at se en flok afrikanske skolebørn danse "Boogie Woogie" og "Fader Abraham" og specielt at se deres glæde ved at tumle rundt på vores måtter.

Opvisningsforholdene var noget anderledes end i Danmark. Alle vores opvisninger foregik på græs, kort eller langt, jævnt eller ujævnt, med eller uden kokasser osv. Første gang var en prøvelse, men øvelse

gør mester. Drengene høstede store bifald, hujen og råben for deres spring, hvorimod pigerne blev genstand for megen undren og højlydt morskab. I starten følte vi os ilde tilpas, da vi ikke anede, hvad de grinede af. Senere fandt vi ud af, at det var deres måde at reagere overfor noget nyt.

Vi boede 4 forskellige steder og det var både på hoteller og skoler. Og hver gang var vi spændte på, hvad der ventede os. Det første vi undersøgte var selvfølgelig om der var bad og træk/slip!! - forkælede og forvente danskere som vi er. Kun ét sted skulle vi bruge vores benmuskler, især lårmusklerne, når vi skulle træde af på naturens vegne. Vi boede på en skole i Busunjudistriktet, hvor vi sov på madrasser på gulvet i en gammel bomuldsfabrik og med flagermus i loftet!! Tro os- så er man glad for sit myggenet!! Toilettet var et hul i jorden og bad foregik under åben himmel og ved brug af dunke og baljer og elektricitet var der kun hveranden dag. Det var de 4 mest primitive dage på turen, men absolut nogle af de sjoveste og nogle af dem, vi husker bedst.

Til vores møde med den afrikanske kultur hører jo også afrikansk mad. Afrikanerne spiser tørt toastbrød, mange bananer og hårdkogte æg til morgenmad. Dertil drikker de te, kaffe, varm mælk eller kakao. Til middag får man så et enormt måltid mad, hvis det stod til dem - vi tog det nu stille og roligt, og gik hellere to gange, end at få et bjerg af mad første gang, og man så ikke kunne spise det. Afrikansk mad er meget specielt. Søde kartofler, ris, kogte bananer, yams - en rodfrugt som ser uspiselig ud, hvilket den også er, bønner, kogte mystiske grønsager, saucer og noget forskelligt kød. Aftensmad spiser de meget sent, derfor får man eveningtea sidst på eftermiddagen - brød eller frugt. Til aften får man så dagens andet afrikanske måltid varm mad. I starten var det jo spændende, men efter et par dage levede vi næsten kun af ris, sauce og meget frugt. Det lagde vores værter jo mærke til. Derfor ændrede de vores kostplan, så vi resten af turen fik spaghetti og kødsovs, ris og kylling, fisk og brasede kartofler. Ellers skulle vi have levet af yams og søde kartofler i 3 uger!! Vi fik god mad, ingen tvivl om det, ellers spiste vi os mætte i hobnobsiks, chokolade og karameller!!



Efter alle workshops og opvisninger var vi meget interessante. Da omklædningsrum ikke er standard i Uganda blev vi altid omringet, når vi skulle klæde om og pakke sammen. Forestil Jer at stå med 100 negerbørn omkring Jer, der alle vil røre den hvide hud og det glatte hår, have Jeres adresse og et billede til minde. Det er sjovt i starten, men det kan nemt blive for meget, og så er man bare nødt til at vende dem ryggen og lave en lynomklædning. Vi fortalte vores guider, at vi følte et vist ubehag ved dette, og de var hurtige til at sige, at det skulle de nok tage sig af. Til vores næste opvisning blev børnene simpelthen jaget væk med kæppe, hvilket virkede meget voldsomt - men vi måtte jo erkende, at det hjalp. Vi forstår nu, at det ikke altid er lige sjovt at være rig og berømt!!

At vores guider var meget omhyggelige med deres arbejde, var vi ikke det mindste i tvivl om. Første gang vi oplevede det var på turens anden dag. Vi boede ca. 5 minutters kørsel fra Masaka, hvor der var et lille marked. Vi tog alle bussen derind og gik så rundt i byen og på det her marked. Da vi efter et lille stykke tid gerne ville hjem, sagde vi til Esben og vores ene guide Bernard, at vi ville gå hjem - det var jo en overskuelig strækning. Bernard fik pludselig et meget sjovt ansigtsudtryk, og begyndte på den helt store forklaring om, at der var alt for langt og bussen var jo alligevel lige om hjørnet. Han var stædig og holdt på sit, så vi adlød ordre og hoppede på bussen. 5 min. efter var vi hjemme!! Vi undrede os noget over dette, for vejen hjem var ikke spor snusket eller mistænksom, og det var midt på dagen. Vi fandt senere ud af, at hvis man i Uganda lader sine gæster gå alene, så bliver man betegnet som en dårlig person, der ikke tager sig ordentligt af sine gæster. Det kan i værste tilfælde ende med fængsel. Så selv om tonen nogen gange var hård, så gjorde vores kære guider jo bare deres arbejde.

Mr. Mpungu og hans medarbejdere havde lavet et meget flot og detaljeret program til os, og vi havde meget travlt, da vi skulle nå det hele. Det var så heller ikke det hele vi nåede, og de punkter vi overholdt var bestemt ikke til den planlagte tid - i Afrika har de nemlig noget, der hedder "African Time". Hver aften fortalte Esben os om morgendagens program og gik meget op i, at vi skulle være præcise.



Esben havde jo først snakket programmet igennem med Mpungu, og Mpungu havde gang på gang nævnt ordet 'exactly' med efterfølgende klokkeslet. Når vi så dagen efter var klar præcis klokken 8:00, så manglede vi enten maden på bordet, vores guider eller chaufførerne. Så gang på gang, dag efter dag var vi konstant forsinket. Det sætter virkelig ens tålmodighed på prøve, og vi var ikke altid lige fascineret af den afrikanske kultur!!

Som nogle af de største oplevelser kan vi nævne: River Rafting på Nilen, safaritur og besøg hos Prinsen. River Rafting var nok for de fleste en meget grænseoverskridende begivenhed. Man er 9 i en båd, hvoraf den ene er guide. Iført pagaj, redningsvest og hjelm driver man ned ad Nilen, mens man udfører ordrer fra guiden. Så går det ellers bare der ud ad, igennem kæmpe bølger, ned ad vandfald og igennem kæmpe hvirvelstrømme. Man er totalt i vandmassernes magt, om man så sidder i båden eller hænger udenpå. Men det var vildt skægt at prøve, for man giver sig 100% igennem en forhindring, for man vil for alt i verden undgå at båden tipper. Vi var nogle seje bananer, da vi igen stod på land. Safarituren i Murchison Nationalpark var også et hit. Vi havde én dag, hvor vi bare skulle læne os tilbage og kigge på en masse flotte dyr. Om formiddagen foregik det i bus og med guide på, og her så vi masser af giraffer og nogle antilopelignende dyr. Om eftermiddagen var vi så på en 3 timer lang guidet sejltur ned ad Nilen. Her så vi flodheste i massevis, krokodiller, elefanter, aber/bavianer, vandbøfler og et rigt fugleliv. En herlig dag, hvor vi alle fik trykket mange gange på vores kameraer. Vores besøg hos Prinsen startede rigtig godt. Vi skulle lave opvisning foran Parlamentet, men da vi ankom regnede det. Det fortsatte det med i 2 timer, og vores tålmodighed var tæt på at være brugt op. Vi havde alle sat os op til en kanonopvisning for Prinsen på et - for en gang skyld - rimeligt underlag. Vi nåede lige at være nede i kulkælderen og vende en gang, da det klarede lidt op. Og heldigvis kunne vi lave den ventede opvisning, dog uden drengenes spring. Vi høstede stor jubel og var alle i gevaldigt humør bagefter. Prinsen ønskede at hilse personligt på os alle, så vi blev kaldt op én efter én og hilste pænt på Prinsen af Buganda. Vi fortsatte til reception, hvor også den danske ambassadør var til stede og inden vi gik hjem, havde vi alle endnu en gang hilst

på Prinsen. En god dag, hvor vi virkelig følte os som stjerner - danske stjerner.

Pludselig var de 3 uger gået og vi forlod Uganda, mange oplevelser rigere og med tungere kufferter, som var fyldt med giraffer, salatbestik, træfigurer mm. Mange af os havde en ekstra souvenir med hjem - dårlig mave. Og alle drog vi hjem med adskillige invitationer om at komme igen - Mogens og Esben er allerede på vej!

Her til slut vil vi på holdets vegne takke Esben, Jørn og Maria for en formidabel, fremragende, fantastisk, festlig, fornøjelig og flot tur.

Marianne Mortensen og Birgitte Kramer



Tilbagemelding fra Uganda

Dear Friends

Ladies and Gentlemen, Forgive me if I can't recall all your names! Anyhow let me make an effort.

Hello Mr. Head Master - Esben Jensen, Jørn & Maria Rolskov, Anne Wentzer, Birgitte, Dorthe, Kate, Carina Larsen, Kirsten F., Maria, Marianne, Tanja, Tine, Martin, Ida, Anders, Claus Madsen, Louise, Jesper Jensen, Jesper, Steen, Søren, Mogens, Rasmus, Henrik, Johnny, Kasper L. and Kasper O., Maria J., Nicoline, Jacob. Greetings to you all from Uganda! I hope you all had a nice flight back home.

It was such a great pleasure and a privilege to have you visiting Uganda. Too bad you had a very tight and hectic schedule during your visit. Because there is a whole lot of other things we could have squeezed in your programme - next time!

Many people I talked to were fascinated by your skillfull performances and overwhelmed by your humbleness. You certainly left a great reputation and made a big impression. I sure hope this is not the last time you have visited Uganda. I really hope you will come back in the near future.

Once again on behalf His Royal Highness Prince David Wasaja, Buganda Kingdom, UDA and other Ugandans I thank you for taking out your time and resouces to visiting Uganda. Thank you for the unforgettable visit!

Best Wishes in all your endeavours!

*Yours John Bosco Nyanzi
Tel: 256-41- 534-748, P.O. Box 5590, K'ampala, Uganda
(Friend and Aidecamp to H.R.H. Prince David Wasaja)*



VEJSTR



SSKOLE

Elevliste 1998/99

Maria Bakkelund Aagaard	270482	Dalstrøget 19, 5550 Langeskov
Gitte Albertsen	220582	Øgavl 201, 5700 Svendborg
Martin Albrechtsen	260682	Lundemosevej 23, 5240 Odense NØ
Daniel Bent Albrechtsen	280983	Vestervej 76, 3600 Frederikssund
Roger Aminaq	040581	Bjørnøvej 62, 5700 Svendborg
Kristian Andersen	031082	Munkemaen 74 C, 5270 Odense N.
Lise Andersen	010482	Fruerstuevej 106, 5700 Svendborg
Mads Anders Harbro Andersen	130183	Åbyvejen 36, 5881 Skårup Fyn
Marianne Andersen	180384	Åvangen 54, 5750 Ringe
Nina Margrethe Hald Andersen	210683	Lyo Bygade 7, 5600 Fåborg
Sandrine Michelé Andersen	260483	Guldbergsvej 10 B, 5000 Odense C.
Søren Andersen	200482	Bygvænget 47, 4720 Præstø
Søren Møller Andersen	310883	Strandhuse 70, 5700 Svendborg
Tessa Andersen	250682	Marslevvej 9 2.t.v., 5700 Svendborg
Helene Wolfbrandt Andreasen	181083	Auroravej 59 1.t.v., 2610 Rødovre
Lennart Beck	251082	Ristingevej 89, 5932 Humle
Kim Berger	100682	Uffesvej 4, 4200 Slagelse
Steven Hvidtfeldt Bergstedt	150282	Kragebrovej 6, 4293 Dianalund
Betty Kirkegaard Bjerg	030683	Egsgyden 2 A, Horne, 5600 Fåborg
Tanja Bjerrum	021182	Linkenkærsvvej 64, 5700 Svendborg
Mie Boesen	050582	Ndr. Skovgyde 15, 5370 Mesinge
Kristian Mygind Boisen	081282	Tvedvej 2, Øster Lindet, 6630 Rødding
Thomas Peider Borch	150482	Rifbjergvej 5, 5900 Rudkøbing
Anne Sofie Winther Brixner	010682	Allestedvej 36, Fangel, 5260 Odense S.
Johannes Michael Bührmann	310582	Ordrupvej 40 3.th., 2920 Charlottenlund
Anne Bech Christensen	231182	Teglværksvej 2, 5892 Gudbjerg Sydfyn
Camilla V. Christensen	201182	Københovedvej 44, 6630 Rødding
Christina Hauggaard Christensen	080182	Stenøvej 92, Agernæs, 5450 Otterup
Daniel Christensen	220782	Keldernæsvej 33, 4952 Stokkemarke
Karen Lambæk Christensen	100282	Skovvej 8 A, 5300 Kerteminde
Lotte Bramvel Christensen	090982	Myrhaven 10, 6430 Nordborg
Paw Schou Christensen	110682	Nørrebro 145, 5900 Rudkøbing
Claus Christiansen	180782	Vinkelgade 7 st., 5450 Otterup
Troels Clausen	270482	Ellen Marsvins Allé 29, 5700 Svendborg
Mads Sloth Dalgaard	150582	Østergyden 23, 5600 Fåborg
Lars Peter Dalsgaard	140582	Thorvaldsvej 9, 5471 Søndersø
Anne Louise Dichmann-Hansen	051082	Skovshøjrupvej 2, 5270 Odense N.
Eva Diercks	170582	Toftehøj 40, Høruphav, 6470 Sydals
Helle Rosborg Dinesen	040482	14 Thistlew. Dr. SK 9 2 RF, Wilmsl.Cheshire
Birgitte Egdal	130983	Fåborgvej 46, 5772 Kværndrup
Brian Lee Ejersbo	290182	Wandallsparken 35, 5700 Svendborg
Maria Louise L. Elbæk	310383	Frederikssundsvej 128 B st th., 2700 Brønshøj



Torsten Lund Graugård Eriksen	080582	Spodsbjergvej 267, 5900 Rudkøbing
Claudia Errebo	140284	Klosterparkvej 85 2.tv., 4400 Kalundborg
Thomas Peter Falkenberg	030982	Gasværksvej 8, 3250 Gilleleje
Thomas Aplin Frederiksen	010382	Christianslundsvej 93, 5800 Nyborg
Nikoline Frost	020682	Købkesvej 43, 5230 Odense M.
Pernille Groth-Poulsen	070383	Rådmandsvej 1, 5700 Svendborg
Birthe Panum Hansen	271082	Marsk Billesvej 30, 5672 Broby
Christian Glerup Hansen	060682	Haxholmvej 62, 8870 Langå
Christian Kjær Hansen	140482	Brændeskovvænget 23, 5700 Svendborg
Christina Dolleris Hansen	100482	Bispeengen 119, 5270 Odense N.
Henriette Hansen	011182	Højagervej 69, 5471 Søndersø
Jakob Hansen	180182	Tobovej 64, Brylle, 5690 Tommerup
Jan Holst Hansen	030683	Højbyvej 85, Allerup, 5220 Odense SØ.
Karina Tågård Høien Hansen	280482	Lindøvej 68, 5450 Otterup
Kim Hall Hansen	050682	Vimmelsbækløkken 81, 5270 Odense N.
Lars Hansen	120982	Åvænget 7, 5540 Ullerslev
Lena Bøgelund Hansen	130683	Rynkebyvej 4, 5750 Ringe
Lene Kaas Hansen	041082	Pile Allé 208, Thurø, 5700 Svendborg
Lennard Grønborg Hansen	030782	Fredsholmsallé 1, 4900 Nakskov.
Linda Eeg Hansen	170382	Allesønorden 140, 5270 Odense N.
Michael Mose Hansen	300583	Lamdrupvej 43, 5854 Gislev
Morten Bruhn Hansen	231182	Damager 26, 6400 Sønderborg
Pia Højgaard Hansen	191182	Erikkevej 19, 5700 Svendborg
Susan Holmegaard Hansen	041282	Ristingevej 1, 5932 Humble
Brian Johannes Müller Husen	030683	Dalmosevej 11, 5881 Skårup
Lea Østergaard Iversen	150683	Alleen 6, Sortebro, 5883 Oure
Steen Bernard Iversen	101182	Søndergaardsvej 1, 4500 Nykøbing Sj.
Anette Hjære Jakobsen	240783	Dronningemaen 74, 5700 Svendborg
Steffen Veje Jakobsen	300883	Stationsvej 10 I., 5853 Ørbæk
Anita Bisgård Jensen	130582	Røjrupvej 31, 5550 Langeskov
Anne Bruun Jensen	241182	Kosterslevvej 143, 5471 Søndersø
Annette Sindahl Jensen	300583	Hedebovej 4, 5474 Veflinge
Camilla Krog Jensen	221282	Rughøjvej 96, 5250 Odense SV.
Jens Peter Sindahl Jensen	101281	Hedebovej 4, 5474 Veflinge
Kris Alf Jensen	191281	Bækholmen 49, Seden, 5240 Odense NØ
Marie Vingum Jensen	280983	Ringstedgårdsvej 3, Sdr.Nårå, 5792 Årslev
Martin Kvolsbæk Jensen	290882	Råbjerg 21, 2690 Karlslunde
Mette Jensen	270883	Egevænget 8, Herrested, 5853 Ørbæk
Morten Leo Dyrslund Jensen	081181	Engvejen 11, Lundeberg, 5874 Hesselager
Niels Brems Jensen	011182	Ullerupvej 81, 5485 Skamby
Trine Jensen	161282	Sanddalsvej 2, 5700 Svendborg
Ulrik Emtkær Jensen	230983	Danmarksgade 36, 7490 Avlum
Thomas Øllgaard Jessen	100882	Pouls Gyde 14, "Højbjerggaard", 5600 Fåborg
Hanne Gintberg Johansen	210781	Gøddingvej 9, 7184 Vandel
Jeppe B. Johnsen	200782	Højvænget 5, Hjulby, 5800 Nyborg
Rie Bak Jäpelt	050983	Sneverkilde 12, 5871 Frørup



Brian Hougaard Jørgensen	030682	Flædbækvej 27, Elstrup, 6430 Nordborg
Jørn Kou Jørgensen	030283	Porsdam 9, Dybbøl, 6400 Sønderborg
Rune Ramming Jørgensen	150982	Nyborgvej 42, 5600 Fåborg
Stine Jørgensen	191183	L.A.Ringsvej 145 2.th., 5230 Odense M.
Kristian Bernt Karlson	040882	Tryggelev 24, 5932 Humble
Jeppe Kjærsgård	190482	Willemoesvej 2, 5700 Svendborg
Anders Toftemann Knudsen	290583	Rifbjerg Udf. 11, 5900 Rudkøbing
Rasmus Onslev Kremmer	200782	Østerskovvej 9, 5932 Humble
Christof Hänni Kristensen	080383	Bogøvej 11, Lindelse, 5900 Rudkøbing
Maja Møller Kristensen	110282	Lynevej 4, 6870 Ølgod
Heidi Kørschen Kølleskov	260782	Rødmevej 29, 5771 Stenstrup
Anne Suurballe Larsen	200982	Holmehøjvej 1, 5750 Ringe
Anni Juul Larsen	110382	Havrevænget 38, 5471 Søndersø
Charlotte Grønbech Larsen	120982	Villumstrupvej 4, 5853 Ørbæk
Henrik Larsen	091082	Helletoften 21, 5700 Svendborg
Line Egelund Bøggild Larsen	020283	Banemarken 9, 5853 Ørbæk
Niels Hempler Larsen	080182	Ørbækvej 48, 5863 Ferritslev
Anne Halmø Laulund	290582	Brændeskovvænget 70, 5700 Svendborg
Ole Bak Lauridsen	260582	Cedervænget 5, Vindeby, 5700 Svendborg
Anne Aagaard Laursen	120782	Engbjerg 84, Snejbjerg, 7400 Herning
Louise Leonhard	061282	Sønderborg Landevej 30, 6300 Gråsten
Pernille Anna Lindgren	270382	Skovsbyvej 23, 5492 Vissenbjerg
Emilie Lindholm	130983	Humblevej 77, 5900 Rudkøbing
Kristine Lorenzen	120882	Karolinevej 4, 5500 Middelfart
Anders Bisgaard Madsen	190382	Stensgårdsvej 20, Fangel, 5260 Odense S.
Annemette Madsen	100783	Nyborgvej 1, 5853 Ørbæk
Camilla Louise Madsen	060982	Strib Landevej 84, 5500 Middelfart
Claus Bruus Madsen	130582	Næstvedvej 222, 4100 Ringsted
Michael Madsen	130882	Kirkegade 7, 5883 Gudme
Mads Peter Michelsen	200982	Sarupvej 3, Lysabild, 6470 Sydals
Lise-Lotte Mikkelsen	130982	Fåborgvej 248, 5700 Svendborg
Erik Møller Mørgensen	170682	Østergade 39, 5874 Hesselager
Christina Brandt Momme	150682	Skovbakken 16, Kollund, 6340 Kruså
Marie Mygind	260282	Sevedøvej 20, 4230 Skælskør
Tuan Ann Dinh Nguyen	170381	Sanddalsparken 15 st.tv., 5700 Svendborg
Dennis Nielsen	020681	Højmosvej 2, 6971 Spjald
Heidi Nygård Nielsen	310181	Borødvej 5, 4180 Sorø
Kasper Nygård Nielsen	040182	Borødvej 5, 4180 Sorø
Katja Paaske Nielsen	040483	Njalsvej 39, 5210 Odense NV
Louise Schmidt Nielsen	290182	Bellisvænget 4, 5856 Ryslinge
Maria Louise Nielsen	051282	Østergade 4 C, 5900 Rudkøbing
Maria Wilkens Nielsen	060582	Katrinevænget 20, 5700 Svendborg
Marie Nielsen	110182	Gyvelvej 1, 6400 Sønderborg
Michael Bernard Nymark	020682	Lillenz 81, Snoghøj, 7000 Fredericia
Bue Moseholm Olsen	290382	Flintbjergvænget 57, 5672 Broby
Jakob Olsen	010682	Bredgade 19, 5485 Skamby



Kamilla Kristine Olsen	290883	Ørbækvej 50 2.tv., 5700 Svendborg
Morten Brems Olsen	100183	Indre Ringvej 44, 7000 Fredericia
Nikka Brøchner Olsson	100382	Klingstrupvænget 65 st.tv., 5230 Odense M.
Tina Pallesen	080682	Hesselhøjvej 16, 6430 Nordborg
Jess Benedikt Pedersen	070783	Mariehønevænget 12, 5260 Odense S.
Martin R. Pedersen	170682	Rugløkke 12, 6430 Nordborg
Anne L. Petersen	070783	Gl. Grænsevej 14, Roager, 6760 Ribe
Mads Petersen	200182	Rosenvej 21 A, 5250 Odense S.V.
Lasse Philbert	170282	Brogade 6, 5700 Svendborg
Allan Plehn	300582	Nørreled 3, 6400 Sønderborg
Brian Seier Rasmussen	240882	Kong Skjoldsvej 9, 3600 Frederikssund
Mie Rousing Rasmussen	180783	Kristiandals Allé 88, 5250 Odense S.V.
Peter Dalskov Rasmussen	010883	Trekanten F.6, 2630 Tåstrup
Simon Enemærke Bech Rasmussen	030682	Stavkærvej 72, Thorup, 5220 Odense S.Ø.
Tina Reitz	310383	Smedevej 13, 6310 Broager
Rolf Rosenfeldt	290683	Jordløsevej 23, V.Hæsinge, 5672 Broby
Dan Blume Schmidt	100982	Lille Løkke 6, 6400 Sønderborg
Rie Parmer Simonsen	240782	Knarrebjergvej 25, 5762 V.Skerninge
Mikkel Lindholm Skaaning	250683	Holmslundsvej 1, Espe, 5750 Ringe
Stine Sandberg Sloth	160482	Østergade 10, 5450 Otterup
Lisbeth Pilemae Snitkjær	180682	Landevejen 2, Jordløse, 5683 Hårby
Lottte Søgaard	070982	Kærnehøjvej 152, 5260 Odense S.
Jesper Møller Sørensen	061082	Skrøbelev Hedevej 12, 5900 Rudkøbing
Marck Holst Sørensen	220183	Kong Skoldsvej 14, 3600 Frederikssund
Jeppe Uldall Thomsen	160482	Holmevej 4, 5683 Hårby
Rasmus Stokholm Thrane	270382	Berlin 1, 5463 Harndrup
Louise Lillelund Toftegaard	180682	Bredgade 100, 5485 Skamby
Ena Troels	060682	Højbuen 34, 2730 Herlev
Anette Vous Tukjær	150583	Vindebyvej 51, 5900 Rudkøbing
Stine Uhre-Olsen	060982	Vestervangen 25, 5792 Årslev
Louise Traberg Wachmann	130983	Niverød Kongevej 12, Niverød, 2990 Nivå
Maria Westergaard	150182	Vindeby Vinkelvej 10, 5700 Svendborg
Niels Wilstrup	160582	Høje Bøgevej 33, 5700 Svendborg
Michele Steinfeldt Østergaard	150183	Prins Valdemarsvej 29, 5000 Odense V.

Årets gang i elevforeningen

Der er i det forgangne år i elevforeningen blevet gjort et stort stykke arbejde på at få flere medlemmer i foreningen. Vi har udsendt breve til alle både medlemmer og ikke medlemmer vi havde en adresse på. Det har været en stor udgift, med det har også givet os et reelt billede, af hvor mange vi egentlig havde en korrekt adresse på. De, hvis breve vi har fået retur, har vi slettet adressen, men ikke deres navn i vores kartotek.

Årets første store opgave for elevforeningen var elevmødet i maj. Vi havde igen i år valgt at invitere de der var jubilarer til at komme om formiddagen. Under jubilar middagen fortalte Erik Haaest (jubilar repræsentant) hvordan vore nye EDB system er skruet sammen. Derefter havde vi inviteret Jørgen Olesen, som tidligere har været ansat som undervisningsinspektør. Han fortalte om sit eget efterskoleophold, og om arbejdet for efterskolerne.

Over middag kom de tidligere elever, som ikke var jubilarer. Eleverne og eliteholdet lavede en flot gymnastikopvisning nede i hallen. Derefter var det tid til elevforeningens generalforsamling.

Fremmødet ved generalforsamlingen var det største i mands minde, og det var vi selvfølgelig glade for.

Først blev foreningens regnskab fremlagt, det var der ingen problemer i, og det blev hurtigt godkendt af generalforsamlingen. Derefter var det tid til formandens beretning. Her blev kort beskrevet, hvad vi havde lavet i det år, der var gået. Herefter det blev nævnt, at der havde været store samarbejdsproblemer i elevforeningens bestyrelse. Problemerne i bestyrelsen var i manges øjne så alvorlige og uløselige, at store dele af bestyrelsen ikke ønskede genvalg, eller ønskede at forlade bestyrelsen i utide. Efter en meget lang generalforsamling kom der en løsning på problemet, som alle kunne acceptere.

I bestyrelsen sagde vi farvel til: Aksel Dueholm, Mette Sækmose, Maria Damgaard, Erik Haaest og Camilla Weber. Tak for jeres arbejde for foreningen.

Følgende blev i bestyrelsen: Anne Sofie Rosenberg, Jannik Olsen, og Dorthe Skov.

De nye ansigter i elevforeningen hedder: Oluf Borremark, Karin Henriksen, Anne Junge Jørgensen, og som årgangsrep. har vi fået Casper Olsen. Samarbejdet i bestyrelsen fungerer nu helt uden problemer.

De uløselige samarbejdsproblemer der var, er grunden til at alle de adresseændringer vi fik under elevmødet, er gået tabt. Det er vi selvfølgelig meget kede af, og beklager meget. Så har du eller andre fra din årgang skiftet adresse, så send disse ændringer til os.

I september var der gensynsdag for den sidst udgåede årgang. Vi havde valgt at bibeholde programmet fra sidste år, så dagen sluttede efter aftenspisningen (se indlæg fra årgangsrep. Casper Olsen).

Elevforeningens bestyrelse vil gerne ønske alle læsere af Vejstrup bogen en rigtig god jul samt et godt nytår.

*På bestyrelsens vegne
Dorthe Skov*

Nyt fra Buddy logen

Vi er 9 drenge fra årgangene 1990/92, som har stiftet en loge. Logens formål er blandt andet at holde sammen på årgangene. Vi har derfor tænkt os at afholde en gensynsfest. Datoen for festen ligger endnu ikke helt fast, men vil blive i august, september eller oktober 1999. Den endelige dato vil være at finde på vores hjemmeside lige så snart, den ligger fast.

I den forbindelse har vi oprettet en webside <http://www.iae.dtu.dk/u/-d961588/home.htm>. (Se link på Elevforeningens hjemmeside)

Websiden skal blandt andet bruges til tilmelding, og til at finde adresser på gamle kammerater.

*Buddy logen, Ulrik Lind Mortensen
Karsten Skov Rasmussen*

Til årgang 1957-58

Tak til elevforeningen for dens arbejde med at gøre elevmødet til en festlig dag. Og en stor tak til alle 40 års jubilarer der var mødt frem. Jeg var meget glad for at se alle jer fra vinteren 1957-58. Også en stor tak til Morten K. Mortensen, Ellen Nielsen og Arvid Matiassen, for hjælpen i arbejdet med at finde frem til vores årgang.

Jeg håber at vi alle ses om 5 år, til 45 års jubilæet.

Tak for en god dag.

*Oluf Borremerk
Wagnersvej 7H, 2450 København SV*

Kære årgang 1997/98!

Hvor var det godt at være tilbage. Tilbage på den skole, vi havde kaldt vores hjem hele sidste år. Egentlig var det forkert, at der nu boede andre på vores værelser, men vi vidste jo godt, at på denne dag var vi kun tiltænkt som gæster. Men vi nød det, og kommer gerne igen, ligemeget hvad vi bliver kaldt.

Dagen startede ved middagstid. Godt nok har vi altid været glade for at se hinanden efter en weekend eller andre arrangementer, der betød, at vi havde været hjemme i en periode. Men det er godt nok aldrig set før i vores årgang, at flere mennesker er løbet tværs over gårdspladsen i et stort hvin, med det formål at sige "hej". Det var gode tegn for resten af dagen. Der blev snakket om mange sjove oplevelser såsom dengang, hvor der blev tegnet motorbriller på uskyldige ofre i nattens mørke, eller hvor hele gangen havde lugtet så meget af "yum-yum", at Aksel Dueholm var kommet over for at se, hvad der foregik. Ja, der blev ikke sparet på grin denne dag.

Efter velkomsten i hallen, begyndte gymnastikken. Alle var tændte, og opvarmningsøvelserne levede præcist op til den standard, vi huskede fra dengang. Opvisningen gik i gang. Oppe på bænkene sad de nye fortrøstningsfulde elever, og måbede over den indsats, der blev leveret. Nogle havde glemt sjippetovet, og enkelte havde ingen dobbeltmakker. Så, resultatet blev..... det er op til læserens fantasi at forestille sig dette.

Derefter var der den længe ventede fritid, så man rigtig havde muligheden for at se det gamle værelse, eller indtage sin tidligere stamplads ude i rygeren.

Musik var næste punkt på dagsprogrammet. Det skal siges, at vores årgang aldrig har været den mest syngende og musikalske. Pænt sagt var der tyndet rimelig kraftigt ud blandt de syngende unge mennesker efter de første fem sange. Men Jacob var en sej mand og gav ikke op. Hans store optimisme på, at det var en lille misforståelse i de foreløbne sange gjorde, at ingen tidligere efterskoleelever forlod fore-

dragssalen før efter næsten en timessnak blandet med enkelte sangstemmer.

Efter aftensmaden, der var køkkendamernes berømte tag-selv-bord a la Vejstrup, var det Esbens tur til at gøre sit indtog i hallen med den berømte folkedans. Alle troppede trofast op i hallen iført idrætstøj, eller gjorde de? Efter hvad jeg mindes, var der da ikke dobbelt så mange piger som drenge på VUS 1997/98. Jeg ved det ikke, måske er det bare min ufattelige dårlige hukommelse, der slår til igen, så jeg lader det ligge hen i uvisheden.....

Men det var helt sikkert en god time, hvor vi endnu engang blev mindet om, at godt nok havde vores årgang altid været speciel god til folkedans, men tie stille, det havde vi aldrig kunnet, og det ville vi altid blive husket for. Dagen sluttede hen på aftenen, hvor folk begyndte at vende næsen mod nye og interessante destinationer.

Jeg vil gerne sige tak for en rigtig god dag, hvor alle var medvirken- de til, at man følte sig ligesom ”når man var på skolen”, som vi alle kaldte det. Jeg håber, at alle havde en ligeså god oplevelse som jeg, og vi ses, når det er de nye elever, der skal falde i deres luciadrakter, og det er vores tur til at grine af dem, ligesom vi har haft det sjovt så mange andre gange.

Hyg jer allesammen, - jeg håber, I har det godt, hvorend I er.

Casper Olsen
årgangsrepræsentant 1997/98

Gymnastikopvisninger med elevholdet - foråret 1999

Fredag	den	30. januar	VUS-stævnet, Vejstrup Ungdomsskole
Søndag	den	7. februar	Gudmehallerne
Lørdag	den	13. februar	OD-Dag, Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Fredag	den	5. marts	Als
Lørdag	den	6. marts	Starup v/Haderslev
Søndag	den	7. marts	Humlehøjhallen, Sønderborg
Lørdag	den	13. marts	Søndersø og Odense Idrætshal
Søndag	den	14. marts	Svendborg Idrætshal
Torsdag	den	18. marts	Efterskolernes Dag, Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Lørdag	den	27. marts	Forældredag nuværende elever, Vejstrup Ungdomsskole
Søndag	den	28. marts	Kommende elever og forældre, Vejstrup Ungdomsskole Aften: Ørbæk Hallen
Lørdag	den	8. maj	Opvisning Elevmøde, Vejstrup Ungdomsskole

Jubilarer til elevmødet 1998

De jubilarer, som fejrede jubilæum til elevmødet 1998 var følgende årgange:

5 års jubilæum	årgang 1992/93
10 års jubilæum	årgang 1987/88
15 års jubilæum	årgang 1982/83
20 års jubilæum	årgang 1977/78
25 års jubilæum	årgang 1972/73
30 års jubilæum	årgang 1967/68
35 års jubilæum	årgang 1962/63
40 års jubilæum	årgang 1957/58
45 års jubilæum	årgang 1952/53
50 års jubilæum	årgang 1947/48
55 års jubilæum	årgang 1942/43













Jubilarer 1999

De jubilarer, som skal fejre jubilæum til elevmødet 1999 er følgende årgange:

5 års jubilæum	årgang 1993/94
10 års jubilæum	årgang 1988/89
15 års jubilæum	årgang 1983/84
20 års jubilæum	årgang 1978/79
25 års jubilæum	årgang 1973/74
30 års jubilæum	årgang 1968/69
35 års jubilæum	årgang 1963/64
40 års jubilæum	årgang 1958/59
45 års jubilæum	årgang 1953/54
50 års jubilæum	årgang 1948/49
55 års jubilæum	årgang 1943/44

Personale på Vejstrup Ungdomsskole 1998-99



Jette Aamand Andersen
Barselsorlov, (Fysik/kemi,
Matematik, Tysk)



Peter Bollesen
Basketball, Gymnastik,
Håndbold,
Springgymnastik



Niels Brunse,
Dansk, Fodbold, Fortælle-
timer, Skolevejledning



Rikke H. Christiansen
Drama, Gymnastik,
Gym. Udvidet, Sangtime



Aksel Dueholm
Data programmering,
Data tekstbehandling



Kirsten Frederiksen
Dansk, Tysk



Thomas Gustavsen
Sammenspil



Jacob Chr. Hansen
Fysik/kemi, Kor, Sang-
time, Springgymnastik



Jørgen Lund Hansen
Gymnastik, Kursus 1,
Springgymnastik, Tysk



Elna Hoier
Fysik/kemi, Matematik



André Isager
Sangtime, Træsløjd



Eva Isager
Dansk, Matematik,
Silkemaling



Karsten Isager
Dansk, Engelsk, Foto



Esben Jensen
Folkedans, Fortællertimer



Jan Lany
Dansk, Engelsk, Tysk



Ib Nielsen

Fysik/kemi, Matematik,
Motorlære



Karen Nordholm

Engelsk, Matematik,
Ridning



Carlos Novello

Motorlære



Berit C. Pedersen

Dansk, Matematik,
Silkemaling



Lotte Rasmussen

Matematik, Natur- & fri-
luftsliv, Smykkefremstil-
ling



Jørn Rolskov

Gymnastik, Gym. Udvidet
Springgymnastik, Lillehol-
dets drenge



Maria Koefoed Rolskov

Dansk, Gymnastik, Kursus
1, Lilleholdets piger



Marianne Sams

Dansk, Engelsk,
Hjemkundskab



Jonna Maints Sørensen

Dansk, Engelsk, Fransk



Michael Thagaard

Dansk, Engelsk, Filosofi,
Natur og friluftsliv



Heidi Vogn

Engelsk, Hjemkundskab,
Håndbold, Spansk, Tysk



Gitta Ølgård

Anatomi/fysiologi,
Dramatik, Engelsk, Gym-
nastik, Gym. Udvidet



Lene Snogdal, Birgitte Højgaard



*Grethe Albjerg, Nina Jensen, Karen
Danielsen, Lene S. Jensen, Lisbeth Broha-
ve Hansen, Ghita Aarhus*



*Carlos Novello, Ove Jørgensen,
Carsten Pedersen*