



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



# VEJSTRUP BOGEN

1997

Gave fra Buggi Lotensen Jyderup

Jan 2003

DANSK SKOLEMUSEUM  
Rådhusstræde 6  
DK-1466 København K



**VEJSTRUP  
UNGDOMSSKOLE**

# Indholdsfortegnelse

Kære læser .....	3
Den nye æra på Vejstrup .....	5
Personale .....	6
Situationsrapport fra Vestjylland .....	7
Nye ansigter .....	8
Der hvor du er, situationsrapport fra tilskuerpladsen ....	12
Forventninger .....	16
1997- kalender .....	19
Lejrskoletur til Schweiz, eleverne fortæller .....	25
At være gymnastiklærer .....	33
Praktikanter på Vejstrup Ungdomsskole .....	35
Japan rejse med Gymnastikhøjskolen i Ollerup .....	37
På vej jorden rundt med gymnastik .....	44
Lilleholdet .....	49
Årets gang i elevforeningen .....	50
Vigtige datoer i 1998 .....	51
Kære Årgang 96/97 .....	54
Gymnastikopvisninger 1998.....	55
Elevbillede .....	56
En hilsen fra nutidens Aage Basse .....	58
Hilsener fra tidligere elever .....	62
Jubilarer til elevmødet 1997 .....	67
Jubilarer 1998 .....	72
Elevliste 1997/98 .....	73
Personalebillede .....	77

*Årsskriftet.:*

*Esben Jensen (ansvarshavende), Aksel Dueholm, André Isager og Niels Brunse*

*Fotos:*

*Karsten Isager, Aksel Dueholm*

*Tryk: isager, Svendborg*



## *Kære læser*

*Hermed udsendes Vejstrup Bogen 1997.*

Den udsendes som vanligt til abonnenter i elevforeningen, til skolekredsen samt til en række andre mennesker og organisationer med tilknytning til og interesse for Vejstrup Ungdomsskole.

Derudover får alle elever på det nuværende elevhold et eksemplar, da de jo alle er en del af det Vejstrupår, der beskrives i dette årsskrift.

Ovenstående foto er af et billede som skolen fik foræret her i foråret.

Billedet er af Anita Falbe Schmidt.

Hun var i praktik hos os i marts måned. Hun er lærerstuderende fra den Frie Lærerskole i Ollerup

Før Anita startede på sin læreruddannelse havde hun arbejdet som billedkunstner.

Mens hun var her, og efterfølgende lykkedes det os at få hende til at udstille og fortælle om nogle af sine billeder.

Det var en flot udstilling, og ikke mindst det, at vi kender Anita, gjorde at udstillingen vil stå som en af årets oplevelser.

1997 har for mig været et utroligt spændende år - spændende at leve sig ind i Vejstrup Ungdomsskoles skolekultur. Selv om der er mange lighedspunkter mellem landets mange efterskoler, har alle skoler deres helt egen kultur, og den finder man kun, når man færdes på skolen i længere tid.

Det har været dejligt at mærke den positive modtagelse min familie og jeg har fået.

Tak for det.

Ligeledes en stor tak til de elever der igennem året har glædet skolen med diverse hilsener.

Også en tak til vore samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forløbne år.

Bestyrelse og medarbejdere ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår med tak for alt i 1997.

*Esbens Jensen*

## *Den nye æra på Vejstrup*

Et år på Vejstrup er gået  
et år i rækken – og dog.  
Et år med ny forstander  
med spænding og forventning  
og ønsker fra alle sider.

Jeg håber og tror,  
at ånden og linjen  
er den gamle - og dog.  
Forandringer vil fortsat ske  
– sådan må det være.

Jeg tror, at Vejstrup  
er godt rustet til fremtiden.  
Det er ikke blevet lettere,  
der må kæmpes  
for den frie skoleform.

Tak til alle på Vejstrup,  
forstander, lærere og personale  
for jeres måde at begynde  
en ny æra  
med positiv forventning  
og åbent sind.

*Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.*

*Anders Møller Andersen*



# Personale

Et lille rids over ændringer på personalefronten i det forløbne år.

En samlet oversigt over personalet pr. 1. august 1997 findes andetsteds i dette årsskrift.

I køkkenet startede Maria Wiborg Thomsen som køkkenlederelev pr. 1. januar,

I juli sluttede Susanne Bryder og Trine Lund deres praktikperiode.

Og efter sommerferien startede Maria Krogh Nielsen og Hanne Hansen som køkkenlederelever.

Maria Wiberg Thomsen og Hanne Hansen slutter deres elevperiode her pr. 31. december.

I årsskriftsammenhæng skal der lyde et held og lykke i den fortsatte uddannelse.

Blandt lærerne gik Marianne Sams på barselsorlov den 1. februar.

Den er forlænget med et par ugers børnepasningsorlov, så Marianne starter op på skolen igen lige efter juleferien.

Else Mortensen fortsatte som lærer på skolen for at gøre skoleåret 96/97 færdig. Hun fratrådte derefter som lærer ved sommerferiestarten.

Ved sommerferien fratrådte endvidere Helen Petersen og Ole Petersen.

Foreløbig på en 2 års orlov.

De har været ansat på Vejstrup Ungdomsskole siden august 1986.

Men et længe næret ønske om at komme tilbage til Sønderjylland kunne nu pludselig opfyldes, da der var et job på en skole i det rigtige område.

Helen og Ole nåede jeg kun at kende gennem et halvt år, men det var også nok til at erfare, at det var et par meget gode lærere, vi her måtte sige farvel til.

Jeg vil godt her på bestyrelsens og personalets vegne ønske jer al mulig held i det sønderjyske.

Nye lærere fra skoleårets start var Heidi Vogn og Niels Brunse.

De har fået særskilt plads i dette årsskrift til en præsentation af sig selv.

Så herfra skal blot lyde endnu et velkommen til jer, og et håb om at I vil trives i arbejdet og i arbejdsfællesskabet på Vejstrup Ungdomsskole.

I perioden fra 1. august og frem til juleferien har Bettina Hansen været ansat som timelærer med et hold i dansk og samfundsfag.

*Esbén Jensen*

# *Situationsrapport fra Vestjylland.*

*Geografisk set kun 180 km til forskel, men.....*

*Der må være en forklaring - og ja, det er der,*

I 1981 flyttede vi fra Sydvestjylland til Lolland. Vi syntes, at det var meget langt væk fra vores hjemegn og familie, så i 1986 søgte vi og var heldige at få ansættelse på Vejstrup Ungdomsskole. Gode forhold, bl.a. dejlig tjenestebolig med plads nok dengang med kun 1 barn og "blot" 2 timers kørsel til Ribe.

Fyn er fin, men vi er jyder. Gennem alle de spændende år på Høj-skolevej længtes vi tilbage til Vestjylland. Følelsen forstærkedes af de helt konkrete boligproblemer med nu 3 døtre.

Pludselig var chancen der.

Vi greb den, og her er vi.

Vi har købt hus og er blevet fint modtaget af naboerne. Ole arbejder på en forholdsvis ny efterskole. Anne er startet på en skole, hvor der er 6 (seks!) 8. klasser. Tine går i 2. klasse på Roager skole, hvor de bestemt ikke taler fynsk. Mette (nu 2 år) nyder tilværelsen hjemme hos sin arbejdsløse mor ("mangel på lærere - især i yderområder" - ikke her og ikke lige i øjeblikket).

Derfor er vores hverdag nu efter den første hektiske tid med indflytning og istandsættelse stille og rolig. Familien herovre er til gensidig gavn og glæde. Oles forældre var ude for en alvorlig trafikulykke i begyndelsen af oktober, så det har været praktisk for os, at vi ikke skulle køre så langt for at hjælpe dem i sygdomsperioden.

Børnene er ofte sammen med deres bedsteforældre, hvad alle parter trives glimrende med.

Så alt i alt: På trods af, at vi var glade for at være på Vejstrup Ungdomsskole, er vi tilfredse med at være kommet hjem til Vestjylland.

*Mange hilsner til alle vi kender  
Helen.*

## *Nye ansigter:*

### *Heidi Vogn Christensen*

Succes fik jeg aldrig på gymnastikholdet. Uden yderligere forklaring måtte jeg altid stå bagerst med mine hævede, forslåede knæ. Jeg var vist mere til fodbold.

Nu er jeg imidlertid ansat på Vejstrup Ungdomsskole. Mine knæ er knapt så forslåede, men jeg står stadig ikke forrest til gymnastik...

Jeg underviser 1997/98 i engelsk, dansk, fodbold og håndbold, men har ambitioner.

Tysk, engelsk fagudvalgsformand og senere leder er mine mål her på skolen. Foreløbig er jeg ansat i en orlovsstilling i 2 år, så jeg har en smule travlt.

I min fritid sælger jeg julekalendere for Egense Håndboldklub og stiller op til fodboldkamp i "Stjernen", når de ikke kan finde andre. Jeg har sammen med mand og barn et gammelt hus i Svendborg, hvor jeg engang imellem svinger en pensel.

Det første halve år er fløjet afsted med en helt utrolig fart. Jeg har lært meget om gymnastik og regler. Det har været hektisk, men spændende.

Indtil nu har jeg mødt en masse dejlige elever og gode kolleger og håber derfor stærkt på, at ledelsen opdager, at jeg er uundværlig og fastansætter mig.



*Heidi Vogn  
Christensen*

## *Niels Brunse*

Go`daw jeg hedder Niels Brunse, er 43 år og er blevet ansat her på Vejstrup Ungdomsskole pr. 1/8 1997 i et 2-årigt vikariat.

Jeg er gift på 17. år med Lisbet og sammen har vi 3 piger og en plejesøn. Vi bor alle 6 i Fåborg.

Mit arbejdsliv har været præget af arbejdet med børn og unge. Efter endt uddannelse på Den frie Lærerskole, hvor jeg var 1 år i praktik på Nr. Ørslev Ungdomsskole, blev jeg ansat som lærer på Odense Friskole, der var jeg i 6 år.

Dernæst blev jeg leder af Vester Skerninge Friskole, hvor jeg var i 8 år, derefter 1 år på Nr. Lyndelse Friskole.

I sidste skoleår læste jeg "Børn og ungekultur" på Odense Universitet. Jeg har sideløbende været aktiv i bestyrelsesarbejde indenfor de frie skoler.

Begrebet "det hele menneske" med udgangspunktet i "lysten til livet", har altid været det bærende element i mit arbejde og netop i den Grundtvig/Koldske skoletradition findes der livsindhold, som der i høj grad er brug for i samværet imellem mennesker. Måske i særdeleshed i dag, hvor det at være sig selv nok, præger mange mennesker og hvor det "forpligtende fællesskab" er værd at kæmpe for.

Det finder jeg er muligt på Vejstrup Ungdomsskole, en skole med stolte traditioner, med mange spændende og rare elever samt engagerede og hjælpsomme kollegaer, som vil noget med skolen.

Jeg glæder mig derfor til samværet og samarbejdet.



*Niels Brunse*

*Venlig hilsen  
Niels Brunse*

Projektuge '97





*Projektuge '97*

# *Der hvor du er!*

## *Situationsrapport fra tilskuerpladsen.*

Her knap et år efter at jeg valgte at fratræde som forstander for Vejstrup Ungdomsskole, glæder det mig at komme på skolen og fornemme, hvorledes livet derude pulserer som altid, se glade og tilfredse elever og medarbejdere, bemærke de positive forandringer, der sker rundt omkring og mærke Lotte og Esbens engagement og optagethed af skolen og hele dens liv. Jo, skolen er i gode hænder!

Tilskuerpladsen er måske ikke den helt rigtige betegnelse for min tilværelse efter Vejstrup. Jeg forholder mig ikke som tilskuer, men tager faktisk aktiv del i det. Allerede inden jeg forlod Vejstrup havde jeg prøvet at fungere som frivillig rejseleder for "Ældre på Højskole i Udlandet", en organisation, der har hovedsæde i Jelling, og som hvert år sender cirka 1.500 voksne på højskoleture til udlandet. På denne måde kombinerer jeg min rejselyst med muligheden for at fortælle og synge fællessang, ja på en måde at fortsætte som en slags "efterskolelærer", selv om eleverne jo er af en noget anden årgang, nemlig i alderen 40 til 90 år. Men det gør det aldeles ikke mindre spændende. I 1997 har jeg således tre gange været i Spanien, hvor det især har været Andalusien og Galicien, det har drejet sig om, men også Madrid har jeg besøgt et par dage. Desuden har jeg her i oktober været rejseleder i Argentina for et hold veterangymnaster i alderen 41 til 71 år. Holdet hedder GYS 87, og det har været i aktivitet siden Gymnastradaen i Herning 1987. Det var en spændende opgave, og jeg føler, vi havde en rigtig god tur. Hvis alt går efter planerne skal jeg i 1998 til Mexico og til Chile/Påske-øerne + selvfølgelig nogle ture til Spanien.

Sideløbende med mine rejser holder jeg en del foredrag/fortællertimer rundt i landet, hvor man har lyst til at høre mig, og når jeg endelig er hjemme, nyder jeg at gå i haven, hvis vejret er til det, og engang imellem får jeg lov at passe vort yngste barnebarn, Sissel Amalie, der snart fyldt et halvt år.

Else, der stoppede på Vejstrup som lærer til sommerferien, har travlt med at undervise i silkemaling på LOF's eftermiddags- og

weekendkurser, hvor hendes elever præsterer nogle meget fine resultater. Desuden nyder hun Sissel Amalie, og netop i disse dage rejser hun til Chile, hvor vor datter Karen venter sit første barn. Else beder mig hilse jer alle mange gange.

Det er hændt nogle gange gennem årene i Vejstrup, at spørgsmålet "Hvor finder jeg lykken?" eller "Hvad er meningen med livet?" er blevet stillet mig af en elev. Aldrig har jeg kunnet give et svar, men har ofte brugt én gammel historie, som jeg her vil sende som min hilsen til jer alle.

Til de unge, der første gang kom til rabbi Bunam, plejede han at fortælle historien om Eisik, søn af Jekel i Krakow. Eisik havde i mange år haft det meget svært, men havde alligevel tillid til Gud, så da han i en drøm fik besked om at rejse til Prag for at søge efter en skat, der lå skjult under broen, som førte op til kongeslottet, tog han afsted. Men da han kom til Prag, opdagede han, at der stod vagtposter dag og nat, og han vovede ikke at søge efter skatten. Alligevel gik han hver dag hen til broen og vandrede rundt på den. Det bemærkede vagtposternes leder og spurgte ham en dag venligt, om han ledte efter noget eller søgte efter nogen. Og Eisik fortalte ham da om drømmen, der havde ført ham til Prag.

Kaptajnen lo højt ad Eisik og sagde: "Og her er du stakkels mand vandret den lange vej fra Krakow bare på grund af en drøm! Ja, godt jeg ikke er så dum som du! For så skulle jeg også være draget afsted, dengang jeg i drømme fik befaling om at vandre til Krakow og i huset hos en jøde, der skulle hedde Eisik, søn af Jekel, grave efter en skat under ovnen. Jeg kan se det for mig, hvordan jeg graver gulvene op i alle husene derovre, hvor den ene halvdel af jøderne hedder Eisik og den anden Jekel!" Og han lo igen. Men Eisik vandrede hjem, gravede skatten op og byggede det bedehus, der hedder Reb Eisik Reb Jekels Synagoge.

Læg mærke, til hvad denne historie fortæller, plejede rabbi Bunam at tilføje, at der er noget du intetsteds i verden kan finde, og dog er der et sted, hvor du kan finde det: Der, hvor du er!.

*Hans*



*Projektuge '97*





*Projektuge '97*

## *Forventninger....*

Overvejelserne er store, når snakken kommer til at gå på, - "og hvad ønsker dit barn så at beskæftige sig med efter endt 9. klasse"! Mulighederne er store - meget store. Skal man fortsætte skolegangen i 10. klasse, på gymnasiet, på handelsskolen, på teknisk skole, i lære, på efterskole... eller hvad?

Vi ved, at vi skal 'stå tidligt op', hvis vi selv skal kunne vælge - inden for efterskoleverdenen. Allerede i 12-13 års alderen er det nødvendigt at undersøge mulighederne omkring evt. valg af efterskole. Mange er jo booked på et meget tidligt tidspunkt, og VI VIL selv kunne vælge!! Mange efterskoler melder hurtigt ALT OPTAGET.

Vi forældre vil jo så gerne have, at vore børn får så meget fagligt, kreativt, socialt og alsidigt som muligt med i 'bagagen', når de drager ud i den vide uddannelsesverden.

For godt et år siden valgte vi (vores søn og os) Vejstrup Ungdomsskole (efter at have været skrevet op på flere efterskoler,- man må gardere sig!)

Vejstrup valgtes blandt andet, fordi mange unge fra vores skole i tidens løb har benyttet skolen, samtidig ved vi, at der er orden i sagerne', der er en god vægtning blandt de boglige, kreative og sportslige fag - og at det sociale aspekt er i høj kurs. Der lægges stor vægt 'på det hele menneske' - og hvad mere kan man forlange?

Det er samtidig vigtigt at vide, at med en 9. klasses afgangsprøve i baghånden, inden man starter på Vejstrup Ungdomsskole, har man 'billetterne' i orden til det videre uddannelsessystem - og det betyder, at man kan vælge/bør vælge aktiviteter og discipliner efter lyst og behov og derved styrke sin menneskelige position og i tillæg får man erfaringer og oplevelser. Det er da 'guld' værd!

Dagene op til den 10. august (skolestarten) var 'kriblende', der var sommerfugle i maven. Hvem kom man til at bo sammen med, hvil-

ken type var det, hvordan vil det være at være sammen med de nye lærere, hvordan bliver det at leve under 'Vejstrup'-regler - og hvordan bliver det at flytte hjemmefra. Hjemmefra forældrene, søskende og kammeraterne osv.

Kufferten blev pakket - kun lidt blev glemt - og så af sted til Vejstrup. Det nye liv 'efterskoleelevlivet' havde taget sin begyndelse. Ret hurtigt efter aflevering hørtes ordene: Nu kan I godt smutte!!

Den første uge var lang for forældrene!! Havde han det godt, savnede han os, var værelseskammeraten ok, var maden god - jo der var mange spørgsmål. Vi kunne jo derhjemme bekræfte hinanden i, at vi var velinformede om skolen. Kontaktlæreren havde gjort sit arbejde grundigt. Stor ros!

Endelig kom den første weekend, hvor vi fik 'vores efterskoleelev' hjem. Hjem til familien, hvor han hører til. Aktiviteten omkring køleskabet var enorm stor hele weekenden. Der blev fortalt meget om alle de spændende nye kammerater, alt det sjove man kunne foretage sig, de nye omgivelser. Jo, begreberne 'kanonfedt' og 'genialt' blev brugt ganske ofte. I løbet af søndagen sagde han, 'Jeg glæder mig til at komme tilbage til Vejstrup og kammeraterne igen'.

For vi forældre er det pragtfuldt at opleve det engagement skolen lægger for dagen, - at skolen er skolen, hvor det sker - skolen for livet!

Vores håb er, at efterskoleopholdet giver så mange gode oplevelser og udfordringer, som den unge helst ikke ville være foruden - at man får afprøvet sig selv, - at man får mulighed for at være hjemmefra på en 'kanonfed' måde - og at den begyndende løsrivelse fra hjemmet har været en god oplevelse. Denne løsrivelse fra hjemmet er et nødvendigt led i et ungt menneskes udvikling, og at det sker på en måde, hvor vore børn/unge til enhver tid kan komme i kontakt med et voksent meget engageret menneske på skolen. Det ER det hele værd!

*Mange TAK til Vejstrup.  
Ole Olsen (forældre 1997/98)*



# 1997 - Kalender

*“Hvad der også skete i årets løb”*

## JANUAR 1997

UGE 2: Søndag den 12. Juleferien slut

UGE 3: Fredag den 17. Kl. 13-16 Reception for skolens nye forstander, Esben Jensen

UGE 4

UGE 5: Terminsprøver hele ugen  
Fredag den 31. Kl. 19.00 Vejstrupstævne

## FEBRUAR 1997

UGE 6: Lørdag den 8. OD-dag i Ollerup

UGE 7: Mandag den 10. Fastelavnsfest

UGE 8: Vinterferie

UGE 9

## MARTS 1997

UGE 10 : Lørdag/søndag den 8./9. Jyllandstur med opvisning bl.a. i Sønderborg

UGE 11: Lørdag den 15. Opvisning i Langeskov

UGE 12: Torsdag den 20. Efterskolernes dag i Odense  
Lørdag den 22. Forældredag  
Søndag den 23. Næste års elever med forældre besøger skolen.  
Herefter opvisning i Gudme og Pårup.

UGE 13: Tirsdag den 25. “Skatteøen” m/Thomas Eje -Teatertur til Odense.

Onsdag den 26. Kl. 15.00 Påskeferie

## APRIL 1997

UGE 14: Musikprojekt-uge



UGE 15: Mandag den 7. Besøg fra Grønnemoseværkstedet

Lørdag den 12. Skolekredsdag

UGE 16: Tirsdag den 15. Dramaholdet opfører "Frk. Nitouche"

UGE 17: Mandag den 21. Opvisning i Gislev

Fredag den 25. Elevmøde.

Lørdag den 26. Afrejse til Schweiz på fælles lejrskoletur

## MAJ 1997

UGE 18: Søndag den 4. Hjemkomst fra Schweiz

UGE 19: Torsdag den 8. Kr. Himmelfartsdag

UGE 20: Skriftlige prøver

UGE 21: Mandag den 19. Pinseferie slut

UGE 22: Mundtlige prøver starter

## JUNI 1997

UGE 23

UGE 24: Søndag den 14. Opvisning på Volden i Ollerup

UGE 25: Lørdag den 21. Skoleafslutning

UGE 26: Bridge-kursus

## AUGUST 1997

UGE 32: Søndag den 10. kl.14.30 Åbningsmøde. Ankomst og indkvartering mellem kl.13.30 og 14.15, 2.årseleverne dog mellem 11.00 og 12.00.

UGE 33: Mandag den 11. til onsdag den 13. introduktionsdage.

Torsdag den 14. Skolehverdagen starter efter skemaet.

UGE 34

UGE 35

## SEPTEMBER 1997

UGE 36: Lørdag den 6. kl.10.00:

Udtagelse til 'Lilleholdet' for tidligere elever.





UGE 37: Alternativ uge

UGE 38

UGE 39: Lørdag den 27. kl.14.00-21.00 Elevmøde for elevhold 96/97  
Søndag den 28. Efterskolernes dag. Åbent hus kl. 13.00-17.00

UGE 40

## OKTOBER 1997

UGE 41: Fredag den 10. Trimdag

UGE 42: Efterårsferie

UGE 43:

UGE 44

## NOVEMBER 1997

UGE 45: Projektuge

UGE 46: Fredag den 14. og lørdag den 15. forældrekonsultation

UGE 47: Mandag den 17. Fri (tandlægemandag)

UGE 48: Mandag den 24. - onsdag den 26. Projektfremlæggelse  
Mandag den 24. - Pakkemøde, om uddannelsesorientering

## DECEMBER 1997

UGE 49: Mandag - tirsdag den 1.og 2.dec. Dramaholdet opfører  
"Oliver Twist".  
Onsdag den 3. - Teatertur til Svendborg , "Hobitten".

UGE 50: Tirsdag den 9. Juleklippe-eftermiddag  
Onsdag den 10. Adventsmøde

UGE 51: Torsdag den 18. - Juleløb og juleafslutning  
Fredag den 19. - Juleferien begynder om eftermiddagen

UGE 52: Juleferie



# Schweiz-turen 1997

*Eleverne fortæller:*

## *Sommer og sol på turen*

En uge i sol, 25 grader og vindstille vejr. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Det er det da heller ikke, for det styrtede faktisk ned, da vi ankom. Jeg tror, at vi alle i det øjeblik, vi steg ud af bussen tænkte: "en hel uge i et telt og så i dette vejr". Men da vi stod op mandag morgen kl. 7.00 skinnede solen frem mellem de sneklædte bjerge og fra en skyfri himmel.

Alle kastede sig straks over deres faste aktiviteter. Nogle nød vejret på en mountainbike i bjergene, mens andre havde problemer med at få sejlet op af vandet eller at holde balancen i en kajak.

Mellem formiddags- og eftermiddagsaktiviteterne lå vi i små grupper bag teltene og nød vores "selfmade" madpakker og den bagende hede. Hvis ikke folk havde en fast aktivitet om eftermiddagen blev de enten liggende bag teltene, spillede tennis, løb på rulleskøjter eller badede i det udendørs svømmebassin, hvor det blev den helt store dille at springe fra 5-metervippen.

Da vi tog hjem efter én uge i det varme Schweiz med en masse sport og vandreture i bjergene, var vi alle blevet godt gennemstegte og solbrune. Der var dog nogle, der snarere var blevet røde end brune og som havde lidt problemer med at sove de sidste nætter i en stram sovepose.

*Anne W., Jesper A. og Brøndby*

## *Alt det gode ved turen!*

Vejret var kanon med evig solskin. Stemningen var høj lige fra starten og var det hele turen. Folk boede i telte, hvor der var masser af hygge og godt samvær. Man skulle være selvstændig og nogle hjalp til med maden og andre havde fået en opgave, de skulle klare.

Der var mange forskellige aktiviteter at give sig til, og ingen skulle ligge at dovne den. Alt udstyret var tip-top i stand, og alt gik som smurt.



To aftener var der grill-mad og megen hygge ved stranden.

Naturen var også meget flot med bjerge overalt. Vi var også oppe at cykle mountain-bike i bjergene og så meget af den flotte natur.

Alt i alt var det en meget god og vellykket tur uden sure miner.

*Berits danskhold*

### *Uden mad og drikke dur' helten ikke*

Det ovenstående ordsprog passer forbløffende godt, når 180 elever og lærere drager på lejrskole til et sportscenter i det sydlige Schweiz. Her kræves nemlig store portioner af energi via mad, drikke m.m. for at "overleve" de mange spændende aktiviteter.

Dog var der på turen ingen kære (mad)mor, så eleverne måtte selv træde til, hvis der skulle mad på bordet, hvilket foregik kontaktholdvis. Gik det helt galt, havde de lærerne og et par søde køkkendamer til at gi' en hjælpende hånd. Dette blev så sandelig også nødvendigt, da de fleste fik et chok over de store mængder af mad, der skulle laves. Her var nemlig ikke tale om 15 kartofler, men 15 kg, som skulle skrælles. Ikke kun mængderne af mad overraskede folk, men også køkkenredskaberne, der næsten var på størrelse med én selv.

Mad til så mange mennesker giver også store portioner af opvask, som eleverne også selv måtte klare. Det medførte hurtigt begrænsningsregler, hvad angik forbruget af service. Dette var alle dog indforstået med, da de fleste vidste, at turen ville komme til dem selv.

Ugen i Schweiz medførte også, at mange elever fik et mere positivt syn på køkkendamernes arbejde, da de nu ved, hvor svært det er, at tilfredsstille så mange mennesker på én gang.

Vi takker hermed for en forrygende god tur, der var lærerig for elever såvel som for lærere.

*Michael og Else's kontakthold*

### *Pudsige hændelser på Schweizer-turen.*

Turen til Schweiz forløb super godt og uden store problemer - næsten. Alt og alle var pakket i busserne, og vi var så småt på vej til at køre, da Torben pludselig skreg: "Min sovepose, jeg har glemt min sovepose", og så jernede han afsted efter den.

Da den lange køretur var ved sin ende, var alt det Karsten havde lovet



væk. Karstens ene citat "Når vi er kørt igennem den 17 km lange tunnel, vil solen skinne fra en skyfri himmel og alt vil være perfekt". Og hvad gjorde det, regnede, teltene var våde og kolde, og der var slet ikke nok mad. Mon køkkendamerne ikke regnede med, at vi var hundesultne efter en 24 timers lang køretur med kun 2 sølle boller pr. mand.

Dagene gik, solen begyndte at skinne og vi var alle enige om, at det var alletiders lejrur.

Bus 4 skulle på bytur, 3 drenge var et par minutter forsinkede, så bussen var kørt, da de kom. Elna og Jonna prædikede løs om, at hvis nogen blot kom 1 minut for sent, når de skulle hjem, så ville bussen være kørt, og hvem kom så for sent..... Tja, det behøver vi vel ikke at uddybe nærmere, men de var i hvertfald et kvarter forsinkede.

Da mountainbike-holdet om onsdagen startede oppe i bjergene, var det nærmest en dødsrute i starten. Der blev stunted igennem buske og træer, tyrefolde og store sten, hvor man var nødt til at tage cyklerne på nakken, men ellers var det en god tur.

Nede ved søen, ved surferne, var der nogle af eleverne, som var lidt ude af svømme. Kursen var mod Italien. Esben forstander, skulle lege supermand og ville redde vores små stakkels venner ude i søen og susede derud i speedbåden. Da han kom frem, gik båden i stykker. Flot supermand!!!

Vores store lyst i fritiden var vandkampe og da drengene bombarderede pige WC'erne, ramte de Jonna og hun turde ikke gå ud, da de stadig stod der. Mon de kunne have fundet på, at have skudt på vores lille hønemor med vilje?

På sådan en tur flyver rygterne hurtigt omkring kærligheden og bomberter. Anne Solis dårlige hofte var skyld i et styrt på toilettet, hvor Jesper Kjær og Louise Aabo var sammen.

Sjeborg og Brian har det med at strippe. Da Stine skulle ind i bussen, var Brian i færd med at skifte til badebukser og det var vist et syn for guderne. Sjeborg derimod, kunne ikke nøjes med én person, nej, det skulle foregå fra 5 meter-vippen, så bikinitoppen endte med at blive til ørevarmere. Da man om fredagen sprang fra 5'eren var der pres på fra vennerne, bare spørg Maria Hansen eller Gurli.

Alle blev vækket tidligt om morgenen på hjemturen, da bus 2 brændte sammen. De andre 3 busser blev fyldt op, og I kan vel gætte hvilken dunst, der var efter 11 timer. En fed blanding mellem sure sokker, deodorant m.v.

Der vil jo altid ske sådan nogle pudsige ting, når man er så mange afsted. Ellers en kanonfed tur.

*Michaels danskhold*









# *At være gymnastiklærer.*

*...Det kan være træls!!!!*

Når pigerne er trætte og det regner i Vejstrup. Når gulvet er koldt og selv ikke en løbetur frem og tilbage i hallen kan ændre på dette. Når pigerne mener, at de har skinnebetsbetændelse og man har planlagt, at de skal hoppe i sjippetov. Når forårssolen titter frem og man alligevel skal træne opvisningsprogrammet til den kommende lørdag, hvor der er forældredag. Men allermest når pigerne for tyvende gang i samme uge spørger, om de ikke må massere hinanden i dag og kun gider lave noget, hvis drengene kigger på.

...Men for det meste er det bare herligt!!!

Når det første fejlesving lykkes og man får et smil fra en ellers umulig elev. Når der har været ferie og de siger, at de har savnet gymnastikken.... og at de mener det!!.. Når sneen daler ned udenfor og man fornemmer varmen og intensiteten i gymnastiksalen. Når sjippetovet har været "noget møg".... og så pludselig ser, at det lykkes. Når de spørger, om man vil lave en gymnastiktime på vagtaftenen, selvom man ved, at de har haft en udmattende dag, og at der så kommer mange.

At se dem fylde gulvet med fanen i spidsen, og se deres glade ansigter, når de får lov at vise, hvad de har lært. At få lov til at være en lille bitte del af deres fællesskab og fornemme glæden ved deres efterskoleliv. At mærke forventningens glæde inden en opvisning...især når den kommer fra en elev, som fra skoleårets start var meget skeptisk over for begrebet gymnastik.

At mærke tåren i øjenkrogen, når vores elever tager publikum med storm og mærke stoltheden i hjertet, når de viser begejstring for den konkurrerende skole og giver dem et stående bifald.

At få lov til at indvie en stor flok unge mennesker i gymnastikkens "mysterier" er en pragtfuld opgave. Selvfølgelig er der meget slid og mange gange skal der "råbes højt og sparkes i gang". Men sliddet bli-

ver belønnet af smil og glade øjne fra eleverne, når de har haft en dejlig oplevelse på opvisningsgulvet eller når de, med begejstring i stemmen, fortæller, at nu kan de det, de så længe har øvet på og påstår, at "gymnastik ikke er så slemt, som de gik og troede".

...og har man bare givet én elev en herlig oplevelse, er man nået et godt stykke i sin rolle som gymnastiklærer.

*Rikke Holmegaard  
Christiansen*



# *Praktik på Vejstrup Ungdomsskole*

Vi er tre studerende fra Skårup Statsseminarium, som har benyttet praktikken på 2. årgang til at afprøve livet som efterskolelærer, fordi formålet med denne praktik er, at afprøve lærerrollen i andre skoleformer end folkeskolen.

Vi valgte Vejstrup Ungdomsskole som praktiksted, fordi skolen tilbyder så meget idræt udover den obligatoriske gymnastik, men samtidig ikke "sylter" de boglige fag.

Heldigvis tog skolen gerne imod praktikanter, og det er vi meget taknemlige for. Det har været 3 imponerende gode og lærerige uger.

Vi skulle undervise 10.b i dansk og matematik samt drengene i håndbold.

Kun en gang tidligere i vores studie har vi været i praktik, og det i henholdsvis 3. og 4. klasse, så det var med stor spænding, men også nysgerrighed, at vi gik til timerne.

En række spørgsmål melder sig:

- ville eleverne acceptere os?
- kunne vi styre dem?
- ville vi kunne lære dem noget?
- ville eleverne bemærke vores manglende rutine?

.....nervøsiteten bredte sig!

Vores nervøsitet viste sig heldigvis at være totalt ubegrundet. Det var overraskende, så positivt eleverne tog imod os. De har i vores 2 ugers undervisning været utrolig engagerede og lydhøre. Selv på en danskdag med 6 lektioner i træk, magtede eleverne ikke at tage pusten fra os. Endnu engang tak til dansk- og matematik-holdet, men så sandelig også til håndbold drengene, for jeres gode måde at behandle os på.

Nu skal ingen glemmes; for også de elever, som vi ikke har haft fornøjelsen af at undervise, skal også have en stor tak for behandlingen.

3 gode uger på Vejstrup Ungdomsskole er slut. Vi har haft en fantastisk praktikoplevelse og er imponeret over et fænomenalt lærerteam og en flok gode elever samt samarbejdet på tværs.

Livet som efterskolelærer har bestemt ikke afskrækket os, - tværtimod, vi har fået et skub i den rigtige retning.

Endnu engang tak til køkkenpersonalet for god mad, til lærerne for jeres måde at vise interesse for os på, og til eleverne for jeres måde at være på.

*Mange tak og på gensyn!  
Britt, Gitte & Gitte*

Vi ses til gymnastikopvisningen den 30/1 1998, hvilket vi ser frem til med stor iver.



# JAPAN

## *Japan rejse med gymnastikhøjskolen i Ollerup's elitehold.*

I efteråret 1997 havde jeg fornøjelsen at rejse 3 uger med gymnastikhøjskolens elitehold i Japan - Solens rige.

Eliteholdet er for "gamle" elever fra højskolen, der alle er lidt gymnastiktossede og derfor udover den daglige træning, hver måned, bruger en weekend med træning i Ollerup. Gymnasterne kommer således fra hele Danmark.

Vi rejste i 3 uger, med start i Tokyo, stop i Kagoshima (sydøen - Japan består af 3 store øer samt en del små øer), Osaka og Hiroshima.

På en gymnastiktur er det selvsagt gymnastikken, der er i højsædet, men der bliver alligevel rig lejlighed til at lege traditionel turist.

Fordelen for os "gymnastikurister" er, at vi ofte bliver privat indkvarteret og via vore værter får et indgående kendskab til japansk kultur og traditioner. Samtidig er disse værter gode guider, idet de ved, hvad der er værd at se - ofte det alle turister skal se - men ligeså ofte noget som er specielt for netop denne by eller egn. Men som ikke har almindelige turisternes interesse. Jeg plejer at udtrykke det således, at vi kommer den anden vej ind på landet og dets seværdigheder!

Gymnastikhøjskolen i Ollerup vil for japansk gymnastik altid have en speciel status. Dette skyldes at Niels Bukh (skolens grundlægger) med sit elitehold i 30'erne var på verdensrejse, og således besøgte landet. Ved denne lejlighed stiftede japanerne for første gang kendskab med dansk gymnastik, som Bukh selv havde udviklet. Faktisk blev de så begejstret, at de brugte Ollerupgymnastikken som skabelon for deres fremtidige gymnastik, som de kaldte taïso.

Når vi ser japansk taïso, må vi erkende at vi kan genkende noget dansk gymnastik. Faktisk kan man sige, at den japanske taïso er mere dansk end den danske !!!

På turen deltog 16 drenge, 16 piger, 3 ledere, en tolk samt forstan-



deren og dennes kone, i alt 38 personer. En stor flok, mylderet på Tokyo Station i myldretiden taget i betragtning. (Tokyo Station er hovedbanegården i Tokyo, togene ankommer i 3-4 etager og den daglige gennemstrømning er 5-6 millioner mennesker).

H.C. Andersen sagde "At rejse er at leve". Nogle mener, det efterhånden med vores lille verden, er blevet en kliche.

Jeg er ikke enig.

At rejse i Japan er en rejse i en anden kultur. Ikke mindst madkultur. En af de mest eksklusive spiser kaldes Sushi. Den består af rå fisk, tang, lakseæg, friturestegte grøntsager m.m. samt ris i rigelige mængder. Alt sammen dyppet i soja og indtaget med pinde - som man forbavsende hurtigt lærer at mestre, for det er stort set det eneste, de spiser med. Faktisk et velsmagende måltid, men ikke hver dag.

*Atombombe monument i Hiroshima.*



At rejse med tog i Japan er en oplevelse for sig. Dels transporterer man sig i de rigtig store byer selvfølgelig med undergrundsbanen. Dels kører man over de lange stræk med højhastighedstoget - Shinkansen, der kører 220 kilometer i timen. I undergrunden afgår der tog ca. hvert 3. minut, ofte i flere lag - læs etager - og umiddelbart er det let, på papiret, at finde vej. Problemerne opstår, når man endelig har taget springet, og er gået ned på undergrundsstationen. Da alle navne ofte kun står på japansk, hvilket selv for en japaner, kan være svært at finde ud af. Vi danskere er således på herrens mark. Men det første problem opstår allerede, når man skal købe billetten, hvilket skal ske fra en selvbetjent automat, også her er instruktionen japansk og aldeles uforståelig.

Men man skal ikke fortvivle. For...

At rejse i Japan er at opleve en utrolig forståelse og venlighed, der ingen sidestykke har. En lille historie, der beskriver dette.

Jeg havde vovet mig ned i Osaka's undergrund og skulle en station videre. Fra denne station gik der "kun" tog i 8 forskellige retninger, i 2 etager. Jeg havde en plan over togsystemet, og kendte navnet på den station, jeg skulle til. Da jeg havde brugt ca. 10 minutter på at gennemskue billetautomaten, opgav jeg og spurgte en forbipasserende. Jeg sagde navnet på stationen, og viste ham navnet på papiret. Han nikkede, gik hen, og købte en billet, tog min arm og trak mig op på den rigtige perron, hvorpå han pegede i den retning, jeg skulle køre. Alt dette foregik ved hjælp af krops- og tegnsprog, derved kom jeg til den rigtige station.

Dette er et lille eksempel på den umiddelbare hjælpsomhed, man møder overalt. Der forventes ikke at man skal gøre gengæld, man gør det bare.

At rejse i Japan er mødet med et folk, der er enormt bange for at dumme sig. Japanere er derfor meget svære at snakke med. I skolen lærer de at læse og skrive engelsk. Og er faktisk meget dygtige til det. Men når det gælder at tale, skal man lede længe efter bare en, som kan og tør.

Her ser vi en væsentlig forskel på dansk og japansk mentalitet. Vi danskere snakker bare løs, er der lidt tysk eller dansk blandet i, går det jo nok, herved er vi i stand til at kommunikere. Mens japanerne, før de

siger noget, først vil være helt sikre på, at det de skal til at sige er 100 % grammatisk korrekt. Er de i tvivl tier de helst stille, og de er ofte i tvivl !!!

At rejse med gymnastik er at blive privat indkvarteret og dermed opleve landets levevis på egen krop. Japanerne bor i meget små huse på meget små grunde. Dette skyldes, at der er ca. 120 millioner japanere. De bor i et land på størrelse med Sverige, men kan på grund af bjerge kun bebo de 20 % af landet. Således er grundpriserne utroligt høje. I Tokyo siges det, at et areal en 1000 dollarseddel dækker, ikke kan købes for denne !!!

Efter at have været i Tokyo og Osaka, Japans to største byer, forstår man, hvad det vil sige at leve, som en sild i en tønde. I myldretiden er det ikke til at komme ind - og ud - af togene for alle menneskene. Det er faktisk så ekstremt, at der på stationerne er ansat "skubbere". Deres arbejde er at skubbe folk ind i toget lige inden døren lukker.

*Danske og japanske OD'ere årgang 1991/92.*



At rejse til Hiroshima må nødvendigvis indbefatte et besøg på atom-bombemuseet. En meget skræmmende oplevelse, der sætter tankerne i gang. 1 kg uran var nok til at dræbe ca. 170000 mennesker og lægge en hel by øde.

Det er utroligt, hvad disse mennesker har måtte stå igennem ligeså utroligt hvad mennesker, der befandt sig 1,5 kilometer fra stedet, hvor bomben blev kastet, har kunnet overleve.

Noget, der undrer mig, er, at japanske skolebørn alle, på et eller andet tidspunkt i deres skoleforløb, skal besøge museet, lærer at bomben blev kastet, men ikke hvorfor.

Da jeg spurgte vores guider/værter svarede de, at de ikke interesse-rede sig for det og faktisk helst ville glemme at bomben blev smidt. Samtidig bar de ikke nag til amerikanerne, faktisk er de vilde med alt amerikansk.

At rejse i Japan og blive privat indkvarteret hos et ungt ægtepar, der ikke taler mange ord engelsk, ca. 2 timers bilkørsel fra vores mødested, er en kolossal oplevelse. Dels fordi deres lejligheder, ca. 20 kvadratmeter, eneste møbel var et sofabord. Alt foregik derfor på gulvet. Når man så som jeg, har meget stive fodled, er det noget af en prøvelse at indtage dagens måltider. Mest fordi jeg hele tiden skulle skifte siddestilling, men man bliver hurtigt kreativ, alligevel kunne jeg ikke lade være med at grine lidt ad mig selv, da jeg pludselig befandt mig siddende i havfruestilling med et par pinde i hånden, spisende ris. Men også en oplevelse, fordi al kommunikation bestod af fagter, tegninger og lyde. Egentlig kan man ved hjælp af disse få midler "snakke" skatteforhold, dagligvarepriser, socialsystemer, moms og meget andet, som også er med til at belyse landets forhold.

"At rejse er at leve" sagde H.C. Andersen. Og han har ret!!!!

I øvrigt lavede vi 13 opvisninger og 9 workshops, og vores 7'er stod til alle opvisninger.

*Peter Bollesen*



## På nettet

■ **VEJSTRUP:** Vejstrup Ungdomsskole er gået på nettet - Internettet. Sidste år blev skolen koblet op på nettet, og det har givet lærerne på skolen mulighed for at hente allehånde oplysninger til undervisningen. Blandt de indhentede informationer kan nævnes:

Informationer om Wellington, New Zealand i forbindelse med besøg på et engelsk hold af en gæst derfra.

Mexicanske madopskrifter til brug for en projektopgave om modsætningen mellem mexicansk og dansk mad.

Solførarkelsen i oktober 1996 -live- fra København og Portugal (der var overskyet i Vejstrup den pågældende eftermiddag).

Informationer om canadiske indianere og Sudeter-tyskere til projektarbejde.

Michael Jacksons nye tekster fra koncerten i Prag i efteråret 1996.

Og siden august 1996 har man endvidere kunnet følge Vejstrup Ungdomsskole på deres hjemmeside på adressen:

<http://inet.uni.-c/vejstrup>



de havde traditionelle praktiske arrangementer for F-krig, ribunker fra center, salg og polser tyngt, vej- de mange de svøm- al, mens

de ventede på selv at optage for det ungdomsstander Gunnar Hansen i spidsen

**Støreren og foråret**

Så samtidig med at størren netop blev mekkt set på egnen, kunne der spores forårstegn på sportens solbeskinde højtidsdag den 3. juni, hvor borgerne i Ollerup

stævnet laves for at gøre elever, der nu deres egne hold frem fra nær og fern.

**Gik til tønderne**

Senere skal de svømmende elever selv vise, hvad de kan.

Det sker ved en egnsaftens torsdag den 3. juni, hvor borgerne i Ollerup

## Omvendt skolegang

På Vejstrup Ungdomsskole får eleverne en 9. eller 10. klasse eksamen. Godt krydret med masser af sport

Af Martin Finnedal og Gunnar Skafte-Christiansen  
Foto: Hans Sturesson



■ **FYN:** De gør alt det, som elever normalt ikke får mulighed for i undervisningstiden: De dyrker idræt, eleverne på Vejstrup Ungdomsskole, og minoritet, led for at mere end uvisningsug

## Rejser foråret i møde

■ Alle Vejstrup Ungdomsskoles 180 elever samt 17 lærere drager i dag afsted mod varmere himmelstrøg på lejrskoletur. De skal tilbringe en uge i Locana, der ligger i den italienske del af Schweiz, på et stort statsdrevet sportscenter. - Et rent sportsklaraffenland, len. Der er svømmebassiner, idrætshal med springgrave og klatrevæge. Og alle slags »Lago Maggiore«, så vi skal også sejle på kajaker og surfe, fortæller lærer ved skolen. - Jeg og en kollega laves i et feltkøkken. Locana for at undersøge forholdene, og da der var 23 grader varme. Så nu rejser vi foråret i møde! siger Karsten Isager.

## 500 gymnaster samlet på ét gulv

Velbesøgt gymnastikstævne på Vejstrup Ungdomsskole for tredje år i træk.

Af Margrethe Schmidt

■ **VEJSTRUP:** Forstander for Vejstrup Ungdomsskole, Esben Jensen, har velkommen til det tredje gymnastikstævne på Vejstrup Ungdomsskole fredag aften og erklærede, at gymnaster, pårørende og venner, der kommer til stævnet, er velkomne til at blive.

500 gymnaster deltog i det festlige stævne i omkring 200 tilskuere var til stede op.

Etter en flot indmarch, hvor alle gymnaster og deres pårørende var samlet i en stor sal, blev der afviklet en række konkurrencer på et ca. 45 lokale gymnaster opvisningen.

## Stor beundring

Det var en flok elever mellem seks og 16 år fra Stokholmsregionen, der blev inviteret til at deltage i stævnet. De blev modtaget af skolelederen og de lokale gymnaster. De blev begejstret modtaget af eleverne og lærerne på skolen.

Etter løbeture kom alle elever og lærere til middag på skolen. Det blev en meget hyggelig aften, og alle blev meget glade for at have været med til stævnet. De lokale gymnaster blev meget begejstret over de besøgende og de lokale gymnaster blev meget begejstret over de besøgende.

## Katte og motorlære

■ **VEJSTRUP:** 170 elever til fri afbenyttelse, sådan lyder en opfordring fra Vejstrup Ungdomsskole til de lærerstuderende på seminarieret i Skårup og Den Fri Lærerskole i Ollerup om at overtage undervisningen på Vejstrup Ungdomsskole en hel dag.

Vi holder Pædagogisk Dag på Vejstrup Ungdomsskole tirsdag den 21. januar i anledning af, at vi har fået ny forstander. Så derfor tilbyder vi de lærerstuderende på seminarierne, at de kan komme og prøve kræfter med at levere ungdomsskolens elever en enkelt dag, mens lærerne holder møde, siger lærer Michael Tagaard. Blandt de mere spøjefulde forslag til, hvad man kan beskæftige de 170 elever i 9. og 10. klasse med, er for eksempel at udstoppe nogle af skolens mange vilde katte.

Man kan også se gymnasiet på skolen. Det er et stort og moderne skolebygning.

■ **OGISK DAG HVERT ÅR:** Vejstrup Ungdomsskole holder pædagogisk dag hvert år, når skolen skifter forstander. Denne år skal ikke udstoppe katte, men får pædagogisk tilbud, mens lærerne holder møde, oplyser forstander Esben Jensen.

Man kan også se gymnasiet på skolen. Det er et stort og moderne skolebygning.

Man kan også se gymnasiet på skolen. Det er et stort og moderne skolebygning.

Man kan også se gymnasiet på skolen. Det er et stort og moderne skolebygning.

# *På vej jorden rundt med gymnastik*

*Det er jo helt fantastisk!*

– de springer flik flak og salto på det bare betongulv, selvom de aldrig har lært det af nogen eller har haft nogle måtter at springe på. De er altså bygget af noget specielt, de negerdrengene.

Vi er tre tidligere VUS'ere, der er ude at rejse med DGI's Verdenshold. D.v.s. vi er på vej jorden rundt for bl.a. at vise en del af vores kultur gennem gymnastikopvisninger og workshops.

Et eksempel på, hvad det vil sige at lave workshops er, da vi i Fort Worth, Texas lærte 200 børn fra 4 forskellige skoler nogle ting, så de kunne være en del af vores opvisning.

En opvisning, som de lavede sammen med os for resten af eleverne på deres skoler. Og det var i denne uge, at vi mødte de negerdrengene, vi omtalte i starten af indlægget.

Ved hjælp af opvisninger og workshops giver vi de mennesker, der deltager, en smagsprøve på, hvad det vil sige, at have et foreningsliv og hvilke værdier det har. Værdier, som kan være svært at se, når man er født og opvokset med dem, men som kom meget tydeligt frem, da vi besøgte en flok børn og unge i East L.A.

*Anders Liengaard* - 5 års-jubilar En lille hilsen til alle jer fra 1992/93:

5 år er faret forbi siden vi forlod VUS i vished om, at alle vores fælles oplevelser fik en ende.

Men knap skiltes vore veje før nye bånd blev knyttet. Jeg drog på Vandel Ungdomsskole i Jylland inden gymnasiet i Ringe kaldte. Det blev 3 år med gymnastik på halvtid ved siden af lektierne. Ca. 4 gange om ugen hed det enten Rep.-hold, Lillehold på Vejstrup, Power Tumbling eller konkurrencehold i Svendborg, hvor flid og evner udmøntede sig i sølv i 1996 og bronze i 1997 ved Danmarksmesterskaberne i Spring/-rytme gymnastik.

Det store øjeblik kom så i april 1997, da udtagelsen til DGI's Verdenshold blev en realitet. For mig er det en drøm, der går i opfyldelse

at få lov til at rejse jorden rundt med dansk gymnastik og vise hvad dansk kultur er.

4 måneders tur er tilbagelagt siden august, og det har foreløbig ført os til Spanien, Frankrig, Schweiz og USA.

Lige nu sidder jeg på et hotel midt i Mexico og slikker lidt sol, inden vi om ca. 2 uger vender hjem til Danmark en kort stund, for at give opvisning for bl.a. dronning Margrethe.

Foran venter forhåbentlig en masse nye oplevelser, inden vi vender hjem den 11. maj, for weekenden efter at møde op til elevmøde og gense mange af jer.

*Jacob Kramer* - jeg er i år 10 års jubilær, d.v.s. jeg var elev i skoleåret 1987/88.

Siden Vejstrup er det gået stærkt, jeg er blevet student, har været elev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, "bygget" Vestbroen over Storebælt, været gymnastiklærer på Ågård Ungdomsskole, læst 2 år på Skårup Seminarium og altså nu på vej jorden rundt med DGI's National Danish Gymnastic Team.

Så man kan jo sige, at gymnastik er blevet en livsstil i stedet for en fritidsaktivitet.

Når jeg kommer hjem i maj måned flytter jeg igen sammen med min kæreste i Svendborg, fortsætter på Skårup Seminarium og håber på, at vinden blæser hele sommeren, så jeg kan komme ud at surfe.

Mange hilsner til alle fra årgang 86/87 og 87/88, jeg håber, I har det godt.

*Lone Christiansen* - 14- og 15-års jubilær. Uhyggeligt som tiden flyver afsted. Snart er der gået 15 år siden jeg afsluttede mit første år på VUS. Mange ting er sket siden.....

Efter at være blevet uddannet som kontorassistent havde jeg et 5 mdr's ophold på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvorefter jeg var så heldig, at den ene kontorstol på kontoret på VUS var tom. I 2 år var jeg på skolen, dels på kontoret og dels som timelærer.

Præget af efterskolen besluttede jeg mig for at "skifte branche" og startede på læreruddannelsen på Silkeborg Seminarium, hvor jeg blev færdig som "degn" i 1996. Gennem mine studieår har jeg bl.a. været



vikar på Hammerum Efterskole, og jeg har hele tiden været besluttet på, at jeg ville tilbage til efterskoleverdenen efter mine år på seminariet. I skoleåret 1996/97 har jeg været på Skyum Idrætsefterskole og har undervist i tysk og gymnastik. Det var for mig et spændende og lærerigt år.

Jeg bor i Skyum sammen med min kæreste Flemming og vi lejer en del af et stuehus i en nedlagt landbrugs-ejendom med en flot udsigt ud over Limfjorden.

I april i år tog jeg så hul på det, der fra 1. august skulle blive mit nye job. Der var nemlig udtagelse til DGI's Verdenshold nr. 2, hvor jeg p.t. er instruktør. Et udfordrende, spændende, men krævende job, som jeg også kommer til at lære meget af.

Alle årene siden VUS-tiden har ikke kun været arbejde og uddannelse. Gymnastikken har taget en stor del af min tid. Og det hele startede egentlig med, at jeg i 1986 fik chancen for at komme med Lilleholdet på en turné til Canada og USA.

På den tur fandt jeg ud af, at gymnastik var lige mig, og hvor godt jeg kunne lide at lave gymnastik samt hvad det kan bringe med sig af oplevelser - kulturelt og socialt. I 1989 var jeg med Lilleholdet på rejse igen - denne gang til Argentina.

Havde det ikke været for Lilleholdet, tror jeg ikke, jeg var kommet videre med gymnastikken - det var mit springbrædt til det, jeg har opnået indtil nu.

Indenfor gymnastik har jeg i årenes løb, udover på Lilleholdet, slået mine folder i SG (Svendborg), rep-hold i Svendborg og Hammerum samt på Eliteholdet i Ollerup.

Jeg har som sagt haft utallige oplevelser med gymnastikken og den har bragt mig mange steder hen i verden. Det er nu min 8. længere rejse med gymnastik - så mon ikke min eventyrlyst er taget af, når jeg kommer hjem i maj måned.

Tiden lige nu går med opvisninger, workshops, "op-og nedture", savn, hvilken T-shirt skal vi have på i dag, o.s.v., o.s.v.

Nyhederne fra Danmark og verden omkring os, når os først, når de er for gamle, derfor er det ikke altid vi opdager, hvad der foregår omkring os, selvom vi er på vej jorden rundt. Vi lever i nuet og tager dagen, som den kommer.

At rejse er at leve ..... og foran os venter endnu ca. 6 måneder fyldt med nye oplevelser i forskellige kulturer. Den videre rejse vil tage os til Sydamerika, Sydøstasien, Indien og Afrika, inden vi afslutter turen/holdet ved Landsstævnet i Silkeborg, juni 1998.

En rejse som denne er en enestående mulighed, som kun få elite-sportsudøvere rundt i verden får lov til at opleve. I Danmark har vi muligheden for at rejse ud med gymnastik, også selvom man ikke hedder National Danish Gymnastic Team, præcis som Lilleholdet gør det.

Grib chancen, når den byder sig. Lev i nuet og få oplevelsen med, når du har muligheden for det. Vi kan varmt anbefale det.

*Carpe diem.*

*Anders Liengaard*  
Årgang 1992/93

*Jacob Kramer*  
Årgang 86/87/88

*Lone Christiansen*  
Årgang 82/83/84





# Lilleholdet

Der er igen i år fuld gang i Lilleholdet. Vi træner 1 gang om måneden fra fredag aften til lørdag eftermiddag. Vi har på nuværende tidspunkt haft 2 træninger, der begge er forløbet fint.

Søgningen til holdet er stor og gymnasterne kommer fra mange dele af Danmark.

De fordeler sig således: 5 fra Sjælland, 8 fra Jylland og 37 fra Fyn.

Hvordan er de enkelte årgange repræsenteret på Lilleholdet?

De sidste 10 elevhold er alle repræsenteret på holdet, dog med de fleste fra de senere årgange.

Det er dejligt at opleve det sammenhold og kammeratskab, der opstår på holdet, på tværs af årgangene. Det opstår ved, at alle har den fælles baggrund, at de har været elever på Vejstrup Ungdomsskole.

Vi plejer at lave ca. 8 opvisninger med holdet rundt om i landet, således at skolen bliver repræsenteret i de forskellige egne.

I denne sæson skal vi indtil videre lave følgende opvisninger:

VUS-stævne	den 30. januar 1998
OD-dag	den 7. februar 1998
Sønderborg	den 8. marts 1998
Idrætshallen, Svendborg	den 15. marts 1998
Elevmødet	den 16. maj 1998

Vi håber på at kunne slutte denne sæson af med at deltage ved Landsstævnet i Silkeborg.

På nuværende tidspunkt er en gymnastikturné til udlandet under forberedelse. Denne skal finde sted i efteråret 1998.

*Maria og Jørn K. Rolskov*

## *Årets gang i elevforeningen*

Efter generalforsamlingen var der sket en stor udskiftning i elevforeningen. Vi havde bl.a. fået valgt Aksel Dueholm og Erik Haaest ind i bestyrelsen. Så jeg kan vist godt, uden at træde nogle over tærne sige, at vi nu har den lidt ældre generation repræsenteret i elevforeningen. Aksel er sekretær og Erik er blevet jubilar-repræsentant. Det vil sige, at han tager sig af at formidle kontakt mellem tidligere elever, som ikke er medlemmer af elevforeningen og forhåbentlig gøre disse til medlemmer.

Vores første møde i elevforeningen lå kort efter elevmødet. Her havde vi en evaluering af det nyligt afholdte elevmøde. Vi nåede bl.a. frem til, at vi til næste elevmøde gerne vil invitere en gæstetaler. Undertegnede har i øjeblikket kontakt til kulturminister Ebbe Lundgaard, som før han blev minister havde tætte forbindelser til de frie ungdomsuddannelser (han har været højskoleforstander). Han har dog ikke på nuværende tidspunkt givet tilsagn om at komme, men har bedt os vende tilbage i januar.

Ved samme møde var det egentlig meningen, at vi også skulle have set nærmere på vores EDB-system, som mange af os endnu ikke kender. Men endnu engang måtte vi sande, at denne EDB gav os problemer. Enden på det hele blev, at Erik Haaest, som i det daglige arbejder med kartoteker tog hele systemet med hjem, hvor han rettede, redigerede og lavede om på og i systemet. Desuden påtog Erik sig den kæmpeopgave, det var, at indskrive alle de tidligere elever, vi kender adresserne på, men som ikke er medlemmer af elevforeningen, således at også vores jubilarkartotek nu ligger på EDB. Jeg vil gerne benytte lejligheden, til at sige Erik en stor tak for hans arbejde. Dette betyder, at jeg nu med god samvittighed kan sige, at ELEVFORENINGENS EDB-SYSTEM FUNGERER OPTIMALT!!!!

På vores næste møde skulle Lille-elevmøde planlægges. Vi valgte som fra foregående år at lave dette til et endags-arrangement, som blev afholdt lørdag den 27/9 1997.

Denne dag benyttede vi i elevforeningen til at få en del arbejde fra

hånden. Nu hvor alle ikke-medlemmer var lagt ind i vores kartotek, besluttede vi at sende vores nyhedsbrev, pjece samt et girokort ud til alle disse, i håb om at få flere medlemmer i elevforeningen. Så det blev en dag, hvor kopimaskinen kom på overarbejde, da der skulle trykkes ca. 1500 af hver slags, - altså 3000 kopier ialt, som skulle pakkes i hånden. Det skal dog siges, at vi havde nogle elever til at hjælpe - TAK for det.

På elevforeningens vegne vil jeg gerne ønske alle medlemmer og andre læsere af Vejstrup-bogen en rigtig god jul og et godt nytår.

*Dorthe Skov  
formand*

## *Vigtige datoer 1998*

*Fredag den 30. januar 1998:*  
VEJSTRUPSTÆVNE

*Onsdag den 25. marts 1998:*  
GENERALFORSAMLING OG FOREDRAG

*Lørdag den 16. maj 1998:*  
ELEV MØDE

*Søndag den 27. september 1998:*  
EFTERSKOLERNES DAG, ÅBENT HUS

*Onsdag den 9. december:*  
ADVENTSMØDE







## *Kære årgang 96/97*

Tusind tak for et dejligt lille elevmøde. Det var en lørdag, der vil blive husket langt ud i fremtiden med glæde. Jeg må indrømme, at jeg var rørt over det talrige fremmøde på dagen, der var faktisk så mange "gamle" elever, at det slog alle rekorder. Det fortæller jo en hel del om vores årgang. Men husk at det forpligter, og dermed mener jeg, at jeg glæder mig til at se jer alle sammen til store elevmøde lørdag d. 16. maj.

Vores dag ( lille elevmøde ) skulle starte mellem kl.12.30 og kl. 13.30. Men da klokken var 12.30, var de fleste elever ankommet. Folk snakkede, grinede og omfavnede hinanden, ja nogle enkelte fældede da også en tåre. Det var nærmest som om, at det var 25 års jubilæum vi havde. Det var skønt at opleve. Da klokken var 13.30 begyndte en af de gode gamle Vejstrup gymnastiktimer. En af de timer som mange af os sukkede over mandag morgen i et helt år, men efter vi stoppede savnede/savner noget så grusomt. Dog vil jeg lige påpege, at jeg ikke mindes at timerne var så hårde dengang, som de var denne gang (måske er det bare formen, man mangler). Det gøs i maverne da indmarchen lød, nu var det sidste gang, at vores årgang fik lov til at fylde gulvet i hallen med de røde farver. Det var fantastisk at opleve det igen.

Efter gymnastiktimen havde vi en times tid, hvor der var forfriskning og tid til et bad. Igen blev der drøftet gamle minder, plus at der blev fyret af par film af, et af billederne kan I se på internettet.

Da folk var blevet rene og havde fået en mere vellugtende kropsduft, gik vi i gang med en sangtime. Sangtiden stod Jacob Hansen for, der blev sunget som aldrig før. Folk gav den hele armen, og tankerne blev sat i sving, der var nogle sange, der lige ramte de rigtige steder, det var en rigtig god sangtime. Timen sluttede af med sangen "alle gode gaver", og så var vi klar til at gå til bords. I spisesalen sad vi i kontakt-grupper, køkkendamerne havde forberedt et lækkert tagselv bord lige som i gamle dage. Der var lidt underholdning og nogle enkelte taler. Da vi havde spist, var vi klar til at tage os en omgang folkedans nede i hallen. Vi dansede alle de gode gamle danse, og vi var nok også lige så larmende som sidste år. Da vi havde danset, gik

vi atter op i spisesalen og drak te, mens der blev sunget og sagt de sidste beskeder. Klokkeren 21.00 blev der krammet farvel og folk drog af sted.

I det hele taget var det en fremragende dag, som jeg håber/tror, at vi alle sammen var/er tilfredse med. Det kan vi takke Elevforeningen, lærerne og ikke mindst os selv for. Jeg glæder mig meget til at se jer allesammen til store elevmøde.

Ka' I ha' det godt. Pas på jer selv.

*Jannik Olsen  
årgangsrepræsentant 96-97.*

## *Gymnastikopvisninger med elevholdet – foråret 1998*

- |             |  |
|-------------|--|
| 30. januar  | Vejstrup Ungdomsskole, VUS-stævnet     |
| 7. februar  | Gymnastikhøjskolen i Ollerup, OD-dagen |
| 27. februar | Gudmehallerne                          |
| 28. februar | DGI-Nordvestsjælland                   |
| 1. marts    | DGI-Sorø                               |
| 7. marts    | Åbenrå                                 |
| 8. marts    | Sønderborg, Humlehøjhallen             |
| 15. marts   | Svendborg Idrætshal                    |
| 19. marts   | Odense Idrætshal, Efterskolernes dag   |
| 29. marts   | Rolfsted                               |
| 29. marts   | Nr. Lyndelse                           |



VEJSTI



RA BISP  
 JACOB BOHL-SØRENSEN  
 RASMUS BONDE  
 ANN-KATRINE BUKKEHAVE  
 ANN KRISTINE CHRISTENSEN  
 JAKOB CHRISTENSEN  
 NICOLAJ CHRISTENSEN  
 HESSELAGER  
 JACOB DICHMANN-HANSEN  
 ANNE DOLLERIS  
 POUL MARTIN EGDAL



CHARLOTTE HANSEN  
 JANNI HAUGE HANSEN  
 JESPER HANSEN  
 LENE HANSEN  
 MARIA HANSEN  
 NIELS HANSEN  
 RASMUS K. HANSEN  
 RASMUS L. HANSEN  
 RIKKE HANSEN  
 STEFAN LOFT HANSEN



MARIA JENSEN  
 MERETHE AA. JENSEN  
 SABINE GAMMELGAARD  
 TONYNY JENSEN  
 VIKTOR BO JENSEN  
 DORTE AA. JOHANSEN  
 FLEMMING E. JOHANSEN  
 DITTE JØRGENSEN  
 MAJA JØRGENSEN



MARTIN KRØGSGAARD  
 SIGNÉ LANGEBLØD  
 AKSEL W. LARSEN  
 ANNI KOLDVEJ LARSEN  
 DORTHE KOLDVEJ LARSEN  
 KIRSTEN W. LARSEN  
 JACOB H. LAUKAMP  
 TINE L. LALLUND  
 MAIKEN LINDBERG  
 MIKAEL LUND



ANNE-METTE MIKKELSEN  
 JENS M. MOGENSEN  
 KRISTEN N. MOGENSEN  
 LOUISE T. MOGENSEN  
 JOHNNY MORTENSEN  
 METTE MØLLER  
 CAMILLA NELLEMMANN  
 DANG KHOA NGUYEN



TINA NIELSEN  
 LISE NIELSEN  
 JANNIK G. OLSEN  
 KASPER OLSEN  
 KRISTIAN S. OLSEN  
 MARIANNE ØTTESEN  
 DAN ØTZEN  
 CHRISTINA PEDERSEN  
 JESPER PEDERSEN



LOTTE RASMUSSEN  
 EVA ISAGER  
 KARSTEN ISAGER  
 ANDRÉ ISAGER  
 JAN LANY LÆRER  
 IB NIELSEN LÆRER  
 KAREN NORDHOLM LÆRER  
 BERIT C. PEDERSEN LÆRER  
 HELEN PEDERSEN LÆRER



RASMUS NIELSEN  
 NINA JENSEN  
 LISBETH BRØGHAVE  
 SUSANNE BRØDVEJ  
 TRINE LUND  
 MARIA THOMSEN  
 JESPER D. PEDERSEN  
 JOHN PEDERSEN  
 KIM E. PEDERSEN  
 KRISTIAN PEDERSEN



POULSEN  
 RIKKE POVLSEN  
 KENNETH POVLSEN  
 AMEL RAHBA  
 KARINA RAMMING  
 HENRIK RASMUSSEN  
 JACOB ØYAS RASMUSSEN  
 LOUISE RASMUSSEN  
 LOUISE AABO RASMUSSEN  
 MARIANNE RASMUSSEN  
 METTE RASMUSSEN



MAX SØRENSEN  
 PIA SØRENSEN  
 TRINE D. SØRENSEN  
 TRINE LOK THOMSEN  
 KATRINE E. TOVGAARD  
 JESPER UHRE-OLSEN  
 ANNE WENZLER  
 MARTIN WENZLER  
 MARTIN WINDFOLD-HA.  
 PIA ØRNEGAARD

SKOLE

# En hilsen fra nutidens Aage Basse!

Af Erik Haaest (årgang 1949/50)

Elever af 1940-50-60'er-årgange vil huske skolens mangeårige bogholder Aage Basse, der ikke blot førte regnskaber og elevlister med nærmest stentuntonlig pennekraft, men tilmed huskede alle gamle elevers navne og afgangsår, ja, minsandten også kunne genkende hver enkelt af os, når vi ved elevmøderne kom og hilste på manden, om hvem vi i en skoleresty sang



*'Når andre reder håret ud,  
så bruger Basse en støveklud!'*

Siden jeg i foråret blev indvalgt i elevforeningens bestyrelse med specielt henblik på at forbedre kontakten til gamle årgange, har jeg følt mig som en 'nutidens Aage Basse'. Et herligt halv-år har jeg haft ved telefon og hjemmecomputer. Et puslespil med over løse 8.000 brikker er blevet til et tidssvarende EDB-kartotek. Puslebrikkerne var svært læselige oversigter, alskens løse småsedler, usorterede kartotekskort og håndskrevne lister, der vist nok var ført a jour ved et eller andet jubilæum. Mere end 4.500 gamle elevnavne og adresser er nu i EDB-arkivet.

Skolens interesse for kontakt med gamle elever er indlysende: Elevtal er lige så vigtigt for en skoles overlevelse som seertal er det for en TV-stations, og har man som gammel elev god kontakt med sin ungdomsskole, ja, så sender man også sine børn og børnebørn til det sted, der gav én selv så meget.

Vi 'gamles' interesse er vel endnu mere åbenbar: Vi vil gerne mødes med venner og lærere - om end det kun bliver for en enkelt elevmødedag - og få 'et bette løft' til den videre hverdag derhjemme.

For elevforeningsbestyrelsen drejer det sig nu om at få de mere end 4.000, som ikke længere er medlem - eller måske aldrig har været det - til at blive medlemmer, så vi har råd til at holde kontakten og kan arrangere endnu bedre elevmøder.

\*Derfor har vi i dette efterår sendt breve ud til alle adresser uanset med-

lemsskab. Mange har reageret pr. check eller giro. Endnu flere har ikke reageret. Mest trist er det med de mange kuverter, som kom tilbage med 'adressaten ubekendt'. Selv EDB kan ikke ændre på gamle listers forældelse.

\*Derfor inviterer vi - som et absolut enkeltstående forsøg - ALLE 'gamle' til elevmødet 1998. Foruden egentlige jubilarer (5-10-15.....40-45-50 år siden afgang fra skolen) også alle, der har været elever for mere end 25 år siden! Altså også for 26-27-28 eller 37 år siden.

Begge dele gør bestyrelsen i et forsøg på at få så mange som muligt til at slutte op om den skole, som i vor pure ungdom gav os viden og åndelig ballast til turen ud på livets ujævne landevej. Mange 'gamle' har allerede passeret vejs ende. ('flyttet - hvorhen vides ikke'). Mange af vi tilbageværende kan - svagt eller klart - begynde at skimte endestationen derude i horisonten.

Jeg skal skåne jer for pengejammer, men jeg har et par bønner til enhver, som modtager dette årsskrift: Hvis der er mindste fejl i adresseringen, så send os et brevkort med korrektion! Hvis du flytter, så husk at sende elevforeningen et af postvæsenets gratis flyttekort - og hvis du kender navn og nuværende adresse på blot én af dine gamle kammerater, så skriv det til os. Måske er han/hun en af dem, vi har fået brevet tilbage fra som 'ubekendt efter adressen' - og som vi derfor indtil videre har måttet opgive at få kontakt med. Husk altid at oplyse afgangsåret!

Sidst, men ikke mindst: Kom til elevmødet lørdag 16. maj 1998 - uanset om du er jubilar eller ej! Uanset om det er 50 år siden eller 28 eller kun 2 år siden, du var elev. Og gør en aktiv indsats for at få andre 'gamle' med. Vi håber at se så mange som overhovedet muligt. Skolen og bestyrelsen sætter alle sejl til for at programmet skal blive virkelig spændende. Vi har f.eks. inviteret en spændende gæstetaler! Elevmødet begynder kl.10 for alle, der er afgået fra Vejstrup Ungdomsskole 1973 og tidligere samt for 5-10-15- og 20-års jubilarer. For alle andre begynder elevmødet kl.14.

Pladsproblemer? Ja, det ville da være pragtfuldt. Dem løser vi.

Men du kan gøre os en stor tjeneste ved at tilmelde dig i så god tid som muligt. Hvis vi skal ud og leje telte, er det nødvendigt i forvejen at vide, hvor mange! Køkkenet vil også gerne vide, om der skal laves mad til 1.000 (som sidste år) eller til 2.000 - som jeg håber!

Vil nogen gøre en særlig indsats for at samle sin årgang, så send elevforeningen en svarkuvert, frankeret med 5 kroner, og med din adresse skrevet tydeligt. Så sender vi en kopi af den navneliste, vi har. Erfaringen viser, at det ikke er spor for tidligt at gå i gang NU med at finde de andre. Jeg slutter med ønsket: Næste år i Vejstrup

*Erik Haaest*







# *Hilsner fra tidligere elever*

*Hejsan!*

En hilsen fra Sverige. Håber at denne hilsen kommer i Vejstrup-bogen. Jeg blev så glad for Vejstrups hilsen. Jeg vil skrive lidt om mig selv.

Jeg rejste til Sverige fra Ringe året 1974, og bor stadigvæk i Sverige. Jeg giftede mig i den tyske kirke "Christina-kirken" i Göteborg den 23. okt. 94.

Anledningen til, at det blev den tyske kirke - var at det skulle blive en nordisk fællesgudstjeneste med islandske, svenske, etniske, norske forsamlinger. Der var ca. 500 personer, som kom til kirken, så det var en oplevelse for os, som vi sent vil glemme.

Jeg arbejder som vagtmester i Göteborgs kommune og trives med arbejdet.

Nu vil jeg ønske alle en rigtig GOD JUL og et GODT NYTÅR.

*Bedste hilsner fra  
Eli Thomsen (årg. 68-69)  
Lerum Andersv 86  
44330 Lerum  
Sverige*

Selv om deadline er overskredet, håber jeg alligevel, der kan blive plads til denne elevhilsen i årsskriftet.

Da jeg for godt seks år siden stoppede som elev på Vejstrup Ungdomsskole, havde jeg ikke drømt om, at jeg en dag skulle havne som efterskolelærer. Men det er imidlertid, hvad der er sket.

Efter V.U.S. tog jeg HHX på Sønderborg Handelsskole og kom sidenhen i lære på et rejsebureau i Århus. I foråret var jeg fem mæne-

der på Nordjyllands Idrætsskole, og det gav mig sparket til at tage udfordringen op, da Aabybro Ungdomsskole søgte en gymnastiklærer efter sommerferien.

Det er et virkelig spændende og udfordrende job. Udover at undervise 148 elever i rundsving og bukspring har jeg også engelsk og samfundsfag på skemaet. Og min sparsomme fritid står også i gymnastikkens tegn, idet jeg er instruktør på et amtsjuniorhold i Brønderslev og gymnast på rep.-holdet i Vendsyssel samt på højskolens elitehold.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske årgang 1990/91 og årsskriftets læsere en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

*Med venlig hilsen  
Karsten Skov Rasmussen  
(årgang 1990/91)*

## *Hilsen fra Tjekkiet*

Først og fremmest skal jeg nævne for alle de, der ikke kender mig, at jeg var én af de udenlandske elever på VUS. Jeg hedder Hana og kommer fra den Tjekkiske Republik. På Vejstrup var jeg elev i skoleåret 1994/95 og hele året betød en eventyrlig oplevelse for mig. Siden opholdet blev hele min tilværelse meget forandret, men det betyder slet ikke, at jeg har afbrudt alle de kontakter og forhold, jeg havde med denne skole. Og det er jeg utrolig glad for.

Den første person, der gav mig mulighed for at samarbejde med VUS, var daværende forstander Hans Mortensen. En dag kom han hen til mig og spurgte: "Hana, kunne du tænke dig at arrangere en tur for en gruppe på 50 elever i dit hjemland? Mener du, at du ville være i stand til at klare det?"

"Ohh", svarede jeg, "det er ikke så nemt, men jeg kan bedst lide netop de opgaver, hvor man skal arbejde rigtig hårdt" - som man siger 110% - for at det hele vil køre.

Jeg sagde ja til opgaven, og det var en pragtfuld udfordring for mig.

Ca. 9 måneder efter jeg blev færdig som elev på Vejstrup, kom 50 danske efterskoleelever fra Vejstrup til Tjekkiet med mig som rejseleder.

Programmet bestod dengang af en kort historisk gennemgang samt gymnastikopvisninger. En 10-dages lejrskole lykkedes vældig fint og for mig betød den faktisk min start i rejsebranchen.

Et år efter forberedte jeg en anden tur, hvor Danmark fik besøg af 40 tjekkiske folkedansere. Vi kom i maj måned og fik derfor mulighed for at deltage i nogle fester og arrangementer i anledningen af den 1. maj.

Med mit andet forsøg på at fungere som rejseleder, blev jeg meget tilfreds og kort efter fik jeg en chance hos et dansk rejsebureau. I dag er jeg tilknyttet to danske selskaber, hvor jeg samarbejder omkring ture til Tjekkiet og efterhånden også til spansktalende lande.

Rejselivet tiltrækker mig virkelig meget og min sult på nye bekendtskaber, informationer, kulturelle- og naturoplevelser m.v. er faktisk uendelig. Jeg elsker det.

På VUS blev jeg færdig i juli måned 1995. Jeg forlod Danmark med våde øjne... Det var deroppe hos jer, I gav mig så meget. Men nu var det tid til at tænke sig om: på hvilken måde kunne jeg udnytte alt det, jeg havde lært? Kort før jeg rejste til Danmark, blev jeg optaget på universitetet i Tjekkiet, men bad om 1 års udsættelse. I juli 1995 vendte jeg tilbage og allerede i september påbegyndte jeg mit studium. Mit fag hedder psykologi og i dette øjeblik er jeg i gang med 3. år - 5.semester.

For et år siden foregik en international konference af alle europæiske universiteter i min studieby.

Her havde jeg mulighed for at arbejde som tolk og oversætter. Konferencens hovedsprog var naturligvis engelsk, da det tjekkiske sprog ikke er så udbredt i verden. Der kom jeg i forbindelse med mange interessante folk. Jeg har f.eks. fået kontakt til Schweiz, som jeg herefter besøgte og desuden kom jeg til at tale med en rektor på et dansk universitet. Til ham fortalte jeg mit store ønske om at vende

tilbage til Danmark som universitetsstuderende. Tiden går meget hurtigt og udvekslingen på universitetet skulle faktisk ske i år, men den økonomiske situation har gjort det til en forhindring for mig. Så indtil videre er planerne udsat til næste år. Mon ikke det vil lykkes?

Ved siden af mine studier på universitetet prøver jeg på at deltage i nogle forskellige projekter, som jeg synes er interessante. I år er det et program for teenagers, der drejer sig om drog-prævention. Sidste år var det et samarbejde med folkeskoler, hvor vi forsøgte at finde nye metoder til, hvordan man nemmest lærer et fremmed sprog. Med hensyn til at rejse, har jeg fået officielt statsgodkendelse og gennemgået en serie af prøver.

Privat underviser jeg i engelsk og tysk. Og endnu en gang noget, der er meget vigtig - for at holde mig i god form, er jeg nødt til at træne min krop. Ellers følger sjælen ikke med. Jeg er medlem af en aerobic club, hvor jeg kan få brugt al den energi, der er tilbage (selv om det mange gange ikke er meget). Jeg savner utrolig meget Vejstrups gymnastik. Vejstrups muligheder for at bevæge sig. Jeg savner fælles oplevelser, som altid har kastet os meget opad.

Man vil måske synes, det går stærkt, men det er præcis den måde, jeg behøver at leve på. MEN ... det var altså på Vejstrup, hvor min selvtillid i mine egenskaber og evner havde udbredt sig. Det var på Vejstrup, jeg blev voksen. Og endelig, det var på Vejstrup, jeg lærte, hvad det egentlig er, at acceptere, respektere og holde af det menneskelige væsen for dets individuelle charme.

TAK til jer allesammen!

*Hana Mala  
Olomouc, Tjekkiet*

# *Brev fra Margit, Anna og Margit,*

– sommeren 46



13. maj 1997. Vejstrup Ungdomsskole, denne dag har 3 piger fra sommeren 1946 fundet vej til vores gamle skole. Anledningen netop i dag er, at Margit Nielsen (Hansen) er hjemme fra Canada i år, Anna Mortensen (Momme) og Margit Jespersen (Kromann) var med ved 50 års elevstævnet 1996. Vi kom hertil ved kaffetid, og det varede ikke længe, inden vi traf gæstfrie lærere, som gav os lov til at tage vores medbragte kaffe med ind, så vi følte os hurtigt lidt 'hjemme'.

Og med Vejstrup-Bogen årgang 96 kunne vi få minderne frem og kan du huske ?

Skolen er jo blevet meget stor set med vore 1946 øjne. Vi 3 boede sammen med 3 andre i et stort værelse på hovedbygningen, etagesenge og vores tøj kunne lige være der. Ude på gangen var vores 'vaskeplads': en ramme med zinkplade, udløb i et rør ned i spanden, vand op og vand ned, jo det var tider med kun koldt vand. Vi mindes med glæde de gode oplevelser vi fik i 4 mdr. det varede dengang.

Anna og Margit træffes jævnligt, og derfor var det fint at kunne tage Margit fra Canada hertil, så hun også får genopfrisket vores skole, hvor her endnu er Skansen, Jylland, spisesal og hovedbygning.

Med tak og vore bedste ønsker for skolens fremtid.

*Margit, Anna og Margit.*

# *Jubilarer til elevmødet 1997*

5 års jubilarer	årgang 1991/92
10 års jubilarer	årgang 1986/87
15 års jubilarer	årgang 1981/82
20 års jubilarer	årgang 1976/77
25 års jubilarer	årgang 1971/72
30 års jubilarer	årgang 1966/67
35 års jubilarer	årgang 1961/62
40 års jubilarer	årgang 1956/57
45 års jubilarer	årgang 1951/52
50 års jubilarer	årgang 1946/47
55 års jubilarer	årgang 1941/42















## *Jubilarer 1998*

De jubilarer, som skal fejre jubilæum til elevmødet 1998 er følgende årgange:

5 års jubilæum	årgang 1992/93
10 års jubilæum	årgang 1987/88
15 års jubilæum	årgang 1982/83
20 års jubilæum	årgang 1977/78
25 års jubilæum	årgang 1972/73
30 års jubilæum	årgang 1967/68
35 års jubilæum	årgang 1962/63
40 års jubilæum	årgang 1957/58
45 års jubilæum	årgang 1952/53
50 års jubilæum	årgang 1947/48
55 års jubilæum	årgang 1942/43

# *Elevliste 1997/98*

Kristian Aaby	050781	Aagaardsvej 10, 5874 Hesselager
Maria Bakkellund Aagaard	270482	Dalstrøget 19, 5550 Langeskov
Vibeke Elaine Allen	251181	Strandbakken 12, 5900 Rudkøbing
Sine P. Amelung	020981	Granparken 19, 5792 Årslev
Camilla Jusslin Andersen	220381	Næråparken 5, 5792 Årslev
Ida Schlosshauer Brandt Andersen	260581	Eckersbergsgade 26, 2100 København Ø.
Janne Andersen	250581	Tyttebærvængt 6, 5856 Ryslinge
Lena Andersen	050281	Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager
Louise Damgaard Andersen	070181	Hybenvej 12, 5700 Svendborg
Søren Andersen	200482	Bygvængt 47, 4720 Præstø
Anne Rugager Andreassen	060182	Rosenlunden 15, 5800 Nyborg
René Andreassen	050181	Sandbjergvej 22, 5771 Stenstrup
Lennart Beck	251082	Ristingevej 89, 5932 Humble
Kristian Mygind Boisen	081282	Tvedvej 2, Øster Lindet, 6630 Rødding
Thomas Peider Borch	150482	Rifbjergvej 5, 5900 Rudkøbing
Helle Rostgaard Bystrup	241181	Strandholtvej 32, Stige, 5270 Odense N.
Camilla V. Christensen	201182	Københovedvej 44, 6630 Rødding
Christina Hauggaard Christensen	080182	Stenøvej 92, Agernæs, 5450 Otterup
Line Christensen	100881	Pibegårdsvej 8, 4040 Jyllinge
Nicolaj Cordt Christensen	120181	Hesselagergårdsvej 8, 5874 Hesselager
Claus Thorbjørn Clausen	190381	Parkvej 6, 5600 Fåborg
Troels Clausen	270482	Ellen Marsvins Allé 29, 5700 Svendborg
Lars Peter Dalsgaard	140582	Lykkehøj 4 F st., 5471 Sønderø
Anne Louise Dichmann-Hansen	051082	Skovshøjrupvej 2, 5270 Odense N.
Mette Marie Duus	230681	Mømmarksvej 305, Tandslet, 6470 Sydals
Annemette Dyhr	300681	Dyndvedgade 35, 6430 Nordborg
Anita Ejby	080781	Nyborgvej 85, Refsvindinge, 5853 Ørbæk
Louise Meldgaard Feder	040281	Femte Maj Plads 5 2.th., 5700 Svendborg
Anne Louise Find	270481	Rugårdsvej 892, Hindevad, 5471 Sønderø
Pernille Frederiksen	120881	Lindvedparken 52, 5260 Odense S.
Jesper Lindell Gotfredsen	141082	Chr. Kiilsgaardsvej 27, 5900 Rudkøbing
Tilde Gudbjerg	290681	Brydevej 22, 5700 Svendborg
Birthe Panum Hansen	271082	Marsk Billesvej 30, 5672 Broby
Christina Dolleris Hansen	100482	Bispeengen 119, 5270 Odense N.
Henriette Hansen	260582	Stejlbjergvej 22, Tåsinge, 5700 Svendborg
Henrik Smidt Hansen	190381	Bjerupvej 6, Bjerup, 4200 Slagelse
Jesper Hansen	270281	Filosofgangen 11 st., 5000 Odense C.
Lars Hansen	120982	Åvænget 7, 5540 Ullerslev
Linda Eeg Hansen	170382	Allesøorden 140, 5270 Odense N.
Maj-Britt Vingaard Hansen	030981	Lungstedvangen 64, 5250 Odense S.V.
Nico Engsløv Hansen	221080	Solbærvej 18, 4230 Skælskør
Niels Lillevang Hansen	200681	Flintemosevej 36, Bøgesø, 4700 Næstved
Stine Hansen	080381	Tinggårdsvej 1, 5700 Svendborg
Susan Holmegaard Hansen	041282	Ristingevej 1, 5932 Humble
Torben Hjære Hansen	280481	Strandvejen 38, V.Åby, 5600 Fåborg

Trine Marvig Bjørnø Hansen	100481	Skolevej 49, Horne, 5600 Fåborg
Claus Hinding	191281	Birkebjergvej 121, 5380 Dalby
Søren Hindkær	150481	Sødingevej 23, 5750 Ringe
Steen Bernard Iversen	101182	Søndergårdsvej 1, Egebjerg, 4500 Nykøbing
Adie Nordbag Jacobsen	260182	Skovvænget 36, 6440 Augstenborg
Dennis Jacobsen	220382	Sandbjergvej 2, 5856 Ryslinge
Branko Jankovic	300681	Rosenvvej 12, 5792 Årslev
Anita Bisgård Jensen	130582	Røjrupvej 31, 5550 Langeskov
Ditte Schjødt Jensen	040682	Kirsebærhaven 11, Tarup, 5792 Årslev
Henrik Jensen	240781	Sønderstrupvej 181, 4360 Kirke Eskildstrup
Jens Peter Sindahl Jensen	101281	Sentvedvej 44, 5871 Frørup
Karina Hammerich Jensen	100381	Bihlsvænget 18, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Line Juul Jensen	080181	Vesterrøn 14, 5700 Svendborg
Maria Jensen	021181	Egevænget 8, Herrested, 5853 Ørbæk
Martin Bech Jensen	210782	Kulbyvej 31, Kulby, 4270 Høng
Simone Catrine Fabricius Jensen	060281	Vildmarken 4, 5881 Skårup
Tonny O. Jensen	270381	Kildemøllevej 7, Kragelund, 5853 Ørbæk
Dorte Aabrandt Johansen	300381	Ærtevej 95, Egense, 5700 Svendborg
Martin Junker	270180	Stationsvej 1, 5771 Stenstrup
Anja Stenmann Jørgensen	291081	Odensevej 47, 5853 Ørbæk
Henrik Jørgensen	170881	Mågevej 15, Brylle, 5690 Tommerup
Kasper Bonneland Jørgensen	130781	Bækskov 51, 5290 Marslev
Maja Rainer Jørgensen	200781	Dragebakken 518, 5250 Odense S.V.
Marlene Christel Jørgensen	120581	Møllegårdsvej 25, 5560 Årup
Stine Astrup Jørgensen	250181	Ravnstrupvej 20, 4863 Eskildstrup
Kristoffer Kaack	100381	Skaboeshusevej 176, 5800 Nyborg
Jesper Kallesøe	201180	Blæsborg 32, 6440 Augustenborg
Henriette Ejlsmark Knudsen	061181	Sandbjergvej 82, 5380 Dalby
Maria Leonia Knudsen	151280	Humblebjergvej 30, 5884 Gudme
Mia Knudsen	180581	Baunehøjallé 83, 5800 Nyborg
Thomas Clausen Kock	260581	Græskobbøl 2, 6440 Augustenborg
Henrik Kowal	041280	Carl Nielsensvej 29, 5792 Årslev
Anders B. Kragh-Thomsen	230581	Alsundvej 24, 6400 Sønderborg
Lasse Kristensen	180881	Bøjdenvej 171, 5750 Ringe
Rasmus Lykke Kristensen	100282	Fruervej 1, 4621 Gadstrup
Malene Dam Kruuse	090681	Dragebakken 159, 5250 Odense S.V.
Line Kveiborg	251281	Bakkevænget 25, 6520 Toftlund
Heidi Kørschen Kølleskov	260782	Rødmevej 29, 5771 Stenstrup
Brian Kørschen	191081	Rørmoselvej 24, 4400 Kalundborg
Signe Langæble	300781	Lamdrupvej 30, Svindinge, 5853 Ørbæk
Aksel Wichmann Larsen	210481	Aarestrupvej 28, 5230 Odense M.
Anders Winther Larsen	161081	Skolevej 1 A st., 4180 Sorø
Anne Suurballe Larsen	200982	Holmehøjvej 1, 5750 Ringe
Annika Klevang Larsen	150781	Hventved 5, Bellinge, 5250 Odense SV.
Casper Monk Larsen	230681	Brogårdsvej 24 H, 5250 Odense SV.
Jane Egebjerg Larsen	110181	Enghavevej 3, 5856 Ryslinge
Malene Hedegaard Larsen	130182	Fangel Bygade 11 B, 5260 Odense S.
Maria Ekknud Larsen	060581	Lyøvej 6, 3550 Slagerup

Maria Magelund Larsen	230481	Bryllevvej 17, 5250 Odense S.V.
Ulrik Larsen	150980	Erik Skeelsvej 16 B, 5700 Svendborg
Jacob Holst Laukamp	150981	Syrenvej 6, 6400 Sønderborg
Mogens Lund	290881	Bagergade 42, 5700 Svendborg
Ann-Sofi Lunde	131180	Jens Munks Vej 4, 5700 Svendborg
Anne-Marie Madsen	250581	Dalager 15, 5750 Ringe
Camilla Louise Madsen	060982	Strib Landevej 84, 5500 Middelfart
Marie Louise Madsen	150981	Midskovvej 260, 5370 Mesinge
Michael Madsen	130882	Lamdrupvej 101, Svindinge, 5853 Ørbæk
Randi Michelsen	210581	Mintebjergvej 5 A, 6470 Sydals
Erik Møller Mogensen	170682	Østergade 39, 5874 Hesselager
Christina Brandt Momme	150682	Skovbakken 16, Kollund, 6340 Kruså
Johnny Mortensen	100979	Fjordvej 18, Bækken, 6300 Gråsten
Dennis Navne	251181	Sønderskovvej 7, Longelse, 5900 Rudkøbing
Camilla Holmskov Nellemann	200781	Ravndrupvej 21, 5854 Gislev
Dang Khoa Nguyen	120379	Byparken 26 2.th., 5700 Svendborg
Toan Duc Nguyen	190379	Marslevvej 41 st.th., 5700 Svendborg
Asta Brockdorff Nielsen	250281	Kærmindevej 17, 5000 Odense C.
Benedikte Damsted Nielsen	050382	Kildevangen 41, 5750 Ringe
Christian Nielsen	230281	Lundebakken 10, 5220 Odense S.V.
Jim Evan Nielsen	230481	Søndervangen 18, 5854 Gislev
Kenn Nielsen	260182	Lufthavnsvej 2 B, 6400 Sønderborg
Line Pallisgaard Nielsen	140381	Holmegårdsvej 10, 4700 Næstved
Louise Hein Nielsen	270281	Fårevejle Kanalvej 15, 4540 Fårevejle
Maria Lene Nielsen	231081	Teglbakken 39, 5771 Stenstrup
Martin Lysemose Hauris Nielsen	140881	Fåborgvej 25 1.sal, 5250 Odense S.V.
Pia Nielsen	020582	Mullerupvej 50, 5892 Gudbjerg, Sydbyn
Silas Bay Nielsen	011281	Møllebjergvej 6a, Lindelse, 5900 Rudkøbing
Steffen Skastrup Nielsen	090981	Skolevej 17, Espe, 5750 Ringe
Tina Nielsen	301081	Kærsangervængt 56, 5550 Langeskov
Marlie Skydstrup Nimb	201081	Akacievej 6, 4040 Jyllinge
Jesper Damkjær Nørrelund	081181	Dyreborgvej 55, 5600 Fåborg
Casper Olsen	300781	Fangelvej 7, 5260 Odense S.
Linnea Louise Olsen	251281	Ørbækvej 50 2.tv., 5700 Svendborg
Fina Pallesen	080682	Hesselhøjvej 16, 6430 Nordborg
Stinne Panvig	151181	Skovmærkevej 12, 5220 Odense S.Ø.
Jakob Pedersen	040481	Yrsavej 10, 3.tv., 5200 Odense V.
Kenneth Juul Pedersen	260681	Hvidkærparken 84, 5792 Årslev
Kristian Mads Milling Pedersen	310881	Vormark Allé 1, Øksendrup, 5871 Frørup
Louise Egeskov Pedersen	060181	Overvejen 90, Sdr.Nårå, 5792 Årslev
Janna Pedersen	250981	Kokildehøjen 2, 8800 Viborg
Jan Christian Petersen	010182	Villumstrupvej 11, 5853 Ørbæk
Marli Giribala Petersen	200881	Odensevej 70, 5853 Ørbæk
Patrick Hedegaard Petersen	270482	Strandvejen 35, 5882 Vejstrup
Helene Mygind Petersen	170481	Stationsvej 16, Nr.Broby, 5672 Broby
Thanh Duy Pham	271179	Nyborgvej 155, 5700 Svendborg
Per-Jørgen S.J. Poulsen	290980	Margrethevej 7, 3951 Christianshåb
Ulrich Rasmussen	130882	Lille Snødevej 13, 5953 Tranekær

Jens Frederik Rasmussen	170282	Hindsholmvej 387, 5370 Mesinge
Lisa Rasmussen	041181	Lammefjordsvej 7, 4520 Svinninge
Louise Aabo Rasmussen	290481	Broksøvej 27, 4160 Herlufmagle
Mette Damsted Rasmussen	300981	Blåkløkkevej 55, 5250 Odense S.V.
Morten Buch Rasmussen	270781	Gransangervænget 4, 5854 Gislev
Lisbet Løvlund Refsgaard	160781	Kildebjerggård 3, 5690 Tommerup
Kenneth Skytte Saack	050981	Lizzievej 2, Kaldred, 4593 Eskebjerg
Hans Lars Ludvig Sandgreen	100180	Qutdligssat Avk.3, 3951 Qasigianngut
Ninni Schaldemose	011082	Birkum Bygade 15, 5220 Odense S.Ø.
Christian Schneider	070181	Tornsangervej 3, 6100 Haderslev
Jakob Tanghus Schnoor	030181	Parkgade 23, 6400 Sønderborg
Henrik Sindberg	200781	Wandallsparken 37, 5700 Svendborg
Mette Lykkesholm Skaaning	030781	Heliosvænget 96, 5250 Odense S.V.
Lasse Smidt	270782	Jernbanegade 31, 5450 Otterup
Martin Kaas Spanggaard	170681	Vindeby Tværvvej 10, 5700 Svendborg
Line Anita Straub	050381	Gl. Byvej 26, 5792 Årslev
Morten Friis Svendsen	270281	Hvedetoften 11, 6430 Nordborg
Malene Hatlen Søberg	031181	Kløvermarksvej 33, Ollerup, 5762 V.Skerninge
Dag Søgaard	240681	Degnemosen 6, 5700 Svendborg
Christian Wickmann Sørensen	190181	Vormark Bygade 24, 5874 Hesselager
Jesper Møller Sørensen	061082	Skrøbelev Hedevej 12, 5900 Rudkøbing
Lars Skadhauge Thomsen	050781	Flædbækvej 7, Elstrup, 6430 Nordborg
Trine Lolk Thomsen	300581	Melbyvej 8, Tåsinge, 5700 Svendborg
Helle Thorsen	050982	Walkendorffsvej 14, 5700 Svendborg
Sine Tønder	271282	Midtkobbel 13, 6440 Augustenborg
Jesper Uhre-Olsen	070581	Vestervangen 25, 5792 Årslev
Stine Uhre-Olsen	060982	Vestervangen 25, 5792 Årslev
René Nielsen Vogn	250281	Tingstedet 10, 5874 Hesselager
Dennis Oster Westergaard	230782	Eriksborgvej 8, 8600 Silkeborg
Charlotte Wulff-Høyer	071081	Lykkedamsvej 7, 5300 Kerteminde

# Personale på Vejstrup Ungdomsskole 1997-98



*Jette Aamand Andersen*  
Fysik/kemi, Matematik,  
Tysk



*Peter Bollesen*  
Basketball, Gymnastik,  
Springgymnastik,  
Volleyball



*Niels Brunse,*  
Dansk, Fodbold, Fortæl-  
letimer, Håndbold, Skole-  
vejledning, Volleyball



*Rikke H. Christiansen*  
Gymnastik, Sangtime



*Aksel Dueholm*  
Data programmering,  
Data tekstbehandling



*Kirsten Frederiksen*  
Dansk, Tysk





*Thomas Gustavsen*  
Sammenspil



*Bettina Hansen*  
Dansk



*Jacob Chr. Hansen*  
Kor, Sangtime, Springgymnasik



*Jørgen Lund Hansen*  
Gymnastik, Springgymnastik



*Elna Hoier*  
Fysik/kemi, Matematik



*André Isager*  
Badminton, Dramatik, Praktisk håndværk, Sangtime, Træsløjd



*Eva Isager*  
Billedkunst/silkemaling, Dansk, Matematik



*Karsten Isager*  
Dansk, Engelsk, Foto



*Esben Jensen*  
Folkedans, Fortællertimer



*Jan Lany*  
Dansk, Engelsk, Tysk



*Ib Nielsen*  
Fysik/kemi, Matematik,  
Motorlære



*Karen Nordholm*  
Engelsk, Matematik,  
Ridning



*Carlos Novello*  
Motorlære



*Berit C. Pedersen*  
Billedkunst/silkemaling,  
Dansk, Matematik



*Lotte Rasmussen*  
Hjemkundskab, Matema-  
tik, Natur og Friluftsliv,  
Smykkefremst/tekstil



*Jørn Rolskov*  
Gymnastik, Springgym-  
nastik, Lilleholdets drenge



*Maria Koefoed Rolskov*  
Orlov hele året, -men leder  
Lilleholdets piger



*Marianne Sams*  
Barselorlov, Dansk,  
Engelsk, Smykkefremst/tekstil



*Jonna Maints Sørensen*  
Dansk, Engelsk, Fransk



*Michael Thagaard*  
Dansk, Engelsk, Filosofi/-  
psykologi, Natur og friluftsliv



*Heidi Vogn*  
Dansk, Engelsk, Fodbold,  
Håndbold



*Gitta Ølgård*  
Dramatik, Engelsk,  
Gymnastik



*Lene Snogdal, Birgitte Højgaard*



*Hanne Hansen, Ghita Aarhus, Nina  
Jensen, LisbethBrohave Hansen, Maria  
Krog Nielsen, Maria Wiborg Thomsen*



*Carlos Novello, Sean Desmond*