



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NORDBY SKOLER

FANØ

Skoleåret 1952-53

Istandsættelse af skolebygningerne.

Ved sognerådsformand M. Sørensen.

I det forløbne år har Borgerskolen været genstand for en ret omfattende istandsættelse.

Gennem de sidste tre år har det været kendeligt, at taget over skolens østlige klasser var blevet så medtaget af fugt og ælde, at tømmeret var skredet ud af sit naturlige leje, hvorved taget kom til at øve et udadgående tryk på den nordlige mur.

Dette tryk bevirkede, at nordmuren fra underkanten af vinduerne og opefter fik en mindre hældning udad, og at loftsbjælkerne flere steder skred ned fra murkanten.

For at sikre loftet har det i de to foregående år været nødvendigt at opstille midlertidige afstivninger, men nu var en delvis fornyelse af taget og en opretning af nordmuren blevet en nødvendighed.

I februar måned lod skoleudvalget foretage de nødvendige opmålinger og undersøgelser af tagkonstruktionen, og herunder konstateredes det tillige, at bygningens frontparti havde antaget en faretruende hældning ind over det underliggende klasseværelse.

Hældningen var opstået ved, at frontpartiets bærebjælker tildels var oprådnede, hvorved den massive frontmur gradvis skred tilbage over selve hovedbygningen.

Efter at sognerådet var gjort bekendt med skaderne, blev det besluttet straks at fjerne frontpartiet og lade den derved fremkomne åbning i taget midlertidigt tildække.

Forinden nedrivningen anmodede man arkitekt Chr. Berg om at foretage en nøjagtig opmåling og udarbejde tegning over frontpartiet for at sikre muligheden for at genopføre det i samme stil.

Da bygningen er fredet i klasse B. og dermed underkastet tilsyn af fredningsmyndighederne, henvendte sognerådet sig til „det særlige bygningssyn“ (Nationalmuseet) og fik her de af arkitekt Berg udarbejdede planer for bygningens istandsættelse

godkendt samt et tilsagn om ydelse af 1.000 kr. til støtte for frontpartiets genopførelse.

I sommerferien blev istandsættelsen udført af byens håndværkere, og den gamle skole fremtrådte efter ferien med et yderst tiltalende udseende. Taget over de fire østlige klasser er fuldstændig fornyet. Frontpartiet er genopført i sin gamle kendte skikkelse, men med et endnu smukkere udseende end tidligere, idet den malede facade nu er erstattet med naturlige sten; det afstikkende skifertag er erstattet med samme røde teglsten som hovedbygningen. Murene er rettet op, vinduer udskiftet og et par af de mest medtagne klasseværelser frisket op med lyse farver. Med denne istandsættelse er der gjort en betydelig indsats for at bevare den gamle, særprægede og for mange af byens borgere minderige bygning for en lang årrække fremover i tiden.

Efter istandsættelsen blev frontpartiet forsynet med årstal, der viser, at den østligste del af skolen er opført i 1850, medens frontpartiet og de to vestligste klasser er opført i 1867, for da at give plads til den nyoprettede realskole.

Den tværgående bygning med viceskoleinspektørens bolig er opført 1878. Her indrettedes tillige sognets første kommunekontor, hvorom den gamle box i håndgerningsklassen er en mindelse.

I Realskolebygningen er der også i det forløbne år sket ændringer, der er værd at bemærke. Her er de gamle, forældede kakkellovne blevet udskiftet med et centralvarmeanlæg. En udskiftning, der både var tiltrængt, og som længe har stået på skoletilsynets ønskeseddel.

I det gamle brændselsrum er der udbygget en fyrcælder, og her er opstillet en 13 m² røgrørs stålplade-kedel, type V.H. fra firmaet Schmidt & Hyttmeyer. Anlægget har automatisk indfyrring med en centralstokers S. 11.

Fra fyrcældereren overføres en varmeledning til selve skolebygningen og opvarmer både skolelokaler og skoleinspektørens tjenestebolig.

Varmeinstallationen var en del af det store skoleprojekt, men da dettes gennemførelse stadig trækker i langdrag, har sognerådet fundet det nødvendigt at udføre varmeinstallationen uafhængigt af skoleprojektet.

Alt arbejde i forbindelse med installationen er udført af lokale håndværkere. Efter nu at være afprøvet i nogle måneder fungerer anlægget tilfredsstillende.

De samlede ekstraordinære udgifter ved begge skoler andrager ca. 60.000 kr. Til dækning af denne store udgift har sognerådet med amtets samtykke optaget lån af kommunens egne fonds. Lånet tilbageføres over en 10-årig periode.

Fra hvilke befolkningslag rekrutteres eksamensskolen?

Nordby realskole fik eksamensret i 1892. Indtil 1910 var den betalingskole. Fra 1910 blev undervisningen gratis i mellemskolen, hvorimod skolebøger og materiel måtte betales. I realklassen måtte eleverne fremdeles betale både for undervisning, skolebøger og materiel. Ved skoleloven af 1937 fik kommunerne pligt til at sørge for bøger og materiel i hele folkeskolen, og denne reform udvidede Nordby kommune til også at omfatte realklassen.

Der er nu gået så mange år siden reformens indførelse, at vi har ment det forsvarligt at undersøge, om der kan spores en social forskydning i de befolkningslag, der sender deres børn i eksamensskolen.

Undersøgelsen omfatter 539 børns hjem i tiden fra 1892 til 1938 og 200 børns hjem fra 1939 til 1952.

Antal elever (angivet i %), hvis fædre eller værger efter eksamensprotokollen angives at være:	1892-1938	1939-1952
Akademisk uddannede og embedsmænd.....	8,3 %	3,5 %
Lærere i folkeskolen og ved navigationsskolen	5,4 %	4,5 %
Skibsredere, lodser og skibsofficerer.....	50,1 %	35,5 %
Direktører, proprietærer og overordnede funktionærer	6,1 %	5,5 %
Underordnede tjenestemænd og funktionærer..	3,0 %	6,5 %
Håndværkere og forretningsdrivende.....	16,0 %	23,5 %
Landmænd	6,3 %	8,0 %
Fiskere og menige sømænd.....	3,8 %	4,0 %
Svende og ufaglærte arbejdere.....	1,0 %	9,0 %

Der er således ingen tvivl om, at skoleloven af 1937 har bevirket en stigning i antallet af elever fra mindre bemidlede hjem, selv om dette forhold også for en del kan skyldes andre faktorer.

Året, som svandt.

Nordby komm. skolelægetilsyn (1952--53).

(Ved skolelæge J. E. Vestergaard).

Atter i år er samtlige skoleelever i Nordby kommune med en enkelt undtagelse (længere varende sygdom) blevet undersøgt af skolelægen.

Bortset fra en del forkølelssygdomme i efteråret 1952 og en epidemi af skålkopper i begyndelsen af 1953 må den almindelige sundhedstilstand betegnes som tilfredsstillende, ligesom de hygiejniske forhold har været gode. Der er ikke påvist hverken fnat eller utøj.

4,6 pct. af børnene har været henvist til behandling hos speciallæge grundet sygdomme påvist ved undersøgelserne.

Det skal pointeres, at mindre afvigelser fra den såkaldte normalvægt er uden praktisk betydning, hvorfor børnene først faar en seddel med hjem desangående, når vægtafvigelsen andrager 10 pct. eller mere, da en sådan ofte vil vise sig at være tegn på en begyndende eller manifest sygdom, særlig når det drejer sig om undervægt. En speciel opmærksomhed må man i denne forbindelse vise de mange konstitutionelt spinkle børn, som på forhånd er forudbestemte til at få spiseproblemer (i lægelig og børnepsykologisk henseende findes her ikke længere noget problem).

Man må forklare forældrene, at tallene i højde-vægttabellerne ikke angiver, hvad barnet *skal* veje, men udelukkende er gennemsnitstal, ligesom at barnet er et individ med sit eget mønster med hensyn til vækst og udvikling, herunder også spisningen, at barnets appetit, ligesom hos dyreunger, er rettesnor for, hvor meget barnet trænger til, og at ethvert forsøg på at lokke eller presse barnet til at spise mere, end det har lyst til, er ligeså uhensigtsmæssigt, som det ville være udefra at regulere andre livsvigtige funktioner.

Forældrene bør forstå, at appetitten svinger hos det sunde barn, og at vægtkurven ikke altid forløber som en lige linie, men at

vægtforøgelsen hos det *normale barn ofte svinger* fra periode til periode. Som et kuriosum kan nævnes, at menneskene her i landet med en gennemsnitslevealder på 69 år nu lever dobbelt så længe som i 1790, og at menneskets højde på vore breddegrader er tiltaget med 10 ctm. i løbet af de sidste 2—3 generationer, ligesom spædbørnsdødeligheden er faldet fra ca. 13 pct. til ca. 3 pct. i dette århundrede.

Udflugter.

Den 23. august var 8. kl. på tur til Ho sammen med lærer Oll-dag og frue.

En del elever fra IV m og realen var den 10. maj på cykletur over Oksbøl til Vejrs. På hjemturen besås Blåvand fyrtårn. Turen lededes af lærerne Viggo Kolind og J. P. Nielsen.

7 elever fra realen og 4 fra IV m var i tiden fra 6.—9. december på tur til Hamburg-Bergedorf.

Hr. J. Kyster, der var rejseleder med fru Kyster som assistent, giver følgende resumé af turen:

PROGRAM:

1. dag: Ankomst Bergedorf kl. 16,20; resten af dagen i de private hjem, hvor deltagerne var gæster.

2. dag: 8,30 fra Bergedorf til Hamburg. Besøg på etnografisk museum, i Elbtunnellen, havnerundfart med rundtur til pakhuse i frihavnsområdet, julemesse. Om aftenen i teater.

3. dag: 8—10,30 i skole. Derefter til Hagenbeck, senere på indkøb i et større varehus. Fra 19—20,30 på observatoriet i Bergedorf.

4. dag: Afrejse mod Fanø 8,30, hjemme 17,35.

Turen, der delvis foregik på udvekslingsbasis, blev tilrettelagt i efterårsferien. Elever og lærere i Bergedorf var meget interesserede, og i samråd med adjunkterne Segeberg og Mathiessen (sidstnævnte tog ansvaret for indkvarteringen) skitseredes ovenstående plan, som fulgtes uden afvigelser.

Dersom de skriftlige elevrapporter ikke er præget af erindrings forgyldning, må turen siges at have haft en vis betydning. „Hamburger Dom“ — det festlige julemarked, nærmest et tivoli i stor målestok — vil nok blive husket, såvel som ruinerne, genopbygningen, Alsterfloden og skolen (denne måske til inspiration for vordende kommunalfolk!). — Med hensyn til opholdet i hjemmene, hvor man kun havde sig selv at stole på, gik det vist for de fleste over forventning godt.

At tyskerne, således som det fremgik af senere breve fra Bergedorf, var særdeles glade for besøget, vil ikke undre dem, som kender vor gruppe. Dens andel i det gode resultat var meget stor.

Lærernes videreuddannelse.

Følgende lærere deltog som kursister i Ebsbjerg årskursus for lærere:

Bent Andersen, fysik (3. år).

Johan Kyster, tysk (3. år).

„ ordblindeundervisning.

Evald Munksgaard, matematik (1. år).

Desuden deltog Bent Andersen i et 14 dages ferietegnecursus på Borups højskole i København.

Forandringer i lærerpersonalet.

Lærer P. Engers Pedersen, der siden 1. august 1949 har været ansat ved Nordby skole, blev kaldet som overlærer ved samme skole fra 1. september 1951.

Centralbestyrer, lærer J. P. Nielsen vikarierede i et vakant timelærerindeembede fra skoleårets begyndelse til 1. november, da forskolelærerinde i Bække fru Anna Mejer overtog vikariatet. Fru Mejer er nu kaldet som timelærerinde i nævnte embede med ansættelse fra 1. marts 1953.

Lærerinde frk. Marie Iversen har under overlærer frk. Karen Brincks sygdom været vikar fra sommerferiens slutning til 1. februar.

Udskrivning.

Ved undervisningspligtens ophør blev følgende elever i 1952 udskrevet fra skolen af:

3. eks.fri mellem: Alfred Christensen, Jacob Nørgaard, Knud Mose Sørensen.

2. eks.fri mellem: Preben Kristensen, Aksel Thiesen.

III eks. mellem: Jens Jørn Højrup, Tove Højrup, Tove Due Jensen, Richard Olesen, Inge Marie Pedersen.

Gave til skolen.

Realskolen har fra en tidligere elev, Børge Hansen, modtaget bogværket „Vor Viden“ i smuk indbinding.

Nordby kommunale skolars legat.

Legatets driftsregnskab fra 1. jan. 1952 til 31. dec. 1952.

Indtægt.

Disponibelt rentebeløb v. årets begyndelse	553,81	„
Renter af obligationer	520,00	„
Renter af sparekassebøger	35,39	„
Bidrag	125,00	„
	<u>Ialt 1234,20</u>	kr.

Udgift.

Revision af regnskabet	10,00	„
Bidrag indsat på legatbog C. 44	125,00	kr.
Udbetalt understøttelse	525,00	„
Disponibelt rentebeløb v. årets slutning .	574,20	„
	<u>Ialt 1234,20</u>	kr.

Status pr. 31. dec. 1952.

Aktiver:

Obligationer	13000,00	kr.
Kontant på sparekassebog C. 44	719,67	„
Samlet legatkapital	13719,67	kr.
Sparekassebog 1771 vedr. driften	574,20	-
	<u>Ialt 14293,87</u>	kr.

Passiver

Legatkapital	13719,67	kr.
Disponibelt beløb på driftsregnskabet	574,20	-
	<u>Ialt 14293,87</u>	kr.

Nordby, den 31. dec. 1952.

(sign.) *M. Sørensen.* *Niels Birkelund.* *O. Berg Jensen.*

Regnskabet revideres af revisor, sekretær i undervisningsministeriet, Erik Tjalve.

Hvis tidligere elever kunne ønske at vise deres gamle skole opmærksomhed ved at give et bidrag til skolelegatet, kan dette gøres ved henvendelse til skolen. Bidrag af enhver størrelse modtages med tak.

Inspektion.

Gymnastikinspektøren for Ribe og Vejle amter, seminarielærer frk. Ebba Jensen, København, inspicerede gymnastikundervisningen ved Nordby skoler den 26. februar 1952.

Nordby skoletandpleje.

I skoleåret 1951—52 var der indmeldt 216 børn til skoletandpleje. Af disse er 74 fundet fri for caries. Der er udført følgende behandlinger:

Rodbehandling.....	6
Tandudtrækning, mælketænder.....	46
Tandudtrækning, blivende tænder....	20
Plombering, mælketænder.....	26
Plombering, blivende tænder.....	306
Rensning.....	13
Andre behandlinger.....	97

Ialt 514

Understøttelser til elever i realskolens afgangsklasser.

Fra Ribe amts skolefond har 3 elever i realklassen og 6 i IV m. efter ansøgning gennem skolen fået tildelt ialt 540 kr. Hver portion var på 60 kr.

Flidspræmier.

Ved skolens afslutningsfest den 31. marts 1952 uddelte viceinspektør N. M. Carlsen 175 kr. i flidspræmier af Jørgen Andersen og hustrus legat til 5 elever i realklassen. Hver portion var på 35 kr.

Salg af sparemærker.

Ved salg af sparemærker er der i det forløbne år købt for 1655 kr. af 104 børn.

De tilsvarende tal for 1951 var 1160 kr. og 107 børn.

Skolebiblioteket.

Fra børnebiblioteket er der i det forløbne år udlånt 3228 bøger til 177 børn. Bibliotekets bogbestand er på 1316 bind.

De tilsvarende tal fra det foregående år var 1724 bøger, 147 børn og 1183 bind.

Esbjerg og omegns skolescene.

42 af vore elever overværede den 26. november Ludvig Holberg „Den stundesløse“, som blev opført af „Landsskolescenen“ i hotel Spangsbergs teatersal.

Udvekslingsrejse.

I juni måned var 2. eksamensfri mellem og II eksamens mellem på en 3 dages udvekslingsrejse til Bjerreby på Tåsinge.

Turen blev ledet af lærer Olldag og frue.

Vore elever havde nogle pragtfulde dage i herlige omgivelser. Man så Svendborg museum, nød udsigten fra Bregninge kirke, sejlede på sundet og var på bil- og cykelture. Aftenerne tilbragtes i hyggeligt samvær med værtsfolkene.

Ugen efter var Bjerreby-eleverne på besøg på Fanø, og det var tydeligt, at denne udvekslingsrejse var forløbet til begge parters tilfredshed.

Foredrag og film.

Den 24. april havde skolen besøg af kontorchef B. Muntle af Morgenstjerne, Dansk skibsadoption. Kontorchefen holdt foredrag om sejlskibenes historie.

Alle skolens elever over 10 år var den 1. september inviteret i biografen af foreningen „Een Verden“. Rejsesekretær Hakon Dyrge holdt foredrag og viste to film „Hvor Nigeren vander“ og „Eventyr på Sardinien“.

Nordby jagtforening foreviste den 13. december på hotel Nordby landsforeningens strandjagtfilm. Samtlige elever var inviteret til forestillingen.

Den 17. januar var hele skolen inviteret til filmforestilling i gymnastiksalen. Filmsfotograf Bjarnason, Island, foreviste den ny film „Fanø-Esbjerg, en feriefanfare“ og „Island i sommersonne“. Det var den lokale turistforening, der var arrangør. En kreds af byens borgere havde velvilligst ordnet den økonomiske side af sagen.

Kapt. H. C. Røder, Dansk skibsadoption, holdt den 28 januar et causeri om danske søfolks indsats under den anden verdenskrig. Alle elever over 12 år overværede causeriet.

Ungdoms- og aftenskolen.

Ungdomsskolens undervisning i husgerning begyndte den 5. september 1951 og sluttede den 5. februar 1952.

Der deltog 29 unge piger, der var fordelt på to begynderhold med henholdsvis 15 og 14 elever.

De to hold fik tilsammen 140 timers undervisning i husgerning og 40 timer i boliglære. Elevtimetallet var 2610. Forsømmel-

serne udgjorde 2,15 pct. Husholdningslærerinde fru Elisabeth Bækgaard, Varde, underviste i husgerning og lærer Viggo Kolind i boliglære.

I indeværende vinter er der oprettet et fortsættelsskursus. Skolekøkkenlærerinde fru Anna Jydebjerg underviser i husgerning og hr. Kolind i boliglære.

Desuden er der i henhold til aftenskoleloven af 1942 oprettet følgende aftenskolekurser:

Fag	Lærer	Elevantal	Timetal
Engelsk I og II	V. Schack Olldag	34	60
Bogføring	Herluf Jensen	16	30
Tysk	Johan Kyster	12	30
Tegning	Bent Andersen	12	30
Samaritterkursus	J. E. Vestergaard	14	30
Husgerning I	Karen Johanne Nielsen	17	53
Husgerning II	Karen Johanne Nielsen	13	53
Tilskærer- og sykursus I	fru Sonny Kyhn	12	40
Tilskærer- og sykursus II	fru Sonny Kyhn	13	40
Tilskærer- og sykursus III	fru Sonny Kyhn	12	40
Tilskærer- og sykursus IV	fru Sonny Kyhn	13	40
Håndarbejde	fru Ellen Seehusen	17	40

„Dansk Kvindesamfund“ står som leder for kurserne i husgerning, tilskæring og syning, „Fanø Husmandsforening“ for håndarbejdskursuset, medens lærer Rich. Højrup er leder af de øvrige aftenskolekurser.

Real- og mellemskoleeksamen.

Til realeksamen 1952 indstilledes 5 elever, som bestod med følgende resultater:

1. Tove Havkrog Jensen	13,70 mg
2. Inge Madsen	14,27 mg×
3. Kurt Tommy Poulsen	14,13 mg
4. Ruth Rasmussen	14,39 mg×
5. Benna Toft	14,52 ug÷

Til mellemskoleeksamen indstilledes 17 elever, som bestod med følgende resultater:

1. Kirsten Blücher Andersen	14,01 mg
2. Anna Margit Brodersen	13,04 mg÷
3. Eva Engsted	14,11 mg
4. Hanne Strandgaard Iversen	13,77 mg
5. Charli Svarrer Jacobsen	13,03 mg÷
6. Halvor Herman Jensen	13,26 mg÷
7. Inge Jensen	14,52 ug÷
8. Anni Johansen	13,49 mg÷
9. Minna Kierkegaard	13,93 mg
10. Olav Kjeld Mortensen	12,77 g×
11. Tove Nielsen	12,43 g×
12. Anker Rasmussen	13,76 mg
13. Mona Hagemann Rasmussen	13,72 mg
14. Erik Brandt Soergel	14,57 ug÷
15. Ansgar Hoffmann Sørensen	14,58 ug÷
16. Sonny Signa Thomsen	13,24 mg÷
17. Knud With Thygesen	14,15 mg

I år indstilles 9 elever til realeksamen og 17 til mellem-skoleeksamen.

Skoleåret 1951—52 sluttede med 74 elever, 30 drenge og 44 piger. For tiden er der 84 elever, 35 drenge og 49 piger.

Skema for realeksamen 1953.

Tid	Fag	Lærer	Censor
18. febr. 13 ¹⁵	Gymnastik, piger	Anna Mejer	
18. „ 14 ¹⁵	Gymnastik, drenge	Bent Andersen	
28. „ 9	Historie	Niels Birkelund	Pastor K. Voldum, Nordby
3. marts 12	Regning & mat., mundtl.	Viggo Kolind	Overlærer H. F. Hansen, Struer
5. „ 9	Engelsk, mundtlig	Marie Nielsen	Overlærer Karl Jensen, Nordby
7. „ 12	Dansk, mundtlig	Marie Nielsen	Skoleinspektør J. Troidahl, København
10. „ 13 ³⁰	Naturhistorie	Niels Birkelund	Lærer J. Hedegaard Christensen, Esbjerg
13. „ 9	Geometri, mundtlig	Viggo Kolind	Lærer Rich. Højrup, Nordby
16. „ 13 ³⁰	Tysk, mundtlig	Johan Kyster	Overlærer J. Wolff, Esbjerg
19. „ 12	Fysik	Bent Andersen	Seminarielærer A. Karlsen, Haderslev
21. „ 9	Geografi	Niels Birkelund	Overlærer frk. K. Brinck, Nordby
	Dansk, skriftlig	Marie Nielsen	Lektor H. Karlsson, Haderslev
	Engelsk, skriftlig	Marie Nielsen	Lektor E. K. Andersen, Charlottenlund
	Regning & mat., skriftlig	Viggo Kolind	Inspektør S. A. Bo, Århus

Skema for mellemskoleeksamen 1953.

Tid	Fag	Lærer	Censor
18. febr. 13 ¹⁵	Gymnastik, piger	Anna Mejer	
18. „ 14 ¹⁵	Gymnastik, drenge	Bent Andersen	
3. marts 8	Regn. og mat., mundtl.	Viggo Kolind	Overlærer H. F. Hansen, Struer
7. „ 8	Dansk, mundtlig	Marie Nielsen	Skoleinspektør J. Trolldahl, København
10. „ 8 ³⁰	Naturhistorie	Viggo Kolind	Lærer J. Hedegaard Christensen, Esbjerg
13. „ 8 ³⁰	Geografi	Niels Birkelund	Førstelærer E. Møller, Rindby
16. „ 8 ³⁰	Tysk, mundtlig	Johan Kyster	Overlærer J. Wolff, Esbjerg
19. „ 8	Fysik	Bent Andersen	Seminarielærer A. Karlsen, Haderslev
21. „ 9	Håndarbejde	Marie Nielsen	Lærerinde frk. M. Thomassen, Odense
	Dansk, skriftlig	Marie Nielsen	Skolebestyrer Th. Krogh, Dronninglund
	Regning & mat., skriftlig	Viggo Kolind	Forstander O. Laursen, København
	Skrivning	Evald Munksgaard	Lærer Rich. Højrup, Nordby
	Tegning	Bent Andersen	Viceinspektør Chr. Sneum, Nordby

Årsprøven 1953.

1. Mellem- og realskolen.

Torsdag den 26. marts.

Tid	Klasse	Fag	Lærer	Censor
8	III m	Naturhistorie	Birkelund	
8	II m	Engelsk	Frk. Nielsen	
8	I m	Regning	Andersen	
10	III m	Regn. og mat.	Pedersen	
10	II m	Regn. og mat.	Kolind	
11	I m	Sang	Munksgaard	
13 ³⁰	III m	Dansk	Pedersen	
13 ³⁰	II m	Naturhistorie	Kolind	
13 ³⁰	I m	Historie	Munksgaard	

Fredag den 27. marts.

Tid	Klasse	Fag	Lærer	Censor
8	III m	Engelsk	Pedersen	
8	II m	Historie	Birkelund	
8	I m	Naturhistorie	Kolind	
10	III m	Geografi	Birkelund	
10	II m	Tysk	Kyster	
13 ³⁰	III m	Historie	Munksgaard	
13 ³⁰	II m	Dansk	Kyster	
13 ³⁰	I m	Dansk	Pedersen	

Mandag den 30. marts.

Tid	Klasse	Fag	Lærer	Censor
8	III m	Tysk	Kyster	
8	II m	Fysik	Andersen	
8	I m	Engelsk	Pedersen	

I og II drenge gymnastik mandag den 23. marts kl. 10,15.

I og II piger gymnastik tirsdag den 24. marts kl. 14.

Tegninger og håndarbejder fremlægges fredag den 27. marts kl. 16-17.

Eleverne i IV m. afleverer alle skolens bøger lørdag den 21. marts kl. 11,30.

Eleverne i realklassen afleverer alle skolens bøger lørdag den 21. marts kl. 11,30.

Mandag den 30. marts kl. 10 afleverer I, II og III m. de af skolens bøger, som de ikke skal bruge i næste klasse.

2. Borgereskolen.

Tirsdag den 24. marts.

Tid	Klasse	Fag	Lærer	Censor
8	8.	Religion	Munksgaard	
8	7.	Geografi	Frk. Brinck	
8	6.	Historie	Olldag	
8	5.	Dansk	Fru Mejer	
8	4.	Geografi	Sneum	
8	3.	Regning	Pedersen	
8	2.	Dansk	Fru Jydebjerg	
10 ³⁰	7.	Dansk	Frk. Brinck	
10 ³⁰	6.	Naturkundskab	Sneum	
10 ³⁰	5.	Naturhistorie	Kolind	
10 ³⁰	4.	Regning	Fru Jydebjerg	
10 ³⁰	3.	Geografi	Fru Mejer	
10 ³⁰	1.	Dansk	Olldag	
14	8.-7.-6.	Gymnastik	Fru Mejer	
14	5.	Historie	Sneum	
14	4.	Historie	Pedersen	
14	2.	Regning	Kolind	
14	1.	Sang	Olldag	

Onsdag den 25. marts.

Tid	Klasse	Fag	Lærer	Censor
8	8.	Dansk	Andersen	
8	7.	Naturkundskab	Sneum	
8	6.	Geografi	Frk. Brinck	
8	5.	Geografi	Pedersen	
8	4.	Naturhistorie	Kolind	
8	3.	Gymnastik	Kyster	
8	2.	Sang	Munksgaard	
10 ³⁰	8.	Naturkundskab	Sneum	
10 ³⁰	7.	Historie	Fru Mejer	
10 ³⁰	6.	Regning	Munksgaard	
10 ³⁰	4.	Dansk	Olldag	
10 ³⁰	3.	Dansk	Frk. Brinck	
10 ³⁰	1.	Regning	Kyster	
14	8.	Regning	Olldag	
14	6.	Dansk	Fru Jydebjerg	
14	5.	Religion	Munksgaard	
14	4.	Sang	Sneum	

Torsdag den 26. marts.

Tid	Klasse	Fag	Lærer	Censor
8	8.	Historie	Fru Mejer	
8	7.	Regning	Sneum	
8	6.	Religion	Olldag	
8	4.-5.	Gymnastik	Munksgaard	
8	3.	Religion	Frk. Brinck	
8	2.	Historie	Fru Jydebjerg	
10 ³⁰	5.	Regning	Sneum	
10 ³⁰	4.	Religion	Olldag	
10 ³⁰	3.	Sang	Munksgaard	
10 ³⁰	2.	Gymnastik	Kyster	
10 ³⁰	1.	Religion	Frk. Brinck	

Tegninger og håndarbejder fremlægges torsdag den 26. marts kl. 14—16.

Borgerskolens elever afleverer de af skolens bøger, som de ikke skal bruge mere, i skolens håndarbejdsværelse mandag den 30. marts således:

6. og 7. klasse	afleverer kl. 9.
4. og 5.	— - 9,15.
2. og 3.	— - 9,30.
1.	— - 10.

Bøgerne må være forsynet med tydeligt navn på omslaget.

Borgerskolen sluttede i fjor med 163 elever, 80 drenge og 83 piger. For tiden er der 173 elever, 87 drenge og 86 piger.

Tirsdag den 31. marts kl. 10 er der afslutning i gymnastiksalen, hvortil børnenes forældre og andre skoleinteresserede er velkomne.

Det ny skoleår begynder onsdag den 8. april kl. 8.

De nye 1. klasser møder samme dag kl. 9.

Børnenes forældre og pårørende indbydes til at overvære de mundtlige prøver i begge skoler.

Nordby, den 20. februar 1953.

Niels Birkelund,
skoleinspektør.

Rindby skole.

Børnetallet pr. 31. marts 1952 var 30, hvoraf 2 elever, Bent Nørholm Mathiasen og Anne Lise Sørensen, blev udskrevet af skolen den 1. april efter endt skolegang. 2 elever blev optaget i I mellem i eksamensmellemskolen og 1 udskrevet til Nordby Borger-skole.

Indeværende skoleår begyndte med 32 elever.

Børnebiblioteket bestod af 285 bøger pr. 1. april 1952.

Udlånene fordeler sig således:

skønlitteratur	495 bøger
faglitteratur	23 bøger til ialt 22 lånere.

Af *sparemærker* er der solgt for 145 kr.

28 børn har været indmeldt til *skoletandpleje*, 17 af disse har gaaet til behandling hos tandlæge frk. Rosenkilde, der har sendt følgende oversigt:

Alle 17 børn fri for caries.	
Rodbehandling	0
Plombering af blivende tænder	26
Plombering af mælketænder	4
Rensning	4
Anden behandling	12

Ialt 46

Gymnastikinspektøren for pigegymnastikken i Ribe og Vejle amter, seminarielærer Ebba Jensen, København, har inspiceret pigegymnastikken den 26. februar 1952.

Med hensyn til boldplads til eleverne ved Rindby skole bemærkes, at der stadig ikke er nogen anvendelig plads.

Årsprøven afholdes mandag den 30. marts kl. 8,30. Gymnastik samme dag kl. ca. 15.

Figernes håndarbejde vil være fremlagt om eftermiddagen.

Børnenes forældre og pårørende indbydes til at overvære de mundtlige prøver.

Det nye skoleår begynder onsdag den 8. april.

Rindby skole i februar.

E. Møller.

Fano Bogtrykkeri