



## **Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek**

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

### **Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

### **Links**

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# Skolens Gang

Redaktør: C. Sørensen.

Nr. 1.

Lørdag den 4. Februar 1899.

1. Aarg.

## Probatum est —.

Med raske Skridt vandrer Hr.  
Morten hen,  
Hu hej!  
Nu graver han Stridsøksen op igen  
O, Nej!  
Han Fimre vil paaføre blodig Krig  
Ak, Ve!  
Et Braavallaslag skal hævne hans  
Svig  
Vi se!  
Han haver mig snydt, den Satans  
Hvalp  
Ha! Ha!  
Nu vil jeg hænge ved Lænd hans  
Skalp  
Ja! Ja!  
Saa vandrer Hr. Morten til Fimre  
hen  
Uha!  
Og drager den blinkende Huggert  
fra Lænd  
Aaja!  
Men Fimre vil slaas med sin Næves  
Kraft  
Velan!  
Ham Morten da griber ved Snyde-  
skaft  
Kom an!

O Fimre! din Dødsstund nærmer  
sig brat  
Hi hi!  
Du haver vel testamentum opsat  
La li!  
Men Fimre kan slaas, og han  
langer ud  
en Arm.  
Han Morten smækker paa bredden  
Tud  
en »varm«.  
Hr. Mortens Blod monne flyde  
da ud  
i Strøm  
Nu beder om Redning han til sin  
Gud  
i Løn.  
Da græd de begge og sluttet  
Fred  
som Ven.  
Stridsøksen ligger paa mørken  
Sted  
igen.  
Fredspiben blir tændt der er Glæde  
og Lyst.  
Ja! Ja!  
O leve hver Skalle og — freds-  
bringende Dyst  
Ha! Ha!  
*Sekundant.*

## Et Par Ord til Forsvar for den frie Tanke.

I vore Dage hører man saa tit, at den og den er bleven »Fritænker«; kommer det Rygte først ud om et Menneske, saa ve ham, den stakkels Mand, thi saa vil enhver »rettroende« sky ham som Pesten, eller — hvad der er meget værre — tude ham Ørene fulde af Prædikener om Døden og Djævelen og den evige Fortabelse, medens han maa bære det paa sin Samvittighed, at mange af hans kære gamle Tanter ligger i Kvaler hver eneste Aften og beder for ham.

Saadan en Fritænker maa da være en forfærdelig en, skulde man tro, efter som han bliver bedømt; men tænker man nøjere over Sagen, vil man snart komme paa andre Tanker derom. Lad os sige, der bliver født et Menneske her i Danmark og et i Kina; de vokser op hver i sin nedarvede Tro, den ene i Kristendommen og den anden i Buddhismen, og begge to skal de tro, at deres Religion er den eneste absolut sande og alle andre fulde af Vildfarelser; men hvorfor skal de tro det? Fordi det nu er slaaet fast, fordi saadan har de lært i Hjem og Skole o. s. v., og det kaldes saa »inderlig Tro«.

Disse Mennesker tvinger sig selv til at antage noget, som strider imod deres egen Fornuft, og netop deri ligger det rette og gode, at de ikke lader sig »vildlede« af, hvad Fornuften siger dem. Samtidig hermed lægges der Vægt paa at udvikle dem til at kunne tænke logisk og rigtigt og bruge deres Forstand i andre Sager. Men maaske er de saa opfyldte af Trang til Visdom, at de ikke kan lade det vigtigste af alle Spørgsmaal, det religiøse, ligge roligt hen, men tager ogsaa det op og begynder at søge efter Sandheden ved Hjælp af deres Fornuft, deres Livserfaring o. s. v., det, de altid har brugt, naar de har søgt Kundskab om andre Ting. Snart vil de komme efter, at deres egen Religion ikke har Monopol paa Sandhed, men at der i fremmede Religioner ogsaa er noget godt og sandt; noget, som deres egen maaske savner, kan de finde der. De lærer at se paa anderledestænkende med Kærlighed og Tolerance, at i dem se Brødre, der blot ad en anden Vej stræber op imod det samme Maal; de vil ved at læse Buddhas og Krishnas Ord saavel som Kristus' faa Øjnene op for den store Sammenhæng i de forskellige Religioner, og ved Sammenligning mellem dem vil alle ydre Former og Dogmer svinde, og den indre skjulte Sandhed vil begynde at



træde frem for dem. Nu vil de indse, at de som alle Mennesker i det hele taget har medfødt Ret til fri Tanke, skønt de har maattet ethverve den gennem haarde Kampe; nu kan de taale alle de haarde Ord og Fordømmelser, som Fritænkere maa høre fra de ortodokses Side.

Saadan gaar det til, og Fritænkeren kan leve et fuldt saa trøsterigt og moralsk Liv som den, der i Egoisme og Velbehagelighed mener, at hans Religion er den eneste sande, den eneste, der fører til Maalet.

Til Slut vil jeg kun sige, at en Fritænkere og en Materialist aldeles ikke er et; en Fritænkere er kun en fri Tænkere, en, der ikke vil lade sin Tanke binde af nogen Avtoritets Ord, af noget Dogme.

*Christian F. Melbye.*

Vi haabe, at der i en nær Fremtid vil blive stiftet en Foredragsforening af Eleverne i 4. Klasse. Alle have lovet at tale, saa vi mangler kun Foreningen. Foredragene vil falde i følgende Orden:

*O. Lange:* Om de uheldige Følger af Dovenskab i Skolen.

*C. Petersen:* Om Gymnastik og Dans.

*P. Poulsen:* Veltalenhed.

*M. Jensen:* Om Sporten i Alm. og Hugning og Svømning i Særdeleshed.

*C. Hansen:* Afholdssagen.

*N. A. Jeppesen:* Gode Regler at anvende, naar man slaas.

*C. Sørensen:* Om Kortspillet Skadelighed.

*V. P. Stensgaard:* Uheldige Følger af overdreven Tobaksrygning.

*Holger Hansen:* Den slemme Synd at prale.

*Hj. Rasmussen:* Aanden i et Sprog viser sig i de Ord, man ikke kan oversætte.

*Agnes Warming:* Om Nytten af at lære Historie og Matematik i Skolen.

*Marie Frahm:* Om Huden og Haarets Pleje.

*Anna E. Sørensen:* Om Bøllers og Vagabonders Udryddelse.

*Aage Sørensen:* Hvad der kan opnaas ved Flid.

*Chr. Tams:* Musik og Sang.

*Aa. Frederiksen:* Mine Yndlingsforfattere Alex. Dumas og Louis de Moulin.

*Frode Christensen:* Atletik.

**Medlemmerne af Kommiteen**  
ere i Aar:

*Laura Sinding, Marie Frahm, Harald Jensen, Christian Melbye.*

Skoleballet bliver vistnok miidt i denne Maaned, muligvis den 15.

**Har De hørt at —**

Man hos »Lassen« i Søndergade kan købe 2 Gl. Carlsbergere for 25 Øre, hvilket maaske kan have sin Interesse for Hr. Snapser Frederiksen o. fl.

*Fætter.*

Abonnementsprisen bliver nu, da »Skolens Gang« bliver trykt, 25 Øre om Maaneden.

Prisen paa Avertissementer er 5 Øre pr. Linie.

**↻ Annoncer. ↻****3 Maaneders Kursus.**

Nu før Eksamen kunne nogle Elever faa en grundig Undervisning i Græsk og Matematik, navnlig Matematik, hos

**O. Lange.**

NB. Talrige anbefalinger haves.

**Funden Kniv.**

En lille brunskafet Kniv, funden paa Latinskolepladsen, er indleveret og kan mod Betalingen af dette Avertissement afhentes hos *Forretningsføreren.*


**Andreas Dolleris.**


*BOGHANDEL.*

 Dansk og fremmed Litteratur. 

**Skolemateriel.**

