



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skole- Budstikken.

Redigeret og udgivet af H. & O. Bruun.

Udgaar hver Onsdag og koster 25 Øre pr. Maaned.

Nr. 11

Onsdag 22. Januar 1908.

1. Aarg.

Ugerevue.

Sneen blev alligevel til mere Fornøjelse end oprindelig ventet, det blev paa entelte Veje helt godt Slædeføre, navnlig Horsensvejen og Roms Hule var ypperlige Rutsjebaner, og der mødte ogsaa en Mængde med Slæder. Men der kan heller ikke tænkes en fornøjeligere Spørt end at suse ned ad Bakkerne, det virker elektriserende selv paa Tilskuerne, som straks møder op i Mængde. Desværre sker der af og til Uheld, saaledes ogsaa forleden, da Cand. Jensen blev reven omkuld af en Slæde og blev slemt forslaaet. — I Ugens Løb har der været afholdt Lærermøde, hvor hver Elev er blevet taget for, og hvor Karaktererne og Anmærkningerne er gennemgaaede. — Det er nok ikke lutter rosende Bemærkninger, som fremkommer over os Elever; det kunde være interessant at høre lidt deraf. Budstikken faar sikkert ogsaa sin Omtale! Tak, den er vist god!

Blandt Eleverne begynder man at mærke, at Skoleballet nærmer sig, der engageres Damer, ordnes Quadriller osv. Men ellers er

denne Uge gledet stille hen; naa, særlige Begivenheder kan jo heller ikke ventes hver Uge, hvem véd hvad næste kan bringe?

Latinerbal.

Erindringer fra Aalborg Katedralskole omkring 1880.

Latinerballet var Aarets store Begivenhed, det blev imødeset med stor Længsel, og navnlig blandt Pigeskolens Ungdom med megen Spænding — mom jeg i Aar bliver inviteret med? — hvem mon jeg skal med? var de staaende Spørgsmaal. Thi kun hvis man blev inviteret af en af Skolens Elever kunde man komme med til denne celebre Fest. Naa, en skønne Dag ringede det paa og hvem stod udenfor Døren — lidt genert over Situationen — andet end en lang Skoledreng: om Petra maatte komme med ham og hans Forældre paa Ballet. Stor Jubel. Baldragten kom frem til Eftersyn — nej, den kunde umulig gaa igen i Aar, naar Petra skulde med Johannes paa Bal, maatte hun se ordenlig ud — og saa maatte Far spendere ny Dragt,

han brummede over Nutidens Flothed, men da det kom til Stykket, var han selv den ivrigste for at faa hende pæn!

Et Par Dage før Ballet ringede det igen. Johannes mødte for at overrække sin Dame Balkortet, fyldt helt til »4. Extra«. I Skolen engageredes nemlig, der var formelig Tuskhandel om Damerne: «Vil du ta'e min Dame til Lanciers, saa skal jeg ta'e din til Cottilons» osv., og den Skam vilde ingen Dreng have siddende paa sig, at hans Dame ikke allerede mange Dage før Ballet skulde have sit Balkort fyldt.

Selve den store Aften mødte saa Kavaleren med Vogn for at hente Damen, ogsaa den Pligt at hente hende og følge hjem paahvilede ham, og nu morede de sig kongeligt hele Aftenen. Ballet førtes op af Skolens Dux (det var Nr. 1 i øverste Klasse), den Herre saa Skolen op til hele Aaret igennem — kun denne ene Aften var der ikke én, der misundte ham. Det var nemlig gammel Tradition, at Skolens Dux skulde føre Ballet op med »Skolens Perle« (Rektors Datter), men da hun forlængst havde passeret det gode Haabs Forbjerg, og saa længe nogen Elev kunde huske, hvert Aar havde været opførende Dame, var hun jo blev en lovlig gammel i Tjenesten, hvorfor det nærmest blev et Slags Hoveriarbejde for Eleverne at røre hende.

Latinerballet var altid i Januar Maaned, medens Studenterne var hjemme, og det blev derfor ogsaa et Bal for Byens unge Damer.

P.

Aabent Brev fra Realklassen.

Kære Budstik! Hvordan gaar det nu i det nye Aar, dels med dig og dels med Skolen? Sig mig, har Du lært Parolen; lært at »stikke under Stolen«. Husker Du dengang ved Starten, at i Nummer 1 der var en Rubrik, Du kunde spart 'en, hvor man spurgte og fik Svar. Svaret la'r saa længe vente, det for Skolen er en Skam: Duften er den gamle, kendte, Stanken den er lige stram! Vil vort Byraad ikke lave os en Række WC'er, maa vi stadigt Vandspring have, ja — og Toilet-papir.

Valdemar Christensen.

Harald Møller.

Peter Andersen.

Henrik Bruun.

Ejgil Winkel.

Hans Povlsen.

Valdemar Egsgaard.

Peter Maks Pedersen.

Hans Jørgen Hansen.

Otto Bruun.

Klasseudflugt.

I den Tid, Professor Krarup var Rektor ved Vejle Latin- og Realskole, gjorde Eleverne i de højere Klasser en Gang imellem længere Ture med en Lærer i Spidsen f. Ex. til Himmelbjerget, og disse Ture staar endnu for de tigliger Elever som noget af det fornøjeligste i deres Skoletid. Ogsaa i de senere Aar har der

været stærk Stemning i de forskellige Klasser for at gøre en Fod- eller Cykletur, en enkelt Klasse med en Lærer, men endnu er det ikke blevet til noget; rigtignok er der blevet foretaget smaa Udflugter som til Himmel-pind, hvor de for Anmærkninger og daarlige Karakterer sammen-sparede Penge er gaaet til et lille fornøjeligt Traktement. Nu endelig ser det ud til at en ordentlig Tur skal komme i Stand, idet nemlig Hr. Løjtnant Ishøy har lovet at sætte sig i Spidsen for en flere Dages Cykletur til For-aaret, hvor kun Elever i Real-klassen kan deltage. Den Plan for Turen, der er bleven mod-taget med største Bifald, er følgende: Om Morgenen den 8. Maj (Store Bededag) Kl. 6 samles Deltagerne f. Ex. i Skole-gaarden, og naar de er samlet alle, startes der altsaa omtrent Kl. 6 $\frac{1}{2}$. Det første Maal er Horsens, og ad Landevejen, hvor der er ca. 3 $\frac{1}{2}$ Mil, vil den kunne naas Kl. 8,50, naar der køres med en Fart af 1 $\frac{1}{2}$ Mil i Timen, hvilket er meget lavt sat. Lad os saa regne 25 Minutter til at se Horsens, saa startes altsaa Kl. 9,15, og den 2 $\frac{3}{4}$ Mil lange Vej til Skanderborg tilbagelægges paa 1 Time 50 Minutter, altsaa i Skanderborg Kl. 11,5 hvor Frokosten kan indtages enten i Byen eller i en Vejgrøft lidt udenfor, hvilket er mere gemytligt, Drikkevarer kan saa hentes fra Byen. Frokostopholdet kan vare en Time, og saa gaar den for fuld Damp ad Ry (eller Laven) til, der jo ligger lige ved de fortryllende Himmelbjergene. Den ca. 2 Mil

lange Vej tilbagelægges paa ca. 1 Time 20 Min., og vi er altsaa i Ry ca. Kl. 1,25. Og da det er Meningen at overnatte i Ry, har vi hele Eftermiddagen at se os om i, og den vil sandsynligvis blive brugt til en Sejltur til Hiim-melbjerget. Den næste Morgen, altsaa den 9. Maj, efter det fornødne Foder, vel ca. Kl. 10, køres ad Silkeborg til, som efter ca. 2 Mils Kørsel naas Kl. 11,20. Lad os nu regne en Time til de vigtigste Udsigter og Cyklerepa-rationer. Kl. 11,20 køres der altsaa for fuld Fart ind over He-den ad Herning til, der efter 5 Mils Kørsel naas Kl. 2,40. Her spises der til Middag og Byen beses, og den Aften maa man, for at kunne udholde næste Dags Strabadser, gaa tidlig i Seng. Næ-ste Morgen op Kl. 6 og afsted Kl. 7 ad Vejle til over Gl. Aren-borg, i hvis Kro spises Frokost, og med ialt ca. 2 Timers Ophold kan de 8 $\frac{1}{2}$ Mil til Vejle klares paa 7 Timer 40 Minutter, altsaa i Vejle Kl. 2,40. Et nøjagtigt Reglement med Overslag over hver Elevs Udgifter, hvad der er forbudt paa Turen og hvor ofte der skal holdes Hvil, med Bøder og alt, vil blive udarbejdet. Det anbefales andre Klasser at gøre lignende Ture.

Rebus.

R 1



Briller og Pincenez

faas bedst og billigst hos

Carl Berg.

De stærkeste

Gymnastiksko

er med Kronesaal og faas hos

J. Jensen Bang.



Husk

Victor Dethlefsens

Boghandel.



Alfred Astrup,

Raadhusørvet.

Det bedste er altid det billigste.
Godt Værktøj er halvt Arbejde.

„Biografen“

er et græsk Navn, men anbefales ikke desto mindre Latin-Skolens Elever.

Kosmorama

bringer 2 Gange ugentlig nyt, flot Program.

Bøger indbindes

i elegante og solide Bind.

Harald Petersens

Bogbinderi. Nørregade 24.

Hos

P. Spangs Eftflg.

er

Vejles største Udvalg af

Chokolader og Delikatesser.

Alt for

Amatørfotografer.

Fotograf **R. K. Larsen,**
43. Grønnegade 43.

Brugte Bøger købes og sælges.

N. Andersen, Grønnegade 8.

Mit store Udvalg i fine

Konfekturner
og **Dessert-Chokolader**
anbefales.

C. Lund, Nørregade 28.

Engelsk Klædelager
(Import)

high class tailor-establishment, complete stock of every thing for gentlemen. Engelsk Hattemagazin. Manschetlinned sælges en detail til en gros. Priser.

A. Christensen, Vesterg. 9.

Amatørfotografer

køber billigst

fotografiske Artikler

hos

A. H. Fabers Eftflg.

Vejle Materialhandel.