



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skole- Budstikken.

Redigeret og udgivet af H. & O. Bruun.

Udgaar hver Onsdag og koster 25 Øre pr. Maaned.

Nr. 12

Onsdag 29. Januar 1908.

1. Aarg.

Mel.: Og det var i Aaret 1807.

Og det var i Aaret 1907,
i Skolen »den lærde« i Vejle,
at »Budstikken« kom — man sku'
tro det var Lyv —
den vilde til Stemningen bejle.
Ved Underholdning kvik, ved Ros
og ved Kritik,
saa harmløs om Slendrian og om
gammel Skik,
vi ønskede just at bringe friske
Pust
til Pædagogiken den tørre.

Et Fjerdedel Aar for Programmet
vi loyalt
har kæmpet — lidt Hjælp gav
Reklamen —
men nu vi siger Stop, ikke sandt,
hvor fatalt,
nu nærmer sig jo stærkt vor Ex-
amen.
Vor Tak enhver nu tag, som støt-
tet har vor Sag,
til næste Vinter maa for den en
anden slaa et Slag.
Vi slutte vil med Ønsket om en
Fremtid lys og klar,
for Hjemmet, for Rektor og for
Skolen.

Ugerevue.

Igen er en Uge forløben, og dens Begivenheder bliver de sidste, der kommer i »Budstikken«, der af mange Grunde maa tage sin Afsked som Skoleblad. — En Dag i Begyndelsen af Ugen var der stor Glæde blandt Eleverne, det var nemlig bleven meldt, at en Lærer maaske ikke kom den Dag, mange glædede sig allerede til eventuelle Fritimmer. Men nej, saadan skulde det ikke være. Læreren mødte paa Skolen Kl. 10, og stor var Sorgen; dog fik de Klasser, der havde Sang, en ekstra Fritime. Man har i Skolen begyndt at kunne spore en Frimærketid, der jo sædvanligvis kommer i Perioder. Og lad os haabe, at den i Aar maa blive fuldt saa god, som de foregaaende Aar, thi saa er der Liv i Skolen, og man ser Eleverne samles i Klynger om en Handelsmand, der søger at forklare de begyndende Samlere, hvor billige og dog sjældne hans Frimærker er, og om muligt faa dem praktet nogle paa. Godt er det, at det ikke, som saa meget andet, er forbudt at handle med Fri-

mærker i Skolen, thi intet udvikler som dette Handelstalent og andre gode Egenskaber, der kan faa stor Betydning senere i Livet. En stor Begivenhed for Skolen nærmer sig, nemlig det aarlige Latinskolebal. Enkelte vil endog paastaa, at det skal være om 14 Dage, gid det var saavel.

For sidste Gang

skal altsaa »Skole-Budstikken« deles ud mellem Lærere og Elever i Vejle højere Almenskole. Det er helt vemodigt at tænke paa, men hvem ved, maaske vil nogle andre Elever følge i vort Fodspor og udgive en Skoleavis igen. Men vi siger dem i Forvejen, at let er det ikke at faa Stof, som kan interessere Eleverne og ikke støde Lærerne. Vi har i den Henseende gjort mange Erfaringer, og lidt mange Skuffelser. Vi troede, det kunde være saa let, og havde ventet os Støtte fra forskellige Sider, ja, havde endog drømt om, at Lærerne selv kunde have haft et og andet paa Hjertet, som de vilde have benyttet Lejligheden til at faa frem gennem Budstikkens Spalter. En Gang om nogle Aar, naar vi, som nu gaar her i Skolen, er spredt for alle Vinde, én sidder i Asien, én i Afrika, én sælger Rosiner i Løgstør, og én er maaske Minister, saa vil det være morsomt at tage »Skole-Budstikken frem, den vil minde os om vor Skole, vore Lærere og vore Kammerater, navnlig de Numre, hvori enkelte af dem er nævnede, de er desværre

kun faa, mangt og meget, som ellers vilde være glemt, opfriskes, og det vil kunne skaffe mange fornøjelige Timer. Og hvem véd, maaske vil vore Modstandere fortryde, at de har stillet sig saa uvenligt overfor vort lille Skoleblad. Ja, de vil nok læse Budstikken og opdage, at det, de før antog for onskabsfuldt, kun er harmløs Spøg, som ikke kan vække Splid og daarligt Kammeratskab mellem Eleverne i en ordentlig Skole.

Jubilæum.

Ved 1. Gymnasie- og Realklasses 25-Aars Jubilæum 1933 mødes til Fest i Skyttehuset følgende:

Kancelliraad *P. Andersen*, »Fars Søn«,
 Frimærkesnyder *O. Bruun* (dekoreret med Anarkisternes Hædersmedalje med Ret til at bære samme),
 Rejsestankfordrivningsinspektør *H. Bruun* (ansat ved de højeste Almenskoler i Danmark),
 Direktør *V. Christiansen* (ansat ved Gymnastiksalens Støvsugerkompagni),
 Bademester *V. Egsgaard*,
 Jordemødermand *C. Glud*,
 Balletmester *H. J. Hansen*,
 Degn *P. Hassing*,
 Lektielæsningsinspektør *H. Hess*,
K. Meilvang, Redaktør for Ugebladet »Taarepersen«,
 Trælstdirektør, Etatsraad, Kmd. af Dbg. p. p. *Harald Møller*,

C. Nielsen, Direktør ved de forenede Brugsforeninger,
Luftskibschaffeur P. M. Petersen
(Ruten Vejle—New-York),
Kattejæger Jens Anthon Petersen,
Undervandsbaadsmand H. Poulsen,
Pastor Th. Poulsen Ravn,
Fru C. Glud, f. Petersen, og
Margarineingeniør E. Winckel.

I forrige Uge

fik vi en Artikel om visse mindre vellugtende Steder hørende til Skolen. Vi var straks Fyr og Flamme! Ja, den skulde i Budstikken, den var mageløs! Ved nærmere Eftertanke fandt vi dog, den var for kras, der vilde sikkert blive sagt, at det lugtede ufint at optage sligt i et ellers saa pænt Blad osv. Men vi kan trøste Indsenderen med, at det vist kun kan være et Tidsspørgsmaal; om kortere eller længere Tid vil de omtalte Forhold vel blive forbedrede, og en Række pæne lystmalede W. C.'er vil blive stillet til Elevernes Raadighed, i hver Klasse kommer til at hænge en Nøgle, Ordensduxen vil faa Opsyn med, at den hænger paa sin Plads og at ingen forurener de probert holdte Rum, samt melder Hr. Rektor den mindste Uorden. — Vi kunde næsten misunde dem, der til den Tid bliver Elever.

Vise af Erik Bøgh.

Véd Du en forhærdet Sjæl,
En, som Rang og Stand ej ænser,
Som saagar tør være fæl
Imod Eksellencer,
En, som i Frækhed det dertil har drevet,
At han har lastet, hvad Damer har skrevet,
Saadan et Udyr med Næb og med Klør
∴ Han er god til Redaktør. ∴

Véd Du én, der staar for Skud
Og har ingen ømme Steder —
En, med rigtig garvet Hud,
Sejg som Saalelåder. —
En, der fra Morgen til Aften kan taale
Forfra og bagfra at prikkes med Naale
Uden at miste sit gode Humør —
∴ Han er god til Redaktør. ∴

Véd Du én, der som en Struds
Alt kan sluge, alt fordøje —
En, der selv i Søl og Smuds
Vove tør sin Trøje —
En, der kan dyppes i Fjer og i Tjære,
Galde og Svarte — ja, hvad det skal være —
Og som endda ikke skifter Kulør
∴ Han er god til Redaktør. ∴

Véd Du fremfor alting én,
Der tør binde an med alle,
En, der staar paa egne Ben —
Staar til han maa falde. —
Men, som om ogsaa i Dag man ham fælder
Atter i Morgen til Kampen sig melder
Lige saa lystig og trøstig som før —
∴ Han er god til Redaktør. ∴

Løsningen paa Rebussen i sidste Nummer er:

En Bager.

Løst af »Hanrej« og »Ama«.
Løst som »Efterret« af P.

Alle 12 Numre af »Budstikken«

faas for 50 Øre.

Enkelte Numre 5 Øre.



Briller og Pincenez

faas bedst og billigst hos

Carl Berg.

Brugte Bøger købes og sælges.

N. Andersen, Grønnegade 8.

Mit store Udvalg i fine

Konfekturer
og **Dessert-Chokolader**
anbefales.

C. Lund, Nørregade 28.

De nyeste, fikseste Hatte, Kasketter,
Slips, Flipper, Manchetter

fra **Waldemar Joost**
bli'er altid rost.

Amatørfotografer

køber billigst

fotografiske Artikler

hos

A. H. Fabers Eftflg.

Vejle Materialhandel.

Alfred Astrup,

Raadhustorvet.

Det bedste er altid det billigste.
Godt Værktøj er halvt Arbejde.

Bøger indbindes

i elegante og solide Bind.

Harald Petersens

Bogbinderi. Nørregade 24.

De stærkeste

Gymnastiksko

er med Kronesaal og faas hos

J. Jensen Bang.

Husk

Victor Dethlefsens

Boghandel.

Engelsk Klædelager

(Import)

high class tailor-establishment,
complete stock of every thing
for gentlemen. Engelsk Hatte-
magazin. Manschettlinned sælges
en detail til en gros Priser.

A. Christensen, Vesterg. 9.

„Biografen“

er et græsk Navn, men anbefales ikke desto mindre Latin-Skolens Elever.

Kosmorama

bringer 2 Gange ugentlig nyt,
flot Program.

Hos

P. Spangs Eftflg.

er

Vejles største Udvalg

af

Chokolader og Delikatesser.

Alt for

Amatørfotografer.

Fotograf **R. K. Larsen,**

43. Grønnegade 43.

Exprestrykkeriet, Vejle.