



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Beretning 1 9 5 7.

Skolen forbereder gennem 4 mellemskoleklasser og 1 realklasse til mellem-skole- og realeksamen.

Vi begyndte den 14. august - alle samledes på legepladsen, og skolens flag blev hejst, medens vi sang: "Der er ingenting, der maner". Derefter begyndte morgensangen, og der blev udtalt ønsket om et godt skoleår.

Den 24. oktober var det "De forenede nationers dag", og ved morgensangen, blev der talt om det arbejde, der gøres i fredens tjeneste. En lille konkurrence blev afholdt og forskellige plakater og tryksager taget i brug.

Få dage efter - d. 29. oktober - var det "Nordens dag", også denne blev erindret på lignende måde.

Den 2. december afholdtes under stor tilslutning den årlige skolefest - Der opførtes "Aprilsnarrene", som fru Olesen havde iscenesat, og der blev sunget af skolens elever. Foruden de fleste forældre og en del søskende deltog fhv. skolebestyrer Bertelsen og adskillige gamle elever i festen. Også sognerådene var repræsenterede.

Der herskede en hyggelig og fornøjelig stemning - og da man kl. 24 kunne slutte med at synge: "Der er et yndigt Land" var vist alle enige om, at det havde været en vellykket skolefest.

Den 22. december holdtes juleafslutning. Gymnastiksalen var smukt pyntet af eleverne, og et juletræ var et glansfuldt midtpunkt. Provst Senstius holdt jule-talen og naturligvis blev de kære gamle julesalmer sunget, medens vi gik rundt om træet.

Efter juleferien begyndte skoleåret igen d. 7. januar. I foråret har en del af de store elever været i Horsens, hvor General Motors viste film og fysiske eksperimenter.

Den 2. maj var III ml. en eftermiddagstur i Våhr kirke, hvor pastor Sørensen var så venlig at fortælle om kirken og stedets historie.

Befrielsesdagen blev mindet d. 4. maj. Hr. Bertelsen var kommet til stede og fortalte om hin mindeværdige aften - som prentede sig så dybt i vort sind.

Lærer Grønnegaard uddelte af "Hovedgaard Realskoles Fredsfond" præmier til to flinke elever, nemlig Anna Rasmussen, realklassen, og Emil Jensen, IV ml. Efter den lille festlighed - der sluttede ved 12 tiden - holdt man fri resten af dagen.

I den kommende sommerferie skal 2 hold på lejrskole under ledelse af hr. Toubøl. Desuden medvirker fru Skjærbæk og lærer Walther, der efter sommerferien overtager realskolens matematiske fag.

Vi har af forskellige grunde i år ikke deltaget i nogen skolescene-forestilling, men vil naturligvis føre den gode gamle tradition videre i håb om, at teatret i Horsens under en eller anden form bliver bevaret.

I begyndelsen af det nye skoleår påtænker vi en skoleudflugt.

Tirsdag d. 25. juni var der årsafslutning og translokation med udstilling af elevernes arbejde i tegning, sløjd og håndarbejde.

Til slut vil jeg gerne udtale min bedste tak til forældre, elever, realskolens lærerkræfter og de velvillige myndigheder, som har støttet skolen i det forløbne år.