



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

JYDERUP REALSKOLE

Årsberetning
— 1952 —





Skolen har fået et bomærke, Aladdinlampen omgivet af skolens navn.

Kundskab er som Aladdinlampen, ved at gnide, d. v. s. pleje og udvikle den, får vi kraft til at tage kampen for tilværelsen op; men ligesom lampens ånd blev vred på Aladdin, da han vilde bruge dens kraft til at gøre sig selv til den største og skabe sin egen gud, således går det også med kundskaberne, når de ikke bruges ret. Glemmer man, at al viden og kunnen skal bruges med kærlighed og menneskelig varme, vil den kun bringe hårdhed, kamp og kulde.

Lad da vort bomærke minde os om, at kundskabens lampe skal løftes af den naturens ædle søn eller datter, der ejer hjertets varme — den vil da bringe lys og lykke til mange.

JYDERUP REALSKOLE

Årsberetning 1952



In memoriam

Skolebestyrer
A. Knudsen.



I slutningen af august 1951 blev skolebestyrer Aksel Knudsen pludselig og uventet syg, og den 5. september indtraf døden på Holbæk sygehus, hvor han var blevet indlagt. En særpræget, dygtig skolemand var gået bort, en næsten ufattelig tildragelse for hans familie og venner, der for saa kort tid siden havde set ham rask og rørig.

A. Knudsen stammede fra Holmsland, hvortil han stadig følte sig knyttet med stærke bånd. Hver sommerferie drog han til sit sommerhus ved Søndervig for at holde ferie i sin fædrene egn, og her samlede han slægt og venner til fornøjeligt samvær i feriens løb.

Som ung lærer kom A. Knudsen til Jyderup realskole i foråret 1918 og fik her sit fremtidige virke. Det varede ikke længe, før han ved sin retlinede karakter og dygtighed skabte sig en stærk position i Jyderup. Foruden sine elevers hengivenhed vandt han sig respekt og agtelse langt uden for skolens kreds.

A. Knudsens store interesse var naturhistorie. Hans viden på geologiens, zoologiens og botanikens område var meget omfattende. Gennem sine spiringsforsøg, akvarier og især på sine ekskursioner førte han sine elever ind i naturens verden og åbnede deres blik for naturens skønhed og hensigtsmæssighed. Det var en fornøjelse at strejfe gennem mark og skov sammen med A. Knudsen på de forskellige årstider, man følte sig beriget og lærte at vandre med åbne sanser i naturen.

A. Knudsen var en stærk personlighed, han kunne overveje længe for og imod, før han tog en afgørende beslutning, men var den først fattet, stod han urokkelig fast. Han var i besiddelse af humor og lune og blev på naturlig og selvfølkelig vis midtpunktet i et selskab. I samvær med A. Knudsen fik man en ejendommeligt følelse af tryghed, man følte rent instinktivt, at man stod overfor en mand uden svig.

I 1942 blev A. Knudsen leder af Jyderup realskole, som han købte et par år senere. Hans tid som skolens leder blev kun kort, men den har sat sig dybe spor i skolens udvikling. Vi, hans medarbejdere, vil mindes A. Knudsen som den dygtige lærer og skoleleder og som den gode, trofaste ven.

V. HANSEN.

Den sidste vej.

Skolebestyrer Knudsens sidste vej blev for alle, der fulgte den fra først til sidst, af en så gribende skønhed, at den for stedse prægede sig ind i vor bevidsthed og blev en af de begivenheder i vort liv, som er med til at præge det.

Det er d. 8. septbr. 1951. Rejsen begynder med en enkel højtidelighed i Holbæk sygehus' kapel, hvorefter sørgetoget i morgensolens første stråler kører mod den by, der har været hjemsted for skolebestyrer Knudsens rige virke. Ved Jyderup kirke venter en hundredtallig skare af byens og egnens folk, først og fremmest børn og unge, der har siddet under den fremragende lærers kateder, og som nu vil vise ham den sidste ære.

Under gribende stilhed bæres båren af medarbejdere til den gamle kirke, hvor skolebestyrer Knudsen så ofte har fundet sin plads. Båren er smykket med efterårets vemodige, stærke farver, vemodige fordi de fortæller, at sommerens liv er ved at ebbe ud, og stærkt virkende, fordi de stadig minder os om, at efter en vinternat i jordens skød vil livet atter opstå friskt og ungt i det forjættende forår.

Højtideligheden i kirken er af en enkel storhed, som man sjældent oplever det. Ingen store ord eller overdrevne gestus, men en bevæget inderlighed præger det korte samvær. Stilfærdigt og jævnt tales af venner, stilfærdigt og jævnt taler skolebestyrerens

broder, netop så stilfærdigt og inderligt, som det passer til den ægte søn af det jydskt bondeland, som her bier en stund på sin sidste rejse.

Fra kirken følges rustvognen til fods til realskolen, hvor den svinger ind ad indkørslen, forbi det store flag, som skolebestyrer Knudsen så ofte med venlig hånd har sat på hel eller halv, alt efter livets omskiftelighed. Nu vajer det lavt for ham selv, da han kommer for at sige det sidste farvel til den arbejdsplads, der har været hele hans liv. Rustvognen standser på skolens legeplads, og eleverne samles om den i tavs ærbødighed, og en broder bringer en tak for, hvad skolen har betydet for et virksomt menneskes liv, og for, hvad skolebestyrer Knudsen har fået lov at udrette her. I børnenes øjne, vemodige og blanke, læser man den ægte følelse af venlighed og taknemlighed, som ord ikke formår at give udtryk for, men som er en af de rigdomme, der gør tilværelsen smuk trods alle fejl og mangler, og med en af skolebestyrerens yndlingssalmer: *Altid frejdig, når du går, tager eleverne afsked med den mand, som var deres ven af hjertet.* Rustvognen sætter sig langsomt i bevægelse og begynder den lange vej mod Jylland — mod hjemmet.

På den lange køretur fra Jyderup til Holmsland ved Ringkøbing fjord gør den tanke sig mere og mere gældende, at vi er på rejse gennem selve livet, at hele denne sidste vej er et billede af skolebestyrer Knudsens hele liv og natur. Denne tanke har gjort sig gældende helt fra morgenstunden, men stærkere virker det, da vi i eftermiddagens lys passerer den jydskt jord, hvor frugtbare marker afløses af urørt hede og af hede under nydyrkning. Skolebestyrer Knudsen holdt jo af alt, hvad der groede og lykkedes, men han havde også lyst til at brække hede og få noget til at gro, hvor det ikke havde groet før, og han var ikke bange for at gøre det hårde arbejde, der er en nydyrkers lod.

Derfor var det, at han kunne arbejde så uegennyttigt og var lykkelig, når han kunne få det til at gro, og derfor var det, at han aldrig opgav en elev. Han troede på, at i enhver sjæl kan det sande menneskeliv spire og gro, blot der bliver fredet om det, og blot vildgræsset bliver luget med tålmodighed, som hede-bonden i årevis må luge sin mark for lyng. Skolebestyrer Knudsens store kærlighed til naturen var betinget af, at han i naturens mangfoldighed af liv så en bekræftelse på, at liv kan vokse frem og trives overalt, blot vi giver det lov. Hans tanke om viden om naturen var, at den skulle virke befrugtende og ud-

viklende på menneskets personlighedsliv og gøre det rigere. Derfor var hans livs arbejde at dyrke liv og at frede om det dyrkede.

På denne måde var skolebestyrer Knudsen helt i pagt med den jydsk jord, hvor han i hjertet havde hjemme.

Hjemme, — ja, så nærmer vi os Ringkøbing, hvor flere pårørende støder til. Langsomt fortsættes ud på Holmsland mod Nysogns kirke — hans barndoms kirke. I Kloster standser vi, til fods følger vi de sidste 5-600 skridt, og medens solen går i hav og sender sine sidste velsignende stråler ned over et ærligt livsarbejdes afslutning, føres båren ind i det lille, lavloftede kapel, hvorfra det i morgen skal føres ud og sænkes i en grav i den fædrene jord — en grav smykket med et væld af blomster fra alle landets egne, men først og fremmest fra den egn, der skylder skolebestyrer Knudsen så meget.

THS. VANG PETERSEN.



ÅRET, DER GIK —.

Ved slutningen af sidste skoleår indtraf den sørgelige begivenhed, at to af skolens elever, Knud Larsen og Poul Henning Jensen, begge fra den afgåede realklasse, forulykkede på Skarridsø, hvorved de begge omkom. Skolens lærere og elever, der omgikkes dem på nært hold, vil bevare mindet om dem som to humørfyldte og gode drenge, og således vil vi ære deres minde.

Ved sommerferiens begyndelse havde den afgaaende realklasse en dejlig skolerejse til Norge. Vi besøgte Trondheim, hvor vi nød stor gæstfrihed hos norske kammerater, og hvor vi iøvrigt i deres selskab lærte byen og omegnen at kende. Desuden var vi til tops i Dovre og havde to dejlige dage i Oslo og omegn. Turen

varede 12 dage og lededes af fru Gybel Jensen og Vang Petersen.

Samtidig var IV m en tur på vor egen skønne klippeø, Bornholm. Denne tur var ligeledes vellykket, trods et noget fugtigt vejr. Den lededes af G. A. Hansen og frue.

Idrætsstævnet, der som sædvanlig afholdtes i september, måtte vi aflyse deltagelse i på grund af skolebestyrer Knudsens død. Skolen mistede således den sidste år erhvervede vandrepokal uden kamp. Skolefesten i november blev ligeledes aflyst.

1. december overgik skolen til de nye bestyrere.

I januar havde skolen besøg af tankelæseren Villefrance, der gav forestilling i gymnastiksalen i sidste time.

Noget senere optrådte tryllekunstner og jonglør i salen.

21. februar besøgte håndgerningsinspektrice fru Buhelt skolen.

18.-20. marts var forældredage, alt for få forældre besøgte skolen.

7. april havde fru Gybel Jensen indbudt forældre til de store piger til at overvære gymnastik til musik. Også her var besøget for ringe.

21. april: Filmen »Tundra« vistes i gymnastiksalen i de første 2 timer.

Den årlige sangaften er fastlagt til lørdag den 17. maj. Eventuel overskud skulle indgå i et rejsefond for eleverne.

Lægeundersøgelse foretoges af skolelægen, dr. Hallager i november. Sundhedstilstanden var tilfredsstillende.

Tuberkulosestationen foretog gennemlysning af alle elever og lærere d. 30. novbr. på skolen. Resultatet var også her tilfredsstillende.



Bøger for næste skoleår.

4. UNDERKLASSE

Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog for købstadskolen, 4. skoleår. Lerche og J. Jørgensen: Dansk stil, III hæfte. En salmebog. Skolesangbogen og »Syng dig glad«. C. C. Christensen og Krogsgårds atlas for folkeskolen. Friis-Petersen og Gehl-Jes-

sen: Den ny regnebog IV del. Axel Nielsen: Geografisk arbejdsbog II og III. Herman Larsen: Stilebog 3.-4. skoleår. Dansk-bøgerne skal være den nye udgave.

5. UNDERKLASSE

Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog for købstadskolen, 5. skoleår. Lerche og J. Jørgensen: Dansk stil, IV hæfte, 5. skoleår. En salmebog. Skolesangbogen og »Syng dig glad«. C. C. Christensen og Krogsgårds atlas for folkeskolen. Friis-Petersen og Gehl-Jessen: Den ny regnebog, V del. Axel Nielsen: Geografisk arbejdsbog III. Noline Helms: Danmarkshistorie. Axel Nielsen: Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog II.

I MELLEMSKOLEKLASSE

En salmebog. Det ny testamente. Brodthagen og Jørgensens bibelhistorie. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemsk. I, ny udgave. Lerche og Edv. Hansen: Skriftlig dansk, I. mellemsk., ny udgave. Rudolph Benzon: Retskrivnings- og fremmedordbog 1948. Herman Larsen: 2 stilebøger 5.-7. skoleår. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen, I hæfte + øvelshæfte. L. Schmidt: Lærebog i historie for mell., I del, sidste udgave. C. C. Christensen: Geografi for mell., I del. C. C. Christensens landkort. Balslev og Andersens zoologi for mell. I del. Balslev og Simonsens botanik for mell., I hæfte. Sundorps fysik for mell., I del. Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog, I del, sidste udgave. Skolesangbogen og »Syng dig glad«. Gjellerups blok-tegnebræt.

II MELLEMSKOLEKLASSE

Brodthagen og Jørgensens bibelhistorie. En salmebog. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mell., II del, ny udgave. Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil med sproglære II, elevens bog, ny udgave, 1 litteraturhæfte efter aftale. Rudolph Benzon: Retskrivnings- og fremmedordbog 1948, øvelshæfte. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Eng. lærebog II del, sidste udgave. Øvelshæfte. P. Jacobsen: Eng. stiløvelse og grammatik. Ingerslev og Vibæk: Tysk læsebog for de yngste begyndere med gloser, sidste udgave. L. Schmidts lærebog i historie, I del. C. C. Christensens geografi for mell., I og II del. C. C. Christensens landkort. Balslevs botanik for mell., II hæfte, Balslevs zoologi for mell., I del. Sundorps fysik for mell., I del. Den ny geometri af Friis-Petersen, Jessen og Jensen. Jessen og Smiths aritmetik for mell. I. Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog, II del, sidste udgave. Skolesangbogen og »Syng dig glad«. Gjellerups blok-tegnebræt. Balslevs katekismus.

III MELLEMSKOLEKLASSE

Brodthagen og Jørgensens bibelhistorie. Det ny testamente. En salmebog. Hansen og Heltofts danske læsebog for mell., III del. Rudolph Benzon: Retskrivning- og fremmedordbog 1948. P. Christensens svenske læsebog, sidste udg. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil III. 2 litteraturhæfter efter aftale. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk III. P. Jacobsen: Eng. stiløvelse. Ingerslev og Vibæk: Tysk II for mellemtrinnet, sidste udgave. Vibæk: Tysk sproglære. L. Schmidts lærebog i historie, II del. C. C. Christensens geografi for mell., I og II del. C. C. Christensens landkort. Balslevs zoologi for mell., II del. Balslev og Simonsens botanik for mell. III hæfte. Elisabeth Thrydes flora. Sundorphs fysik for mell. I og II del. Rasmussen og Simonsen: Uorganisk kemi. Do. organisk kemi. Jessen og Schmith: Aritmetik for mell., II del. Friis-Petersen, Jensen og Jessen: Mellemskolens ny geometri. Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog, III del. Gjellerup blok-tegnebræt: Skolesangbogen og »Syng dig glad«. Et tegnebestik. Balslevs katekismus.

IV MELLEMSKOLEKLASSE

Det ny testamente. En salmebog. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mell., IV del. Nogle litteraturhæfter (efter aftale). Lerche og Hansen: Dansk stil III. Rudolph Benzon: Retskrivnings- og fremmedordbog 1948. P. Christensens svenske læsebog, sidste udgave. P. Jacobsen: Engelsk stiløvelse og grammatik. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk IV og øvelseshæfte IV. Ingerslev og Vibæk: Tysk II for mellemtrinnet, sidste udgave. En ordbog. Vibæk: Tysk sproglære. Kirchhoff: Tyske stiløvelser. L. Schmidts lærebog i historie, I og II del. C. C. Christensens landkort. C. C. Christensen: Geografi for mell., I og II del. Balslevs zoologi for mell. II. Balslev og Simonsens botanik for mell., IV hæfte. Elisabeth Thrydes flora. Sundorphs fysik for mell., II del. Rasmussen og Simonsen: Uorganisk kemi. Den ny geometri af Friis-Petersen, Jessen og Jensen. Jessen og Smith: Aritmetik for mell., III del. Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog, IV del. Gjellerups blok-tegnebræt. Et tegnebestik. Skolesangbogen og »Syng dig glad«. Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie for skole og hjem. Eksamensopgaver til mellemskoleeksamen, B. En dansk-engelsk ordbog.

REALKLASSEN

Hansen og Heltoft: Dansk læsebog V. Nogle litteraturhæfter efter aftale. Rudolph Benzon: Retskrivnings- og fremmedordbog 1948. P. Jacobsen: Engelsk stiløvelse og grammatik for rk. Ingerslev og Vibæk: Tysk III for realklassen o. l. trin, sidste udg.

Vibæk: Tysk sproglære. Kirchoff: Tyske stiløvelser. Nielsen og Hofmann: Fransk begynderbog, sidste udgave. L. Schmidts lærebog i historie for realkl. P. Munchs mindre lærebog i samfundskundskab, 13. eller senere udgave. Et landkort. Jørgensen og Andersens biologi for rk. Sundorphs fysik for rk., I og II del. Albert Christensen: Dagliglivets regning for rk. Erlangs logaritmetabel, udgave B. Eksamensopgaver til realeksamen. En tysk ordbog. Christiansen og Jensen: Aritmetik for realkl. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realkl. Reumert: Erhvervsgeografi for realklassen, IV udgave. Henrik Madsen: Fransk grammatik for realkl. Skolesangbogen og »Syng dig glad«.

Skolen har en del bøger, der kan lånes eller lejes.



LÆRERNE 1951—52

- Hr. V. Hansen: Tysk II m a og III m-r; historie IV m-r.
- Hr. Ths. Vang Petersen: Regning-mat.: III m a og IV m; fysik IV m-r; geografi r; sang: I m og III m-r.
- Frk. I. Hansen: Dansk: I m og 5. u; gymnast.: 4. u-II m; skrivning: 4.-5. u, I m, II m piger og III m piger.
- Fru Gybel Jensen: Engelsk I m-II m; regning: II m a; håndarb. II m-r; gymnast.: III m-r; religion: I a.
- Frk. Lis Burchall: Dansk 4. u; regning 5. u; håndarb. 4. u-I m; skrivning II m drenge; tegning 4.-5. u-I m; geografi I m; naturh. 4.-5. u og I m a.
- Fru A. Sørensen: Engelsk III m-r; fransk r; dansk II m.
- Hr. K. Clausen: Geografi 4.-5. u og II m-IV m; historie: I m b og II m-III m; skrivning III m og IV m drenge; regn. 4 u.
- Hr. P. Larsen: Dansk III m-r; regning I m b; religion: 4.-5. u og I b; tegning: II m-IV m.
- Hr. E. Sørensen: Religion II m-IV m.
- Hr. W. Sommer Nielsen: Gymnastik: alle drenge; naturhist.: I b og II-r; regning II a.
- Hr. J. Greisholm: Regn.-mat.: II b, III b og r; fysik I-III; sang: u og II; tysk II b; historie I a.

Hr. Greisholms timer var besørget af hr. G. A. Hansen, som forlod skolen 1. februar.

Som vikarer har virket: Fru Larsen, Jyderup, frk. Lykkeskov, København, frk. Rudolph, Vordingborg, hr. Holm Petersen, København, og hr. Kildegård Kristjansen, Vordingborg.

ELEVERNE

4. UNDERKLASSE

1. Kirsten Braband Andersen, fabrikant B. A., Alleshave.
2. Flemming Hansen, gårdejer H., Høed.
3. Aksel Gybel Jensen, repræsentant G. J.
4. Hans Henrik Jensen, forpagter J.
5. Anni Jørgensen, gårdejer J., Torpe.
6. Hanne Jørgensen, bogholder J.
7. Leif Skov Jørgensen, Kærnemester S. J.
8. Ulla Kristensen, chauffør Kristensen, Svebølle.
9. Kirsten Kristiansen, konstruktør K., Svebølle.
10. Ulf Buchwald Mortensen, repræsentant B. M.
11. Anny Dyveke Nielsen, smedemester N., Holmstrup.
12. Solveig Nielsen, vognmand Petersen, Mørkøv.
13. Arne Normand, politibetjent N., Føllenslev.
14. Jens Olesen, købmand O.
15. Kirsten Toudal Pedersen, gårdejer P., Bassebjerggård.
16. Ole Petersen, forpagter P., Rugtvedgård.
17. Agnete Lohmann Poulsen, godsejer L. P., Egemark.
18. Hans Rasmussen, vognmand R., Svebølle.
19. Per Rasmussen, vognmand R., Svebølle.
20. Margit Revsbæk, forpagter R., Høed.
21. Bente Weinreich, guldsmed W., Mørkøv.

5. UNDERKLASSE

1. Svend Bistrup, skovrider B., Torbenfeldt.
2. Ib Christiansen, vognmand C., Svebølle.
3. Jens Erik Enevoldsen, arbejdsmand E.
4. Anders Frost, forvalter F., Knabstrup.
5. Lizzie Hansen, gårdejer H., Snertinge.
6. Sejer Holm, husbest.inde D. Nejstrup, Aldersro pr. Værslev.
7. Birgitte Hjortsø, planteskoleejer H., Viskinge.
8. Hanne Pl. Jensen, mejeribestyrer J., Føllenslev.

9. Kurt Noer Jensen, gårdejer J., Høed.
10. Arne Munch, chauffør M.
11. Erik Nielsen, gårdejer N., Mørkøv.
12. Bent Olsen, boelsmand O., Rugtved.
13. Mogens Olsen, centralbestyrer O.
14. Kirsten Pedersen, proprietær P., Viskingegård.
15. Ole Rasmussen, vognmand R., Svebølle.
16. Ole Raun, kommunekasserer R.
17. Peter Schoch, proprietær Lind, Tornvedgård.
18. Finn Slott Sørensen, centralbestyrerinde fru S., Knabstrup.
19. Lena Voss Sørensen, gårdejer fru S., Jorløse.
20. Inger Agnete Treschow, godsejer T., Toftholm, Mørkøv.
21. Knud Weinreich, gårdejer W., Viskinge.

I MELLEMLASSE A

1. Dorthe Andersen, mejerist A., Ballebjerg.
2. Gunver Andersen, mælkehandler A., Særslev.
3. Lizzie Bruhn, kommis B., Mørkøv.
4. Jørgen Lund Christensen, gårdejer C., Mørkøv.
5. Karen Vibeke Christensen, fru C., Haunsø.
6. Erik Dyrholm, gårdejer D., Mørkøv.
7. Preben Finnemann, fabrikant F., Skamstrup.
8. Ruth Hvam, gårdejer H., Særslev.
9. Margrethe Gybel Jensen, repræsentant G. J.
10. Ruth Elva Jensen, arbejdsmand J., Mørkøv.
11. Preben Jensen, ølhandler J.
12. Preben Bruhn Jensen, gårdejer J., Tvede.
13. Leif Larsen, maler L., Skamstrup.
14. Lise Larsen, bestyrer L., Godthaab.
15. Anni Mikkelsen, husmand Nielsen, Godthaab.
16. Preben Buchvald Mortensen, repræsentant B. M.
17. Lone Fabricius Nielsen, forvalter F. N., Daurup.
18. Birthe Toudal Pedersen, gårdejer P., Bassebjerggård.
19. Annie Petersen, gårdejer P., Skamstrup.
20. Connie V. Rasmussen, bager R., Snertinge.
21. Inger Ravnebjerg, manufakturhandler R.
22. Fritz Møller Svendsen, arbejdsmand S., Mørkøv.
23. Elisabeth Sørensen, hotelejer S., Mørkøv.
24. Vagn Sørensen, tobakshandler S., Mørkøv.

I MELLEMLASSE B

1. Erna Andersen, gårdejer fru A., Jorløse.
2. Else Christensen, gårdejer C.
3. Ib Jørn Christiansen, mekaniker C.
4. Grethe Folting, arbejdsmand F.

5. Mogens Frederiksen, fru F., Svebølle.
6. Per Gundersen, købmand G.
7. Annelise Glenhøj, tømrer G., Akselholm.
8. Ellen Marie Hansen, boelsmand H., Jorløse.
9. Jørgen Hansen, savværksarbejder H., Svebølle.
10. Mona Lisa Hansen, vognmand H., Bregninge.
11. Poul Ernst Hansen, arbejdsmand H.
12. Vivi Høj, gårdejer H.
13. Anni Jensen, gårdejer J., Jorløse.
14. Jørgen Noer Jensen, gårdejer J., Høed.
15. Inger Johansen, skorstensfejmester J.
16. Preben Johansen, banenæstformand J.
17. Sonja Kuhr, gartner K., Regstruplund.
18. Ingeborg Kjær, gårdejer K., Viskinge.
19. Bent Larsen, skovløber L., Bro Mølle.
20. Tove Larsen, overlærer L., Akselholm.
21. Hanne Larsen, gårdejer L., Eskebjerg.
22. Finn Melchiorsen, fru Greisvold, Føllenslev.
23. Leif Mikkelsen, skytte M., Astrup.
24. Kirsten Seidelin Nørby, arbejdsmand N.
25. Per Pedersen, købmand P.
26. Jørgen Christian Petersen, gårdejer P., Eskebjerg.
27. Ella Rasmussen, stationsbetjent R.
28. Flemming Raun, kommunesekretær R.

II MELLEMLASSE A

1. Inna Wøldiche Christensen, skotøjshandler C., Mørkøv.
2. Tove Frandsen, købmand F., Knabstrup.
3. Søren Glud, proprietær G., Dianagård, Bjergby.
4. Elsebeth Hansen, gårdejer H., Høed.
5. Niels Henrik Hansen, bagermester H.
6. Anne Kirsten Jensen, slagtermester J., Mørkøv.
7. Ole Vang Jensen, viktualiehandler J., Mørkøv.
8. Else Johansen, husmand J., Friheden.
9. Ingelise Jørgensen, bogholder J.
10. Jørgen Jørgensen, underfodermester J., Ny Huse.
11. Anne Lise Larsen, manufakturhandler L.
12. Frede Larsen, gårdejer L., Bennebo.
13. Leif Larsen, overlærer L., Akselholm.
14. Tove Larsen, mekaniker L., Mørkøv.
15. Hans Peter Mathiesen, tømrer M., Tuse.
16. Arne Nielsen, købmand N., Tornved.
17. Birthe Nielsen, gårdejer N., Høed.
18. Birgit Lohmann Poulsen, godsejer L. P., Egemark.
19. Ager Rasmussen, fotograf R.

20. Erik Rasmussen, gårdejer R., Langevang.
21. Jørgen Thaysen, gartner T., Knabstrup.

II MELLEMLASSE B

1. Tove Boesen, proprietær B., Svebøllegavn, Svebølle.
2. Jørgen Christiansen, gartner C., Rønnekilde.
3. Per Clausen, tandlæge C.
4. Evy Hansen, mekaniker H., Viskinge.
5. Jørgen Hansen, savværksforpagter H.
6. Svend Aage Hansen, boelsmand H., Højsted.
7. Hans Christian Jensen, gårdejer J., Eskebjerg.
8. Aage Juul Jensen, gårdejer J., Højbjerg.
9. Birgit Larsen, gårdejer L., Eskebjerg.
10. Finn Willy Larsen, boelsmand L., Stokkebjerg.
11. Inger Marie Madsen, købmand M., Svebølle.
12. Erik Mathiassen, gårdejer Ottesen, Føllenslev.
13. Connie Nielsen, boelsmand N., Hagendrup.
14. Eva Nielsen, gårdejer N., Særslev.
15. Jytte Otto, møller O., Føllenslev.
16. Gitte Helmer Petersen, direktør H. P., Svebølle.
17. Mogens Petersen, manufakturhandler P., Bregninge.
18. Mogens Halby Petersen, boelsmand H. P., Hallebyore.
19. Poul Simonsen, overgartner S., Hjortsøgård.
20. Hanne Søggaard, boelsmand S., Ll. Stokkebjerg.

III MELLEMLASSE A

1. Flemming Byberg, tømrer B.
2. Gerda Carstensen, handelsmand C., Mørkøv.
3. Grethe Christensen, gårdejer C.
4. Hanne Frost, forvalter F., Knabstrup.
5. Ernst Hansen, vulkanisør H.
6. Niels Hjordsvar, gårdejer H., Konradsgården.
7. Aage Hørkilde, mælkehandler H.
8. Ole Høy, overlærer H., Mørkøv centralskole.
9. Johan Johansen, husmand J., Friheden.
10. Kirsten Johansen, bagermester J., Skamstrup.
11. Lis Kruhøffer, pantefoged K., Mørkøv.
12. Hans Henrik Larsen, boelsmand L., Ll. Stokkebjerg.
13. Hugo Lauridsen, skrædermester L.
14. Else Madsen, blikkenslager M., Mørkøv.
15. Jens Christian Mathiassen, gårdejer Ottesen, Føllenslev.
16. Ingelise Morthensen, musiker M., Mørkøv.
17. Annelise Møller, savværksarbejder M., Mørkøv.
18. Benny Nielsen, maskinarbejder N.
19. Bruno Nielsen, fabrikant N.

20. Hans Jørgen Nielsen, boelsmand N., Høed.
21. Mogens Nielsen, sadelmager N., Føllenslev.
22. Ruth Nielsen, gårdejer N., Mørkøv.
23. Lena Olsen, postbud O.
24. Mona Olsen, chauffør O., Mørkøv.
25. Grethe Boye Pedersen, fru P., Mørkøv.
26. Inge Stoll Pedersen, gartner P., Bjergby.
27. Arne Plambech, gårdejer Christensen, Mørkøv.
28. Lisa Slott Sørensen, centralbestyrerinde S., Knabstrup.

III MELLEMLASSE B

1. Annette de la Cour, ingeniør de la C.
2. Jørgen Enevoldsen, bagermester E., Viskinge.
3. Grethe Hansen, arbejdsmand H., Svebølle.
4. Margrethe Ibsen, dr. I.
5. Bent Jensen, fabrikant J.
6. Niels Henrik Jensen, snedkermester J.
7. Palle Jensen, tømrer J.
8. Rigmor Jensen, reservepostbud J., Faurbo.
9. Uffe Jensen, skovejer J.
10. Esther Jørgensen, boelsmand J., Eskebjerg.
11. Kirsten Jørgensen, godsejer Junker, Aunsøggård.
12. Ruth Kristensen, gdr. K., Hjembæk.
13. Bente Kristiansen, konstruktør K., Svebølle.
14. Rigmor Larsen, ejendomshandler L.
15. Ruth Mortensen, vognmand M.
16. Inge-Lise Nielsen, boelsmand N., Bennebo.
17. Bodil Bo Olsen, konsulent O., Højsted.
18. Ole Olsen, konstruktør O.
19. Rita Olsen, boelsmand O., Rugtved.
20. Ellen Toudal Pedersen, gårdejer P., Bassebjerggård.
21. Ole Rasmussen, repræsentant R.
22. Dorith Raun, kommunesekretær R.

IV MELLEMLASSE A

1. Ruth Andersen, skovfoged A., Nyvænge.
2. Ellis Burchard, købmand B., Høed.
3. Anders Christensen, gårdejer C., Stoltenborg, Knabstrup.
4. Lilli Christiansen, købmand C., Hjembæk.
5. Irene Falster-Hansen, gårdejer F.-H., Perlen, Skamstrup.
6. Inge Frandsen, købmand F., Knabstrup.
7. Hanne Glud, proprietær G., Dianagård, Bjergby.
8. Kaj Gottlieb, lærer G., Bennebo.
9. Niels Jacobsen, viktualiehandler J., Mørkøv.
10. Gulla Johansen, tømrer J.

11. Torben Jørgensen, tømrer J.
12. Birthe Koefoed, overforvalter K., Orelund.
13. Ole Bue Madsen, statshusmand M., Bjergby.
14. Bjørn Nielsen, fabrikant N., Tornved.
15. Grethe Nielsen, gårdejer N., Tornved.
16. Inge Nielsen, købmand N., Ulkestrup.
17. Jørgen Nielsen, gårdejer N., Tornved.
18. Benny Petersen, arbejdsmand P., Mørkøv.
19. Jørn Rasmussen, vognmand R., Skamstrup.
20. Kirsten Rasmussen, gårdejer R., Tornved.

IV MELLEMKLASSE B

1. Jørn Ole Andersen, måleraflæser A.
2. Kjeld Christensen, arbejdsmand C., Viskinge.
3. Ove Christensen, arbejdsmand C., Viskinge.
4. Stephen Egede Glahn, proprietær E. G., Stengård.
5. Annelise Gundersen, købmand G.
6. Volmer Kristensen, tømrer K., Kattrup.
7. Hans Jørgen Madsen, mejeriejer M., Svebølle.
8. Benny Nielsen, manufakturhandler N.
9. Bente Nielsen, købmand N., Viskinge.
10. Bent Olsen, grønthandler O.
11. Birthe Olsen, boelsmand O., Rugtved.
12. Jytte Olsen, skomager O., Viskinge.
13. Torkil Olsen, konsulent O., Højsted.
14. Aase Petersen, bestyrer P., Ullagård.
15. Ingrid Sørensen, sadelmager S., Svebølle.
16. Tove Sørensen, gårdejer fru S., Jorløse.

REALKLASSEN

1. Gisela Ahlefeldt-Laurvig, greve A.-L., Løgtvedgård.
2. Hans Peter Andersen, måleraflæser A.
3. Erik Christensen, chauffør C., Høed.
4. Birte Juul, gårdejer J., Bjergsted.
5. Palle Jørgensen, lærer J., Særslev.
6. Jes Kristiansen, konstruktør K., Svebølle.
7. Hans Frede Kuhr, gartner K., Regstruplund.
8. Birthe Larsen, bestyrer L., Godthaab.
9. Inge Madsen, gårdejer M., Ellebjerg.
10. Grethe Møller, kaptajn M., Bregningegård.
11. Børge Nielsen, gårdejer N., Hjembæk.
12. Erik Nielsen, gårdejer N., Høed.
13. Gyda Nielsen, gårdejer N., Englevådsgård.
14. Knud Erik Nielsen, boelsmand N., Svebølle.
15. Metha Nielsen, sadelmager N., Føllenslev.

16. Birgit Pedersen, mejeribestyrer P., Skamstrup.
17. Jens Pedersen, proprietær P., Viskingegård.
18. Tove Pedersen, murer P., Svebølle.
19. Ingelise Petersen, formand P.
20. Eva Rasmussen, hotelejer R.
21. Jytte Schou-Hansen, forvalter S.-H.
22. Inga Schrøder- smedemester S.
23. Sven Strange, ingeniør S.
24. Tony Sørensen, hotelejer S., Mørkøv.



EKSAMEN 1951

REAL

Inge Birch. Peter Henning Bistrup. Birgit Finnemann. Kirsten Freese. Lise Landerup. Mogens Jensen. Theodor Jensen. Christian Jørgensen. Marie Larsen. Anne Linde-Laursen. Inge Mortensen. Birgit Nielsen. Margit Nielsen. Jytte Schmidt. Grethe Sørensen. Anders Thastum.

IV MELLEMA

Hans Peter Andersen. Ib Bache. Jørn Bache. Erik Christensen. Annelise Christiansen. Birthe Jensen. Palle Jørgensen. Birthe Larsen. Kjeld Larsen. Inge Madsen. Grethe Sørensen. Børge Nielsen. Erik Nielsen. Gyda Nielsen. Metha Nielsen. Ole Olsen. Birgit Petersen. Ingelise Petersen. Eva Rasmussen. Inga Schrøder. Tony Sørensen.

IV MELLEMB

Gisela Ahlefeldt-Laurvig. Birgit Christensen. Niels Fønnebech-Wulff. Ole Hansen. Niels Hjorth. Birte Juul. Jes Kristiansen. Frede Kuhr. Oluf Mogensen. Grete Møller. Knud Erik Nielsen. Vera Olsen. Jens Pedersen. Tove Pedersen. Poul Johan Prahl. Jytte Schou-Hansen.. Sven Strange.

Ved årsafslutningen 1951 uddeltes 7 flidspræmier fra elevforeningen, 1 fra lærerne og 1 fra skolen. Følgende elever fik tildelt præmie: Inge Birch r, Inge Madsen IV a, Tove Pedersen IV b Niels Jacobsen III a, Aase Petersen III b, Birthe Olsen III b, Niels Hjordsvar II a, Niels Henrik Jensen II b og Esther Jørgensen II b.

EKSAMEN 1952

REALEKSAMEN

24. maj kl. 9,00: Engelsk.
Lærerinde frk. Holst-Petersen, Svinninge.
27. maj kl. 8,00: Naturhistorie.
Lærerinde fru Ellen Andersen, Risskov.
29. maj kl. 8,00: Dansk.
Overlærer S. K. Kruhøffer, København.
3. juni kl. 8,30: Fysik.
Lærer Haugård, Kalundborg.
6. juni kl. 8,30: Historie.
Lærer N. Atterup, Kalundborg.
9. juni kl. 8,45: Geografi.
Overlærer Munk, Asnæs.
12. juni kl. 8,00: Matematik.
Overlærer L. P. Larsen, Vejle.
14. juni kl. 8,45: Fransk.
Skolebestyrer V. Hansen, Jyderup.
17. juni kl. 8,45: Tysk.
Skolebestyrer Axel Brier, Asnæs.

MELLEMSKOLEEKSAMEN

IV m a:

27. maj kl. 8,30: Dansk.
Overlærer Sv. Aa. Juul, Kalundborg.
30. maj kl. 8,30: Engelsk.
Cand. mag. Axel Andersen, Kalundborg.
6. juni kl. 8,30: Regning og matematik.
Overlærer Myrhøj, Kalundborg.
9. juni kl. 8,00: Historie.
Faglærer C. Nørgård, København.
12. juni kl. 8,45: Naturhistorie.
Lærer Erik Hansen, Holbæk.
17. juni kl. 8,00: Geografi.
Lærerinde frk. Helga Thomsen, København.

IV m b:

27. maj kl. 8,00: Engelsk.
Overlærer frk. Erna Larsen, Helsingør.
30. maj kl. 8,45: Regning og matematik.
Lærer O. Hansen, Holbæk.

3. juni kl. 8,30: Tysk.
Overlærer Rosenbak, Kalundborg.
6. juni kl. 9,00: Geografi:
Skolebestyrer Jensen, Svinninge.
9. juni kl. 14,00 Historie:
Faglærer C. Nørgård, København.
14. juni kl. 8,45: Fysik.
Skolebestyrer Sindbæk, Holbæk.

Censorer for skriftlige arbejder er:

Dansk IV m: Skolebestyrer V. Arndal, Frederikssund.

Dansk realkl.: Adjunkt Lies, København, og viceinspektør Joensen, Ålborg.

Engelsk realkl.: Lektor Refn, Thisted, og overlærer Munkholm Petersen, Holstebro.

Regning og matematik IV m: Stadsskoleinspektør Nordentoft-Jensen, Viborg.

Regning og matematik realkl.: Inspektør Th. Christensen, København, og rektor Willesen, Nykøbing F.

Håndarbejde censureres af lærerinde frk. I. Nielsen, Kalundborg, tegning af lærer Holten-Hansen, Bjergsted, og skrivning af lærerinde frk. I. Hansen, Jyderup.

Årsprøver i juni 1952.

Lørdag d. 14.

Kl. 8,30: II a engelsk, II b tysk, III a naturhistorie, III b geografi.

Mandag d. 16.

Kl. 8,30: I a geografi, I b naturhistorie, II a historie, II b engelsk, III a fysik, III b tysk.

Tirsdag d. 17.

Kl. 8,30: 5. dansk, I a historie, I b geografi, II a naturhistorie, II b dansk, III a regning-matematik, III b dansk.

Onsdag d. 18.

Kl. 8,30: 4. naturhistorie, 5. historie, I a regning, I b dansk, II a dansk, II b regning-matematik, III a tysk, III b naturhistorie.

Torsdag d. 19.

Kl. 8,30: 4. regning, 5. regning, I a dansk, I b engelsk, II a fysik, II b naturhistorie, III a dansk, III b engelsk.

Fredag d. 20.

Kl. 8,30: 4. dansk, 5. geografi, I a engelsk, I b regning, III a engelsk, III b regning.

Elevernes forældre indbydes venligst til at overvære prøverne.

Optagelsesprøve til I mellemklasse

afholdes **Fredag d. 13. juni kl. 8,30.** Indmeldelse til denne prøve bedes foretaget *snarest*. De forældre, der har børn i 4. underklasse, og som kunne ønske, at disse deltager i prøven til I mellemklasse, bedes meddele dette inden 1. juni.



Skolen holder afslutnings- og dimissionsfest

Lørdag den 21. juni kl. 10 for underskolen og I mellem, kl. 14 for de øvrige elever. — Forældre er hjertelig velkommen.



Det nye skoleår

begynder **torsdag d. 14. august kl. 9.**



Skolebetalingen for det kommende skoleår

erlægges i 10 rater efter følgende skala:

<i>Underklasserne</i>	24,- kr.	<i>III mellemklasse</i>	30,- kr.
<i>I mellemklasse</i>	28,- kr.	<i>IV mellemklasse</i>	31,- kr.
<i>II mellemklasse</i>	29,- kr.	<i>Realklassen</i>	32,- kr.

Såfremt prisstigningerne fortsætter, kan det blive nødvendigt at forhøje raterne.

Brændselspenge betales med 12 kr. i oktober og et beløb, afhængig af brændselsforbruget, i april.

Eksamensgebyr: Realklassen 35,- kr., IV mellemklasse 25,- kr.

Friplads kan søges på skemaer, der udleveres på skolen. Fripladselever betaler brændselspenge som de øvrige elever.

Der kan udleveres bøger som lån til en del elever.

Udmeldelse af skolen sker med fuld måneds varsel til den 1. i en måned. Herfra undtages dog pludselig flytning fra egnen.

Skolens Kontortid er kl. 8—9. Telefon 25. Postgiro 40584.

Skolebestyrer V. Hansen

Telefon 390

(Bedst kl. 18—19)

Skolebestyrer Vang Petersen

Telefon 25

(Bedst kl. 18,30—19,30)

Jyderup Realskole i maj 1952.

V. Hansen . Ths. Vang Petersen.

ORDENSREGLER:

1. Eleverne møder i god tid til undervisningens begyndelse.
2. Eleverne må færdes stille og roligt på trapper og gange.
3. Efter hver times slutning begiver eleverne sig straks ud på legepladsen, og kun duksene bliver tilbage. *Vandreklassernes elever* anbringer taskerne i gangen, hvor de skal ind til næste time, og går derefter på legepladsen. I tilfælde af dårligt vejr kan ophold i klassen eller gangen tillades; meddelelse herom vil blive givet eleverne i hvert tilfælde.
4. Er det af *helbredsmæssige grunde* ønskeligt, at enkelte elever bliver inde i frikvarterne, kan tilladelse hertil opnås ved henvendelse til klasselæreren.
5. På legepladsen må udvises sømmelig optræden og *godt kammeratskab*. Al voldsom og farlig leg må undgås, og det henstilles til eleverne at vise hensyn overfor de mindre kammerater.
6. Ingen elev må forlade skolens område i skoletiden uden tilladelse.
7. Eleverne er efter tur ordensdukse i klassen en uge ad gangen. Duksene må i frikvarteret sørge for, at alle ting fra foregående time er bragt på plads, og det, der skal bruges i næste, bragt frem. Dog må ingen elev hente ting fra samlingerne uden faglærerens anvisning.
8. Hvis en elev skal være fritaget fra gymnastik enkelte timer, må skriftlig meddelelse fra hjemmet medbringes. Er fritagelsen af længere varighed, skal der ifølge ministeriel bestemmelse foreligge lægeattest, hvortil blanketter fås på skolen. Ved alm. fritagelse for en enkelt skoledag bedes skriftlig anmodning medbragt.
9. Penge og værdisager må ikke opbevares i overtøj og tasker på gangene, men må overlades i en lærers varetægt, og det henstilles til eleverne at lade smykker o. lign. af værdi blive hjemme.
10. Papir og andet affald skal lægges i affaldskassen.
11. Skolens materiel skal behandles omhyggeligt, og al skade forvoldt med forsæt eller ved grov uforsigtighed kan kræves erstattet.
12. Eleverne må ikke cykle ud fra skolegården, og de må færdes på forsvarlig måde til og fra skolen.
13. Alle elevernes skolesager skal være mærket med navn!
14. Det henstilles til eleverne ved god og hensynsfuld opførsel såvel i som udenfor timerne at medvirke til, at alle får størst mulig glæde og udbytte af skoletiden.