



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Prøve-Nummer.

1923

November.

1923

TIL LÆSERNE!

Idet vi hermed paabegynder Udgivelsen af et Skoleblad for Eleverne i Nykøbing F. Kathedralskoles Mellem-skoleklasser, tillader vi os at meddele, at vi saa vidt muligt vil sørge for, at Bladet altid vil blive underholdende og morsomt for Læserne.

Foruden forskellige Nyheder og Skolenyt vil Bladet bringe underholdende Historier, Smaanotitser, Rebusser, Gaader m. m.

Bladet udkommer hver 14. Dag og koster foreløbig 10 Øre pr. Nummer eller 50 Øre Kvartalet.

Vi udsender dette Nr. som Prøve-Nummer for at give vore Læsere en Chance til at vinde den store Præmie, der er udsat for det bedste Forslag til Bladets frentidige Navn. Gevinsten er:

 **BLADET GRATIS I ET KVARTAL.**

Kuponen paa 3die Side bedes udfyldt og indsendt i lukket Konvolut til Foreningen inden

den 7de November.

Kun Forslag fra Abonnenter kan komme i Betragtning!

REDAKTIONEN.

Steppernes ukronede Konge.

Paa Bretagnes udstrakte, møsede Stepper lever som paa de amerikanske Prærier mægtige Hjorde af Kvæg og Heste, der rygtes af beredne Vogtere.

Steppernes ukronede Konge hed RENAUD. Ingen kan som han faa en genstridig Tyr til at makke ret, og ingen sidder i en Sæddel som han. Han er Bretagnes mandigste Rytter, og han er forlovet med Bretagnes smukkeste Pige, den yndige LIVETTE, hvis Fader er Forpagter paa en af Egnens store Gaarde.

Befolkningen i Bretagne er som i alle afsides liggende Egne meget overtroisk og Egnen derfor et rent Eldorado for de talrige Zigeunerstammer, der gennemstrejfer Frankrig, og som hver Sommer gæster Bretagne for at fejre „Den hellige Saro“s Fest.

Det er Foraar i Bretagne. Ad alle Landeveje, der fører over Stepperne mod Carmarge, kommer Mennesker. Nogle i Biler, nogle i Kærrer; men de fleste i grønne Zigeunervogne, under Anførsel af ZINGARA, den smukkeste og mest velskabte Zigeunerske, der nogensinde har set Dagens Lys.

Samme Dag, Zigeunerne kommer til Carmarge, har en arbejdsløs Spiller, RAMPAL, stjalet Renauds Hest, og Renaud har begivet sig paa Jagt efter Spilleren. Medens han søger efter ham, forulemper Zingara hans Kæreste, Livette, saa hun er næsten halvdød af Skræk, da Renaud vender tilbage med uforrettet Sag. Da han hører om

Zingara, beslutter han at opsøge hende og afstraffe hende; men i Mellemtiden har hun allerede stiftet Bekendtskab med Rampal, og disse to tøjlesløse Nature har hurtigt fundet Behag i hinanden, saa hun aflægger ham et Besøg ude i Hytten ude i Sumpene, hvor han har slaaet sig ned.

Hytten anvendes af Rytterne i Tilfælde af daarligt Vejr, og der er kun Adgang til den ad en smal Sti, der fører tværs gennem Sumpens mange „Kedler“, hvori underjordiske Vandløb udmunder. Det er en farlig Sag at passere denne Sti; men den er afmærket med Pæle, saa man ved at holde sig til venstre for disse kan naa tørskoet ud til Hytten.

I denne Hytte tilbringer Zingara og Rampal en øm Hyrde-time, før de vender tilbage til Byen, hvorpaa Zingara gaar ned til Stranden for at bade. I det samme kommer Renaud ridende. Han faar Øje paa den vidunderlige skønne, nøgne Zigeunerske og holder sin Hest an. Han er som tryllebunden af Synet — og først da Zingara stiger op af Vandet og staar ved Siden af hans Hest, vaagner han af sin Fortryllelse og galoperer bort, mens Zingaras spottende Latter tvinger ham fremad.

I Dagene, der følger efter, kan han ikke glømme den smukke Zigeunerske, og for at faa et Glimt at se af hende lister han rundt i Byen, hvor han en Dag ser Rampal overfalde Livette, hans Kæreste, mens Zingara smilende ser til. I næste Nu er Rampal paa Ryggen af den Hest, han i sin Tid stjal fra Renaud. Han har nemlig faaet Øje paa Renaud og véd, hvad der venter ham.

Men Renaud sidder ogsaa i

samme Øjeblik paa sin Hest, og i strygende Galop gaar det ud over Steppen, indtil Renaud endelig indhenter Rampal og prygler ham igennem, hvorefter han med sin genvundne Hest atter vender tilbage til Byen.

Saa kommer Dagen for „Den hellige Saro“s Fest, og ved Tyrefægtningerne, der følger efter, sætter Zingara Renaud Stævne bagefter, idet hun fortæller ham, at hun elsker ham og vil tilhøre ham.

Samme Eftermiddag tilbringer de to saa en Timestid sammen inde i Sumphytten; men Livette har fattet Mistanke og lister sig ud til Hytten for at faa Vished.

For at værge sig imod Overrumpling fra Rampols Side har imidlertid Renaud flyttet om paa Pælene, der afmærker Stien, saa da Renaud og Zingara atter forlader Hytten, finder Renaud Livette liggende som livløs i en af „Kedlerne“.

Sanseløs af Anger bringer han hende hjem; og mens Zingara drager videre paa sin Vej gennem Frankrig, opsøger han Rampol, og dette Møde kommer til at koste Spilleren Livet; men Guds Moder har hørt Hjerternes tavse Bøn, saa Livette gives tilbage til Livet og til Lykken — for Renand vil aldrig mere være hende utro!

Smaa Notitser.

Tirsdag den 23. Oktober er der i 1. M. B. blevet udkæmpet en haard Dyst mellem to af Klassens Individuer, som Projektiler kan nævnes: Godt belagt Fedtebrød. Efter Kampen forsonedes Parterne paa Rektors Kontor.

* * *

„KRIDTiden“ er forbi; men vi haaber, den snart kommer igen.

BREVKASSE.

Herunder besvarer REDAKTIONEN med Glæde et hvert Spørgsmaal.

CIGARETTEN.

„Jeg er ingen stor Regnemester.“ sagde Cigaretten, „men ikke destomindre kan jeg addere noget til en Drengs Nervebesværlighed, subtrahere noget fra hans Kraft og Sundhed, kan multiplicere hans Smerter og dividere hans Forstandsevne og Villiekraft.“

„Jeg er en Stormagt“, sagde Cigaretten.

KUPON.

(Denne Kupon udfyldes med det foreslaaede Navn.)

Bladets Navn

Kuponen indsendes i lukket Konvolut til KNUD-BØRGE LARSEN, Kongensgade. KAI EWERTSEN, Torvet eller WILLY NIEMANN, Slotsgade.

Navn:

Adresse:

