



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

„Le petit Journal“.

== Latinskoledisciplenes Blad. ==

Udgaar 2 Gange maanedlig. Abonnementspris 40 Øre Kvartalet.

1. Aarg.

Tirsdag den 1ste Oktober 1907.

Nr. 1.

KAMMERATER!

Der har ved Nykøbing Katedralskole i lang Tid været savnet noget, som findes og bør findes ved de fleste højere Skoler i Landet. Det er et Blad.*)

Der har altid været Trang til et ordentligt Blad her ved Skolen, og Trangen er nu bleven saa stor, at Elever i forskellige Klasser er traadt sammen og har dannet en Forening med det Formaal, at starte et saadant Blad, som specielt kan varetage Elevernes Interesser.

Dette er Hensigten med „Le petit Journal“. Deri skal Eleverne kunne fremføre, hvad der rører sig imellem dem; det skal kunne bringe oplysende Artikler vedrørende Skolen og dens Arbejde og søge at styrke Kammeratskabet blandt Eleverne**).

Bladet skal endvidere være et Baand mellem de gamle Kammerater, der enten har forladt Skolen for at studere videre eller er gaaede ud i det praktiske Liv.

„Le petit Journal“ vil under Rubrikken „Brevkasse“ besvare de til Redaktionen rettede Spørgsmaal. Af og til vil der blive udsat Præmier for Løsning af de i Bladet bragte Opgaver.

Idet vi nu til Slut beder vore Kammerater modtage dette, deres eget Blad, med Velvilje, tegner vi os

Med kammeratlig Hilsen

Redaktionen.

*) Saaledes kan vi nævne, at Aalborg Latinskole har sit „fraternitas“, ligesom ogsaa Randers o. fl. Latinskoler har et Blad for Eleverne.

**) Nogle famlende Forsøg i den Retning er gjort med „Pok“ og den altfor bekendte, fallerede „Syvstjerne“.

Lidt om den nye Skoleordning.

I.

Studentereksamen.

1) For den nysproglige Linies Vedkommende afholdes der mundtlige Prøver i følgende Fag: Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk, Latin, Oltidskundskab, Historie, Geografi og Naturhistorie, Naturlære, Matematik.

Der afholdes skriftlige Prøver i: Dansk, Tysk, Engelsk, Matematik.

For hver af de ovenfor nævnte Prøver gives 1 Fagkarakter (altsaa ialt 14).

2) Paa den matematisk-naturvidenskabelige Linie afholdes der mundtlige Prøver i: Dansk, Engelsk, Fransk, Historie, Oltidskundskab, Geografi og Naturhistorie, Fysik med Astronomi, Kemi, Matematik.

Skriftlige Prøver afholdes i: Dansk og Matematik.

For hver af de ovenfor nævnte Prøver gives 1 Fagkarakter (altsaa ialt 11).

For begge Linier gælder det, at der for hvert af Fagene

Gymnastik og Sang gives 1 Fagkarakter.

Endvidere gives 1 Fagkarakter for Orden med skriftlige Arbejder.

Hvis en Elev deltager i Sang og Gymnastik, vil han altsaa:

1) Paa den nysproglige Linie faa 17 Fagkarakterer.

2) Paa den matematisk-natur-

videnskabelige Linie faa 14 Fagkarakterer.

Til at bestaa Studentereksamen kræves, at Gennemsnitsværdien for alle de givne Fagkarakterer (med Undtagelse af Fagkarakterene i Sang og Gymnastik) mindst er 3,5.

Det bemærkes, at den mundtlige Prøve i Matematik kan bortfalde for de Elever paa den matematisk-naturvidenskabelige Linie, som ved den skriftlige Prøve har faaet mindst Karakteren 6.

Tegn straks Abonnement.

For Skoles Historie.

I.

Skolen grundlægges 1532. — „Hyggelige“ Forhold. — 100 Rigsdaler i Løn. — „Gratis Mad og Øl“. — Ingen Løn. — Tiggeri. — De smaa Musikanter.

—+—

Naar man ser paa den nye, smukke Skolebygning, har man Vanskelighed ved at tænke sig, at Nykøbing Katedralskole begyndte sin Tilværelse i en Stue omme ved Kirken. Og dog er dette Tilfældet.

Skolen skylder Frederik den Første sin Tilblivelse; det var ham, der 1532 lod indrette en Latinskole i en af Klosterbygningerne. Omendskønt der var flere Klasser, undervistes dog

alle i den samme Skolestue, som ved Skærmbrætter var inddelt i de forskellige Lektier. Baade for Lærere og Elever var det smaa og alt andet end hyggelige Forhold at arbejde under.

Foruden Rektor, som havde Embedsbolig i St. Kirkestræde, var der kun et Par Lærere eller „Hørere“, som Latinskoleiærerne den Gang kaldtes. I økonomisk Henseende var det næppe noget godt Embede at være Lærer ved den lærde Skole. Lønnen var ca. 100 Rigsdaler og blev for Størstedelen ydet *in natura*; saaledes havde Rektor og Skolens Hørere „gratis Mad og Øl“ ved Hospitalsforstanderens Bord.

Undertiden hændte det, at Pengelønnen helt udeblev. En Hører paastod en Gang i en Klage over Rektor Højelse, at denne ikke havde udbetalt ham Løn i samfulde tre Aar.

Det kan derfor næppe undre nogen, at kun faa Hørere virkede ved Skolen i en Aarrække.

Noget af det, der gjorde at Skolen blev kendt i vide Kredse, var dens Disciples Færdighed i Sang. De Nykøbing Latinskole-drenge blev af alle anset for nogle rene Mestre i den ædle Sangkunst, og af denne deres Dygtighed i Sang blev der paa mange Maader draget Fordel. De maatte gaa rundt i Byen og synge for Borgerne, og hvis Publikum følte sig foranlediget til at belønne deres Præstationer, kunde de lægge deres Bidrag i en Bøsse, som Sangerne medbragte. De Penge, som indsamledes ved dette Tiggeri, gik til Skolens Kasse.

Enkedronning Sophie, Christian den Fjerdes Moder, gav aarlig 150 Daler til Deling imellem de Disciple, som forestod Kirke-

sangen. Enkedronningen viste forøvrigt ved forskellige Lejligheder en varm Interesse for Nykøbing Latinskole. Paa den ovenfor nævnte Rektor Højelses*) Tid var Drengene saa dygtige i Sang, at de erholdt kgl. Tilladelse til at opføre „Sang og Musik som andre Musici, naar og hvor det end forlangtes“.

*) Blev Rektor 1685.

Handlende! avertter i „Le petit Journal“!

Notitser.

For en fjorten Dages Tid siden blev H. P. Mathiasen udmeldt; han agter nemlig at søge Optagelse paa Jonstrup Seminarium. Indtil da er han Præparand hos Andenlærer Prior, Maglebrønne Skole. Ved sit muntre Lune, sin Omgængelighed og sit kammeratlige Sindelag har M. vundet mange Venner blandt Kammeraterne, som stedse med Interesse vil følge ham paa hans nye Løbebane.

David Madsen er antaget som Elev paa det herværende Postkontor. Han venter Statsansættelse til November.

Viggo Sørensen lærer Landvæsenet hos sin Onkel Proprietær Sørensen, Oregaarden pr. Bogense.

Den store Jægersmand Tsvorvald Andersen er bleven Medhjælper hos Boghandler Grønborg i Fredericia.

Hakon Veibel er bleven Elev paa Næstved Apotek.

Carl Hartmann arbejder som Elektriker hos Bruun.

Til Sønderjylland. Midt i Maanedens tiltræder Poul Brandrup sin Rejse til Landet hinsides Grænsen, hvor han har faaet Ansættelse hos Firmaet Nielsen & Co., Haderslev.

Dansk-Amerikaneren Peter F. Lindemann arbejder i New-York paa et Reparationsværksted for Sporvogne.

Efter hvad vi erfarer, er Arnold Poulsen optaget paa Valkendorfs Kollegium.

I Nykøbing Katedralskole talte 1ste Gymnasieklasse ved det nye Skoleaars Begyndelse den 20de August 12 Elever, hvoraf de 9 tilhørte den nysproglige Linie og de 3 den matematisk-naturvidenskabelige Linie.

I samtlige Landets højere Almenskoler omfattede 1ste Gymnasieklasse nævnte Dag ialt 676 Elever, hvoraf 79 af den klassisk-sproglige Linie, 385 af den nysproglige Linie og 212 af den matematisk - naturvidenskabelige Linie.

Fødselsdag. Den 9de Oktober fylder Hr. Adjunkt Garde 41 Aar.

Denne Gang konfirmeres her fra Skolen: Maria Beyerholm og Helge Konow.

Det bør være en Æressag for enhver Elev, at hans Blad vinder Udbredelse!

Cigaretten som Matematiker.

„Jeg er ingen stor Regnemester“, sagde Cigaretten, „men ikke destomindre kan jeg addere noget til en Drengs Nervebesværlighed og subtrahere noget fra hans Kraft og Sundhed. Jeg kan multiplicere hans Smerter og Plager og dividere hans Forstandsevne og Villiekraft.“

„Jeg er en Stormagt“, sagde Cigaretten.

„Le petit Journal“s Præmieopgave.

Alle maa være med!

For Løsning af nedenstaaende Rebus udsætter vi en smuk Bogpræmie, bestaaende af:

Bjørnstjerne Bjørnson:

Udvalgte Fortællinger.

(I komponeret Pragtbind.)

Præmieopgave Nr. 1:

E R E S D A D I

Det er en Selvfølge, at kun Bladets Abonnenter kan komme i Betragtning ved Præmieuddelingen. Løsning med Opgivelse af Præmietagerens Navn vil følge i næste Nr.

„Le petit Journal“s Ekspedition er hos C. Niemann, Slotsgade Nr. 4, hvor Abonnement tegnes og hvor udenbys Elever ved Skolen kan afhente Bladet. Al Korrespondance vedrørende Redaktionen samt alle Avertissementer sendes hertil.

Annonceprisen er 5 Øre pr. Petittlinie.