



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Le petit Journal.

— Latinskoledisciplenes Blad. —

Udgaar 2 Gange maanedlig. Abonnementspris 40 Øre Kvartalet.

1. Aarg. }

Den 1ste December 1907.

}| Nr. 5.

Regensen.

II.

Det daglige Liv. — Generalforsamlinger. — Julegilde. — „Folket hang ved ham“. — Stormfesten. — Lindens Jubilæum.

Lad os en Gang se paa det daglige Liv paa Regensen, f. Eks. i Midten af forrige Aarhundrede, den Tid, da Regenslivet var paa sit højeste, da der blandt Regensianerne var Mænd som Hostrup, der rigtig forstod at skabe det hyggelige, lunt gemtlyge Liv, som den Gang levedes paa Regensen.

Det Spørgsmaal kan stilles: Hvordan benyttede Alumnerne i denne Periode deres Tid? Det var ret forskelligt. En Del af dem læste meget ivrigt og tog ikke synderlig Del i Regenslivet; de var, hvad man nu paa Regensen kalder „hvide Myrer“. Dem maa man selvfølgelig i høj Grad respektere; men paa den anden Side gik de Glip af den Udvikling, der altid følger med et muntert og tvangsfrit Samliv med Jævnaaldrende paa samme Dannelsestrin. De tjente dem selv godt, men de bidrog ikke

til Vedligeholdelsen af Traditionen, og den har altid været af stor Betydning paa Regensen.

I Modsætning til dem var der Alumner, som naar de kom paa Regensen ansaa sig for at være forsørgede de første fire Aar og saa fordrev Tiden som de bedst kunde. Det gjaldt dog kun faa; nogle af dem læste saa flittigt før Eksamen og slap over den. Disse uvirksomme Elementer bidrog imidlertid i høj Grad til Regenslivets Blomstring.

Dette var de to Yderligheder. De fleste Alumner læste med passende Flid og fik dog Tid til at nyde Friheden indenfor de røde Fløje. Det var Kærnetropperne, dem, der gav Regensen dens Præg.

Samlingsstedet for Alumnerne var og er Læsestuen og Gaarden; var Vejret godt, samledes man under Lindens Krone, var det daarligt, forlagde man Virksomheden til Læsestuen. Her holdtes ogsaa Generalforsamlingerne. For alle Regensens Generalforsamlinger gælder det, at Resultatet af dem i Reglen ikke staar i det rette Forhold til Forhandlingernes Vidtløftighed. Man samledes iført Slobrok og med Pibe i Munden paa Læsestuen og tog Plads, hvor

man vilde. Efter at have valgt en Dirigent, tog man de forskellige Sager under Behandling; der indkom snart en Mængde Ændringsforslag, der som Regel efter lang Debat blev forkastede med alle Stemmer mod een, nemlig Forslagstillerens. Saaledes gik det før og saaledes gaar det vel endnu; Traditionen bevares paa Regensen.

Noget, der gav Anledning til Nedsættelse af Komitéer, var Afholdelsen af de reglementerede aarlige Gilder: Julegildet, Skovturen og Festen for de nye Alumner.

Julegildet fandt oprindelig Sted i Læsestuen, men da Professor Gram blev Provst, blev det tilladt at benytte Kirken dertil. Den Komité, der skulde drage Omsorg for Julegildet, bestod af fem Medlemmer. Det var ikke saa let at være Medlem af Komiteen for denne Regensfest. Julegildet var et stort Knald. Der var Juletræ, Komædie, Aftensmad og sluttelig Panchesold. Det paahvilede Komitéen, foruden alt, hvad der angik Tilvebringelsen af Grantræ, Theater, Spise- og Drikkevarer, desuden at pynte Juletræet, dekorere Lokalet, digte en eller to Komædier, spille dem, holde de officielle Taler, skrive og lade trykke flere Festsange samt forfatte Deviserne til Gaverne; dog kunde de tilkalde Assistance til denne betydelige Virksomhed. Naar man tillige betænker, at de Pengemidler, der stod til Komitéens Raadighed, var meget begrændsede, og at man nødig vilde, at der bagefter skulde gøres yderligere Tilskud, vil man kunne indse, at Vanskelighederne var mange og store.

Hvad den materielle Side af

Sagen angaar, var alt selvfølgelig overordentlig tarveligt, hvad der var ganske i sin Orden. Alumnerne skulde selv betale Gildet og Midlerne var meget smaa; men man var heller ikke forvænt.

Om Dagen havde Komitéen travlt med Forberedelserne, og om Aftenen samledes den for at skrive Komædierne og Sangene. De Komædier, som blev til paa denne Maade, var meget mærkværdige. De vilde næppe have taalt mange Opførelser, men det var jo heller ikke Meningen. Alt dette maatte der sørges for i Tide. At skrive Deviserne til Gaverne var meget vanskeligt, de skulde helst være nogenlunde aandrige.

Julegildet var temmelig stortartet efter Regensianernes Forhold. Provsten og Viceprovsten afhentedes af Komitéen og tog Del i Gildet fra først til sidst. Man drak aldrig for meget — naturligvis blev man lidt oplivet — men den Punch, der blev serveret, var saa mild og tilsat saa meget Vand, at man kunde sætte endog ret betydelige Kvantiteter af den til Livs, uden at Virkningen blev overvældende; desuden var Provstens Nærværelse en absolut Hindring for, at nogen vilde vise sig fra en uheldig Side.

En Gang havde Komitéen for Julegildet fundet paa at dekorere Kirken med store Kultegninger. En af disse forestillede Kong Frederik den Sjettes Statue i Frederiksberg Have. Nu havde just kort Tid forinden en ulykkelig Mand hængt sig paa denne Statue i et Reb, som han havde slaet om dens Hals. Billedet viste, hvorledes en Mand hang ned ad Kongens Ryg. I Stedet

for den rigtige Inskription paa Fodstykket stod der: „Folket hang ved ham“.

Det var selvfølgelig upassende af Manden at hænge sig paa Kongens Statue, da der jo var Grene nok i Haven; men det var vel nok mere upassende at benytte denne sørgelige Begivenhed paa en saadan Maade.

Viceprovst Fabricius blev rasende, da han saa det, og loyal som han var, klagede han straks til Professor Gram, der imidlertid lo af det.

Til Minde om Stormen paa København 10.—11. Februar 1659 blev der holdt en stor Fest i Byen paa Tohundredaarsdagen 1859. Der var saaledes fint Festsbal i Casino. Som bekendt havde Studenterne udmærket sig ganske særdeles i Kampen. Men de fattige Regensianere havde ikke Raad til at deltage i disse temmelig flotte Fester. De syntes dog ogsaa, de vilde holde Stormfest, og efter ringe Evne hædre Kammeraterne fra 1659. Der blev saa holdt Fest paa Regensen. Det blev et almindeligt, tarveligt Gilde, der forløb rigtig rart med alvorlige Taler og Sange. Da Klokkeren blev 12 om Natten, gik man ud af Regensporten i Slobrok og med dampende Piber, bærende en Bolle Punch, Glassene havde man i Lommen. Da man kom hen til den Bastion udfør Stormgade, hvor den haardeste Kamp havde staaet, sattes Bollen paa Jorden og Glassene fyldtes; efter at man havde sunget en Sang og raabt et Hurra, blev Bollen og Glassene knuste, og man drog tilbage til Regensen, uden at bryde sig om de Folk, der forbausede standsede og saa efter dette mærkelige Optog. Saa

havde Regensianerne gjort, hvad de kunde for at hædre Fædrenes Minde.

„Regenslinden“ blev plantet den 12te Maj 1785 af daværende Regensprovst A. C. Hviid. Linden voksede op til et smukt Træ, der af alle Gaardens Sønner omfattedes med stor Kærlighed — man vidste, hvad man skyldte det. Nu var det sammenknyttende Baand ikke længer blot den tælles Trang; nu følte enhver sig som Medejer af den samme Rigdom, som Søn ved den samme Arne.

Derfor var det en fælles Trang hos gamle og unge, forhenværende og daværende Regensianere, at fejre dette Træs Hundredaarsjubilæum paa en storartet Maade.

Festen holdtes dels (paa Grund af Vejret) i Frimurerlogen, dels i Regensgaarden. Her sad Universitetsprofessorer og drak Punch Side om Side med Studenterne, alle følte sig som Ligemænd under Lindens Krone; kort sagt, det var en over Maade vellykket Fest.

cand. phil.



Vort Julenummer.

Næste Nr., der udkommer lige før Jul, vil udgaa i et ottesidet, smukt udstyret Julenummer.



**Lommeuhre,
Uhrkæder og
Tegnebestik**

i stort Udvalg.

Reparationer udføres hurtigt og billigt.

**Gunnar Christiansen,
Jernbanegade 22.**

Grifler	Blyanter
Viskelæder	Svampe
Penalhuse	Tavler
Penneskafter	Penne

hos

**Christian Larsen,
Flensborg Lager.**



**Altid Nyheder!
Se Vinduerne!**

**Chr. Schellenberg,
Jernbanegade 21.**

C. J. Jacobsen

= Bogbinder =

Østergade 19.

**Hvad De skal købe
i en Material- & Farvehandel**

faar De bedst i Jernbanegade hos

Telf. 44.

Svend Teilmann.

Telf. 44.

Barber- & Frisør-Salon. D. Schlander. Cigar- & Tobaksforretning.
Jernbanegade.

Ekspedition hos C. Niemann, Slotsgade 4, hvor udenbys Elever ved Skolen kan afhente Bladet.

Udgivet og redigeret af en Forening. — Trykt hos C. Niemann, Nykøbing F.