



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

RINGSTED BORGERSKOLE

Årsberetning

for skoleåret 1952—53

Skolekommissionen for Ringsted købstad:

Hr. skomagermester Olaf Hansen (formand)
Hr. landsretssagf. Thisted Knudsen
Fru Amalie Petersen
Læge fru Worm
Hr. gartner Verner Hansen

Ringsted byråds skoleudvalg:

Hr. landsretssagf. Thisted Knudsen (formand)
Hr. skomagermester Olaf Hansen
Fru Rigmor Panduro

Lærerrådets formand:

Hr. viceskoleinspektør Volmer Andreasen, tlf. 566.

Stadsskoleinspektør S. P. Jensen træffes som regel på skolens kontor på skoledage kl. 14—15 (telf. 269). Lørdag kl. 11—12.

Skolebetjent C. Jacobsen (tlf. 1601) træffes bedst kl. 12—13.

Uddrag af lov om folkeskolen af 18. maj 1937

Undervisningspligt.

Undervisningspligten indtræder ved skoleårets begyndelse for de børn, der på dette tidspunkt er fyldt 7 år, dog skal de børn, der ved skoleårets begyndelse er fyldt 6 år, optages i skolen på begæring af den for barnets skolegang ansvarlige.

Undervisningspligten ophører med udgangen af et skoleår for de børn, som på dette tidspunkt er fyldt 14 år og har gået 7 år i skole.

Forsømmelser.

Ansvar for, at et undervisningspligtigt barn modtager fyldestgørende undervisning, har den, til hvis husstand barnet hører. Ved hver anden måneds begyndelse giver skolens leder skolekommissionen meddelelse om forsømmelserne i de to foregående måneder. Skolekommissionen kan da indkalde de for de pågældende børns undervisning ansvarlige til at give møde og afgive forklaring. Bor barnet hjemme hos forældrene, og samlever disse i ægteskab, indkaldes de begge. Det afgøres derefter, om sagen kan afsluttes uden påtale, eller om der er grund til at give forældrene en advarsel eller ikende bøde. Bøden er 1 kr. for hvert barn for hver forsømt dag, hvilket beløb i gentagelsestilfælde kan stige indtil 3 kr. for hvert barn og hver dag. Møder de pågældende ikke efter tilsigelse, skal der altid ikendes bøde, hvis de ikke godtgør at have haft lovligt forfald.

Hvis barnet forsømmer skolen, fordi det benyttes til erhvervsmæssigt arbejde i skoletiden, kan skolekommissionen beslutte, at sagen oversendes til politiet.

Intet skolepligtigt barn må anvendes til erhvervsmæssigt arbejde forud for skoletiden på de dage, det skal gå i skole.

Ved erhvervsmæssigt arbejde forstås arbejde mod vederlag uden for barnets hjem.

Det påhviler den for et barns undervisning ansvarlige personligt eller skriftligt at meddele skolen underretning om grunden til barnets forsømmelser. Ved længere tids sygdom eller ved gentagne kortere forsømmelser på grund af sygdom kan lægeattest forlanges.

I overensstemmelse med lov af 29. marts 1904, §§ 2—4, og ministerielle cirkulærer af 6. januar 1889, 24. maj 1889 og 20. novbr. 1900 gælder følgende bestemmelser ang. forsømmelser.

Lovlig grund til skoleforsømmelse er:

1. Barnets sygdom og
2. forsømmelser af anden lovlig grund (til denne grund må kun henregnes smitsom sygdom i hjemmet, dårligt vejr, ufremkommelige veje samt fraværelse på grund af konfirmationsforberedelse) og
3. forsømmelser med *forud* given tilladelse. (Skolekommissionen kan under særlige omstændigheder undtagelsesvis meddele et barn fritagelse for skolegang, når forældrene begærer det, en ret, som kommissionen, hvor forholdene taler derfor, vil kunne bemyndige læreren til — om han dertil måtte være villig — at udøve på dens vegne).

Alle andre forsømmelser noteres som »forsømmelser uden lovlig grund«.

I mellemskolen optages kun elever, der opfylder de i kgl. anordning af 19. juni 1903 nævnte fordringer ved optagelsen.

I mellemskolens 1. klasse optages som regel elever fra 5. klasse. Dog kan undtagelsesvis optages elever fra 4. klasse, hvis de er særlige dygtige og modne og har den normerede alder.

Skolens undervisning er fælles for drenge og piger.

Ordensregler

for

elever i Ringsted borgerskole.

Da skolens udvidelse med aulaskolen nødvendiggør en revision af skolens ordensregler, kan disse først meddele eleverne og hjemmene ved det nye skoleårs begyndelse.

På given foranledning gøres opmærksom på, at vidnesbyrdbøgerne ikke må bruges til meddelelser fra hjem til skole.

Elevantallet den 31. december 1952.

	Drenge	Piger
I grundskolen (1.—5. kl.) og i den eksamensfri mellemskole (6.—8. kl.)	531	465
I eksamens-mellemskolen (1.—4. m)	159	185
I realklasserne	21	37
	711	687
Heraf var fra andre kommuner	68	103
» » » komm. under skolepligtig alder ..	31	42
» » » » i skolepligtig alder	540	471
» » » » over skolepligtig alder	72	71
	711	687

Parallelklassernes antal.

I grundskolens	1. kl.	7 parallelklasser
	2. kl.	7 »
	3. kl.	7 »
	4. kl.	7 »
	5. kl.	5 »
I den eksamensfri mellemskole:		
	6. kl.	3 »
	7. kl.	2 »
	8. kl.	1 »
I eksamens-mellemskolens 1.-4.m	3	»
I realklassen	3	»

Ialt 54 klasser

Klassernes elevtal i gennemsnit.

I grundskolen og i den eksamensfri mellemskole	25,6
I eksamens-mellemskolen	28,8
I realklasserne	19,3

Elevernes forsømmelser i grundskolen og i den eksamensfri mellemskole.

På grund af sygdom	10,13	dage pr. elev
Med anden lovlig grund	1,32	»
Uden lovlig grund	0,17	»

Elevernes forsømmelser i eksamens-mellemskolen og realklasserne.

På grund af sygdom	6,89	dage pr. elev
Med anden lovlig grund	1,33	»
Uden lovlig grund	0,01	»

Skolelægens beretning

I skoleåret 1952—53 er der i Ringsted Borgerskole undersøgt 734 drenge og 718 piger, d.v.s alle de børn, der går i skolen.

Henvist til læge	26 drenge,	30 piger
Ikke difterivaccinerede	84 »	75 »
Positive ved tuberkulinprøve (uden vaccination)	19 »	16 »
Calmettevaccinerede før skolegangs begyndelse	250 »	221 »
Calmettevaccinerede efter skolegangs begyndelse	445 »	463 »
Negative ved tuberkulinprøve	38 »	41 »
Heraf calmettevaccinerede på skolen .	17 »	18 »
Vægt 15 % over gennemsnit	43 »	63 »
Vægt 15 % under gennemsnit	19 »	26 »
Fodvorter	3 »	7 »
Svagsyn undersøgt hos øjenlæge	73 »	112 »

Det samlede lærerpersonale og rengøringspersonale er gennemlyst ved røntgenvognen sammen med afgangsklasserne.

For afgangsklasserne er der holdt foredrag om sexualoplysning. Deltagelse var frivillig, men skønnes til mindst 90 %. Børnene syntes meget interesserede og lydhøre, hvilket bekræftedes i den efterfølgende spørgetime.

Undersøgelserne har hidtil fundet sted mandag og fredag, men mandag erstattes efter sommerferien med tirsdag, da en del skolefridage falder på mandage.

Det vil sikkert lette arbejdet, når vi flytter ind i de nye lokaler, hvor også forholdene i venteværelset bliver betydeligt bedre — ikke mindst til glæde for de forældre, der med interesse følger arbejdet.

Som tidligere vil jeg gerne takke skolesygeplejerske frk. Nielsen for hendes store andel i, at arbejdet går så let, og at det hører til de sjældne undtagelser, at børnene er bange for at komme til undersøgelse.

G. Jolander.

Ringsted Borgerskoles skoletandpleje

Oversigt over virksomheden i året fra 1. august 1951—30. juni 1952

Systematisk behandling	Antal børn				De forskellige behandlings antal									
	Indmeldte til behandling	Funden fri for karies	Af anden grund ikke behandlede	Behandlede	Fyldning		Extrak- tion		Rensning	Rotbehandling	Injektion	Andre behandlinger	I alt	
					Blivende tænder	Mælke- tænder	Blivende tænder	Mælke- tænder						
I ste års behandling	197	22	4	171	157	318	1	35	10	19	12	29	581	
Fortsat behandling af børn, der i tidligere år har været under syst. behandling	1123	188	4	931	1923	305	18	238	140	50	115	68	2857	
Tilsammen	1320	210	8	1102	2080	623	19	273	150	68	127	97	3438	

Følgende elever bestod **realeksamen** i maj-juni 1952:

A.	Hansen, Hans Erik	mg+	14,29
	Hansen, Mogens	mg÷	13,24
	Jensen, Per	mg	14,08
	Kristoffersen, Ebbe	mg	13,80
	Mortensen, Erik	mg+	14,24
	Olsen, Knud	g+	12,89
	Bjødstrup, Birthe	mg÷	13,62
	Christensen, Anne-Lise	mg	14,03
	Hahn, Alice	g+	12,78
	Jensen, Grethe	mg÷	13,05
	Jensen, Alice	mg÷	13,47
	Kristensen, Inge	mg÷	13,48
	Kurki-Pedersen, Sirkka	g+	12,86
	Møller, Ulla	mg+	14,39
	Nielsen, Lillian	mg	13,70
	Olsen, Birthe	ug÷	14,66
	Pedersen, Aase	mg	13,94
B.	Andreasen, Kaj	mg+	14,42
	Christensen, Ivar	mg÷	13,31
	Christensen-Strynø, Ole	g	12,23
	Jensen, Bent	mg+	14,39
	Jørgensen, Svend	ug÷	14,62
	Knudsen, Bent	mg	13,74
	Larsen, Jørgen	mg+	14,26
	Olsen, Kurt	mg	13,82
	Pedersen, Ib	g+	12,72
	Pedersen, John	mg	14,01
	Rasmussen, Ole Chr.	g+	12,89
	Sidenius, Keld	mg	14,16
	Ahlgren, Karen	mg÷	13,63
	Andersen, Annelise	g+	12,47
	Christiansen, Inger Lise	g+	12,94
	Jensen, Kirsten	ug÷	14,57
	Johansen, Lise	mg÷	13,17
	Møller, Annelise	g+	12,37
	Petersen, Grethe	mg	13,77
	Press, Grete	mg+	14,39

81 elever bestod mellemskoleeksamen 1952.

10 elever bestod tillægsprøven i latin.

Ringsted Borgerskoles børnebibliotek

Biblioteket er åbent hver skoledag (lørdag undt.) fra kl. 15—17,30, og alle børn og unge i alderen 10—18 år har gratis adgang til at benytte vore bøger og lokaler.

Det ser ud, som om ikke tilstrækkeligt mange af vore unge over skolepligtig alder har været klar over, at de har ikke alene lov, men også ret til at benytte biblioteket indtil det fyldte 18. år. Der er i de senere år indkøbt en del bøger til aldersklassen 16—18 år, og der vil fremover stadig blive anskaffet flere, så vi kan tilfredsstillende også disse lånere.

Læsestuen har ikke helt kunnet svare til sit formål, fordi udlånsranken har været placeret her, og fordi al passage til og fra udlånsafdelingen skulle gennem læsestuen. Denne mangel er der rådet bod på fra næste skoleårs begyndelse, idet børnebiblioteket i løbet af sommerferien flytter til nye og bedre indrettede lokaler i den nye aulaskole. Her vil der blive krævet absolut ro på læsestuen, således at vore elever kan finde den fornødne stilhed til lektie- og stilskrivningsarbejdet. Besøget på læsestuen har i det forløbne år været 3457, hvilket er en stigning fra sidste år på ca. 700.

Udlånsafdelingen har haft 1079 lånere, en stigning på 131, og disse lånere har ialt læst 25649 bind, hvoraf de 4138 bind var faglige bøger. Stigningen i udlånet var ialt ca. 4000 bind.

Selv om denne stigning i nogen grad må skrives på det stigende elevtals konto, spores der dog en stadigt voksende interesse for bibliotekets virksomhed. Det er en vækst, som kun kan glæde os, men samtidig må det kunne forstås, at det store udlån slider meget på vore bøger. Derfor må vi bede om undskyldning for, at de bøger, der lånes hjem, ikke altid er så pæne, som det måtte ønskes. Vi er dog i høj grad opmærksomme på dette og vil i de kommende år søge dette forhold afhjulpet.

Bogbestanden udgjorde den 1. april 1953:

Enkeltbind:	2295 faglitt.,	3163 skønlitt.,	ialt 5458 bind.
Bogsæt:	5622 »	299 »	» 5921 »
Ialt:	7917 faglitt.,	3462 skønlitt.,	ialt 11379 bind.

Der blev anskaffet 572 og kasseret 240 bind i årets løb.

I årets løb er der sket nogle ændringer i bibliotekets personaleliste:

1. jan. blev lærer Svend Aage Hansen ansat som medhjæper, og den 1. marts overtog bibliotekets leder, Poul Hansen, embedet som skoleinspektør i Assens, hvorfor han måtte forlade biblioteket, som han med stor interesse har forstået at føre frem til dets nuværende stade. Herfor vil vi gerne sig ham tak. Samme dag overtog lærer Svend Aage Hansen den fremtidige ledelse, og lærer Johs. Eliassen blev ansat som medhjælper. Begge er godkendt af bibliotekstilsynet. Bibliotekets mangeårige medarbejder, viceskoleinspektør Johannes Poulsen, fortsætter stadig.

Som frivillige assistenter har følgende medvirket ved udlånsarbejdet: Anne Kristensen, 4mc, Inger Jensen, 3ma, Elinor Jensen, 3mc, Lizzi Jacobsen og Suzanne Jørgensen, 2ma, Jan Jespersen, Nina Baggers og Bente Petersen, 1ma, samt Bente Ballerstein, 1mc.

Bestyrelsen består af: Viceinspektør Aage Madsen (formand), skomagern. Olaf Hansen og revisionschef O. Halling (valgt af byrådet) samt lærerrådets repræsentant lærerinde, frk. Ingeborg Christensen og skoleinspektøren som selvskrevet medlem.

Aage Madsen.

/St. Aage Hansen.

Ringsted skolebio.

Når skolebio har ligget stille det forløbne skoleår, skyldes det, at filmsbranchen har ønsket al fremførelse af spillefilm i biografer for skolebørn bragt ind i faste rammer. Dette er nu opnået, idet Dansk Skolescene har påtaget sig den fælles administration og varetager alle aftaler med filmsselskaberne. Med hensyn til valg af film står vi som hidtil frit inden for den gruppe af film, som det af filmsbranchen nedsatte udvalg vil godkende. Forhandlingerne har medført nødvendigheden af en mindre forhøjelse af kontingentet — 4,50 kr. mod tidligere 3,60 for 5 filmsforestillinger og en koncert.

Efter den kedelige standsning kan vore medlemmer således nu glæde sig til en række gode films i den kommende sæson.

Th. Rørbech.

Ringsted skolekor

har i det forløbne år udelukkende arbejdet med overlærer Lassens og Kjell Roikjers kantate til indvielsen af aulaskolen. Dette værk har været uhyre vanskeligt og stillet store krav til de medvirkende, ligesom dets stof lå i et plan, som har været vel højt for største delen af skolekoret. Det skal ikke forties, at der har været tider, hvor det kneb stærkt at holde interessen for arbejdet vedlige. Desto større var glæden over, at værket ved opførelsen den 5. maj 1953 vakte stor begejstring overalt. Der skal lyde en tak til de elever, som frivilligt påtog sig det sure slid for til sidst at være med at kaste glans over festen, så vel som til de forældre, der har støttet skolen i bestræbelserne for at få eleverne til at tage tørnen.

Endvidere bringer skolen sin tak til de medvirkende musikere og til de mange sangere fra Ringsted Kor- og Musikforening, der med en stor indsats af tid og kræfter og i visse tilfælde med ikke ubetydelige udgifter bragte deres uundværlige bistand ved festen.

Kantaten genopføres ved translokationen mandag den 22. juni kl. 19,30.

Anker Ravnmark.

★

Af Banken for Ringsted og Omegn's jubilæumslegat modtog skolen med tak 8 flidspræmier à 25 kr.

Disse flidspræmier tildeltes følgende elever:

6c: Margit Nielsen.

8. kl. Annelise Emde og Johnny Jepsen.

ra: Birthe Olsen og Erik Hansen.

rb: Bent Jensen, Keld Sidenius og Svend Jørgensen.

★

En bog gave fra foreningen »Norden« tildeltes Svend Jacobsen, 4mc.

★

Salget af bankmærker.

Siden skolen i 1913 begyndte at sælge sparemærker til eleverne, er der pr. 15. maj i år solgt for kr. 257.137 — sidste år for kr. 29.494.

Fra banken er der uddelt en række bogpræmier til elever, der har været flinke sparere.

Skolen udtaler sin bedste tak for disse præmier.

Fra grosserer Herold Halle har skolen modtaget et meget smukt rensdyrgevir, og fra købmand Poul Christensen, Shell. 7 plancher, der viser udvinding og behandling af olie.

Skolen udtaler sin bedste tak for disse gaver, der indgår som et godt supplement til vort undervisningsmateriel.

★

Endvidere har skolen fra foreningen »Norden«s Skövdeafdeling modtaget en smuk akvarel, der viser udsigten mod Billingen i Skövde. Skolen er meget glad for denne hilsen fra venskabsbyen.

★

Ved skoleindvielsen den 5. maj 1953 fik hver af eleverne i dagens anledning foræret en ispind af Ringsted Mælkeforsyning.

Skolen bringer mejeriet sin bedste tak, fordi man atter på en af skolens mærkedage har tænkt på vore elever.

★

Haandbogsamlingen på lærerværelset tæller nu 543 bind. Endvidere har der været abonneret på forskellige faglige tidsskrifter.

★

I dette skoleår er uddelt følgende skoleidrætsmærker:

	dreng	piger
bronze	43	3
sølv	22	16
guld	26	9
sølv m. emaille	13	
guld m. emaille	7	
Ialt	111	28

★

Den 31. juli 1952 blev fru Else Vadsager afskediget efter ansøgning.

Den 1. aug. 1952 blev fast vikar fru Else Christiansen fast ansat.

Den 1. sept. 1952 blev lærer Anker Ravnmark ansat som honorarlønnet konsulent for særundervisningen i Sorø amtsråds-kreds. Han er derefter kun til rådighed for skolen i tre dage om ugen — altså med halvt timetal.

Den 1. okt. 1952 blev aspirant i fast embede hr. K. A. Hoppe fast ansat.

Den 1. nov. 1952 blev frk. Karen Christensen efter ansøgning forflyttet til Ballerup og frk. G. Karlsson ligeledes efter ansøgning til Brøndbyerne.

Samme dato blev timelærerinde fru M. Hoppe ansat i fast embede.

Den 1. dec. 1952 blev lærerinde ved Aarhus skolevæsen fru G. Jacobsen ansat i fast embede.

Den 1. jan. 1953 blev timelærer Sv. Vadsager ansat som aspirant i fast embede.

Samme dato blev lærer Torben Holm-Pedersen ligeledes ansat som aspirant i fast embede, lærerne N. J. Hansen og G. Jørgensen blev ansat som timelærere, lærerinde frk. Ellen M. Henriksen som timelærerinde og lærerinde frk. Britta Gregersen som fast vikar.

Den 1. marts 1953 blev lærer Poul Hansen kaldet til skoleinspektør i Assens.

Samme dato fik lærerinde fru G. Hansen bevilget orlov i et år.

Samme dato blev lærer B. Teglblænder og timelærerinde fru A. Teglblænder efter ansøgning forflyttet til Thorslunde-Ishøj.

Den 11. maj 1953 blev lærerne G. Jørgensen og H. J. Hansen indkaldt til militærtjeneste.

Tegnelærerinde fru Rich har hele året virket som vakancelærerinde.

★

Den 10. marts 1953 deltog en del af lærerpersonalet i et instruktionskursus, hvor frk. Disa Christiansen, København, instruerede i formskrift.

Kursus var arrangeret af 15 A kreds.

Endvidere har frk. Ing. Christensen deltaget i kursus i gymnastik og idræt på Idrætshøjskolen i Viborg, hr. N. Jensen i kursus i undervisning af svagtbegavede og hr. Aa. Andersen i religionslærerkursus i Hillerød.

★

Under ledelse af hr. Rørbech, hr. Solnør og fru Rich foretog 7. kl. i tiden 8.—14. juni 1952 en vellykket skolerejse til en række jyske byer og egne.

Den 17. og 18. juni og 1. og 2. dec. 1952 afholdtes forældredage, og vi kunne atter konstatere, at forældre og pårørende i stadig større tal overværer skolens undervisning på disse dage.

★

Militærmusikken fra Næstved har ved oberst Eggers' foranstaltning i årets løb givet en række små koncerter for eleverne i det store frikvarter. Skolen er meget taknemmelig for denne opmærksomhed.

★

I tiden 19.—25. sept. 1952 aflagde ca. 35 af skolens elever under ledelse af stadsskoleinspektøren en genvisit i venskabsbyen Lyksborg. Turen blev meget vellykket og understregede det venskabsforhold, der er mellem vore to skoler.

★

Under ledelse af stadsskoleinspektøren, hr. Johs. Eliassen og hr. Sv. E. Olsen foretog 4. mellem den 7. nov. 1952 den årlige geologiske ekskursion til Faxe kalkbrud og Stevns klint.

★

Den 8. nov. 1952 afholdt skolen sin skolefest. Elever opførte »Tornerose«. Festen gentoges for de mindre elever den 11. nov. Efter forestillingen var der bal. Begge festaftener fik et festligt og fornøjeligt forløb.

Den 13. nov. gentoges forestillingen som offentlig forestilling til fordel for Grønlandshjælpen — den indbragte 770 kr.

★

I tiden 17.—29. nov. 1952 blev der ved foreningen »Norden« foranstaltning foretaget en udveksling af lærere mellem venskabsbyen Skövde og Ringsted. Hr. Nils Nilsson, Skövde, besøgte Ringsted Borgerskole, hvor han på en venlig og fornøjelig måde gav vore større elever et indblik i svenske forhold og svensk litteratur. På samme måde besøgte hr. Aage Tarnak skolen i Skövde, og der blev fra begge skoler givet udtryk for taknemmelighed og glæde over denne nye form for skandinavisk samarbejde.

★

Den 18. febr. 1953 overværede de større elever en koncert i teatersalen, hvor et stort orkester under ledelse af kapelmester Lavard Friisholm fremførte et Carl Nielsen program. Lektor Haahr, Roskilde, gav en orienterende indledning.

I tiden 10.—19. marts 1953 havde vi atter den glæde at modtage besøg af ca. 40 elever fra skolen i Lyksborg under ledelse af skoleinspektør Futtrup.

★

Under ledelse af hr. Andreasen, hr. K. L. Hansen og hr. Tarnak var realklasserne den 20. marts i København, hvor man først var DFDS's gæster om bord på »Kronprins Olav«. Skibet blev under kyndig vejledning beset fra kommandobro til maskiner. Derefter aflagdes besøg i Gutenberghus, hvor eleverne bl. a. overværede fremstilling af et moderne ugeblad. — Vi bringer DFDS og Gutenberghus vor bedste tak for den store elskværdighed, hvormed de altid modtager vore elever.

Dagen sluttede i Det kgl. Teater, hvor man så »Fruentimmerskolen« og »Variationer«.

★

Under ledelse af stadsskoleinspektøren, fru Torlund og hr. Rasmussen foretog 7. klasserne den 18. april et besøg i København. Man beså først Grundtvigskirken og besøgte derefter Mindelunden i Ryvangen, der betog eleverne stærkt. Dagen sluttede i Nørrebros Teater, hvor man så »Eventyr på fodrejsen«.

★

Og den 5. maj 1953 indviedes så vor aulaskole. Indvielsen refereres andet sted i årsberetningen.

★

Vor skibsadoption.

Med stor glæde modtog skolen i oktober 1952 fra »Dansk Skibsadoption« meddelelse om, at skolen — efter ansøgning — kunne adoptere J. Lauritzen's m/s »Gerda Dan«, et fragtskib på 7900 tons med ca. 40 mands besætning. Skibet sejler i »West Coast Line«, fra byerne på USA's østkyst igennem Panamakanalen til byerne på Sydamerikas vestkyst.

Skibet og skolen står i livlig brevveksling med hinanden. Fra skibet kommer der ofte breve, hvori besætningsmedlemmerne fortæller om deres arbejde og oplevelser på skib og i havn. Flere gange har vi modtaget store breve med frimærker, billeder og blade fra de fremmede lande. Skibets prægtige kaptajn, hr. Laurids Nielsen, har selv skrevet mange meget interessante

breve, der ligesom brevene fra besætningen altid har vakt elevernes udelte glæde og begejstring. Omtrent hver måned sender eleverne i 3. mellem en avis, »Ringstedposten«, hvori 3ma fortæller om Ringsted by, 3mb om skolen og 3mc om Ringsteds omegn; ligeledes sendes af og til pakker med ugeblade og lignende til skibet. — Mange af vore elever skriver privat sammen med besætningsmedlemmerne.

Fra J. Lauritzen's rederi har skolen modtaget tegninger og et stort, smukt billede af skibet. Skolen modtager til stadighed bladene »Frivagten«, »Søfart« og »Horisont«.

M/S »Gerda Dan« blev i maj overtaget af kaptajn Huusfeldt, da kaptajn L. Nielsen skulle hjem og overtage et andet skib.

Den 21. maj aflagde kaptajn Laurids Nielsen et besøg på skolen for at hilse på eleverne og lærerne. Kaptajnen medbragte en stor, flot model af skibet, seks malerier med motiver fra Sydamerika, tre tropiske fugle, bl. a. en kolibri, til udstopning, en mægtig pose brugte frimærker samt tre smukke nylonbluser, som blev uddelt til piger i 3. mellem. Skolen bringer kaptajnen og besætningsmedlemmerne en hjertelig tak for de smukke gaver. En særlig tak skal rettes til kaptajn Laurids Nielsen, hvis arbejde og interesse for skibsadoptionen er meget stor.

J o h s. E l i a s e n.

★

I april og maj 1952 afholdtes i samarbejde med politiet cyklistprøver for skolens elever, der skulle gennemkøre en rute i byen, hvor der var opstillet 14 kontrollanter. — Dommerkomiteen bestod af politiassistent Soré og politibetjent Rosbirk-Hansen. Der deltog 186 elever i prøverne. 77 elever bestod, og disse modtog fra »Justitsministeriets udvalg for større færdselssikkerhed« hver et smukt diplom samt »Større færdselssikkerhed«s cyklistemblem.

★

Politibetjent Rosbirk-Hansen har i skoleårets løb undervist samtlige klasser fra 2. grundskoleklasse til 3. mellem i færdselslære. Grundskolens klasser samt 6., 7. og 8. klasse har fået to timers undervisning, eksamensmellemskolen har fået en.

★

Den 19. og 20. maj havde politibetjent Rosbirk-Hansen skaffet »Ungdommens færdselsshow« til skolen. Dette færdselsshow, der er en gave fra A/S Dansk Shell til »Justitsministeriets ud-

valg for større færdselssikkerhed», blev opstillet på den nye skoles legeplads, hvor der var lavet et system af gader og veje, forsynet med alle mulige færdselsskilte. Nogle elever agerede politibetjente, andre færdselsklovne. De øvrige elever, der havde fået påheftet numre, kørte rundt i legetøjsbiler, på tri-cykler og rigtige cykler eller gik rundt som fodgængere, alt imens de gennem højttaler af politibetjentene Rosbirk-Hansen og Lund fik påtalt, hvilke fejl de gjorde.

Den ny aula-skole

Den 5. maj 1951 blev grundstenen lagt til Ringsted Borgerskoles nye tilbygning — populært kaldet aulaskolen. Den 5. maj 1952 blev kransen hejst på bygningen, og endelig den 5. maj 1953 blev bygningen indviet.

Mange hilsener i form af telegrammer og blomster blev i dagens anledning sendt til Ringsted Borgerskole, og skolen takker enhver, som på den måde var med til at gøre dagen festlig for os.

En stor og repræsentativ forsamling var mødt frem for at fejre dagen: Undervisningsminister Flemming Hvidberg, departementschef i undervisningsministeriet Alb. Michelsen, amtmand Topsøe, repræsentanter for skolens tilsynsførende, Ringsted byråd, fhv. medlemmer af Ringsted byråd og skolekommission, der havde haft med skolens opførelse at gøre, repræsentanter for byens embedsmænd, det samlede lærerpersonale, pensionerede lærere og lærerinder, arkitekter, ingeniører, håndværksmestre og mange andre indbudte og endelig ca. 300 elever fra skolens ældste klasser.

500 festligt stemte deltagere var forsamlede i den smukke aula, da højtideligheden, der blev transmitteret af statsradiofonien, præcis kl. 11 åbnedes med sangen: »Kundskabs fader, visdoms væld . . .«. Sangen lød smukt; vi havde været spændt på, hvordan akustiken ville blive i sådan en betonskole, men lydisoleringen indfrie de løfter, der var givet, og byen er nu blevet et stort og smukt lokale med en fin akustik rigere.

Efter indledningssangen tog skoleudvalgets formand, lands-

retssagfører P. Thisted Knudsen, ordet og bød den store forsamling velkommen. Han omtalte i smukke ord afdøde mejeribestyrer Gamstrup, der som formand for skoleudvalget i sin tid var med til at forberede det byggeri, der nu var fuldført. Han gav derefter ordet til byens borgmester, sagfører Knud Svendsen.

Borgmesteren gav en oversigt over Ringsted skolevæsens udvikling siden år 1900. Byen er i dette halve århundrede vokset fra 3000 til 9000 indbyggere, skolebørnenes antal fra 416 til ca. 1500 og lærernes antal fra 10 til 52. Den nye skole blev projekteret for 10 år siden, men materialemangelen hindrede byggeriet. Skolen har kostet 2½ mill. kr., indbefattet inventar og låneomkostninger. Den indeholder 21 egentlige klasseværelser foruden geografilokale, 2 tegnelokaler, skolekøkken, sløjdlokale, gymnastiksal, bibliotek med læsestue, 2 lokaler til skolelæge og sundhedsplejerske, et lokale, der senere indrettes til skoletandklinik, og endelig 2 værelser for vikarer. — Borgmesteren overdrog skolen til skolekommissionen, idet han på byens vegne samtidig overrakte et gavekort til indkøb af et tonesmalfilmsapparat.

Efter borgmesteren talte undervisningsministeren:

Det er en skolebygning, vi skal indvie. Ordet skolebygning lyder måske for de fleste ikke så særlig spændende; men jeg ville ønske, at alle lytterne kunne se ind i denne prægtige aula, holdt helt i lyseblåt og med det store blå tildækkede vindue her for enden — og dernæst, tænk så alligevel på, hvad det er: Rammen om hundreder og atter hundreder af unges oplæring og udvikling i de kommende år til mænd og kvinder, der så skal tage gerning og ansvar op i deres folk! Altså er det et helt lille udsnit af vort folks historie, vi står ved begyndelsen af. Og denne begyndelse får endda sin særlige karakter af to omstændigheder, som jeg allerførst vil nævne.

1) Vi befinder os her i Ringsted på ældgammel dansk folkegrund. Ringsted er en by med historie bag sig. (Og har De ikke lagt mærke til, at der er forskel på at gå rundt i en by med historie, og så en by, der er helt ny og uden historie). I ældgammel tid var Ringsted et samlingssted for befolkningen, så at sige det hele riges midtpunkt. I begyndelsen af middelalderen den anseligste by på Sjælland og hovedtingsted for hele øen.

2) Det er i dag den 5. maj, Danmarks nye store »dag«, befrielsesdagen. Ingen af os, som oplevede den dag, vil nogensinde kunne glemme den. (Og hvem skulle vel bedre end Ringsted forstå dagen: allerede i 1345 blev Ringsted jo plyndret af holdstenerne).

Altså: Både stedet her og dagen i dag fører vore tanker tilbage til store tider og betydelige begivenheder i vort lands historie.

Og historie, det er jo ikke bare årstal, som vi skal lære, men det er endnu meget mere mennesker og hændelser, som skal lære os noget! Tænker vi nu på det gamle tingsted her i nærheden, og tænker vi på de 5 besættelsesår, så synes jeg, der er een ting, de tilsammen lærer os: Bedre er det, at vi sætter os ned og taler os til rette om, hvad ret og rimeligt er, bedre er det, at vi alle bøjer os for lov og orden — end »det andet«, som vi ofte nok har kendt og nu sidst fik præsenteret af nazismen. Med andre ord: at folkestyret, det er det bedste, og det er det, vi vil her i Danmark, et sandt og et sundt folkestyre.

Nu står vi jo overfor det at skulle have en fornyet og forbedret grundlov. Men på en måde vedrører alle de ting, man i den forbindelse taler så meget om, kun rammeværket omkring folkestyret. Det, som det egentligst og dybest kommer an på: at ideen, folkestyrets idé, er levende og frisk i os, at demokratiet er et idédemokrati og ikke et udtørret, afsjælet demokrati, det beskæftiger grundloven sig jo ikke med.

Men her er det, skolen kommer ind i billedet og har opgave og ansvar. Som jeg så ofte har sagt det med et ord af en gammel norsk biskop: »Skolen er statens hjerte«. Det er derfor så vigtigt for vort hele folks fremtid, at vi har en god skole. Og vi bliver aldrig færdig med at gøre den god. Stadig må vi bygge videre på den og gøre den ny og levende.

Netop i disse år tynges den danske folkeskole af særlige byrder og vanskeligheder; vi kender det alle: lærermangel, lokalenød, og desuden taler mange også om disciplin- eller opdragelseskriser. Jeg skal ikke i dag i den korte tid, jeg har til rådighed, komme ind på disse vanskelige spørgsmål.

Ministeren kom derefter ind på aktuelle skoleproblemer og sluttede, idet han atter vendte tilbage til skolen i Ringsted:

Jeg ønsker både byen og børnene til lykke med det skønne og gode mål, som her er nået i dag. De første planer om den

nye skole hernede blev lagt, den gang Hartvig Frisch var undervisningsminister. Jeg ville gerne, vi alle skulle mindes ham i dag med ærbødighed.

Måtte nu dette dejlige rum og denne velindrettede skole blive rammen om børn og lærere ikke blot i fest og glæde, men i arbejde og vækst.

Under kommunelærer, cand. psyk. Anker Ravnmarks ledelse fremførte derefter Ringsted skolekor, medlemmer af Ringsted Kor- og Musikforening og et strygeorkester en kantate, forfattet i dagens anledning af forfatteren, overlærer Carl C. Lassen og komponeret af kgl. kapelmusikus Kjell Roikjer.

Et blad skrev herom: »... her traf man en tekstforfatter, der ved, hvad han taler om; et langt liv mellem børn og en uendelig kærlighed til disse har sat ham i stand til at skrive en tekst, som netop udtrykker de tanker og ønsker, som alle forældre nærer for en skole ... og komponisten har levet sig ind i forfatterens tanker, så man fik en musikalsk oplevelse, ikke alene for øjeblikket, men for fremtiden ... Sjælen i denne imponerende musikpræstation har Anker Ravnmark været. I omtrent et år har han slidt med opgaven, men så har han også løst den på smukkeste måde.«

Kantaten indledes med blandet kor, der synger om livets gåde: »Vort liv er en gåde, som ingen kan råde.« En sopran-solo sender glimt af lys fra stjernen, hvis navn er Jorden, og »på Jorden rinder kærlighedens kilde« — »her er barnets verden«. Koret forherliger glæden ved at lære — »lære at løfte sin vinge over det snævre og nagende selv«, og en baryton-solo fremholder målet: barnets bedste — »at ikke hårde stene, vi giver ud for brød«. En vekselsang mellem to elever giver os »naturens muntre søn og den stille, pligttro slider, der skeler til ros og løn«. Et mandskor besynger skolens mål, og gennem recitativet føres tilhørerne ind i Ringsteds historiske kolorit, hvor skolebyggeriets historie naturligt glider ind. Ringsted-børnene sætter ind som et frisk vejr — børnene »fra den blæsende by«, og koret slutter med myndighed og vægt:

*Så være du viet, vort skolehus,
til arbejdets gammen og glæde.
For her skal vi bygge mod fremtiden bro,
og her skal i barndommen tankerne gro
som sæd under solskin og væde.*

*Så stort er du bygget, vort skolehus,
og stort skal vi mennesket bygge
til evnerig ungdom af hjerte og ånd,
som rækker den svage en hjælpende hånd.
så ingen blir stillet i skygge.*

*Ja, barnet skal lære i skolens hus,
at aldrig en evne skal ødes,
at livsmød og snille er jordens salt,
men retsind og mildhed det største af alt,
hvor stridende mennesker mødes.*

*Så fast er du bygget, vort skolehus,
med murene dybt under mulde,
og fast skal vi bygge, så Danmarks hus
kan urokket stå under stormenes sus.
mens år og århundreder rulle.*

*Så være du viet, vort skolehus,
til håbet om slægternes stigen
mod højere stade og lysere dag.
For leve skal fremskridtets hellige sag
og leve den evige higen.*

Efter Kantaten talte skolekommissionens formand, skomagermester Olaf Hansen, som udtalte håbet om, at skolen ikke blot måtte blive et lærested for børn og unge, men at den også måtte danne rammen om et folkeligt oplysningsarbejde og om et snævert samarbejde mellem lærere, forældre og myndigheder til gavn for den kulturelle udvikling i Ringsted.

Derefter havde skolens arkitekt, F. Halleløv, Haslev, ordet for at takke byen, skolen og håndværkerne for tillid og godt samarbejde.

Og endelig sluttede stadsskoleinspektøren med på børnenes og lærernes vegne at sige tak for den dejlige skole: »Glemte er nu 10 års besvær og vanskeligheder, og vi lover at værne om denne smukke bygning. Vor ledetråd skal være at følge alt, hvad der er smukt og godt, og vi vil gøre vort til, at der herfra kan udgå unge, som er velskikkede til at udføre en gerning i det danske samfund.«

Efter en rundgang i skolens lyse og smukke lokaler, hvis farver skyldes kunstmaleren Stensgaard, samledes henved 200 personer til en fornøjelig frokost i skolens festsal.

Her talte amtmand Topsøe for byen og skolen. — Formand for lærerrådet ved Ringsted Borgerskole, viceskoleinspektør V.

Andreasen takkede på lærerrådets vegne for den smukke og velindrettede skole og meddelte, at skolens elever og lærere i dagens anledning havde skænket deres skole et Hornung & Møller flygel. — Murermester Lindhardt Frederiksen bragte en tak og en lykønskning fra håndværksmestrene og meddelte, at mestrene i dagens anledning ville forære skolen en sang- og musiktribune til aulaen.

Endnu mange havde ordet, inden landsretssagfører Thisted Knudsen sluttede den festlige og begivenhedsrige dag med en tak til alle sider.

Et kort rids over Ringsted Borgerskoles udvikling

Før 1876 lå Ringsted Borgerskole på hjørnet af Nørregade og Sct. Bendtsgade. I 1875/76 byggedes skolen i Sct. Knudsgade. I begyndelsen var der kun klasseværelser i stueetagen, medens 1. sal var lærerboliger. Da børnetallet steg, måtte disse dog omdannes til klasseværelser. Skolen i Sct. Knudsgade var sidste gang i brug den 14. marts 1941, da den blev overtaget af besæt-



Ringsted Borgerskole indtil 1876 (hj. af Nørregade og Sct. Bendtsgade)

telsestropperne, og senere efter deres bortrejse blev den overtaget af det sociale udvalg til brug for husvildeindkvartering. Men på det tidspunkt var allerede pavillonskolen mod Skolegade færdigbygget i følgende tempi:

1905 pavillon D, 1908 pav. A, 1912 pav. B, 1915 pav. C, 1920 pav. E og 1939 pav. F + den store mellembygning mod Skolegade + gymnastiksalen mod vest og skolelederens embedsbolig.

Udvidelsernes nødvendighed ses af følgende tal:

31/12 1884:	6 lærere og lærerinder	—	205 elever		
» 1894:	8	»	— 233	»	
» 1900:	10	»	— 311	»	
» 1910:	20	»	— 631	»	fordelt i 23 kl.
» 1920:	20	»	— 686	»	» 28 »
» 1930:	27	»	— 859	»	» 33 »
» 1940:	33	»	— 883	»	» 36 »
» 1945:	33	»	— 924	»	» 36 »
» 1947:	38	»	— 993	»	» 40 »
» 1949:	43	»	— 1095	»	» 45 »
» 1950:	46	»	— 1195	»	» 49 »
» 1951:	49	»	— 1302	»	» 51 »
» 1952:	52	»	— 1398	»	» 54 »
5/5 1953:	52	»	— 1416	»	» 54 »

Efter det nye skoleårs begyndelse i år forventer vi at have ca. 1500 elever.

Alene tabet af skolen i Sct. Knudsgade nødvendiggjorde bygning af en ny skole. Når dertil kom den usædvanlige stigning i fødslernes antal i de sidste krigsår og årene derefter og endvidere byens vækst, forstår man, at pladsforholdene efterhånden blev katastrofale. Man indrettede 8 interimistiske lokaler under tagene og andre steder, hvor det overhovedet var muligt at putte en klasse ind, for dog at bøde noget på forholdene, men det var selvfølgelig kun lapperier. For tiden må de 3 første år-gange dele lokale, og opefter er der, med undtagelse af de fleste eksamensklasser, 2 klasser om hvert lokale. Det betyder, at eleverne må »vandre« meget, og dette medfører igen ustabile forhold, især hvad ordenen angår. Når vi fortæller, at elevtallet igen til sommer vil vokse med ca. 100, forstår man, at det er i yderste øjeblik, at den nye skole bliver færdig.



„Den gamle skole“ i Sct. Knudsgade (1876—1941)

Vil da denne vækst fortsætte? Nej, ikke i samme tempo. Følgende oversigt vil give et billede af, hvordan forholdet ligger, idet der gøres opmærksom på, at før 1939 lå fødselstallene i flere år et sted mellem 90 og 120:

Der fødtes hjemmehørende i Ringsted i 1939 110 børn — 1940 125 børn — 1941 148 børn — 1942 147 børn — 1943 163 børn — 1944 171 børn — 1945 210 børn — 1946 215 børn — 1947 210 børn — 1948 165 børn — 1949 200 børn — 1950 160 børn — 1951 156 børn — 1952 177 børn — i første kvartal af 1953 46 børn.

Toppen nåedes i 1946 med 215 børn — det er en stor del af dem, der bliver indskrevet i år. Og så må vi jo huske på, at vi hidtil har udskrevet fra de talsvage årgange og indskrevet fra de talstærke årgange — deraf den stærke stigning i elevtallet.

De talstærke årgange er nået til 5. klasserne; om 2—3 år begynder de at blive udskrevet, og så skulle der være omtrent ligevægt mellem ind- og udskrivninger, eller måske endda lidt flere udskrivninger end indskrivninger, og så vil børnetallet måske dale lidt, men vi kommer sikkert aldrig ned på 1000—1200 elever som forudsat, da den nye skole for 10 år siden blev projekteret.



Aulaskolen



Kik gennem aulaskolens vindue mod pavillonskolen

Skulle skolen da være lagt i en anden bydel?

For 10 år siden kunne ingen forudse den enorme stigning i børnetallet. Havde man kunnet det, er der ingen tvivl om, at skolen var blevet bygget i en anden bydel, men det får så være en trøst for byens skatteydere, at skolen med sin nuværende størrelse drives så økonomisk som vel muligt, idet de herværende dyre særlokaler: gymnastiksale, bibliotek, naturhistorielokale, fysiklokale o.s.v., bliver udnyttet til deres yderste kapacitet. Ved en ny skole skulle man indrette et ekstra sæt af disse lokaler, og der ville komme mange andre udgifter til; bl. a. ville der kræves et større personale. Ved en meget forsigtig beregning ville den årlige merudgift sikkert komme op på mindst 60.000 kr.

Men så vil altså nu i adskillige år fremefter alle byens børn stadig få deres skolegang i een skole fælles for dem alle, og det kan jo også have sin værdi; og på skolen har vi fået albuenum, så vi endelig efter mange års forløb kan sige farvel til elendige nøddlokaler og en for både undervisning og orden kedelig vandrings af klasserne fra lokale til lokale. Og vi har tilmed fået en meget smuk skole, som vi alle vil sætte en ære i at værne om.

Fra skolens side skal der lyde en tak til alle instanser, der har medvirket ved dens planlægning og opførelse, men først og fremmest til byens myndigheder, der med kritisk sans har taget et altovervejende hensyn til det nødvendige, men samtidig har givet så megen plads for hensynet til det ønskelige og skønhedsmæssige, at resultatet er blevet en smuk bygning, der er velindrettet og velskikket til sit formål.

Med udgangen af dette skoleår tager overlærer fru A. Torlund sin afsked fra Ringsted Borgerskole.

Fru Torlund kom til skolen her den 1. sept. 1909 og har således gennem 44 år haft sin livsgerning i Ringsted.

Fru Torlund forener en betydelig faglig viden med en udpræget samvittighedsfuldhed; når dertil kommer en aldrig svigtende interesse og omhu for sine elever, forstår man, at børnene med tryghed og hengivenhed har givet sig ind under hendes ledelse.

Skolen skylder fru Torlund tak for de mange års trofast arbejde, men vi skylder hende ikke mindst tak, fordi hun stedse

har været en af bærepillerne for det gode samarbejde og den værdifulde fællesfølelse, der stedse har karakteriseret forholdet inden for lærerpersonalet. Vi vil savne fru Torlund, når vi igen efter sommerferien mødes til det nye skoleår, men vi glæder os ved bevidstheden om, at hun stadig vil møde, når kommune-lærerforeningen kalder, og vi ønsker hende frem for alt endnu mange gode år sammen med sine kære.

Lærerpersonalet den 31. december 1952:

	Tjenestealder	Ansæt i Ringsted
1. Stadsskoleinspektør S. P. Jensen.....	1/1 1935	1/1 1935
2. Viceskoleinspektør V. Andreasen.....	1/4 1943	1/8 1919
3. » Aage Madsen.....	1/4 1943	1/2 1915
<i>Fast ansatte lærere:</i>		
4. Overlærer Th. Sivertsen.....	1/8 1946	1/1 1928
5. » Th. Rørbech.....	1/8 1946	1/2 1927
6. Lærer Kaj Leo Hansen.....	1/8 1933	1/3 1932
7. » N. Jensen.....	1/9 1932	1/3 1932
8. » Aa. Tarnak.....	1/9 1932	1/2 1935
9. » Sv. Å. Hansen.....	1/9 1935	1/4 1937
10. » Poul Hansen.....	1/6 1939	1/10 1937
11. » J. Eliassen.....	1/1 1939	1/8 1938
12. » P. Ørom.....	1/1 1939	1/11 1939
13. » Anker Ravnmark.....	1/6 1942	1/11 1943
14. » H. Augustesen.....	1/3 1944	1/11 1943
15. » N. Svendstorp.....	1/10 1946	1/11 1946
16. » Sv. E. Olsen.....	1/5 1946	1/8 1944
17. » Evald Larsen.....	1/5 1942	1/10 1947
18. » Aa. Andersen.....	1/8 1947	1/8 1946
19. » E. Brix.....	1/11 1946	1/10 1948
20. » G. Solnør.....	1/8 1949	1/8 1947
21. » Jens Rasmussen.....	1/8 1949	1/8 1948
22. » N. Chr. Pedersen.....	1/3 1947	1/12 1950
23. » Kaj Danvar.....	1/7 1951	1/8 1949
24. » Aa. H. Madsen.....	1/12 1923	1/8 1951
25. » Børge Teglbrænder.....	1/4 1952	1/8 1951
26. » K. A. Hoppe.....	1/10 1952	1/10 1950
<i>Fast ansatte lærerinder:</i>		
27. Overlærer fru A. Torlund.....	1/4 1943	1/8 1910
28. » frk. A. Linnemann.....	1/4 1943	1/3 1917
29. » frk. K. Hansen.....	1/4 1943	1/2 1921
30. » frk. M. Christensen.....	1/10 1945	1/11 1921
31. » frk. Mørup Rasmussen.....	1/8 1945	1/11 1923
32. » fru E. Andersen.....	1/8 1948	1/3 1927
33. » frk. I Christensen.....	1/8 1948	1/1 1931
34. » frk. J. Olsen.....	1/8 1948	1/4 1936
35. Lærerinde fru L. Hansen.....	1/9 1932	1/6 1932
36. » frk. A. Olthaver.....	1/12 1935	1/3 1936
37. » fru Stavnsbjerg Olsen.....	1/8 1945	1/8 1946
38. » fru G. Hansen.....	1/6 1946	1/10 1948
39. » fru K. Danvar.....	1/12 1948	1/8 1947
40. » fru Inger Rasmussen.....	1/8 1949	1/10 1948
41. » fru Eva Larsen.....	1/1 1950	1/8 1949
42. » fru Else Christiansen.....	1/2 1950	1/8 1951
43. » fru M. Hoppe.....	1/1 1951	1/9 1949
44. » fru G. Jacobsen.....	1/8 1950	1/12 1952
<i>Timelærere:</i>		
45. Lærer Svend Vadsager.....		1/9 1951
46. Lærerinde, fru A. Teglbrænder.....		1/8 1951
<i>Vakante embeder:</i>		
47. Et fast lærerembede.....		
48. do.....		
49. Et timelærerembede.....		
50. Et timelærerindeembede.....		
51. do.....		
52. En fast vikar.....		

Plan for den mundtlige real- og mellemskole- eksamen 1953:

Fredag den 22. maj:

kl. 8,40	ra	engelsk	censor:	skoleinsp. Meldorf, Korsør
- 8,00	rb	tysk	—	fru Bollerup-Christensen, Borup
- 9,15	rc	tysk	—	overlærer Th. Jørgensen, Roskilde

Onsdag den 27. maj:

kl. 8,00	ra	fransk	—	hr. Ole Sørensen, Borup
- 8,00	rb	geografi	—	hr. Sv. E. Olsen, Ringsted
- 8,40	rc	regning	—	overlærer S. E. Petersen, Korsør
- 8,40	4ma	engelsk	—	hr. Lau Jensen, Sorø
- 8,40	4mb	engelsk	—	overl. Clemens Petersen, Ll. Næstved
- 9,15	4mc	tysk	—	overlærer frk. Marie Larsen, Roskilde

Fredag den 29. maj:

kl. 9,40	ra	naturhist.	—	overlærer J. Knudsen, Korsør
- 8,30	rb	dansk	—	hr. Kai Frier, Køge
- 9,00	rc	engelsk	—	hr. H. Christiansen, Haslev
- 8,40	4ma	tysk	—	hr. Chr. Krøldrup, Ll. Næstved
- 9,15	4mb	tysk	—	overl. fru Hannibal Larsen, Roskilde
- 8,40	4mc	engelsk	—	overlærer O. Leth, Sorø

Mandag den 1. juni:

kl. 8,00	ra	tysk	—	hr. Henry Worm, Valby
- 8,30	rb	regning:	—	hr. G. Færgemann, Køge
- 8,30	rc	historie	—	hr. Egelykke, Køge

Tirsdag den 2. juni:

kl. 8,40	4ma	geografi	—	hr. Billehøj, Ll. Næstved
- 8,00	4mb	dansk	—	adjunkt Paul Hansen, København
- 8,00	4mc	historie	—	overlærer Alfred Jeppesen, København

Onsdag den 3. juni:

kl. 8,00	ra	dansk	—	adjunkt Paul Hansen, København
----------	----	-------	---	--------------------------------

Torsdag den 4. juni:

kl. 8,30	rb	naturhist.	—	hr. Svend Jensen, Køge
- 8,00	rc	dansk	—	adjunkt Paul Hansen, København
- 8,00	4ma	historie	—	førlagskonsulent Thruø Møller, Kbhv.
- 8,00	4mb	geografi	—	hr. Rathmann, Borup
- 8,40	4mc	geografi	—	hr. Lau Jensen, Sorø

Mandag den 8. juni:

kl. 8,30	ra	fysik	—	hr. Valther Hansen, Køge
- 8,00	rc	geografi	—	frk. Ellen Keller, Hellerup
- 8,00	4ma	dansk	—	overlærer C. C. Lassen, Ringsted
- 8,40	4mb	naturhist.	—	hr. Egede Jensen, Sorø
- 8,00	4mc	dansk	—	overlærer P. M. Andersen, Ringsted

Onsdag den 10. juni:

kl. 8,00 rb engelsk — overlærer frk. Bojsen Møller, Holte
 - 8,30 rc naturhist. — hr. P. Rendrup, Køge

Torsdag den 11. juni:

kl. 8,00 ra regning — hr. Johs. Nielsen, Søborg
 - 8,40 4mb historie — frk. Holten Møller, Sorø
 - 8,00 4mc fysik — viceinsp. Johs. Poulsen, Ringsted

Fredag den 12. juni:

kl. 8,00 rb fransk — overlærer frk. Ellen Jensen, Søborg
 - 10,00 rc fransk — overlærer frk. Ellen Jensen, Søborg

Tirsdag den 16. juni:

kl. 8,00 ra geografi — overlærer C. C. Lassen, Ringsted
 - 9,00 rb historie — frk. Bodil Petersen, Haslev
 - 8,00 rc fysik — skoleinsp. Davidsen, Borup
 - 8,00 4ma naturhist. — hr. Højsteen, Gentofte

Fredag den 19. juni:

kl. 8,00 ra historie — overlærer P. M. Andersen, Ringsted
 - 8,00 rb fysik — overl. S. W. Mathisen, Frederikssund

Censorer i skrivning ved mellemskoleeksamen: hr. Andreasen, frk. M.
 Christensen og hr. Tarnak
 — - tegning -- — hr. N. Jensen og hr. Sv.
 Å. Hansen

Censor i håndarbejde ved mellemskoleeksamen: frk. J. Olsen.

Der vil blive forældredage den 2. og 3. juni, hvor også en del af elevernes arbejder i sløjd, tegning og håndarbejde vil blive udstillet. Det er vort håb, at elevernes forældre og andre pårørende vil aflægge skolen et besøg på de nævnte dage.

★

Den skriftlige årsprøve finder sted den 17. og 18. juni og den mundtlige årsprøve den 23. og 24. juni.

★

Torsdag den 25. juni møder eleverne som til en almindelig skoledag for at aflevere alt undervisningsmateriale, som de ikke skal benytte i det nye skoleår.

Afslutningen

finder for afgangsklasserne (real, 4m og 8.kl.) sted i skolens aula mandag den 22. juni kl. 19,30.

For de øvrige elever finder afslutningen sted i skolegården lørdag den 27. juni kl. 8.

★

Det nye skoleår

begynder onsdag den 12. august.

Lærermøde kl. 8.

Kl. 11 møder de nyindskrevne 1. klasser i gymnastiksalen.

Alle øvrige klasser møder kl. 10.

★

Regninger til Ringsted kommune over varer, der er leveret til skolen, indleveres på skolens kontor til påtegning.

★

Til forældrene!

Glemte og tabte sager indleveres på kontoret og kan afhentes dér. Dette gør skolen opmærksom på, da det ofte hænder, at selv sager af værdi som ure, smykker, klædningsstykker o. a. henligger i længere tid uden at blive afhentede.

Forældrene anmodes om i så stor udstrækning som muligt at mærke børnenes tøj med navneplader, nøgler, penalhuse, pung, elevens navn og klasse.

Glemte og tabte sager og andet hittegods bliver afhentet på skolens kontor.

Da undervisningen pågår, er hånden er blevet påsat om at påse, at eleverne holder orden og omhu.

Ringsted Borge