



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Overød Skole

Statens pædagogiske Studiesamling
København

Forsiden tegnet af hr. kunsthandler Børge Hagbarth Petersen, Frederiksberg.

BERETNING

for

ØVERØD SKOLE

SKOLEÅRET 1952-53

Skolekommissionen:

Valgt direkte af kommunalbestyrelsen:

Fuldmægtlig Rosenørn, Solvej 15, Holte, formand.

Bankkasserer frk. Marie Jensen, Rundforbi, Nærum, næstformand.

Gartner H. P. Andersen, Sandbjergvej 91, Nyvang pr. Vedbæk.

Cykelhandler S. O. Andersen, Stationsvej 12, Vedbæk.

Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.

Fru Mølsted Jürgensen, Grünersvej 30, Holte.

Valgt blandt de af forældrekredsene indstillede:

For Øverød skole:

Fabrikleder H. Bøye Larsen, Ø. Paradisvej 15, Holte.

For de øvrige skoler:

Fru Birthe Helms, Pileallé 10, Holte.

Fru Agnes Nielsen, Egebækvej 50, Gl. Holte.

Disponent Wassard Jørgensen, Bredland 14, Nærum.

Bankbestyrer Poul Pedersen, Stationsvej 21, Vedbæk.

Skoleudvalget:

Bankkasserer frk. Marie Jensen, Rundforbi, Nærum, formand.

Gartner H. P. Andersen, Sandbjergvej 91, Nyvang pr. Vedbæk.

Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.

Fuldmægtlig Rosenørn, Solvej 15, Holte.

Stadsskoleinspektør Aksel Jensen, Gl. Holte.

Lærerrådsformand:

Kommunelærer K. Behrend, Norske Allé 5, Holte.

Skoleinspektøren:

Træffes som regel på skolens kontor hver skoledag kl. 13.15—14 undtagen lørdag.

Skolens telefon: Holte 2186.

Skoleinspektøren privat: Holte 820.

Skolens ordning og område.

Skolen består af:

- 1) En 5-årig grundskole. Omkring midten af 5. skoleår deltager alle elever i 5. kl. i den nye form for mellemskoleprøve. Bliver slutresultatet mindst 4,67, kan eleven — efter det af forældrene fremsatte ønske i forbindelse med skolekommissionens endelige afgørelse — fortsætte sin skolegang ved en af kommunens eksamensmellemskoler (Gl. Holte, Ny Holte, Nærumgård) eller i Holte Gymnasium.
- 2) En 3-årig eksamensfri mellemskole, hvoraf det sidste år er frivilligt. Antallet af tilmeldte elever samt pladsforholdene ved kommuneskolerne er afgørende for, hvor III fm. oprettes.

Skoledistrikt: Øverød og Søllerød. — Følgende veje, der medregnes distriktet, danner ydergrænse eller hører kun med på en del af strækningen:

Pileallé, Kårensvej 2, Skodsborgvej 121—227 og 118—240, Attemosevej 2—158 og 1—177, Gl. Øverødvej 3, 6 og 8, Øverødvej 25—197 og 8—142, Rudersdalsvej 38—ud og 39—ud.

NB. Ønskes et barn overflyttet til et andet skoledistrikt, skal dets forældre eller værge ansøge skolekommissionen herom.

Kalenderåret 1952.

Ifølge skolens indberetning til ministeriet og kommunalbestyrelsen var klasse- og elevantal den 31. december 1952:

Grundskolen: 7 klasser med 78 drenge og 85 piger.

Eksamensfri mellemskole: 2 klasser med 14 drenge og 14 piger.

I alt 9 klasser med tilsammen 92 drenge og 99 piger.

Forsømmelser:

På grund af sygdom	3350 dage
Anden lovlig grund	286 dage
Uden lovlig grund	90 dage

NB. Om fritagelser og forsømmelser henvises til »Ordensregler og andre bestemmelser for Søllerød kommunes skoler«, der er udleveret til alle elever.

Lokalemangelen

er nu også begyndt at gøre sig gældende på Øverød skole. I løbet af to skoleår er antallet af klasser vokset fra 7 til 10, altså en forøgelse på 42,8 %. Derimod er lokalerne kun forøget med 9 %.

Skolens personale.

Skoleinspektør E. Rydam	ansat her	1/8 1952
Overlærer E. Reeslev	—	1/7 1920
Lærer Kr. Sandbæk Nielsen	—	1/2 1951
Lærer K. Behrend	—	1/10 1943
Lærerinde fru M. Therkelsen	—	1/7 1946

Lærerinde fru L. Langberg	—	1/11 1952
Lærerinde fru H. Gernild	—	1/8 1951
Timelærerinde fru E. Nielsen	—	1/8 1951
Skoletandlæge: C. F. Mering, Holte	ansat her	1/4 1923
Skolelæge: E. Hebel, Holte	—	1/1 1941
Sundhedsplejerske: frk. E. J. Dybvig, København	—	1/4 1946
Skolebetjent: W. Berg Nielsen, Øverød skole	ansat her	1/6 1924

Lægeundersøgelser i skoleåret 1952—53.

	Drenge	Piger
Antal undersøgte elever	96	96
Kontrolundersøgte	43	49
Intelligensundersøgte	1	1
Henvist til læge	18	22
Ikke koppevaccinerede	0	1
Tuberkulinpositive	2	1
Calmettevaccinerede før skolegangens begyndelse	1	3
Calmettevaccinerede efter skolegangens begyndelse	89	84
Tuberkulinnegative	4	8
Ernæringstilstand over middel	1	4
Ernæringstilstand under middel	1	2
Sukkersyge	1	0
Epilepsi og epileptiske ækvivalenter	0	1
Fodvorter	1	6
Parasitære hudsygdomme	0	1
Asthma	1	0
Sværere adfærdsforstyrrelser eller psykiske lidelser	1	0
Nedsat synsevne, påvist hos øjenlæge	9	9
Usikker farvesans (12-årige)	1	0
Over 30 sygedage	18	10

Skolelægen har foretaget de obligatoriske undersøgelser på alle skolens elever; men da skolelægen ikke må behandle eleverne på skolen, er alle konstaterede afvigelser fra det normale henvist til hjemmets egen læge. Urin- og blodprøver er foretaget på alle elever, hvor det skønnes nødvendigt for at kunne konstatere eventuelle lidelser.

Alle elever er blevet tuberkulinprøvet, og alle tb-positive er røntgenundersøgt på tb-stationen i Lyngby. Alle tb-negative elever er — med forældrenes tilladelse — calmettevaccinerede.

Farvesansprøve er foretaget på alle i 1. fm.

Når undtages en lærerinde, der har været uden for nummer og borte fra skolen i en stor del af skoleåret, er alle ved skolen ansatte tuberkulinkontrolleret og røntgenundersøgt i Lyngby i indeværende skoleår.

Skoletandlægen meddeler:

Af de 176 børn, der fra 1/4—52 til 31/3—53 var indmeldt til behandling, havde 13 fuldkommen fejlfri tænder. Af behandlinger udførtes

166 fyldninger i blivende tænder.

122 fyldninger i mælketænder.

66 mælketænder udtrukket.

1 ikke-mælketand udtrukket.

25 tandrensninger.

3 rødbehandlinger.

7 lokalbedøvelser.

27 andre behandlinger.

Skoletandlægen er i reglen på Øverød skole i begyndelsen af kalenderåret for at efterse og eventuelt behandle alle tilmeldte elevers tænder. Behandlingen er gratis. Ønsker forældrene det, kan deres børn dog blive fritaget for behandling, men efter en sådan fritagelse er retten til behandling hos skoletandlægen tabt for stedse.

Hvis en elev får tandsmerter i den tid, tandlægen fungerer ved en af de øvrige kommuneskoler, kan forældrene ved henvendelse til skoleinspektøren få deres barn henvist til behandling på vedkommende skole.

Holdundervisning.

Fra skoleautoriteternes og skolens side gøres der en særlig indsats for at hjælpe elever, der har lidt svært ved at følge med i hovedfagene dansk og regning. I det forløbne skoleår har 15 elever her ved skolen modtaget en sådan undervisning. Forældre til sådanne elever er særligt velkomne til at overvære disse timer, hvor der som regel arbejdes individuelt med eleverne og med specielt undervisningsmateriale. Da det ikke fremgår af børnenes skema, hvor særtimerne ligger, bedes eventuelle forældrebesøg i forvejen aftalt med skoleinspektøren. Et samarbejde mellem hjem og skole vil på dette område være af allerstørste betydning for disse børns dygtiggørelse og psykiske velbefindende.

Biblioteket.

Da hr. lærer Sandbæk for nylig er ansat som skolebibliotekar, vil der først i en følgende årsberetning blive gjort rede for skolens bogbestand. I år skal blot nævnes, at der til lærerbiblioteket er indkøbt:

Viggo Sten Møller: Over til Øverød.

Helen Bjørnow: Leg og boldspil.

Povl Jørgensen: Småbørnsgymnastik.

Endvidere er restgælden på Illustreret Religionsleksikon I-III nu betalt, og der har været abonneret på tidsskriftet »Læsepædagogen«.

Skolebespising.

81 elever har fra 1. november til 30. april deltaget i den offentlige skolebespising. Som tidligere år fik de hver 4 stykker smørrebrød og et æble. Desuden fik samtlige elever i samme tidsrum hver $\frac{1}{4}$ l sødmælk daglig.

Mælkeordningen.

For at eleverne i perioden maj—oktober kan fortsætte med at drikke mælk til deres frokost, har skolen i samarbejde med Dronninggård Mejeri truffet følgende ordning: Den første skoledag i hver uge kan eleverne hos deres klasse-lærer købe mælkeark med 10 kuponer (prisen er for tiden 1,50 kr.). Mod aflevering af en kupon til skolebetjenten får eleven udlevet $\frac{1}{4}$ l sødmælk. Kuponer, som af en eller anden grund ikke kan benyttes, refunderes på kontoret. Den første skoledag i november refunderes alle ikke benyttede mærker.

Skolesparekassen.

For at fremme formålsopsparring og sparsommelighed hos børnene har skolen en ordning med A/S Dansk Sparemærke Kasse. Hr. lærer Sandbæk er hovedkasserer og sælger een dag ugentlig 5 øres sparemærker, som børnene så sætter i en mærkebog med plads til 100 mærker. Når den er fyldt, sætter hr. Sandbæk eller barnet selv beløbet ind på en særlig sparekassebog (årlig rente 5 %), der først kan hæves, når barnet er fyldt 14 år.

I år har der ved skolen været 110 sparere, der tilsammen har indsat 2740 kr.

Dansk Skolscene.

45 elever fra skolens tre ældste klasser var i sæsonen 1952/53 medlemmer af »Dansk Skolscene«. Det er ingenlunde nogen billig fornøjelse, idet vi jo herude fra foruden abonnementet (7 kr. for hele sæsonen) også skal betale køreturen frem og tilbage i turistbil. Men når man tager i betragtning, at børnene kommer i kontakt med virkelig lodig kunst, er det absolut ikke for dyrt. I år så vi

- 1) Operetten »Nitouche«.
- 2) Leck Fischers skuespil »I porten«.
- 3) William Shakespeare: »Helligtrekongersaften«.

Den første og den sidste forestilling morede børnene sig hjerteligt over; Leck Fischers stykke gav dem et indblik i byforhold, som de næppe havde tænkt sig mulige. En pige fra 5. kl. sagde efter den forestilling: »Hvor har vi det godt herude«.

Gratis ferierejser.

I sommerferien 1953 har 12 elever søgt og fået fribillet til ferierejse.

Svømning.

I den gratis svømmeundervisning i sommerferien 1953 har der til Furesøholdene meldt sig 17 drenge og 24 piger, og til Vedbækholdene 8 drenge og 4 piger fra Øverød skole.

I fjor fik Ole Nielsen, 5. kl., svømmebevis, og det blev bemærket, at Ib Møller og Jes Andersen ikke forsømte en eneste dag.

Søllerød sommerlejr.

Søllerød Sommerlejrforening sender årlig mellem to og tre hundrede børn ud på et 10 dages ophold i foreningens sommerlejr, Søllerødlejren, på Sjællands Odde. Fra vor skole deltager i år 15 elever.

I løbet af foråret bliver der på skolerne uddelt ansøgningsskemaer til børnene i 4.-klasserne og opefter. Der oprettes i reglen 5 hold, og man kan søge om hel eller halv friplads. Prisen for et 10-dages ophold er 30 kr. Holdene ledes af lærere og lærerinder, og hjælpsomme damer, »tanterne«, forestår forplejningen. Al arbejdskraft er frivillig og ulønnet.

Sommerlejrforeningen er en privat institution. Medlemsbidrag samt tilskud fra Søllerød kommune m. fl. muliggør driften af lejren.

Indsamlinger.

Til »Høstblomstdagen« havde skolen fået tilsendt 1000 »blomster«, som eleverne fra 7. klasse påtog sig at sælge. Salget indbragte 121,55 kr. Det indkomne beløb går til tuberkulosebekæmpelsen.

Første dag i efterårsferien deltog næsten alle elever i 6. klasse i landsindsamlingen til fordel for bekæmpelse af børnelammelse. De solgte 1581 mærker à 25 øre, og salget indbragte 436,16 kr.

Til den nye skole i Tolk, Søllerød Kommunes fadderskabsby i Sydslesvig, indsamledes fra børnene alene 71,82 kr.

Gaver.

Fra den amerikanske ambassade: De forenede Staters historie (1 klassesæt).

Fra hr. boghandler Funch har skolen modtaget en kokosnød med fibre.

Fra Ulla Rasmussen, 2. b.: 1 dværghønsæg, 1 ryghvirvel og benbruskiver fra grindehval.

Forældrebesøg på skolen.

Skolen har gentagne gange i det forløbne år kunnet glæde sig over stort forældrebesøg. Flere forældre har også — efter forudgående aftale med skoleinspektøren — overværet en eller flere timer af den daglige undervisning, hvad alle forældre er velkomne til. Når skolen ønsker forudgående aftale, skyldes det, at sygdom blandt lærerpersonalet, ekskursioner, lægeundersøgelser, standpunktsprøver m. m. kan have medført ændringer, som ikke fremgår af børnenes skemaer.

Angående Ferieplanen

i hæftet »Ordensregler« henledes opmærksomheden på, at Valdemarsdagen ikke længere er skolefriday. Af månedsløve i skoleåret 1953/54 bliver der kun fredag den 20. november. Endvidere bliver der halv fredag i december, så at eleverne kan få lejlighed til at se juleudstilling.

Øverød skoles 50-års jubilæum.

Der var glæde og forventning, da der ringedes ind kl. 9 til jubilæumsfest. For lærernes vedkommende var højtidsdagen dog allerede på det tidspunkt indledt med kransenedlægning på Josef Møllers, frk. Worms og fru Petersens grave på Søllerød kirkegård.

De mange forældre og de særligt indbudte gæster blev først placeret i den festligt smykkede gymnastiksal, hvor farvestrålende jubilæumsplakater, indrammet af vildvinsblade og mange skønne efterårsbuketter, lyste gæsterne i møde. (I dagens løb kom yderligere adskillige smukke blomsterdekorationer, dels fra vore myndigheder og dels fra skoler i sognet, fra gamle elever og venner af skolen). Så kom børnene klassevis ind, de små forrest, og lidt efter var alle på deres pladser. Nogle af de større måtte dog nøjes med ståplads. Derefter sang alle — som ved indvielsen for 50 år siden — Grundtvigs prægtige skolesang »Morgenhanen alter gol«, hvorpå skoleinspektøren i korte træk fortalte skolens over 200-årige historie: »Der var en prinsesse, der hed Sofie Hedevig —«.



Efter hr. Rydam's tale fulgte fru Therkelsen's kantate, hvorpå alle sang: »Som en rejselysten flåde«. Det sidste vers — Om din frihed vil vi værne — blev sunget stående, medens skolens fødselsdagsgave fra »Danmarkssamfundet«, en smuk, ny fane, langsomt rullede ud.



Så talte skolens forældrerepræsentant i skolekommissionen, hr. fabrikleder Bøye Larsen, om flagets betydning for os danske, hvor vi end færdes, og slog første søm i. Derpå talte skoleinspektøren for skolen og flaget og slog 2. søm i, og endelig slog en pige fra 7. kl. 3. søm i og udbragte et leve for Dannebrog.

Efter verset »Vaj højt vort mærke fra din stang« havde hr. amtsskolekonsulent E. Stephansen, hr. stadsskoleinspektør Aksel Jensen og skolekommissionsmedlem fru Mølsted Jürgensen ordet for at lykønske skolen og sige den tak.

Herpå fulgte den muntre sketch om en lærers besøg hos familien Olsen for 50 år siden — og i 1953! I mellemakten fik børnene flødeis, så det var unægtelig en skoledag af de meget sjældne.

Formiddagsfesten i salen sluttedes med fællessang, hvorefter børnene fik fri. De særligt indbudte samledes derefter med skolens faste personale til frokost i skolekøkkenet.

Aftenfesten for gamle elever og for tidligere og nuværende skolekommissionsmedlemmer blev ikke mindre vellykket end festen om formiddagen.

Med stor spænding havde lærerkollegiet set hen til den. Det er jo sådan sin sag at indbyde over 1000 tidligere elever til fest, når der kun kan skaffes siddeplads til knap 200. For en sikkerheds skyld blev alle under 20 år skåret fra, og det viste sig da også at være meget passende. Adskillige var kommet langvejs fra, og mange hørte til de ældste årgange, heriblandt Josef Møllers tre sønner.

Festen indledtes med, at skoleinspektøren bød den store forsamling velkommen og i korte træk fortalte om skolens vækst siden 1902 samt læste nogle interessante udtalelser fra visitatser og eksaminer i den gamle embedsbog.

Efter fællessangen »Som solen skinner ved forårstid« besteg hr. arkitekt Viggo Møller talerstolen. I et causerende og stærkt personligt præget foredrag og ud fra stor lokalhistorisk viden gav hr. Møller os en levende skildring af skolelivet i gamle dage både her og andetsteds. Hr. arkitekt Møller, der er søn af skolens første leder, hr. Josef Møller, havde da også kort forinden jubilæet sendt sit manuskript »Over til Øverød« i trykken. (Det kan nu fås i boghandelen).

Så opførtes kantaten. Både børnekoret, hr. overlærer Reeslevs recitation og lærerterzetten hilstes med kraftigt bifald, hvorefter hr. viceskoleinspektør Koudahl, Ny Holte, med ægte jysk lune og under stormende jubel fortalte minder fra sine mange lærerår ved Øverød skole.

Under »Ordet frit« talte først skolekommissionens formand, hr. fuldmægtig Rosenørn. Med skolens motto »Kærlighed opbygger« som grundmotiv bragte formanden på skolekommissionens vegne sin tak og lykønskning. Derefter lykønskede den tidligere skolekommissionsformand, hr. provst Sparsø, skolen og udtalte håbet om, at Øverød skole stadig måtte se det som sin opgave at opdrage en god, dansk og kristen slægt i vort sogn.

Efter at også lærerinde frk. Mønsted, der var ansat ved Øverød skole ved indvielsen, friskt og fornøjeligt havde fremdraget minder fra sine lærerindeår herude (en lærerinde havde i 1902 en årlig løn på 650 kr.), var der frit samvær i en 1/2 times tid, hvori man bl. a. gik rundt for at se skolens lokaler.

Da der var ringet sammen, spillede samme sketch som om formiddagen, og ældste klasse sang en afdeling børnesange. Festen sluttede med en af sangene fra indvielsen: »Har du barndommens minder endnu ej forglemt«, skrevet af Josef Møllers svigerfader, digteren Zacharias Nielsen.

Den norske rejselektors besøg.

Lørdag den 31. januar havde skolen besøg af rejselektor fru Solveig Holsttangen, Oslo. Efter det store spisebrikvarter samledes vi i gymnastiksalen, der var smykket med de nordiske flag og rejselektorens store billedmateriale. Skoleinspektøren bød velkommen, og hele forsamlingen sang stående »Ja, vi elsker dette landet«. Derefter fortalte fru Holsttangen om Gudbrandsdalen, (selv var hun iført en smuk nationaldragt derfra), og vi hørte spillemandsmusik og så en interessant rejsefilm fra Oslo over Telemarken til Bergen.

Mens vor gæst hvilede stemmen lidt, sang 6. og 7. klasse »Hvorhen du går i li og fjell«, og »De tre fra Øverød« sang visen om Per Spillemand. Så fortsatte rejselektoren med at læse et norsk folkeeventyr, og til sidst interviewede skoleinspektøren fru Holsttangen om hendes besøg ved de sydslesvigske skoler umiddelbart før besøget i Øverød. Vi fik derved et levende indtryk af det store og nødvendige kulturelle arbejde, der gøres blandt de danske syd for grænsen.

Lektorens rejse var arrangeret af foreningen »Norden« i samarbejde med de skoler, der ønskede et besøg. Vi skylder foreningen megen tak for det friske pust, vi ved denne lejlighed fik ind i skolen, og vi takker kommunen for den økonomiske støtte.



Skolekomedien den 7. og 10. marts.

Øverød skole valgte i år at spille Holbergs lystige komedie »Maskerade«. Så godt som hele ældste klasse — med fru Therkelsen som instruktice — var i »ilden« og gav os to festlige aftener. Takket være den gode tilslutning — bruttoindtægten var over 500 kr. — har skolen nu fået sin scene væsentligt forbedret, og vi benytter derfor denne lejlighed til at takke forældrekrædsen for den gode støtte, den gav os ved at levere kager og købe billetter. Også adskillige af vore handlende skylder vi megen tak: hr. snedkermester Hansen, Øverød Maskinsnedkeri, hr. mejerierjer Hedetoft, hr. Isenkræmmer C. Møller og installatørerne brdr. Madsen.

Fra skolens dagbog.

12. august kl. 11 samledes alle på skolen, også de to nye 1. klasser og mange forældre, til en lille højtidelighed, hvor skolens nye inspektør, hr. Rydam, indsattes i sit embede. Der indledtes med fællessang: Jeg elsker de grønne lunde — hvorefter skolekommissionens formand, hr. fuldmægtig Rosenørn, holdt indsettelsestale, hvori han bl. a. udtrykte sin glæde over, at det blev en af kommunens egne lærere, der var blevet den udvalgte, samt takkede hr. lærer Behrende for den udmærkede måde, han havde varetaget de administrative og repræsentative opgaver på under hr. Boas' sygdom.

Dernæst talte stadsskoleinspektør hr. Aksel Jensen, Gl. Holte, stærkt bevæget over at skulle tage afsked med sin hidtidige viceskoleinspektør, med hvem han havde haft et så fortrinligt samarbejde.

Den sidste af de officielle talere, skoleudvalgets formand, frk. Marie Jensen, ytrede sin glæde over, at Øverød skole havde fået hr. Rydam til leder, hvem hun kendte som en mand, der ikke blot havde kristelige idealer, men også prøvede på at efterleve dem.

Sluttelig takkede skoleinspektør Rydam autoriteterne og udtalte sin forhåbning om et godt samarbejde med hjemmene og medarbejderne.

Højtideligheden sluttede med »Altid frejdig«.

25. august var 1.-2. klasserne i Zoologisk Have. Vi kørte i turistbiler fra skolen kl. ca. 8,30. (på grund af uheld var de 1/2 time forsinkede). Bortset fra dette og en mindre byge havde vi en god tur. Som et kuriosum fra turen må vi lige nævne, at en japansk journalist fotograferede nogle af børnene og fik deres navne og adresser. Nogen tid senere fik de tilsendt en japansk avis med foto og navne. Senere er der til en pige i 2. kl. kommet over en halv snes breve på engelsk fra unge japanske studerende. Hun har dog velvilligst overladt korrespondancen til de mere engelskkyndige.

På hjemturen fra Zoo kørte vi over Rådhuspladsen, Christiansborg slotsplads, Amalienborg plads og Langelinie. På vejen var vi heldige at se Knippelsbro oppe for en svensk tremaster. Hjemme kl. 14,15.

17. september deltog 7. kl. i høstblomstsaget.

22. september: Sverrigstur for 4.—7. kl. Byge efter byge her i Danmark — til stor bekymring for »de efterladte« — men bogstavelig talt ikke en dråbe regn i Sverrig. Start fra Holte st. kl. 7,46 mod Helsingør i reserveret vogn, togskifte i Hillerød, en dejlig gyngetur over det skumpiskede Øresund og — efter nogen traven — frokost på K.F.U.M., Hålsingborg, hvorefter 7. og 5. kl. gik på indkøbstur i »Epa«, et helt eventyrrige for børnene, så der blev købt gaver både til far og mor og søskende. Imens var 6. og 4. kl. oppe i »Kärnan«, en af Nordens største middelalderfæstninger. Derefter byttede vi »roller«.

Vi kom alle i god behold tilbage til Holte kl. 16,13 efter en bogstavelig talt udbytterig tur.

25. september: Skolens ældste klasser var i turistbil til København for at overvære »Nitouche« på Folketeatret.

Tirsdag den 30. september: Skolens 50-års jubilæum.

20. oktober (første dag i efterårsferien) deltog næsten alle eleverne i 6. kl. i landsindsamlingen til fordel for bekæmpelse af børnelammelsen.

27. oktober samledes alle i 10-frikvarteret på legepladsen, hvor skoleinspektøren ganske kort fortalte om FN-dagen den 24. oktober og om FN's verdensomspændende arbejde. Klasselærerne for de ældste klasser gav i dagens løb en mere detaljeret gennemgang af FN's arbejde på grundlag af de tilsendte materialer.

5. november havde vi den glæde at kunne byde fru Langberg fra Silkeborg velkommen blandt os. Skoleinspektøren lykønskede fru Langberg med ansættelsen ved Søllerød kommunale skolevæsen og udtalte håbet om, at fru Langberg måtte befinde sig vel ved Øverød skole.

26. november kunne vi — takket være skoleudvalgets bevilling — indbyde Nationalmuseets folk til at komme ud til os og vise den populærvidenskabelige film »Fra hjulplov til mejetærsker«. (Landbruget i Danmark fra 1850—1950). Det blev en virkelig oplevelse for både store og små: Bonden pløjede med sin hjulplov, der var forspændt ko og okse, han såede sit korn ved at strø det med hånden, og han tærskede med plejl. Også bondekonzens arbejde så vi: Smørkærning, vaffelbagning, lysestøbning, kartning og spinding, kort sagt: gammeldags, selvforsynende landbrug. Sidste del af filmen viste os et tiptop-moderne landbrug; bl. a. vistes Europas største plov, Hedeselskabets Bovlundplov, der pløjer 1 m i dybde og bredde på een gang. Det var imponerende.

Som ekstranummer forevistes dokumentarfilm fra Nationalmuseets arkiv. Det var: Kongefamilien på cykler (Fredensborg 1903), Ellehammers første flyveforsøg (1906), Cook's modtagelse i København 1907 og den første Øresundsflyvning (Robert Svendsen 1910).

10. december var der et velbesøgt møde på skolen for forældre til elever i 5. kl. Skoleinspektøren gjorde rede for den nye form for optagelse i eksamensmellemskolen samt for de to mellemskoleafdelinger og videreuddannelsen derfra. Klasselæreren fra 5. hr. Sandbæk Nielsen, fortalte om klassens arbejde i dansk og regning.

22. december: årets sidste og velsagtens også festligste og mest højtidelige skoledag — Vi mødtes alle klokken 9 og begyndte med klassefesterne i de smukt dekorerede klasseværelser. Trods det, at »timen« var på 5 kvarter, forløb den hurtigere end til daglig. Men der var jo også så meget, der skulle nås: både at synge vore dejlige julesalmer, lege og høre historier. Efter et frikvarter, hvori forældrene så »Juleudstillingerne«, samledes alle i den gransmykkede gymnastiksal med de tændte juletræer til højtidsfest. Skoleinspektøren bød velkommen og udtrykte sin glæde over at se så mange fremmødte forældre (endnu flere end til jubilæet) og over, at alle på skolen kunne samles til fest for julens konge.

Efter fællessangen »Det kimer nu« læste skoleinspektøren juleevangeliet, som det står at læse i skolens mere end 100-årige bibel: »Og det begav sig i de dage«. Så sang skolekoret under hr. Behrend's ledelse: »Julen har bragt velsignet bud«, og derefter gled fortæppet under største stilhed til side for et meget smukt tableau forestillende Josef og Maria med barnet, omgivet af hyrder og vismænd i farverige dragter, og hvidklædte, knælende engle. Efter nogle øjeblikkes betagende stilhed sang lærerkoret firstemmigt: »Barn Jesus i en krybbe lå«, hvorefter tæppet igen gled for.

Så sang alle »Dejlig er den himmel blå«, og derefter læste hr. Rydam en gammel græsk-katolsk legende om den fjerde vismand (oversat af Ingeborg Maria Sick).

Festen sluttede med fællessang »Et barn er født«, og skoleinspektøren ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.

31. januar: Besøg af norsk rejselektor.

6.—9. februar: Indsamling af tøj m. m. til Røde Kors' Hollandshjælp.

14. februar: 5., 6. og 7. kl. til skolescene på Det ny Teater. Vi så Leck Fischer's skuespil »I porten«.

16—28. februar: Indsamling til den ny skolebygning i Tolk.

7. og 10. marts: Skolekomedie.

17. marts: 5., 6. og 7. kl. overværer Shakespeare's »Helligtrekongersaften« på Det ny Teater.

31. marts: Påskeafslutning med fællessang.

9. april: Alle samledes på legepladsen i 10-frikvarteret for at mindes 9. april 1940. Efter en kort tale ved inspektøren sang vi verset om

»mig knuger din sorg, dit savn,
hver glans, hver plet vil jeg bære,
der falder på Danmarks navn.«

5. maj: Kl. 10 samledes alle klasserne og lærerne på legepladsen for at mindes Danmarks store glædesdag den 5. maj 1945. Under stor højtidelighed rullede skolefanen ud, mens alle sang: »Vaj højt, vaj stolt, vaj frit vort flag«, og med fanen i spidsen gik vi så — traditionen tro — over i Kirkeskoven, der stod i sin skønneste dragt, for at fejre dagen med frokostspisning i det grønne og leg. Skolen sluttede kl. 12.

22. maj: Pinseafslutning med fællessang.

1. juni: 7. kl på besøg i Radiohuset, Gutenberghus og Kastrup lufthavn.

16. juni: Kl. 19,30 havde vi afskedsfest for de elever i 7. og 6. klasse, der skulle udskrives eller fortsætte i 8. klasse. Vi samledes om de festligt pyntede kaffeborde i håndgerningslokalet. Efter et par fællessange og skoleinspektørens velkomsthilsen serveredes kaffe og bægværk fra skolekøkkenet. Skolens huspøct, fru Therkelsen, havde sammen med 7. kl. lavet en »afskedsbryg«, som hver af skolens lærere fik at smage. Den gjorde god lykke. Senere talte skoleinspektøren til eleverne og understregede især betydningen af at udvikle sin ansvarsfølelse. — Hr. overlærer Reeslev læste derefter nogle meget dramatiske scener fra Helge Rodes skuespil »Grev Bonde og hans hus«. De fulgtes med stor opmærksomhed og fik et velfortjent bifald.

Så havde fru Therkelsen ordet og uddelte boggaver, og havde lærerne før fået nogle hip, så var det nu elevernes tur.

Under »ordet frit« takkede Inge Christensen, 7. kl., og en af forældrene for de svundne år i Øverød skole. Også frk. Martha Hansen, 7. kl.'s tidligere lærerinde, havde ordet og fremdrog mange lyse minder. — Hr. Sandbæk sluttede

talerækken med nogle gode ord om »hellere tænde et lille lys end forbande mørket«.

Sidste del af aftenens program var en musikalsk underholdning af »De tre fra Øverød« og eleverne fra 7. kl. — Der sluttedes med fælles aftensang.

19. juni: Årsprøve med stort forældrebesøg. Ved sangafslutningen i gymnastiksalen, hvor alle klasser fra 2.—7. deltog, tog skolens repræsentant i skolekommissionen, hr. fabrikleder Bøye Larsen, ordet og talte varmt skolens sag, idet han bad forældrene støtte skolen i dens arbejde og efter bedste overbevisning tale godt om skolen, der havde en udmærket lærerstab og i den nye leder havde fået en dygtig skolemand, der tillige forstod at skabe fest på skolen. — Også til børnene havde hr. Bøye Larsen nogle gode og opmuntrende ord.

23. juni: Fællesafslutning inden sommerferien



Øverød skoles gamle hoveddør med skolens motto:

Kærlighed opbygger