



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Aarsprogram og Elevskrift

i Anledning af

Skolens 25 Aars Jubilæum



AARSBERETNING

fra

Vinderup Kost- og Realskole

1942—1943



Livets Sollys har vi kær;
Fader, lad det skinne her,
live op hver Skolepog,
klare op hver Hjertekrog!

Vinderup Kost- og Realskole

Vinderup, der har godt 1500 Indbyggere, er beliggende midtvejs mellem Skive og Holstebro. Omegnen er rig paa usædvanlig smuk og storladen Natur. Hjerl Hede med den gamle By, Flyndersø, Skovene ved Skallesøgaard, Mørksø, Rydhave Skov med det gamle Slot, Vinderup Vold m. fl. er for enhver, der een Gang har gæstet disse Steder, kære Minder. Om Sommeren gaar Turen ofte til Venø Bugt med den dejlige Badestrand.

Byen har et godt Bibliotek, som Eleverne flittigt benytter. Paa Stadion, Tennisbanen og i Gymnastiksalen dyrkes Fodbold, Tennis, Badminton og Gymnastik.

Skolen, der er oprettet 1918, har til Huse i en nyopført Bygning med 5 store og lyse Klasseværelser. Saa snart Tiderne atter bliver normale, er det Hensigten at udvide Skolen med et Fysik- og Naturhistorielaboratorium. Der er moderne Sanitetsforhold med Brusebad for Eleverne. Efter Udvidelsen af Samlingerne i Aar raader Skolen over fuldt komplette Samlinger, Filmsapparat og Skoleradio.

Fra 1. August 1943 har Skolen 5 Klasser, der benævnes femte, sjette, syvende, ottende og niende Klasse, efter det Antal Aar, Eleven har gaaet i Skole. Undervisningen afsluttes med Alm. Forberedelseseksamen (Præliminæreksamen). Da Skolen har Eksamensret, afholdes Eksamen paa Skolen.

Denne Eksamen har stadig de fleste af sine Rettigheder og er i disse Tider af største Betydning — ja, næsten uundværlig for alle unge Mennesker, der ønsker at gaa Handels- og Kontorvejen.

Alm. Forberedelseseksamen giver Adgang til Ansættelse i Finansministeriet,



Skolebygningen

Toldvæsenet, Post- og Telegrafvæsenet, De danske Statsbaner, Østasiatisk Kompagni (Ø. K.), Det kongelige grønlandske Handelselskab samt de fleste Rederier og større Handelsfirmaer.

Ligeledes til Seminarier, Officerskolen og efter en Tillægsprøve til Landbohøjskolen (Dyrlæger, Landinspektører, Skovbrugere), Tandlægeskolen, Danmarks tekniske Højskole (Ingeniør), Danmarks farmaceutiske Højskole (Apoteker) og flere.

Man kan ogsaa med Alm. Forberedelseseksamen som Grundlag paa et Kursus blive Student paa 2 Aar. Altsaa Student i samme Alder, som hvis man følger Undervisningen paa et Gymnasium.

Desuden har ledende Mænd indenfor Handel, Haandværk og Industri betegnet Alm. Forberedelseseksamen (Præliminæreksamen) som den bedste Foruddannelse indenfor de paagældende Erhvervsgræne.



Et Udsnit af Vestibulen

Eksamensresultater 1942

Skolen indstillede 26 Elever, der alle bestod med følgende Resultater:

1. Karl Ahm (Lærer Ahm), Hanbjerg 111¹/₃ mg+
2. Ole Balling (Gdr. Balling), Brøndum 115²/₃ ug÷ Udm.
3. Solveig Broundal (Urmager Broundal), Vinderup 77²/₃ g+
4. Johs. Nygaard Christensen (Lærer Christensen), Vejby . 114 ug÷ Udm.
5. Gunnar Christensen (Gdr. Christensen), Lihme..... 97¹/₃ mg÷
6. Anna J. Ejskjær (Dyrlæge Ejskjær), Vinderup..... 117¹/₃ ug÷ Udm.
7. Inger J. Ejskjær (Dyrlæge Ejskjær), Vinderup..... 118¹/₃ ug Udm.
8. Else Kirstine Fogh (Købmand Fogh), Skive..... 83 g+
9. Anders V. Friedrichsen (Købm. Friedrichsen), Vinderup. 114²/₃ ug÷ Udm.
10. Hans Bertram Hansen (Lærer Hansen), Trabjerg 101¹/₃ mg
11. Tage Hvingelby (Elektriker Hvingelby), Vinderup..... 111 mg+
12. Maren Jacobsen (Gdr. Jacobsen), Vinderup 116 ug÷ Udm.
13. Edel Jensen (Gdr. Jensen), Estvad 110¹/₃ mg+
14. Jens Peder Jensen (Gdr. Jensen), Hanbjerg 106²/₃ mg
15. Johs. Heede Jensen (Smed Jensen), Struer..... 80¹/₃ g+
16. Niels Jensen (Statshusmand Jensen), Ejsing 89¹/₃ g+
17. Karen Kopborg (Gdr. Kopborg), Svenstrup..... 105²/₃ mg
18. Inger Kristensen (Købm. Kristensen), Vinderup 112 mg+
19. Rigmor Kristensen (Overinsp. Kristensen), Vinderup... 115 ug÷ Udm.
20. Kristian Kromann (Toldforvalter Kromann), Skive 98 mg :
21. Edith Kudahl (Gdr. Kudahl), Sevel 89²/₃ g+
22. Evald Lisbjerg (Arbejdsmand Davidsen), Vinderup ... 108¹/₃ mg+
23. Jens Dueholm Mortensen (Gdr. Mortensen), Vridsted.. 89 g+
24. Anna Margrethe Møller (Gdr. Møller), Sevel 101¹/₃ mg
25. Karen Margrethe Nielsen (Landmd. Nielsen), Vinderup. 102²/₃ mg
26. Erling Thorgaard (Eksportør Thorgaard), Skive 102¹/₃ mg

Elevantal 1942—43

I Maj havde Skolen 88
Elever i 4 Klasser.



Udsnit af et Klasseværelse

Lærerpersonele og Fagdeling

- Lærer M. Goltermann:* Tysk (6., 7., 8. og 9. Klasse).
Historie (7., 8. og 9. Klasse).
Geografi (6., 7., 8. og 9. Klasse).
Tegning (6. Klasse).
Skrivning (6. og 7. Klasses Drengene).
Sang (6. og 7. Klasse).
Fransk.
- Lærer Frede Torpe:* Naturhistorie (6., 7., 8. og 9. Klasse).
Regning (6. og 7. Klasse).
Dansk (6. Klasse).
Historie (6. Klasse).
Skrivning (6. og 7. Klasses Piger).
Religion (6. og 7. Klasse).
- Fru Nørgaard:* Haandarbejde (6., 7. og 8. Klasse).
- Lærer H. Nørgaard:* Dansk (7., 8. og 9. Klasse).
Engelsk (6., 7., 8. og 9. Klasse).
Fransk.
Matematik (7. Klasse).
- Skolebestyreren:* Regning og Matematik (8. og 9. Klasse).
Naturlære (6., 7., 8. og 9. Klasse).
Gymnastik (6., 7., 8. og 9. Klasse).

Den nye Klasse, der oprettes fra 1. August 1943, kræver, at der ansættes yderligere en Lærerkraft.

Frk. E. Jeppesen, Bjerringbro Realskole, er ansat.



En Fysiktime



JUBILÆUMSFEST

afholdes paa Skolen Søndag den 27. Juni

— Kl. 20,15 —

1.

Jubilæumstale. Undervisningsinspektør <i>O. Bjørneboe</i> , København.
--
2. Tale af Elevforeningens Repræsentant.
3.

Koncertsanger THØGER RASMUSSEN

4. Musikunderholdning.
5. Kaffe bord. (Ordet frit for eventuelle Talere).

Af Hensyn til Udgiften ved Leje af Telt ser Skolen sig desværre nødsaget til at sælge Billetter à 1 Kr. Forudbestilling modtages gennem Eleverne og ved Telf. 135.

TRANSLOKATIONEN

afholdes samme Dag Kl. 19 prc.

Til saavel Translokationen som Jubilæumsfesten indbydes enhver, der har Interesse for Skolen og dens Arbejde.

Vinderup, den 8. Juni 1943.

O. Harder-Nielsen.

Skolens Ordensregler

1. Eleverne møder senest 5 Minutter før Undervisningstidens Begyndelse.
2. Ingen Elev maa forlade Skolen uden at have indhentet Tilladelse dertil.
3. Alle Elever — Klassernes Ordensduke dog undtaget — skal i Frikvarterene opholde sig paa Legepladsen. Efter skriftlig Anmodning fra Forældre kan Eleven i Sygdomstilfælde faa Lov at opholde sig inden Døre.
4. Beskadigelse af Skolens Inventar og Materiel medfører Erstatningskrav.
5. Eleverne skal være i Besiddelse af en »Meddelelsesbog«, hvori alle Meddelelser fra Hjemmet til Skolen skal indskrives.
6. Forsømmer en Elev Skolen, skal han eller hun den første Skoledag derefter medbringe skriftlig Meddelelse fra Hjemmet om Udeblivelsens Aarsag og Varighed.
7. Fritagelse for Gymnastik og Boldspil i et længere Tidsrum end en Uge kan iflg. Min. Cirkulære af 5. Maj 1916 kun gives efter Lægeattest.
8. Penge maa ikke opbevares i Overtøjet eller Skolepulten, men skal straks overgives Klasselæreren til Opbevaring.
9. Karakterbogen skal i underskreven Stand afleveres til Klasselæreren senest 4 Dage efter, at Udleveringen har fundet Sted.
10. Elevernes Skolesager maa være mærket med tydeligt Navn. Dette gælder ogsaa Gymnastikdragter og Sko.
11. Skolen forventer, at Eleverne udviser en høflig og rolig Opførsel saavel paa Skolen som paa Vej til og fra Skolen.

Ind- og Udmeldelse

Indmeldelse af Elever modtages til enhver Tid, dog helst ved Skoleaarets Begyndelse — anmeldt inden den 15. Juli eller efter den 5. August. *Ved Indmeldelsen kan de nye Elever søge om Friplads.*

Udmeldelse modtages ikke pr. Telefon og maa ske med en Maanedes Varsel.

Undervisningspligten ophører for de Børn, der er fyldt 14 Aar i Skoleaaret, med Eksamen ved Skoleaarets Slutning.

Konfirmationsforberedelsen

Skolen anmoder indtrængende Forældrene om at lade Konfirmationsforberedelsen begynde saa tidligt, at Konfirmationen kan finde Sted, medens Eleven gaar i 7. Klasse. Det er af overordentlig Betydning, at Eleven kan gennemføre sin Læsning i 8. og 9. Klasse uden Afbrydelse.

Karakterer og Vidnesbyrd

Forældrene modtager Meddelelse om Elevens Standpunkt ved Karakterer i Oktober, December og April. Vidnesbyrd i November og Februar.

Saaframt en Elevs Standpunkt skulde give Anledning til, at Forældrene kunde ønske udførligere Oplysninger, vil et Besøg paa Skolens Kontor være velkommen.

Forholdsregler over for Sygdom

1. Naar der i et af Elevernes Hjem udbryder smitsom Sygdom, maa Skolen straks have Meddelelse derom.
2. Er Sygdommen Skarlagensfeber, Difteritis, Tyfoidfieber, akut Børnelammelse eller anden farlig Sygdom, er det forbudt Skolen at modtage Elever fra Hjem, hvor saadanne Patienter findes, indtil Faren for Smitte er overstaet.

Naar Eleven igen kommer til Skole, maa der *medbringes den lovbealede Lægeattest for, at dette kan ske uden Fare for Smitte.*

3. Derimod vil det under en af de sædvanlige godartede Mæslinge- eller Kighosteepedemier eller andre smittefarlige Sygdomme ikke være nødvendigt at formene Eleverne fra Hjem, hvor disse Sygdomme forekommer, Adgang til Skolen.
4. Er det en Elev, der bliver syg, gælder følgende:
 - a. Børn, der har Mæslinger, maa ikke modtages paa Skolen før 14 Dage efter Sygdommens Begyndelse.
 - b. Børn, der har Mæslinger, maa ikke modtages før 4 fulde Uger efter det konvulsive Stadiums Begyndelse.
 - c. Børn, der har Røde-Hunde, Skoldkopper, Rosen, Influenza, Faaresyge eller Halsbetændelse, maa ikke modtages paa Skolen, saa længe det akute Stadium varer.

Skolen vil i øvrigt være taknemlig for at modtage Meddelelse om en Elevs Sygdom gennem den tilkaldte Læge, saafremt Sygdommen er en af de under Punkt a, b eller c nævnte Sygdomme.

Skolepenge

Skolepenge betales maanedsviis forud, dog opkræves Skolepenge for Maanederne Juni og Juli samtidig ved Udsendelse af Regning 1. Juni.

Iflg. Skolens Ordensregler maa Penge ikke opbevares i Pulte, Tasker eller Lommer. Derfor minder Klasselæreren hver Morgen i Maanedens første 8 Dage Eleverne om, at Skolepenge skal afleveres, saafremt Eleven medbringer disse.

Man bedes paase, at Kvitteringen bringes med til Hjemmet.

Nyindmeldte Elever betaler Skolepenge fra den første Skoledag efter Indmeldelsen.

Der betales Skolepenge for den Maaned, i hvilken Udmeldelsen sker, og for den følgende.

Elever, der forlader Skolen efter 1. Juni, betaler Skolepenge til 1. August.

De maanedlige Skolepenge er:

5. Klasse	6. Klasse	7. Klasse	8. Klasse	9. Klasse
15 Kr.	20 Kr.	22 Kr.	24 Kr.	26 Kr.

Saafremt Skolen uden egen Skyld, paa Grund af Ildebrand, epidemiske Sygdomme, manglende Brændsel eller lign. holdes lukket, betales der Skolepenge fuldt ud, indtil Skolen atter begynder.

Sygdom inden for et Tidsrum af 2 Maaneder bevirker ingen Nedsættelse af Skolepengene.

Udlaan af Skolebøger

Fra 1. August har Skolen bekostet Anskaffelsen af en Samling af de Skolebøger, der læses gennem de 5 Klasser.

Enhver Elev, der har hel eller delvis Friplads, kan laane de Skolebøger, som skal bruges. Til yderligere Indkøb af nye Bøger, Indbinding og Desinfektion betales 10 Kr. pr. Aar. Skolens Samling er dog endnu ikke saa stor, at alle, der ønsker at laane, kan faa et komplet Bogsæt.

Aflevering af de Bøger, som Eleven ikke skal anvende i den følgende Klasse, skal ske Dagen efter Skolens Translokation. Samtidig afgiver Eleven en Liste over de Skolebøger, der ønskes til Laans for næste Skoleaar.

Udleveringen finder Sted den første Skoledag mod Betaling af det fastsatte Beløb.

Bøgerne skal behandles forsvarligt. Det forlanges, at der lægges Omslag om Bøgerne. Ødelagte Eksemplarer skal erstattes med den fulde Pris.

Fripladser

Skolen modtager fra Stat, Amt og omliggende Kommuner saa store Tilskud til Fripladser, at **ethvert Barn, der er i Besiddelse af gode Evner, kan faa hel eller delvis Friplads, saafremt Forældrenes Indtægter berettiger dertil.**

Ansøgning om Friplads ($\frac{1}{1}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$) skal være afleveret til Skolen inden 5. Juli. Ansøgningsskema faas paa Skolen og tilsendes paa Forlangende. Meddelelse om bevilget Friplads udsendes omkring 10. August.

Ved Uddeling af Fripladser — der kun bevilges for 1 Aar ad Gangen — vil der særligt blive taget Hensyn til følgende:

1. Hjemmets økonomiske Forhold (Skattepligtig Indkomst, Formue m. m.).
2. Elevens Flid og Evner.
3. Antallet af skolesøgende Børn fra det paagældende Hjem.
4. Udgifter forbundet ved Skolerejser.

Brændselspenge

I Brændselspenge betaler Eleven sin Del af den Udgift, Skolen sættes i ved Indkøb af Brændsel og til Fyrbøderløn.

Under normale Forhold betales 18 Kr. pr. Aar. I Skoleaaret 1942—1943 var Brændselspenge 30 Kr. for hver Elev.

Brændselspenge opkræves i Rater i Løbet af Vinterens Maa-neder. Moderation for Brændselspenge kan ikke finde Sted.

Den nye Klasse

Vinderup Realskole har i *Modsætning til de fleste andre Præliminærskoler* hidindtil undervist til Præliminæreksamen gennem fire Klasser — I, II, III og IV Klasse. Fra 1. Juli 1943 betegnes disse Klasser 6., 7., 8. og 9. Klasse efter det Antal Aar, Barnet har gaaet i Skole.

Desuden opretter Skolen fra 1. August 1943 en ny Klasse, der ifølge ovenstaaende faar Betegnelsen 5. Klasse.

Dette betyder, at Realskolen ønsker at undervise sine Elever i fem Aar. *Barnets samlede Antal Skoleaar bliver ikke større* — men Eleven skal derved gaa fire Aar i Kommuneskole og fem Aar i Realskole. Indmeldelser til denne Klasse modtages fra 15. Maj. *Der kan ogsaa søges Fripladstilskud til 5. Klasse.*

Grunden til Klassens Oprettelse er:

1. Det har vist sig, at en Del Elever har vanskeligt ved at skille de fremmede Sprog fra hinanden, naar Undervisningen i disse paabegyndes samtidigt. *Efter Nyordningen læser Eleverne Engelsk i 5. Klasse, Tysk i 6. Klasse og Fransk i 8. Klasse.*

II. For mange middelbegavede Elever har det Tempo, hvori Undervisningen i en fireklasset Præliminærskole nødvendigvis maa foregaa, været for forceret. Følgen har da været, at Eleven ikke har faaet det fulde Udbytte af Undervisningen. Særlig galt har det været, naar Sygdom eller Vejrret har hindret et Barn i at følge den reglementerede Skolegang. *Det er vor bestemte Opfattelse, at den femte Klasse vil raade Bod herpaa.*

III. Præliminæreksamen staar over for en Nyordning. Efter Undervisningsinspektørens Udsagn kan det forventes, at denne vil træde i Kraft snarest. Maaske allerede pr. 1. August 1943.

Nyordningen omfatter, saafremt Betænkningen af 1935 bliver taget til Følge:

1. Udvidet Religionsundervisning.
2. Svensk opgives til Eksamen.
3. Version udgaar — i Stedet engelsk Stil.
4. Naturlæren udvides til ogsaa at omfatte Kemi.
5. I Regning medtages Afsnittene om de forskellige Værdipapirer. (Aktier, Obligationer og Veksler).
6. Geometrien udvides til ogsaa at omfatte en Del af Trigonometrien.
7. Pigerne skal i 6. og 7. Klasse undervises i Skolekøkken-
gerning — Drengene i 5., 6. og 7. Klasse i Sløjd —
saa snart Forholdene gør det muligt at indrette Lokaler
dertil.

Denne Nyordning vil ikke gøre Eksamen sværere — kun vil den naturligt kræve mere Tid, idet det krævede Pensum nødvendigvis maa deles over fem Aar. Udvidelsen maa egentlig hilses med Glæde, idet det lærte i Skolen derved kommer til at svare endnu mere til det, der kræves, naar Eleven kommer ud i det praktiske Liv, og Eleven vil sikkert ogsaa møde bedre rustet til videre Læsning.

Skolen anbefaler derfor — saafremt Forholdene tillader det — at lade Eleven begynde i 5. Klasse.

Der modtages altsaa i Aar Indmeldelser til to Klasser:

5. Klasse (10—12 Aar) 6. Klasse (12—13 Aar)

NB. Elever, der i Aar indmeldes i 6. Klasse, berøres ikke af den paatænkte Nyordning, selv om denne træder i Kraft pr. 1. August 1943.

Kostafdelingen

Til Skolen er knyttet en Kostafdeling, der har til Huse i en Bygning lige over for Skolen. En Lærer, der er Inspektør ved Afdelingen, bor i Ejendommen.

Inspektøren ikke alene paaser, at Skolearbejdet udføres grundigt og at Eleverne opfører sig sømmeligt, *men yder ogsaa Vejledning ved Lektuelæsningen.*

Elever, der uden egen Skyld ikke er paa Højde med Klassens øvrige Elever, bliver hjulpet af Skolens Lærere, indtil de med Udbytte kan følge Undervisningen.

Betalingen er 1050 Kr. pr. Aar for fuld Kost, Logi, Varme og Lys. Opkræves i 10 maanedlige Rater à 105 Kr. Første Rate i August. Eleverne maa medbringe Sengetøj, Haandklæder og helst et Sæt Overalls.

I Tilfælde af, at en Kostelev bliver syg, tilkaldes Skolens Læge, og Forældrene underrettes, saafremt Lægen mener det nødvendigt. Skolen er Abonnent paa Falcks Redningskorps, og Eleven bliver derfor gratis kørt til Hjemmet, hvis Lægen ønsker dette.

Telefon til Eleverne maa helst ske mellem Kl. 18 og Kl. 20.



Elevbygningen



Fra Opholdsstuen



Et Spil Bob efter Arbejdstid

Den nye Karakterskala.

Undervisningsministeriet har den 1. Febr. 1943 meddelt Skolen:

Iflg. kongelig Anordning vil følgende være at iagttage ved den forestaaende Eksamen i Maj—Juni Eksamenstermin d. A.

Enhver Karakter skal udtrykkes ved en af følgende Karakterer.

Nr.	Karakter	Den nye Værdi	Den gamle Værdi
1	ug	15	8
2	ug÷	$14\frac{2}{3}$	$7\frac{2}{3}$
3	mg+	$14\frac{1}{3}$	$7\frac{1}{3}$
4	mg	14	7
5	mg÷	$13\frac{1}{3}$	$6\frac{1}{3}$
6	g+	$12\frac{2}{3}$	$5\frac{2}{3}$
7	g	12	5
8	g÷	$10\frac{2}{3}$	$3\frac{2}{3}$
9	tg+	$9\frac{1}{3}$	$2\frac{1}{3}$
10	tg	8	1
11	tg÷	$5\frac{1}{3}$	$\div 1\frac{2}{3}$
12	mdl+	$2\frac{2}{3}$	$\div 4\frac{1}{3}$
13	mdl	0	$\div 7$

Dersom et Flertal af Bedømmere er enige om, at Eksaminanden overhovedet ikke har lagt Kundskaber for Dagen i det paagældende Fag, gives dog Karakteren slet = $\div 16$ Points.

Paa Eksamensbeviset skal herefter foruden Pointsantal angives Kvotienten og dennes Karakterværdi.

Herefter kræves følgende for at bestaa

med 2 Sprog 170 Points — med 3 Sprog $181\frac{1}{3}$ Points.

og for at bestaa med Udmærkelse

med 2 Sprog $217\frac{2}{3}$ Points — med 3 Sprog 232 Points.

Den nye Skala frembyder i Praksis ingen Forandring. Det eneste, der er opnaaet — saafremt der er opnaaet noget — er, at man ved til den ørstedske Karakterskala at addere 7 Points har faaet de negative Karakterer bortelimeret. Undtages maa dog det Slet, der efter Cirkulærets Ordlyd sikkert aldrig vil blive givet.

Skolens Dagbog

Den 18. August:

Det nye Skoleaar paabegyndtes som sædvanlig med en lille Højtidelighed.

Skolebestyreren udtalte: Jeg byder alle Elever — gamle som nye — velkommen. Det er i Dag mit Ønske, at I ogsaa under den nye Ledelse vil være glade for at være Elever i Vinderup Realskole og fremdeles ære den paa rette Vis.

Det er trange Tider, men en ny og bedre Tid maa følge inden længe. Da bliver der Brug for en velforberejdet dansk Ungdom.

Efter Fadervor dikteredes det nye Skema, og Traditionen tro fik Eleverne Resten af Dagen fri.

Den 3. September:

Udflugt til Toftum Bakker. Med Skolens Fane og Musik i Spidsen marcherede alle til Morgentoget. Lidt Regn først paa Dagen kunde ikke gøre det af med det gode Humør — og Eleverne tilbragte en dejlig Dag med Badning, Lege og Spil.

Den 7. September:

Budskabet om, at en af Skolens Elever — Henning Pedersen, 3. Klasse — var død, gav Morgenandagten sit alvorlige Præg. Efter Salmen: »Lyksalig, Lyksalig hver Sjæl, som har Fred« mindedes Bestyreren Henning som en god og pligtopfyldende Dreng, som alle var kommet til at holde af. Morgenandagten sluttede med: »Jeg er træt og gaar til Ro«.

Den 12. September:

Den aarlige Fodboldkamp, ældste Klasse contra et udvalgt Hold fra de øvrige Klasser, blev vundet af ældste Klasse.

I Haandboldkampen mellem Pigerne fra 3. og 4. Klasse sejrede 3. Klasse efter en spændende Kamp.

Den 16. og 23. November:

4. og 3. Klasse paa Ekskursion til Skallesøgaardskovene.

Den 27. November:

Herr Inspektør V. Baltzer, København, overværede Undervisningen i de forskellige Klasser og inspicerede de nye zoologiske og botaniske Præparater.

Den 1. December:

Adventskransen ophænges og det første Lys tændes. Efterhaanden som Dagen gik, blev Lys efter Lys tændt og fortalte, hvor nær vi var Jul.

Den 20. December:

En Del af Drengene paa Tur til Skovene om Flyndersø for at hente Skolens store Juletræ samt Grangrene, Mos, Køgler m. m.

Herr Plantør Dein førte os rundt til Skovenes skønneste Partier og var os behjælpelige med at finde et smukt Træ.

Ved Middagstid ønskede alle Plantøren en rigtig glædelig Jul og asede hjemad med store Byrder.

Om Eftermiddagen pyntede Eleverne Klasserne.

Samme Dags Aften holdtes Kostelevernes Julefest. Opholdsstuen var morsomt dekoreret med Julemotiver.

Den 22. December:

Juleafslutning i Skolens største Klasse, der i Dagens Anledning var ryddet for at give Plads for det smukt pyntede Juletræ. Efter et Par af vore gamle Julesalmer var sunget, talte Herr Pastor Terp smukt om Julen — Jesu Fødselsdagsfest.

Skolebestyreren gav derefter Juleferie og ønskede alle Elever og deres Forældre en rigtig god Jul.

Den 21. Januar:

Eleverne fra 2. og 3. Klasse faar Anlæggene paa Vinderup Elektricitetsværk grundigt forklaret af Herr Elektricitetsværksbestyrer Meedom.

Den 1. Februar:

Herman Bruhn, Holstebro, foreviste sit Dyremenageri. Adgangen var gratis for Skolens Elever.

Den 7. Februar:

Undervisningsinspektør Th. Christensen inspicerede Undervisningen i Matematik og Fysik og godkendte Planen for det nye Fysiklaboratorium.

Den 4. Marts:

Traditionen tro slog Eleverne Katten af Tønden før Fastelavnsferien. Tønden var i Aar af en meget stærk Konstruktion, saa der maatte flere Omgange til, før der gik Hul. Tønden var fyldt med saa mange Boller og Flødekarameletter, at der blev

noget til hver. Snart efter faldt den sidste Stav, og en Katteskonge og en Tøndekonge blev kaaret og fik overrakt hver sin Præmie.

Den 5. April:

Foredrag og Oplæsning af den berømte H. C. Andersen Fortolker Jacob Texiere.

Biografteatersalen var fyldt — og faa gik skuffet derfra, thi Oplæsningen og Fortolkningen af H. C. Andersens bedste Historier blev en uforglemmelig Oplevelse.

Saaframt Forholdene tillader det, er det Skolens Agt at arrangere lignende Aftener i det kommende Skoleaar. Vi haaber da at se endnu flere Forældre.

Den 14. Maj:

Under Lærer Torpes Ledelse var 3. Klasse paa Tur til Kaas Hede. Her viste og forklarede Lærer Jensen, Lihme, de mange geologiske og botaniske Mærkværdigheder.

Den 27. Maj:

1., 2. og 3. Klasse overværer Færdselsfilmen.

Bogliste 1943—44

Fag	Klasse	Bøger
Religion	5. Klasse og 6. Klasse	Martensen & Paulli: Bibelhistorie (Store Udg.) Lofts Lærebog.
Dansk	5. Klasse	Hansen & Heltoft: Dansk Læsebog I. Smith og Lange: Skriftlig Dansk IV. O. Lange: Dansk Sproglære.
	6. Klasse (I)	Hansen & Heltoft: Dansk Læsebog II. Smith & Lange: Skriftlig Dansk IV. O. Lange: Dansk Sproglære.
	7. Klasse (II)	Hansen & Heltoft: Dansk Læsebog III. Smith & Lange: Skriftlig Dansk V. O. Lange: Dansk Sproglære.
	8. Klasse (III)	H. I. Hansen & Heltoft: Dansk Læsebog for Præliminærskolen. N. Andersen: Dansk Sproglære, Nr. 2.
	9. Klasse (IV)	H. I. Hansen & Heltoft: Dansk Læsebog for Præliminærskolen. N. Andersen: Dansk Sproglære, Nr. 2. Enkelte Digtværker efter Aftale.
Engelsk	5. Klasse	Jespersen & Sarauw: Engelsk Begynderbog, 18. Oplag.
	6. Klasse (I)	Jespersen & Sarauw: Engelsk Begynderbog, 18. Oplag.
	7. Klasse (II)	Jespersen & Sarauw: Engelsk Lærebog, 18. Oplag. Lund: Engelsk Grammatik.
	8. Klasse (III)	O. Jespersen: Engelske Læsestykker. 16. Opl. A. Boysen: Engelske Digte. Lund: Engelsk Grammatik.
	9. Klasse (IV)	O. Jespersen: Engelske Læsestykker. 16. Opl. A. Boysen: Engelske Digte. Lund: Engelsk Grammatik. A. Hansen og J. Magnussen: Engelske Eksamensversioner, 9. ændrede Udgave.
Tysk	6. Klasse (I)	Ellen Lange: Tysk Begynderbog.
	7. Klasse (II)	Ellen Lange: Tysk Begynderbog.
	8. Klasse (III)	Ellen Lange: Tysk Læsebog for Præliminær- skolen. Ellen Lange: Tyske Stiløvelser I.
	9. Klasse (IV)	Ellen Lange: Tysk Læsebog for Præliminær- skolen. Ellen Lange: Tyske Stiløvelser II.

Fag	Klasse	Bøger
Fransk	8. Klasse (III)	Nielsen & Hoffmann: Fransk Begynderbog.
	9. Klasse (IV)	Nielsen & Hoffmann: Fransk Begynderbog.
Historie	5. Klasse	Ludvig Schmidt: Lærebog i Historie for Mellemskolen. I.
	6. Klasse (I)	Ludvig Schmidt: Lærebog i Historie for Mellemskolen. I.
	7. Klasse (II)	Ludvig Schmidt: Lærebog i Historie for Mellemskolen. I.
		Ludvig Schmidt: Lærebog i Historie for Mellemskolen. II.
	8. Klasse (III)	Ludvig Schmidt: Lærebog i Historie for Mellemskolen. II.
9. Klasse (IV)	Ejler Møller: Nordens Historie. Ejler Møller: Verdenshistorie for Realskolen. I. Ejler Møller: Verdenshistorie for Realskolen. II. P. Munch: Mindre Lærebog i Samfundskundskab.	
Geografi	5. Klasse	C. C. Christensen: Geografi for Mellem- og Realskolen. I. Christensen & Krogsgaard: Atlas med Navne. Christensen & Krogsgaard: Atlas uden Navne.
		C. C. Christensen: Geografi for Mellem- og Realskolen. I. Christensen & Krogsgaard: Atlas med Navne. Christensen & Krogsgaard: Atlas uden Navne.
	7. Klasse (II)	C. C. Christensen: Geografi for Mellem- og Realskolen. I og II. Christensen & Krogsgaard: Atlas med Navne. Christensen & Krogsgaard: Atlas uden Navne.
	8. Klasse (III)	C. C. Christensen: Geografi for Mellem- og Realskolen. II. Christensen & Krogsgaard: Atlas med Navne. Christensen & Krogsgaard: Atlas uden Navne.
	9. Klasse (IV)	C. C. Christensen: Geografi for Mellem- og Realskolen. I og II. Christensen & Krogsgaard: Atlas med Navne. Christensen & Krogsgaard: Atlas uden Navne.
Naturhistorie	5., 6., 7., 8. og 9. Klasse	Balslev & Andersen: Lærebog i Zoologi. Balslev & Simonsen: Lærebog i Botanik. Rasmussen & Simonsen: Lille Flora.

Fag	Klasse	Bøger
Fysik	5. Klasse	Th. Sundorph: Fysik for Realskoler. 8. Udg. H. Jepsen: Fysiske Øvelser I. For Mellemsk.
	6. Klasse (I)	Th. Sundorph: Fysik for Realskoler. 8. Udg.
	7. Klasse (II)	Th. Sundorph: Fysik for Realskoler. 8. Udg.
	8. Klasse (III)	Th. Sundorph: Fysik for Realskoler. 8. Udg.
	9. Klasse (IV)	Th. Sundorph: Fysik for Realskoler. 8. Udg.
Regning	5. Klasse	Friis Petersen & Jessen: Mellemskolens ny Regnebog. I.
	6. Klasse (I)	Friis Petersen & Jessen: Mellemskolens ny Regnebog. I og II.
	7. Klasse (II)	Friis Petersen & Jessen: Mellemskolens ny Regnebog. III.
	8. Klasse (III)	Friis Petersen & Jessen: Regning for det 2-aarige Præliminærkursus. I. Lomholts Opgaver. A.
	9. Klasse (IV)	Friis Petersen & Jessen: Regning for det 2-aarige Præliminærkursus. II. Lomholts Opgaver. A.
Matematik	5. Klasse	N. Ebbesen & Klintø: Geometri for Præliminærskoler.
	6. Klasse (I)	N. Ebbesen & Klintø: Geometri for Præliminærskoler.
	7. Klasse (II)	N. Ebbesen & Klintø: Geometri for Præliminærskoler. Friis Petersen & Jessen: Aritmetik og Algebra. I.
	8. Klasse (III)	N. Ebbesen & Klintø: Geometri for Præliminærskoler. Friis Petersen & Jessen: Aritmetik og Algebra. I. Friis Petersen & Jessen: Aritmetik og Algebra. II.
	9. Klasse (IV)	Jul. Petersen: Lærebog i den elementære Plangeometri. Friis Petersen & Jessen: Aritmetik og Algebra. I. Friis Petersen & Jessen: Aritmetik og Algebra. II. Lomholts Logarithmetabel for Realklassen.
Sang	5., 6., og 7. Klasse	Jacobsen, Jensen & Larsen: Skolesangbogen. (Sidste Udgave).

NB. Desuden skal hver Elev være i Besiddelse af en Meddelelsesbog og en Karakterbog. — Der maa ikke skrives Navn i nyindkøbte Bøger, før Faglærerne har konstateret, at det er de rigtige Bøger.

Oprykningsprøverne

6. Klasse (I.)				7. Klasse (II.)				8. Klasse (III.)			
Dato	Kl.	Fag	Censor	Dato	Kl.	Fag	Censor	Dato	Kl.	Fag	Censor
								11. Juni	8	Geografi	Skolebestyreren
16. Juni	8	Geografi	Lærer Hansen Sahl Skole	16. Juni	8	Fysik	Realskolelærer Torpe, Vinderup	16. Juni	8	Dansk	Lærer Larsen, Bjert Skole
17. Juni	8	Dansk	Realskolelærer Nørgaard, Vinderup	17. Juni	8	Tysk	Dr. Helms, Vinderup	17. Juni	8	Matematik	Førstelærer K. Jensen, Lihme
19. Juni	8	Fysik	Lærer Guldborg, Lihme	19. Juni	8	Matematik	Realskolelærer Torpe, Vinderup	19. Juni	8	Tysk	Stationsforst. Nielsen, Vinderup
23. Juni	8	Historie	Lærer Thorsen, Ryde	23. Juni	8	Historie	Pastor Terp, Sahl	23. Juni	8	Engelsk	Pastor Joensen, Vinderup
24. Juni	8	Tysk	Bankdirektør Jensen, Vinderup	24. Juni	8	Engelsk	Tandlæge Jørgensen, Vinderup	24. Juni	8	Naturhist.	Trafikassistent Mathiassen, Vinderup
25. Juni	8	Engelsk	Dr. Moesgaard, Vinderup	25. Juni	8	Geografi	Lærer H. Nielsen, Estvad	25. Juni	8	Fysik	Førstelærer Rasmussen, Vinderup

Plan for den afsluttende Eksamen

Torsdag den 27. Maj Kl. 8: *Matematik.*

Censor: Kommunalærer C. Bach, Ringkøbing.*)

Mandag den 31. Maj Kl. 8,30: *Naturhistorie.*

Censor: Førstelærer Toft, Sevel.

Mandag den 7. Juni Kl. 8: *Naturlære.*

Censor: Realskolelærer Thopp Jørgensen, Kjellerup.*)

Onsdag den 9. Juni Kl. 8: *Dansk.*

Censor: Overlærer Elming, Mariager.*)

Tirsdag den 15. Juni Kl. 8: *Historie.*

Censor: Kommunalærer Wiinberg, Skive.

Fredag den 18. Juni Kl. 8: *Tysk.*

Censor: Skolebestyrer Riisager, Langaa.

Tirsdag den 22. Juni Kl. 8: *Engelsk.*

Censor: Realskolelærer Magnusson, Ryomgaard.*)

Lørdag den 26. Juni Kl. 10: *Geografi.*

Censor: Kommunalærer Ohlendorff, Holstebro.

*) Beskikket af Undervisningsministeriet.

Censur af de skriftlige Fag

Engelsk: { Realskolelærer Magnusson, Ryomgaard
 { Realskolelærer Nørgaard, Vinderup

Dansk: { Overlærer Elming, Mariager
 { Realskolelærer Nørgaard, Vinderup

Regning og Matematik: { Kommunalærer C. Bach, Ringkøbing
 { Skolebestyreren

Skolen har i Aarets Løb modtaget Gaver til saavel Samlingerne som Bogsamlingen.

Vi siger herfor Giverne Tak!

Alle, der har bistaaet ved Bedømmelsen af Oprykningsprøverne, de forskellige Kommuner, der har gjort det muligt for Skolen at disponere over flere Fripladser og de mange, som paa forskellig Vis har støttet Skolen i Aarets Løb, bringes Skolens bedste Tak!

Indmeldelser modtages til ethvert Tidspunkt — dog helst til 1. August eller 1. April.

Kontortid i Sommerferien (1. Juli—15. Juli) (5. Aug.—20 Aug.) Kl. 10—13¹/₂ og Kl. 18—20.

Udstilling af Aarets Arbejder

i Haandarbejde, Tegning og Skrivning samt de skriftlige Opgaver fra Aarsprøven er fremlagt fra Mandag den 21. Juni til Torsdag den 24. Juni fra Kl. 14—21.

Enhver interesseret er velkommen.

Meddelelse om Translokation i Tilknytning til Jubilæumsfesten vil fremkomme senere.

Det nye Skoleaar begynder *Fredag den 20. August Kl. 10.*

Vinderup Realskole i Maj 1943

O. Harder-Nielsen,

Skolebestyrer.

Telefon 135.

Rids af Vinderup Realskoles Virke

I Anledning af Skolens 25 Aars Jubilæum

I Aarene omkring 1900 var Vinderup By i stærk Vækst og Udvikling. En af de Ting, som derfor følte som et Savn, var Manglen af en Realskole. Det var en stor Flok Piger og Dreng, der hver Dag rejste til Undervisning i Struer Realskole, og i samme Tempo, som Vinderup voksede, øgedes Elevflokket til Struer. Derfor trængte Ønsket om at faa oprettet en Realskole i Vinderup sig stærkere og stærkere paa i større og større Kredse baade i Byen og i Oplandet. Dette bevirkede, at en Kreds af skoleinteresserede paatog sig den Opgave at prøve Muligheden af at realisere Tanken om Oprettelse af en Realskole ved at tegne den til Formaalets Løsning fornødne Aktiekapital. Og det viste sig, at Interessen for Planen var saa stor, at der i Løbet af kort Tid var tegnet et ret betydeligt Beløb — og den 17. September 1918 indvarsledes til Møde paa Hotel Vinderup, hvor Stiftelsesoverenskomsten blev undertegnet af Førstelærer J. *Bundgaard*, Hotelejer N. R. *Windfeldt*, Sagfører Carl *Hviid*, Manufakturhandler H. S. *Hansen*, Dyrnlæge Ejnar *Dahlback*, Gaardejer Ole *Olesen*, Gaardejer J. *Bjerre*, Isenkræmmer Claus *Nielsen* og Gaardejer Kr. *Bjørnkjær*.

Samme Dag afholdtes stiftende Generalforsamling. Her redegjorde Sagfører *Hviid* for Stiftelsesoverenskomstens nærmere Regler og Vedtægter. Selskabets »A/S *Vinderup Realskole*«. Aktiekapitalen fastsættes til 30,000 Kr., og det vedtoges at lade Selskabet træde i Virksomhed saa snart der var tegnet 15,000 Kr.

Til Bestyrelsen valgtes Ole *Olesen*, Ryde, Carl *Hviid*, H. S. *Hansen*, begge Vinderup, A. S. *Hanghøj*, Sahl, og Kr. *Bjørnkjær*, Hasselholt.

Bestyrelsen konstituerede sig med Sagfører *Hviid* som Formand og Manufakturhandler H. S. *Hansen* som Kasserer.

Undervisningen paabegyndes

Den 1. Oktober startede Skolen med 8 Elever i et Lokale, som Sogneraadet havde stillet til foreløbig Disposition i Vinderup Kommuneskole. Førstelærer *Bundgaard* var antaget som Skolebestyrer til en aarlig Løn af 300 Kr. Bestyrelsen havde engageret Hans Jacob *Nymann* som Lærer ved Skolen til en Maanedsløn af 110 Kr. for 36 ugentlige Undervisningstimer.

Til at undervise i Gymnastik og Haandgerning fungerede Kommuelærere Frk. *Poulsen* for Resten af Skoleaaret for 50 Kr.

Den 8. Marts 1919 købte Bestyreren Hestehandler N. J. *Madsens* Ejendom paa Sevelvej for 13,000 Kr., som indrettedes til Skole.

A/S har haft følgende Formænd:

Landsretssagfører Carl *Hviid*, Pastor *Lundby*, Købmand O. *Steffensen*, Lærer *Villumgaard*, Købmand Fr. *Kristensen*, Læge Th. *Grill*.

Bestyrelsesmedlemmer

Foruden de allerede nævnte, har følgende beklædt Hvervet som Bestyrelsesmedlemmer: Købmand Fr. *Kristensen*, Isenkræmmer Claus *Nielsen*, Lærer N. S. *Kvist*, Købmand O. *Steffensen*, Gaardejer Knud *Larsen*, Gaardejer N. *Maarbjerg*, Forretningsfører J. *Østergaard*, Gaardejer P. *Nielsen*, Skræddermester *Rasmussen*, Gaardejer Søren *Poulsen*, Gaardejer P. *Jensen*, Gaardejer Kr. *Dalby*, Boghandler Chr. *Grønkjær*, Gaardejer Niels *Tinggaard*, Proprietær Poul *Sinding* og Fabrikant Chr. *Møller*.

Skolens Bestyrere

Som allerede nævnt startede Skolen med Lærer *Bundgaard* som Bestyrer. Men da han i 1930 forlod Vinderup, blev Ledelsen af Skolen overdraget til Lærer *Johansen* for Resten af Skoleaaret.

Den 14. August 1931 blev Lærer *Neisig* fra Nakskov ansat som Bestyrer til en Aarsløn af 5,200 Kr. Men forskellige Forhold bevirkede, at Herr *Neisig* allerede i 1934 maatte opgive sin Stilling, hvorefter Lærer *Rytter* fra Randers blev antaget som Bestyrer samme Aar til en Aarsløn af 5,300 Kr.

Skolens Lærere

Vinderup Realskole har gennem de forløbne Aar haft mange betydelige Lærerkrafter knyttet til sig. Foruden Hans Jacob *Nymann* og Frk. *Poulsen* har følgende Lærere og Lærerinder haft Ansættelse ved Skolen: *Agnes H. Larsen*, *A. Thomsen*, *C. Jensen*, *V. A. Henritz*, *P. C. K. Lindholdt*, *Ellen André*, *L. Andreasen*, *H. M. Madsen*, *Th. A. Andreassen*, *Graae-Rasmussen*, *Johs. Stubkjær*, *E. Raahede*, *Ellen Andersen*, *A. Johansen*, *E. L. Christensen*, *Margrethe Holm*, *P. Qvesel*, *Max Goltermann*, *Hans Givskov Dein*, *Margit Nielsen*, *Inger Teglbjerg* og *Bodil Hansen*.

Ansæt ved Skolen for Tiden er: Herr *Goltermann*, Herr *Nørgaard* og Herr *Torpe*.

Aktieselskabet opløses, og Skolen overgaar i privat Eje

I 1934 meddelte Undervisningsministeriet, at der vilde blive nægtet Skolen Eksamensret, ligesom Statens Tilskud vilde bortfalde, hvis ikke et Krav, som Ministeriet tidligere havde fremsat om Opførelse af en ny Skolebygning indenfor en meget begrænset Tidsfrist, blev opfyldt! Bestyrelsen lod straks afholde Generalforsamling, hvor det vedtoges at bygge en ny Skolebygning. — Faa Dage efter afholdtes atter Generalforsamling, hvor forskellige Vedtægtsændringer blev vedtaget, og Bestyrelsen fik Bemyndigelse til enten at afhænde Skolen til en privat Mand eller eventuelt lade Selskabet træde i Likvidation. Fra en af Skolens Lærere, Herr E. L. Christensen, forelaa Tilbud om Køb af Skolen med Løfte om i saa Fald at ville opføre en ny Skolebygning til 40,000 Kr. En Deputation rejste til København for at forhandle med Undervisningsminister *Borbjerg* om Eksamensret til Lærer Christensen. En saadan Tilladelse kunde imidlertid ikkeeholdes, grundet paa Ansøgerens unge Alder, hvorimod Ministeren tilraadede at avertere om en ny Skolebestyrer. Herr Rytter blev antaget til Stillingen.

Samme Aar blev den nye Skole opført, og den gamle Skolebygning blev indrettet til Bolig for Skolebestyreren.

Men allerede i Februar 1935 afhændede Aktieselskabet Skolen til Herr Rytter. Paa en Generalforsamling i 1936 vedtoges det at opløse A/S Vinderup Realskole og lade Selskabet træde i Likvidation.

I Sommeren 1942 solgte Herr Rytter Skolen til Herr Lærer O. *Harder-Nielsen*, Vejle.

For 25 Aar siden — og nu!

Skolen begyndte som før nævnt for 25 Aar siden sin Virksomhed med 8 Elever. I Dag har Skolen 88 Elever! De to Tal viser bedre end mange Ord, hvilken rivende Udvikling, Vinderup Realskole har gennemlevet i det forløbne kvart Aarhundrede...

Skolen har tilfulde vist, at den blev den Kulturfaktor for vor By og Egn, som de gode Mænd haabede paa, som ikke sparede hverken Arbejde eller økonomiske Ofre, da de for 25 Aar siden rejste denne Skole i Vinderup!

Alle er enige om, at Vinderup Realskole til Dato har løst sin Opgave paa smuk og værdig Maade... Det fortjener Aktieselskabet, de skiftende Bestyrelser — og ikke mindst Skolens skiftende, men saa godt som altid ypperlige Lærerkræfter, en velment Tak for!

Jubilæet markeres...

Skolebestyrer Harder Nielsen har besluttet, at Jubilæet skal

fejres paa forskellig Maade. Af praktiske Grunde bliver det dog ikke paa selve Stiftelsesdagen, men derimod sidst i Juni Maaned.

Af Gæster kommer bl. a. Undervisningsinspektør *Bjørneboe* og en Repræsentant for Realskoleforeningen.

I 1940 stiftedes en Elevforening med et ret stort Medlemstal af ældre og yngre Elever. Foreningens Formand er Bankassistent *Egon Sørensen*, Vinderup. Mange af de gamle Elever glæder sig meget til denne Festdag i den Skole, som de staar i saa stor Taknemlighedsgæld til . . .

Og paa Tærsklen til dette Jubilæum forenes alle i By og paa Land i gode Ønsker om, at det maa lykkes Herr Skolebestyrer *O. Harder-Nielsen* at føre Vinderup Realskole endnu et Skridt fremad – til Lykke og Gavn for ham selv og for den kundskabssøgende Ungdom . . . !

J. Breumby.

Elevforeningen

»Vinderup Realskoles Elevforening« er stiftet ved en Sammenkomst paa Hotel Vinderup i December 1940.

Foreningens Formaal er at vedligeholde Forbindelsen mellem gamle Elever indbyrdes og mellem disse og Skolen.

Der afholdes hvert Aar flere Sammenkomster med forskellig Underholdning. Disse smaa Fester er for det meste godt besøgt af Foreningens nærboende Medlemmer.

I Forbindelse med Skolens Translokation arrangeres en Fest for Aarets Vinderup-Præliminarister og deres Paarørende. Denne Fest paatænkes udvidet — ved et mere intimt Samarbejde med den gamle Skole — saaledes at Translokationsdagen desuden hvert Aar bliver »Gamle Elevers Dag«.

I Aar fejrer Skolen 25 Aars Jubilæum. Festen afholdes som andet Steds nævnt paa Translokationsdagen. Skolen og Elevforeningen byder denne Dag i Fællesskab sine Gæster — *hvoraf forhaabentlig mange er fra fjernere Egne* — paa et Program, der efter vor Mening er Dagen værdig.

Saaftremt et tilstrækkeligt Antal gamle Elever anmelder deres Komme, sørger Elevforeningen for gratis Logi (Tæpper medbringes) — og arrangerer en ekstraordinær Generalforsamling, hvor Emner som Udgivelse af et Elevblad — den aarlige »Gamle Elevers Dag« — Oprettelse af et Fond m. m. indgaaende vil blive drøftet.

Bestyrelsen ser naturligvis gerne disse Ønsker realiseret, idet den er overbevist om, at Foreningens Medlemstal herved vil stige betydeligt. I Modsat Fald vil Elevforeningen sygne hen eller kun vedblivende føre en kummerlig Tilværelse.

Tilsendte Jubilæums- & Elevskrift er venligst stillet til Disposition af Skolens Bestyrer, der i Aarets Løb har støttet vore Bestræbelser for at gøre Elevforeningen større og kraftigere virkende.

x.

Medlemsbidraget er kun 2 Kr. pr. Aar + 1 Kr. i Indmeldelsesgebyr.
Indsend — gamle Elev fra Vinderup Realskole — allerede i Dag Beløbet.

Medlemskort vil da omgaaende blive tilsendt.

Venlig Hilsen fra Bestyrelsen for V. R. E.

Adresser: Formand: Bankassistent Egon Sørensen, Vinderup Bank.
Kasserer: Vagn Petersen, Søndergade 17, Vinderup.

Anmeldelse til Jubilæumsfesten: Tage Petersen, Søndergade 6, Telefon 139.

De gamle Elever og deres Skole

Dengang vi, der nu er blevet »gamle Elever«, gik i Vinderup Realskole, var vi vel ikke allesammen lige begejstrede for den lille Skole paa Sevelvej. Det forekom os undertiden, at Lærer Jensens matematiske Opgaver var for svære, at Rektor Bundgaard var for streng i sine Krav med Hensyn til vor Kunnen i tysk Grammatik, at Lærer Andreasen brugte den røde Blyant for flittigt i vore Stilehefter, — og at flere af Skolens Lærere svipsede lidt rigeligt med Spanskrøret.

Men nu, en halv Snes Aar efter, priser vi os lykkelige over, hvad Vinderup Realskole har givet os, baade af værdifulde Kundskaber og af gode kammeratlige Minder, og sikkert de allerfleste af os vil være taknemlige for gennem Elevforeningen af og til at modtage et lille Livstegn fra Skolen.

Men det bliver næppe nogen let Opgave at skabe en regelmæssig Kontakt mellem Skolen og de gamle Elever, — alene af den Grund, at de efterhaanden er blevet spredt ud over hele Landet.

Vi var i min Klasse kun seks, og vi stiftede den sidste Skoledag Korrespondanceklubben »Vp. 1930« for derigennem at bevare en regelmæssige Forbindelse med hinanden. Vi lovede højtideligt, at vi om 10 Aar vilde mødes paa det Konditori paa Sevelvej, hvor vi — for Skolebladet »Ekko«s Overskud — havde spist uanede Mængder af skønne Napoleonskager. Men efter et Par Aars Forløb maatte »Vp. 1930« indstille Virksomheden, og 10 Aars Jubilæet blev aldrig fejret...

Størst Held i Bestræbelserne for at bevare Sammenholdet inden for en Kreds af gamle Elever har »Vinderup Realskoles Stenografi-Korrespondance-Klub« haft. Denne Klub med det noget besværlige Navn blev stiftet for omkring 15 Aar siden af Lærer Kr. Jensen, der med englelig Taalmodighed lærte mange af Skolens Elever at stenografere. Klubben har gennem de mange Aar haft 10—12 trofaste Medlemmer og vil sikkert bestaa, saa længe der er stenografikyndige Vp. Realister.

Skal det lykkes Elevforeningen at bevare Forbindelsen mellem de gamle Elever og Skolen og mellem de gamle Elever indbyrdes, vil det sikkert blive nødvendigt at have et Bindeled i Form af et lille Blad. Det behøver blot at være paa nogle faa Sider og kan komme for Eksempel en Gang i Kvartalet. Gamle Elever vil heri med lige stor Glæde se opfrisket Minder fra deres egen Skoletid og høre om den imponerende Udvikling, Vinderup Realskole siden da har gennemgaaet. Og allermest vil det maa-

ske interessere dem gennem et saadant Blad at følge lidt med i, hvordan det gaar med deres gamle Kammerater ude i den store Verden.

Maaske kan Skolen og Elevforeningen i Fællesskab afholde en *gamle Elevers Dag*, hvor de ældre Aargange af baade Elever og Lærere kunde sætte hinanden Stævne. Hvis »Dagen« lægges i Sommertiden, eventuelt i Tilslutning til Skolens Aarsafslutning, vil man sikkert kunne vente et temmeligt anseligt Fremmøde af gamle Elever, som er hjemme paa Ferie.

Det bliver langt fra alle, man vil træffe denne Dag, men bliver det først en Tradition at mødes paa Vinderup Realskole paa »gamle Elevers Dag«, vil Antallet ganske givet blive større med Aarene.

Der vil for Elevforeningen og Skolen være mange Opgaver at tage op paa dette Omraade, og de gamle Elever vil ønske alt muligt godt for disse Bestræbelser og støtte dem af bedste Evne . . .

København i Marts 1943.

Jens Stubkjær.



Efterskrift

Igen er et Skoleaar svundet under de Vanskeligheder, som de ekstraordinære Forhold ogsaa har forvoldt Skolen.

Trafikforholdene har været næsten saa umulige som tænkes kunde. Af den Grund har sikkert ogsaa mange Forældre næret stor Betænelighed ved at sende deres Børn den lange Vej til Skolen.

Naar vi ser tilbage paa det svundne Aar, maa vi dog sige, at det — trods alt — er gaaet ganske godt. Vinteren var lang, men ret mild, og Eleverne har taget deres Tørn med en beundringsværdig Tapperhed og godt Humør, skønt enkelte daglig maatte tilbagelægge ca. 30 km. Fra Skolens Side er der gjort alt, hvad der kunde gøres for at hjælpe Eleverne over Besværlighederne. Vi benytter her Lejligheden til at bede Forældrene give Børnene lidt Skiftetøj med, naar Vejret er regnfuldt. Der ved kan det vaade Tøj naa at blive tørt inden Hjemturen. For Togbørnene har der Vinteren igennem været stillet en opvarmet Stue til Raadighed. At vi igen næste Aar vil hjælpe Oplandets Elever paa bedste Maade er en Selvfølge. Skolen har da ogsaa haft den Glæde, at der i Aarets Løb ikke har været en eneste Elev, der har afbrudt sin Skolegang paa Grund af de vanskelige Trafikforhold.

Forskellige Ting, saa som en Skolefest med Dilettantkomedie, Lejrskole m. m. har vi beklageligvis maattet udskyde til bedre Tider.

Baade Hjemmene og Eleverne har gjort deres Indsats for, at de vanskelige Tider ikke har skullet gøre noget Afbræk i Skoleuddannelsen. Enhver vil sikkert ogsaa — trods nogen Usikkerhed om vort Lands Skæbne — indrømme:

Ingen af os Forældre kan love vore Børn lette og blide Kaar for Fremtiden. Der nedbrydes i disse mørke Dage saa store og kostelige Værdier — baade aandelige og ma-

terielle — at det eneste, vi kan love vore Børn, er, at de alle som een vil komme til at tage et kraftigt og maalbevidst Tag i det Genopbygningsarbejde, der forestaar — for haabentlig inden alt for længe.

I dette Arbejde vil der blive Brug for alle gode Kræfter *Derfor er det af største Betydning, at vi ogsaa i en Kri- setid sørger for, at vore Børn faar den bedste Uddannelse.* Mellem Slagene skal Vaabnene slibes.

I Øjeblikket kan det være vanskeligt nok for vore unge at faa fat, da saa meget er gaaet i Staa, men hvad kan vi gøre andet end sørge for, at de i Ventetiden bliver rustet paa bedste Maade.

Saa fortsætter vi da trods alle Vanskeligheder vort Arbejde i Tillid til og i Tro paa, at der ogsaa vil blive en Fremtid for den Ungdom, der er os betroet. *En dygtig- gjort, vaagen Ungdom, der ikke først møder med Krav til andre, men stiller de største Krav til sig selv — vil der ogsaa blive en Gerning til i Fremtidens Danmark.* Vor Op- gave i Skolen bliver da at fremelske og pleje disse Egen- skaber hos vore unge — og vær forvisset om, at denne Opgave vil blive røgtet med Troskab.

En Ungdom, hvis Hjerte banker
med alt det bedste i Takt
og møder som frivilligt Mandskab
til Sandhedens Tempelvag.

(J. Paulli).

O. Harder-Nielsen.

