



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Odense Studenterkursus Realkursus af 1878



Meddelelser 1973

Den selvejende institution

MARIE JØRGENSENS SKOLER

blev oprettet den 1. april 1965 og indeholder fra 1. august 1969 følgende afdelinger:

Marie Jørgensens Skole (børnehaveklasse, hovedskole + 8., 9. og 10. klasser og realskole),

Odense Studenterkursus og
Realkursus af 1878.

Bestyrelsen består af:

Gas- og vandmester Asger B. Husted, Odense
Overdyrlæge Alfred Jeppesen, Odense
Ingeniør Bent Jørgensen, Odense
Sognepræst Jørgen Larsen, Mesinge (formand)
Fru Ulla Marcussen, Odense
Fuldmægtig Kaj Mørk, Odense
Bogbindermester S. Scheel-Hincke, Odense

MEDDELELSER

fra

Odense Studenterkursus

Realkursus af 1878

Skt. Hans Plads 3-5, 5000 Odense

Rektor J. J. Koch

Træffetid 11—12 (undtagen lørdag) eller efter aftale

Telefon (09) 12 20 74

Lærerværelset: Nyenstad 3, Telefon (09) 12 57 08

1 9 7 3





Rektor Kaj V. Møllerup

Ved udgangen af skoleåret 1971-72 trak rektor Kaj V. Mollerup sig tilbage som leder af Odense Studenterkursus og Realkursus af 1878. Dermed blev der sat punktum for et næsten 30-årigt virke på forskellige felter indenfor den skole, som nu bærer navnet Den selvejende institution Marie Jørgensens Skoler.

Rektor Mollerup kom til Odense i 1943 som forstander for Odense Studenterkursus, der var oprettet et år forinden. Det er ikke for meget sagt, at det er rektor Mollerup, som har opbygget Odense Studenterkursus, og at det er hans ære, at det i dag indtager en anerkendt og respekteret plads i byens skolebillede.

Fra 1950 til omstruktureringen i 1969 var rektor Mollerup også skolebestyrer ved Marie Jørgensens Pigeskole, hvis ry han fæstnede og hvis anseelse han styrkede. I 1969 blev rektor Mollerup endvidere leder af Realkursus af 1878.

På hvilket område indenfor skolen rektor Mollerup end har øvet sin indsats, er den øvet intenst og samvittighedsfuldt. Rektor Mollerup hører til de skolefolk, som kræver en del både af deres elever og medarbejdere. Men det er erkendt af alle, at han først og fremmest har stillet krav til sig selv. Det giver resultater. For rektor Mollerups vedkommende har det bevirket, at han ved sin afgang var i stand til at overgive til sin efterfølger en skole, der er i god gænge og har gode fremtidsudsigter. — Det er fuldt fortjent, at rektor Mollerup ved sin afgang udnævntes til ridder af Dannebrogordenen.

Fra bestyrelsens side skal der her lyde en varm tak til rektor Mollerup for hans store og værdifulde indsats ved Marie Jørgensens skoler gennem de mange år. Hertil føjes et varmt ønske om et langt og godt otium for såvel rektor som fru Mollerup, der gennem alle årene har været sin mand og skolen en god støtte og medarbejder.

— — —

Fra 1. august 1972 er ledelsen af Odense Studenterkursus og Realkursus af 1878 overdraget til rektor J. J. Koch. Både rektor Koch og hans frue har gennem en årrække været knyttet til institutionen og er således godt kendt med forholdene. Bestyrelsen er tryk ved at kunne overgive styret til rektor Koch og byder velkommen med ønsket om mange gode arbejdsår til gavn for den kursussøgende ungdom og institutionen til fremgang og styrke.

Jørgen Larsen.

Studentereksamen

har et dobbelt formål, idet den dels er den naturlige afslutning på den højere almenuddannelse, og dels er en nødvendig forudsætning for et universitetsstudium. Studentereksamen er desuden den bedste forudsætning for studiet ved en række af landets andre læreanstalter.

For at tjene begge disse formål indeholder planen for undervisningen til studentereksamen dels en række almindelige fag, dels en række fag, der tager sigte mod et fagstudium.

Man kan for tiden på Odense Studenterkursus vælge mellem

a) den sproglige linies nysproglige gren og b) den matematiske linies matematisk-fysiske gren.

Fælles for de to grene er følgende fag: Dansk, historie, oldtidskundskab og fransk. I dansk er formålet at give eleverne viden om dansk og med dansk beslægtet litteratur fra fortid og nutid, og at give dem indsigt i det danske sprog og dets udvikling, herunder også de nødvendige forudsætninger for at læse norsk og svensk litteratur, og endelig at give dem færdighed i både mundtlig og skriftlig brug af modersmålet. I historie meddeles eleverne kendskab til menneskehedens økonomiske, sociale, politiske og kulturelle udvikling, medens faget oldtidskundskab behandler de græske forfattere i oversættelse og desuden giver eleverne indblik i både græsk og romersk billed- og bygningskunst. I fransk skal eleverne lære at forstå og oplæse moderne franske tekster og bibringes øvelse i samtale på fransk.

a. Den nysproglige gren lægger hovedvægten på fagene engelsk og tysk, og formålet med undervisningen er dels at give eleverne indblik i karakteristiske sider af henholdsvis engelsk og tysk kultur, dels at udvikle den fra barneskolen opnåede sprogfærdighed ved både mundtlig og skriftlig behandling af sprogene. — I latin opøves elevernes sprogfærdighed og grammatikalske forståelse, og deres kendskab til oldtidens kultur suppleres gennem læsning af romerske forfattere. Desuden undervises der i fagene: geografi, biologi samt matematik.

b. Den matematisk-fysiske gren lægger hovedvægten på fagene matematik, fysik og kemi, og formålet med undervisningen er at give eleverne indblik i de naturvidenskabelige arbejdsmetoder og derigennem kendskab til naturen og dens love. Matematik og fysik behandles både mundtligt og skriftligt. Til disse fag slutter sig naturlig geografi og biologi. Engelsk (eller tysk) skal vedligeholde og befæste læsefærdigheden fra hoved- og realskolen.

Valg af linie.

Studentereksamen tages nu af mange som afslutning på deres almene uddannelse. For sådanne elever vil den sproglige linie sikkert være at foretrække, da de grundige kundskaber i de moderne sprog har så stor betydning i det praktiske liv.

For dem, der ønsker at studere videre, kan følgende retningslinier gives:

Til at studere ved universitetet giver disse linier adgang. Ønsker man at studere teologi, må den sproglige student underkaste sig en tillægsprøve i græsk og den matematiske student både i græsk og latin.

Vil man studere moderne sprog eller historie, bør man vælge den sproglige linie.

Det medicinske studium kræver af den sproglige student en tillægsprøve i fysik og kemi, af den matematiske student den lille latinprøve.

Agter man at studere klassiske sprog eller kunsthistorie, bør den sproglige linie naturligvis foretrækkes, og vil man studere ved det matematisk-naturvidenskabelige fakultet, må man (selvfølgelig) vælge den matematiske linie.

Det juridiske og det statsvidenskabelige studium kræver ingen tillægsprøver; enhver af de to linier kan derfor danne grundlag for disse studier.

Til at studere ved følgende læreanstalter giver kun den matematiske studentereksamen direkte adgang: Den polytekniske læreanstalt, Den farmaceutiske læreanstalt, Tandlægehøjskolen, Kunstakademiet og visse studier på Landbohøjskolen.

De omtalte tillægsprøver kan tages ved Gymnasiale Suppleringskursus, som i øjeblikket er henlagt på Danmarks tekniske Højskole, 2800 Lyngby. Det er meningen, at nogle af kurserne skal lægges ud i landet, hvor der viser sig et behov for disse.

Undervisningsplan.

Odense Studenterkursus forbereder til studentereksamen af nysproglig og af matematisk-fysisk gren på et 2-årigt dagkursus.

Enhver der har bestået realeksamen eller en dermed ligestillet eksamen med tilfredsstillende resultat kan optages på kursus. Af andre elever kræves normalt en dispensation fra undervisningsministeriet og en optagelsesprøve. Desuden er det en betingelse, at eleven den 1. august optagelsesåret er fyldt 17¹/₂ år.

Undervisningen er normalt fra kl. 12 til 18 de 5 første dage i ugen. Det har vist sig at være i høj grad formålstjenligt for voksne elever på et studenterkursus at vente med at begynde undervisningen til kl. 12, da formiddagstimerne er særdeles velegnede til den intensive forberedelse, som læsningen på et 2-årigt studenterkursus kræver.

Fag	Sproglig linje		Matematisk linje	
	Nysproglig		Matematisk-	
	I.	II.	fysisk	gren
Dansk	3	5	3	5
Engelsk	5	6		
Tysk	5	4	4	0
Fransk	4	4	4	4
Latin	5	3		
Oldtidskundskab	0	2	0	2
Historie og samfundskundskab .	3	4	3	4
Geografi	2	0	3	0
Biologi	0	3	0	3
Kemi			2	2
Fysik			5	5
Matematik	4	0	7	6
	31	31	31	31

Statsanerkendelse.

Undervisningsministeriet har tildelt kursus statsanerkendelse, hvilket er en tilkendegivelse af, at kursus' ledelse og indretning, lærernes kvalifikationer og i det hele arbejdet på kursus opfylder de betingelser, undervisningsministeriet ifølge kongelig anordning skal stille.

For eleverne giver statsanerkendelsen følgende fordele:

- 1) De elever, der har bestået realeksamen eller en dermed ligestillet eksamen, og derefter i fulde 2 år har deltaget

regelmæssigt i kursus' undervisning, indstilles til studentereksamen med begrænset pensum, hvilket betyder, at der til eksamen kun opgives omtrent halvdelen af det pensum, der er læst.

- 2) De ovenfor omtalte elever afslutter nogle af fagene med en prøve et år før den endelige eksamen, nemlig for det sproglige hold i geografi og matematik, for det matematiske hold i geografi og engelsk eller tysk.
- 3) Elever med begrænset pensum får årskarakter, eksamineres af deres egne lærere, og 3 à 4 fag bortfalder til mundtlig eksamen.
- 4) Studentereksamen afholdes i kursus' egne lokaler.

Elever, der ikke har bestået realeksamen eller en dermed ligestillet eksamen eller som ikke har fulgt undervisningen regelmæssigt i fulde 2 år, kan ikke opnå begrænset pensum; de vil være henvist til at gå op til mundtlig eksamen ved Eksamenkommissionen i København, hvor de skal prøves i samtlige fag.

I ganske særlige tilfælde kan undervisningsministeriet give tilladelse til at elever, der har haft for mange forsømmelser, får lov til at gå op til eksamen på kursus. Disse elever får samme begrænsninger i pensum som de øvrige kursuselever, men skal eksamineres i alle fag og får ingen årskarakterer.

Eksamen.

Studentereksamen afholdes hvert år i maj-juni og vilkårene ved eksamen er ganske som ved studentereksamen ved gymnasierne.

Vidnesbyrd.

I månederne oktober, december, marts og juni udstedes til hver elev et vidnesbyrd, hvor lærerne meddeler deres indtryk af elevernes arbejde og standpunkt. 1. hold får dog første vidnesbyrd i december.

Ferieplan.

Efterårsferie: 15.—19. oktober 1973.

Juleferie: 24. december 1973—4. januar 1974.

Dronning Ingrid's fødselsdag: 28. marts 1974.

Påskeferie: 8.—16. april 1974.

Grundlovsdag: 5. juni 1974.

Sommerferie: 24. juni—9. august 1974.

Lærerfortegnelse - Odense Studenterkursus.

Mogens Agergaard, adjunkt	biologi
Bente Andersen, stud. mag.	dansk
Birte Reiss Axelsen, stud. mag.	engelsk
Elise Dalsgaard, adjunkt	dansk
Kirsten Søgaard Jensen, stud. mag. . .	fransk
Inger Rørbæk Juncker, adjunkt	engelsk
J. J. Koch, rektor	biologi, geografi
Lisa Koch, lærer	geografi
Stig Luxhøi, stud. mag.	matematik
Egon Nyrup Madsen, stud. mag.	dansk
Erik Moseholm, stud. mag.	historie, oldtidskundsk.
Søren Schmidt Nielsen, adjunkt	fysik, kemi
Hans-Otto Rosenbohm, adjunkt	tysk
Ingemann Seeberg, lektor	latin, oldtidskundskab
Karen Margrethe Skov, stud. mag. . .	engelsk
Morten Sønderlund, stud. mag.	historie
Elin Vrang, adjunkt	fransk

Kursusbetalingen.

Der betales i 10 rater, idet der ikke betales i månederne juni og juli. Afgiften er i øjeblikket 130 kr. pr. rate. Indbetalingen bedes foretaget gennem kursus' postgirokonto nr. 3 90 68, og der udleveres et hefte med giroindbetalingskort til hver elev ved skoleårets begyndelse.

Der føres forhandlinger om at undervisningen skal være gratis, men endnu foreligger der ikke noget resultat herom.

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte, der dels yder legater og dels rentefrie lån. Størrelsen af disse er afhængige af forældrenes indtægt. Desuden er der mulighed for at få statsgaranti for lån i banker eller sparekasser. Disse forrentes med almindelig bankrente. Nærmere oplysninger samt ansøgningsskemaer udleveres i begyndelsen af skoleåret.

For elever, der bor mere end 7 km fra kursus, er der åbnet mulighed for fribefordring med tog eller bus. Yderligere kan der gives tilskud til brug af eget befordringsmiddel, hvis der er urimelig stor ventetid.

Ansøgningsskemaer til befordringsgodtgørelse udleveres ligeledes i begyndelsen af skoleåret.

Indmeldelse.

Indmeldelse til kursus modtages daglig på kontoret, Skt. Hans Plads 3—5. Normalt skal ansøgning om optagelse være indsendt inden 1. april. I juli måned er kontoret lukket.

For elever, der har været indstillet til den normale eksamens-termin, men som ved sygdom er blevet forhindret i at påbegynde eller fuldføre eksamen, kan der afholdes sygeeksamen i september. Har man været fraværende under skriftlig eksamen, aflægges der prøve i de manglende fag, medens man efter fravær under mundtlig eksamen skal aflægge prøve i alle mundtlige fag, der er holdt eksamen i ved den ordinære eksamen.

For elever i I. kursusklasse er der mulighed for at forbedre sit eksamensresultat i de afsluttende fag, hvis

1. Eleven har opnået årskaraktoren 5 eller derover, og ved den afsluttende prøve til studentereksamen i faget har fået karakteren 00 eller 03.
2. Eleven har fået årskaraktoren 00 eller 03 og faget ikke udtages til prøve til studentereksamen, kan eleven forlange at blive prøvet i faget.

I begge tilfælde aflægges prøven i august/september.

Translokationen.

finder sted sammen med Realkursus af 1878 lørdag den 23. juni kl. 10 på skolen. Forældre og venner af kursus er hjertelig velkommen.

Udmeldelse.

kan kun ske efter henvendelse til rektor og må ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.

De udlånte bøger skal afleveres umiddelbart efter udmeldelsen.

Bogudlån.

Eleverne får udleveret de skolebøger, de har brug for, til låns, og de har pligt til at lægge bind om bøgerne og på alle måder behandle disse omhyggeligt, idet eventuelle bortkomne eller beskadigede bøger må erstattes.

Karakterskala.

13. Gives for den usædvanlige selvstændige og udmærkede præstation.
11. Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10. Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9. Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8. Gives for den middelgode præstation.
7. Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6. Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5. Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3. Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation.
0. Gives for den helt uantagelige præstation.

Parkering.

Tohjulede køretøjer skal henstilles i eller i umiddelbar nærhed af cykelstativerne. Øvrige køretøjer må parkeres i gården foran kursusbygningen, men først fra kl. 14, da gården før denne tid benyttes af børnene i Marie Jørgensens Skole.

Kursus påtager sig intet ansvar for de parkerede køretøjer.

II. nsa 1971/72

Christensen, Tom Elmer
Damm, Lise
Hansen, Bente
Hansen, Carsten Guldborg
Hansen, Tom Hartvig
Jensen, Flemming Kurt
Jensen, Inger Vestergaard
Johansen, Marianne
Jørgensen, Anne Grethe Bonne
Kristiansen, Henning Jens
Larsen, Hanne
Løndahl, Jens Christian
Malbek, Susanne
Nielsen, Anne-Lise Jensen
Nyegaard, Bent
Pedersen, Christa Mary Ann
Schaldemose, Teddy
Tranberg, Jette von Lengern
Worsøe, Anne Merete





II. nsb 1971/72

Andersen, Preben With
Berg, Anne Marie
Demant, Ivan
Fogde, Karsten Sørensen
Gornitzka, Susanne
Grarup, Pia Dannemand
Hansen, Niels Peder
Haremst, Karen-Margrethe
Jensen, Lisbeth Vingum
Juhl, Nina Fabricius
Jørgensen, Bent Christian
Larsen, Gry Marie Kjær
Larsen, Hanne Thorndal
Madsen, Grethe Pelly
Møller, Ole Splidsbod Jørgensen
Nielsen, Kai Torben
Ottesen, Tove Bærentz
Petersen, Birgitte Waller
Sørensen, Jan Viggo Lyhne
Therkelsen, Søren

II. mf 1971/72

Asmussen, Hans
Danielsen, Birthe
Finsnes, Kjell Karsten
Holm, Thune Bo
Jensen, Torben Vous
Jørgensen, Eskild Mygind
Larsen, Jørgen Thorndal
May, Ole
Nielsen, Bente Ljung
Nielsen, Boy
Nielsen, Gunnar
Nielsen, Torben
Petersen, Joan
Pe'tersen, Lise Laier
Ramhøj, Arne
Ranberg, Jytte Simona Andersen
Rasmussen, Claus
Rasmussen, Knud Henning
Steen, Kristian
Wiig, Einer Mogens



Elevfortegnelse pr. 1. april 1973

II ns a

Berg, Claus
Bolvinkel, Leo
Christiansen, Susanne Høyer
Daugaard, Bjørn Erik
Drud, Inger-Merete
Hansen, Birte Frank
Hansen, Peter Bjørn
Johansen, Marianne Schroll
Jørgensen Helle
Kjeldsen, Jørgen
Kjersgaard, Kåte Lillian
Kryger, Wibke
Larsen, Hans Chr. Kromann
Lindqvist, Lise Bøg
Madsen, Inge-Lise Marie
Mejrup, Aage
Pedersen, Estrid Elin
Pedersen, Poul
Peterhänsel, Lene
Poulsen, Ruth Klit
Walther, Flemming
Wendelboe, Eva
Øhlenschläger, Janne

II ns b

Bjørn, Jan
Bruun, Sofie
Christensen, Pierre Abildgaard
Hansen, Kenneth Helberg
Henriksen, Lillian
Jakobsen, Anette Marie
Jensen, Gudrun
Kaspersen, Niels
Kermilt, Stella Juhler
Knudsen, Harry
Ludwigs, Christian
Madsen, Peter Willum
Møller, Tørn Krooh
Nielsen, Bjarne Torben
Pedersen, Ditte Ellinor
Pedersen, Inger Egelund
Rasmussen, Birgitte
Rebsdorf, Arne
Rude, Niels
Seemann, Susanne
Vej, Ellen

II mf

Andersen, Jette
Bøss, Jan
Clemmensen, Peder
Daugaard, Ann Vork

Dons, Jørgen Peder
Godskesen, Ivan
Graversen, Hans Christian
Hansen, John
Hansen, Stig Krogsgaard
Holler, Mette Margit
Høilund, Niels Ole
Iensen, Tørn Westh
Jensen, Ole
Jespersen, Hans Borggaard
Knudsen, Ejnar Henning
Larsen, Ulla
Lorenzen, Randi Elberg
Madsen, Marga Agathe
Nielsen, Anna-Marie
Pedersen, Kenneth Bach
Pedersen, Kurt Steffen
Petersen, Lise Laier
Rasmussen, Jon
Ravn, Jørgen
Ringsmose, Erik
Svendsen, Uffe

I ns a

Albrechtsen, Peer William
Andresen, Emil
Bjørnskov, Søren Fredberg
Christensen, Kirsten
Danielsen, Steffen Aage
Hesseldal, Bent
Iensen, Tove
Kjærsgaard, Søren
Knudsen, Ellen
Larsen, Biørgit Lilian
Nielsen, Anne Damgaard
Nilsson, Jette Jordemann
Pedersen, Britta Doris Hedam
Rasmussen, Lene Døsmøreth
Rasmussen, Svend Fjordvang
Riis, Minna Knudsen
Svolgart, Henrik
Zunda, Birthe

I ns b

Andersen, Torben Høegdahl
Böttiger, Lise
Christensen, Irene
Christoffersen, Hanne
Fallesen, Hans Hansen
Hansen, Bent Erik
Hansen, Steen Gottlieb
Hirtz, Torben
Jakobsen, Rismorm Kristian
Jensen, Karen Vontillius

Jørgensen, Marianne Bjørnskov
 Kristensen, Svend Erik
 Møller, Solvejg Terndrup
 Nielsen, Joan
 Olesen, Jan Höllmén
 Pedersen, Irene
 Rasmussen, Anne-Margrethe Harke
 Seeberg, Peter Mikael
 Sørensen, Steen Luk
 Vest, Joan Bente

I mfx

Andersen, Eddy
 Andersen, Jes
 Berg, Søren Ole
 Bjørnø, Bo
 Bom, Niels Steen
 Christensen, Hans Otto
 Eich, Hanne
 Fisker, Bent
 Halvgaard, Niels Jørgen
 Hansen, Steen Skovgaard
 Henriksen, Henrik Peter
 Hertz, Svend Peter Johan
 Jepsen, Ninna Gammelgaard
 Knudsen, Leif
 Larsen, Grethe Elisabeth
 Løvåsen, Brit Helene
 Nielsen, Per Skovvang
 Pedersen, Mads Jørgen

Rasmussen, Erik
 Rasmussen, Ulrik Lohmann
 Villadsen, Claus Georg
 Øskov, Rune Juhl

I mfy

Andersen, Henning Rud
 Bjerrum, Stefan Kjeldahl
 Caspersen, Kay Christian
 Christiansen, Boy Freddy
 Gilsaa, Carsten Lund
 Hansen, Alex Billegrav
 Hansen, Gudmund á Bakka
 Hansen, Tom Nyland
 Hansen, Torben
 Hey, David Vilhelm
 Jensen, Carsten
 Jensen, Erik Hesseldal
 Jensen, Steen Blume
 Jensen, Søren
 Kristensen, Per Hylleqvist
 Larsen, Erik
 Larsen, Preben
 Lorenz, Lars René
 Marling, Stig
 Mouridsen, Arne
 Olsen, Per Bjørn
 Pristed, Finn
 Rasmussen, Bent
 Tøstesen, Jørgen Rugholm

Træk for skoleåret 1972-73

Ved translokationen den 17. juni 1972 fik de 62 studenter og 43 realister overrakt deres eksamensbeviser.

Samtidig tog man afsked med rektor Kaj V. Møllerup, der efter 29 års virke ved Odense Studenterkursus trak sig tilbage pr. 1. august. Der blev talt af formanden for bestyrelsen, sognepræst *Jørgen Larsen*, lektor *Ingemann Seeberg* som repræsentant for lærerne og student *Flemming K. Jensen* som repræsentant for eleverne.

Der blev også taget afsked med følgende lærere: Cand. phil. *Helle Koch Jensen*, amanuensis *Bodil Munk Koefoed*, lærer *Kaj Ludvigsen*, cand. phil. *Bjarne Outzen*, amanuensis *Ole Sand* og amanuensis *Georg Søndergaard*.

Mandag den 7. august startede kursus det nye skoleår, hvor formanden for bestyrelsen bød den nye rektor velkommen. Der blev også budt velkommen til de nye elever, i alt 4 nye studenterklasser og 2 nye realklasser. Desuden blev der budt velkommen til de nye lærere: adjunkt *Mogens Agergaard*, stud. mag.

Birte Reiss Axelsen, adjunkt Elise Dalsgaard, lærer J. Lambert Jensen, stud. mag. Kirsten Søgaard Jensen, stud. mag. Karen Margrethe Skov og adjunkt Elin Vrang.

I ugen 7.—12. august afholdtes introduktionskursus.

Fredag den 11. august holdt Areopagos velkomstfest for de nye elever.

Fredag den 22. september så ældste hold på studenterkursus biografforestillingen »Panserkrydseren Potemkin« som et led i historieundervisningen.

Tirsdag den 14. november deltog eleverne i undervisningsboycot imod kursusafgift. Samme aften afholdtes skolekredsmøde i Den selvejende Institution Marie Jørgensens Skoler, som Odense Studenterkursus er en del af. Ved mødet taltes af erhvervsorienteringskonsulent *C. Aalund*.

24. november—2. december deltog de to I. sproglige klasser i en geografisk-tysk ekskursion til Ruhrdistriktet under ledelse af adjunkt *H.-O. Rosenbohm*, lærer *Lisa Koch* og stud. mag. *Kirsten Søgaard Jensen*.

25. november—2. december deltog de to I. matematiske klasser i en geografisk ekskursion til Holland under ledelse af rektor.

26. november—5. december deltog II. studenterhold i en historisk ekskursion til Rom under ledelse af stud. mag. *Erik Moseholm*, adjunkt *Inger Rørbæk*, stud. mag. *Bente Andersen* og stud. mag. *Morten Sønderlund*.

22. december var sidste skoledag før juleferien, og Areopagos holdt den traditionelle julefest med revy og dans. Mange tidligere elever glædede os med at komme den aften.

23.—24. februar deltog en del af realkursuslærerne i Pædagogiske Dage i Ringe.

23. februar holdt Areopagos karneval på kursus.

28. maj—20. juni afholdtes repetitionskursus for I. studenterhold i stedet for mundtlig oprykningsprøve.

Ruhrdistrikturen.

I slutningen af november 1972 var I nsa og I nsb på en vellykket tysk-geografisk ekskursion til Ruhrdistriktet i Vesttyskland. Vi tilbragte en uge i nærheden af den store by Bochum, som vi havde valgt at koncentrere os om. Ved forudgående kontakt til Bochum kommune var det lykkedes at tilrettelægge en både afvekslende og lærerig tur.

Fra byens side modtog vi før afrejsen et meget udførligt program over hver dag med besøg på de større virksomheder samt på Rådhuset. Vi oplevede den højt udviklede industrialisering i så store virksomheder som Krupp's stålværker og Opels afdeling for bl. a. fremstilling af Kadetten. På Krupp har man et klokkespil af stålklokker og stor var vor forbavelse, da »Der er et yndigt land« pludselig tonede frem.

Da også levnedsmiddelforsyningen interesserede os, var der arrangeret besøg på et meget stort og moderne mejeri til fremstilling af surmælksprodukter, og vi måtte forbavses over teknikkens og automatiseringens høje stade, idet vi knapt traf en arbejder. Tyskland besøges som regel ikke uden en rundgang på et bryggeri, hvilket heller ikke manglede denne gang. Alle steder, hvor vi kom blev vi rigeligt beværtet, så pengene strakte lidt bedre.

Naturligvis havde byplanlægning og trafikproblemer vor interesse, og byen havde stillet en ekspert til vor rådighed, først til foredrag og derefter rundtur i byen. En ting, som er meget presserende i øjeblikket, er det nye Ruhruniversitet i Bochum, en ny by i byen. Efter danske forhold var universitetet enormt stort, idet det også rummer boliger for universitetets ansatte. For at integrere befolkningen i Bochum, har man valgt at gøre en del af disse boliger til arbejderboliger for bl. a. Opel fabrikkerne.

Vi ytrede ønske om at se byens planetarium, og straks skaffede man billetter som byens gæster, ligesom man havde inviteret os alle til at overvære en fodboldkamp mellem Bochum og Bayern-München. Virkelig en oplevelse at mærke den kogende stemning, når professionelle tophold mødes.

Det er naturligt også at opleve tysk teater, så en aften var afsat til opførelsen af en lidt utraditionel »Kleiner Mann Was Nun«. Næsten 4 timers oplevelse.

En dag blev tilbragt med at se Europas største indlandshavn Duisburg, hvor der blev tid til en rundtur med en behagelig overdækket båd.

Turen var meget vellykket. Ikke mindst skylder vi byen Bochum og hr. von Hall stor tak for deres hjælp, der var en meget medvirkende årsag til det gode forløb.

L. K.

Hollandsturen

Formålet med turen var at se nærmere på kystsikring, landvinding, transport og bygeografi.

Turen gik over Emmen, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam og Groningen. På 2. dag besøgte vi Noordoostpolder og den nye polder Oostlijk Flevoland. Ved Tiel blev vi vist rundt ved nybyggeriet af sluser på Amsterdam - Rhin kanalen, og desuden var vi ved det store stormflodsværn i Krimpen. I Rotterdam var bystyret så venlig at stille en guide til rådighed, og vi kørte langs hele havnen til Europoort, hvor vi fik forevist en film om bygningen af de nye havneafsnit. Om eftermiddagen fortsatte turen sydover med besøg i deltaplanområdet. I Amsterdam blev der lejlighed til besøg på Tropenmuseum og Rijksmuseum foruden ture til de nye byområder i omegnen. På hjemvejen besøgte bl. a. det store dige ved IJsselmeer, og her var vi så heldige at få et udtømmende foredrag af ingeniør van Dijk fra vandbygningsvæsenet i udstillingsbygningen ved Den Oever.

Romturen

Den 27. november 1972 fløj de tre afgangsklasser og nogle lærere fra Odense Studenterkursus til Rom, for i en uge at studere de ting på stedet, som vi i den daglige undervisning kun beskæftiger os med teoretisk.

Det er ikke nogen ny ide at foretage ekskursioner til udlandet, idet der i de sidste år har været afholdt både en tur til Berlin og en til Rom, og da begge disse ture har været en succes, blev ideen taget op igen kort efter sommerferien sidste år.

Initiativet var elevernes fra starten. På grundlag af et samarbejde mellem elever og lærere udviklede der sig et godt planlæggende og forberedende arbejde frem til slutningen af november.

Fagligt set bestod planlægningen i fastlæggelse af et temmeligt nøjagtigt fælles-ugeprogram, som selvfølgelig også gav mulighed for at bevæge sig rundt på egen hånd.

Derefter fulgte det forberedende arbejde, som blev løst ved udarbejdelse af skriftlige introduktioner og beskrivelser af de seværdigheder, vi gennem vort program havde valgt at se.

Selve det praktiske arrangement blev også hovedsageligt varetaget af eleverne, såsom valg af billigste transportmuligheder, samt forsøg på at mildne de økonomiske problemer ved at sælge sodavand og lækkerter men enkelt »hjemmelavet« smørrebrød på skolen i månederne før afrejsen.

Således udrustet med viden og en nogenlunde god økonomi (vi rejste i den billige tid uden for turistsæsonen) forlod vi Kastrup lufthavn for tre til fire timer senere at være indlogerede på centralt beliggende hoteller.

Den følgende uge blev så rig på oplevelser, som vi dels fik i fællesskab og dels hver for sig. Nogle af de ting, som vi alle så, kan dog fremhæves: Peterskirken, Vatikanmuseerne, Det Sixtinske Kapel, Pantheon, Capitol, Forum Romanum, Palatin, Colosseum, Sct. Calisto-katakomberne, s. Maria Maggiore og Carputinerkirken. En af de bedste dage var måske vor udflugt til Pompei, som vist gav de fleste et meget nært og levende indtryk af en del af oldtidsmenneskets livsvilkår.

Der er ingen tvivl om, at turen var en succes. Blot det at flytte undervisningen andetsteds en uge virker inspirerende og mentalt styrkende, både personligt og socialt set for hele gruppen; – og naturligvis bliver det faglige udbytte meget større.

Erik Moseholm og Morten Sønderlund.

Areopagos

Areopagos er elevforeningen på Odense Studenterkursus og Realkursus af 1878. Foreningens formål er at varetage elevernes interesser. Eleverne vælger et elevråd til at udføre det daglige arbejde.

Gennem samarbejdsudvalget øver eleverne en indflydelse på kursus' daglige drift.

Elevforeningen er medlem af RIU (Regional Indstillingsudvalg), som forestår indstilling til og fordeling af kollegieværelser ved de fleste kollegier i Odense.

SUO (Samarbejdsudvalget for uddannelsessøgende i Odense): Elevforeningen er repræsenteret i SUO, som bl. a. har medlemmer i de fleste kollegiebestyrelser i Odense samt i Komiteen til oprettelse af kollegier i Odense by. SUO deltager også i Centerrådet ved Odense Universitet. SUO står også for de studerendes eget hus, Hinnerupgård.

LAK (Landssammenslutningen af kursusstuderende) varetager vore interesser overfor ministeriet med hensyn til uddannelsesforhold og økonomi. Gennem 1. halvdel af skoleåret 1972-73 ledede LAK en landsomfattende aktion mod studieafgiften, hvori vi deltog ved at udføre undervisningsboykot og strejker. Som resultat heraf har undervisningsministeriet i en pressemeddelelse givet tilsagn om bortfald af undervisningsafgiften.

Elevforeningen har i en årrække haft et snævert samarbejde med elevforeningen ved Fyns Studenterkursus og for øjeblikket udgiver man et fælles elevblad.

Areopagos er således med til at løse mange opgaver for eleverne og lad mig derfor benytte lejligheden til at opfordre nuværende og kommende elever til aktivt at gå ind i dette arbejde.

Erik Ringsmose.

Oplysninger om realkursus af 1878

Den 21. november 1878 påbegyndtes et præliminærkursus i Odense under navnet Kursus af 1878. Dette kursus virkede i Odense som præliminærkursus, indtil skoleloven af 1958 afskaffede præliminæreksamen, hvorfor kursus blev omdannet til et realkursus.

Fra 1. august 1969 er Realkursus af 1878 slået sammen med Odense Studenterkursus og udgør en del af Den Selvejende Institution Marie Jørgensens Skoler.

Undervisningsplan

Kursus forbereder til realeksamen og optager både mandlige og kvindelige elever, som er over 16 år. Forberedelsestiden er normalt 2 fulde skoleår. Der påbegyndes nye hold hvert år i august måned. Undervisningstiden er de 5 første dage i ugen fra kl. 12–18.

For nye hold, der begynder i august måned, arrangeres i begyndelsen af oktober en optagelsesprøve i skriftlig og mundtlig dansk samt regning. Hensigten med denne prøve er at konstatere, at de tilstrækkelige forkundskaber i disse centrale fag er til stede som forudsætning for at kunne fortsætte læsningen på kursus.

Statsanerkendelse

Da kursus er et statsanerkendt kursus, opnår eleverne derigennem en række fordele: de får årskarakterer i alle fag, de får begrænset pensum til selve eksamen svarende til realeksamen ved skolerne, der bortfalder 4 fag ved den mundtlige eksamen og de eksamineres af egne lærere i kursus egne lokaler.

En betingelse for at opnå disse fordele på et statsanerkendt kursus er, at man følger undervisningen regelmæssigt, hvilket blandt andet kræver, at forsømmelsernes antal på et skoleår ikke overstiger 25 dage.

Eksamen

Realeksamen afholdes som ved skolerne hvert år i maj/juni måned, og vilkårene ved eksamen er i øvrigt ganske som ved realskolernes eksamen.

Vidnesbyrd

I månederne oktober, december, marts og juni udstedes til hver elev et vidnesbyrd, hvor lærerne meddeler deres indtryk af elevernes arbejde og standpunkt. 1. hold får dog første vidnesbyrd i december.

Ferie

Se rubrikken under Odense Studenterkursus.

Bogudlån

Eleverne får udleveret de skolebøger, de har brug for, til låns, og de har pligt til at lægge bind om bøgerne og på alle måder behandle disse omhyggeligt, idet eventuelle bortkomne eller beskadigede bøger må erstattes.

Kursusbetalingen

Kursus har lokaler i institutionen Marie Jørgensens Skolers bygninger, Sankt Hans Plads 3–5 og Nyenstad 3. Bygningerne ligger centralt ved Kongens Have, tæt ved jernbanestationen og rutebilstationen.

Skolepengebetalingen sker månedsvis forud i månederne august til maj incl. og udgør pr. md. 100 kr. Heri er indbefattet de egentlige skolepenge og leje af skolebøger. Ved skoleårets begyndelse får hver elev udleveret et hefte med giroblanketter til brug ved betalingen. Ved udmeldelse i løbet af skoleåret betales for den måned, hvori meddelelsen sker, og for den følgende.

Gennem Statens Uddannelsesstøtte er der mulighed for at få stipendium for elever, der har trang dertil og som er studieegnede. Blanketter fås på kursus i begyndelsen af skoleåret. Der er også mulighed for at få statsgaranti for lån gennem banker eller sparekasser til normal rente.

Der er også mulighed for at få betalt transport til og fra kursus, hvis man bor over 7 km fra kursus. Ansøgningsskemaer udleveres i begyndelsen af skoleåret på kursus.

Øvrige oplysninger om kursus fås ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til kursus' kontor hver dag kl. 11–12 (undtagen lørdag), telefon (09) 12 20 74.

Translokation

finder sted sammen med Odense Studenterkursus lørdag den 23. juni kl. 10 på skolen. Forældre og venner af kursus er hjertelig velkomne.



2. real a 1971/72

Bjerre, Bjorn Sloth
Boisen Andersen, Maria Ida
Christiansen, Jette
Christiansen, Vita Haugaard
Falkenberg, Inger Johanne
Fjederholt, Carsten
Hampenberg, Finn Egon
Hansen, Carsten
Hedelund, Toni Per
Jensen, Hanne
Jensen, Jørgen
Jensen, Lisbeth Rosengaard
Justesen, Hanne Helverskov
Jørgensen, Randi
Jørgensen, Tove
Marqweis, Anne Jette
Nielsen, Per Skovvang
Pedersen, Mads Jorgen
Rasmussen, Erik
Schmidt, Christian Holmsgaard

2. real b 1971/72

Andersen, Ole Hansen
Bech, Sonja
Bohl, Henrik
Duelund, Gert Bjørnskov
Fischer, Ulla Rønhave
Geleff, Tommy
Hansen, Hanne Dorit
Hansen, Torben Hyldegaard
Hjortskjold, Ivan Jørgensen
Jensen, Hans Erik
Jensen, Marianne Kjærby
Johansen, Peter
Jørgensen, Synøve Anette Yvonne
Knudsen, Ellen
Larsen, Lena Vivian
Yauridsen, Susanne Kjærgaard
Morisse, Stein Brian
Nielsen, Hanne Lone
Pedersen, Monica
Petersen, Lene Algreen
Rasmussen, Hanne
Seeberg, Peter Mikael
Thomasen, Hanne Mary



Lærerfortegnelse — Realkursus af 1878
Skoleåret 1972-73

Viggo Bach, skolebestyrer	fysik
Lisbeth Nonboe Beck	tysk
Leo Frederiksen	matematik, regning
Elly Hansen	tysk, dansk
Jens Jørgen Jensen, overlærer	matematik, regning
J. Lambert Jensen	matematik, regning
Ib Kjellgren	fysik
Lisa Koch	geografi
Niels Kristiansen	geografi, biologi
Per Seebach Nielsen	engelsk, fransk
Vagn Olsen	dansk, historie
Karen Zeuthen, overlærer	dansk, historie
Grete Trautner	fransk

Under Karen Zeuthens sygdom har Helge Hübschmann vikarieret.

Træk fra skoleåret 1972-73

Se afsnittet under Odense Studenterkursus.

Elevfortegnelse pr. 1. april 1973

2. real a

Amin, Lis
Berkowitz, Hans Berentsen
Christensen, Preben Wolff
Elmstrøm, Leif
Frederiksen, Bodil Margrethe
Hansen, Christel
Hansen, Preben
Højlt, Jette Lindholm
Jespersen, Anne
Jørgensen, Per Stig
Madsen, Tove Boe
Mikkelsen, Flemming Randrup
Mørch-Pedersen, Inge
Nielsen, Inge
Nielsen, Lone
Pedersen, Anni
Pedersen, Birthe Ingrid
Pedersen, Gunner Boje

Pedersen, Jens Sievers
Poulsen, Peter Aagaard
Rasmussen, Kurt Herman
Sørensen, Maibritt Brøgger

2. real b

Christensen, Jan
Christiansen, Lonnie
Finken, Allan
Frost, Lars
Hansen, Elsebeth
Hansen, Leif
Hattesen, Peter
Højlt, Hanne Lindholm
Iversholt, Sonja
Jensen, Anne Gunhild
Jensen, Jens Jørgen
Jørgensen, Torsten
Krusenstherna-Hafstrøm,
John Curry

Larsen, Cristina Padegaard
Larsen, Marianne Melbye
Larsen, Tom Valentin
Madsen, Michael
Nielsen, Anne Margrethe Soltau
Nielsen, Lisbeth
Nielsen, Ole
Petersen, Mogens
Rasmussen, Finn Wagner
Sørensen, Kirsten Wolff
Sørensen, Lola
Thomsen, Leo
Wörmer, Jan

1. real a

Andersen, Greta
Andersen, Morten Kronholm
Eriksen, Carin Kollster
Hansen, Birgit Lund
Hansen, Lis Elna Kruse
Iskov, Jan
Iskov, Leif
Jacobsson, Arne Edvard
Jensen, Jytte Johanne
Klausen, Susanne
Krusenstjerna-Hafstrøm, Solveig
Markussen, Pia Tripsen
Nielsen, Ann-Grethe
Nielsen, Conni Lunde

Nielsen, Jørn Egon
Nielsen, Ove
Olsen, Dennis Eli
Petersen, Stig
Riis, Niels Martin Blaabjerg
Schou, Freddie Lyders
Stein, Eva Guldborg
Thomsen, Kirsten

1. real b

Christensen, Inger
Eggertsen, Jeanette Susan
Hansen, Sonja Mose
Holm, Lars Bordum
Jacobsson, Allan
Jensen, Agnes Meidahl
Jørgensen, Anette Stæhr
Kristiansen, Irene
Madsen, Merete Bender
Nielsen, Anita
Nielsen, Bent Staugaard
Nielsen, Claus Pilegaard
Nielsen, Lene
Olsen, Jørn Birger
Pedersen, Lilly
Petersen, Erik Haubro
Rasmussen, Berit
Ravn, Erling
Schultz, Inge

Det nye skoleår begynder

mandag
den 13. august
1973

Kursuseleverne møder kl. 13

De nye elever medbringer
en kuffert til at have
de nye bøger i.

Der er fælles lærerrådsmøde
den 13. august kl. 15