



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

AARSSKRIFT

FOR

FORENINGEN ANKERHUS

1932

UDGIVET AF
FORENINGEN ANKERHUS

Aaret 1932.

Af Magdalene Lauridsen.

—o—

Aaret, der har været trangt og strengt for mange Mennesker, hvor har det alligevel været skønt og rigt. En Sommer saa varm og lang, en Høst saa gylden og god har det givet. Og selvom Kulde og timelig Nød har bundet og knuget, er der dog sikkert fra mange Sind gaaet Tanker tilbage med Tak for godt, der blev givet, og i manges Sind er der sikkert spiret ærlige Ønsker frem om at være med til at hjælpe, dele og mildne -- og fra Mindernes Rige har sikkert mange faaet Mod og Styrke til at stride og vinde.

For mig gaar Tankerne uvilkaarligt de 30 Aar tilbage, til 1902, da vi fik Lov til ude ved Kongebroen, hvor Sø og Skov, Mark og Vej mødes, at lægge Grunden til Ankerhus, da det forundtes mig at faa et personligt Arbejdssted, og faa til mig og mine et Hjem og et Fristed. — Og mange lykkelige og rige Timer og Tider har disse tredive Aar bragt, selvom man ogsaa stærkt har følt, „at alt det, ejes kun paa Borg“, selvom man har ængstet sig Sommer og Vinter — for, hvad der kunde komme. Vanskeligheder og Bekymringer kom man dog over, og tilbage staar i Mindet kun gode Dage, festlige Stunder, mærkelige Tider, rige Oplevelser, afklarede Opfattelser, Ideers Berettigelse — det mangeartede, der som Aarstiderne veksler med Mørke og Kulde, men ogsaa med Vaar, Grøde og Sommer.

Og meget af det, som Tankerne har syslet med i Aarenes Løb, har Tiden og Forholdene medført Opfyldelse af. Vi har saaledes nu paa Ankerhus naaet at faa givet andet

Aars Elever en „Husholdningsregens“, faaet givet dem Gaarden som et Skolehjem, det, som Anna Ring ogsaa i sin Tid ønskede saa meget baade for Skolens og for Elevernes Skyld, det, som jeg tidligere kun tænkte kunde gøres ved en Statsskole. Nu er det kommet som en økonomisk Tilpasning og har derved faaet dobbelt Værdi. Andet Aars Elever erlægger for Opholdet dér kun den direkte Udgift, som er forbundet med Skolehjemmets Drift, og faar Lejlighed til i deres egen Husholdning at udnytte deres Have og hvad de ellers praktisk arbejder med og derved yderligere at foretage Besparselse, hvilket i Aar de første 5 Mdr. er resulteret i en Hundredekroneseddel for hver især af de 19, der i Aar er paa andet Aars Kursus. Ti har boet paa selve Regensen, og de, der har boet to sammen, har haft det uden Merudgift, hvorimod de, der har haft Eneværelse, har givet 100 Kr. mere til egen Husholdningskasse. De, der har ønsket det, har imidlertid i Aar kunnet faa Eneværelse paa selve Seminariet til den sædvanlige Pris, hvilket ni har benyttet sig af.

Øvelsesskolen er ogsaa gaaet ind som et Led i Husholdningsregensen, og de seks Elever derfra har faaet deres Husholdningsundervisning i Sognekøkkenet, som i den Anledning har faaet eget Spisebord m. m., og de har boet oppe i de to store Værelser paa „Langelinje“. Det synes i alle Maader at have været en god Ordning, og for de vordende Lærerinder udmærket, da de derigennem har faaet baade det pædagogiske og det økonomiske Ansvar.

Og saa har det ogsaa forment sig saaledes, at Frk. Ellen Sejerø Olsen, der i mange Aar var os en god Støtte ved Lærerindeuddannelsen, og som foreløbig har bortlejet sin Skole „Erritsøhus“, har kunnet overtage Ledelsen af Husholdningsregensen og af de Undervisningsøvelser, som er henlagte dertil. — „Gaarden“ er saaledes blevet et „Hertugdømme“ for sig, men en saare naturlig Del af Riget, af Husholdningsseminariet Ankerhus.

Ved at BESPISNINGEN af andet Aars Elever blev henlagt til Regens-Gaarden, fik vi Ø. K. til Raadighed til Un-

dervisningen af første Aars Elever, hvilket i Aar har været en stor Fordel, da der har været 30 paa dette Hold. Og da vor gode Medhjælper der, Frk. Agnes Boldsen, hjemmefra blev anmodet om at overtage Lemvig Højskolehjem, har Frk. Olga Reppien overtaget denne Afdeling og har nu der skiftevis en Trediedel af Seminarieeleverne til praktisk Øvelse i almindelig Husførelse, Brug af Maskiner, af Elektricitet og i, hvad der kan forefalde til større Bepisinger, en Ordning, som vist maa siges at være en yderligere Fordel for Elevernes praktiske Uddannelse. Frk. Reppien, der samtidig har overtaget en Husmoders Opgave i Seminariets Dagligstueafdeling, har faaet en hyggelig lille Stue der, hvor Frk. Tarp havde sit Soveværelse, med Dør ind fra Dagligstuen, hvilket blot har gjort Lejligheden kønnere. Frk. Tarp har selvfølgelig endnu sin halvofficielle Dagligstue og Ledelsen af Seminariekøkkenet med Frk. Inger Dam Mikkelsen som Assistent, som hun maa dele med Laboratoriet. Frk. Ebba Drewes er flyttet ind i Frk. Boldsens Lejlighed, og Frk. Tarp og Frk. Reppien har faaet Soveværelse hver i sit Hjørne af første Sal, medens Frk. Sigrid Øther har bevaret sit Centrum. — Frk. Agnes Madsen, der de sidste Aar trofast har ledet Undervisningen for os paa Gaarden, er flyttet ud i en Villa paa Sorø-Frederiksberg og har Ungdoms- og Aftenskoleundervisning i Slagelse og i det smukke nyoprettede Skolekøkken ved Frederiksberg Skole og bliver forhaabentlig vor første Amtslærerinde.

De 5 Mdr.s Husholdningskursus, som vi har været saa glade for at have ovre paa Gaarden, har vi jo ved Regensordningen maattet nedlægge, saaledes at de Kursus nu kun gives paa Gl. Ankerhus, som derved bliver Ankerhus's Husholdningsskole og nu ledes af Margaret Lauridsen, med Henny Langkjær som Assistent og med Karen Bjerre som Dirigent i det gamle Køkken. — Og saa er Johanne Juul blevet gift med Landbrugskandidat Søren Anton Lundgaard. De er kommet til at bo paa „Blæsenborg“, hvor saa mange andre af Skolens Hjælpere har begyndt som Nygifte, men

hun dirigerer Havearbejdet fremdeles, og Lundgaard har faaet et Par Tdr. Land oppe ved Laden til Brug for et Mønsterhønseri paa Betingelse af, at vi maa „se paa“, og har allerede faaet bygget en stor, præsentabel Hønsesgaard, hvor det myldrer med Høns, Gæs og Kalkuner. Men det er ikke den eneste Forskydning, der er sket det sidste Aar, Gartner Eliasson, der i mange Aar har ledet den teoretiske Havebrugsundervisning paa Skolen, er rejst hjem til Sverrig som Konsulent, og da vi forstod, hvad det maatte betyde for ham at vende tilbage til sit Fødeland paa denne Maade, maatte vi forlige os dermed og være glade for, at Fru Agnes Eliasson, min Søster, som gammel Havebrugs-kandidat foreløbig kunde fortsætte hans Undervisning.

Men ellers har Livet paa Ankerhus formet sig normalt, fornøjeligt og travlt som sædvanlig, 275 Elever og Kursusdeltagere har deltaget i de forskellige Kursus, deraf dimitteredes 15 som Husholdningslærerinder den 21. Marts, 3 med Udmærkelse, 6 med den fine Karakter af mg +, 4 med mg og 2 med mg ÷, altsaa alle med meget smukke Eksamenskarakterer, og det bedste er, at de saa at sige allesammen har opnaaet at faa Arbejde og Virke ved Skole og Kursus. Eksamensafslutningen formede sig som sædvanlig til en hyggelig og højtidelig Fest, præget ogsaa af de unge Lærerinders Forældre og Paarørende, der kom hertil fra hele Landet. — Skolens gode Ven og Raadgiver, Professor N. A. Larsen, der som mange Gange tidligere, da han kom paa Censorerens og Ministeriets Vegne, dimitterede de unge Lærerinder og gav dem bag-efter gode Ord med paa Vejen ud til Arbejdet, talte om Loven i Menneskelivet og Pligtens Betydning. Fru Lauridsen ønskede paa Skolens Vegne de unge Lærerinder til Lykke med det Arbejde, de har udført, det Maal, de har naaet, og de Muligheder, der laa forude. Hun ønskede dem Lykke til at faa et Arbejde, der passede for deres Evner og Kræfter, og hvor de kunde gøre Fyldest og blive til Nytte, og Lykke til at finde et Arbejde, de kunde føle sig hjemme i, og hvor de kunde yde en Ind-

sats til Styrkelse af de gode Hjem. Ved Fællesspisningen fremførte Forstander Tormod Jørgensen en smuk Tak paa Forældrenes Vegne, ligesom Lærer Christiansen, Tor-kildstrup, Forsøgsleder Lunden, Lyngby, Fru Lindkvist, og Skolens Lærere talte ind imellem de morsomme og alvorlige Sange, der var skrevet til Dagen.

Af andre festlige Sammenkomster og Møder har vi jo haft de unges „Fættergilde“, og da det gerne er midt i Vinterens Hjærte det afholdes, har saadan en Sammenkomst ogsaa sin Mission. Og af Sommerens Fester bliver Aarsmødet, hvor saa mange Venner fra tidligere Elevhold deltagere, det vigtigste. — Og det Tilbageblik, Frk. Margrete Pedersen, Hadsten lod glide tilbage over de 20 Aar, Foreningen „Ankerhus“ har bestaaet, trøstede og glædede. Paa en overmaade smuk Maade lod hun Ideer og Sange fra disse Aar glide frem, og navnlig de Sange, afdøde Forstander Peter Dam havde skrevet, virkede betagende.

Og saa kunde vi første Juli fejre 25-Aars Dagen for Dr. Caroline Steens Ankomst til Ankerhus som Docent i Ernæringsfysiologi. Vi begyndte Dagen ved alle Hundrede i Flok og Følge at vandre over til „Skovhytten“ og med vor Morgensang og de til hende skrevne Sange hilse og hylde hende, som har betydet saa meget for vor Skole. Og Dagen sluttede i hendes smukke Have med et af samtlige Lærere dannet Fakkeltog, som i den stille skønne Sommeraften blev symbolsk for et rigt Livs ildfulde Arbejde.

Men der blev ogsaa givet os en smuk og vemodig Mindefest, da Kusine Laura fra Dollerup Mølle, der i over tyve Aar sammen med sin gode Mand Andreas Ingerslev og deres fire prægtige Børn boede paa Sorø Lille Ladegaard, døde og blev stedt til Hvile paa Sorø Kirkegaard, og det føjede sig saa, at baade hans og hendes Slægt kunde samles hos os, man følte da, hvor meget hun betød i Livet for sine Nærmeste, og hvor meget hun gennem sin Død kom til at betyde for andre, hvor lykkeligt det var at høre sammen i Slægtsfølelse.

Husmoderstævnet, der nu er gaaet ind som et Led i Aarets Tider, blev ogsaa rart og godt. Dr. Hindhede gjorde os den Glæde at deltage som sædvanlig og sammen med ham, Folmer Dam, Fru Wille Jørgensen, Frk. Martha Sahl og Fru Ulla Pedersen fik vi en interessant Forhandling om Ernærings-Principper og det daglige Arbejde. Forstander Jensen, tidl. Kærehave, talte fyndigt og godt om Kvinders Opgave før og nu, og Forstander Ludvig Beck, Holsteinsminde, holdt Foredrag om, hvad der kan gøres for de Unge, og gennem hans fine, inderlige Ord forstod man, hvad signede Timer og stille Stunder i Hjemmene vilde betyde for de Unge.

Mange andre gode Mænd og Kvinder har ogsaa i Aarets Løb ført Ordet paa Ankerhus, saaledes Præsterne K. Bjerre, H. Vedde, Axelsen Drejer, Forstander Nielsen-Svinning, Overlærer Møller-Andersen, Konsulent Banke, Fru Saxtorph, Enrico Bjerre, Lærer Guld, Magister Saxild.

Som sædvanlig har Skolen ogsaa været besøgt af mange betydelige og interessante Mennesker fra mangfoldige Lande og ligeledes af mange Foreninger og Skoler, og selv har vi haft Lejlighed til at drage ud med vore Elever til mange kønne og til lærerige Steder. Andet Aars har haft deres Ekursion til Bornholm og deres Studieophold i København og er alle Vegne blevet taget godt imod. — Østifternes Haveselskab har afholdt et interessant Forhandlingsmøde hos os, og vore Elever fik derved Lejlighed til at høre Foredrag af Prof. A. Pedersen og Konsulent Andersen-Kjær. — I Sommerferien havde vi den Oplevelse at have Frk. Emerentze Bille og Missionær Frk. Martha Malthe, sammen med nogle og halvtreds betydende Kvinder fra hele Norden, boende, som, efter at have deltaget i Skandinavisk K. F. U. K.s Møde paa Nyborg Strand, gerne vilde have et Par stille Dage i Sorø. For os, der var hjemme, blev det en Oplevelse at have denne Kreds af fromme Kvinder i vor Midte.

Megen Venlighed har vi mødt paa forskellig Vis; ogsaa i Pressen. Saaledes skrev Forfatteren Aage Barthold

Vaslev i de socialdemokratiske Blade en fornøjelig Artikel om M. L. som Danmarks første Husholdningslærerinde (Vandrelærerinde skulde det nu have været), og i Afholdsbladene har Forfatterinden Grethe Mill ligeledes skrevet fornøjeligt om Arbejdet paa Ankerhus, Fru Nina i jydsk Blade og Kaj Sommer i „Ude og Hjemme“.

Mange Fornøjelser og Glæder har vi ogsaa haft sammen med Venner og Naboer i det svundne Aar. Saaledes var det en Oplevelse at være med til at fejre Murermester S. Langkjærs 80 Aars Fødselsdag. Hele Lærerpersonalet kørte med Omnibussen om Morgenen den 27. Maj ind til „Axelhus“ med blomstrende Kirsebærgrene for at takke ham med en festlig Sang for, hvad han havde betydet for Ankerhus, ikke alene som Bygmester, men ogsaa som Ven og Raadgiver. — Og Red. Hans Jensen, Slagelse har ogsaa holdt 80 Aars Fødselsdagsfest, og paa den Dag følte man uvilkaarlig Trang til at takke for „gamle Dage“ og for, hvad Sorø Amtstidende har bragt af godt til Hjem og Skole. — Det blev ogsaa en Oplevelse at være med til Mindefesten for Red. Fr. Martin, en Oplevelse, fordi det for ham ejendommelige viste sig fremdeles at være levende og nærværende i hans Vennekreds.

Meget opmuntrende er der ogsaa oplevet i det forgangne Aar. Saaledes da Folketingets Formand, nuv. Minister H. P. Hansen, i et Foredrag, holdt i „Selskabet til Fremme af huslig Økonomi“ slog fast, at den offentlige Økonomi maatte hvile paa den private Økonomi, og en stor Del af denne afgang af Kvindernes huslige Økonomi, derfor gjaldt det om, at de blev saa velrustede til at lede denne som muligt, og derfor gjaldt det om at faa de unge Kvinder dygtiggjorte, derfor betød en god Ungdomsskole saa meget, derfor maatte den gøres bedst mulig, derfor maatte hver By have sit Undervisningskøkken — — —

Med alt det, Aaret og Tiden har ført med sig, synes man, at Skolens Opgave ogsaa maa være, at være med til at hjælpe det frem, der kan blive til Styrke og Hjælp for Land og Folk.

Glade allesammen.

—0—

Fru Lauridsen kom og gav mig en Opgave: „Skriv et lille Stykke til vort Aarsskrift — bare 2—3 Sider, saa at vi allesammen kan blive glade“.

Saa ved jeg ikke bedre Raad end at ty til Julen; for da skal vi da være glade allesammen. Da jeg var Præst i Pedersborg, havde vi den Skik, at vi tændte Juletræet Julemorgen og samledes om det til Morgenkaffen. Naar jeg nu skulde være i Kindertofte Kl. 10 og det tog en Times Tid at køre der over med „Munken“ (en hvid Russer), saa blev Tiden jo lidt knap. Den ældste Dreng klagede da over, at jeg skulde saa snart afsted; men den yngste sagde saa til ham i en bebrejdende Tone: „Ja, men Aksel dog, du kan da nok forstaa, at Kindertofterne de skal ogsaa være glade“. — Jeg kunde ikke lade være at fortælle det i Kindertofte Kirke og sige til Folk, at nu var jeg kommen, fordi de ogsaa skulde være glade.

Og nu kommer jeg altsaa til Læserne af denne Bog og siger, at de skal ogsaa være glade, og ingen maa lægge Bogen fra sig og sige: „Jeg er ikke glad“. — Vi skal være glade allesammen.

Ved Fjenneslev Kirke staar der som bekendt en Runesten, hvorpaa der staar: „Sasur rejste Sten; han byggede Bro“. Det var især i hin Tid en fortjenstfuld Gerning at bygge Bro, saa at Folk fra de forskellige Sider af Vandløbet kunde komme sammen og udveksle deres Varer. Det er det for Resten endnu. I et af Henrik Ibsens Skuespil siger en ung Ingeniør: „Du store Verden, hvor er det herligt at være Vejbygger!“

Ovre ved Himmelbjergene havde det en Nat været et saa vældigt Tordenregnvejr, at Vandet et Sted var brudt igennem Vejen og havde dannet en Kløft. En lille Pige, som næste Morgen blev sendt til Købmanden, kom grædende tilbage og sagde: „Jeg kunde ikke komme der op; for Vejen er bleven borte.“ —

Ja, saadan var det blevet for Menneskene: Vejen mellem Himlen og Jorden var bleven borte. Men Julenat blev der slaaget Bro mellem Himmel og Jord, og der kom fra Himlen „en stor Glæde“ til Jorden. Som den gæstfrie Husmoder siger: „Spis bare! der er mere, hvor det kom fra!“ saaledes siger Julens Engel: „Vær bare glade! der er mere Glæde, hvor denne kom fra!“ — Det kan ikke nytte, at en kommer og siger: „Ja, men jeg har den Sorg“, — og en anden: „Jeg har den Bekymring“ el. lign.; for naar der er Vej fra Himlen og til Jorden, og naar der er uendelige Summer af Glæde i Himlen, saa er der Glæde nok til os alle, naar blot vi tager imod den.

Jeg overværede i Gaar en Samtale mellem to Juleengle. Den ene kom med en stor tom Kurv paa venstre Arm og en stor fuld Kurv paa højre Arm. Den anden spurgte: „Hvor skal du hen?“ Den første svarede: „Jeg skal til Ankerhus og til alle dens gamle Elever og Venner og dele Glæde ud af denne Kurv.“ „Ja, men hvorfor har du en tom Kurv med?“ — „Den er til at opsamle alle deres Sorger og Bekymringer.“ — Nu vil jeg saa ønske, at naar Englen kommer tilbage, maa Kurven paa den højre Arm være tom, fordi Folk har taget mod Glæden, og at Kurven paa den venstre Arm maa være fuld, fordi de har overgivet deres Synd og Smerte til Julens Engel.

Julen slaar Bro mellem Himlen og Jord; men den slaar ogsaa Bro mellem Menneskene.

Hvad er Grunden til Nutidens Krise og Elendighed? Ganske simpelt, at der er en Kløft i Stedet for en Vej mellem Landene, mellem By og Land, mellem Arbejdere og Arbejdsgivere. Der er en Kløft, og Menneskene tror virkelig, at de skal skade de andre for selv at faa det godt. Og saa bliver det galt for alle.

I selve Juledagene er det, som om Kløften glemmes lidt. Da raader der lidt af „Gensidig Hjælp“ i Stedet for „Kampen for Tilværelsen.“ Og vi kan faa en Følelse af, at „her er godt at være.“

Men hvor er vi Mennesker nogle sære Væsener. Saa snart Julen er forbi, tænker vi: „Ja, nu har det været Jul. Der har været bygget Bro imellem os, og det har været dejligt; men nu skal vi ud og slaas igen og grave Kløft imellem os og „de andre.“

„Hvorfor kan det ikke være Jul hele Aaret?“ spurgte en lille Dreng. Ja, hvorfor kan det ikke det? Men nu vil jeg da i alt Fald haabe, at *noget* af Julens Glæde og Fred maa følge os ind i det nye Aar, saa at det dog — lidt mere end hidtil — maa kendes, at der er Bro mellem Himmel og Jord og Bro mellem os indbyrdes.

Til Læserne siger jeg: Glædelig Jul! Og nu har I at være glade allesammen, — ellers skal I faa med mig at bestille!

K. Bjerre.

„Med Lov skal man Land bygge“.

—0—

Ved Eksamensafslutningen paa Ankerhus 1932 udtalte Professor N. A. Larsen (efter Referat i Venstres Folkeblad):

— Der er et gammelt Ord der siger, at med Lov skal man Land bygge, og det er rigtigt, at et Land først bliver et ordnet Samfund, naar det styres efter faste Love og Skikke. Men som det saaledes er i den enkelte Stat, saaledes maa det ogsaa være i det enkelte Menneskes Sind, thi uden Reglrethed bliver vort Liv planløst og uden Maal. Man skal nemlig ikke alene lave sig Principper af Bekvemmeligheds-hensyn, men fordi man har en Pligt dertil. Vi skal gøre vor Pligt, gøre den med Fuldkommenhed og gøre den med Glæde. Det er Filosofen Kant, der er Ophavsmanden til dette Ord, og ingen har stærkere end han understreget Betydningen heraf. Det skal ikke være som en Tvang, men som en Glæde, saa den bliver Fundamentet i ethvert Menneskeliv. Børnene bør opdrages til Pligtsans og Pligtfølelse, saa de kan komme til at leve et værdifuldt Menne-

skeliv, der bliver til Berigelse for andre. Kvinderne staar ikke tilbage for Mændena paa dette Omraade, men forfølger netop Pligten paa en næsten renere og sandere Maade.

Hvad skaber da et dygtigt Menneskeliv? Ja, mange Ting er medvirkende hertil. Vi skal være dygtige, men det skaber ikke alene Karakter. Dernæst skal vi gøre vort Arbejde saa fuldkomment som muligt og ikke bare saadan, at det kan „gaa an“, men saa godt, som vi nu engang formaar det. Et Menneskes Karakter bestemmes ikke af, hvordan det tænker, men hvordan det handler. I Dag gaar 15 unge Kvinder bort fra Skolen og ud i en Lærergerning. Jeg vil sige til jer: tag Glæden med! Brug Ungdommens gode Humør og gør Skolen til en Glædens Skole, thi saa vil jert Arbejde lykkes. Der vil komme Skuffelser, men det har vi alle maattet lide, og man lærer deraf. Jeg vil ønske Lykke til Arbejdet og haabe, I maa gøre god Fyldest paa den Plads, I bliver sat — og husk at man maa give Opgaverne sin hele Kærlighed, thi Halvhed duer ikke.

Aarsmødet 1932.

—o—

Aarsmødet paa Ankerhus afholdtes i Aar den 3. og 4. September. Foruden til det sædvanlige Møde for gamle Elever var der i Aar indbudt til en ekstra Forhandling om Formiddagen til Drøftelse af forskellige Forhold vedrørende Aftenskolen. Der var til dette Møde c. 25 Deltagere, der alle havde nogen Forbindelse med Aftenskoleundervisningen.

Fru Lauridsen indledede Mødet, og Forhandlingen drejede sig særlig om, hvorledes der kunde tilvejebringes gode Undervisningskøkkener ud over Landet. Det egentlige Aarsmøde begyndte med Generalforsamlingen Kl. 14.

Formanden Frk. Margrete Pedersen bød velkommen og gav forskellige Meddelelser om Foreningen, bl. a. at den f. T. har 600 Medlemmer.

Regnskabet fremlagdes og godkendtes.

Ved Bestyrelsesvalget blev de afgaaende Bestyrelsesmedlemmer alle genvalgt med Haandklap, saa Bestyrelsen bestaar som forhen af Frk. Juul Andersen, Frk. Mayland-Smith, Fru Gudrun Hansen, Frk. Ellen Haslund, Frk. Tarp, Frk. Teglbjerg og Frk. M. Pedersen. Revisorer er Frk. Hilda Gertsen, Sorø, og Frk. Oda Clausen, Husassistenternes Fagskole, København.

Under Eventuelt behandledes Spørgsmaalet: et el. to Dages Møde. Der var afgjort Stemning for den gamle Ordning med to Dage.

Fru Lauridsen fortalte om „det sidste Nye“ paa Ankerhus, og det er her sikkert fortalt om andet Steds i Aarsskriftet.

Ved Festmiddagen Kl. 6 var Salen helt fyldt af Deltagere og Elever, og festlig Stemning mærkedes overalt.

Fru Lauridsen talte for Jubilarerne, hvoraf der i Aar var kommen 5, der holdt 25 Aars Jubilæum.

Frk. Margrete Pedersen mindedes Foreningens Stiftelse og de første Aarsmøder og fremdrog flere Træk og flere Sange fra disse Aar, det er i Aar 20 Aar siden Foreningen blev stiftet. Noget Jubilæum holdtes ikke, men i Anledning af de 20 Aar overræktes der Fru Lauridsen en Ankerhusnaal i Guld og Foreningens første Formand Frk. Sejro Olsen en Buket Nelliker.

Om Aftenen var der selskabeligt Samvær, hvor Gæsterne blev underholdt med munter Folkedans, Fakkeldans m. m.

Søndag Formiddag var der frit Samvær. Middagen indtoges i Salen, men til Eftermiddagskaffen var Gæsterne indbudt til de forskellige Køkkener.

Ved Eftermiddagsmødet talte Overlærer Møller-Andersen meget smukt om Danmark og illustrerede sit Foredrag med Sange om de forskellige Egne, som Deltagerne sang, Hr. Lærer Dam talte om enkelte nye Forsøg og Undersøgelser og Hr. og Fru Fotograf Jørgensen, Sorø, underholdt med Musik. Derefter sluttede Formanden Mødet med et „vel mødt igen til næste Aar“.

M. P.

Ungdoms- og Aftenskolen.

—0—

Gennem de Beretninger, der gennem Skoledirektionerne er indkommne vedrørende Husholdningsundervisningen i 1931—32, har der været undervist 5781 *Deltagere* i 328 *Hold* af 119 *Lærerinder*.

Deraf i Vinterhalvaaret 5329 *Deltagere* i 302 *Hold*
i Sommerhalvaaret 385 " i 26 "

Af disse er:

187 *Hold* undervist i Skolekøkkener (kun 9% paa Landet).
57 " " i Skolestuer,
40 " " i Forsamlingshuse,
26 " " i private Hjem,
18 " " i andre Steder.

Af *Deltagerne* var:

2897 mellem 14 og 18 Aar,
2071 " 18 og 25 "
762 over 25 Aar,
51 ikke opgivet.

782 var Døtre af Arbejdere,
555 " " af Tjenestemænd,
900 " " af Haandværkere,
559 " " af Handlende,
1556 " " af Landmænd,
817 " " af Andre,
612 ikke opgivet.

2110 var hjemme,
2180 " i tjenende Stilling,
814 " paa anden Maade selverhvervende,
395 " gifte,
282 ikke opgivet.

127 *Kursus* er afholdt af Kommuner,
94 " " " af Husholdnings- og Husmoderf.,
21 " " " af Landbo- og Husmandsforeninger.,
23 " " " af Aftenskoleforeninger,
63 " " " af Private, Andre og ikke opgivet.

Undervisningen fordeler sig paa de forskellige Amter som følger:

	Amt	57	Hold	1140	Deltagere
Københavns		11	"	192	"
Gl. Roskilde	"	24	"	374	"
Frederiksborg	"	41	"	777	"
Sorø	"	24	"	368	"
Holbæk	"	6	"	83	"
Præstø	"	14	"	308	"
Odense	"	27	"	459	"
Svendborg	"	4	"	107	"
Assens	"	2	"	36	"
Aalborg	"	10	"	171	"
Hjørring	"	7	"	133	"
Viborg	"	12	"	256	"
Randers	"	3	"	47	"
Aarhus	"	5	"	91	"
Vejle	"	4	"	85	"
Ringkøbing	"	29	"	415	"
Ribe	"	48	"	739	"
Sønderjylland	"				

Denne Beretning kan egentlig fortælle meget. For det første kan den tegne et festligt Billede af den store Skare paa over fem Tusind unge Kvinder, der med deres hundrede Vejledere (Husholdningslærerinder) ved Siden ud over Landet søger Dygtiggørelse til Hjemmets Gerning. Dernæst kan den sige os, at hvis denne store Flok af kvindelig Ungdom, hvis Tal forhaabentlig vil øges med Tusinder hvert Aar, maalbevidst vilde tage de Opgaver op i Alvor og med godt Mod og Humør, som ligger i lige Linje med Hjemmets Interesser, vilde der kunne naas baade noget og *meget*. Men dette naas selvfølgelig kun under visse Forudsætninger, og Betingelserne for, at alle de Muligheder, som Loven om Tilskud til Ungdoms- og Aftenskoler rummer, kan blive udnyttet, er for det første, at denne Undervisning ikke bliver overfladisk. Derfor maa Hjemmene være medinteresserede og ogsaa give de unge Piger den fornødne Tid til at følge Undervisningen fuldtud. Omfatter denne praktisk Arbejde, maa den have mindst 4 Timer til hver Lektion, og kan Undervisningen gives om Dagen, er det absolut at foretrække.

Dernæst maa der i Ungdomsskoler arbejdes med Fremtiden for Øje og efter en bestemt Plan. Det er ikke gjort

med en enkelt Sommers eller Vinters Undervisning, den maa anlægges, saa der kan gaas videre baade et, to og flere Aar, og man maa søge at faa de yngste Elever samlede paa et Hold, de mere erfarne for sig, og saa maa Undervisningen bygges saaledes, at den danner en Fortsættelse af den først givne og grundlæggende Undervisning — at dette kan lade sig gøre har man et smukt Bevis for oppe i Odsherred, hvor der gennem Husholdningsforeningerne er gennemført en saadan planmæssig 2—3 Vintres Undervisning med afpassede Elevhold.

Men desuden bliver det nødvendigt at arbejde ihærdigt for at skaffe Undervisningskøkkener frem, for at Undervisningen kan blive tilfredsstillende i det lange Løb. En af de Betingelser, der stilles for at give Tilskud til Lærreløn, er for Resten jo ogsaa passende Undervisningslokaler, og det vil i dette Tilfælde sige Undervisningskøkkener. For at støtte Bestræbelsen i saa Henseende er der nedsat et Udvalg bestaaende af Kontorchef Hegermann Lindencrone, som Repræsentant for Undervisningsministeriet, Biblioteks-konsulent Jørgen Banke fra Dansk Aftenskoleforening, Forstanderinde Margrethe Pedersen fra Hadsten Husholdningsskole, Husholdningslærerinde Ingefred Juul Andersen fra Ejby, Fyn, og med Fru Magdalene Lauridsen som Formand. Dette Udvalg henstiller til Institutioner, Skoler og Kommunalbestyrelser, Foreninger og Enkeltpersoner at bidrage til, at der i Byer og Sogne oprettes eller indrettes gode Undervisningskøkkener, hvilket er en absolut Betingelse for, at en stedlig Husholdningsundervisning kan faa den forventede Betydning.

Dette Udvalg har heldigvis ogsaa gennem tilstillede Midler kunnet yde en god Haandsrækning til Anskaffelse af Undervisningsmateriel til adskillige Undervisningskøkkener og har nu i Aar haft den Glæde af Det Zeuthenske Mindelegat at faa et større Beløb til Oprettelse og Indretning af Undervisningskøkkener i Sønderjylland.

Nyt fra Ernæringsens Omraade.

—o—

Ernæringlæren er et Fag i Udvikling baade hvad det rent videnskabelige Forskerarbejde og hvad dettes Overførelse i Praksis angaar. Stadig fremkommer der Meddelelser om Nyopdagelser, stadig trænger man et lille Skridt videre ind paa de endnu kun dunkelt oplyste eller uudforskede Omraader og stadig mere Interesse, ogsaa hos den store Befolkning, kan Ernæringlæren vække. Fra Lægernes Side tillægges Kostens Sammensætning stadig større Betydning, hvad saavel Sygdommes Helbredelse som deres Forebyggelse angaar — ja, ikke alene Kostens Sammensætning, men i høj Grad ogsaa dens Tilberedning er Genstand for Lægers og Fysiologers store Interesse. Men for alle, der ikke er indenfor Forskernes eller Lægernes Kreds, og som ikke har Lejlighed til Maaned for Maaned at følge Udviklingen, kan det være vanskeligt nok at følge med i Farten, vanskeligt nok at skelne ret fra vrangt. Og det er dog saa uhyre vigtigt.

De moderne Ernæringsteorier lægger mere end tidligere Vægt paa Mineralsaltene Betydning for Organismen og deres Tilstedeværelse i de rigtige Mængder i den daglige Kost. Alle vore gamle Elever vil fra deres Ophold paa Ankerhus huske, at Kalk, Fosfor og Jern er de tre Mineralstoffer, man oftest regner med, der kan være Fare for at faa for lidt af. Den amerikanske Forsker, *Sherman*, angiver, at den Voksnes Kost daglig bør indeholde mindst 0,7 Gram Kalcium 1,3, Gram Fosfor og 15 Milligram Jern, medens Børn, svangre Kvinder og diegivende Kvinder bør have mer, af Kalcium saaledes mindst 1 Gram daglig. Ved Beregninger af Kostens Indhold af de tre nævnte Mineralstoffer i danske Landhusholdninger har saavel Hr. *Frode Hansen* som undertegnede fundet, at *gennemsnitlig* var Indholdet fuldt tilstrækkeligt. Men for de enkelte Husholdningers Vedkommende er der saa store Variationer, at de, der har faaet mindst af de tre Mineralstoffer, faktisk lig-

ger lige i Nærheden af eller under den af *Sherman* angivne Faregrænse. Og naar Forholdet er saaledes for Landkostens Vedkommende, er der vel i Byhusholdninger endnu mere Grund til at skænke Forholdet Opmærksomhed, saavist som man i Byhusholdningerne faar færre Kalorier (altsaa mindre Føde) og endda netop bruger forholdsvis mindre af de Fødemidler, der er rigest paa de Mineralstoffer.

Nedenstaaende Tabel giver en Oversigt over Fordelingen af Forsyningen med de tre Mineralstoffer paa de forskellige Fødevarergrupper, dels i 8 sjællandske Landhusholdninger, dels i 224 amerikanske Husholdninger.

	Kalcium		Fosfor		Jern	
	%		%		%	
	Sj. H.	A. H.	Sj. H.	A. H.	Sj. H.	A. H.
Mælk og Ost.....	74,1	55,8	34,9	20,6	9,4	5,1
Fedtstoffer.....	1,3	0,7	0,8	0,2	1,0	0,3
Kød og Fisk.....	1,6	3,9	15,1	26,4	20,0	30,4
Æg.....	1,3	3,6	1,9	4,0	3,5	6,3
Brød, Mel og Gryn	10,9	15,7	34,1	30,3	38,2	25,9
Kartofler, Havesa- ger og Frugt....	9,7	18,0	11,5	17,4	26,7	29,7
Andre Fødevarer..	0,9	2,3	1,5	1,0	1,7	2,4

For de sjællandske Landhusholdningers Vedkommende viser det sig altsaa, at Mælk og Ost er af altovervejende Betydning for Dækning af Kalciumforbruget. For Dækningen af Fosforbruget betyder Mælk-Ost og Kornvarer omtrent ligemeget, Kød-Fisk og Kartofler-Havesager-Frugt noget mindre. Og hvad endelig Dækning af Jernforbruget angaar betyder Kornvarerne mest, derefter kommer Kartofler-Havesager-Frugt og endelig Kød, medens de andre Grupper kun dækker en ringe Del af Forbruget. I en Kost, hvor der bruges rigeligt af Mælk, Kornvarer, Kartofler og Havesager kan man næsten med Sikkerhed gaa ud fra, at Forsyningen med de tre Mineralstoffer er i Orden.

Hvad andre Mineralstoffer end de tre nævnte angaar, er man i de senere Aar blevet opmærksom paa, at Stoffer, som man tidligere regnede for uden Betydning, selv om

man altid fandt dem i Legemet, synes at have meget vigtige Funktioner. Saaledes har *Kobber* vist sig af stor Betydning for Bloddannelsen. Der er al Grund til i Fremtiden at have Opmærksomheden henvendt paa, hvad der maatte komme frem om disse i Legemet saavel som i Kosten sparsomt forekommende Stoffer.

For Vitaminernes Vedkommende har Forskningen ogsaa givet vigtige Resultater. Saaledes mener man, at B Gruppen bestaar af endnu flere Stoffer end tidligere antaget, saa man nu maa regne med indtil B₇. Fra norsk Side mente man at have konstateret, at Stoffet *Narkotin* var Moderstof til C Vitaminet, men fra anden Side hævdes, at C Vitaminet er et med Kulhydraterne beslægtet Stof. Af særlig Betydning er det, at man er enedes om en international Fastlæggelse af, hvad man forstaar ved Vitamin-Enheder. Og her i Landet har Oprettelsen af Statens *Vitamin-Laboratorium*, hvis Leder er Hr. Professor *Friederica*, ikke alene Betydning for Vitamin-Forskningen, men ogsaa for en Kontrol med Vitamin-Præparater. I denne Forbindelse bør man vel erindre, at Forretningsfolk, der har forstaaet den store Interesse, der i Befolkningen er for de nyere Ernæringsteorier, benytter sig heraf til at kaste Mineralstofpræparater (som Jodsalt) og Vitaminpræparater paa Markedet, uden der for disse Præparater angives noget Indhold af de Stoffer, der foregives at være rige paa, og uden at have dem under offentlig Kontrol. Man gør sikkert rigtigst i at spare sine Penge og ikke bruge den Slags Præparater, idet en fornuftig sammensat Kost skulde gøre dem ganske overflødige for sunde Mennesker. I alt Fald bør man vente med at bruge dem, til der foreligger reelle Oplysninger om deres Indhold og Virkning. Dette gælder forøvrigt alle de mange „Patentmediciner“, ligefra Afmagringstabletter til Gigtmidler.

Desværre kan jeg ikke her i Aarsskriftet gøre saa nøje Rede for disse Forhold, som jeg kunde ønske det. Men Professor Rich. Ege har lovet at skrive et Par Artikler derom til „Tidsskrift for danske Husholdningslærere“,

hvor de antagelig vil fremkomme i Januar og Februar. Skulde nogle af vore gamle Elever, der ikke ellers har Lejlighed til at se Husholdningslærerindernes Blad, ønske at faa netop de Numre, hvori disse Artikler vil fremkomme, kan de blot bestille dem hos mig. (De koster 50 Øre pr. Nr.).

I de økonomisk haarde Tider, vi gennemlever, gaar det ikke an, at vi glemmer at tænke paa Ernæringsspørgsmaalet. Endnu er det for mangfoldige Mennesker et Spørgsmaal, som de enten ikke skænker en Tanke eller kun har et Skuldertræk tilovers for. Naar vi tænker paa det dybt tragiske Tilfælde fra Spangshjerg Sanatorium, der førte til Overlæge Brincks Død, og som skyldtes Patienternes manglende Forstaaelse af, hvad god Føde er, da maa vi erkende, at der endnu er langt igen, før den store Befolkning blot er klar over Ernæringens Grundprincipper. Kostens rette Sammenhæng og rette Tilberedning er en af Grundpillerne for Slægtens Sundhed, og da ganske særlig for den kommende Slægts. Det er derfor en simpel Pligt for alle os, der har erkendt dette, at arbejde for stadig større Oplysning paa dette Omraade. Fra hver enkelt af os bør Interessen for Oplysningen om den rette Ernæring brede sig i vore Omgivelser som Ringene fra en Sten, der kastes i Vandet. Og samtidig maa vi af al Kraft vende os mod al Spekulation i denne Sag, ligesom vi maa tage Afstand fra de vildledende, paa Uvidenhed eller Agitation grundede Paastande og „Oplysninger“, der i et uhyggeligt stort Antal fremsættes i store Dagblade og Ugeblade og saaledes spredes i Befolkningen. Jeg stoler paa, at vore gamle Ankerhusere ikke vil trættes i Kampen for alt, hvad der er sandt og reelt.

Og dermed ønsker jeg alle gamle Elever en *god Jul* — ogsaa i ernæringsmæssig Forstand!

Folmer Dam.

Blicher-Slægt og Blicher-Skildringer.

Af Karen Blicher Dam.

—o—

Det er i Aar 150 Aar siden, at St. St. Blicher fødtes i Vium Præstegaard paa Skellet „mellem Heden og Marken“.

Hans Far hed Niels Blicher, var Præst og Forfatter, og for Resten baade Far og Mor for Drengen, thi Drenge-ns Mor var sindsyg. Saaledes kastedes der allerede i Barndommen mørke Skygger ind over hans Skæbne.

Moderen hed Christine Marie Curtz og nedstammede lige Linje fra den jydsk Slægt Bang, den, som ogsaa har fostret saa store Mænd som Grundtvig, Steffens og Bjørnson. Paa Faderens Side randt der tysk Blod i Blichers Aarer, og Navnet Blicher skal i sin Tid være opstaaet af det tyske Blücher. I 1810 giftede Blicher sig med sin Farbroders unge Enke, Erneste, f. Berg, men Ægteskabet med hende bidrog kun til at samle og mørkne Skyggerne om hans Liv.

Det er blevet almindeligt at kalde Blichers Liv en Tragedie; Aakjær har saaledes brugt Benævnelsen til sin Levnedsskildring i 3 Bind, som han kalder „St. St. Blichers Livstragedie“. At han har Ret i sin Betegnelse er uomtvisteligt, og at Hovedhjørnestenene i denne Tragedie hedder Armod og ægteskabelig Ulykke er alle Blicherskildrere enige om. — Men kender de nu ogsaa det virkelige *Grundlag* for disse Hovedhjørnestene? Her, synes jeg spores, en Del Overfladiskhed i de populære Blicher-Biografier.

Man siger saaledes om Blicher, at han, som Følge af sin udprægede Kunstnernatur, ikke havde Begreb om Penge, men man maa ikke glemme, at Blicher, da han stiftede Hjem, levede midt i en Krisetid, forholdsvis værre end den, Nutiden oplever. Saaledes viste det sig, at Størstedelen af de 15.000 Rd., som Blichers Kone førte med sig ind i Ægteskabet, opløstes fuldstændig i værdiløse Papirer ved Statens Bankerot i 1813. Det er derfor forkert, naar

man antager, at det er ham, der i en Haandevending har formøblet Ernestes Formue. Der har i det hele taget hersket fortvivlede Tilstande i Befolkningens Pengesager paa den Tid og mange Aar derefter. Er det da sært, at det kommer til at knibe stærkt for en Familie som Blichers, der blev større hvert eneste Aar. Blichers Familie har tilsidst omfattet 16 Personer: Blicher og hans Kone, 10 Børn, 1 Stedsøn og 3 fader- og moderløse Slægtninge. (Det sidste viser, at Blicher ikke har været bange for at dele sine fattige Krummer med nogen, der om muligt var endnu fattigere end ham selv). Mon der var mange Familier, der havde klaret sig stort bedre under de samme Forhold?

At Blicher ikke er Forretningsmand eller Pengepuger, det er givet, men han havde da Sans for Værdier, hvorfor skulde han ellers lægge sig saa kraftigt i Selen for Uldbinderiets Fremgang, Landbrugets Forbedring og Hedens Beplantning, som han gjorde? — Jeg mener derfor, at man skal være varsomme med at bedømme Blicher som en fuldstændig Klovn, hvad jordisk Mammon angaar.

Saa vidt Aarsagerne til hans Fattigdom. —

Den anden Hovedhjørnesten i Tragedien: Ægteskabet med Erneste er heller aldrig blevet glemt i nogen Blicher-Skildring! Den bør vel heller ikke glemmes, da meget af Blichers Digtning uden den kommer til at savne sin psykologiske Baggrund.

Men hvorfor udpensle den saa nøje, hvorfor give den Karakter af en „pikant Historie“ og lade det tvetydige Smil lønligt titte frem under dens graa Fortvivlelse?

Vist er det, at Erneste, som Aakjær siger, er det onde Princip i Blichers Tilværelse. Sandt maa det efter Blichers egne Ord ogsaa være, at hun var ham utro. — Men den største Skyld i Ulykken har dog Ernestes bundmaterielle Natur haft.

Hun *begreb* ham ikke! — Naar nogen talte til hende om hans Digtning, vendte hun sig ligegyldigt bort og sagde: „Aa, jeg *bryder* mig ikke om det! — Ved hendes Død

ejede hun kun en Salmebog — skønt Blicher havde foræret hende alle sine Bøger med Dedikation!

Alene disse Kendsgerninger taler sit eget alvorlige Sprog, og hvad skal vi saa, som Aakjær ogsaa bemærker, med alle de andre pikante Detailler? Om nogen vil vide mere, saa henvis dem til Novellen „Sildig Opvaagnen“, der kan de finde noget af den erotiske Baggrund for Blichers Ulykke. Desuden — hvad vil „mere“ sige? Hele Historien er i den Grad spundet ind i et Væv af Gisninger, saa ingen ved, hvad der virkelig er Kendsgerninger eller noget, „man har sagt“. Saaledes var der i Anledning af 150 Aarsdagen i et Søndagsblad indrykket en Artikel med Illustrationer, indeholdende nogle poetiske Betragtninger over Blicher og hans Egn. Paa en af Tegningerne saa man Blicher paa Prædikestolen i det „klassiske Øjeblik“, da hangennem Vinduet i Thorning Præstegaard ser sin Kone blive kysset af Avlskarlen! For det første er dette historisk forkert, da noget saadant ikke er forefaldet i Thorning. Her vidste man ikke andet at sige Erneste paa, end det, at hun gik baglæns ud af Dørene med en Støvkost, for at fjerne hvert Spor af Smuds fra sin Sti! — Hvis en saadan Begivenhed har fundet Sted, knytter den sig til Spentrup. — Men hvorom alting er: Den Slags hører til de ubevislige Platheder, som ikke burde findes i et Mindeord over noget Menneske, hvad enten han er Digter eller ej.

Endnu er der to Ting, jeg synes Skribenterne burde forskaane os for, eller rettere forskaane *Digteren* for, og det er de nærgaaende Beskrivelser af hans Person og hans Forhold til sit Embede.

Det er ikke rigtigt at trække en Person ud af sin Tid og sit Melieu og gøre ham *uæstetisk* i vore Øjne. Det er at tilsøle et ædelt Billede. Og kan det have nogen som helst psykologisk Interesse at vide om en Digter, at han maaske paa et vist Tidspunkt af sit Liv gik rundt med Utøj? Er det ikke at gøre en *Loppe* til en *Elefant*? Endvidere indtager Omtalen af hans Embedsforsømmelse i de sidste Nødens Aar en altfor fremskudt Plads, og det er

Synd for ham, der dog i den største Del af sin Levetid var sin Menigheds tro Hjælper, en afholdt Præst og en kær Ven.

Nu er der sikkert dem, der vil betegne mig som sibbet paa Slægtens Vegne og mene, at jeg vil tage al Koloriten af Blichers Livshistorie. Det vil jeg ikke. Men jeg vil, at den, der paatager sig en Levnedbeskrivelse, hvad enten det gælder en Digter, en Filmsskuespillerinde eller en Storsvindler, ikke maa lade sig forlede til at bringe Sladder videre, og at han maa være i Besiddelse af større Taktfølelse og Evne til at skelne mellem værdifuldt og værdiløst Materiale end andre Mennesker. — Noget af det, der tilsidst slog Blicher ned, var jo netop Sladdereren. Frederik Barfoed har f. Eks. skildret os et Møde med Blicher i hans sidste Aar, hvor Digteren viser Vennen sit af Bagtalelsen martrede Sind, og Barfoed slutter Skildringen med følgende Linier: „Jeg skal ikke fortsætte denne Samtale, der viste mig — en sønderrevet Sjæl? — Nej! Men et mishandlet Menneskehjertel“ — Den Samtale burde være et obligatorisk Forstudium til alle Blicher-Skildringer.

I det hele taget! Maa man ikke advare mod at gøre Levnedbeskrivelser til en Art aandelig Dissektion? Om ogsaa det, som nogen vil paastaa, sker „til Menneskehedens Bedste!“ — Gælder det Legemet, maa man dog først indhente Dissektionstilladelsen hos den paagældende, mens denne endnu er i Live. — Gælder det derimod Aanden, der skulde synes langt værdifuldere end Legemet, er man forsvarsløse, — uhjælpelig prisgivet til Efterslægtens Naade, og — maaske (!) Barmhjertighed!

Hermed være ikke sagt, at alt det, der hidtil er skrevet om Blicher, mangler Berettigelse! Det er jeg ikke kompetent til at dømme om, da jeg ikke har gjort mig bekendt med hvert eneste Ord, der er skrevet om ham; men jeg har bemærket Tendensen i en Del af det skrevne, og det er den, jeg til Dels vil advare imod. Selvfølgelig findes der ogsaa meget værdifuldt Materiale til Blicher-Studium. Først og fremmest Aakjærs allerede nævnte „Livstragedie“.

Den er alsidig, behandler alle Forhold i Blichers Tilværelse og ser dem baade med andres og med hans egne Øjne (gennem Breve og Aktstykker). Nogen virkelig psykologisk Skildring kan man næppe kalde den, uden for saavidt, at den lader Kendsgerningerne tale, — men den er sand og objektiv og giver os en Mængde Stof til Eftertanke. Biografiske Skribenter skal dog være varsom med at bruge den som Kilde, da det er umuligt for et mindre Værk at bevare *Alsidigheden*, og netop ved at beskære denne kan der begaas Taktløsheder.

Saa er der Frederik Barfoed, Blichers mangeaarige Ven. — I „Aftenlæsning“ skrev han den forstaaende „Biografi“, som vidner om den inderligste Kærlighed til Digteren. Termansens Skildring i „Folkelæsning“ er ogsaa værd at læse, ligesom der i Literaturhistorierne er skrevet mange gode Ord om Blicher f. Eks. i „Fra Holberg til Chr. Richardt“, der har Grønvald Nielsen givet os en forstaaende og nænsom Blicher-Skildring.

Derimod kan jeg ikke anbefale Søren Vasegaards nyudkomne „St. St. Blichers Liv og Levned“. Den indeholder intet nyt, men tværer en hel Del af det gamle ud, og Nicoline Kirkegaards velkendte Roman „Malvina Stensdatter Blicher“ kan jeg ikke indse har nogen som helst literær eller psykologisk Værdi.

Et Spørgsmaal, der ogsaa trænger til at klares, er dette: Hvad skal vi læse af Blichers egne Arbejder? Ligesom de fleste andre Forfattere byder Blicher os naturligvis ogsaa en hel Del mindre lødige Ting. Han har selv indrømmet, at han, for i Hast at tjene et Par Skilling, har givet sig til at smøre en Novelle op. — Derfor — hvis De ikke ligefrem vil være Blicher-Gransker, — saa lad være med at købe de samlede Noveller, de er for dyre i Forhold til Værdien! Køb et Udvalg, som helst skal indholde de jydske Noveller, det er dog dem, som har skænket Blicher Udødeligheden. Men glem ikke hans Digte! Blichers enkle, skønne og ægte Tone findes ikke blot i Prosa!

Spørger nogen mig om, hvorfor jeg har skrevet disse

Linier, saa er det, som allerede nævnt, ikke for at opkaste mig til Dommer over alle Blicher-Biografier. Men Arbejdet med min Mors Gren af Blicherslægten, udtrykt i nedensaaende Tavle, parret med Studier af Blichers Livshistorie, har indgivet mig den Tanke, staaende paa Slægtens Grund, at søge Blichers Minde værnet, saaledes at det i de reneste, jævreste og sandeste Linier kan overgives til det danske Folk.

Thi Fæ dør!
Frænde dør!
ét jeg ved, som aldrig dør,
Eftermælet, som vel er vundet.

Slægtstavle

over St. St. Blichers Efterkommere gennem
Sønnen Francisko Blicher.

1. Slægtled. **Sten Steensen Blicher**, f. 11. Okt. 1782 i Vium, Præst og Digter, død 26. Marts 1848, g. m. Ernestine Juliane Berg, døbt i Kbhvn. 4. Jan. 1793, død 2. April 1875.
9 Børn.
 2. Slægtled. Peder Daniel, Præst, 1811—1865. Jens Fredrik, Lærer, 1813—1869. Christiane 1814—1852. Christian Charles, Jernbanekonduktør, 1816—1875. Malvina 1818—1874, Niels Jørgen 1821—1881. **Francisko**, Lærer. Theodor Eberhard, Lærer, 1826—1866. Hans Gustav 1828—1872, Christine Marie 1832—1873.
-
2. Slægtled. **Francisko Blicher**, f. 6. Juni 1823, død 8. Decbr. 1902, Lærer i Harlev, g. m. Karen Elisabeth Pedersdatter Møller, Gaardmandsdatter fra Elsted (Mors?), f. 27. Aug. 1827, død 1897.
6 Børn.
 1. *Dorthea*.
 2. *Peter*.
 3. *Erneste*.
 4. *Steen*.
 5. *Minna*.
 6. *Peder Daniel*.

3. Slægtled A. Dorteia Margrethe Blicher. f. 15.—3. 1851, g. m. Niels Peter Olsen, f. 14.—11. 1849, d. 30.—12. 1903, Gartner, Søvind.
7 Børn.
4. Slægtled a. Ole Hans Marius Blicher Olsen, Gartner, Vedbæk, f. 26.—5. 1875, g. m. Laura Margrete Lassen, f. 13.—6. 79.
4 Børn.
5. Slægtled 1. Walther Blicher Olsen, Radiotelegrafist, København. f. 18.—11. 1902, g. m. Asta Broholm, f. 6.—1. 1906,
2. Gerda Blicher Olsen, f. 28.—10. 1904, g. m. Svend Richter, Maskinsmed, Kbhvn., f. 3.—7. 1908.
3. Ejner Peter Blicher Olsen, f. 6.—7. 1906, Gartner, Kbh.
4. Ella Blicher Olsen, f. 10.—11. 1911, g. m. Esferd Bruno Kagel, Gartner, Hørsholm, f. 5.—6. 1906.
4. Slægtled b. Camilla Blicher Olsen, f. 3.—12. 1880, g. m. Johan Thorborg, f. 18.—1. 1872, Købm., Søvind.
2 Børn.
5. Slægtled 1. Orla Blicher Thorborg, f. 11.—11. 1910, Gartner, Erritsø.
2. Sten Steensen Blicher Thorborg, f. 2.—2. 1919, Søvind.
4. Slægtled c. Sten Steensen Blicher Olsen, f. 11.—5. 1883, Gartner i Søvind, g. m. Mary, f. 22.—10. 1883, død 1928, 1 Barn, g. 2. G. m. Betty, f. 20.—2. 1888.
5. Slægtled 1. Sten Steensen Blicher Olsen, f. 20.—5. 1915, Gartner, Lund.
4. Slægtled d. Francisko Blicher Olsen, f. 26.—12. 1885, Gartner, Tofum, g. m. Kirstine Dorteia Jørgensen, f. 6.—2. 1889.
2 Børn.
5. Slægtled 1. Karen Margrethe Blicher Olsen, f. 27.—2. 1922.
2. Marius Blicher Olsen, f. 16.—6. 1923.
4. Slægtled e. Charles Gustav Blicher Olsen, Købm. i Frederikssund, f. 17.—9. 1889, g. m. Johanne Galschiøt, f. 17.—6. 1888.
4. Slægtled f. Hjalmar William Blicher Olsen, Gartner, Gedved, f. 5.—3. 1892, g. m. Madsine Simonsen, f. 14.—11. 1892.
4 Børn.
5. Slægtled 1. Carlo Blicher Olsen, f. 23.—8. 1919.
2. Svend Ib Blicher Olsen, f. 12.—3. 1922.
3. Sonja Blicher Olsen, f. 13.—12. 1925.
4. Gerda Margrethe Blicher Olsen, f. 24.—7. 1931.
4. Slægtled g. Hertha Alvilda Blicher Olsen, f. 5.—5. 1894, g. m. Peter Madsen, Landmand, Rimmerlund, f. 5.—5. 1890.
2 Børn.
5. Slægtled 1. Magda Blicher Madsen, f. 3.—3. 1921.
2. Henry Blicher Madsen, f. 15.—1. 1926.

3. Slægtled B. Peter Møller Blicher, f. 11.—4. 1856, d. 26.—1. 1929. Forretningsfører i Aarhus. G. m. Emma Valborg Petersen, f. 4.—5. 1854.
4 Børn.
4. Slægtled a. Jens Christian Blicher, f. 13.—4. 1885. Lagerforvalter, Aarhus. G. m. Clara Rast, f. 30.—8. 1889.
b. Karen Henriette Blicher, f. 19.—5. 1887. Dameskræderinde, Aarhus.
c. Kaj Hilmer Blicher, f. 11.—1. 1889. Direktør for østjysk Andelsfoderstofforretning og Aarhus Dampmølle. Brasiliansk Vicekonsul. G. m. Ebba Møller, f. 29.—11. 1892.
5 Børn.
5. Slægtled 1. Else Blicher, f. 11.—2. 1916.
2. Grelhe Blicher, f. 23.—4. 1917.
3. Kaj Blicher, f. 23.—4. 1920.
4. Kirsten Blicher, f. 11.—11. 1921.
5. Bente Lisbeth Blicher, f. 12.—3. 1931.
4. Slægtled d. Steen Steensen Blicher, f. 17.—1. 1891. Prokurist, Aarhus. Direktør for Horsens Dampmølle. G. m. Jenny Mammen, f. 25.—5. 1898.
3 Børn.
5. Slægtled 1. Inge Blicher, f. 20.—7 1919.
2. Svend Aage Blicher, f. 1.—5. 1922.
3. Sten Steensen Blicher, f. 15.—3. 1926.
-
3. Slægtled C. Erneste Juliane Blicher, f. 18.—1. 1859, d. 22.—12. 1930. G. m. Vilhelm Emil Simonsen, f. 20.—2. 1856, Pastor, emer., Sorø, 2. G. m. Søren Jørgensen, Pantelaaner, Randers.
3 Børn.
4. Slægtled a. Karen Hansine Sulamith Simonsen, f. 2.—3. 1886. Lærerinde, Håbæk, Thy.
b. Ragnhild Blicher Simonsen, f. 10.—2. 1891, mag. sc., Lærerinde og Forfatterinde, København.
c. Sten Steensen Blicher, f. 24.—7. 1893. Kommunelærer, Nykøbing F. G. m. Gyda Adelaide Simonsen, f. 21.—5. 97.
4 Børn.
5. Slægtled 1. Inge Erneste Blicher, f. 12.—10. 1921.
2. Agnete Astræa Blicher, f. 6.—2. 1923.
3. Else Irene Blicher, f. 9.—4. 1924.
4. Sten Steensen Blicher, f. 17.—6. 1929.
-

3. Slægtled D. Sten Steensen Blicher, f. 8.—7. 1861, d. 4.—2. 1889. Lærer, Herskind Hedeskole. G. m. Christiane Laursen, f. 26.—4. 1863.
2 Børn.
4. Slægtled a. Frants Blicher, f. 16.—7. 1886. Kurvemager, Odense. G. m. Kirstine Nielsen, f. 21.—6. 1890.
8 Børn.
5. Slægtled 1. Bodil Marie Blicher, f. 6.—11. 1916.
2. Sten Steensen Blicher, f. 21.—3. 1920.
3. Christiane Blicher, f. 31.—8. 1921.
4. Ellen Christine Blicher, f. 29.—11. 1922.
5. Asta Blicher, f. 14.—2. 25.
6. Grethe Blicher, f. 16.—2. 26.
7. Gunnar Blicher, f. 14.—10. 1928.
8. Tove Blicher, f. 8.—9. 1931.
4. Slægtled b. Bodil Marie Blicher, f. 3.—6. 1888, d. 3.—1. 1890.
-
3. Slægtled E. **Gerhardine Petrea Brammine (Minna) Blicher**, f. 31.—12. 1864, d. 10.—1. 1910. G. m. Hans Peter Dam, f. 11.—3. 1853, d. 1.—4. 1918. Seminarieførstander i Nexø, siden Sorø. (P. Dam g. 2. G. m. Magdalene Lauridsen, Ankerhus).
6 Børn.
4. Slægtled a. Eva Dam, f. 26.—10. 1886, d. 4.—10. 1921. Kommune­lærerinde, Forfatterinde, g. m. Martinus Thomsen, Kommunelærer, Kongsvang, Aarhus, f. 13.—7. 1877.
3 Børn.
5. Slægtled 1. Jørn Thomsen, f. 28.—1. 1912. Kontorassistent v. A/S Frichs, Aabyhøj.
2. Else Thomsen, f. 19.—9. 1914. Aarhus.
3. Minna Dam Thomsen, f. 7.—8. 1918. Kongsvang.
4. Slægtled b. Hjørdis Dam, f. 25.—4. 1888. Pens. Lærerinde, Københ.
c. Folmer Blicher Dam, f. 18.—9. 1895. Lærer v. Ankerhus, Sorø. G. m. Noline Nielsen, f. 2.—10. 1902.
1 Barn.
5. Slægtled 1. Vagn Blicher Dam, f. 22.—11. 1923.
4. Slægtled d. Gunnar Blicher Dam, f. 20.—1. 1898. Kommunelærer i Dragør. G. m. Elna Johanne Hansen f. 30.—1. 1902.
e. Egil Blicher Dam, f. 27.—9. 1900. Gartner, Ankerhus, Sorø.
f. Karen Elisabeth Blicher Dam, f. 21.—5. 1905. Eksam. Lærerinde, Sorø.
-

3. Slægtled f. Peder Daniel Blicher, f. 7.—5. 1866. Gartner i Hou. G. m. Knudsine, f. 3.—1. 1863.
5 Børn.
4. Slægtled a. Thora Andrea Blicher, f. 5.—1. 1888. G. m. Kommune­lærer Anders Peter Marius Andersen, Vejle, f. 1.—8. 1881.
5 Børn.
5. Slægtled 1. Vagn Blicher Andersen, f. 4.—12. 1907. Lærer i Helle­rup. G. m. Asta Kjær, f. 16.—3. 1910.
2. Erling Blicher Andersen, f. 7.—12. 1909. Lærer i Vejle.
3. Fritjof Blicher Andersen, f. 8.—11. 1912. Seminarist.
4. Herdis Blicher Andersen, f. 10.—1. 1915. Vejle.
5. Ragnhild Blicher Andersen, f. 18.—9. 1919. Vejle.
4. Slægtled b. Steen Steensen Blicher, f. 12.—1. 1890, d. 1926. Foder­mester, Odde. G. m. Anna Marie Caroline Hermansen, f. 28.—4. 1887.
5 Børn.
5. Slægtled 1. Arne Herman Blicher, f. 10.—11. 1909. Landmand.
2. Knud Peter Blicher, f. 29.—9. 1912. Landmand.
3. Steen Steensen Blicher, f. 11.—3. 1914. Gartnerelev.
4. Karl Møller Blicher, f. 19.—12. 1915. Gartnerelev.
5. Hans Lykke Blicher, f. 19.—2. 1919.
4. Slægtled c. Peder Francisko Blicher, f. 23.—6. 1895. Slagter i Hou. G. m. Abelone Petersen, f. 27.—6. 1882.
3 Børn.
5. Slægtled 1. Jenny Margrethe Blicher, f. 20.—10. 1919.
2. Peer Steensen Blicher, f. 22.—1. 1922.
3. Steen Steensen Blicher, 7.—12. 1917.
4. Slægtled d. Carl Møller Blicher, f. 29.—12. 1896. Landmand, Bredal. G. m. Anna Dorthea Selch, f. 20.—7. 1900.
1 Barn.
5. Slægtled 1. Oda Blicher, f. 28.—7. 1923.
4. Slægtled e. Metha Kirstine Blicher, f. 30.—9. 1894. G. m. Ejner Jensen, Landmand, Ødis, f. 30.—10. 1896.
4 Børn.
5. Slægtled 1. Vera Blicher Jensen.
2. Irgens Blicher Jensen.
3. Annalise Blicher Jensen.
4. Vagn Blicher Jensen.

I »Tidens Røst« 28. Okt. 1932
 rettede Magdalene Lauridsen ne-
 denstaaende Appel til Kvinderne.

Kvinder, tag fat!

Det gælder Hjem og Ungdom!

— o —

*Vi trues af abnorme Begreber. Disse maa bekæmpes.
 Hjem og Ungdom lider under Krise og Arbejds-
 løshed; dér maa vi hjælpe!*

Vi har ingen Indflydelse paa Pengeforholdene, men vi kan økonomisere, være med til at indrette os efter Forholdene og være med til at hjælpe mange Unge til Arbejde, om vi for Alvor vil.

Men saa maa vi staa sammen, vi Kvinder, uden Hensyn til, om vi politisk hører til Venstre eller Socialdemokratiet, til Højre eller Radikale, om vi staar i den ene eller den anden Forening — og saa maa vi handle, men hvorledes?

Først maa vi samle os i Sogne- eller Bykredse, skaffe os et Udgangspunkt, „eget Hus“, hvor vi kan mødes, raadslaa og eventuelt samle Unge til Arbejde og Uddannelse. Dernæst maa vi af Sognets socialt forstaaende Kvinder faa 3 — 5 — 7 til at danne et *Hjælpe-Raad*, der som et Udvalg ogsaa kan staa som Mellemlid og skabe Samarbejde mellem Hjemmene, Organisationerne og offentlige Institutioner, og som *Hjælpetropper* samle alle de Kvinder, der vil være med til at løse foreliggende Opgaver. Den første Opgave, der i disse Tider ligger for, maa være at finde Beskæftigelse til nogle af de mange arbejdsledige unge Mennesker, og selv om der kun kan blive Tale om at finde halve Dage til Arbejde, kan der dog maaske skabes Udvej for ledig Tids Udnyttelse til Dygtiggørelse.

De unge Piger staar os nærmest, og dem kan vi bedst hjælpe. Dem kan og maa vi tage ind i vore Hjem, eventuelt tage dem som en ekstra Medhjælper eller som Lær-linge. Mange Hjem, som har Plads nok, Mad nok, kan i

alle Tilfælde gøre det uden et større Offer. Og de Hjem, der af en eller anden Grund ikke kan gøre det, kunde saa maaske yde et Bidrag til Hjælperaadets Arbejde, saaledes at dette kunde blive i Stand til at yde en Hjælp til „Lomme-
penge“, til de unge Piger, der gaar ind i Hjemmene som Lærlinge og som saadanne ingen Løn kan vente at faa.

Derved vil vi kunne give de ganske unge Piger en god og praktisk Oplæring og ved den ekstra Hushjælp give de ældre og dygtigere Medhjælpere kortere Arbejdstid og derved bedre Arbejdskaar, give dem Lejlighed til personligt at udnytte deres Fritid.

Vi kan derigennem saaledes bidrage meget til, at Hjemmene kan byde Kvinderne lige saa gode Arbejdskaar som Fabrikker, Kontorer og Butikker — og derved mulig bevare en stor Del af den sunde kvindelige Ungdom for Hjem og Land — og desuden derigennem maaske ogsaa skabe flere Arbejdsmuligheder for de unge Mænd.

Selvfølgelig maa vi ogsaa være med til at finde Beskæftigelse til de unge Mænd, selv om det kun kan blive i ringere Udstrækning. I alle Tilfælde maa vi hævde og agitere for, at det *maa blive en Æressag at klare sig selv og det baade for den enkelte, for Hjemmene (Familierne), for Sognet og for Byen*, men saa maa vi holde sammen, som hører sammen, for har vi ikke lige i Tiden Arbejde nok, saa har vi jo da heldigvis Mad nok endnu her i Danmark til nøjsomme Mennesker.

Men vanskeligst bliver det naturligvis at hjælpe den gilte Arbejder i disse arbejdsknappe Tider, hvis man ikke fra Arbejdsledige og Arbejdsgivere radikalt siger: nu maa der *deles*.

Og samfundsmæssigt set vil det sikkert betyde saa meget, om den gifte Mand kunde gives det moralske og økonomiske Ansvar for sin Families Underhold, betyde saa meget, om han ved eget Arbejde kunde opretholde sit Hjem, at det kan blive forsvarligt at sige, at de Hjem, der har dobbelt Arbejde og dobbelt Indtægt maa afgive en Part for det fælles Bedste.

Det store alvorlige Arbejdsproblem kan vi Kvinder selvfølgelig ikke løse, men hvis vi hver især inden for eget Omraade gør, hvad vi kan og gør det maalbevidst, kunde meget naas.

Derfor maa vi have oprettet Kvindernes Hjælperaad.

Tiderne er saa alvorlige og mørke, at skal vi vente en Lysning, maa hver tage sin Part, Kvinde som Mand. Og selv om det offentlige Styre ikke synes at have haft synderlig Brug for Kvindernes Medvirken, er der samfundsmæssigt set sikkert lige saa stor Brug for dem dér som i det enkelte Hjem, naar der skal *søres, mildnes og deles*. Derfor Kvinde, tag fat hjemme, i Sognet, i Byen og gør din Pligt og hjælp. Det er Tidens Røst!

— — —

Nogle Dage efter denne Artikels Fremkomst blev der indbudt til et offentlig Møde paa Ankerhus for at drøfte det fremsatte Forslag, og der var paa Mødet Stemning for, at man skulde prøve, om der i Sorø var Jordbund for et saadant Hjælperaad. I Løbet af ganske faa Dage viste det sig, at man fra mange Sider gerne vilde være med til at tage et Arbejde op paa det skitserede Grundlag, og ved en fortsat Drøftelse paa Husholdningsskolen vedtog man at tage fat, og den ene Cirkel dannedes efter den anden for at tage særlige Opgaver op. En af disse Kredse drøftede Regler, der burde lægges til Grund ved Antagelse eller Optagelse i et Hjem af en Lillepige, og man mente, at hun som Lærling skulde deltage i alt forefaldende Arbejde i Stue, Køkken, Vaskehus og Have, eftersom hendes Kræfter var til, under Husmoderens eller dennes Hjælperes Vejledning, ligesom hun skulde hjælpe til med Haandarbejde og ogsaa hjælpes til Rette med Reparation af sit eget Tøj, med at sy og strikke til sig selv, have fri dertil et Par Timer hver Eftermiddag og om Aftenen. En Eftermiddag skulde hun gaa i Ungdomsskole, og en Eftermiddag om Ugen og hveranden Søndag skulde hun have fri fra Middag for at kunne være i sit eget Hjem, men dog være tilbage inden Kl. 10 Aften. Som Lærling skulde den unge

Pige være mindst et halvt Aar paa et Sted og helst kunne tage en Læretid paa 2 Aar og derfor faa et Bevis, der kunde hjælpe hende til yderligere Dygtiggørelse og til at skaffe hende gode Pladser senere.

Egentlig Løn vil hun jo ikke kunne tjene straks, men maa dog til Lommepege, til Smaaudgifter, have en 10 Kr. maanedlig det første halve Aar, 15 Kr. 2det, 20—25 Kr. eller mere 3die og 4de Halvaar.

Den socialt interesserede unge Læge Frk. Inger Jensen, lovede at være Sekretær og repræsentere Hjælperaadet, og ved stor Imødekommenhed og Forstaaelse fra alle Sider blev det muligt i Løbet af en Uges Tid at kunne faa fastlagt Rammerne for:

Kvindernes Hjælperaad i Sorø

med Opgave: at skaffe Hjælp til Selvhjælp og medvirke til at skaffe:

1. Fritids-Beskæftigelse og Oplysning.

Paa Sorø Husholdningsskole:

Undervisning for unge Piger hver Tirsdag Aften Kl. 7^{1/2}.
For Husmødre 1 Gang maanedlig.

Paa Peter Dams Bibliotek:

Studievejledning for unge Mænd Mandag Kl. 3 og Kl. 7
ved Folmer Dam og Sigurd Strangen.

Skakundervisning ved Folmer Dam Mandag Aften Kl. 7.
Husflidsvejledning i Forsaaling af Fødtøj, eventl. Indbinding af Bøger m. m. Torsdag og Fredag Kl. 7—9
ved Lærer V. Jensen.

Husmødre opfordres til at hjælpe deres unge Piger i Gang med nyttige Haandarbejder.

2. Hjælp til trængende Hjem.

Beklædningshjælp inden Jul.

Hjem opfordres til at give Tøj, ogsaa Undertøj, Fødtøj og Mandstøj.

Bespisningshjælp. — Hjem opfordres til at give Middagsmad 1 a 2 Gange ugentlig til et Par Børn eller unge Mennesker.

— Tilbud modtages af Fru Graver Larsen og Fru Schrøder, Torvet.

Brændselshjælp — Brænde til Ophugning og Udnyttelse til arbejdsledige Forsørgere. (Tilsagn fra Sorø Akademis 1. Skovdistrikt).

3. Arbejdsbeskæftigelse.

Arbejdshjælp: — Unge Mennesker og Arbejdsmænd søges skaffet Arbejde.

— Hjem opfordres til at tilbyde 1 a 2 ugentlige betalte Arbejdsdage.

— Tilbud modtages af Frk. Anna Hyldgaard.

Huslig Beskæftigelse: Ganske unge Piger mellem 14 og 16 Aar søger man optaget i gode Hjem som „Lillepige“ d. v. s. Lærling.

— Hjem, der ønsker at være med til at løse denne Opgave og Hjem, der gerne vil have en Datter optaget, kan henvende sig til Fru Lauridsen, Ankerhus.

Mænd og Kvinder, der ønsker Hjælp i nævnte Retninger, kan henvende sig til *Fru Murer Larsen, Saxohus*, eller paa *Hjælperaadets Kontor*, Sorø Borgerskole hver Mandag Kl. 4—5.

Pengebidrag til Støtte for det hjælpende Arbejde modtages af Fru Dr. Dalmark, Fru Apoteker Mogensen og Fru Amtmand Topsøe

NB. Kvindernes Hjælperaad har velvilligst faaet overladt Lærerværelset paa Sorø Borgerskole til Kontor og Samlingslokale hver Mandag fra Kl. 4.

Kvinder, interesserede i Hjælpearbejdet, foreslaas at samles der til Drøftelse af foreliggende Forhold hver Mandag Aften Kl. 7¹/₂—9.

Paa Hjælperaadets Vegne
Inger Jensen.

Og det vidunderlige sker, at den Trang, der er til at faa en venlig Haandsrækning, faa Hjælp, mødes af saa megen venlig Hjælpevilje, at alle, der kom, kunde faa den Hjælp, de ønskede og trængte til. I Løbet af en lille Maa-neds Tid fik 52 Hjem meget og godt Tøj tildelt, 9 Mænd

fik anvist Brænde til Ophugning i Skoven, 10—12 Hjem fik Mad til deres Børn flere Gange om Ugen, Mænd kom i Arbejde, Lillepige antaget, og den Vejledning, der ydedes unge og ældre Kvinder paa Sorø Husholdningsskole, og den Hjælp til Skotøjsforsaaing, der var tilbudt i Husflidsstuen paa Peter Dams Bibliotek, fandt god Tilslutning.

— Og saa sker der det, at en eller vel flere indenfor den socialdemokratiske Forening og Presse „ser rødt“, tror, at nu er der Tale om saakaldt Løntryk, falder over den uskyldige „Lillepige“, hvad der dog er mindre væsentlig, da der jo altid kan være delte Meninger om det formaalstjenlige i saadan en Ide, men da man inden for deres Fagforening rejste en Stemning mod de gode Kvinder, der stod som naturlige Repræsentanter for Arbejderhjem, saa de blev nødsaget til at træde ud af Hjælperaadets Arbejde, bristede derved Forudsætningen for, at man i Fællesskab i Sorø kunde hjælpe hinanden paa dette Omraade — men, saa maa man haabe paa, at der ad anden Vej og andre Steder kan findes Udvej for den Hjælp, der tiltrænges.

Fra Aarets Billedbog.

—o—

Det første Billede Dagen giver er den dejlige, store, friske Skare af sund kvindelig Ungdom, der hver Morgen tidlig fra deres daglige Gaatur runder Haven og gamle Ankerhus paa Vej over til den fælles Morgensang i Salen; Lærerindeeleverne i deres hvide Kitler og Husholdningseleverne i deres blaa Kjoler — og saa glæder man sig Dagen lang ved at se dem i Arbejdet ude og inde, i Køkken og Vaskeri, i Systue, Vævestue, i Have og Hønsegaard, i det store og i det lille Laboratorium. Og man fryder sig ved at se de smaa Børn fra Peter Dams Børnehave tumle sig paa Plænen og fodre Svanerne; man morer sig ved at se Feriedrengene Tyge og Fletcher med Vagn vende Mølle paa Græsset.

Et af de smukke Billeder, som Sommeren ogsaa gav os, var da Johanne Juul og Søren Anton kom hjem fra deres Bryllup paa Stevns og Eleverne dannede Spalier med deres Spader og River, og lille

Anders og Hans (Jørgensen) i deres hvide Matrostøj gik bagefter som Brudesvende og bar Johanne Juuls Slør og fulgte troligt med dem og os alle gennem Sal og Have, under Dans og under Sang.

En varm Sommerdag myldrede det med Mennesker i Bigaarden; det var Deltagerne i et Instruktionskursus. Bierne surrede og Feriebørnene slikkede Honning, mens Formanden, Lærer Møller fra Grønning i Salling, holdt Foredrag for os om Biernes Liv og Færden.

Og en Søndag Morgen lød Brandbilens Horn, og en Snes hjelmlædte Mænd kom farende med Sprøjter, Slinger og Stiger; men da det hurtigt opklaredes, at det kun var en Prøveøvelse, forsvandt Forskrækkelsen, der blev Fest i Haven, alle maatte være med, og Vandstraalerne gik til Vejrs som islandske Springvand. Men det var dog med en vis behagelig Fornemmelse, at det ikke var større Alvor, man drak sin Morgenkaffe sammen med Brandmændene i Haven.

Pedersborg Sangforening kom en Aften og glædede os med flerstemmige Sange. En anden Aften saa man Riddere og Elverpiger tumle sig i Haven ned mod Søen, de kom for at glæde Kursusgæster. En anden Aften dansede en stor Skare i smukke, maleriske Dragter ud gennem Salen og viste os paa Plænen mange morsomme og karakteristiske gamle Folkedanse. Og en anden Aften, der skulde være Fest, gik »Dansen paa Riberbro« med tændte Fakler.

I September var der Husholdningsudstilling; den spændte sit Net ud over alle Matrikel Numrene. I Salen mødte man Tage Hefts »Hr. Middelmand« med sit aarlige Forbrug af Fødemidler, Tøj og Smaafornødenheder; man forfærdedes og begyndte straks at spekulere paa, hvor der kunde spares. Og man saa, hvorledes man udmærket kunde klare en Husholdning ved blot at købe Salt og Sukker — hvis man vel at mærke boede paa Landet og kunde faa alle de Raavarer og Fødemidler, som der kan fremstilles. — Og man saa paa en af Væggene en kraftig Advarsel mod at brygge Frugtvin: »Vid, Husmor«, stod der, »at hjemmelavet Frugtvin kan indeholde indtil 14 % Alkohol og er derfor farlig for Børn og unge Mennesker, for Sundhed og Ædruelighed. — Fra fjerne Lande, fra Armenien, viste Karen Bjerre, hvad Kvinderne der formaaede at sy af fint og smukt. — Paa gamle Ankerhus, hvor de Besøgende hyggede sig under Kirsebærtræet ved en Kop Kaffe med Æbleskiver til, havde Grønland og Norge allieret sig om at bage Pandekager udenfor Køkkenvinduet, og der blev af disse okkuperet adskillige Hundrede. — Svampene, der var hentet hjem fra Skoven, straaledede gult og rødt og knejsede omme paa Stenhøjen. — Haven fik foræret sin Regnmaaler og som Gave fik vi sendt et stort Vægtæppe med »Verdens Skabelse« fra Damaskvæver Georg Jensen i Kolding — og Husholdningsforeningen har skænket os Silkedug og et dejligt nyt Flag.

Saa kom der Besøg af Elever fra Skolerne i Høng og Haslev, af

Husholdningsforeningerne fra Tømmerup, Jernløse, Olstrup, af Malmesterfruer, af Holtug Menighedsraad, og vi fik Besøg af Indere, af svenske Kolleger, af Magdalene Zingg fra Schweiz, af den Ny Zeelandske Husholdningsskonsulent Miss Macmillan, af Englændere fra den Internationale Højskole. derimellem Mrs. Hilda Matthews, der fotograferede Fru M. L. med alle Rysteribsene. Senere kom Miss Marlatt fra Wisconsin, Miss Hodges fra Arkansas og Deltagerne i »Feriekursus i dansk Sprog og Kultur«, der hvert Aar kommer, drikker deres The, ser Skolen og leger og synger sammen med os; imellem disse Deltagere blev vi særlig fortrolige med Hollænderne og fik megen Fornøjelse af den franske Husholdningsjournalist Mds. Bernege. Fra Japan har bl. a. Landbrugsskoleforstander Abe med sin tyske Sekretær besøgt os, og i Foraaret havde vi den Glæde at have Besøg af Fru Schönberg-Erken, der i Anledningen af Udstillingen »Dansk Kost« var hernede.

Og vi har ogsaa haft et lille fornøjeligt Besøg af Skuespillerinderne Karin Nellemose og Ebba With, der, inden de skulde spille Peter Freuchens Grønlandsstykke paa det kgl. Teater, vilde lære at sy et Telt af Arnak, vor Grønlænderinde; hun har ogsaa haft Besøg af Pastor Chemnitz med Familie fra Grønland og af Repræsentanter for Komiteen for Grønlænderinders Uddannelse med hvem vi drøftede Muligheden af et Husholdningstogt til Grønland.

Hvor træffer man sine Kolleger?

—o—

Ved Ungdoms- og Aftenskolearbejde: I Sønderjylland: Anna Olsen i Tønderegnen, Eli Sloth i Vojens, Kirstine Møller paa Als, Mathilde Roed-Müller i Sønderborg, Agnes Jespersen og Anna Hansen i Aabenraa Amt. I Jylland: Anna Søndergaard i Vejen, Gudrun Lunden i Fredericiaegnen, Karen Hagemund-Hansen i Esbjerg, Astrid Sandholt i Grindsted, Agnes Kolding i Struer, Anna Marie Nielsen i Aarhus-egnen, Karen Margrethe Gustavussen i Skørping, Magdalene Jensen i Aalborg, Else Nyholm Hansen i Brønderslev, Signe Vejen i Hjørringegnen, Marie Herping i Malling og Gunhild Kragh paa Samsø. Paa Fyn: Kisse Møller, Kirstine Olsen og Fru Emma Poulsen, paa Taasinge: Kamilla Jensen og i Rudkøbing: Ellen Eriksen. I Odsherred: Augusta Jensen og Sigrød Grønlund, i Hornsherred: Karoline Buckhøj, i Kallundborgegnen: Esther Nylev, i Skelskøregnen: Marie Knudsen, i Næstvedegnen: Ingrid Sejerø-Olsen, i Næstved: Yrsa Schiøttz-Christensen, paa Stevns: Amalie Hansen, paa Lolland-Falster vistnok Cecilie Hansen, Kathrine Gregersen og Margrethe Arentz,

paa Møen: Maren Mortensen, paa Bornholm: Agnete Skov. I Gilleje-egnen Ellen Schultz. Ved de kommunale Fortsættelseskursus i København: Anna Marie Hauge, Gyrithe Ravn og Johanne Adler Lund.

Paa Skoler: Paa Sorø Husholdningsskole: Ellen Svendsen, Ellen Larsen og Irma Jensen, paa Haraldsborg: Johanne Kirk, paa Holbæk: Gerda Frederiksen, paa Vældegaard: Lis Christiansen og Margrethe Bergholt, paa Holte: Elise Jensen, paa Husassistenternes Fagskole: Louise Jensen, Oda Clausen, Thora Christensen og Karen Harrekilde, paa Nysted: Bolette Madsen og Margrethe Mortensen, paa Hadsten: Johanne Jørgensen og Karen Nielsen, paa Silkeborg: Inge Damgaard, Johanne Mikkelsen og Meta Møller, paa Ry: Marie Mouritzen, paa Borrehus: Kirstine Bredahl, paa Graasten: Inger Tobiassen, paa Bornholm: Johanne Hansen.

Som Konsulenter: Eli Bendixen i Aalborg, Musse Thøger Olsen i Hjørring, Kirstine Andersen i Vejen, Gertrud Buhr og Margrethe Hjelme paa Fyn, Valborg Hjortsø og Johanne Sørensen i Roskilde, Dagmar Laursen, Thyra Jensen i Skanderborg og Mary Pedersen i De sjællandske Husmandsforeninger.

Som Økonomaer: Ingeborg Larsen paa »Enigheden«s Feriehjem i Taarbæk, Anna Moesgaard paa Karise Realskole, Ellen Eriksen paa Assens Alderdomshjem, Anna Ørnskov Hansen paa Dalum Landbrugsskole, Johanne Madsen paa Husholdningsregensen.

Ja, det er nogle af vore Kolleger, der rinder mig i Hu i Øjeblikket, mange flere er der selvfølgelig og jeg beder dem alle modtage en venlig Hilsen med Ønsket om en god Jul.

Thea Rasmussen.

De, der gik bort.

—o—

Som Aarene gaar vil jo efter Naturens Orden flere og flere af de ældre, af de gamle gaa bort, men derfor føles det alligevel saa vemodigt, saa tomt naar de, man med Slægts- og Venskabsbaand følte sig stærkt knyttet til, gaar bort.

Af nære og kære Slægtninge er i dette Efteraar Faster Else Marie i Bramminge død. Hun naaede dog over de 80 Aar, men var lige statelig og smuk. Ved hendes Død kom saa mange Minder frem fra hendes og hendes stærke

Søskendes Ungdom, Mandom og Barndomshjem paa Grønvang, men ogsaa fra den Tid, da hun som ung Kone ængstede sig for sine tre smaa Drenges Helbred.

Og den gode Moster Hanne i Graaskov, der ogsaa naaede de 80 Aar, er død. Om hende kunde der i Sandhed siges, som en af hendes Svigersønner sagde ved hendes Baare, at der over hende og hendes Hjem altid havde været en forunderlig Fred, og at Hjærterne i Hjemmet med den store Børneflokk altid var stemt i Harmoni med hverandre.

Faster Marens Broder, Kr. Olsen i Landsgrav, som vi næsten betragtede som en Slægtning og holdt af døde nede i Sønderjylland hos en Søn. — Vort Fædrenehjems gode Ven, Niels Jacobsen fra Hinbjerg er ogsaa død, og Jacob Thommesens i Levring maatte friste den tunge Sorg ved et Ulykkestilfælde at miste deres unge Søn, der var Gartner.

Og vemodigt var det at miste Laura Ingerslev, den søde og livfulde Kusine fra Dollerup Mølle. Hun kunde som ikke komme over Foraaret, men hun naaede dertil, at hun syntes det maatte være dejligt at dø, selv om hun ogsaa var saa taknemlig og lykkelig for at leve sammen med sin Mand og sine Børn og kunde fryde sig som et Barn ved at nynne Bedstemors Sange.

Men tungest følte det dog, da Fru Severin Petersens unge, prægtige Søn, Kristian Folker efter en Operation gik bort. Han, der var saa meget for ikke alene sin unge Kone, Erna, vor gl. Elev, og for sin lille Pige, og sin prøvede Mor, men for hele den store Slægt, dygtig, god og livsmodig som han var.

Landstingsmedlem Fru Elisa Pedersen, der havde gjort et stort Arbejde paa Rigsdagen for at skaffe Husholdningsskoler Ligestilling med tilsvarende Fagskoler, maatte bukke under for den Sygdom, der havde ramt hende. Og den gode Venstremand Red. Th. Sorts Tid blev ogsaa slut.

Fru Dalmark mistede sin søde Mor og Fru Teglbjerg, den tapre, dygtige og gode Kvinde, Hustru og Mor, blev pludselig taget bort midt i sin Gerning, fra sin Mand og sin store Børneskare.

I Aaret, der er gaaet mislede vi ogsaa vor Ven Tante Caline, Malerinde Caroline v. Deurs, der gik bort en af de sidste Sommer-Efteraarssdage. Hvor savner vi hende det kære, fornøjelige Menneske. Hun kom som et friskt Pust paa sin egen djærve Maade, gik ind i vore Interesser, delte vore Glæder og Sorger, tegnede og illustrerede vore Ideer og fra hele Skolen, fra hver eneste Afdeling lyser hendes Billeder og Tegninger os i Møde festlige og talende. Hun har bogstavelig præget Ankerhus. Saa tidligt som 1908 gav hun Gaarden sin Nissegang og i den saavel som om den store Jubilæums-Grødgryde hun har anbragt under „Højen“ paa Loftsstuen finder vi gode Venner og Hjælpere. — Inden den nye Seminariebygning var færdig, stod hun sammen med Haandværkerne paa Stilladset og malede Roser op om Buerne i Dagligstuen og Firkløvere over Vinduerne i Seminariekøkkenet. Gryden, hvorunder den hellige Ild brændte som Symbol ved Hovedindgangen, og op ad Trappen til Laboratoriet, Katten, hvis Nabomis skød Ryg, da den oppe fra lignede en Hund. I det store Laboratorium malede hun Slangerne og Æblerne paa Pind, i det lille Laboratorium var det Nissen med Missekatten, Hundehvalpene, Kragerne og de smaa Egern, der tittede frem, og paa Skorstenene Blomsterne med de 13 Blade til Erindring om det første Lærerindehold, der dimitteredes. I Salen møder vi den meget sigende Sparefamilie og paa Væggen det skønne Billede af Havens og Jordens Goder.

Og saa ind under Jul døde Bedstefar, Nicos Far, vor gamle trofaste Ven fra de Classenske Boliger, ham der blev for os som en Far i Sind og Væren. Han havde glædet sig saa meget til sin Guldbryllupsdag, men døde saa kønt og stille et Par Dage før. Det var saa godt at have ham her i Sorø de sidste Aar.

„Mødes Blik med Blik ej mer,
er de kære Smil bortfløjne,
Blik og Smil, som ingen ser
mødes dog med Sjæleøjne.“

M. L.

Lillepigen.

—o—

Fru Lauridsens Kæledægge „Lillepigen“ er blevet til Virkelighed nu, og den første Lillepige er kommet til Ankerhus til Regensen. Det gik til paa den Maade, at 2det Aars Elever, som nu bebor Regensen, efter at have hørt Fru Lauridsen tale om Hjælperaadets Arbejde ogsaa overfor de ganske unge Piger, blev enige om, at vi skulde have en Lillepige paa Regensen. De vilde give hende Kost og 10 Kr. om Maaneden til Tøj.

Jeg skal da fortælle lidt om hende, og hvordan hendes Dag gaar. Lillepigen svarer godt til sit Navn, en lille Pige paa 14 Aar. Inger hedder hun og er alles Kæledægge, hun skal ikke blot have det godt, men ogsaa oplæres til at bestille noget, gøre sit Arbejde pænt og udnytte sin Fritid godt. Hun er, som det sig hør og bør, først Høns pige, og Hønsene bliver passet som aldrig før; saa hjælper hun om Formiddagen dels ved Stupigegerning, dels i Køkkenet. Naar Opvasken er til Side efter Middag, har hun 2 Timer fri ligesom de andre unge Piger, der er her, og saa maa hun sidde paa Stue med sit Haandarbejde — der skal syes Servietter, der skal strikkes Grydeklude og Ankelvarmere, der skal repareres gammelt Tøj; at sy Bændler i Haandklæder og Viskestykker er hendes Lyst. Hver Mandag Eftermiddag har hun fri, saa gaar hun hjem til sine Forældre. For Tiden er hun meget optaget af at skulle lære sin Mor at bage brune Kager, det kan Moderen ikke, og det har Inger lige lært, da hun hver Torsdag Eftermiddag gaar med i Ungdomsskolen sammen med 17 andre unge Piger, og det er en af hendes store Dage. Lillepigen synes at trives svært godt, et regelmæssigt Arbejde, regelmæssig Fritid, at leve under sunde og gode Forhold faar hende til at straale af Glæde og synge Dagen lang. Ja, Lillepigen har det godt, jeg vilde ønske mange vilde tage en saadan lille Pige i Huset til Gavn og Glæde for hende, men ogsaa til Gavn og Glæde for det Hjem, som tager hende.

Ellen Sejerø-Olsen.

Fra Husholdningsregensens Indvielse.

Mel.: I Byens Larm Regensen staar.

Paa Bakkens Top Regensen staar,
 med Udsigt ned mod Skoven.
 En klippet Hæk, en gruset Gaard,
 en Himmel blaa foroven;
 en kalket Væg; et Tag af Straa,
 hvor Svaler gerne bygge
 en Rede til de kære Smaa;
 for her er Fred og Hygge.

Fra Skolen kommer først man til
 et Krat, der danner Grænsen,
 og gaar man derigennem, vil
 man havne paa Regensen.
 En lille yndig Blomstersti
 forbinder den med Skolen.
 En Guldregn gul, med Klasser i,
 faar Skær fra Morgensolen.

En Nissegang med Nisser paa,
 en Svalegang med Svaler,
 et lavt Stakit, af Farve graa,
 som straks med rødt vi maler.
 En Stribe Sol. En kulsort Kat
 med Øjne, som kan spille.
 Vi har nu to, men synes, at
 den ene er saa lille.

Hvor nu i Dag Regensen staar,
 en vigtig Del af Skolen;
 der laa engang en gammel Gaard
 med Gavl mod Aftensolen.
 Og hver Gang Dagen gik paa Hæld,
 holdt Nisser til der hjemme.
 Endnu vi tit en stille Kvæld
 kan høre deres Stemme.

Om ti Studiners stille Bo
 Regensen danner Rammen.
 En lille Tid vi her i Ro
 skal sanke Visdom sammen.
 Skal dygtiggøres til vort Fag,
 for blandt de unge Kvinder
 vi gerne skulde staa en Dag
 som gode Lærerinder.

Kursusdeltagere.

—o—

Husholdningslærerinder, dimitterede $2\frac{1}{3}$ 1932.

131. Karoline Buckhøj, Tølløse, 100 Points mg.
132. Johanne Christiansen, Torkildstrup, Falster, $86\frac{1}{3}$ mg ÷.
133. Gerda Frederiksen, Hermansgade, Frederiksv., $106\frac{1}{3}$ ug ÷.
134. Amalie Hansen, Kokspang, Varde, $101\frac{2}{3}$ mg+.
135. Anna Marie Hauge, Carl Plougsvej 9, Kbh. 95 mg.
136. Karen Hedeager, Skanderborg, 100 mg.
137. Dagbjørt Jonsdottir, Skarøfjord, Island, $101\frac{1}{3}$ mg+.
138. Johanne Jørgensen, Høng, 105 ug ÷.
139. Henny Langkjær, Sorø, 102 mg+.
140. Gudrun Lunden, Agdrupgaard, Brønderslev, $105\frac{2}{3}$ ug+.
141. Johanne Madsen, Gerlev, $93\frac{1}{3}$ mg.
142. Astrid Sandholt, Andrup, Esbjerg 101 mg+.
143. Eli Sloth, Korinth, $104\frac{1}{3}$ mg+.
144. Anna Søndergaard, Hammerum, $101\frac{2}{3}$ mg+.
145. Signe Vejen, Sdr. Harritslev, Hjørring, $85\frac{1}{3}$ mg ÷.

Elever bestaaet Seminariets Iste Aars Eksamen i praktisk Husgerning.

171. Tove Almind, Sct. Thomasalle 3, København.
172. Alma Andersen, Gammelgab, Broager.
173. Sigrid Andersen, Christiansfeldt.
174. Ingeborg Berthelsen, Herluf Trollesgade, Slagelse.
175. Gudrun Borchorst, Hellerupvej 55, Hellerup.
176. Laura Høj Christensen, Vostrup.
177. Martha Frederiksen, Urte Mølle, Ollerup.
178. Ella Hansen, Skafterup, Rude.
179. Petra Jensen, (Løjt), Gaarslev, Børkop.

180. Asta Jørgensen, N. Jernbanevej 1, Hillerød.
181. Grethe Larsen, Gl. Strand 24, København.
182. Dagny Neergaard, Hammersholt Skole, Hillerød.
183. Jenny Olsen, Kaslunde, Aarup.
184. Johanne Olsen, Skaarup.
185. Helga Pedersen, Kildevældsgade 80, København.
186. Gerda Raun, Oxbøl.
187. Karen Sandager, Sandagergaard, Ærøskøbing.
188. Else Taarning, Torpegaard, Eskebjerg.
189. Nora Thomsen, Adelgade, Kalundborg.
190. Birte Westergaard, Sorø.

Elever paa 1ste Aars Lærerindekursus fra Maj 1932.

- Signe Andersen, Ejby.
 Anna Broeng, Thorup.
 Kirstine Christensen, Kr. Stillinge, Slagelse.
 Fru Nico Dam, Sorø.
 Grete Eriksen, Seest, Kolding.
 Agnethe Germansen, Stenager, Skibet.
 Lilly Gram, Helsingø.
 Edith Hansen, Tagenshus, Kastrup.
 Rigmor Hansen, Brede Ladegaard, Lyngby.
 Helga Heidmann, Rønholt, Bindslev.
 Ruth Ihlemann, (København), Stenmagle.
 Alma Jensen, Gerdrup, Skelskør.
 Bodil Jensen, Pjedsted, Børkop.
 Rigmor Jensen, Uggelhuse.
 Signhild Jensen, Stjernholmsgade 1, Horsens.
 Inger Junker, Gymnastikinstituttet, Silkeborg.
 Gudbjørg Kristiansson, Saxdarkrok, Island (fra August).
 Kirsten Laursen, Raunstrup, Hjallerup.
 Kitty Lerche, Tarm.
 Elna Korsager Madsen, Bjerre, Hornsyld.
 Arnak Gertrud Olsen, Jakobshavn, Grønland.
 Henny Olsen, Houen, Tarm.
 Ingeborg Petersen, Skovby, Ærøskøbing.
 Nisie Petersen, Sdr. Hygum.
 Fru Ingeborg Stadel, Sorø.
 Helga Svendsen, Raslund, Skanderborg.
 Jenny Sønderby, Sunds.
 Else Thomle, Smedelundsgade, Holbæk.
 Gudrun Videbæk, Jelling.

**Aarskursus (10 Mdr. Oktb.—Juli) til Uddannelse af
Skolekøkkenlærerinder.**

24. Margrethe Olling Andersen, exam. Lærerinde, Chr. Winthersvej 2, Aarhus.
25. Helga Christensen, exam. Lærerinde, Munkebjergby.
26. Ingrid Fjord Christensen, exam. Lærerinde, Fodby.
27. Inger Margrethe Pedersen, exam. Lærerinde, Sanderum, Odense.

5 Mdr.s Husholdningskursus fra 3. November 1931.

1067. Grethe Andersen, Revvej 15, Korsør.
1068. Signe Bruntze, Gelsted (Februar—Marts).
1069. Ingeborg Falk, Colbjørnsensvej, Nykøbing F.
1070. Karen Farø, Farø Bogø.
1071. Ellen Gregersen, Kregme.
1072. Anna Hansen, Vennelyst, Lyngø.
1073. Asta Hansen, Taarnborgvej 12, Korsør.
1074. Marie Hansen, Heden, Allested (Januar—Marts).
1075. Agnes Jensen, Langaa, Rygaard.
1076. Magda Jensen, Langaa, Rygaard.
1077. Ingrid Jensen, Frederiksdal 40, Flensborg.
1078. Marie Jensen, Smøllerup, Stoholm.
1079. Jørum Johansdottir, Dalvik, Øfjord, Island.
1080. Ellen Larsen, Gimles Alle 3 B, København.
1081. Inga Larsen, Granhøjvej 13, Lyngby.
1082. Kerstin Larsson, Eilstrup, Ringsted.
1083. Erna Olsen, Slotsalle, Slagelse.
1084. Margrethe Pedersen, Tissø, Ruds Vedby.
1085. Lise Stampe, Høegsmindevej, Gentofte.
1086. Else Thomsen, Kongsvang, Aarhus.

5 Mdr.s Husholdningskursus fra 3. Maj 1932.

1087. Else Andersen, Hollandsgade 20, København.
1088. Esther Bilenberg, Høve, Dalmose.
1089. Herdis Bille, Brande.
1090. Emmy Bjørn, Skovvænget 5, Nakskov.
1091. Gerda Drumm, Kathrinedalsvej 47, Vanløse (Maj—Juni).
1092. Margrethe Gregersen, Kregme.
1093. Elly Hansen, Skovvej 48, Korsør.
1094. Else Hansen, Slagslunde, Stenløse.

1095. Else Hansen, Taarsvej 103, Nakskov (Sem.).
 1096. Gerda Hansen, Ordrup, Merløse.
 1097. Othillia Hansen, Aarre, Varde (Sem.).
 1098. Poula Hansen, Taarsvej 13, Nakskov.
 1099. Karen Marie Jensen, Vojens (Juli—September).
 1100. Karen Keller, Sprove, Stege.
 1101. Asgjerd Kyllingstad, Fanrøm, Norge.
 1102. Erna Larsen, Sct. Jørgensgade 228, Odense.
 1103. Rigmor Lauridsen, Vejen (August—September).
 1104. Ingeborg Lindhardtsen, Stokkemarke.
 1105. Ketty Lindhardtsen, Stokkemarke.
 1106. Frida Mølgaard, Kardyb, Stoholm.
 1107. Inge Neergaard, Hammersholt, Hillerød.
 1108. Ida Olsen, Svanegade, Neksø (Maj—Juli).
 1109. Ellen Nielsen, Haastrup.
 1110. Karen Kirkeskov, Bjelkerup, St. Hedinge (Aug.—Sept.).
 1111. Emilie Bach Pedersen, Kong Chr. Alle 19, Aalborg.
 1112. Esther Pedersen, Oxby, Oxbøl.
 1113. Ellen Romme, Kartoffe, Saxkøbing (Sem.).
 1114. Anna Rosslund, Evje, Kristianssand, Norge (Sem.).
 1115. Lise Stampe, Høeghsmindevej, Gentofte.
 1116. Ruth Stender-Nielsen, Ulriksgade 7, København.
 1117. Marie Paarup Thomsen, Palnatokegade 2, København.

5 Mdr.s Husholdningskursus fra 3. November 1932.

1118. Astrid Bøker, Magleby, Amager.
 1119. Rigmor Flygare, P. Andersensvej 1, København.
 1120. Grethe Lods Jensen, Korsør.
 1121. Hilleborg Jensen, Gedstedgaard, Valore.
 1122. Ellen Marie Larsen, Strandvej, Struer.
 1123. Gudrun Lind, Ole Suhrsgade 6, København.
 1124. Erna Lyngborg, Hjørringvej, Løkken.
 1125. Cornelia Frimodt Møller, Kirkehelsinge.
 1126. Klara Nielsen, Hulby Mark, Korsør.
 1126. Marthine Nielsen, Thyholm.
 1127. Sonja Nielsen, Carl Lundsgade 12, København.
 1128. Gudrun Randlev Pedersen, Søndergade 26, Silkeborg.
 1129. Inger Søndergaard, Aalestrup.

Husmoderstævnet i Juli var besøgt af 32 Gæster.

Ungdoms- og Aftenskolen har været besøgt af 84 Deltagere.

Øvelsesskolen Oktober—December 1932.

155. Helga Broeng, Thorup.
156. Sigrun Bøgeskov, Øster Marie, Bornholm.
157. Lilly Hansen, Frederiksberg, Sorø.
158. Mary Larsen, Nortved, Fuglebjerg.
159. Erna Lerche, Tarm.
160. Bodil Sandager, Ærø.

11 Dages Kursus, 11.—22. Oktober.

12. Karen Christensen, Ølstykke.
13. Karin Eliasson, Sorø.
14. Anna Frederiksen, Nr. Tvøde, Brandelev.
15. Ellen Schrøder Hansen, Bjernede.
16. Fru Esther Sloth Hansen, Toksværd, Olstrup.
17. Inger Jensen, Ølstykke.
18. Anna Nyborg Gunslev Pige hjem, Nr. Alslev.
19. Alba Larsen, Skellebjerg.
20. Edith Olsen, Toksværd, Olstrup.
21. Esther Pedersen, Oxby, Oxbøl.
22. Sofie Pedersen, Syvendekøb, Mørkøv.
23. Herdis Søe, Børnehjemmet v. Vejle Fjord, Vejle.

Studerende Kursus-Gæster.

- Elsa Lundell, Kumlan, Upsala.
 Elsa Johanson, Tärna lantushållskola, Tärna.
 Signe Johanson, Benninge, Strängnäs.
 Kirsten Jensen, Lærerinde, Vejstrup Ungdomshjem, Maj—Juli.
 Inger Margrethe Kristjansen, Frue, Ordrup Skole, Merløse, Maj.
 Martha Dam, Lærerinde, Hasle, Maj—Juli.
 Grethe Larsen Ledet, Kongsvang, Aarhus, Okt.—Dec.
 Anna Nyborg, Gunslev Pige hjem, Nr. Alslev.
 Nanna Skov, Lærerinde, Skovbovænget, Roskilde, Nov.

Dr. Steen, der f. T. opholder sig paa Sorø Sygehus, vil gerne gennem Aarsskriftet sende en Hilsen ud med Tak for de fem og tyve Aar i Sorø.

Medlemmer af Foreningen Ankerhus sendes en venlig Hilsen og Ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytaar.

Margrete Pedersen, Hadsten.



Lærere og Medhjælpere paa Ankerhus: Fru og Frk. Lauridsen, Frkn. Tarp, Reppien, Drewes, Øther, Dam-Mikkelsen, Langkjær, Sejers-Olsen, Madsen, Andersen, Rasmussen, Folmer og Nico Dam, Hr. og Fru Jørgensen, Hr. og Fru Strangen, Hr. og Fru Lundgaard, Fru Eliasson og Fru Dalmark, Karen og Egil Dam hilser og ønsker glædelig Jul og godt Nytaar.

Paa Ankerhus

afholdes 1933

2 Aars Kursus til Uddannelse af Husholdningslærerinder fra Maj. **Forberedelseskursus** dertil fra Nytaar.
— Statsunderstøttelse kan søges.

10 Mdr.s Kursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder afholdes eventuelt fra Maj. (Der optages paa dette Kursus kun Deltagere, der i Forvejen er exam. Lærerinder eller Forskolelærerinder).

5 Mdr.s alm. Husholdningskursus fra Maj og fra Novbr.

3 Mdr.s Kursus for viderekomne afholdes fra 5. Januar.
Amtsunderstøttelse til 5 og 3 Mdr.s kan søges.

Kursus for ganske unge Piger i Seminariets Øvelsesklasse fra 15. Oktober til Jul. Undervisningen er gratis.

Husmoderstævne afholdes i den første Uge i Juli.

11 Dages Kursus i økonomisk Husførelse i Oktober.

Studerende Elever modtages paa kortere Tid, bedst fra Januar, Maj, August, November.

FRU LAURIDSENS BØGER: Frugt- og Grøntbogen Pris 2,50 Kr., Husmoderens Regnskab 1,75 Kr., Husmoderens Prislister 50 Øre, Husholdningselevens Dagbog 1,00 Kr., Kostberegningssbog til Brug ved Husholdningsundervisning i Ungdomsskoler 1,00 Kr., Regnskabsbog for Elever i Ungdomsskolen 25 Øre, Dagbog for Lærere og Lærerinder i Ungdoms- og Aftenskoler 2,00 Kr. faas gennem Svegårds Boghandel, Sorø.