



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

AARSSKRIFT

FOR

FORENINGEN ANKERHUS

1936

UDGIVET AF
FORENINGEN ANKERHUS

Aaret 1936.

—o—

Et Aarsskrift bør jo give et Billede af Aaret, der er gaaet, og vort Aarsskrift fra Ankerhus bør derfor ogsaa være et Spejlbillede af det, der er hændet paa Skolen, af det, der har nøje Forbindelse med Arbejdet, her øves, af de Ideer og Interesser, vi er beslægtet med, af de Tildragelser, der har præget Livet paa Ankerhus.

Men et Tilbageblik bliver alligevel næsten altid præget af det bevarede, i visse Tilfælde af det afklarede Indtryk, selv om man søger at fastholde de reelle Kendsgerninger. — Saaledes mindes man Sommeren som den herlige og frugtbare, selvom man i Perioder har haft mange tørre, blæsende og regnfulde Dage, men er det ikke godt saaledes, at det besværlige og negative trænges tilbage for det opnaaede, det positive. Ved Aarets Slutning er det derfor Takken, der uvilkaarlig bryder frem, først og fremmest for den tiltrængte Hjælp, der er givet, for Venlighed og Overbærenhed, for godt Samarbejde, for gode Medhjælpere, for mange og gode Elever.

Vi har kunnet dimittere 26 flinke Husholdningslærerinder, deriblandt 5 brillante Sønderjyder, har paa Seminariet haft 30 dygtige og interesserede unge Kvinder oppe til 1ste Aars Eksamen, haft 57 søde og ivrige Elever paa Husholdningsskolens 5 Mdr. Kursus, har haft 6 friske og kække unge Piger i Øvelsesskolen, og 6 „velskikkede“ Lærerinder paa det 10 Mdr. Kursus for Skolekøkkenlærerinder, og med de, der har været her fra Island, Grønland, Færøerne, Holland, Amerika og de, der har været paa Instruktionskursus og gaaet i Ungdoms- og Aftenskolen her, har vi haft 314 „husholdningsstuderende“ unge Kvinder indenfor Murene 1936.

De nye Husholdningslærerinder dimitteredes den 25. Marts af Fru Karen Hessel, der i sin Tale til dem pointerede, at de Tider nok skal komme, hvor Hjemme-Arbejdet igen bliver det førende — og hævdede ogsaa, at Politik kommer os alle ved.

Fru Lauridsen ønskede de unge Lærerinder til Lykke med den opnaaede smukke Eksamen, gjorde det med Tak for to gode harmoniske Arbejdsaar, for *ihærdigt* Arbejde og for venlig Forekommenhed i Skoletiden, haabede ogsaa, at disse to Aar paa Ankerhus maatte blive af personlig Værdi for dem, og ønskede, at de ikke alene maatte blive gode Hjælpere, hvor de kom, men ogsaa bringe Glæde ind i det daglige Arbejde, føles *nidkære* som det forventes af dem, der beskikkes et Embede — udføre deres Arbejde i Hjem og Skole saaledes, at det kendes som et *attraet* Arbejde — for det er jo dog det huslige Arbejde, de Hundrede Tusinder Kvinder faar; derfor skulde det gerne føles som et *lykkeligt* Arbejde.

Ved en Højtidelighed som denne, udtalte Fru M. L., synes jeg ogsaa, vi maa have Lov til at mindes de Begivenheder, der for os og vort Arbejde har sat Spor det sidste Aar. — Jeg vil gerne mindes Dr. Steen, denne ejendommelige, rigt begavede Kvinde, der rejste til Norge, tog en Lægeuddannelse der, benyttede den til at undervise unge Kvinder i Sundheds- og Ernæringslære, og agtede denne Lærergerning en Lægegerning værd — og gav Lærerindeuddannelsen paa Ankerhus over 25 rige Aar.

Og jeg vil ogsaa gerne mindes Undervisningsminister Borghjerg, der ikke alene var venlig og forstaaende overfor vort Arbejde paa Ankerhus, men som igennem den reviderede Lov om Tilskud til Ungdoms- og Aftenskoler — der kan blive af den allerstørste Betydning for Husholdningsundervisningen — gav Lærerinderne forholdsvis gode Arbejdskaar.

Og jeg vil gerne takke Forskolelærerinde Marie Olesen for, at hun tog til Ankerhus for at blive Skolekøkkenlærerinde, for at tage den Uddannelse, som Peter Dam og jeg

i sin Tid haabede at faa gennemført, en kombineret For-skole- og Skolekøkkenlærerindeuddannelse for derigennem at skabe Mulighed for at faa Husgerningsundervisning ind i Landsbyskolen — og som jeg endnu bevarer Haabet om maa lykkes.

— Derefter talte Folmer Dam om Husholdningssagens rige Muligheder og senere, ved Middagen, for de unge Lærerinder. Paa „Børnenes“ Vegne tog Forstander Rosenstand, Korinth, og Laurids Hansen, Bildsø, Dr. Møller, Aarup, saavel som Fru Dr. Hoffmeyer, Fru Schrøder, og Frk. Margrete Pedersen, Hadsten, Ordet; desuden talte ogsaa Amtsskolekonsulent Hansen, Fru Dalmark, Frk. Vestergaard, Frk. Sejerø-Olsen, Fru Saxtorph, Frk. Tarp og Fru Wille Jørgensen — bagefter frydede man sig bogstaveligt over den store Kreds af gode Kvinder, der havde været samlet ved denne Lejlighed.

Men mange andre udmærkede Kvinder er i Aarets Løb gledet ind i Kredsen, har gæstet Ankerhus — vi har saaledes haft Besøg af Fru Kjems fra Sønderjylland, fra Sverige af Fru Else Dahl, Alnarp, Professorinderne Thonée og Forsberg, Fru Åkerstrøm-Søderstrøm og Fru Bergman fra Stockholm og af Landhusholdningslærerinde Anna-Lisa Lyberg; fra Finland af Skolekøkkenlærerinde Frk. Ketty Tudeer, fra Norge en lille Visit af Skolekøkkeninspektør Frk. Grimm og Dagny Ribsskog og af Fru Øydis Andresen; fra Estland End. Dint og Alide Reindorf, fra New Zeland Catherine Mac Gibbon, fra Warszawa Hanna Bicukowska og fra Czekoslovakiet af Olga Kryzeovak og Ludmila Juibkowa, fra Kina, sammen med Missionæren Alma Eriksen fra Bornholm, Mabel Ruth Nowlin, desuden, Francis Pollak fra New York og Husholdningskonsulent i Sydafrika Miss J. A. Olivier; og sammen med Lærer Klostergaard fra Svebølle Amy F. Purvis og Edith Navie fra Belfast i England, og desuden af Miss Sutherland, Wales, udsendt fra Cardiff Universitetet for at studere Husholdningsundervisning i Danmark.

Sommerens største „Besøg-Begivenhed“ var dog Prins Otto af Østrig og hans Søster Ærkehertuginde Adelheid,

der sammen med deres Adjudant Grev Degenfeld-Schonburg og Landbrugsraadets Sekretær P. A. Moltesen, aflagde Ankerhus et Besøg, ikke fordi de var saa fornemme af Fødsel, men fordi de var saa naturlige og elskværdige, — de blev hele Eftermiddagen, besaa alle Afdelingerne med stor Interesse, gik i Kreds med de unge Piger og sang sammen med dem i Salen, spiste Rysteribs, drak Kaffe og ved Hjælp af Folmer Dams engelske Instruktion, Fru Wille Jørgensens tyske, Fru Saxtorphs franske fik de vist ogsaa god Rede paa alt det, de ønskede at studere, og da de vinkende drog af, glædede vi os virkelig over at have haft dette smukke Besøg af Kejserinde Zitas Børn.

Senere hen paa Sommeren, til Elevmødet, fik vi den Fornøjelse at faa et Prinsessebesøg mere, idet en Datter af en Indianerhøvding, Te Ata „Bearer af the Morning“, gift med en Professor i Naturvidenskab, kom sammen med Peter Freuchen. — Hun var henrivende.

Men vi har ogsaa haft den Glæde at have faaet Besøg af mange gl. Venner, tidligere Elever, Kolleger og Bekendte. Saaledes kom en Aftenstund Fru Kathrine Pedersen fra Sandby, hvis Mand Kr. Pedersen som daværende Landminister, Skolens og Husholdningssagens gode Ven, nedlagde Grundstenen til den ny Seminariebygning 1922 — og vi fik ligeledes et kært Besøg af en af Sorø Husholdningsskoles første Elever og Medhjælpere Marie Midtgaard og hendes Mand Overlærer Bording fra Vejle sammen med Lærer Kristensen fra Hesselballe — af to af de første Vandrelererinder Marie Jensen Lærkegaard fra Bornholm og Kristine Rasmussen Hansen fra Hvalløse.

Og af kollektive Besøg har vi haft københavnske Skolebørn ledet af Frk. Fogt, Skolebørn fra Hviddingeegnen i Sønderjylland, Slagelse sociale Kvindeklub, Holtug Husholdningsforening, Bogø Husholdningsforening med en af vore første Pionerer for Aftenskoler og Andelsfrugterier, Frk. Kirstine Galle i Spidsen, Mullerup Husholdningsforening, Kr. Hyllinge Husholdningsforening, Glumsø Husholdningsforening, Eleverne fra Vestsjællands Landbrugsskole,

Kærehave Skole, 2det Aars Lærerindeelever fra Den Suhrske Husmoderskole, Kursusdeltagere fra Høng Husmandsskole og de unge Piger fra Vejstrup Ungdomshjem, Nykøbing Husmandsforening, Nidløse Husmandsforening, Sønderup Ungdomsforening, Klarskov Brugsforening, en nordsjællandsk Ledvogterforening o. fl. a.

Som tidligere fik vi ogsaa i Aar et fornøjeligt Besøg af Kursusdeltagerne fra „Frk. Stemanns Kursus“ og imellem de 40 Deltagere fra Alverdens Lande, var der den danske Legationsekretærs Frue fra Helsingfors, som det blev en stor Oplevelse at lære at kende, udgaaet fra et russisk Fyrstehjem, som Diplomattrue med stadig nye Opholdssteder, oplevet den ene Krig og Revolution efter den anden, stadig med Kommunismens brutale Følger for Øje — man forstod hendes Spejden og Spørgen efter Kvinders Indsats — og hendes Længsel efter at bo i et fredeligt Land som Danmark.

Men foruden de mange Besøgende vi har haft det sidste Aar har vi ogsaa faaet Skolebørnene fra Pedersborg, Borød og Krøjerup med ind i vor Kreds, ind i „Landsbyens Skolekøkken“, 28 Smaapiger i 2 Hold kommer Torsdag og Lørdag Eftermiddag fra Kl. 1—4 Aaret igennem, Sogneraadet betaler Maden, de laver og spiser, med 10 Kr. og vi giver Undervisningen og derigennem ogsaa Lejlighed til at demonstrere for Lærerindeeleverne Skolekøkkenundervisning paa Landet. Denne ledes af Frk. Marga Stubbe-Teglbjærg, som i sin Tid hos os tog den kombinerede Forskole- og Skolekøkkenlærerindeuddannelse — og for at hjælpe os nu foreløbig har faaet Vikar i sit Embede i Tornemark.

Indenfor Medhjælperkredsen har Aaret ogsaa sat sine store Spor — Frøken Inger Dam Mikkelsen fik paa sin Julerejse til sin Søster i Sverige Blindtarmsbetændelse og maatte ligge 3 Mdr. paa Trollhättan Sygehus, hvorefter hun tog Orlov og benyttede Sommeren dels til Rekreation dels til Studier i Schweiz, Holland og Belgien, men vi har saa fra Maj faaet Annemarie Cornett til at overtage hendes Arbejde. Frk. Sigrid Øther blev desværre ogsaa syg —

hendes Arbejde var vi saa heldige at faa Konsulent Frk. Johanne Sørensen til at overtage, — Frk. Gerda Møller opnaede Ansættelse ved Sorø Realskole, og Frk. Teglbjærg har derfor overtaget Haandgerningsundervisningen. Frk. Karoline Buckhøj overtog Husholdningsundervisningen ved Rødkilde Højskole til Maj, og i hendes Sted har vi nu Frk. Mie Kristensen, og saa har Frk. Karen Bjerre overtaget Ledelsen af Armenierkontoret i København og derigennem paa en naturlig og smuk Maade faaet det Arbejde fortsat, som hun i sin Tid øvede ude hos Karen Jeppe i Aleppo.

Mellem Aarets Fester og Mindelage vil jeg gerne have Lov til at anføre 50 Aars Jubilæumsfesten for Svegård's Boglade. Alle, der havde kendt Højskolemanden og Bogelskeren Peter Svegård og hans prægtige, særprægede Hustru, glædede sig over at opleve denne Dag, der vidnede om den Betydning, Svegård gennem sin Boghandlervirksomhed havde faaet for Byen og dens Skoler. — Svegård's yndige Datter Gunhild, som blev givet dem, umiddelbart før de lagde ud med deres nye Virksomhed for 50 Aar siden, og deres dygtige Medhjælper Anna Hyldgård, der stolt har ført Forretningen videre, mindedes Dagen paa den smukkeste Maade, bl. a. ved at skænke to Stipendier til Elever paa Seminarier og Husholdningsskolen. — Et smukt Eksempel til Efterfølgelse.

Tid glider, og nyt kommer — og en stor Værdiforøgelse har Aaret givet os gennem Dr. Steens Skolehjem, som vi fik, da Professor Torup, som Caroline Steens Arving, overdrog os hendes smukke Ejendom „Skovhytten.“ Og det var en stor Glæde at erfare, at Prof. Torup var glad for, at Dr. Steens gamle, kønne og kultiverede Hjem kunde bevares som Skolehjem. — Og saa formede det sig desuden saaledes, at cand. mag. Ingrid Saxtorph, der var Dr. Steens gode Ven, og som i de senere Aar havde overtaget hendes Timer i Psykologi og Skolehistorie, kunde komme som fast Medarbejder ved Skolen — og flytte ind i Skovhytten med sin Søn Niels og være Husmoder for de Skolekøkkenlærerinder, vi gerne vilde give dette Skolehjem — ;

paa samme Maade som 2det Aars Lærerindeelever er givet Husholdningsregensen, hvor de for deres Ophold maa nøjes med at betale den direkte Udgift, som er forbundet dermed. — Ja, det har formet sig saa ideelt, som vel muligt. Fru Saxtorph som Efor, og de 6 særprægede Lærerinder, som bor dør, har paa den værdigste Maade indviet Dr. Steens Skolehjem.

Af Møder og Sammenkomster havde vi, som vi plejer, et Husmoderstævne og et Instruktionskursus. Ved Husmoderstævnet 1ste Juli indledede Forstander Tormod Jørgensen en Drøftelse om vore Hjemms Arbejder og Opgaver. Det medførte en meget livlig Diskussion, og det gik som den røde Traad gennem hele Ordskiftet, at det var en Nødvendighed, at der skabtes en anden Indstilling overfor det huslige Arbejde end den, der f. Tiden var raadende i store Kredse — og Betydningen af at faa Hjemmenes Interesser støttet og værnet.

Denne Forhandling bidrog sikkert meget til, at man naaede at faa dannet „Hjemmenes Forbund“, der som en ny Kvindesagslinje forhaabentlig vil bidrage sit til, at man faar Hjemmenes Kvinder „stillet paa lige Fod“ med de selv-erhvervende Kvinder, faar Hjemmenes Gerning gjort attraaværdigt. — Husmoderstævnet sluttede med et fængslende Foredrag af Forfatterinden Fru Thyra Jensen om sydslesvigske Kvinder.

Det aarlige Instruktionskursus for Lærerinder i Ungdoms- og Aftenskolen afholdtes efter Anmodning fra Købstadslærerinder i Skoleferien sidst i Oktober Md. Ved dette gjorde Undervisningsminister Jørgen Jørgensen os den Glæde at holde Foredrag. Gennem dette og det paafølgende fornøjelige Ordskifte fik vi bekræftet Undervisningsministerens Forstaaelse af den huslige Linjes Betydning i Nutidens Undervisning.

Juleaften.

Mel.: Spurven sidder stum bag Kvist —
 Ventetiden lægger sig som Højtid over Stuen,
 Barnesindet rækker sig paa Taa mod selve Fruen —
 Ding-dang, Klokken slaar,
 fjerne Tider synge,
 mens de voksne Tanker faar en Tur
 en Tur i Barnegyngte.

Travle Trin i Juletrav — mod Døren Blikket vendes,
 just den fjerne Klirren tav, saa kan jo Træet tændes!
 Tys-tys, husker I
 Nøglehullets Gaade,
 Synet, som vi stjal deri,
 at Træet Loftet naaede.

Saa gaar begge Døre op, en Stjernekafter sprutter —
 samlet hele Husets Trop, om Træet Ringen slutter.
 Atter har vi dig,
 Barndoms bedste Glæde,
 Julegran, saa tar vi dig
 i Favn, mens rundt vi træde.

Synger gamle Salmer til, som med i Kredsen svinger.
 Klokke gaar til Citherspil af Tusind Englevinger —
 Rosen staar i Sne,
 kyskes af en Stjerne —
 og nu faar vi Far at se,
 han gav os Jul saa gerne.

Julelys og Stjerner's Fald sig dybt i Øjet spejler.
 Gyldne Glimt i Hobetal paa Sjælens Strømme sejler.
 Tælle Træets Lys?
 Det er Far, der driller!
 Tusind fandt med Glædesgys
 man først i Faders Briller!

Tælle Lys paa Juletræ og Stjerneerne paa Himlen,
meget for et lille Kræ, der rummer hele Vrimlen —.
 Voksne tæller godt —
 ejer vel desmindre —.
 Kunde Juletræet blot
 sig tænde i vort Indre! —

Karen Blicher Dam.

Lad de smaa Børn komme til mig!

Af K. Bjerre.

—o—

I alle de tre første Evangelier (Mat. 19,13, Mark. 10,13 og Luk. 18,15) fortælles der om den i sig selv saa ringe Begivenhed, at Mødrene kom med de smaa Børn hen til Jesus, for at han skulde lægge Hænderne paa dem og velsigne dem, og da Disciplene truede ad dem og vilde forhindre det, sagde Jesus: „Lad de smaa Børn komme til mig og formen dem det ikke, thi Guds Rige hører saadanne til. Sandelig siger jeg eder, den, der ikke modtager Guds Rige saadan som et lille Barn, han skal ingenlunde komme ind i det.“

I Markus Evangelium staar der udtrykkelig, at Jesus blev vred, da Disciplene vilde forhindre Børnene i at komme hen til ham (og det nævnes kun meget faa Gange i Ny Testamente, at Jesus blev vred). Naar Jesus blev vred ved den Lejlighed, saa kommer det af, at denne i sig selv saa ringe Begivenhed dog rummede en Tanke af stor aandelig Værdi.

Sagen var den, at Disciplene ved at holde Børnene borte viste, at de slet ikke havde fattet Jesu Tanke eller Meningen med hans Liv og Gerning. Den hedenske (og i sig selv naturlige) Tankegang er den, at Menneskene skal søge Gud (Guderne) og foretage sig noget (Ofringer, Bønner, Lidelser o. s. v.) for at overvinde Gudernes Vrede og faa Lov til at komme dem nær. Den kristne Religion gaar derimod ud paa, at Gud søger Menneskene, og at alt, hvad han foretager sig i Ord og Handlinger, gaar ud paa at overbevise os om, at han elsker os, og at han inderlig gerne vil, at vi skal være hos ham.

Hvis det hele skulde begynde med, at Menneskene søger Gud, saa kan Børnene naturligvis ikke være med. Men naar Begyndelsen bestaar i, at Gud søger Menneskene, saa søger han naturligvis de smaa Børn lige saa vel som de store Mennesker. Disciplene viste altsaa ved deres Op-

træden, at de endnu var inde paa den hedenske Tanke, og at de slet ikke havde forstaaet Jesu Tanke.

Og da der — selv i de kristne Lande — er en Mængde Mennesker, som har den hedenske Tankegang (at det er Menneskene, der skal søge Gud), saa er der ogsaa mange, som ikke forstaaer Barnedaaben. Hvis det nemlig var saaledes, at det var Menneskene, der skulde foretage sig noget, saa vilde der slet ingen Mening være i Barnedaaben. Saa kommer Folk ind paa, at de, som bærer Barnet til Daaben, paa Barnets Vegne lover, at det, naar det vokser til, vil tro saadan og saadan og gøre det og det. Noget saadant vilde jo være aldeles uforsvarligt. Og det bliver ikke bedre ved, at man tænker, at ved Konfirmationen overtager Barnet selv dette Løfte; thi det vilde, om muligt, være endnu mere uforsvarligt at lade et Barn paa 14 Aar aflægge det Løfte, at det vil tro paa de og de Ting og foretage sig dette eller hint. Men saadan forstaaer mange det — den islandske Digter G. Gunnarson siger: „Og dette lod man mig aflægge Ed paa, da jeg var 14 Aar!“

Ja, hvis Daaben (og Konfirmationen) var et saadant Løfte (eller en saadan Ed), saa vilde der være Grund til at forarges. Men det er den slet ikke — slet ikke. Lige tværtimod. Daaben betyder, at Gud kommer til Barnet med sit Tilbud om Naade og Frelse. Og vort Ja ved Daaben (og Barnets Ja ved Konfirmationen) betyder, at vi modtager denne Gave, og det kan vi da sandelig gøre uden Skrupler.

Hvis nogen kom og sagde til mig: „Vil du paa dette lille Barns Vegne love, at han skal betale 100.000 Kr., naar han bliver 25 Aar?“ saa vilde jeg ubetinget sige Nej. Men hvis nogen siger til mig: „Vil du paa dette lille Barns Vegne skrive under paa, at han skal arve 100.000 Kr., naar han bliver 25 Aar?“ saa vilde jeg gerne gøre det — oven i Købet, da der jo kun er Tale om en Arv, saa at hvis han til den Tid af en eller anden Grund ikke vil have de 100.000 Kr., saa staar det ham frit for at lade være. Paa samme Maade med Daaben; vil et Menneske, der er døbt

som Barn, senere hen ikke have noget med Gud at gøre, har han ikke derved brudt noget Løfte (eller nogen Ed), men kun kastet Vrag paa en Gave.

Det er imidlertid ikke blot forsvarligt, at vi døber de smaa Børn; det er naturligt. Hvis kloge Folk vil sige, at det er meningsløst at tale til et lille Barn, saa er enhver Mor klogere end som saa. Hun tager sin lille Dreng paa Skødet og taler til ham, og hvis nogen vil sige: „Det kan da ikke nytte at tale til et Barn paa to Maaneder — han forstaar det jo ikke“, saa vil hun smile og sige, at hun slet ikke kan lade det være — og saa tænker hun vel ogsaa, at naar den lille Mand vaagner til Bevidsthed, skal han vaagne med denne Lyd af hendes kærlige Ord i sit Øre, og saa skal han — just derved — lære at svare paa samme Sprog. Paa samme Maade taler Gud til det lille Barn, fordi han slet ikke kan lade være, og fordi han vil have det til at vaagne til Bevidsthed med Lyden af Guds Kærligheds Ord i sine Øren — og derefter lære at svare i samme Sprog.

Daaben er ikke noget, som Barnet foretager sig, men noget, som Gud gør ved Barnet, og saa ligger det i selve Sagens Natur, at enhver Forandring, der skal til, helst skal ske saa tidligt som muligt.

Er et Barn født med en Legemsfejl (f. Eks. Anlæg til Klumpfod), saa gælder det om at foretage Operationen saa tidligt som muligt. Vor Sjæl er født med Fejl, og den skal helst straks opereres.

Skal et Barn adopteres af andre, saa skal det helst ske i den spæde Alder; sker det senere, vil det altid falde vanskeligt. Men det er jo netop det, Daaben betyder: at Gud antager os som sine Børn.

Hvis det vides, at et Barn, naar det bliver ældre, skal bo i et andet Land — f. Eks. hvis en lille dansk Dreng skal overtage en Ejendom i England, naar han bliver 25 Aar, — saa er det bedst, at han straks overføres til det ny Land. Men Daaben betyder jo netop, at vi skal være Borgere i Guds Rige.

Daaben er altsaa ifølge sin Natur Barnedaab. Vi behøver ikke at lede efter Skriftsteder i det Ny Testamente, de findes for Resten vanskeligt, thi ligesom de første Mennesker maatte skabes som voksne, medens de følgende Slægter fødes som spæde Børn, saaledes maatte den første Menighed dannes af voksne Mennesker (og maa saaledes endnu ved Missionen blandt Hedninger), medens de følgende Slægter føres ind i Menigheden som smaa.

Selvfølgelig kan voksne Mennesker endnu døbes. Det er falden i min Lod at døbe to voksne Mennesker. Saa sagde jeg til dem: „Det gælder om, at I kan være saadan som smaa Børn — læg jer ned i Jesu Skød og naaderige Arme — og føl det saaledes, at I skal ledes og hjælpes“.

Lad os derfor frimodig døbe de smaa Børn. Vi foregriber ikke noget og lægger ingen Byrde eller Forpligtelse paa dem. Vi indskriver dem blot som Arvinger til Guds Naade. Vi overfører dem blot til Guds Rige, for at de — om de ellers vil — kan være Borgere i det alle deres Dage.

Lad os ikke hindre de smaa Børn i at faa Daabens Gave! Lad os villige og glade handle efter Jesu Ord: „Lad de smaa Børn komme til mig og formen dem det ikke; thi Guds Rige hører just dem til!“

Aarsmødet 1936.

—o—

Foreningens Aarsmøde blev afholdt Lørdag d. 5. og Søndag d. 6. September. Mødets Deltagere, der er Skolens Gæster, strømmede ind fra den tidlige Morgenstund. I Følge en Generalforsamlingsbestemmelse skulde der ikke være nogen officiel Samling før til Middagen Kl. 5. Deraf var denne Dag præget, idet den gav Plads for smaa mere intime Sammenkomster for nære Venner og Kamerater. Holdene søgte fortrinsvis den Afdeling, hvor de følte sig mest hjemme og havde hørt til i Elevtiden — og søgte der at

finde frem de muntre og alvorlige Situationer de havde oplevet sammen.

Mange var stævnet til, andre viste gennem Brev eller Telefon, at de tænkte paa os og mindedes Dage for længst tilbage — ja, for de 30 Aar siden, da Skolen var i sin Vorden og Forholdene mindre, men ikke mindre gode og hyggelige. Vi er glade for de mange, der kommer — og vi er taknemmelige for den Hilsen, der sendes os af de, som af en eller anden Grund ikke kan være med.

Til Middagen Kl. 5 samledes man i Salen, der blev fyldt til sidste Plads. Fru Lauridsen bød et hjærteligt Velkommen, og man sang en speciel Ankerhus-Velkomstsang.

Formanden, Frk. Margrete Pedersen, Hadsten, bød derefter de mødte Medlemmer Velkommen og rettede en Tak til Fru Lauridsen for Indbydelsen, som man altid gerne modtog og udtalte endvidere, at det altid var en stor Glæde for tidligere Elever at faa Lov at gæste Ankerhus, saavel de der har været Elever for nylig, som de der har været med tra de første Dage, og været med til at føre Ideerne frem og glædes over den Fremgang, der er sket her paa Skolen, og i det Arbejde den staar i. Vi alle staar med det bedste Ønske for Ankerhus. Videre mindede Frk. Pedersen om de mange Inskriptioner, der findes rundt om paa Skolen — og udtalte, at en og anden kanske havde valgt sig et Motto og nævnede Eksempler som: Orden giver Respekt — Orden fremmer Økonomi — Sladder dør for god Kvindes Dør — Som Husmoder, saa Hjem — Regnskab underbygger Hjemmets Arbejde — Den har nok som nøjes — og om det landøkonomiske Ungdomsarbejdes Motto „Gør det bedste bedre“.

Om Aftenen holdt Grønlandsforskeren, Forfatteren Peter Freuchen et festligt Foredrag ledsaget af Lysbilleder om en Tur pr. Flyvemaskine langs Sydamerikas Kyst og af Billeder fra Grønland, det før saa fjerne Land, som heldigvis nu føles nærmere og nærmere.

Lørdagen sluttede med et smukt Fakkeltog i Seminariegaarden.

— Kl. 10 Søndag Morgen afholdtes Generalforsamling i Skolestuen. Formanden, Frk. Pedersen bød Velkommen og mindedes Dr. Caroline Steen, der døde kort efter Aarsmødet sidst — og mindede om det meget, Dr. Steen havde betydet for Lærerindeeleverne og Husholdningsagen i de mange Aar, hun var knyttet til Ankerhus.

Derefter aflagde Formanden Beretning om Foreningens Vækst og Trivsel — om Aarsskriftet der er udsendt. Det fremlagte Regnskab blev forelagt og godkendt — og viste et mindre Overskud.

Ved Bestyrelsesvalget blev Frk. Ingefred Juul Andersen, Mosegaard, Frk. Meyland-Smith, Odense og Fru Gudrun Hansen, Tystofte, genvalgt. Bestyrelsen bestaar desuden af Frk. Marga Teglbjærg, Ankerhus, Fru Alice Dittmann, Sne-sere, Frk. Margrete Pedersen, Hadsten, og Frk. M. Tarp, Ankerhus.

Under Eventuelt gav Lærer Folmer Dam Oplysninger om Husholdningsraadet og dets Arbejde — og Fru Lauridsen fortalte om sidste Aars Arbejde paa Ankerhus i Modelkøkkenet og om Købet af „Skovhytten“ — og omtalte det „Hjemmenes Forbund“, der var under Dannelse.

Derefter besaa man „Skovhytten“, Dr. Steens Skolehjem, og det andet nye, der var kommet til siden sidste Aarsmøde.

Aarsmødet sluttede med et interessant Foredrag af Skolernes tidligere Tilsynsførende Fru Magdalene Freuchen om Forholdene i Amerika og den Uddannelse, de der giver deres Husholdningslærerinder, Husholdningsledere og Konsulenter.

M. T.

Naar Aarsskriftet gaar i Trykken, indløber der altid et Ønske fra Formanden Margrete Pedersen, om en Hilsen til Foreningens Medlemmer — og hele Bestyrelsen staar bag hende med Hilsener og gode Ønsker for vore kære gamle Elever!

Fra „Dr. Steens Skolehjem“.

—o—

Naar et Menneske gaar bort, er der jo altid mange Ting at lægge til rette, selv om Boet har været i aldrig saa fin en Orden. Saadan kan det hændes, at man en skønne Dag staar med en Bog i Haanden, hvorfra den afdødes Skrift lyser en i Møde; og man faar en Hilsen og en Paamindelse fra den Personlighed, man ikke længer kan naa frem til. — Foran i en Almanak fandt vi saaledes, skrevet med Doktor Steens lille klare Haandskrift, det gamle Ord: „I Jesu Navn skal al vor Gerning ske“; og alle, der kendte hende, der har skrevet det, ved, at just dette Ord var det vigtigste, hun kunde paaminde sig selv om og tilraabe sine Medmennesker.

Inden i samme Almanak laa et Manuskript til en lille Artikel, som vi her trykker; den vil være endnu en Hilsen til alle gamle Venner og Elever af Caroline Steen.

Hjemmeliv.

For os gamle staar det aldeles klart, at det, der skal bringe os igennem de nuværende, næsten umulige Tider, er en Fornyelse af Hjemmene. Et moderne Hjem er ret menneskefæltigt, Tyende har man helst ikke, Børn udebliver ofte — Elbarnssystemet er sat i Højsædet. Et sligt Hjem er nærmest et Slags Hotel, hvor man har sin Soveplads, og hvor man af og til indtager sine Maaltider. Om Morgenen gaar man endnu ikke paa Restaurant. Er man hjemme, føles Verden tom og øde. En lun Rede kan et sligt Hjem ikke blive for nogen af os.

Inden de kære gamle Hjem aldeles forsvinder af Nulidsmenneskers Bevidsthed, har jeg Lyst — ja, føler det som en Pligt — at synge Fortidens lune og trygge Hjems Pris.

Vi gamle erindrer endnu vore egne gode, gamle Hjem. Der manglede ganske vist meget af, hvad man nu fordrer af et Hjems Hygiejne, men det vidste man ikke af og led derfor ikke derunder. Der var noget indtagende patriarkalsk over de gamle Hjem. Husfaderen følte sit fulde Ansvar for alle inden for Husets Vægge. Det var imponerende at se ham for Enden af det lange Bord, hvor der altid var mange til Stede. Tillalende var det, naar Husmoderen selv rettede Portionerne an, eller Husfaderen

selv skar Stegen for. Man følte, hvor godt de undte os. Maden var vel tillavet og rigelig. Husmoderen havde selv været i Køkkenet sammen med sine Piger. Der var et borgerligt Velvære over Maaltiderne.

Ved Kaffe- og Themaaltidet stod Maskinen paa Bordet, og Husmoderen skænkede selv The og Kaffe og lavede den til med Sukker og Fløde.

Det var den Gang Mode at have mange Børn. Det gav Liv og Hygge. De gamle Hjem havde den Gang mange Stamgæster. Det ligefrem fulgte af sig selv. Det var Slægtens ugifte Fruentimmere, der enten til Stadighed eller paa Omgang havde deres faste Dage, hvor de var selvskrevne. Der var Hygge ved alle de gamle Tanter. Jeg husker aldrig, at de var sure eller triste.

Man spadserede ikke og gik ikke til Møde, sjældent til Fornøjelse uden for Hjemmet. Om Aftenen samledes hele Selskabet om det traditionelle Bord. Der blev læst højt, eller de unge musicerede. Børnene fandt aldrig Stuen tom, og Moderen kunde de altid faa fat i.

Penge saa man ikke meget til. Dem havde Husfaderen. Det materielle skaffede han. — Det var en sund og god Aand, der hvilede over Hjemmet.

Havde man Adgang til et sligt Hjem, var man vel hjulpet. Børnene lærte at have Respekt for de gamle og holde af dem. De gamle virkede ganske stille opdragende paa Ungdommen.

Det var en Form for elskværdig Godgørenhed, som aldrig fordrede Gengæld; men som nu er saa godt som ukendt.

Hjemmet var aldrig tomt. Husmoderen var altid hjemme. Ære være alle de gamle, beskedne Tanter, saa gamle og rynkede som de var, saa fattige og dog med Hjærte til at forkæle Ungdommen og opfylde dens Krav. De forlangte aldrig Tak, og de fik den saa sandt heller ikke.

Nu vilde et saadant Hjem være en Umulighed og kaldes en Urimelighed. Men, — er der dog ikke der Værdier, som er gaaet tabt for os, og som savnes?

Caroline Steen.

Som De ved, er Dr. Steens Hus nu et Led i „Ankerhus-Kolonien“, idet det er blevet indrettet til Bolig for de For-skole- og Kommunelærereinder, der søger Uddannelse paa det genoprettede Kursus til Opnaelse af Eksamen som Skolekøkenlærerinde.

I den norskbyggede Forstue (Hallen) med den smukke, røde Trappe op til Førstesalen staar endnu Caroline Steens gamle

Møblement, hvis Betræk hun selv har forarbejdet med Tusinder af brogede Korssting. De mange „Thebords-Minder“, det vækker hos besøgende gamle Elever, stræber vi efter bedste Evne at forøge og supplere for de Elever og Gæster, der nu kommer til Huse i „Dr. Steens Skolehjem“, som Stedet hedder siden 25. April i Aar. I Spisestuen og Havestuen staar andre Møbler (nemlig mine), men Gardinerne er endnu Dr. Steens; i Biblioteket staar den store femdobbelte Egetræsreol, som man ikke glemmer, naar man en Gang har set den. Og Udsigten garanteres at være den samme! Baade Poplen i Haven til Peter Dams Bibliotek, den rundede Linje af Kongebroens mægtige Linde, og de hvide Mure og røde Tage paa selve Ankerhus paa den anden Bred af Pedersborg Sø! Vi søger, saa hjemligt som muligt, at fortsætte Tonen (og Tonarten) fra Dr. Steens Stuer, og hidtil er det faldet helt naturligt. Alle gamle Elever og Venner er velkomne i det nye Skolehjem i det gammelkendte Hus!

Ingrid Saxtorph.

Huslig Uddannelse.

—o—

Der er Røre om de huslige Spørgsmaal.

Fra Statens Husholdningsraad udsendes hver Maaned forskellige Meddelelser til Husmødrene, Skolerne og andre Interesserede om Ernæringsspørgsmaal, Vareundersøgelser og andre Emner.

Ud over Landet holdes nu Foredrag og Førevisninger om, hvorledes det spæde Barn og større Barn skal plejes og passes og hvilken Kost, Børnene skal have for at trives. Spørgsmaalet „Sundhedsplejersker“ drøftes ikke alene i Foreningerne, men er ogsaa forelagt som Lovforslag i Rigsdagen, saa der muligvis med Tiden kommer Sundhedsplejersker i hvert Amt.

En Kommission af Husmødrenes Repræsentanter, Husassistenternes Repræsentanter og Erhvervsrepræsentanter har drøftet Spørgsmaalet „Husassistenter og Husmødre“, har indsendt Betænkning til Indenrigsministeren, og der

ønskes bestemte, ordnede Forhold for de i Sagen interesserede Parter.

I Aarhus har „Landsudvalget for Oprettelse af et videnskabeligt Institut ved Universitetet i Aarhus“ i September underskrevet den Betænkning, som de sammen med Universitetsudvalget har udarbejdet, og er nu i Gang med en større og landsomfattende Indsamling til Oprettelse af dette videnskabelige Institut og et Kollegium med Bolig for de vordende husholdningsstuderende unge Kvinder.

Flere andre, for Husholdningssagen og Hjemmene interessante Spørgsmaal er fremme og „*Ungdommens faglige Dygtiggørelse*“ er et af disse. I næsten alle Dagblade og Fagblade læses i denne Tid om faglige Ungdomsskoler for unge Mænd med Landbrug, Bogføring, Handelsundervisning, Haandværkerundervisning eller andre Fag, og for de unge Piger er der Kursus næsten overalt paa Land og i By med *Husholdning* og *Haandgøring* som Fag.

Det burde ogsaa være naturligt, at alle unge Piger, der gifter sig, var vel oplært i det huslige Arbejde, og at de forstod Betydningen af den rette Kostsammensætning, baade for Voksne og Børn. En Sundhedsplejerske til Hjælp for en Moder og hendes Børn kan maaske være meget godt, men intet at have lært om disse Spørgsmaal før Giftermaal, er ikke „meget godt.“ —

I den Betænkning om „Huslig Medhjælp og Uddannelse“, der er afgivet til Indenrigsministeren i Efteraaret er de to Parter, *Husmødrene* og *Husassistenterne* ikke enige om Uddannelsen.

Fra Husassistenternes Side menes et Aars praktisk Husgøring i et Hjem og $\frac{1}{2}$ Aar paa Husassistenternes Fagskole. Det skulde være tilstrækkeligt til en veluddannet Husassistent. Jeg kan ikke synes, at det er nok. Thi mange unge Piger maa dog ud at tjene fra 14—15 Aars Alderen, de er da ikke fuldtuddannede efter et Aars praktisk Arbejde i et Hjem og et halvt Aars Skoleuddannelse. Den, af Husmødrene foreslaaede Uddannelsesetid, synes jeg er langt bedre og grundigere, nemlig 3 Aars Tjeneste og Uddannelse i et Hjem, med Lejlighed til at deltage i Husholdningsundervisning 1 Gang ugentlig i de 3 Aar og derefter et 5 Mdr. Kursus paa en Husholdningsskole. Det sidste er vist ikke bestemt fremhævet som et Krav, det burde det være for at være veluddannet i husligt Arbejde, teoretisk og praktisk. Jeg ved vel, at mange ikke mener at have Brug for Teorien, men hvad er Teori vel andet end Viden om

vort Arbejde, og er det ikke f. Eks. denne Mangel paa Viden, der gør, at saa mange Spædebørn dør i første Leveaar.

Jo mere veluddannet Medhjælperne og de vordende Husmødre er, des lettere vil de magte deres Arbejde, des mere Orden og Økonomi vil der være i deres Hjem, des mere Respekt vil der være om husligt Arbejde.

Derfor maa Hjem og Skoler forstaa hinanden og arbejde sammen for de unge Kvinders faglige Dygtiggørelse.

Margrete Pedersen,
Hvadsten Husholdningsskole.

Statens Husholdningsraads Virksomhed.

— 0 —

Der er nu gaaet et Aar, siden Statens Husholdningsraad traadte i Virksomhed, og selv om mangt og meget endnu er i sin Vorden, har denne Virksomhed alligevel begyndt at antage Form.

I de første Maaneder af 1936 blev Raadets Sekretariat organiseret. Til Leder af Sekretariatets Arbejde udnævntes Seminarielærerinde Frk. *Astrid Stoumann*, og desuden knyttes cand. polyt. Fru *Wille Jørgensen* som kemisk-teknisk og Husholdningslærerinde Fru *Karen Harrekilde Petersen* som husholdningskyndig Medarbejder til Sekretariatet, idet dette dog i al Fald foreløbig kun optager en Del af deres Tid. Ligeledes ansattes den nødvendige rent kontormæssige Medhjælp.

I Raadets Sekretariat foregaar det daglige Arbejde. Under Formanden, Fru *Karen Braae's* Ledelse tilrettelægges Sagerne for de kommende Raadsmøder, de ved Raadsmøderne tagne Beslutninger bringes til Udførelse, Forslag til Meddelelser, som skal offentliggøres, udarbejdes, Forhandlinger, hvorved ofte ogsaa et eller flere Raadsmedlemmer er til Stede, føres med de i de til Behandling værende Sager interesserede Parter, kort sagt, Sekretariatet er Raadets centrale Arbejdsorgan.

Raadet og dets Sekretariat har af Indenrigsministeriet faaet stillet smukke og velindrettede Lokaler til Raadighed i „Bispegaarden“, Nørregade 11. I den dejlige gamle Bygning foregaar Arbejdet i rolige og tiltalende Omgivelser, der ligesom afdæmper det Indtryk af overvældende Travlhed, man ellers vilde faa, naar man aflagde et Besøg i Raadet.

Det har nemlig vist sig, at Raadets Arbejdsstof har været af meget stort Omfang. Hvis der fandtes nogen, som ved Raadets Oprettelse tvivlede paa dets Berettigelse, maa denne Tvivl være forstummet. Ved Raadsmøderne er et stort Antal Sager af største Interesse for Husmødre behandlet, nogle er ført til Afslutning med et heldigt Resultat, andre er endnu under Behandling, og nye Opgaver er i Anmarch.

Raadets Arbejde vil, saa vidt man kan se, falde i tre ikke særlig snævert afgrænsede Hovedgrupper: Oplysning; Lovgivning, Kontrol, Standardisering og andre Opgaver paa Vareforsyningens Omraade; og endelig Undersøgelsesarbejde.

I Oplysningsarbejdet har man valgt at gaa to Veje. Paa den ene Side sættes der ind med en meget populær, almen Oplysning gennem Smaapjecer og Radio. To Pjecer: „Den bedste Mad til Prisen“, den ene omhandlende Tilberedning af billige og næringsrige „sammenkogte Retter“, Een-Rets Middage, den anden omhandlende Anvendelse af Grøntsager og Frugt og disse Produkters ernæringsmæssige Værdi, er gennem Arbejdsanvisningskontorer og andre Institutioner uddelt gratis i hver ca. 70000 Eksemplarer. Det er Hensigten at fortsætte med disse Udsendelser, som har slaaet godt an. Gennem Radioen udsendes dels Eftermiddagsforedrag i „Husmoderens 10 Minutter“ og „Husmoderens halve Time“ — og her har man endelig brudt med den meningsløse Regel, at Mænd ikke kunde bruges ved disse Udsendelser -- dels ogsaa selvstændige Foredrag paa andre Tider af Dagen. Paa den anden Side søger Raadet gennem Udsendelse af et maanedligt Skrift: „Faglige

Meddelelser fra Statens Husholdningsraad“, at give en mere dybtgaaende faglig Oplysning, særlig angaaende det Nye, der kommer frem paa Husholdningens forskellige Omraader. Dette Skrift kan enhver abonnere paa for den billige Pris af 1,50 Kr. aarlig. Det er særlig beregnet paa Organisationernes Ledere og Konsulenter, paa Husholdningslærere — hvis Forening forøvrigt har tegnet kollektivt Abonnement, et Eksempel til Efterfølgelse — og andre Viderekomne, der kan drage den fulde Nytte af de givne Oplysninger: men man har ogsaa tænkt sig, at det gennem disse Meddelelser offentliggjorte Stof skulde kunne anvendes af baade Fagpressen og Dagspressen, hvad ogsaa i nogen Udstrækning har fundet Sted.

Hvad Arbejdet paa Vareforsyningens Omraade angaar, siger det sig selv, at Resultater ikke kan opnaas paa en Studs. Af Emner, der arbejdes med, skal nævnes: Befolkningens Forsyning med Mælk, lovmæssig Ordning af Forhold vedrørende Konserver, Vaskemidler, Honning, Fjerkræ m. m., Standardisering af Flasker og andre Artikler til Husholdningsbrug, Emballeringsspørgsmaal o. s. v. Men om disse vigtige Sager gælder det, at de endnu ikke er ført til nogen Afslutning. Statens Husholdningsraad er jo ikke nogen lovgivende Myndighed. Raadet maa forhandle til alle Sider om de Sager, Raadet selv har rejst, og fra Ministerierne sendes andre Sager, som er rejst udenfor Raadet, til dettes Erklæring. Naar en Sag er færdigbehandlet, kan Raadet henstille til Regeringen at søge gennemført en lovmæssig Ordning, eller man har maaske truffet en frivillig Ordning med de interesserede Parter, en Ordning, som straks kan føres ud i Livet. At Arbejdet paa dette Omraade kan blive af umaadelig Betydning for Husholdningens Vareforsyning, siger sig selv. Men det store Maskineri, som skal sættes i Bevægelse, arbejder nødvendigvis langsomt, saa det tager sin Tid, inden Resultaterne viser sig.

Ogsaa Undersøgelsesarbejdet, der vel af mange vil blive regnet for det vigtigste af Raadets Arbejdsomraader, er paabegyndt. Raadet har etableret Forbindelse med Institu-

tioner som Universitetets hygiejniske Institut, Teknologisk Institut, *Frode Hansens* Laboratorium, Husholdningslaboratoriet, Husholdningsseminarierne m. fl. med det Formaal for Øje at faa udført Forsøgsarbejde af husholdningsmæssig Interesse. Desværre tillader Raadets Midler ikke i Øjeblikket nogen stor Aktivitet paa dette Omraade; man har Lov at haabe, at dette Forhold ændres, naar de bevilgende Myndigheder faar Øjnene op for Betydningen af de Op-gaver, som her ligger uløste. Men nogle Undersøgelser er i Gang, bl. a. vedr. Raasyltning og Vitaminindholdet i Frugt, ogsaa raasyltet Frugt, og Undersøgelser vedr. Vask, og man haaber inden alt for længe at faa etableret Undersøgelser vedr. Bagning med grovt Mel, ligesom Spørgsmaalet om udstrakte Kostundersøgelser paa en mere rationel Basis end de hidtil foretagne staar paa Dagsordenen. Arbejds-omraadet er saa stort og saa uopdyrket, at der er praktisk talt ubegrænset Arbejde at udrette; men Penge skal der til. Paa den anden Side maa man ikke være blind for, at der i Udlandet er udført mange Undersøgelser, som ogsaa kan være af Interesse for danske Husmødre. Saadanne Undersøgelses Resultat bringer Raadet til den danske Husholdningsbevægelses Kundskab gennem de førnævnte „Faglige Meddelelser fra Statens Husholdningsraad“.

Arbejdet i Statens Husholdningsraad er altsaa meget omfattende, og det er ogsaa meget interessant at være med i. Raadet maa opfattes som den danske Husholdningsbevægelses Centralorgan, og det kan udvikle sig til en betydende Faktor i Samfundet. Egentlig beror det vel i første Række paa Raadets og dets enkelte Medlemmers Indsats, om det skal naa, hvad der er tilsigtet med det. Men det har Brug for Støtte fra alle Sider; ogsaa gamle Elever fra Ankerhus kan være med til at yde en saadan Støtte gennem den Opmærksomhed, de i egen og Sagens Interesse viser Raadets Arbejde.

Folmer Dam.

Til Husholdningslærerinderne!

—o—

Lærerinderne paa vore Husholdningsskoler bør staa i Skolernes Pensionskasse, hvis Navn er „Pensionskasse for Lærerinder (Lærere) ved statsanerkendte Husholdningsskoler og de kommunale Fortsættelseskursus“.

Lærerinderne har Pligt til ligesaa vel som andre Mennesker saa vidt muligt at klare sig selv her i Livet — ikke alene Dagen i Dag men ogsaa i den Fremtid, der venter! De bør lænke paa at den Dag Sygdom eller Alder slaar dem ud af Arbejdet, hører Indtægterne op. Selvom Lønnen ikke er stor — saa er den dog saa stor, at der bør og kan lægges lidt til Side. For en Indsats af 15 Kr. om Aaret — eller 45 Kr. i Løbet af 3 Aar kan man opretholde Medlemskabet i Pensionskassen — og saa meget kan alle afse, hvis de *vil!* Nu bliver 15 Kr. pr. Aar jo ikke til nogen stor Støtte i Alderdommen — men Lønnen stiger jo med Aarene saa der efterhaanden kan undværes noget mere. Og — det er en forsvarlig og god Pengeanbringelse, idet der af Kassens Tilskudsfond lægges fra halvt saa meget og op til lige saa stor en Sum som man selv indskyder. Pengene forrentes og der betales ikke Skat af den Pengesum, der staar i Pensionskassen. Indtræder man i andet Erhverv, eller gifter sig tilbagebetales den indskudte Pengesum. Gaar et af Pensionskassens Medlemmer ud af Arbejdet uden egen Skyld, paa Grund af Sygdom el. lign, kan Pensionskassen yde dem Hjælp af den Understøttelsesfond, der findes indenfor Pensionskassens Rammer og den kan gøre det uanset, om Medlemmets Indskud er stort eller lille. Alle de, der 5 Maaneder af Aaret har deres Arbejde paa en statsanerkendt Husholdningsskole kan være Medlem. Vi haaber ogsaa, at der inden længe aabnes Adgang for Aftenskolens Lærerinder til samme Pensionskasse.

Indmeldelse sker til Pensionskassens Forretningsfører og Kasserer Hr. *H. P. Nielsen, Haraldsborg. Roskilde.*

Lyd et Venneraad: Indmeld Dem hellere i Dag end i Morgen! Med venlig Hilsen! *Marence Tarp.*

Ungdoms- og Aftenskolen.

--o--

Ifølge de Beretninger, der hidtil (^{7/11} 36) er indkomne vedr. Husgerningsundervisningen i 1935—36, har der været undervist 14,456 Deltagere i 806 Hold af 276 Lærerinder.

Af disse 806 Hold er:

569 Hold undervist i Skolekøkkener (16 % paa Landet).

51	"	"	"	Skolestuer,
88	"	"	"	Forsamlingshuse,
44	"	"	"	private Hjem,
54	"	"	"	andre Steder.

Af de 14,456 Deltagere var:

6803	mellem	14	og	18	Aar,
5465	"	18	"	25	"
2188	over			25	"

3603	var	Døtre	af	Landmænd,
2685	"	"	"	Haandværkere,
2366	"	"	"	Arbejdere,
1287	"	"	"	Handlende,
1253	"	"	"	Tjenestemænd,
2691	"	"	"	Andre,
571	ikke	opgivet.		

3973	var	hjemme,
5464	"	i tjenende Stilling,
3484	"	paa anden Maade selverhvervende,
1490	"	gifte,
45	ikke	opgivet.

338 Kursus er afholdt af Kommuner,

231	"	"	"	"	Husholdnings- og Husmoderf,
75	"	"	"	"	Landbo- og Husmandsforeninger,
85	"	"	"	"	Aftenskoleforeninger,
77	"	"	"	"	Private og Andre.

I Aaret	1931—32	har der været	328	Hold med	5781	Delt.
"	1932—33	"	486	"	9145	"
"	1933—34	"	523	"	9648	"
"	1934—35	"	637	"	11599	"
"	1935—36	"	806	"	14456	"

Undervisningen fordeler sig paa de forskellige Amter saaledes:

Københavns Kommune		92	Hold med	1793	Deltagere
Frederiksberg	"	29	" "	531	"
København	Amt	56	" "	1005	"
Gl. Roskilde	"	15	" "	268	"
Frederiksborg	"	25	" "	395	"
Sorø	"	40	" "	715	"
Holbæk	"	52	" "	746	"
Præstø	"	26	" "	444	"
Bornholms	"	5	" "	89	"
Maribo	"	33	" "	568	"
Odense	"	29	" "	597	"
Svendborg	"	36	" "	590	"
Assens	"	9	" "	138	"
Aalborg	"	31	" "	649	"
Hjørring	"	31	" "	500	"
Viborg	"	25	" "	499	"
Thisted	"	14	" "	372	"
Randers	"	36	" "	756	"
Aarhus	"	47	" "	808	"
Skanderborg	"	18	" "	398	"
Vejle	"	22	" "	458	"
Ringkøbing	"	32	" "	529	"
Ribe	"	46	" "	678	"
Sønderjylland	"	57	" "	930	"

Gennem den reviderede Lov af 11. Maj 1935 er der jo skabt Mulighed for at faa en Ordning med faste Husgerningslærerinder, saakaldte Fælleslærerinder, og i Sorø Amt ansattes sidste Aar Fru Ingeborg Stadel med en Løn af 1500 Kr., beregnet efter 400 Timer Undervisning, men med Pligt til at undervise 500 Timer indenfor Vinterhalvaaret, saafremt det kunde forenes med hendes Arbejdsplan. I Tilfælde af, at Timetallet gik ned under de 400 Timer, skulde Lønnen reduceres med 3,90 Kr. pr. Time.

Af de 276 Lærerinder, der underviste sidste Aar var 179 eksaminerede Husholdningslærerinder og 97 Folkeskolelærerinder med Skolekøkkenuddannelse, 14 Lærerinder har været ansat som Fælleslærerinder, deraf havde dog vist kun de 6 faaet fuld Løn. Desuden var der 16 Lærerinder, der havde haft over 400 Timer og saaledes ogsaa kunde have været antaget som Fælleslærerinder.

Hjemmenes Forbund.

--o--

En Kreds af Kvinder og Mænd: Ingeborg Appel, Askov — Kirstine Egedal Bennedsen, Lourup — Harriet Bentzon — Markus Bjerre — Marie og M. Bording, Vejle — Olga Borgbjerg — Gunner Engberg Asta Fenger, Charlottenl., Langeland — Poula Finck, Aabenraa — Magdalene Freuchen, Enehøje — Edith og Oscar Fribert, Sorø — Dorothea og C. Hegerman-Lindencrone — Axel Jensen, Kvanløse — Ellen la Cour Jensen, Grundmosegaard — Tormod Jørgensen — Elisabeth Kaper — N. A. Larsen — Magdalene Lauridsen, Ankerhus — Elisabeth Ludvigsen, Glostrup — Dagmar Nielsen, Kbhv. — Dyveke Junker Nielsen, Esbjerg — Margrethe Sejerø Olsen, Vejstrup — Frida Schou, Knabstrup — Ingeborg Meyland-Smith, Odense — Marie Elisabeth Steincke — Karen Thomsen, Besser — har opfordret „Danske Mænd og Kvinder“ til at være med til at danne et Hjemmenes Forbund, sagt gennem den udsendte Opfordring:

„Lad os staa sammen om det, der endnu for de fleste er det bærende, Hjemmene, saaledes som de naturligt opretholdes gennem Mænds og Kvinders fælles Interesse og Arbejde.

Lad os samle alle, der hver paa sin Maade gerne vil bidrage sit til at hædre og støtte Hjemmene og Kvinden i Hjemmet.

Lad os danne et Forbund, der overfor Offentligheden kan repræsentere Hjemmenes Interesser.

Lad os skabe Respekt for det huslige Arbejde, gøre det ligestillet med andet Erhvervsarbejde, og virke for unge Kvinders Dygtiggørelse til Varetagelse af et Hjemms Arbejde og Opgaver.

Lad os styrke Hjemmenes Stilling som Grundlaget for Samfundsbygningen og den enkeltes Liv. Lad os samles alle, der ud fra forskellige Samfundsopfattelser og afvigende Ønsker om Samfundsudviklingens Gang alligevel mødes i at tro paa Hjemmets fundamentale Værdi baade nu og i Fremtiden.“

Denne Henvendelse er udsendt 4. December og tiltraadt af:

Fru Karen Hessel — Fru Marie Hjelmer — Red. H. Jensen, Slagelse — Fru Undervisningsminister Jørgen Jørgensen — Frk. E. Ve-

stergaard, Sorø Husholdningsskole — Fru Rektor Raaschou-Nielsen — Læge Fru Charlotte Dalmark — Seminarieførstander Vinther og Hustru, Silkeborg — Konsulent Frk. Mary Pedersen, Ringsted — Fru Marie Hansen, Gevnø, De sj. Husmandsf. — Bibliotekskonsulent Jørgen Banke og Hustru — Forstanderinderne Frkn. Agnes Elglstrøm og Martha Sahl, København — Amtsskolekonsulent H. Hansen og Hustru, Frederiksberg, Sorø — Fru Michella Vestergaard, Tolstrup Skole — Frk. Margrete Pedersen, Hadsten Husholdningsskole — Frk. Kirsten Simonsen, Borrehus, Kolding — Fru Gerda Lebrecht Nielsen, Aalborg — Fru Larsen-Ledet, Kongsvang — Arkitekt Vilhelm Vittrup og Fru Thyra Vittrup, Krogslund, Horsens — Fru Margrethe Løbner Jørgensen, Haderslev — Fru Eva Nygaard, Sjølund — Frkn. Ebba Drewes og Olga Reppien, Graasten Husholdningsskole — Frk. Mathilde Roed-Müller, Sønderborg — Rigsdagsmedlemmerne Fru Inger Gautier-Schmit, Fru Helga Larsen og Frk. Gerda Mundt — Fhv. Indenrigsminister Jensen-Sønderup — Pastor K. Bjerre og Hustru — Fru Johanne Vejstrup, Helsingør — Fru Gaardejer Marie Nielsen, Tømmerup, Kalundborg — Forstander Esbjerg og Hustru, Blangstedgaard — Frk. Ingfred Juul-Andersen, Mosegaard — Rentier A. Ingerslev, Odense — Lærerinde Frk. Margrethe Horn, Taasinge — Forstander Ludvig Beck og Hustru, Hindholm — Fru Sagfører Langkjær, Sorø — Fru Inger Marie Guld, Borød Skole — Fru Ingeborg Møller — Frk. Ellen Meyland-Smith, Frederiksberg Husholdningsskole — Fru Karen Kruuse, Næstved — Frk. Ellen Sejerø-Olsen og Frk. Marence Tarp, Ankerhus — Fru Ingeborg Suhr-Mailand — Fhv. Departementschef K. Riis-Hansen og Hustru — Fru Gerda Nørgaard, Antvorskov — Fru Andrea Lindkvist, Roskilde — Fru Jutta Wiberg Bille, Holte Husmoderskole — Fru Købmand Jessen-Nielsen, Borup — Fru Sognefoged Jenny Hansen, Lammestrup — Pastor Vedde og Hustru, Sønderup — Husmoder Mariane Pedersen, Herning — Fru Auguste Nielsen, Randers — Fru Ane Sofie Marstrand, Allerslev — Fru A. Bonnichsen, Vanløse — Fru Elien Willemoes Andersen, Skovgaard, Braade — Højskoleforst. J. Rosenkjær — Fru Biskop Rosendal, Roskilde.

— „Hjemmenes Forbund“ skal ikke virke som en almindelig Forening med Møder og bestemt Arbejdsprogram, men som Bindeled mellem dem, der hver i sin Kreds og hver paa sin Maade enkeltvis eller i Forbindelse med andre, er med til at varetage Hjemmenes og de huslige Kvinders Interesser. Hvis de fornødne Midler kan skaffes til Veje, vil der blive udsendt et Blad benævnet „Hjemmenes Forbund“ — huslige Kvinders Blad — redigeret af Fru Sofia Christensen, for at faa Forbundets Ide nærmere præ-

ciseret og de mange foreliggende Forhold, der er af største og indgribende Betydning for Hjemmene, nærmere belyst. Dette Blad vil blive udsendt til alle Medlemmer af „Hjemmenes Forbund“, Dagspressen, Rigsdagsmedlemmer m. fl.

De, der ønsker at være med i „Hjemmenes Forbund“, kan ved at indsende et Mindstebeløb paa 1 Kr. indtegne sig hos Kredens Sekretær Frk. Rigmor Seidelin-Larsen, Adr. Grundtvigs Hus, Kbhvn., (Giro 27,489), eller hos Husmoder Fru Edith Fribert, Sorø, (Giro 18,645), der sammen med Fru Magdalene Lauridsen, Forst. Tormod Jørgensen og Red. Fru Sofia Christensen danner det foreløbige Arbejdsudvalg.

„Hjemmenes Forbund“ vil i Tale og Skrift

- klarlægge Hjemlivets Goder,
- varetage Hjemmenes Interesser,
- stræbe efter at give Hjemmenes Kvinder saa gode Kaar, at de selv kan opdrage og hjælpe deres Børn,
- skabe en anden Indstilling overfor det huslige Arbejde end den, der de senere Aar har været raadende i store Kredse af Befolkningen og navnlig blandt Ungdommen,
- fastslaa, at huslig Viden og Indsigt hører med til almindelig Kvindedannelse,
- virke for, at unge Piger faar en praktisk Oplæring i husligt Arbejde allerede fra Barneaarene,
- betragte det huslige Arbejde som erhvervsmæssigt ligestillet med andet Arbejde, og afløse Benævnelsen Selverhverv for Kvinders Vedkommende med Benævnelsen Ude-Erhverv modsat Hjemme-Erhverv,
- faa Husmødrene i By og paa Land økonomisk medinteresserede i „Bedriften“ gennem en ligelig Deling mellem Ægtefæller af Hjemmets Indtægter og Udgifter, d. v. s. gøre Husmoderen selvstændig raadende,
- virke for social Forstaaelse hos og for godt Sambejde mellem husligt interesserede Kvinder.

NB. Huslige Kvinders Forbund, der stiftedes forrige Aar, er gaaet ind i Hjemmenes Forbund.

Lidt om Raasyltning.

—o—

Mellem det nye, der dukker op i vor Husholdningsverden, hører vi nu ogsaa Ordet Raa-Syلتning, og med den Interesse, vore gode Husmødre har for at bidrage sit til en sund Ernæring, er det jo ganske naturligt, at Interessen for en god Konservering af vore herlige Frugter er meget stor.

Som saa ofte før er denne nye Metode opstaaet ved en Tilfældighed.

En svensk Læge, Dr. Gøthlin, udførte nogle biologiske Vitaminforsøg med Marsvin, der fodredes med friske Multebær. Forsøget strakte sig over 3 Mdr., og for at holde Multebærene friske tilsatte han dem det konserverende Stof, benzoesurt Natron.

Det viste sig da, at Bærene ikke alene holdt sig friske, men ogsaa beholdt sit store Indhold af C-Vitamin, der jo ellers tit ødelægges baade ved Kogning og Lagring.

Dr. Gøthlin har saa videre udformet denne Konserveringsmaade, og sender hvert Aar en lille Pjece ud om nye lagttagelser.

Ogsaa her i Landet har man vist Interesse for Raasyلتning; — nogle ud fra et Vitamin-Synspunkt, andre ser paa det økonomiske og arbejdsbesparende.

Er det saa en Metode, man skal anbefale? Maaske for visse Frugter, nærmest for de stærktsmagende Bærfrugter og saa maaske særlig for de vitaminrige Solbær og Tomater, især hvis der kan være Tale om, at den danske Vinterkost er fattig paa C-Vitamin.

Statens Husholdningsraad har ogsaa vist Raa-Syلتning sin Interesse ved at godkende en Forsøgsplan, som er fulgt i 1936.

Resultaterne herfra vil saa foreligge til Frugt-Sæsonen 1937 og maaske publiceres gennem Husholdningsraadets Meddelelser.

Ved egne Forsøg med Raakonservering af Rabarber i 1935 fremstilledes en Vare, som synes at skulle vinde Indpas i den daglige, billige Husførelse, nemlig:

Rabarber-Rosiner til Erstatning for de dyre og knappe Beholdninger af indførte.

Fremgangsmaaden er følgende: Rabarberstilke, grønne eller røde, skylles og flækkes paa langs i tynde Strimler og skæres derefter paa tværs i smaa Stykker ca. $\frac{1}{2}$ cm i Kvadrat. De neddrysses med (50 %) $\frac{1}{2}$ kg Sukker og $\frac{1}{2}$

Gram Benzoesyre til 1 kg Stilke i en Krukke med et lille Pres over. Efter c. 2 Dages Forløb hældes det hele gennem en Haarsigte, og nu faar man i Tilgift en fin og frisksmagende „Saft“, som man pasteuriserer paa Flasker. „Rosinerne“ drysses atter med $\frac{1}{2}$ kg Sukker, fyldes paa Krukken med let Pres over, saa de holdes fugtige af den udtrukne Saft. Efterhaanden som de bliver gennemsøde, kan de bruges i Kager som Sandkage, Plumkage, Gærkringle, Smaakager, Omeletter, Kærnemælksuppe og Risenvandgrød.

Den samlede Opskrift: 1 kg fintskaarne Rabarber, 1 kg Sukker, $\frac{1}{2}$ gr Benzoesyre.

Om man vil, kan „Rosinerne“ krydres med Vaniljessens, Ananasessens eller Ingefær.

Med dette lille Bidrag i Konserverings-Nyt sender jeg alle gl. Ankerhuser en hjertelig Hilsen.

God Jul — godt Nytaar!

Agnes Eliasson.

Paa Spørgsmaal fra Danske Kvinders Ædruelighedsraad.

— Hvorledes mener De, at man bedst kan standse de sidste Aars truende Stigning i Alkoholforbruget i vort Land?

1. Gennem Oplysning og Agitation mod Spiritusforbruget, navnlig blandt de Unge.
 2. Dernæst maa der gennem Tale og smaa koncise Artikler fastslaas, at
 - a. hjemmebrygget Frugtvin er berusende,
 - b. at Ædruelighed maa være en Æressag.
 3. Ved Lov at forbyde Automobilførere at nyde Spiritus.
- ^{27/11} 36.

Magdalene Lauridsen.

De, der gik bort.

—o—

*Jeg dør, og jeg ved, hvad Time det sker:
Det sker i Beskikkelsesstunden;
jeg dør, naar mit Øje Fulddendelsen ser,
jeg dør, naar ej Døden mig truer mer,
men Kilden til Livet er funden,*

skrev Ingemann — og disse Ord giver os en vis Trøst, naar vi staar ved Kæres Baare, og uvilkaarlig sander man de Ord, der er skrevet i et af Dagens Blade, „at vi Mennesker kender ikke Tilværelsens Gaade, vi raader ikke for Fremtiden og ved ikke, hvad den vilde bringe det Menneske, hvis Livsløb nu er sluttet, vi ved det ikke, ved ikke, om Sygdom, Sorg, Modgang engang vilde have afløst Livsglæden og Lykken“, og det føltes saa levende, da vi erfarede Karoline Buckhøjs Fars og Mors Bortgang. Disse prægtige, jydsk-prægede Mennesker, som fik deres Gerning paa Tølløseegnen, han, den gamle, noble Jernbanemand og Afholdsmand, som uden Varsel gik bort en Søndagsstund med sin Datters Brev i Haanden, og hun, den trofaste Mor, der efter flere Aars Svaghed fulgte ham i Døden Dagen efter. — Men det samme følte man ogsaa, da vor gamle Ven i Pedersborg, Christen Andersen, gik bort, og vor gode Nabo og tidligere Medhjælper Chr. Jensen, og den gamle Smed Sørensen døde.

Hjemlov fik ogsaa Morten Larsen, den gamle usorfærdede Præst i Holstebro, om hvem Pastor Th. Poulsen skrev, at han var en Isralit uden Sviig — det fik ogsaa Provst Henry Larsen og Hustru fra Skamstrup, som levede deres sidste Aar i Sorø og der var til Oplivelse for mange, og som saa smukt fik Lov til at følges ad i Døden — den, der tog ham ved hans Hustrus Baare i den gamle Kirke.

Ingefred Juul Andersen og hendes Broder mistede deres prægtige, stoute Fader, den ansete Sognefodet A. J. Andersen, som sammen med sin afdøde betydelige Hustru, Johanne Andersen, og sine Børn skable det højloftede Hjem i Mosegaard. — Og Margrethe Løbner-Jørgensen i Haderslev mistede sin gode og stilsfærdige Mand, den trofaste Sønderjyde

I. P. Jørgensen, hvis Barndomshjem var Holsted Møllegaard, og hvis Slægt stod mit Hjem nær.

Ja, saa mange gode Mænd, der dog er gaaet bort, Carl Jensen fra Vedde man altid var saa glad for at møde, Maler Rasmussen, den reelle Haandværksmester, Forst. la Cour, en af Egnens gode Mænd; min Slægtning Laurids Eskildsen, min Moders Brodersøn, som jeg legede sammen med som Barn, gik i Skole sammen med ude hos Moster Maren i Thorning, — og Birkelund, den fornemme Lærer fra de unge Aar paa Grønvang.

Men Konsulent Olsens Hustru, Johanne fra Tune, Gl. Christensens Plejedatter, den første Elev, der betroedes os paa Ankerhus, og Magdalene Jensens kære Moder; Fru Richard Hansen, og Fru Anna Friis, og den smukke Kvindesags-Repræsentant Fru Holten-Bechtolsheims Dage blev ogsaa Slut. — Og gl. Pastor Konstantin Hansens fik den Sorg at miste deres gode Datter Fru Ane Kathrine, der var saa lykkelig gift med Højskolelærer Th. Laursen. — Gamle Fru Bransagers Tid blev ogsaa omme, men hun føltes til det sidste lige klog, forstaaende og stærk — godt ogsaa at have kendt hende.

Og saa vemodigt, at Kirsten Egholm skulde dø, denne frejdige og frodige Kvinde, der kom som en af de første Aars Lærerindeelever, og at Margrete Pedersen, Hadsten Husholdningsskole skulde miste sin elskede Moder — og uendelig tungt var det, at Anna Clausen, den søde, dygtige unge Kvinde, sine Forældres Støtte og Glæde og de unges gode og trofaste Barndomskammerat, skulde gaa bort; og nu ind under Jul har vor Elev Harda Guldbrandsen fra Korsør haft den Sorg at miste sin gode Fader, der havde sat saa meget ind paa at faa sin Datter paa Husholdningsskole.

— Og fra Udlandet har vi faaet Bud om, at af Husholdningssagens Forkæmpere er baade Helga Helgasen fra Norge og Ingeborg Walin fra Sverige gaaet bort.

Ære være deres Minde.

Magdalene Lauridsen.





Lidt om Aarels brogede Oplevelser.

—o—

At Romantiken omtrent besejrede Radioen, var lige ved at endevinde hele det engelske Imperium, har vi da ogsaa oplevet i Julemaaned. Saa vi synes derfor næsten, vi kan tillade os at nyde være egne smaa romantiske Oplevelser en Gang til.

Og som den første i saa Henseende maa vi da fortælle om den ikke almindelige Pinsefest, om den dobbelte Bryllupsfest, som vi pludselig fik paa Ankerhus. Mor Magda havde engang lovet sin Broderdatter, Mette Marie fra Søndervang, at gøre hendes Bryllup, da hun var den eneste i Familien, der bar Bedstemors Navn — og da hendes Fæstemand, Svend Normann fra Odense, nu gerne vilde giftes — blev det altsaa til Gilde, hvor alle, der havde Lyst til at være med, var velkomne. Og det blev et rigtig godt gammeldags Pinsebryllup med et halvt Hundrede Gæster, hvoraf de fleste var saa fornuftige at komme allerede Lørdag Eftermiddag og blive Pinsen over — saa det blev en rigtig hyggelig Komsammen; for Slægterne Normann, Bjerre og Lauridsen havde sat deres fraværende Børn og Svigerbørn Stævne, saa der blev rigtignok fortalt, leet og diskuteret. — Desværre blev det Regnvejrs Pinsemorgen, saa i Stedet for at sejle paa Sorø Sø, se Solen danse, se den staa op bag Skovene, som Traditionen ellers byder i Sorø, blev det jo til en Morgenlur — men saa til Gengæld fik man bestilt Spillemanden, og til hans Toner valsede om Aftenen de unge Sønner med deres Mødre, efter at Brudene var danset ud.

Der var nemlig to — for da Pastor Vedde, som Familiens gamle Ven fra de unge Aar, havde viet Mette Marie og Normann oppe i den skønne Pedersborg Kirke, der i den taagede Dag syntes endnu at ligge mere æventyrligt end til daglig, kom hendes Broder, Johannes fra Stevns, hvor han i Enderslev Kirke var blevet viet til sin Anna — for senere at flytte ind i et gammelt kønt Hus nede i Arnoje — der hvor Vejen slaar en Bugt, — der hvor han skulde have sit Arbejde. — Ja, det blev virkelig en skønne Fest med Bryllupsglæde, gamle Sange og gode Ord, som med den lyse Nat sluttede i Faklers Skær.

Saa kom Ferien, som saa sandelig ikke var mindre spændende end Pinsen — og alle, der kunde, pløjede Bølgen blaa. 2det Aars sejlede som sædvanlig til Bornholm for at botanisere, „Modellerne“ drog til Vands til Mols, Margaret L. fik et længe næret Ønske opfyldt, at sejle gennem Limfjorden til Lemvig, det skete med Skuden »Mathilde“, der var to Dage under Vejs. Fru Saxtorph sejlede til

Lübeck, Frk. Rasmussen og Cornett tog Norges Vestkyst — og Simigak blev drillet med, at hun i den forrige Ferie sejlede over Langeland til Jylland.

Men det gik ogsaa pr. Rutebil, pr. Cykle og til Fods, til Tjustrup, Præstegaard, til Holmegaards Glasværk, til Bromme og Suserup, til Slagelse Lystskov og Bildsø Strand, ja nogle naaede helt til Vejrhøj og Nekselø, mens de smaa røde, brune og sorte Egern herhjemme muntrede sig i Nøddebuske og Valnøddetræer.

Strangen alias Gyrithe Storm har skrevet en ny og spændende Bog: Kry, hedder den. Og Gunnar Dam har faaet udgivet en Bog om „Trekloveret paa Bornholm“ men de glade, søde Sommerpiger gav ikke disse Forfattere noget efter. De skrev den morsomste Revy, der gav et levende Billede af Kammerater og Lærere, og som vi alle nød, inden der sluttedes af.

En Dag lød Raabet Kongen kommer og hele Skaren røg ud paa Landevejen og fik virkelig paa deres glade Vinken et venligt Nik, der syntes at sige paa Gensyn.

En anden Dag maatte vi til stor Husholdningsudstilling i Salen, hvor 2det Aars viste, hvad Folkeforbundet i Geneve mente Mødre og Børn skulde spise — mens Sorøegnens Husmødre i Landsbyens Skolekøkken bagte Æbleskiver og serverede Kaffe. Senere demonstrerede 2det Aars inde paa en Udstilling i Sorø alle de Herligheder, der kunde laves af Fjerkræ, efter at have okkuperet Modelkøkkenet og der, som hvide Laboranter eksperimenteret og tryllet den ene festlige Anretning frem efter den anden.

Ak, og Mortensaften spiste vi alle de Gæs vi havde kølet for Sommeren igennem, men fik i Tilgift den morsomste Sketch og Ballet af Øvelsesskolens raske Piger, som ogsaa har lovet at spille „Nitouche“ for os, inden de rejser, og 1ste Aars var pragtfulde, da de gennem Vitser, Sange og Optrin viste os at komme „tilbaues fra Komoden igen“.

Mor Magda har haft den »Fornøjelse“, at der er Mangel paa Lærereinder til Ungdoms- og Aftenskolen — og at der indrettes Undervisningskøkkener rundt om — navnlig i Sorø Amt, — og faaet lavet en splinterny Sorø-Køkkenstol til Modelkøkkenet, som er elegant og svajet i Ryggen og som ogsaa kan optræde som fiks Spisestol.

Aviserne har vi virkelig haft megen Fornøjelse af ogsaa i Aar. Tænk, de fortæller, at nede i Tyrkiet har Mustafa Kemal skabt en moderne Hovedstad, Ankara, med Universitet, Landbrugsskole, Husholdningsskole m. m. — og fra disse Læreranstalter sendes der bl. a. ogsaa uddannede Husholdningslærerinder ud i Landsbyerne for at oplære de unge Piger — altsaa som her.

Kursusdeltagere 1936.

—o—

Husholdningslærerinder, dimitterede $\frac{25}{3}$ 1936.

214. Sonja Bennike, Hillerødgade 78, København, $85\frac{2}{3}$ Points mg÷.
215. Karen Boe, Turup, 106 ug÷.
216. Mary Bøttcher, Holbøl, Tørsbøl, $99\frac{1}{3}$ mg.
217. Kirsten Dahl, Ringstedgade 68, Roskilde, 96 mg.
218. Marie Eggert, Vedsted, $100\frac{2}{3}$ mg+.
219. Gunder Eskildsen, Tønder, 90 mg÷.
220. Anna Gosvig, Feldborg, Hjerm, $92\frac{1}{3}$ mg÷.
221. Inger Grand, Vivild, $93\frac{1}{3}$ mg.
222. Karen Gustavussen, Sejling, Skægkær, $99\frac{2}{3}$ mg.
223. Eli Fogh Hansen, Bildsø, Slagelse, 94 mg.
224. Fru Clara Hesseldal, Stenderupgaard, Varmark, $90\frac{1}{3}$ mg÷.
225. Bodil Hoffmeyer, Sorø, $102\frac{1}{3}$ mg+.
226. Gedske Jacobsen, Kolstrup 11, Aabenraa, $100\frac{1}{3}$ mg+.
227. Kirstine Kristensen, Aale, 98 mg.
228. Ragna Kure, Kofoedgaard, Klemensker, $101\frac{2}{3}$ mg+.
229. Anna Larsen, Abildrod, Kassepose, $100\frac{1}{3}$ mg+.
230. Sigrid Vinther Lassen, Korinth, $100\frac{2}{3}$ mg+.
231. Gudrun Mortensen, Tollarp, Fakse, $98\frac{2}{3}$ mg.
232. Anna Mulbjerg, Skern, $98\frac{2}{3}$ mg.
233. Margrethe Sandvej, Mels Mark, Nordborg, 102 mg+.
234. Esther Sass-Nielsen, Oure, Stubbekøbing, $105\frac{1}{3}$ ug÷.
235. Minna Schrøder, Sorø, $101\frac{1}{3}$ mg+.
236. Rita Sennels, Masnedsund, $103\frac{1}{3}$ mg+.
237. Ellen Sørensen, Sjørring, Onsild, $88\frac{2}{3}$ mg÷.
238. Dagny Vase, Allingdam, Hjørring, $93\frac{2}{3}$ mg.
239. Mary Wamsler, Glumsø, 77 g+.

Elever bestaaet Seminariets 1ste Aars Eksamen i praktisk Husgerning.

276. Jenny Christensen, Aalling, Mølby.
277. Esther Due, Gramrøde.
278. Martha Dyrbye, Lundby.
279. Martha Gjøndrup, Prins Christiansgade 6, Randers.
280. Gerda Hansen, Ørdrup, Merløse.
281. Johanne Jacobsen, Sdr. Hede, Brønderslev.
282. Margrethe Kjeldsen, Klim.
283. Ellen Kofoed, Tornegaard, Nyker.

284. Magda Kristensen, Hundslund.
285. Astrid Lauritzen, Nygade 23, Silkeborg.
286. Emmy Lund, Stubberup, Løsning.
287. Henny Møller, Aarup.
288. Lisbet Monrad Møller, Jonstrup, Ballerup.
289. Aase Nielsen, Bryggeriet, Haarlev.
290. Kirstine Vastrup Nielsen, Østerbrogade 3, Lemvig.
291. Elise Nørgaard, Øster Svenstrup.
292. Marie Nørgaard, Gram.
293. Gerda Petersen, Havnegade 151, Esbjerg.
294. Rigmor Petersen, Lyshøjgaard, Lynge, Sorø.
295. Helga Rasmussen, Auning.
296. Irene Rasmussen, Fjeldsted, Harndrup.
297. Julie Rasmussen, Jerlev, Vejle.
298. Rebekka Rasmussen, Riisgaard, Grønbæk.
299. Else Raunkjær, Holte.
300. Esther Skjøde, Røjgaard, Gjesten.
301. Anna Sloth, Korinth.
302. Ilia Høgsbro Stenvang, Amagerfælledvej 20, Københ.
303. Kirstine Svendsen Fragdrup, Doense.
304. Sigridur Theodorsdottir, Bægisa, Akurejri.
305. Karen Tolstrup, Rørdal, Aalborg.

Elever paa 1ste Aars Kursus fra Maj 1936.

- Hedvig Andreasen, Aakirkeby.
 Kristiane Andreasen, Yding, Østbirk.
 Inge Boberg Borke, „Hegnet“, Hedehusene.
 Anna Marie Bundsgaard, Toftegaard, Gjesten.
 Inger Errboe, Tranevænget, Hellerup.
 Ebba Fredslund, Malt, Brørup.
 Else Fuchs, Frydensgade 3, Fredericia.
 Annalise Hastrup, Skæring, Aarhus.
 Jenny Henriksen, Ajstrup, Sulsted.
 Kirsten Hune, Voldum.
 Laura Iversen, Rindby, Fanø.
 Edith Jensen, Rørdal, Aalborg.
 Gerda Kierkegaard, Viggo Rothesvej 21, Charlottenlund.
 Anna Larsen, „Hovlund“, Slude.
 Else Lund Larsen, „Lundsbakke“, Næsby, Odense.
 Aase Mathiassen, Frue, Soltensfeldtsgade 1, København.
 Valborg Mortensen, Skibelund, Vejen.
 Emilie Bach Pedersen, Kong Chr. Alle 19, Aalborg.
 Magda Schmidt, „Kajbjerggaard“, Ødis.

Valborg Seidenfaden, Skovgaard, Fakse.
 Asta Skov, Ingersvej 36, Charlottenlund.
 Anna Stenz, Kondrup, Randers.
 Grethe Panum Sørensen, Hadsten.
 Karen Thorup, Skøttrup, Løkken.
 Marie Wille, Holstebro.
 Edith Vognsvend, Udstolpe, Saksøbing.
 Karen Østergaard, Ørsbjerg, Aarup.
 Ruth Nielsen, Gl. Kongevej 128, København (til Aug.).
 Bertha Buhl Pedersen, „Møllebjerg“, Assens (til Okt.).
 Johanne Christensen, Østergade Ærøskøbing. do.
 Laura Meinertz, Nordby, Fanø (til Okt.).
 Lilli Abildgaard Petersen, Henrikseje, Randers (til Okt.).

5 Mdr.s Husholdningskursus fra 3. Maj 1936.

Grethe Barlyng, Artillerivej 44, København.
 Ellinor Lærkesen Christensen, Almindingen, Bornholm.
 Ruth Christensen, Ejevindsvej 21, Charlottenlund.
 Gerda Christiansen, Testrup, Haslev.
 Anna Dahlmann, Vandling, Haderslev.
 Cecilie Eggebæk, Sterup, Brønderslev.
 Bodil Frank, Nørrebrogade 15, København.
 Agnete Garde, Tranbjerg, Samsø.
 Ellen Jensen, Troelstrup, Viby.
 Ruth Jensen, Højskolehjemmet, Slagelse.
 Inger Krarup, Tjustrup, Fuglehjerg.
 Karen Kruse Larsen, Træløse, Herlufmagle.
 Ellen Tolstrup Mikkelsen, Kongshøj, Øxendrup.
 Jenny Møller, Svaneke.
 Sigrid Nielsen, Dalgaard, Velling, Ringkøbing.
 Karen Olsen, Frederiksberg, Sorø.
 Yrsa Pedersen, Ved Linden 6, København.
 Bodil Lillevang Rasmussen, Varpelev, Klippinge.
 Brynhild Rasmussen, Sandevaag, Færøerne.
 Else Rasmussen, Højby, Odense.
 Ulla Rosengaard, Polensgade 1, København.
 Ragnhild Rosenkilde, Ømark, Nørager.
 Inga Rolby, Hjortholmsvej, Holte.
 Thea Schmidt, Vibøge, Skovby, Als.
 Karen Søndergaard, Sejrsvej 16, Silkeborg.
 Carla Timmermann, Strandvej 137, Hellerup.
 Cecilie Tychsen, Røkjær, Jejsing.
 Eva Westphal, Rønninge, Ullerslev.

5 Mdr.s Husholdningskursus fra 3. November 1936

Hellen Behrendt, Tranebjerg, Samsø.
 Lise Brøndum-Nielsen, Højlandsvangen 19, Brønshøj.
 Gerda Christensen, Krøjerup, Sorø.
 Inge Christensen, Vindinge, Lamdrup.
 Pipaluk Freuchen, Enehøje, Nakskov.
 Harda Guldbandsen, Magleøgade 4, Korsør.
 Valborg Hansen, Caroline Amalie Skole, Gudme.
 Else Jacobsen, Godthaabsgaarden, Lejbølle.
 Grethe Jensen, Dyrslægeboligen, Gimlinge.
 Ingeborg Jensen, Ferritslev Savværk, Ullerslev.
 Rigmor Jensen, Atbjerggaard, Fodby.
 Inger Jørgensen, Borupgaard, Slagelse.
 Helga Vang Lauridsen, Skovbryn, Hjallesø.
 Astrid Palle, Gunslevmagle, Eskildstrup.
 Asta Pedersen, Mimersgade 15, København.
 Gerda Westphal Petersen, Annasvej 128, Hellerup.
 Karen v. Holstein Rathlou, Ulrikkenborgvej 100, Lyngby.
 Henny Ravnkilde, Gl. Jernbanevej 47, Valby.
 Georgebelle Smith, Berea, Kentucky, Amerika.
 Agnes Sørensen, Raarupgaard, Raarup.
 Hanne Thiele, Langelinje 53, Odense.
 Tine Zylstra, Pietersbierum, Holland.
 Cecilie Østrup, Skaarupøre, Skaarup.

Aarskursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder.

Marie Olesen, Forskolelærerinde, Rubjerg, Gjøstrup, 1935.
 Signe Damgaard Jensen, Forskolelærerinde, Ikast.
 Astrid Jørgensen, Friskolelærerinde, Vejstrup, 1936.
 Thia Jørgensen, Realskolelærerinde, Christiansfeld.
 Anna Sofie Lawaetz, exam. Lærerinde, Sønderup, Skelskør.
 Karen Petersen, exam. Lærerinde, Astrup, Kjellerup.
 Simigak Olsen, Holsteinsborg, Grønland.

Øvelsesskolen Oktober—December 1936.

Ellen Anderschou, Sct. Pedersgade 21, Slagelse.
 Kirsten Buhl, Dyrslægeboligen, Græsted.
 Grethe Elsebeth Hansen, Dyrslægeboligen, Helsingør.
 Lise Hansen, Jyderup.
 Margit Nielsen, Hellerupgaardsvej 14, Hellerup.
 Margrethe Øllgaard, Præstegaarden, Asperup.

Besøgende Elever i Modelkøkkenet.

Fru Ingeborg Bang, Nybrovej, Lyngby, (Maj—Sept.).
 Anna Johnsen, Houen, do.
 Inger Klubin, Slagelsegade 9, København do.
 Rosa Stefansdottir, Akurejri, do.
 Inger William, Korsgade, Svendborg, (Maj—Juni).
 Gertrud Holm Clausen, Stubberupholm, Faarevejle,
 (Aug.—Sep.).

Instruktionskursus for Lærerinder og Ledere af Husger-
 ningsundervisningen i Ungdoms- og Aftenskolen afholdtes
 den 19. og 20. Oktober med 43 Deltagere.

Ungdoms- og Aftenskolen har været besøgt af 112 Deltagere.

Skolekøkkenundervisning givet 28 Børn fra Pedersborg,
 Borød og Krøjerup Skoler.



*Mange af tidligere Elever og tidligere Husholdningstærerinder har
 det sidste Aar faaet eget Hjem. Saaledes er Karen Krohn blevet gift
 med Manufakturhandler Hee i Sorø — Vibeke Wiwel med Reservelæge
 Ovnbøl, Holstebro — Martha Frederiksen med Gdr. Holmslund, Ulbølle
 — Helga Heidmann med Gdr. Jensen, Gislev — Else Taarning med
 Proprietær Graae, Stenløse — Birthe Westergaard med Tandlæge Ing-
 vertsen, Struer — Lis Christiansen med Boghandler Creutz, Æreskøbing
 — Grethe Eriksen med Købmand Engell, Rønne — Ruth Ihlemann
 med en Kontormand Hansen, København — Tove Almind med Sagfører-
 fuldmægtig Frølund Thomsen, Roskilde — Karin Eliasson med Reserve-
 læge Gudmund Toft, Ringsted — Asta Jørgensen med Gartner Thinning,
 Fredensborg — Kirstine Olsen med Gdr. Thimsen, Snoghøj — Grethe
 Beyer Andersen med Forpagter Eggertsen, Krumstrup — Astrid Sand-
 holt med Gdr. Egeskov, Lejrskov — Gudrun Lunden med Ingeniør
 Thonbo Rasmussen, Aalborg — Elna Korsager Madsen med en Køb-
 mand i Aarhus — Gudrun Christensen med Gdr. Pedersen, Tygestrup,
 og Karen Bjerre med Overretssagfører Bronee, København.*

*Baade alle disse, og de mange andre af vore tidligere Elever, der
 har kunnet stifte eget Hjem, vil vi af Hjærtet ønske til Lykke dermed,
 ønske, at de maa faa Kræfter og Lykke til at klare baade Arbejdet og
 Økonomien, samt alle de Opgaver, som deres Hjem giver dem — ja Lykke
 til at blive „Livet i Huset“, blive deres Kære til Støtte og til Glæde.*

M. L.



Til Billedbladene.

—0—

Gennem de mange smaa Billeder vil vi gennem Aarsskriftet ogsaa gerne give Læserne et Glimt og et Indtryk af Livet paa Ankerhus. Paa første Side ser man Viceskoleledirektør Svane og cand. polyt. Fru Helga Bielefeldt, der lige har censureret de vordende Husholdningslærerinder i Regning og Frk. Sahl og Frk. Grymer (den sidste desværre for sidste Gang) der har bedømt 1ste Aars i praktisk Arbejde. Dernæst er der et Snapshot af Idyllen ved Tuel Sø og et karakteristisk Billede af Johanne Jørgensen paa Ilovedtrappen, et lille Billede af Sønderjyder fra sidste Aar, af vore gamle Venner i Pedersborg, Marie og Chr. Andersen — af Edith fra Vejen og de andre unge, der er paa Vej, og af de nybakte Husholdningslærerinder og Vinterens Grønlænding, Islænding og Færing.

Paa andet Billedblad ser vi, foruden et Billede efter Oprykningsprøven af de nuværende 1ste Aars Lærerindeelever, et Udsnit af Bestyrelsen for Foreningen Ankerhus og for neden en Række tidligere Medhjælpere, der er kommet til Aarsmøde. Dernæst er der til venstre tre Billeder fra det kejserlige, habsburgske Hærtugbesøg og nedenunder K. B. og Frk. Jensen paa Rosentrappen, og saa har vi faaet et „Barnebarnebillede“ med fra Bornholm, Gerda Koføed fra Langedeby med sin lille Else — men desværre ikke vort kønne Brudepar.

Paa det tredje Billedblad ser vi Filmsfotografen i fuld Sving i Anledning af nogle Situationer, der ønskes taget til den nye Husholdningsfilm, hvor Minna Schrøder spiller Primadonnaens Rolle. Og gennem Rosengangen skimter de unge Piger Pedersborg Kirke. Neden under ser man et Par „gamle“ Feriegæster og ved Siden deraf Sommerens nordiske Elevflok. Derunder har vi Fanø repræsenteret ved Siden The Ata, den skønne Indianerprinsesse, der kommer med M. L. efter at have været nede og med stor Fornøjelse børstet Grisene og rundet Blommehaven. Dernæst er der et Billede fra forrige Aars Elevmøde og Sommerens Husholdningselever ved gl. Ankerhus.

Med sidste Side vil vi gerne ønske godt Nytaar. Vi ser der Skolen og Husholdningsregensen i Sne og ved Siden de seks friske Piger fra Øvelsesskolen udenfor deres Portdør. Desuden er der et lille Billede øverst oppe af Peter Dams Bibliotek og nedenunder „Gaarden“ et lille Billede af Landsbyens Skolekøkken, men desværre er baade Rækken af Skolekøkkenlærerinder, som der hører til, og Skolens Bygmester M. Langkjær og Fru L. „faldet ud“. Men til Gengæld myldrer nogle af 2det Aars med Frk. Sejrv ved deres Side frem og sammen med de 5 Mdr. Husholdningselever i tre Grupper ønsker de godt Nytaar. Men alle ønsker vi ogsaa en

Glædelig Jul!



Godt Nytaar!



Ankerhus afholder:

- 2 Aars Kursus til Uddannelse af Husholdningslærerinder.**
 - 16 Mdr.s Kursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder.**
 - 5 Mdr.s Kursus for unge Piger i Husmodergerning.**
 - 3 Mdr.s Kursus for Viderekomne og enkelte andre Kursus.**
- Studerende Elever modtages.**