



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

AARSSKRIFT
FOR
FORENINGEN ANKERHUS

1942

UDGIVET AF
FORENINGEN ANKERHUS

Sorø Bogtrykkeri A/S Gudmund & Kai R. Krog
1942

Aaret 1942.

Af Magdalene Lauridsen.

—o—

Dette Aar er blevet saa stærkt præget af de mange nye Skolelove, Undervisningsminister Jørgen Jørgensen lykkeligt har naaet at føre igennem, at det i Forbindelse dermed følgende kommer til at gribe saa stærkt ind i vore Forhold paa Ankerhus og i mit personlige Liv — at jeg synes, vort Aarsskrift først maa berette derom.

Det, der er sket, er, at Husholdningsseminariernes Forhold er blevet lovfæstede i Lighed med Folkeskoleseminariernes, og at de vil faa den samme Statsstøtte som disse, hvilket ikke alene skulde betrygge deres Fremtid, men ogsaa skulde blive en økonomisk Lettelse for de unge Kvinder, der vil uddanne sig til Husholdningslærerinder. Og Husholdningsskolerne er med Tilskud og Anerkendelse fuldt ud blevet ligestillet med Landbrugsskolerne.

Husholdningssagen har faaet meget mere, end der er drømt om, har Jørgen Jørgensen smukt udtalt, dertil har jeg svaret nej, men vi har faaet meget mere, end vi havde ventet. Og det har været vidunderligt at opleve den Forstaaelse og Interesse, hvormed Sagen har været ført igennem Forhandlingerne paa Rigsdagen.

Først at overvære Forelæggelsen og første Behandling i Folketinget, hvor navnlig de kvindelige Repræsentanter, Fru Nina Andersen, Frk. Gerda Mundt og Fru Gautier Schmidt anerkendende og indtrængende anbefalede det forelagte Lovforslag — og hvor Fru Gautier Schmidt skildrede den Glæde det maatte være for dem, der havde været med til at rejse denne Sag, nu at opleve den fulde Anerkendelse.

Men om muligt endnu mere højtideligt blev det, da Loven om Tilskud til Husholdningsskoler og -Seminarier af Undervisningsministeren blev forelagt i Landstinget og alle Landstingets Medlemmer staaende vedtog Loven, efter at Landstingsmedlemmerne Fru Malling Pedersen og Fru Dahlerup Petersen havde talt Hjemmets Sag, som derigennem skulde støttes, og efter at Loven med nødvendige Pauser var gaaet til anden og tredie Behandling — saa det var en følt Tak, vi Kvinder, der var samlede bagefter, med Glæde gav Undervisningsminister Jørgen Jørgensen for den givne Gave.

Og saa har Revisionen af Aftenskoleloven og Loven om Ungdomsskole for den ufaglærte Ungdom og Supplering af Lovene vedrørende Indførelse af Skolekøkkenundervisning i alle Landets Skoler naturligt medført Ansættelse af baade en særlig Husholdningsinspektør og en særlig Skolekøkkeninspektør, hvorved jeg fritages for det Arbejde, jeg tidligere har haft som Ministeriets Konsulent vedr. Ungdoms- og Aftenskolen og Skolekøkkenundervisning paa Landet.

Sorø Husholdningsskole, som jeg sammen med Fru Eline Eriksen paabegyndte 1895 som den første i sin Slags, blev givet mig som en Opgave. Husholdnings-Aftenskolen, jeg fik Lykke til at begynde 1900, er mit Hjertebarn — og Skolekøkkenundervisningen paa Landet, som jeg sammen med min Mand, Seminarieførstander Peter Dam, fremsatte Forslag til 1912, har jeg jo ogsaa haft den Glæde at se gennemført. Jeg har altsaa ikke alene opnaaet at se ført ud i Livet mere end jeg havde ventet, men næsten alt det, jeg har drømt om.

Ellers prægedes Aaret jo stærkt ikke alene af Krigen og dens Følger, men ogsaa af den frygtelige tredie strenge Vinter, som tog Danmarks Hvedemarker, lukkede Fjorde og Sunde og bragte Kuldenød ind i de tusinde Hjem, som bandt Jorden i Frost til henimod Maj — og dermed tog Foraaret fra os. Og Sommerens Kølighed og store Nedbør gav saa stor en Høst som ikke ofte før — en Høst, det dog blev overordentlig vanskelig at faa bjerget. Alt i Na-

turen er blevet saa voldsomt og uberegneligt, Regn, Kulde, og Varme har skiftet saa hurtigt, at man er kommet til kort, Vinteren tog de sidste Cox orange og de gamle Mirabeller. Den trestammede ægte Kastanie sprængtes ogsaa af Frosten, men af dens Ved dannedes den herligste, store, runde Bænk med Stammen som Midtpunkt. Atter et Bevis for, at naar de gamle bukkes under, skabes der Plads til de unge.

Selve det gaaede Skoleaar paa Ankerhus er, trods disse forrykkede Tider, gaaet forholdsvis normalt med god Tilslutning til de forskellige Kursus. — 31 dimitteredes som Husholdningslærerinder, 12 som Skolekøkkenlærerinder og 16 deltager i det nuværende 10 Mdr. Kursus, 32 fortsatte paa 2det Aars Kursus og 40 begyndte det 2-aarige Lærerindekursus til Maj, 30 5 Mdr. Husholdningselever deltog i Sommerskolen og 28 deltager i det nuværende Vinterkursus. Saa har der været 34 Lærerinder paa Instruktionskursus, 62 Elever i Ungdoms- og Aftenskolen og 45 Børn til Skolekøkkenundervisning.

Marie Broholm fra Fyn, der i en Aarrække var Lærerinde hos Frk. Sejerø paa Erritsøhus, har fra Maj overtaget Stillingen som Husmoder paa Husholdningsregensen, og Johanne Jørgensen har vi ogsaa faaet tilbage. Hun bor paa Regensen, sidder for den ene Bordende, ringer som i gamle Dage til Morgentur, synger for og er til Hjælp, hvor vi gerne vil have hende, og Henny Langkjær har afløst Misse Madsen i Modelkøkkenet og Didda Danielsen Helga Sunesen i Seminariekøkkenet, Karen Larsen har overtaget Gymnastikken og Haandarbejdsundervisningen, og Martha Dyrby Privatens Køkken. Kirsten Uhre, saavel som Helga Sunesen og Ellen Rasmussen skulde nemlig ud og se sig om og Anna Madsen hjem, men lagde dog først Vejen om ad Borrehus. Frk. Rasmussen drog til Askov, Frk. Sunesen til Hadsten og Frk. Uhre har taget Arbejdet op i Sønderjylland med Graasten som Hovedkvarter — og til Sommer har Eli Laudrup lovet at komme tilbage som Lærerinde.

De nye Husholdningslærerinder dimitteredes den 21. Marts. Fru Lauridsen bød velkommen til Festen for dem, og navnlig da de Forældre, Slægtninge og Venner, der trods de store Trafikvanskeligheder var naaet frem. Og de mange Fædre og Mødre fra Jylland, Fyen og Flensborg, der har været paa Vej og desværre ikke er naaet at komme over Storebælt paa Grund af Isforholdene trods det, at de havde ventet derpaa i tre Dage — vød vi deler Dagen med os i Sind og Tanke, udtalte det næsten underlige i, at vi trods alt, hvad der har ramt vort Land, alligevel kan samles til en Fest som denne og atter faa Lov til at afslutte et Lærerindekursus og opleve, at i disse Tider kan med Billigelse af alle de politiske Partier paa Rigsdagen forelægges frisindede, betydningsfulde Skolelove. Lad os i Haab og Tro paa, at det snart maa blive Foraar i Danmark synges „Velkommen Lærkelil“.

Dagen fik et særligt, festligt Præg, ved at Fru Ulla Pedersen, Undervisningsministeriets Tilsynsførende, selv gammel Elev fra Ankerhus, gav en historisk Oversigt over Fru Lauridsens Virke. Hun dimitterede de unge Lærerinder i Opfattelse af, at de har forstaaet, at deres Opgave er baade faglig og kulturel, og at de havde gjort et godt Arbejde i deres Uddannelsestid, og ønskede de unge Lærerinder til Lykke og udtalte Haabet om, at de alle vilde fylde deres Plads i Livet og gaa ud og gøre Ankerhus Ære.

Meget er gaaet ud fra Ankerhus af nye Strømninger, nye Tanker afprøvedes og udsendtes. Fru Lauridsen har stadig taget nye Opgaver op og har set det vokse om sig — og endda faaet Tid til at sysle med Smaating som Zinkvaske og andet. Christensen, Tune, sagde engang, at Fru Lauridsen har den Tro paa Ideerne, som kan flytte Bjerge! — Hun er primus motor i alt Husholdningsarbejde, hun er trofast, ydmyg og kærlig, hun er aldrig færdig, altid paa Vej. Hun har ofret sit Liv for sin Hjertesag, en Sag, som trænger og som kræver, at vi gør, hvad vi kan. Lad Fru Lauridsens Liv være et Forbillede for os.

Fru Ulla Pedersen sluttede med at citere Peter Dams Digt:

„Hører i Kongebrolindenes Susen,
fødes og stige, synke og dø —“

Rørt og betaget af Minderne takkede Fru Lauridsen for den smukke Hyldest, hvorefter man sang „Maaske ikke min Vej...“. Og Fru Lauridsen ønskede de unge Lærerinder til Lykke og udtalte: Nu ønsker vi, at Uddannelsen maa blive jer til Nytte, at I maa komme i Vej, faa fat. Giver I Tid, kan meget naas. Det har maaske været min Styrke at kunne give Tid, saa jeg har set det, jeg har drømt, komme frem paa naturlig Vis. Gid I maa faa Tjenersind til Velsignelse for dem, I skal arbejde for, og for Hjem, Skole og Land — skabe Tryghed mellem Mennesker.

Ved det afsluttende Fællesmaaltid talte Folmer Dam for de unge Lærerinder, takkede dem for solidt Arbejde og menneskelig Godhed; Fru Wille Jørgensen talte ud fra Ordet „Sit Fædreland skylder man alt“, og opfordrede de unge Lærerinder til at gaa ud og gøre et godt Arbejde for Danmark.

Landstingsmand Gudiksen talte som „Forælder“ om den menneskelige Karakters Værdi, takkede Skolen for det, den ogsaa gav for at styrke denne. Revisor Jarling, Odder, takkede ligeledes Skolen og dens Lærere for det, de havde betydet for deres Døtre.

Karen Broholm takkede paa sine Kammeraters Vegne i en meget smuk Tale Skolen og dens Lærerkæfter for de to gode Aar. Aldrig er vel en Skoletid begyndt under mere usikre Forhold end vor, knapt en Maaned efter den 9. April.

Fru Ulla Pedersen overrakte under Jubel Fru Lauridsen et stort Paaskeæg fyldt med lysegule Smaakyllinger som Symbol paa hendes Virke.

Frk. Vestergaard, Sorø Husholdningsskole, ønskede at de sidst udklækkede Kyllinger maatte drage ud og gøre Gavn i det danske Folk. Trier, Vallekilde, sagde en Gang „Lev i dit Værk, mens det øves“, Lykke til at faa den Sindets Rigdom, der er mere end Penge for udført Arbejde.

— Og saa sluttede det smukke Samvær med „Guds Ord det er vort Arvegods“.

Vinteren, navnlig den sidste Del, præges paa Seminariet selvfølgelig af de stundende Eksamener, men trods Slid og Nervøsitet er det jo alligevel baade fornøjeligt og tilfredsstillende at arbejde hen mod et Maal. Og vi undres hvert Aar over, at disse unge Kvinder kan naa at faa den Indsigt paa de mange forskellige Omraader, som en Husholdningslærerindeeksamen omfatter — og den Husholdningsudstilling, som 2det Aars er med til at ordne i Oktober Maaned, viser ogsaa, at de naar at faa Samling og Overblik over Problemerne. Og det er da ogsaa med Fortrøstning til, at de nok skal arbejde videre, at man sender dem ud, og det er dejligt at se, hvor de allerfleste arbejder sig frem. Det bidrager selvfølgelig ogsaa deres kraftige Førelser meget til — og selvom det bliver til deres egne Sektionsmøder og Instruktionskursus, de fortrinsvis søger, kan man da kun glæde sig derover, og et lille Besøg faar den gamle Skole jo da ogsaa af og til, naar der indbydes til Aarsmøde og Vejen falder forbi.

Sommertiden er jo Saa- og Grotiden, og livgivende er det at møde de unge, naar de glade og friske med et venligt Smil i Øjet iler fra Køkkenen til Skolestue, naar de i sluttet Trop gaar deres raske Morgentur, myldrer rundt paa Gange og Plæner, kommer farende med en spændende munter Indbydelse til Leg, Havefest, Komædie, eller hvad de nu kan finde paa, for at glæde Kammerater og Lærere.

Ja, Skolelivet er herligt Hellig og Sønn, naar man er saa lykkelig at have Elever, der villigt og med Glæde gaar ind under Skolens Skikke, ikke mindst, naar de med deres lyse Stemmer synger Morgensang i Salen eller sidder tæt en Søndag Morgen i de gamle Stuer, naar „Den signede Dag“ synges eller Adventslydene tændes.

Af Besøgende har vi selvsagt ikke kunnet se mange hverken fra Udland eller pr. Bil, men vi fik dog en lille Visit af Kirsti Dajmen, Kerthe Silhvonon og Margit Silfver fra Finland, og en Søndag Aften fik vi et fornøjeligt lille

Bilbesøg af Justitsminister Thune Jacobsen og Hustru — og Folketingsmand Erik Appel og Pastor Vedde og Enrico Bjerre fandt Vej til vor Morgensang. Og saa fik vi saadant dejligt Besøg til Sct. Hansaften af Frk. Lynghof, der som Kursusdeltager for 20 Aar siden bivaanede den højtidelige Nedlæggelse af Grundstenen til Seminariets Hovedbygning, hvor Landbrugsminister Kr. Pedersen murede den første Sten, Murermester S. Langkjær den anden og Margaret den tredie. Og Alma Andersen, Forstanderinde for Husassistenternes Fagskole, gav mig ogsaa et rart Søndagsbesøg med Drøftelse af Minder fra hendes Ankerhustid for 30 Aar siden. — Og en smuk Sensommerdag fik vi den Glæde at se Redaktør Hans Jensen, der siden er rundet de 90 Aar, og Frk. Dagmer Petersen, paa gl. Ankerhus — et saadant Besøg kommer til at høre til Mærkedagene, ogsaa fordi de knytter Forbindelse med gamle Dages Glæder, Oplevelser og Frisind.

Mange gode „Tirsdaysaftener“, den ugentlige Aften da vi er samlet til Foredrag, Musik og Oplæsning, har Aaret egentlig givet os, bl. a. har Forstander Nørgaard holdt Foredrag om „gamle Højskoletider“, Fru Sigrid Trier Hansen har ikke alene talt om Ansvar, men ogsaa læst for os sin Mands Skuespildigt om „Tovelille“, hvis Historie hører Sorøegnen til, Fjenneslevlille og Pedersborg. Redaktør Pakaci har fortalt om Balkan, Professor Berendsohn om det finske Epos „Kalevala“. Forstander Sieverts læste Valdemar Rørdams Skuespil „Generalen“, Fru Elise Bjerre har fortalt om Fru Charlotte Schrøder, hvis Hundredaarsdag det for nylig var. Og Forstander Tormod Jørgensen har talt, spillet og sunget for os, og den unge Sangerinde fra Ferupgaard, Elisabeth Egelund, har glædet os med sin Sang.

Ved Instruktionskursuset talte den nyudnævnte Statskonsulent for Ungdomsarbejdet, Johs. Novrup, og traf mellem Skolens Elever 15 af sine gamle Askovelever; ved samme Møde traf Karen Sloth ogsaa 5 af sine gamle Elever fra Salling Ungdomsskole.

Og jeg fik den Glæde og Eleverne den Oplevelse, at

Gaardejer J. Finderup Jacobsen fra Thorning, fra min Moders Hjemby, læste Blichers Æ Bindstow, for os, — Ikke alene blev min Mors Tid, ved dette Besøg saa nærværende, men ogsaa Bedstemoder, Grethe Eskildsens ejendommelige rige fortællende Evne blev saa levende saavel som Slægtslivet paa Thorning Østergaard.

Naar man kommer op i Aarene, lever længe nok, vil Mindedage og Jubilæumsdage navnlig møde een; personlig skulde de egentlig derfor ikke være noget særlig fortjenstfuldt, men det kan alligevel være ganske festligt og morsomt at blive hilst med Blomster og venlige Ord, men to Skolejubilæer danner dog en Undtagelse. Frk. Vestergaard kunde fejre sit 25-Aars Jubilæum som Leder og Ejer af Sorø Husholdningsskole, som hun overtog efter Fru Eriksens Død 1916 — og det var et festligt Gilde, hun i den Anledning holdt for sine Venner og gamle Elever, og det gjorde Frk. Synnøve Lund ogsaa, da Silkeborg Husholdningsskole kunde fejre sit 40-Aars Jubilæum. Den blev oprettet af min gode og kære Ven fra de unge Aar, Gudrun Jørgensen, der senere blev gift med Provst Heegaard, Spentrup. Og siden jeg fik Anledning til at se paa Hus til denne efterhaanden store og skønne Skole, har jeg haft et Fristed der, hvad baade jeg og mine skønner paa.

Vor søde, lille Børnehaven har vi maattet opgive fra 15. August, den vi efter min Mands, Peter Dams Død 1918 fik oprettet i hans Forskoleseminarium sammen med Biblioteket 1919, og som Marie Andersen med megen Forstaaelse og Dygtighed har ledet de sidste 20 Aar. Saaledes afsluttes det ene efter det andet, Led glider efter Led, men vi har jo da Lov til at tro, at alle Ting kan blive af Betydning for det, der skal leve videre. Grunden til, at vi maatte opgive Peter Dams Børnehaven var dels den, at Frk. Andersens Hjem i Verup for længere Tid ikke kunde være hende foruden, og vi saa de sidste Vintre havde haft urimelige Vanskeligheder med at faa Brændsel tildelt og skaffet til Veje.

Inden jeg slutter Aaret 1942, vil jeg gerne af Hjertet takke alle de gode Medarbejdere, Ankerhus har haft, takke

dem for godt og dygtigt Arbejde i Erkendelse af deres Betydning for Skolens Trivsel. Og jeg vil specielt gerne have Lov til at takke Thea Rasmussen, min sikkert uforlignelige Sekretær for travlt og fornøjeligt Samarbejde. Naar jeg har kunnet klare, foruden det daglige Skolearbejde saa nogenlunde, det ikke ringe Arbejde, der har været forbundet med Hvervet som Ministeriets Konsulent vedrørende Husgerningsundervisningen i Ungdoms- og Aftenskolen og navnlig Skolekøkkenundervisningen paa Landet, med Indretning af de nye Skolekøkkener, skyldes det for en stor Del hende.

Jeg har haft den Glæde, at min Datter Margaret Lauridsen, den 26. August af Undervisningsministeriet blev godkendt som Medforstander for Husholdningsskolen Ankerhus — og at blive beskikket fra 1. Oktober 1942 til 30. September 1946 til Medlem af Undervisningsministeriets Husholdningsudvalg.

Og saa bliver jeg 70 Aar Paaskedag, det seneste den Dag overhovedet kan falde. Og som „Tjenestemand“ maa man jo med den Alder trække sig tilbage. Paa den Maade vil jeg ogsaa prøve at blive tjenende, gaa til Side, for at yngre Kræfter kan komme til, de som repræsenterer den nye Tid — og da alt det, der er stræbt efter, nu er lovhjemlet, vil det kun være naturligt. Jeg har derfor fra det nye Skoleaars Begyndelse til April 1943 bedt Frk. Marence Tarp om at overtage som Bestyrerinde og Husmoder, Tilsynet med Husholdningsseminariet Ankerhus, og det ved jeg, at hun paa sin stilfærdige, betænksomme og smukke Maade vil gøre til Gavn for Seminariet og dets Elever.

Og Folmer Dam har jeg bedt om som Overlære (Forstander) at tage Ledelsen af den teoretiske Del af Undervisningen, hvad han jo faktisk har haft de sidste Aar, og alle ved jo, at saa er den Side af Uddannelsen i gode Hænder, og vil blive ført saa langt frem som Forholdene gør det muligt.

Fru Johanne Wille Jørgensen har jeg ogsaa bedt om at være Medleder af Seminariet og som Laboratoriefor-

stander at være med til at fortsætte det Arbejde, der førte hende til Ankerhus 1930, og som har betydet saa overordentlig meget for det Kontrolarbejde og det Forsøgs-Arbejde, der senere er taget op.

Den fremtidige og endelige Ordning af Seminariets Ledelse og Forhold, maa selvfølgelig finde Sted i Forstaaelse med Undervisningsministeriet.

Som Formand for den selvejende Institution haaber jeg dog at kunne faa Lov til at fortsætte endnu en lille Tid — og derigennem bevare Forbindelsen med de tidligere saavel som de kommende Elever og deres Hjem.

Til dem, der synes, at der i Anledning af de 70 Aar skal festes, vil jeg gerne sige, at det blev gjort saa smukt, da jeg blev 60 Aar, at jeg ikke kan tage imod mere.

Ofte har jeg sagt, at Maalet maa være at overflødiggøre sig selv; nu har jeg naaet det, synes jeg, og haaber at faa Styrke til med Glæde at kunne gaa ind under Fremtidens Kaar.

Den personlige aandelige Udvikling som kun de færreste magter at give gennem aandsbaarne Ord — kan ogsaa indirekte fremmes gennem beskedent ærligt Arbejde — og der har Læreren i Ungdoms- og Aftenskolen saavel som i Hus-holdningsskolen en betroet Opgave.

M. L.

40 Aar.

—o—

Der er i Aar, i al Stilhed, fejret et Jubilæum! Det er 40 Aar siden Fru Magdalene Lauridsen begyndte sin Skolegerning paa Ankerhus. Selv om Mærkedage ikke egentlig fejres, giver de vel altid Anledning til et Tilbageblik og til en vis Vurdering af Dagene, der er gaaet!

Ser vi 40 Aar tilbage — laa der langt uden for Byen, en ensom Bygning paa Bakken ved Pedersborg Sø. Bygningen laa, som de fleste Nybygninger, nøgen, uden et Træ til at skærme. Men trods Storme, der søgte at feje den væk, holdt den Stand. Nu er den ensomme Bygning blevet fulgt af mange Skoleafdelinger, blevet en lille Landsby for sig, skærmet af høje Træer og samlet i et skønt Parkanlæg.

Det er den ydre Side, det er Rammen om den Kvindes Værk, der med utrættelig Flid og Energi, der med Ildhu, Uegennyttelighed og aldrig svigtende Mod og Taalmodighed førte sin Sag igennem.

Der er gennem de 40 Aar oplært en stor Skare af Unge som Husmødre og Vejledere i det huslige Arbejde, og Fru Lauridsen har altid haft en sjælden Evne til at opdne sine Elever, indgive dem Respekt for deres Arbejde og indstille dem til ikke at være bange for at tage fat eller at sætte Maalet højt og gøre det rette.

Indenfor Skolens Rammer er der naaet langt talmæssigt — men der er ogsaa naaet til Anerkendelse og Respekt.

Ligesom Skolearbejdet er vokset frem, er Husholdningsarbejdet ud over Landet vokset, saa det nu agtes værdigt til, at der ifølge Lov nu skal rejses Skolekøkkener i hvert Sogn Landet over. Ogsaa her har Fru Lauridsen med sin Energi, og Evne til at gribe det rette Øjeblik, sin meget store Andel i, at der er naaet saa vidt!

Marence Tarp.

Runde Tal.

—o—

Det er 40 Aar siden Fru Magdalene Lauridsen byggede Villaen „Gl. Ankerhus“, og flyttede ind der med sine første Elever.

Det er 35 Aar siden Dr. Steen kom til Ankerhus for at lede den teoretiske Udervisning paa sin geniale Maade.

Det er 30 Aar siden P. Dam oprettede sit Forskoleseminarium.

Det er 30 Aar siden Foreningen „Ankerhus“ stiftedes.

Det er 25 Aar siden Fru Lauridsen tilbød at nedlægge Husholdningsseminariet for at fremme en Nyordning af Uddannelsen af Husholdningslærerinder.

Det er 25 Aar siden Fru Ulla Pedersen blev Elev paa Ankerhus.

Det er 25 Aar siden vi ved Aarsmødet maatte tænde Karbidlamper og Stearinlys — og Skolen fik elektrisk Lys.

Det er 25 Aar siden Frk. Ingefred Juul Andersen, Husholdningslærerindeforeningens stoute, dygtige Formand, var Elev her.

Det er 20 Aar siden Frk. Marie Andersen, blev Leder af Peter Dams Børnehave.

Det er 20 Aar siden Folmer Dam med sine rige pædagogiske Evner blev Lærer ved Skolen.

Det er 15 Aar siden Fru Lauridsen blev Undervisningsministeriets Konsulent i Ungdoms- og Aftenskolen.

Det er 10 Aar siden Johanne Jørgensen blev Seminariekøkkenets dygtige, hjælpsomme Assistent og Forsanger.

Det er 10 Aar siden Frk. Olga Reppien og Frk. Ebba Drewes flyttede over paa Seminariet.

Det er 10 Aar siden Frk. Margaret Lauridsen overtog Ledelsen af det 5 Mdr.s Kursus i Skolekøkkenet.

M. T.

Husholdningsundervisning og almen Dannelse.

—o—

Den nye Lov om Husholdningsskoler bestemmer, at deres Undervisning foruden at være faglig skal være almen dannende. Udtrykket skal næppe forstaas i Retning af Overfladedannelse; det kan ikke være Bordskik, stilfuld Optræden og deslige, der tænkes paa, selv om saadanne Emner ogsaa bør medtages og har været medtaget i Husholdningsundervisningen. Nej, Vendingen maa forstaas saaledes, at der skal gives Undervisning, som kan virke udviklende paa de unge Pigers Sind, som kan være med til at danne dem som Mennesker, give dem Forstaaelse af Livets Vilkaar med Rod i Fortiden og Udsyn til Fremtiden, saa de kan blive værdifulde Borgere i deres Fædreland og leve et rigere Menneskeliv, end de ellers vilde kunne.

Skal man gennem Husholdningsundervisningen opnaa noget af dette, vil det sikkert være klogt paa Husholdningsskolerne at indføre et Par nye Fag — som adskillige Skoler dog vist har haft paa Planen gennem mange Aar. Jeg tænker her paa Samfundslære og Husøkonomi. Begge disse Fag beskæftiger sig med det levende Livs Problemer, saa man ved deres Hjælp kan bringe disse klods ind paa Livet af Eleverne. I den rette Lærerkrafts Haand vil disse Fag uvægerligt vække Elevernes Interesse, og — da de rummer saa meget Sprængstof ved Paavisningen af de økonomiske og sociale Modsætninger — paakalde deres Medfølelse, Modsigelsestrang og Videbegærlighed, opflamme dem til aktivt Arbejde for Ændring af Uretfærdighederne i Samfundets og det økonomiske Systems Struktur og vise dem Samarbejdets løftende Kraft og indre Værdi.

Een Time om Ugen i hvert af de to Fag er ingenlunde for meget. Men medens Samfundslæren som Regel bedst gives gennem Foredrag, rummer Husøkonomien de største Muligheder for frugtbar Samtale og selvstændig Løsning af Opgaver. I Husøkonomien beskæftiger man sig jo med

Hjemmets og Dagliglivets tusinde Problemer, og det vilde være en underlig Pige, som ikke har et vist Kendskab til disse Spørgsmaal og fra Hjemmet en vis Indstilling overfor dem. Med Samtalen gaar det derfor let nok. Vanskeligere er det med Opgaverne, ikke fordi Løsningen af lette Opgaver vil overstige Elevernes Evner og Kræfter, men fordi det ofte kniber med Tiden. Kunde det ikke tænkes, at Skolerne lod Eleverne have en Eftermiddag fri til Løsning af Opgaver? Eller vil det være mere praktisk at samle dem en Aften om Ugen til saadan Beskæftigelse? Jeg har i alt Fald et levende Indtryk af, at det praktiske Arbejde levner Eleverne for lidt Tid til at gøre et tilfredsstillende Selvarbejde med de teoretiske Fag.

Naturligvis kan man i Samfundslære og Husøkonomi komme ind paa Fædrelandets og Verdens Historie. Men det bliver dog et meget begrænset Kendskab til disse Ting, man derved kan give Eleverne. Nu er det jo ikke saaledes, at vore Elever møder paa Skolerne uden historiske Kundskaber. Derfor tror jeg heller ikke, de skal have Historieundervisning i almindelig Forstand. Men man kan fremdrage Episoder og Eksempler fra Historien, der viser vor Rodfæstethed i Slægten, viser svundne Tidens Kvinder og Mænd i deres daglige Arbejde og i deres Kamp for Hjem, Frihed og Tro. Og er man ikke selv i Stand til at fremmane Billeder, der brænder sig fast i Elevernes Bevidsthed, saa kan man ty til Edda og Saga og den øvrige historiske Litteratur, saavel Prosa som Poesi. Mon noget Hjærte kan forblive koldt overfor Beretningen om Branden paa Bergtorsvold eller overfor Sagnet om Hagbarth og Signe? Vil ikke Mindet om Margrethes Stordaad eller Folkevisen om Niels Ebbesen bevæge selv det trægeste Sind? Kan noget Menneske forholde sig ligegyldigt overfor Kampene ved Dybbøl eller Begivenhederne den 9ende April? Maa ikke Eventyret om Andelsbevægelsen og Beretningen om Grønland vække Stolthed i alle danske Hjerter? Vor egen og vore Brødrefolks Historie er saa rig, saa ladet med alle menneskelige Egenskabers Fylde, saa fortvivlet nedslaaende

og saa ildfuld jublende, at den kan og vil ryste enhver, som har Øren at høre med, ud af Ligegyldighedens og Selvopgivelsens Kulde og Mørke. Her paa Ankerhus har vi sat Historien paa Timeplanen. Det er et Forsøg, og vi kan endnu ikke sige, hvordan det falder ud. Men vi haaber det bedste, og jeg vil tro, at denne Undervisning kan tjene som Modvægt mod en alt for ensidig Læggen Vægt paa det faglige Arbejde. Ikke at jeg undervurderer dette, jeg faar tværtimod med Alderen mere og mere Respekt for det som Middel, men ikke som Maal. Jeg har det bare saadan, og mon det ikke gaar mange som mig, at jeg ikke kan udholde at se Tidens og Begivenhedernes Vælde gaa næsten sporeløst hen over Hovedet paa de Unge. Hvis ikke disse haarde Tider kan tænde Idealernes Lys og vække Slægternes Kraft i Ungdommens Sind, da er vort Folk i Sandhed stedt i Nød. Og enhver, der har faaet Ungdom i Lære betroet, har derfor Pligt til at yde sit bedste i et sundt Folkelivs Tjeneste.

Folmer Dam.

Skolekøkkener som Hjertekamre.

—o—

Ved en Fest for Skolekøkkenlærinderne, der sluttede deres Uddannelse 1942 udtalte Fru Magdalene Lauridsen Ønsket om, at de mange dejlige Skolekøkkener, der indrettes Landet over, maa blive som Hjertekamre, hvor man gæstfrit staar i Døren og tager imod ikke alene Skolens egne Børn, men ogsaa Husholdningskonsulenten med Sognets Husmødre og Omegnens unge Piger med deres Husholdningslærerinder til Husholdningsundervisning i Ungdomsskole og Aftenskole.

Aarsmødet 1942.

—o—

Lørdag d. 5. Sep. begyndte Aarsmødet med en Sammenkomst i Salen — med lidt staaende Aftensmad og en munter Underholdning. Godt 150 tidligere Elever samledes med Skolens nuværende Elever, Lærere og Lærerinder, saa Salen fyldtes til sidste Plads. Hr. Folmer Dam havde skrevet en fornøjelig Revu om Aftenskolen 1943 — strejfende Tidens Ernæringsproblemer, de nye Aftenskolelove o. s. v. og viste tillige tilbage til de Spørgsmaal, der laa fremme for 20—30 og 40 Aar tilbage. Revuen indledes med en Velkomstsang, sunget af de unge Husholdningselever i deres klædelige Køkkendragter. Selve Revuen blev fremført livligt og kvikt af 1ste Aars Lærerindeelever. Mange gode Sange var indlagt i Revuen og gjorde fortjent Lykke.

Efter Underholdningen tog „Landsbyens Skolekøkken“ med Frk. Henny Langkjær i Spidsen imod Gæsterne til en Aftenforfriskning.

Søndagen oprandt med Solskin. Traditionen tro samledes man paa Plænen foran „Gamle Ankerhus“ til Morgensang. Kl. 10,30 afholdtes Generalforsamling. Formanden Frk. Margrethe Pedersen, Hadsten, aflagde Beretning om Foreningens Virksomhed i Aaret 1941 — Udsendelse af Aarsskrift — Aarsmødet m. v.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt og balancerede med et Overskud af godt 500 Kr. — Ved Bestyrelsesvalget var Frk. Ingefred Juul Andersen, Mosegaard, Frk. Ingeborg Mayland-Smith, Odense, og Fru Paula Egemose, Ringsted, paa Valg — og genvalgte. Tillige enedes man om, at udvide Bestyrelsen med 2 Medlemmer og valgte Frk. Margaret Lauridsen og Frk. Else Maarbjerg, begge Ankerhus. Som Suppleant valgtes Frk. Henny Langkjær.

Desforuden bestaar Bestyrelsen af Frk. Marga Teglbjærg, Tornemark, Fru Alice Dittmann, Snese, Frk. Margrethe Pedersen, Hadsten og Frk. Marence Tarp, Ankerhus.

Revisorerne Fru Ester Jølst og Fru Hilda Christiansen, Ringsted, genvalgte.

Til Festmiddagen samledes man i Salen, hvor Tale og Sang vekslede. Formanden talte om Foreningens Maal og dens Stiftelse for 30 Aar siden. Fru Ulla Pedersen takkede for sin Skoletid — og sin Lærerindetid — og rettede Takken til Fru og Frk. Lauridsen og Frk. Tarp. Gennem Tale og Sange af Hr. Dam tolkedes Skolens Velkommen til Gæsterne.

I Anledning af, at det er 40 Aar siden Fru Lauridsen flyttede ind paa Ankerhus, bragte Foreningens Formand Fru Lauridsen en Lykønskning og — lyserøde Roser.

Mødet fortsattes om Eftermiddagen med en lødige Musikunderholdning af Frk. Magdalene Jensens Nevø Hr. Bjørn Jensen, København, og Hr. Rosenbaum. De høstede stort Bifald. Derefter talte Hr. Folmer Dam om „Tiden vi lever i“ og man sang: „Det trænger ud til hvert et Sted, den haarde Strid herhjemme“.

Det egentlige Møde var dermed sluttet, og Formanden bragte Tak til Deltagere og til Skolen, og man sang: „Alt staar i Guds Faderhaand“.

Men da Trafikforholdene forbød de Langvejsrejsende at tage af Sted samme Aften — samledes man med Skolens Elever til en festlig Stund i Salen Søndag Aften — hvor bl. a. Frk. Nanna Bojsen glædede os med at „gaa til Klaveret“. Og saa fik vi igen i Aar Lov til at faa et Par gode Dage sammen — trods vanskelige Trafikforhold og andre Smaaavanskeligheder, der forud havde voldt Bekymring og Tvivl, om det nu ogsaa kunde lade sig gøre at gennemføre dette Aarsmøde.

M. T.

Det, det gælder om.

En Mand og hans Kone gik gennem deres Lader efter en ret ringe Høst. Manden klagede og var utilfreds, medens Konen hele Tiden fandt noget at glæde sig over. Saa udbroød Manden ærgerligt: „Jeg kan da ikke forstaa, at Du kan være saa glad, naar Du ser, hvor lidt Avlen fylder.“ Konen svarede: „Det kommer af lille Mand, du ser paa de tomme Steder, medens jeg ser paa de fulde.“

En af K. Bjerres gode Historier.

En Ja og Nej Vise

til Elevmødet paa Ankerhus d. 6. September 1942.

De syngende sætter selv ja og nej til.



Mel.: Den glade Kobbersmed.

Da vi var Børn og gik derhjemme, lærte Far og Mor os til at bruge Ja og Nej, de to, smaa, stærke Ord, med sund Fornuft og Maadehold paa ægte nordisk Vis — og sidenhen vi vedblev paa de Ord at sætte Pris! Baade Ja og Nej vil vi bruge paa vor Vej, vi bekræfter, Ja, og vi benægter med et Nej, gennem Krigens Tid, gennem Døgnets haarde Strid vil vi bruge de kære og kendte Ord med Flid.

Kan vi trods Rationeringen faa nok at spise?
Og vil vi helst beholde vore egne Grise?
Men bli'r vi dybt bedrøvede, hvis vi os slanker?
Og bli'r vi kede af det, naar Tobak der vanker?
Gennem trange Kaar frejdigt frem vi alle gaar,
thi ved Enighed overvindes onde Aar,
og vor Enighed kan slet ingen fra os ta',
vil vi hjælpes og enes? Jeg tror, vi svarer! —

Mon vi er mægtig glade for de høje Priser?
Og mon vi længes meget efter nye Kriser?
Men vil vi gerne trække vore egne Grænser?
Og skønner vi nu rigtigt paa de danske Jenser?
Vist har vi Censur, og det er en Hestekur,
men vort Folkevid sætter ingen Magt i Bur!
Tyng kan trykke dig, som den ogsaa trykker mig.
Kan den tæmme vort Lune? Jeg tror, vi svarer. —

Er vore Sind, som vore Stuer mørkelagte?
Er vort Humør forsvundet, saa vi blev forsagte?
Skal Tro og Tillid klinge i de danske Sange?
Skal Kærligheden blomstre i de danske Vange?
Med vort Haab, vor Tro vil vi bygge os en Bro
over Krigens Brand til en bedre Fremtids Ro.
Vil vi rives med i den vilde Asgaards-Rej
gennem Blod, Had og Grumhed? Jeg tror, vi svarer. —

Skal vi med Halen logre for de store Magter?
Og skal vi rolig taale, at de os foragter?
Vil vi med vore Brødrefolk staa trofast sammen?

Og vil vi dele Ærens Dag saavel som Skammen?
 For et enigt Nord drømmer vi en Fremtid stor,
 vi har svigtet før, men nu vil vi holde Ord,
 Skal vi lægge Syd eller Øst og Vest vor Vej,
 vil vi ændre vor Kurs? Jeg vil tro, vi svarer. —

Skal Kongens klare Bud af alle Danske følges?
 Skal Kærligheden til vor stolte Konge dølges?
 Skal vi med Flid og Omhu passe Dagens Gerning?
 Men skal vi om vor dyre Frihed kaste Terning?
 Kvinde, Barn og Mand tjener Konge, Folk og Land,
 for at Fred og Frihed kan lande paa vor Strand.
 Vi vil ingen ondt, men vor Ret vil vi nu ha',
 vil vi kæmpe for den? Jeg vil tro, vi svarer! —

F. D.

Maal og Midler.

En Røst fra Norge.

— 0 —

De sidste 7 Somres Ankerhuselever vil huske en dansk Stil, som hed: „Mine Grunde til at vælge en Husholdningsuddannelse“. I Norge, hvor det er Staten, som ejer Husholdningsseminariet „Stabekk“ Vest for Oslo, har Eleverne ved deres Dimission foretaget et Rundspørge blandt de 30 afgaaende Husholdningslærerinder og faaet Svar paa, dels hvorfor de kom, og dels hvad de ved Studiets Slutning mener at have faaet ud deraf. En af dem har fortalt derom i en Tale ved Afslutningsfesten: Nogle kom med et brændende Kald til at hjælpe deres Medsøstre; andre vilde først og fremmest have et Levebrød. Mellem disse to Yderpunkter svinger Svarene. For de fleste gælder det, at selve Skoletiden har uddybet deres Syn paa Lærergerningen; og de fleste koncentrerer sig om den Tanke, at deres fremtidige Arbejde skal være dette at hjælpe til at skabe gode Hjem.

Taleren fortsætter:

„Hjemmet afhænger mest af Husmoderen. Fra hende og fra det Hjem, som hun evner at skabe, danner der sig ligesom Ring paa Ring længer og længer ud i Samfundet, gennem Mand og Børn og dem, hun har i sit Brød. — Og Husmoderen eller den vordende Husmoder er det som skal være vor Elev. Vi ser, at vi har en vældig Opgave, et vældigt Ansvar over for vort Land. Det er ikke nok for en Husholdningslærerinde bare at lære fra sig af sin faglige Dygtighed, — hun maa give sig selv. Hun kan, som alle andre, ikke lade være at virke paa sine Elever, først og fremmest gennem Eksempel.“

Mon ikke ogsaa danske Husholdningslærerinder føler Sandheden af den norske Kollegas Ord?

Wed I. Sx.

Ungdoms- og Aftenskolen 1941—42.

— 0 —

Ifølge de Beretninger, der til ^{25/11} 42 er indkomne vedr. Husgeringsundervisningen i 1941—42, har der været undervist 24.337 Deltagere i 1393 Hold af 412 Lærerinder; desuden 1760 Deltagere i 118 Hold i Sommerhalvaaret 1942.

Af disse 1393 Hold er:

907	Hold undervist i Skolekøkkener (34 % paa Landet),
55	" " Skolestuer,
231	" " Forsamlingshuse,
132	" " private Hjem,
68	" " andre Steder.

Af de 24,337 Deltagere var:

11,502	mellem 14 og 18 Aar,
8867	" 18 og 25 "
3881	over 25 Aar, og 87 ikke opgivet.
7762	var Døtre af Landmænd,
3814	" " " Haandværkere,
3967	" " " Arbejdere,
1967	" " " Handlende,
2073	" " " Tjenestemænd,
4420	" " " Andre, 334 ikke opgivet,
6983	var hjemme,
8811	" i tjenende Stilling,
5329	" paa anden Maade selverhvervende,
3070	" gifte, 144 ikke opgivet.
426	Kursus er afholdt af Kommuner,
576	" " Husholdnings- og Husmoderf.,
196	" " Landbo- og Husmandsforeninger,
39	" " Aftenskoleforeninger,
84	" " Arbejdernes Oplysningsforbund.
72	" " Private og Andre.

I Aaret	1931—32	har der været	328	Hold med	5781	Delt.
"	1932—33	" " "	476	" "	9145	"
"	1933—34	" " "	523	" "	9648	"
"	1934—35	" " "	637	" "	11599	"
"	1935—36	" " "	806	" "	14456	"
"	1936—37	" " "	930	" "	16421	"
"	1937—38	" " "	1046	" "	18339	"
"	1938—39	" " "	1203	" "	20538	"
"	1939—40	" " "	1149	" "	19465	"
"	1940—41	" " "	999	" "	17360	"
"	1941—42	" " "	1393	" "	24337	"

Undervisningen fordeler sig paa de forskellige Amter som følger:

	113	Hold	med	2708	Deltagere
Københavns Kommune	33	"	"	629	"
Frederiksberg	65	"	"	1261	"
Københavns Amt	21	"	"	425	"
Gl. Roskilde	42	"	"	731	"
Frederiksberg	28	"	"	563	"
Sorø	64	"	"	930	"
Holbæk	31	"	"	544	"
Præstø	10	"	"	229	"
Bornholms	55	"	"	854	"
Maribo	58	"	"	1156	"
Odense	65	"	"	1012	"
Svendborg	3	"	"	39	"
Assens	80	"	"	1468	"
Aalborg	32	"	"	526	"
Hjørring	89	"	"	1370	"
Viborg	44	"	"	741	"
Thisted	59	"	"	1093	"
Randers	66	"	"	1291	"
Aarhus	35	"	"	606	"
Skanderborg	105	"	"	1614	"
Vejle	54	"	"	922	"
Ringkøbing	151	"	"	2181	"
Ribe	90	"	"	1444	"
Sønderjylland					

Som det vil ses af Beretningen om Husgerningsundervisningen i Ungdoms- og Aftenskolen i 1941—42 efter Loven af 11. Maj 1935, har Tilslutningen været betydelig større end de foregaaende Aar trods de overordentlig store Vanskeligheder, baade Lærerinder og Elever havde at overvinde for at gennemføre Undervisningen navnlig i Vinterhalvaaret — 39 % var der flere end i Fjor.

Af de 412 Lærerinder, der medvirkede, var 308 exam. Husholdningslærerinder, 104 Folkeskolelærerinder med Skolekøkkenuddannelse, og 32 Lærerinder har haft over 400 Timers Undervisning indenfor et halvt Aar.

Beretning vedr.
Skolekøkkenundervisningen paa Landet
og Oprettelser af Skolekøkkener
af *Magdalene Lauridsen.*

Amt	Godk. Skole- køkkener	Opførte S.	Monte- rede S.	Ikke mon- terede S.	Taget i Brug	Til Børne- underv.	Til Ung- doms- underv.
Københavns	24	12	12	0	12	12	5
Gl. Roskilde	18	11	10	1	10	10	9
Frederiksborg	29	23	20	3	20	20	12
Sorø	34	17	16	1	16	14	11
Holbæk	27	3	3	0	3	3	3
Præstø	23	9	7	2	8	8	8
Bornholm	1	1	1	0	1	1	0
Maribo	25	6	6	0	6	5	6
Odense	26	12	10	2	9	8	8
Assens	6	2	1	1	1	1	0
Svendborg	16	2	2	0	2	2	1
Aalborg	46	6	5	1	5	5	4
Hjørring	51	6	6	0	4	3	4
Viborg	55	8	5	3	5	3	4
Thisted	20	7	4	3	4	3	2
Randers	35	2	1	1	1	0	1
Aarhus og							
Skanderborg	34	9	8	1	7	7	7
Vejle	39	11	11	0	10	7	10
Ringkøbing	59	6	2	4	2	1	1
Ribe	66	16	15	1	15	5	14
Haderslev	26	11	11	0	11	10	11
Aabenraa og							
Sønderborg	18	12	9	3	9	9	7
Tønder	14	3	3	0	2	1	2
	692	195	168	27	163	138	130

Fra 1. Januar er som Skolekøkkeninspektør beskikket Seminarielærerinde Frk. Mette K. Jensen, Ribe Statsseminarium.

Magdalene Lauridsen fungerer dog foreløbig, til Udgangen af 1943, som teknisk Konsulent for Undervisningsministeriet ved Opførelsen og Indretningen af Skolekøkkenlokaler paa Landet.

Af foranstaaende Oplysninger fremgaar det altsaa, at der er

Godkendt af Skolekøkkener 692.
Opførte af disse Skolekøkkener 195.
Monterede 168.
Ikke monterede 27.
Taget i Brug 163.
Til Børneundervisning 138.
Til Ungdomsundervisning 130.

Af de godkendte Skolekøkkener er:

623 i Nybygninger.
69 i bestaaende Bygninger.
197 i Kælderetagen.
228 i Stueetagen.
267 i Loftsetager og paa 1. Sal.

Ved Udarbejdelsen af Tegninger har medvirket 212 Arkitekter.

Til Hjælp ved Skolekøkkenundervisning findes:

„Vejledning for Lærerinder

ved første Aars Skolekøkkenundervisning paa Landet“ er i Tilslutning til Magdalene Lauridsens Undervisningsplaner udarbejdet af Inger Marie Guld og trykt som Manuskript. Interesserede kan faa den ved Henvendelse til Fru Lauridsen.

Af trykte Kogebøger, beregnet paa Skolekøkkener, kan nævnes Blicher og Rasmussen: Lærebog i huslig Økonomi, Margrethe Thau Jensen: Arbejdsbog for Elever i Skolekøkkenet og Kirstine Damkjær: Arbejdsbog for Skolekøkkener.

Protokol for Skolekøkkener

udarbejdet af Martha Jacobsen, Statens Lærerhøjskole og Inger Marie Guld, Ankerhus.

„De vigtigste Næringsmidler“

er i en ny, stor og smuk Vægttavle udarbejdet af Folmer Dam og udgivet paa Svegårds Forlag. Den bør findes i alle Skolekøkkener, Pris 20 Kr.

I Tillæget til „Undervisningskøkkenet“ foreslaas det, at der søges reserveret et Beløb paa 500 Kr. til mulig nødvendig Supplering af Skolekøkkenet, og at der saa vidt muligt, ved de nyindrettede Skoler maa være et Værelse som Kontor for Egnens Husholdningslærerinde.

Danske Kvinders Samfundstjeneste.

— o —

Det var ved Aarsskiftet 1940 jeg første Gang talte om dette storstiledede Hjælpearbejde, som udføres Landet over af Tusinder af danske Kvinder.

Siden den Tid er der gaaet to strenge Aar for mange Mennesker; ogsaa her i Landet er der mange smaa Hjem, der har det svært og derfor har Danske Kvinders Samfundstjeneste stadig videreført og udviklet sit Hjælpearbejde.

Arbejdet med Spild- og Vildfrugt er fremdeles en af Hovedopgaverne. Nu koges der Marmelade i 270 Byer, og der kan i Aar uddeles over 200.000 kg god Marmelade til børnerige Familier i Byerne, som ikke har nogen Mulighed for at skaffe sig Frugt selv. Dette gode Resultat maa tilskrives de mange gode Hjælpere, der ogsaa tæller mange Ankerhusere i sine Rækker.

Noget af det bedste, Samfundstjenesten har sat i Gang, er de gratis Sykursus for ubemidlede, hvor Tøjet er skaffet til Veje ved Indsamling. Foruden paa den Maade at strække Tøjbeholdningen, faar Mødrene en Oplæring i at sy Børnetøj, og de faar Glæden ved det gode Kammeratskab med 12—15 andre „Syere“ i Vinterens Løb.

Enkelte Steder — Sorø, Taastrup og Vejle — har man forsøgsvis ordnet gratis Husholdningskursus for de helt ubemidlede, som ikke staar i nogen Forening, og ikke har haft Lejlighed til paa anden Maade at skaffe sig Husholdningsoplysning. Efter Husholdningslærerindernes Udtalelser har det været meget taknemmelige Elever, de her har haft.

Og saa er der Samfundstjenestens *Husmoderafløser*. Gennem Statens Beskæftigelsesforanstaltninger kan der til smaa Hjem, hvor Husmoderen er syg, sendes en arbejdsledig Afløser, der faar tarifmæssig Løn for at udføre de huslige Arbejder — lave Mad, gøre rent og passe Børn — og for Hjemmet er Hjælpen helt gratis — naar Indtægten ikke er for stor og Lægen anviser. Paa Samfundstjenestens Reparationscentraler faar arbejdsledige Syersker tarifmæssig Betaling for Reparation af Tøj fra de smaa Hjem, og disse

betaler kun 10 Øre pr. Arbejdstime. Disse to Beskæftigelsesforanstaltninger har nu i København ca. 200 Arbejdsledige i godt Arbejde, til stor Glæde for alle Parter.

For *Fritidsklubber* var Maalet at skabe et hyggeligt Opholdssted i Fritiden for den Ungdom, som maaske ellers er henvist til Gaden — og faa den interesseret i at bruge Fritiden til gode Sysler som Læsning, Musik og Sang.

Samfundstjenestens Foredrags-Serie „Ved vi, hvad vi bør vide“, der omhandler sociale og kvindesaglige Spørgsmaal, har haft stor Tilslutning baade i København og de større Provinsbyer.

„Giv Tøj til Danmarks Spæde“ var Parolen for en storstilet Indsamling nu i Efteraaret, som gav saa godt Resultat, at man vist kan sige, at enhver Mor, der henvender sig til Mødrehjælpen, kan blive hjulpen med Spædbørnstøj.

„Sjællandske Landmænds Julegave til København“ har man kaldt den *Naturalieindsamling*, som nu for tredje Gang er ordnet gennem Danske Kvinders Samfundstjeneste. Det var Folmer Dam, der kom med Forslaget i Foraaret 1941 — og da indsamledes der 45000 kg friske Grønsager, Kartofler, Kaalrabi og Kaal, der ikke alene var til stor økonomisk Hjælp, men ogsaa gav et vitaminmæssigt Tilskud til de vanskeligst stillede Husholdninger i København. Nu strømmer Naturalierne ind igen, og der uddeles fra 1.—20. December.

Som Eksempel paa hvad en enkelt kan udrette, skal nævnes, at Samfundstjenesten har modtaget saa stor en Sending fra en Egn i Vestjylland, at 1500 Familier kan faa 20 kg Kartofler og Gulerøder. For os staar Afsenderen — Marie Møller — som Hjælperen med det store, gode Hjerte — og netop fordi vi træffer saa mange af Marie Møllers Type i Samfundstjenestens Arbejde, er det en Værdi for een selv at være med til at løse Opgaverne.

Glædelig Jul og Tak for al god Hjælp i 1942.

Agnes Eliasson,

Formand for Vild- og Spildfrugt Udvalget.

Omkring de nye Love.

—o—

Ungdomsskolens Lærerkraft.

Artikel fra Sorø Amtstidende 18. Marts 1942.

Som Undervisningsministeren udtalte forleden ved Forelæggelsen paa Rigsdagen af de fem Skole-Lovforslag, der skal give Landets Ungdom Hjælp til Udvikling og Uddannelse, bliver det vigtigste at faa de rette Vejledere og Lærere.

At disse naturligvis først og fremmest maa søges mellem de paa Skoler og i Embeder virkende Lærere er givet —, men de strækker jo ikke til, hvis man skal naa saa langt ud og frem, som Tanken er. Derfor maa man sikkert straks søge at finde Udvej for selvstændig virkende Ungdomslærere, hvis Tid og Hovedinteresse bliver at tjene denne Undervisning, saa ligesom man har Friskolelærere, Højskolelærere, Folkeskolelærere, maa man have Ungdomsskolelærere.

Øg for ikke at faa forskelligartet Løntilskud burde alle Lærere gives det samme Honorar for meddelt Undervisning; men de Lærere, der optager Undervisningen som Hovedgerning, burde saa gives et ekstra Løntilskud, saaledes at det kunde blive en Livsstilling ogsaa at være Ungdomsskolelærer.

For Eksempel vilde det med Hensyn til det Lærertilskud, der ifølge Aftenskoleloven gives ansatte Lærere, der har deres Embedsindtægt i Forvejen, blive det normerede Tilskud paa 2,40 Kr., hvorimod den Lærer, der antages som selvstændig Ungdomsskolelærer med et Mindsteantal Timer i et Omraade, i Kommune, Sogn eller Kreds, desuden skulde have et ekstra Tilskud fra Staten, eventuelt stigende som andre Lønninger. Dermed burde kunne spares Tilskud til saakaldte „tilrejsende Lærere“, navnlig hvis Tilskudet til Lærersløn blev saa stort, at det Bidrag, Kommune eller Kredse, der oprettede „Aftenskoler“, skal yde, kunde bruges til Fremme af Undervisningen i al Almindelighed og derfor ogsaa til eventuelle Rejsseudgifter.

En saadan Ordning vilde give Mulighed for at faa skabt ideelle Undervisningsforhold i Ungdomsskolen.

Magdalene Lauridsen.

Tapre Husholdningslærerinder.

I „Nationaltidende“ læstes:

Forleden Eftermiddag var de af Undervisningsministeren forelagte Love om Aftenskoler, Husholdningsskoler og Husholdningsseminarier til første Behandling i Folketinget. Det var kun et Faatal af Medlemmer, der havde fundet Lejlighed til at overvære denne Forhandling, men, som Frk. Gerda Munt vittigt antydede, da hun begyndte sin Ordsførertale, ogsaa det kunde tages som et Udtryk for, at man fandt disse Lovforslag saa givne, at de ikke behøvede at diskuteres. — Men paa Tilhørerpladsen saas Magdalene Lauridsen, der personligt havde gjort „hele Felttoget“ med, været med til ikke alene for over fyrretyve Aar siden at begynde Sorø Husholdningsskole, som den første af sin Art, men ogsaa skabt Husholdningsskolen, som de danske Landboforeninger paa den smukkeste Maade gennemførte i de første 10 Aar af Aarhundredet, og grundede det første Husholdningsseminarium — og hun siger bl. a., at de, der

skal takkes for, at Ungdoms- og Aftenskolen for de unge Kvinder de sidste Aar er ført saa støt og stærkt frem, er de tapre Husholdningslærerinder, der navnlig ude paa Landet har trodset Kulde og Mørke og andet Besvær for at røgte deres Gerning, som kun med store Anstrengelser, de sidste Vintre jo bogstaveligt gennem Is og Sne, er naaet frem, ofte til kolde og mørke Samlingssteder. De har nu Lov til at haabe paa, at deres Arbejdskaar lettes gennem de gode og store Skolekøkkener, der bygges rundt om i Forbindelse med de nye Centralskoler.

Og de nye Love bør ogsaa give Husholdningslærerinderne saa vel som de andre Ungdomslærere Kaar, saa de kan tage Undervisningen op som en Livsgerning.

Kvinderne og Aftenskolenævnene.

I Løbet af Oktober Maaned skal der i Amt og Kommune ifølge de nye Ungdoms- og Aftenskolelove vælges Nævn, hvis naturlige Opgave selvfølgelig bliver at fremhjælpe og tilrettelægge Ungdomsarbejdet, enten det saa bliver gennem Oprettelse af Kursus for den saakaldte ufaglærte Ungdom eller Afholdelse af Aftenskoleundervisning.

Af Amtet skal der nedsættes et Amts-Ungdomsskolenævn, bestaaende af 2 Medlemmer udpeget af Amtsraadet, Amtsskolekonsulenten, 2 Lærere udpeget af Amtsraadet efter Indstilling af Lærerkredse i Amtet, 5 Medlemmer valgt af Amtsraadet blandt Medlemmerne af de indenfor Amtsraadskredsen virkende Landboforeninger og Husmandsforeninger, af de indenfor Amtsraadskredsen i Ungdomsundervisningens Tjeneste virkende Husholdningsorganisationer samt af Dansk Arbejdsmandsforbund, saaledes at der vælges 1 Medlem af Landboforeningerne, 1 af Husmandsforeningerne, 2 af Husholdningsorganisationerne og 1 af Dansk Arbejdsmandsforbund.

I Købstæderne skal Nævnet suppleres med 2 Medlemmer, der repræsenterer Husholdningsorganisationerne, altsaa Kvinder, hvilket ikke er krævet af Nævnet i Landkommunerne.

Ligesom det selvfølgelig er rigtigt og rimeligt, at der paa Landet som i Købstæder og Amt kommer Repræsentanter for Lærerne, vil det ikke være mindre vigtigt for Sognet at faa Kvinder indvalgt i Aftenskolenævnet, — ogsaa af Hensyn til den specielle Undervisning i Haandgerning og Husgerning.

M. L.

Nye Undervisningsformer.

—o—

Forholdene nødvendiggør, at man finder nye Undervisningsformer. I Husholdnings-Aftenskolen, navnlig paa Landet, hvor man endnu ikke har naaet at faa Skolekøkkener indrettede og derfor i mange Tilfælde maa bruge Lokaler, der ikke er beregnet paa, at Eleverne let kan arbejde praktisk — og Steder, hvor man ikke har tilstrække-

lige Kogesteder, for ikke at tale om Vanskelighederne med at faa de fornødne Varer — bør man gaa over til en fælles Forevisningsform for Elever og Lærerinder. Lærerinden begynder naturligvis, men naar hun har begrundet og vist de forskellige Arbejder og Tilberedningsmaader, der hører Dagens Undervisning til, tager hun 2 af Eleverne ved hver sin Side og lader disse i Kammeraternes Paasyn udføre de viste Arbejder, og kan i Løbet af en Time naa at faa 8 til 16 Elever op. Det skærper Elevernes Agtpaagivenhed og giver dem Øvelse i at arbejde korrekt og smukt.

Denne Form kan ogsaa bruges med Fordel paa Husholdningsskoler, hvor den samtidig kan gøres til en Repetition, og selv i Barneskolen kan den anvendes. Intet er saa betagende som at se en lille Pige staa ved Siden af Lærerinden og med Tungen boret ind i den ene Kind højtideligt vise sine Kammerater, at hun kan trille baade Pebernødder og Juleboller.

M. L.

De af Undervisningsminister Jørgen Jørgensen forelagte og paa Rigsdagen behandlede og vedtagne Love blev den 4. Juli 1942 stadfæstet af Kongen.

Uddrag af Lov Nr. 310 - 1942.

—o—

Husholdningsskoler.

§ 1.

Stk. 1. Til Husholdningsskoler, som efter en af Undervisningsministeren godkendt Undervisningsplan giver unge Kvinder en faglig Husholdningsundervisning, saavel teoretisk som praktisk, og samtidig en vis almendannende Undervisning, kan der af Statskassen ydes Tilskud efter de i det følgende angivne Regler. Efter samme Regler kan der ydes Tilskud til Skoler, der i Forbindelse med almendannende Undervisning tager Sigte paa Uddannelse paa andre Omraader af Husvæsenet og Virksomheden i Hjemmene.

Stk. 2. Undervisningen paa en Husholdningsskole skal som almindelig Regel omfatte to selvstændige Kursus aarlig med en Minimumsvarighed af henholdsvis 5 og 3 Maaneder; en Skole kan dog godkendes med kun eet aarligt Kursus.

Stk. 3. Oprettelsen af en Husholdningsskole skal være godkendt af Undervisningsministeren. Godkendelsen knyttes til en bestemt Person som Forstander og bortfalder ved Forstanderskilte.

De ved Lovens Ikrafttræden paa Finansloven godkendte Skoler betragtes som godkendte efter nærværende Lov.

Stk. 4. En af Undervisningsministeren efter Stk. 3 godkendt Skole har Ret til at modtage statsunderstøttede Elever.

§ 2.

Stk. 1. Naar en efter § 1 godkendt Skole har været i Virksomhed i eet Finansaar og i dette har været besøgt af mindst 15 Aarselever, kan den af Undervisningsministeren godkendes som berettiget til at modtage Statstilskud efter § 6. Godkendelsen knyttes til en bestemt Person som Forstander. I Tilfælde af Forstanderskilte maa Skolen paany godkendes af Undervisningsministeren.

Stk. 2. Gaar en godkendt Skole over fra at være Husholdningsskole til at være Folkehøjskole, Faghøjskole, Daghøjskole, Landbrugsskole, Husmandsskole eller Havebrugsskole eller omvendt, afgør Ministeren, om Skolen kan beholde sin Godkendelse, om den kan godkendes efter § 1, eller om den maa miste enhver Godkendelse.

§ 8.

Stk. 1. Forstandere ved de heromhandlede Skoler skal være Medlemmer af Pensionskassen for Lærere og Lærerinder ved statsanerkendte Husholdningsskoler og kommunale Fortsættelseskursus. Det samme gælder Lærerinder, der har Ret til Alderstillaæg efter § 6, Stk. 2 og 3.

Stk. 3. Forstandere og Lærerinder, der efter nærværende Lovs Ikrafttræden ansættes ved en af Loven omfattet Skole, maa før deres Ansættelse have fremlagt en ikke over 3 Maanedes gammel Lægeattest for ikke at lide af smittefarlig Tuberkulose i Lunger eller Strubehoved.

Husholdningsseminarier.

§ 15.

Stk. 1. Til Husholdningsseminarier, som meddeler en af Undervisningsministeren anordnet Husholdningslærerindeuddannelse paa Grundlag af de ved Deltagelse i et 5 Maanedes Kursus paa en Husholdningsskole erhvervede Kundskaber og Færdigheder, kan der meddeles Tilladelse til at afholde Husholdningslærerindeeksamen og Ret til at oppebære Statstilskud efter nedenstaaende Regler.

Stk. 2. For at opnaa de i Stk. 1 omhandlede Rettigheder skal et Husholdningsseminarium være godkendt af Undervisningsministeren efter forudgaaende Undersøgelse af Seminariets hele Forhold, herunder Elevbetalingen. Godkendelsen, der gælder for 6 Aar ad

Gangen, knyttes til en bestemt Person som Forstander, og Skolen maa i Tilfælde af Forstanderskifte paany godkendes. Adgang til Optagelse som Elev i Husholdningsseminariets 1ste Klasse skal være betinget af, at den paagældende er fyldt 20 Aar, at hun tilvejebringer tilfredsstillende Helbredsattest, at hun har gennemgaaet 5 Maaneders Kursus paa en godkendt Husholdningsskole eller en anden hertil svarende Uddannelse, at hun har bestaaet en Optagelsesprøve — dog at Fritagelse herfor kan tilstaaes af Undervisningsministeren —, og at hun dokumenterer, at hun i et vist Tidsrum har udøvet praktisk Husgerning, alt efter Regler, som fastsættes af Undervisningsministeren.

Stk. 3. Husholdningslærerindeeksamen afholdes efter Regler, som fastsættes af Undervisningsministeren, under Medvirken af Censorer, som beskikkes af Ministeren.

Andre Bestemmelser.

§ 19.

Stk. 1. I alle offentlige Skoler samt i alle eksamens- og tilskudsberettigede Privatskoler skal der i mindst 2 Aar for Undervisningspligtens Ophør gives alle Piger en plansmæssig Undervisning i Husgerning.

Undervisningsministeren fastsætter de nærmere Bestemmelser angaaende Indhold og Maal for denne Undervisning.

Stk. 2. Undtagelser fra disse Bestemmelser kan gøres af Undervisningsministeren under Forudsætning af, at de paagældende Børn paa en anden Maade faar en Husgerningsundervisning, som staar Maal med den i Henhold til Stk. 1 foreskrevne.

§ 20.

Stk. 1. Til Bistand for Undervisningsministeren ved Behandlingen af Sager henhørende under nærværende Lovs Omraade nedsættes et raadgivende Udvalg, der benævnes Undervisningsministeriets Husholdningsudvalg.

Stk. 2. Udvalget bestaar af en Formand og 5 Medlemmer, der beskikkes af Undervisningsministeren, der ligeledes beskikker en Sekretær. Det skal ved Beskikkelsen af Medlemmerne tilstræbes, at Udvalgets Sagkundskab bliver saa omfattende som muligt, idet der tages Hensyn til de forskellige Undervisningsformer og til Vilkaarene for Undervisningen saavel i Byen som paa Landet. Statens Husholdningsraad skal være repræsenteret ved et Medlem. Medlemmerne beskikkes normalt for 4 Aar ad Gangen.

Stk. 3. Udgifterne vedrørende Udvalgets Arbejde bevilges paa de aarlige Finanslove.

Stk. 4. De nærmere Bestemmelser om Husholdningsudvalgets Virksomhed fastsættes af Undervisningsministeren.

§ 21.

Stk. 1. Husgerningsundervisningen i Barneskolen og i de øvrige i § 19 nævnte Skoler er undergivet Tilsyn af en kvindelig Skolekøkkeninspektør, der er Medhjælper hos Undervisningsinspektørerne for Eksamensskolerne og Statskonsulenten for Undervisningsministeriet i Sager vedrørende Folkeskolen og Seminarierne. Skolekøkkeninspektøren fører tillige Tilsyn med Uddannelsen af Skolekøkkenlærerinder.

Stk. 2. Husholdningsundervisningen i Ungdoms- og Aftenskolen, paa Husholdningsskolerne og Husholdningsseminarierne er undergivet Tilsyn af en kvindelig Husholdningsinspektør, der i Sager vedrørende Undervisningen i Ungdoms- og Aftenskolen er Medhjælper hos Statskonsulenten for Undervisningsministeriet i Sager vedrørende Ungdomsundervisningen.

Husholdnings-Aftenskolen.

— 0 —

Om den har Fru Elisabeth Iversen, Askov, i Flg. „Tidskrift for Husholdning“ udtalt:

„Det er i Aar 40 Aar siden, at Landboforeningerne satte ind med Husholdningsundervisning ved Vandrelærerinderne. Vi maa erkende, at det var paa Sjælland, de begyndte først — men allerede i 1902 er Vandrelærerinderne i Gang her i Jylland.

For den, der som ganske ung har oplevet at se Ægnens sikre, besindige og dygtige Koner vandre af Sted med Teske og Underkop for efter endt Forevisning at smage paa de nye Retter — Gullasch, Ris . . . sort Kage m. m., bliver det altid en uforglemmelig Oplevelse. — Det var maaske nok det, de fik at vide, medens Gryden kogte, om Ernæringen, Kalorier o. s. v. der fangede deres Sind stærkest, mens de oplevede noget ved disse Vandrekursus. For mig er disse Kursus den selvfølgelig Baggrund for det Husholdningsoplysningsarbejde, der nu øves gennem Konsulentvirksomhed og Ungdomsundervisning.“

Det var den, jeg fik Lykke til at begynde 1900, fik Lov til at se ført frem gennem de danske Landboforeninger. Ikke mindre end ca. 60.000 Kvinder, Husmødre, samledes derigennem en Aften ugentlig Vinteren igennem, som de unge Piger nu, samledes om Opgaver og Spørgsmaal, der naturligt havde deres Interesse.

Og jeg fik Lov til at være med at indarbejde den i den Aftenskoleordning, der knæsattes 1926, mens Fru Nina Bang var Undervisningsminister, se den lovfæstet, og fik den Glæde fra 25. November 1927 at være Ministeriets Konsulent vedrørende Husgerningsundervisningen i Ungdoms- og Aftenskoler, og i de 15 Aar gennem modtagne Beretninger kunne fastslaa en stadig stigende Interesse og en Fremgang fra nogle Hundreder til 5781 Deltagere i 1931 og til 24.333 i 1942. — Opleve gennem den reviderede Lov af 4. Juli 1942, at Lærerinderne er givet gode Lønkaar — og gennem saakaldt „Alderstillæg“ har Mulighed for at faa en Livsstilling som Aftenskolelærerinde.

Og jeg har haft den Glæde, at det mig betroede Arbejde som Konsulent vedrørende Husgerningsundervisningen i Ungdoms- og Aftenskoler er gaaet videre til min gode Ven, Skolens gamle Elev, Husholdningsskolernes Tilsynsførende, Fru Ulla Pedersen, der fra 1. December er udnævnt til Husholdningsinspektør.

Den reviderede Lov om Tilskud til Aftenskoler af 4. Juli 1942 fastsætter Tilskuddet til Lærerløn til 2,40 Kr. pr. Time, og at Kommuner og Kredse, der lader Undervisning afholde, *skal* yde til Lærerløn 1 Kr. pr. Time. — Desuden hvor der i Kommunerne findes Skolekøkkener, skal disse stilles til Raadighed for Husgerningsundervisningen. — Et stort Gode!

Bemærkninger til Aftenskoleloven:

Den stærkt forøgede Timebetaling, som gives Lærerinderne, er for disse et fortjent Gode, men det, at det lokale Tilskud paa 1 Kr. pr. Time *skal* ydes til Lærerindelønnen, vanskeliggør det for private Kredse at oprette Aftenskoler, saa Loven har ikke i den Henseende skabt bedre Kaar for selve Skolen. Naar Husholdningsaftenskolen hidtil har haft den smukke Fremgang, skyldes det sikkert bl. a., at det stedlige Tilskud kunde bruges frit, og bidrog derfor til i mange Tilfælde at faa Undervisningen fremmet. For mig har det været nedslaaende, at Lovgivningsmagten først og fremmest har taget Hensyn til Ønsker og Krav fra Lærerkraefternes Repræsentanter.

M. L.

Den fremtidige Lærerindeuddannelse.

—o—

Undervisningsministeriet har den 21. November meddelt, at ifølge Bestemmelserne i Lov Nr. 310 af 4. Juli 1942 § 15, Stk. 2, der er traadt i Kraft den 15. Juli d. A., er Optagelse paa et anerkendt Husholdningsseminarium fremtidig betinget af, at den paagældende Elev:

1. er fyldt 20 Aar,
2. fremlægger tilfredsstillende Helbredsattest,
3. har gennemgaaet 5 Maaneders Kursus paa en godkendt Husholdningsskole eller en anden hertil svarende Uddannelse,
4. har bestaaet en Optagelsesprøve — dog at Undervisningsministeriet kan tilstaa Fritagelse herfor — samt
5. dokumentere, at hun et vist Tidsrum har udøvet praktisk Husgerning.

Vi har paa Ankerhus søgt Ministeriet om, at man i Aar som Overgangsbestemmelse, vil godkende en 3 Mdr. Husholdningsskoleuddannelse, da en saadan jo vil kunne naas at tages fra Januar inden det kommende Kursus fra Maj, for hvem der ikke har en saadan i Forvejen.

Og med Hensyn til Optagelsesprøven vil denne formentlig komme til at omfatte Dansk og Regning, og vil antagelig kunne tages baade i København i og Jylland. Deltagere med Realeksamen, Studentereksamen vil rimeligvis kunne blive fritaget for denne Prøve.

Til næste Aars Kursus har der forøvrigt meldt sig mange flere Deltagere end der kan optages paa Skolen.

Undervisningsministeriets Husholdningsudvalg.

—o—

Dertil er beskikket for 4 Aar Kontorchef Fru E. Tor-kild-Hansen, (Formand), Formanden for Statens Husholdningsraad Fru Karen Braae, Formanden for Foreningen af Husholdningsskoler, Forstanderinde Frk. Margrete Pedersen, Formanden for Foreningen af danske Husholdningslærerinder Frk. Ingefred Juul Andersen, Inspektør ved Statens Lærerhøjskole Frk. Martha Jacobsen, Forstanderinde Fru Magdalene Lauridsen med Ekspeditionssekretær Frk. A. Vøhtz som Sekretær.

De, der gik bort.

—0—

Aaret har atter tyndet stærkt ud i Vennernes Rækker. Ældre har fundet Hvile. Unge er bukket under. Alle efterlader en tom Plads, alle har givet de, der blev tilbage meget at takke for.

Tungt og usforstaaeligt blev den unge dygtige Ingeniør Jan v. Deurs Død, ham med de rige Evner og Muligheder for at kunne løse tiltrængte Problemer. Her paa Ankerhus kom han som Tante Calines Brodersøn; som den unge Student, der i sin Tid skurede Gryder for de norske Elever og altid siden staaet i festlig Glans.

Red. Martins yngste Datter, den søde Nora, gift med Hallas-Møller gik ogsaa bort, hende som altid var til rede, kærlig og god.

Uendelig vemodigt var det, at Anna Marie Bundsgaard, den dygtige unge Husholdningslærerinde skulde dø, for hendes prægtige Hjem og hendes mange Venner var det, om end en fattig Trøst, dog en Glæde, at hun havde naaet at skabe Anseelse i sin Gerning. Og det var ogsaa vemodigt, at Esther Christiansen, den søde, unge Kvinde, vor gamle Elev, sine Forældres Glæde, skulde tages bort saa tidligt fra Mand og Hjem — og at Familien fra Grundmosegaard skulde miste deres anden Datter.

Af gamle Venner fra Levring gik Jacob Thommesens gode Hustru, Ane Kusk, først bort. Jeg mindes endnu, da jeg for mere end 50 Aar siden mødte hende første Gang ved Juletræet i Levring Præstegaard, følte mig staaende overfor det smukkeste og reneste der kunde tænkes. — Og saa ogsaa Thorvald Thommesen, ogsaa en af de gode Venner fra de unge Aar, som med sit rige Lune, gode Humør, store Hjærte gjorde lyst, hvor han kom, blev Udtryk for det vi af smukt, af Gæstfrihed og Forstaaelse mødte i det dejlige Thommesenske Hjem.

Det blev ogsaa slut for Anna Vedde, den ejendommelige og begavede Kvinde, der personlig og gennem sit Arbejde i K. F. U. K. og gennem sin Skribentvirksomhed gav sine Ven-

ner og Slægt Værdier, der bevares — og for den fine og søde Provstinde Sparre Pedersen — og for Børnehavens Søster, der saa taalmodig bar sin Skæbne, sine Lidelser — saavel som for Anna Andersen fra Boeslunde, der gennem de mange Aar var lænket af Sygdom, men bevarede sin Aand levende og stærk. Og saa tog Døden ogsaa Kathrine Rasmussen fra Krøjerup, en af de første dygtige Vandrelærere, der drog til Fyn og Jylland og vandt nyt Land for Husholdningsagen, og Karen Jensen fra Ølby har mistet baade Far og Mor.

Thyge Steen, Dr. Steens noble Broder, som blev vor Ven og trofast besøgte os og Sorø Foraar og Eftersommer, fik ogsaa Hjemlov, og Lærer C. Pedersen, den ranke, fine og ansete Pædagog, der flyttede hertil fra Lolland, ligesom Misse Madsens kære gamle Fader ogsaa sov stille hen. Men tungt var det at Tømrer Christiansen, fra Teestrup, skulde dø, at hans fem Døtre, der alle har været Elever paa Ankerhus, skulde miste deres dygtige og redelige Fader.

Underligt var det at høre, at Forstander Madsen, Baungaard, var død, den særprægede Sjællænder, der i al sin Færd blev den stærke Jyde, og ved hvis Baare hans Hustru Rebekka la Cour Madsen, saa smukt vidnede om det rige Samliv de havde levet og de Interesser de havde dell. Og at den ikke mindre særprægede Jyde, Forstander Esbjerg fra Blangstedgaard, der fik sin Virksomhed i den fynske Have, og hvis Død betyder et stort Tab for Forsøgsarbejdet.

Og saa har Samfundet ogsaa mistet andre gode Folk, den store Idealist, Overlæge Dr. Ottesen fra Skodsborg — Landinspektør Christiansen fra Silkeborg, Gudrun Vangs prægtige Broder — Statsminister Stauning. — Og nu i Julemaaneden Pastor Poulsen, den tidligere Kirkeminister. Det søttes som en stor Sorg, at denne gode og højsindede Mand gik bort. Ikke alene blev han Grønlandernes gode Ven, men alle de statsløses, de af Krigen forfulgte søgte han at mildne Kaarene for og blev til Trøst og Forhaabning for mange, der stod disse nær.

Og saa har Sorø mistet Organist Andrup, denne gode Mand, der med sin Musik og sin frejdige, aabne Personlighed

prægede Byens Liv. Hans tidlige Bortgang følte som en fælles Sorg, og Savnet er tungt for hans nærmeste — og nu ind under Jul har Byen ogsaa mistet Hilda Holm Hermansen, der som Byraadsmedlem gennem mange Aar og som Medlem af mange sociale Udvalg samvittighedsfuldt gjorde et overordenlig stort, ihærdigt og grundigt Arbejde. Som en af de først uddannede Husholdningslærerinder blev hun ogsaa paa Ankerhus en god og indsigtfuld Medhjælper. Vi Kvinder skylder hende megen Tak og hendes Minde vil leve længe.

M. L.

Den trætte Husmoder.

—o—

„Aa, Gud, jeg er for træt i Aften til at bede,
jeg kan slet ej paa Tanken mere holde Rede,
sukked' Mama, medens Øjenlaaget tungt gled i,
og Nattens Skygger faldt, og Dagen var forbi.

— — —
Men fra sit Himmelhjem Gud Fader kærlig smiled:
„Saa travl og rastløs hele Dagen hun jo iled.
Et lille Barn, som græd, hun gjorde atter glad,
en fattig, gammel Kone gav hun Middagsmad.
Hun ordnede sit Hus og i sin Have luged,
da Mand og Børn kom hjem, hun festligt Bordet duged.
Hun stopped Søsters Strømpe, læste med sin Dreng;
i Aftenskumring lagde hun de smaa i Seng.
Hun sysled kun om andre med de Tanker ømme;
nu gik hun træt paa Vandring ind i blide Drømme.“

— — —
Al Verdens Fader smiled atter mildt i Løn:
„De travle Hænder holdt jo hele Dagen Bøn!“

Jane Coffin, ved S. V. og J. Nyberg.

Af et Brev til en svensk Ven.

—o—

Kære Essan!

. . . ja, Du har Ret, hvor har vi lært at give Afkald i disse Tider; og vi maa smile, naar vi siger Ord som Kaffe og Kardemomme, Kanel og andet godt med K; men hvor er alt dette dagligdags dog underordnet, naar man lærer at se paa Tilværelsen fra det modsatte Synspunkt end hidtil: Vi plejer jo at se hen til Døden med Livets Øjne; — nu maa vi med eet til at se paa Livet med Dødens Blik. Vi lærer at forstaa, hvad der virkelig har Værdi for os, og det værdiløse rasler bort som Sand mellem vore Hænder, fordi det hele kan være forbi i Morgen; ja jeg ved godt, at saadan har det altid været, det eneste helt sikre i et Menneskeliv, det er jo Døden; men har vi hidtil fattet den Tanke? Nu véd vi det; og alligevel faar vi Styrke til at leve i Ligevægt! „Den store Humor er at magte det, som var umuligt, imens Du baade ler og græder imod Dagens onde Smil —“, og i uforbederlig Lykketro venter vi trods alt paa et Foraar, som skal komme. Her i Decembers matte Vinterlys ser jeg Hasselbuskenes faste Vinterknopper. De sidder saa smaa som Naalehoveder, i Bladhjørnerne. Grønne som Mos, haarde og næppe til at skelne. Men de er der. — De har en hel Vinter frem for sig, hvor de kun har det ene at skulle gøre, at vente: gennem Frost og Slud kun at vente; og dog sidder de der. Tror Du, de véd, Foraaret ogsaa bier paa dem?

Hvis det er sandt, som en Digter sagde, at „Livet er at vente“, saa har vi noget at lære af de nøgne Grenes mindste Vinterknopper. . . .

Ingrid Saxtorph.

En lille „Moralprædiken“.

—o—

Vær præcis — disse Ord staar over en af Dørene i Skolekøkkenet, og fordi det staar der, tænker de fleste af de unge Piger, der kommer i det Køkken, at det gælder

vel, at Maden skal være færdig til Tiden — ja det gør det ogsaa — men det har en langt mere vidtrækkende Mening. Præcis i alle Livets Forhold — i Handlinger, i Tale — i Loven og Holden. I det daglige er **det** at være præcis en stor Gevinst for Økonomien — hvad der spildes af Tid og Kræfter paa det modsatte er ikke lidt.

Ved at være upræcis i sin Tale opdrager man jo sine Medmennesker til ikke at tage det sagte saa højtideligt — og de mulige Ordre el. a. udføres derfor ogsaa upræcist, men ogsaa ved at gengive noget ukorrekt kan der ødelægges uendelig meget, (misforstaa mig ikke, det er ikke Fantasien jeg vil tillivs, for paa rette Tid og Sted er den herlig). Tænk paa, hvad der **er** udtalt, **er** sagt — det kan fortrydes, det kan ogsaa tilgives, men Ordene er udtalt.

Vil man deltage i noget, bør man være med fra Begyndelsen til Enden, lige meget om det er i en Kirke, til Foredrag, til Koncert, i Teatret, eller man skal høre Radioforedrag i sin egen Stue — ved ikke at være præcis i disse Tilfælde forstyrer man sine Medmennesker, bedømmer det hørte eller sete under forkerte Forudsætninger, og endelig løber man ofte selv med en halv Vind — ja, »vælg og vrang, mens det er Dag.« Og ved at være skødesløs med Aflevering af laante Ting kan man bringe sine Medmennesker ud af Fatning, ihvertfald give dem unødige Ærgrelser. Naar man møder til sit Arbejde, da hellere 5 Min. før end efter, skal det gaa hu og hej for at naas, saa præges det let deraf.

Har saa ofte oplevet, naar jeg f. Eks. har bedt En plukke Blomster paa Trekanten, at vedkommende i Stedet for har taget dem, hvor de var nærmest — uden at tænke paa, at der saa blev ødelagt et lille Parti i Haven; ved at have udført Handlingen præcist var det undgaaet. Man skal lave altfor mange Krumspring for evt. at redde hvad man troede vundet ved en hurtigere men ukorrekt Handling. Tænk paa:

Den kommer til dig, den nye Dag,
med Livets Tusinde Muligheder,

at faa dem brugt er Din egen Sag,
 men Dagen staar der, og Dig den beder:
 Saa tag imod mig med Fryd i Sind,
 og fyld mig ud med friske Kræfter,
 men gør det, inden jeg bliver i Gaar,
 det svundne gaar man forgæves efter.

Ja, der er en Mening med alting, ogsaa med de mange forskellige Sentenser, som staar rundt i Skolens Lokaler — mon De kan huske dem — ellers kom og faa dem opfrisket.

Hermed en velmenende og venlig Hilsen til mine gamle Elever.

Margaret Lauridsen.

Siden sidst.

—o—

Ja, hvad er der ikke sket siden sidst. Det alvorligste tales der kun lidt om. Og Mørket forliger man sig kun med i Haab om lysere Tider. Og saa tager man de smaa Solstrejf, der da heldigvis nu og da bryder frem, ogsaa i Form af smaa Oplevelser hjemme og ude, lykkelige Undtagelser og Begivenheder. Paa den Konto maa Giftermaalene komme. Og der har Anne Marie Cornett lagt for ved at holde Bryllup med Gaardejer Stenz og Johanne Barfoed med sin Ellegaard, Jenny Nielsen med sin Præstemand, Lis Andreasen med sin cand. polit., Grethe Bukh med sin Dørlæge og Line Tarp med sin Købmand. Og saa skal Grethe Nielsen, Als, og Bodil Hansen have giftet sig, men det har Gerda Lunden og Annelise Ortvad ogsaa. Og Rygtet fortæller, at saa har den, og saa har den faaet et lille Barn, en stor Søn, en lille Datter. Tillykke dermed.

Tradition, gamle Skikke, hvor kan de dog bidrage til at gøre Livet taalelig og festlig. Nu først og fremmest Julen, den man stræber efter at faa skabt som den man havde derhjemme, men ogsaa Mortensaften og Luciepigerne har deres Mission.

Vitaminerne, hvor har de ikke ogsaa spøgt, ikke alene paa Husholdningsudstillinger, men de kom ogsaa springende en Lørdag Morgen, præsenteret af Hr. Fridthjof fra Fredericia gennem Lysbillede og saadan har vi saamænd haft megen Fornøjelse af „Videnskaben“.

Almindeligvis har vi da ogsaa haft megen Fornøjelse af vore Cykler, men for Frk. Sejerø og en anden Dame blev den alligevel blandet. De kørte nemlig sammen ude paa Kongebroen, hvilket resulterede i at Frk. Sejerø fik saa mange Knubs, at hun havnede inde paa

Sygehuset i Sorø og ovenikøbet maatte tage et ekstra Sygeophold i Slagelse, men nu er hun heldigvis i Vigeur igen, men godt, at vi indtil da kunde faa Frk. Johanne Sørensen som Vikar.

Hvad er der ikke oplevet paa Rejser, kortere og længere; Taalmodigheden har bestaaet sin Prøve den ene Gang efter den anden. Frk. Tarp har ikke en Gang beklaget sig, da hun maatte vente i Korsør 8 Timer paa Færgeren — men i saadanne Tider lærer man at skønne paa Madpakken.

Ja selv i Sporvognen har man sine Oplevelser. Saaledes hørte man fortælle, at det skal være Kvinder, der gennem Fredsligaen har udarbejdet de 14 Fredsbud, som Wilson fremsatte i sin Tid.

Margaret L. havde paa sin aarlige Rejse til Hjørring den Oplevelse at træffe en vidunderlig gammel Dame paa 90 Aar, der var saa levende interesseret i alt, hvad der rørte sig, at hun var valgt til at lede Ungdomsforeningen, men hun havde ogsaa den Oplevelse at flyve til Bornholm sammen med Mor Magda. Det var spændende og mærkeligt at glide sagte hen over Hav og Land og i Løbet af en lille Time festligt at lande paa Bornholm paa den Maade. — Hjemrejsen, der foregik med „Carl“ fra Allinge med Overnatning i Hasle, var ogsaa spændende, men den tog alt ialt omtrent 24 Timer, saa man fik meget for Pengene, i alle Tilfælde en ordentlig Vippetur, men den vilde man saamænd ikke en Gang bagefter have undværet — for saa havde man jo ikke haft det Besvær at snakke om.

Naar Tid og Lejlighed har tilladt det har Fru L. jo gerne villet rundt paa Skolekøkkeninspektion og er da ofte kommet oplivet tilbage, naar hun har set noget af det helt rigtige eller Vejen er faldet forbi en gammel Slægtsgaard for ikke at tale om hendes Fødested i Holsted, og hun havde mødt Mennesker hun har kendt fra de unge Dage.

En meget fornøjelig og interessant Udstilling blev vi pludselig præsenteret for, da der i Oktober Maaned holdtes Instruktionskursus, hvor blandt andre bl. a. deltog Fru Auguste Nielsen fra Randers og hendes Datter, der er Skolekøkkenlærerinde i København. Naa, men den overraskende Udstilling bestod i, at Skolekøkkenlærerinderne havde lavet de 40 Retter, som Børnene efter Fru Lauridsens Forslag som Enkeltundervisning bør lave det første Aar de gaar i Skolekøkken. Hele det lange Undervisningsbord var festligt kranset af disse Smaaretter, som pædagogisk belærende gav et godt Overblik over, hvor meget der gennem denne grundlæggende Undervisning kan naas.

Feriebørnene Jonna og Inga har som tidligere Aar muntret sig i Haven sammen med Gederne, men mange andre morsomme Smaabesøg har vi haft baade af Børn og Ældre, saaledes et Søndagsbesøg af Repræsentanter for københavnske Husmødre, der for de mange Aar siden flokkedes paa Ankerhus, og derimellem „Feriebarnet“ Fru Bechmanns Mand og Datter.

Siden sidst har vi igen haft den Glæde atter at kunne konstatere at der er god Brug for Husholdningslærerinder; de fleste af de sidst uddannede Lærerinder fandt saaledes straks Plads. Desværre fik Lis Thiel Nielsen fra Dalsgaard Ischias under den sidste Del af Eksamen, men hun tog den, men maatte bruge Sommeren til Rekreation og kunde saaledes ikke tage den Stilling, hun ellers havde faaet. — Men vi har ogsaa med Bedrøvelse erfaret, at det for de lidt ældre Lærerinder tit kan være overordentlig vanskelig at blive ansat eller befordret til andre Embeder, til Trods for at de netop gennem deres Modenhed har særlige Betingelser for at kunne retlede og vejlede Børn gennem deres Undervisning.

— Og vanskeligere og vanskeligere synes det for Hjemmene at faa den fornødne huslige Medhjælp baade hos Kammerherrens og hos Landmandens. De unge Piger, for hvem Livet synes at ligge oplagt, har ofte svært ved at bestemme sig, glemmer ogsaa ofte at spørge sig selv om de kan magte det Arbejde, de har paataget sig. Husmødre, som jo dog alle unge Kvinder higer efter at blive, har det derfor ogsaa ofte svært. Desuden stilles der til dem, ikke mindst i de smaa Hjem, saa store Krav, at der er Grund til at hatte for dem, men Folk bliver vel nok alligevel mere skønsomme, har faaet lært at takke for Mad. Den skal blot gives det Salt, den trænger til, for at blive helt rigtig, siger Eline Begtrup.

M.

Orden gi'r Respekt

ved vi nok. Og det gælder i det daglige praktiske Liv, det gælder i de økonomiske Forhold, og det gælder vel ogsaa moralsk og socialt.

Derfor først og fremmest hjælp til med at faa holdt Orden paa Arbejdssteder, ude og inde.

Frem for alt væn og opdrag Børn og Unge til gennemført Orden i Skolekøkkener og hvor de færdes.

Smaa gode Raad.

—o—

- Lad det blive Regel: kun at tage *en* Teskef. Sukker i Kaffe, i Te, paa Grød o.s.v., af Marmelade, Syltetøj m. v.
- Kun at servere til Kaffeselskab 3 Slags Bagværk:
 Julekage, Dessertkage og Smaakager,
 og til Gæstemiddage højst 2 Retter og Dessert.
- Brug findelte raa Havesager som Gulerødder, Æbler, Kaal, til Smørrebrød, Aftensbord og Middagsbord.
- Brug ristede Havregryn til Saftsuppe o. l. i Stedet for Tvebakker og Boller og i Æblekage i Stedet for Rasp.
- Brug hele Byggryn i Stedet for Ris til søde Supper, Julegrød og til Desserter, hvor der ellers anvendes Ris.
- Brug den dobbelte Gærmængde til Brød, Julekage o. l. af det „nye“ Mel.
- Husk, at det „nye“ Mel kræver længere Bagetid og bages bedst i Form, og at Sigtemel med Kærnemælk giver et godt Brød.
- Husk at lidt Kartoffelmel gør en Meljævning bedre.
- Husk at revne eller raspede raa Æbler kan bruges som Fyld i Fromage og er udmærkede som Tilsætning til Kødretter i Stedet for Syltetøj og som Mellemret og Dessert serveret i Glas.

Ved Aarsmødet husker De nok, at Fotografen tog et Billede, som virkelig blev saa godt, men som var større end at det kunne medtages paa Billedsiden i Aarsskriftet. Det koster 2 Kr., opklæbet 2,50 Kr., og kan faas ved Henvendelse til Fru Fotograf Jørgensen, Sorø.

Julehilsen.

Formanden for Foreningen „Ankerhus“, Frk. Margrete Pedersen, Hadsten Husholdningsskole, vil gerne gennem Aarsskriftet ønske glædelig Jul — en Hilsen som den øvrige Bestyrelse sikkert gerne vil være med i.

Dertil vil Skolen ligeledes have Lov til at føje sin Julehilsen og ønske tidligere Elever og gode Venner

Glædelig Jul!

Kursusdeltagere i 1942.

—o—

Husholdningslærerinder, dimitterede $2\frac{1}{3}$ 1942.

- 387 Anna Andersen, Annexgaarden, Gelsted $100\frac{1}{3}$ mg+.
 388 Rigmor Jager Andersen, Hedelund, Vrøgum, $94\frac{2}{3}$ mg.
 389 Karen Broholm, Kirke Helsinge, Gørlev, $106\frac{1}{3}$ ug÷.
 390 Alice Bruun, Næstved, $102\frac{2}{3}$ mg+.
 391 Inger Bylling, Aller, Christiansfeld, 104 mg+.
 392 Ellen Christiansen, Teestrup, Haslev, 104 mg+.
 393 Else Christiansen, Nakskov, $103\frac{1}{3}$ mg+.
 394 Didda Danielsen, Tuelsmarkgaard, Guldager, $88\frac{1}{3}$ mg÷.
 395 Mette Gudiksen, Hestehave, Spøttrup, $96\frac{2}{3}$ mg.
 396 Gerda Hemmingsen, Frenderup, Stege, 100 mg.
 397 Karen Hesselager, Stenagergaard, Ølholm, $106\frac{1}{3}$ ug÷.
 398 Grethe Jarling, Odder, 96 mg.
 399 Grethe Bræmer Jensen, Danmarksg. 14, Randers, $82\frac{2}{3}$ g+.
 400 Inge Jensen, Odder, 101 mg+.
 401 Anna Justesen, Gjurup, Hjørring, $97\frac{1}{3}$ mg.
 402 Astrid Jørgensen, Roskilde, $87\frac{2}{3}$ mg÷.
 403 Gudrun Klougart, Havebrugsskolen, Beder, $98\frac{2}{3}$ mg.
 404 Kirsten Foldager Larsen, Svendborg, $105\frac{1}{3}$ ug÷.
 405 Grethe Levinsen, Aabenraa, $103\frac{1}{3}$ mg+.
 406 Martha Moesmand, Skrejrup, Rønde, $96\frac{2}{3}$ mg.
 407 Else Munk, Harths Alle, Kolding, $104\frac{2}{3}$ mg+.
 408 Anna Nielsen, Hallum, Tistrup, 97 mg.
 409 Ellen Nielsen, Jebjerg, Skive, 99 mg.
 410 Lis Thiel Nielsen, Dalsgaard, Kjellerup, $99\frac{1}{3}$ mg.
 411 Anne Marie Pedersen, Dyssekilde, $100\frac{2}{3}$ mg+.
 412 Marie Lind Poulsen, Humlum, $90\frac{1}{3}$ mg÷.
 413 Yrsa Radmer, Vig, $95\frac{1}{3}$ mg.
 414 Else Wolthers Rasmussen, Viksø, $102\frac{1}{3}$ mg+.
 415 Bodil Steenholdt, Flensborg, 93 mg÷.
 416 Helene Sørensen, Mejeriet, Daugaard, $104\frac{1}{3}$ mg+.
 417 Andrea Thomsen, Refsgaard, Outrup, $101\frac{2}{3}$ mg+.

*Elever bestaaet Seminariets 1ste Aars Eksamen
i praktisk Husgerning.*

- 463 Grethe Andersen, Byvolden 11, Roskilde,
 464 Grethe Agnete Andersen, Raadhusvej 5, Charlottenlund.
 465 Ingrid Andersen, Abed, Søllested.
 466 Ruth Bjerg, Hygum, Klinkby.
 467 Anna Buhl, Søndervang, Pjedsted.
 468 Thora Espensen, Jennum, Spentrup.

- 469 Ingrid Gade, Næsborg, Løgstør.
 470 Eva Hansen, Skive.
 471 Henny Hansen, Kyse, Hyllinge.
 472 Michala Hansen, Østbirk.
 473 Ulla Hansen, Korinth.
 474 Martha Jensen, Gravvænge, Vejstrup.
 475 Ritha Jensen, Dr. Olgasvej 46, Odense.
 476 Aase Jessen Tusch, Silkeborg.
 477 Inger Jessen, Lemvig,
 478 Bente Klixbüll, Sønderlingsgade 21, Aarhus.
 479 Karen Margrethe Kristensen, Aale.
 480 Inger Kæstel, Solbakkevej, Vordingborg.
 481 Jenny Larsen, Taarup, Frørup.
 482 Korintha Lassen, Klaksvig, Færøerne.
 483 Ida Lindahl, Frue, Skandiagade 42, København,
 484 Else Løvdal, Skovfogedboligen, Klampenborg.
 485 Gerda Stounberg Nielsen, Serridslev, Tvingstrup.
 486 Grethe Karll Nielsen, Stege.
 487 Annelise Ortvad, Østerbrogade 132, København.
 488 Bodil Petersen-Dalum, Landbrugsskolen, Hjallesø.
 489 Johanne Rosenstand, Dannelund, V. Vedsted.
 490 Nanna Sort, Langelund, Filskov.
 491 Kirstine Andersen Steen, Tranget, Taars.
 492 Valborg Sørensen, Haraldsted, Ringsted.
 493 Elisabeth Thomsen, Lyndby, Roskilde.
 494 Gurdil Thomsen, Sorø.
 495 Nina Wied, Kildegaardsvej 22, Hellerup.

Eleverne paa 1ste Aars Kursus fra Maj 1942.

- Kamma Aakjær, Brabrand.
 Anna Berg Andersen, Voel, Sminge.
 Signe Bjerre, Gade, Sir, Holstebro.
 Anna Christensen, Løgstrup, Fiskbæk.
 Anna Marie Christensen, Bramdrup.
 Elsebeth Christensen, Hartmannsvej 8, Hellcrup.
 Margrethe Skovgaard Frosch, Københoved, Skodborg.
 Anna Marie Gjøl, Nr. Saltum.
 Agnete Godsk, Andelsskolen, Middelfart.
 Aina Haastrup Hansen, Nykøbing Sj.
 Karna Hansen, Arnborg, Herning.
 Elisabeth Himmelstrup, Brande.
 Anna Østerlund Jensen, Givskud, Jelling.
 Else Jensen, Boyesgade 5, Viborg.
 Gudny Bisballe Jensen, Levring, Kjellerup.

Lise Jepsen, Skagen.
 Kirstine Knage, Ølsted, Staaby.
 Elisabeth Dahlerup Koch, Hem.
 Inger Bæk Kristensen, Brandrup.
 Krista Laursen, Strømmesbøl, Tarm.
 Inge Lose, Kraghave, Nykøbing F.
 Vibeke Maag, Hostrups Have 44, København.
 Lis Michelsen, Lundby.
 Agnete Kongsgaard Nielsen, Kongsgaarden, Lejre.
 Agnes Nielsen, Levringgaard, Kjellerup.
 Edith Nielsen, Egense.
 Gerda Nislev, Kappel Hovedgaard, Lemvig.
 Anne Offeresen, Vammen, Viborg.
 Ellen Pedersen, Haraldsted, Ringsted.
 Else Pedersen, Egens, Rønde.
 Nanna Pedersen, Hundslund.
 Rigmor Skafte Poulsen, Petersdal, Hyllinge.
 Irene Rasmussen, Aabyhøj, Aarhus.
 Tove Egelund Rasmussen, Ferupgaard, Ferup.
 Anna Riis Thomsen, Grønbæk.
 Mette Sandahl, Rærup, Roslev.
 Marie Skovgaard, Taarup, Frørup.
 Elisabeth Sørensen Fønss, Høven, Galten.
 Kirsten Tidemand-Dal, Næstved.
 Marie Thomsen. Kjelst. Billum.
 Else Tøttrup, Lyng, Stakroge.

5 Mdr.s Husholdningskursus fra Maj 1942

Gerda Andersen, Fuglebjerg.
 Tove Busk Andersen, Hyldagergaard, Ejby.
 Anna Bang, Fjenneslev.
 Ebba Berthelsen, Ilved, Jelling.
 Inger Dons Beck, Ravnsborggade 12, København.
 Inga Christiansen, Testrup, Haslev.
 Ingrid Christiansen, Høm, Ringsted.
 Sigrid Christoffersen, Ø. Aaby, Skaarup.
 Ruth Folkver, Fr. d. 5's Vej 9, København.
 Alice Hansen, Gl. Bakkegaard, Benløse, Ringsted. (Maj-Juli).
 Karen Hededam, Brylle, Tommerup.
 Dorthea Høegh, Haderup, Skive.
 Esther Juelskjær, Lemming.
 Kirstine Jørgensen, V. Ulslev.
 Inga Kortegaard, Blangstedgaarsvej 104, Odense.

Marie Kromann, Vammen, Viborg.
 Bertha Kvetny, Molktesvej 17, København.
 Anna Holm Larsen, Testrup, Haslev.
 Karen Lautrup, Geldbjerg, Ejby.
 Edith Lerche, V. Karleby, Nakskov.
 Kirsten Kofoed Møller, Svanneke.
 Lis Madsen, Benløse, Ringsted.
 Dagny Nielsen, Øksendrup.
 Inger Nielsen, Toksværd, Holme Olstrup.
 Kirsten Nielsen, Oremandsgaarden, Mern.
 Marie Elholm Olsen, Rødby. (Maj-Juni).
 Kirsten Pedersen, Sdr. Højrup, Pederstrup.
 Solvejg Snedker, Akasievej, Slagelse.
 Johanne Riis Thomsen, Grønbæk.
 Kirsten Tuxen Hansen, Nr. Alle 4, Glostrup.

5 Mdrs. Husholdningskursus fra 3. November 1942.

Marthe Andersen, Østrup Holme, Viksø.
 Ellen Margrethe Bentzen, Vester Alle 40, Aalborg.
 Sonja Claudi-Magnussen, Ingersvejs 14, Charlottenlund.
 Inga Fjeldsø, Haverslev, Arden.
 Kari Gran og Bjørg Nielsen, Oslo.
 Bente Hildebrandt, Jensløvs Tværvej 13, Charlottenlund.
 Karen Hytteballe, Maale, Kerteminde.
 Gertrud Jacobsen, Solvang, Ryslinge og Hana Dub.
 Annalise Jacobsen, Torvet 12, Neksø.
 Lis Nørby Jensen, Gentofte.
 Gunver Jensen, Høsterkøb, Hørsholm.
 Elise Jensen, Gimlinge, Flakkebjerg.
 Helga Jespersen, Immingegaard, Køllergaard. Bornholm.
 Helga Larsen, Ollerup, Slagelse.
 Karen Modin, Nyagergaard, Svebølle.
 Mary Nielsen, Spragelse, Herlufmagle.
 Ulla Nielsen, Møllebjergvej 28, Korsør.
 Bente Petersen-Dalum, Landbrugsskolen, Hjallesø.
 Edith Pedersen, Sømandsgaarden, Bogø.
 Inger Marie Pedersen, Skærbæk.
 Tove Holse Petersen, Udstolpe, Saxkøbing.
 Valborg Petersen, Bjelkerup, St. Hedinge.
 Birgitte Rekling, Bernstorffslundsvej, Charlottenlund.
 Inger Krogh Sørensen, Saxkøbing.
 Anna Thomsen, Spjald.
 Lis Tønning, Tranevænget 4, Hellerup.

Aarskursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder fra Maj 1942.

Kamma Andersen, exam. Lærerinde, Sigersted, Ringsted.
 Agnes Buus, exam. Lærerinde, Flemming.
 Karin Gamst, exam. Lærerinde, Dronninglund.
 Kirstine Hansen, exam. Lærerinde, Endelave.
 Bodil Schack Jensen, Forsk.lærerinde, Brandstrup, Rødkjær.
 Gudrun Kjær, exam. Lærerinde, Vindum, Bjerringbro.
 Else Larsen, exam. Lærerinde, Sandved.
 Elisabeth Mathiessen, exam. Lærerinde, Bovlund.
 Jenny Olesen, Lærerinde, Hem.
 Emmy Nielsen, Forskolelærerinde, Mygind.
 Anna Sigaard, exam. Lærerinde, Klitmøller.
 Inger Simonsen, exam. Lærerinde, Ballerup.
 Else Skriver, exam. Lærerinde, Nørregade 59, Odense.
 Magda Søgaard, exam. Lærerinde, Lundby.
 Sofie Sørensen, exam. Lærerinde, Laasby.
 Hilda Thomsen, exam. Lærerinde, Møgeltønder.

Øvelsesskole. September—Oktober.

Karin Berendsohn, Bagsværdvej, Lyngby (1ste Del).
 Birgitte Høgsbro Holm, Solsortvej 75, København.
 Karen Margrethe Holm, Mejeriet, Vejen.
 Inger Boesgaard Larsen, Nørhavegaard, Rudkøbing.
 Inge Sørensen, Tornbækgaard, V. Vedsted, Ribe.
 Ingeborg Thøstesen, Græsted.

Andre og besøgende Elever.

Marie Bjørn Hansen, Hesselager. (Jan.—Marts).
 Tove Juulsgaard, Fakse Ladeplads „ „
 Tove Højland, Kildegaard, Havrebjærg. (Maj—Juni).
 Lilly Andersen, Nørrebrogade 157, København. (Maj—Juli).

For venlige Hilsner og Tanker, I har sendt os, for gode Stunder, vi har delt med hinanden, siger vi Tak.

Og med Ønsket om en god Jul ønsker vi ogsaa hinanden Lykke til at opleve et godt Nytaar for Hjem, Land og Folk.

Magdalene Lauridsen.

Til Billedbladene.

Under de store Træer, der skærmer Peter Dams Bibliotek og Dr. Steens Skolehjem, ser vi et yndigt Familiebillede af Undervisningsminister Jørgen Jørgensens fra et Sommerbesøg paa „Ankerhus“ og et stemningsfuldt Billede fra Grundlovsdagen, hvor man, efter at Flaget er hejst og de unge i Kreds har sunget Danmarks Pris, slutter sammen og raaber et kraftigt Hurra for Jørgen Jørgensen og hans Hustru, som den Dag holdt Sølvbryllup, med Tak for det smukke Forbillede „Bispegaarden“ er blevet for de danske Hjem. — Og saa har vi foroven de sidst dimitterede Husholdningslærerinder, og for neden de nuværende Skolekøkkenlærerinder og ellers en Mængde Snapshot fra Aarsmødet, Frk. Tarp og Frk. Laudrup har fundet en god Bænkeplads, vor Tilsynsførende Fru Ulla Pedersen sin gode Ven Frk. Nanna Bojesen, Frk. Jensen ser vi med sin musikalske Nevø og de to gode Venner Grethe Duggen fra Flensborg og Irma Jensen, og Mary Bøtteher med Kammerater paa Rad, og midt i det hele et lille Æblebillede af Foreningens Formand.

Næste Billedside viser os første Aars til Køkkenteori hos Frk. Tarp og et Glimt af Landsbyens Skolekøkken og „Gaarden“, Husholdningsregensen. Nedenunder ser vi Fru Winther og M. L. i Rosengangen paa Vej til Trekanten, hvor Margaret og Muremester Langkjær er ved at maale Plads ud til Fru Lauridsens fremtidige Lysthus, og derefter har vi Rigmor fra Vejen's selvhjulpne Smaa piger. — Til venstre ser vi Frk. Vestergaard og hendes Lærerinder, der kommer og ønsker M. L. til Lykke med de 40 Aar og det baade med Digt og Kaffebakke. Og vi ser nogle af 1ste Aars, der fik Lov til at være med til at høste ude i Tase ved Tjustrup-Bavelse Sø paa en Udflugt, Fru Eliasson med sine to Døtre, der ogsaa er kommet til Elevmøde og Korintha Lassen i sin smukke Færødragt, men saa er der næsten ogsaa et historisk Billede af M. L. og en af hendes allerførste Elever fra Sorø Husholdningsskole, Marie Clausen, og nedenunder hendes Datter, Frk. Gamst, som er nuværende Skolekøkkenlærerindelev. Forneden har vi vor gode Mælkemand, som til Nytaar skal ofres paa Centralisationens Afgudsalter.

Paa tredie Side er det navnlig de 5 Mdr. Elever, der tropper op i Skolekøkken, i Gaard og Have, derimellem et lille Vinterbillede af Kari og Bjørg fra Norge. Mor Magda med en lille Normann, og ved Siden af et lille Billede af de to af de fem Søstre fra Teestrup, og saa har vi lille Karen med sin store Dreng paa Trappen, fotografert paa Cykletur af Frk. Holt Madsen, Familien Olsen, Valdemar Bjerre med sin Ven Croon og de to musikalske Søstre fra Ferupgaard.

Paa sidste Side kan vi vist tænke os allesammen være med paa Kongens Fødselsdag, M. L. og Fru Eliasson var det i alle Tilfælde, da det ganske København i straalende Solskin, mens Guldæblerne sprang paa Gl. Torv, hyldede Landets Konge og Dronning.









Af Hjertet hylde vi vor Konge og vor Dronning og takke for,
hvad de er blevet for Land og Folk -- Godt Nytaar for os alle.

Ankerhus afholder:

- 2 Aars Kursus til Uddannelse af Husholdningslærerinder.**
 - 10 Mdr.s Kursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder.**
 - 5 Mdr.s Kursus for unge Piger i Husmodergerning.**
 - Eventuelt Kursus for Viderekomne og enkelte andre Kursus.**
- Studerende Elever modtages.**