



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



**Årsskrift for
Ankerhus Husholdningskole
1993**

Elevforeningen

Som noget nyt i år afholdt vi vores årsmøde samtidig med, at skolen havde åbent hus. Det fik et godt forløb, men tilslutningen til middagen og festen om aftenen kunne godt have været bedre. Vi havde ellers en hyggelig aften med underholdning af Thorkild Klausen ved spisningen, som rigtig fik os med i hans sang og guitar spil. Efter middagen var der dans til The Boys, som spillede 60' er musik. Det var rigtig godt, og vi, der var med, morede os dejligt. Med håb om at endnu flere vil bakke op om næste års arrangement, vil vi igen forsøge at samle årsmødet, åbent hus for skolen og festen for elevforeningens medlemmer med ledsager på den samme dag. Om aftenen vil der være festmiddag og derefter dans til 60' er musik. Jeg håber, der vil komme rigtig mange.

Som noget nyt har 2 fra elevforeningens bestyrelse, Berit Westergaard og jeg været med i et vedtægtsudvalg, for at udfærdige nye vedtægter for skolen. Baggrunden for arbejdet med vedtægterne skyldes en ny lov, som anbefaler, at der skal dannes en ny skolekreds som bagland for skolen. Det er vigtigt at vi i elevforeningen melder os i denne sammenhæng, så skolens bagland bliver så bredt sammensat som muligt. Så jeg vil hermed opfordre jer til at melde jer ind i den nye skole kreds, så I kan få indflydelse på, hvad der fremover skal foregå på vores gamle skole. Er I interesserede, så henvend jer på skolen eller til elevforeningen. Det er vores ønske, at rigtig mange vil bakke op om den nye skolekreds, og at vi ses til årsmøde og fest på skolen lørdag den 7. maj 1994.

På gensyn.

Ilse Pedersen
Formand

Årets gang

Forårssemesteret

1. april 1993 startede jeg som forstander på Ankerhus husholdningsskole.

Dagen oprandt med smukt solskin og meget kold luft, såvel ude som inde. Det viste sig, at fyret var gået ud, så det var vel derfor der var så koldt indendøre.

Dagen startede med temadag, hvor Peter Mygind skulle lære eleverne at bruge kropssprog og spille teater. Senere havde skolens medarbejdere sammen med bestyrelsen arrangeret en meget flot reception, og mange kom for at ønske held og lykke. En stor TAK til alle der var med til at gøre dagen til en festdag.

Så blev det hverdag, for så vidt som der er noget der hedder det på Ankerhus. Hver dag er forskellig fra den foregående, og man ved aldrig hvordan dagen ender, men netop det, gør arbejdet så spændende. Ikke desto mindre tror jeg nok starten havde været meget vanskelig, hvis ikke Vibeke havde forberedt og organiseret så meget på forhånd, og dermed lettet mig i min start. Tak - både til Vibeke og Marianne P. for det arbejde I begge har ydet forud for min start og i de første måneder.

Allerede den 24. april var der igen festligheder på Ankerhus, idet Åbent Hus arrangementet løb af stabelen samtidig med årsmøde i elevforeningen (Dette er beskrevet andetsteds i bladet).

I April blev Bogudvalget, Ankerhusfonden, delt. Kosttabellerne, som i år udkom i ny og udvidet udgave, overgik til Husholdningsskolens regi, hvorfra de bliver solgt fremover. Foreningens navn fremover er "Kosttabelforeningen ved Ankerhus Husholdningsskole", og vedtægterne er netop i skrivende stund ved at blive underskrevet afudvalgets medlemmer.

Foråret forløb undervisningsmæssigt efter planen. Almen Husholdningselever, 10. klasse elever, køkkenassistentelever, køkkenlederelever og voksne VUS elever fra køkkener og hjemmeplejen blandede sig med hinanden, og gav skolen liv og aktivitet fra morgen til sen aften.

Jeg havde haft den fornøjelse at deltage i køkkenledernes praktikværtdag i marts måned, før min tiltræden, hvor tidl. jægersoldat Carsten Mørch var en spændende og engageret foredragsholder. Det var et anderledes og godt arrangement.

Praktikværtdag for Køkkenassistenter afholdtes i maj måned med Kirsten A. Brøndum fra Sødisebakke i Mariager, som fortalte om indførelsen af økologisk mad på institution. Dette var en del af et projekt om miljø og mad i Århus Amt. Også en meget spændende dag, hvor der blev stillet mange spørgsmål.

Maj og juni bar præg af eksamen, og den 28. maj kunne vi sige farvel til Køkkenle-



Opvarmning til Kongskilde markedet.

dere, Køkkenassistenter og Almenelever. 10. klasse havde endnu lidt i vente, den mundtlige eksamen lå i juni, så først den 16. juni kunne vi sige farvel til dem.

Sommeren blev kort. Vi havde ventet at afholde kursus for Asthma-allergi foreningen, men kurset blev aflyst i sidste øjeblik. Et 4 ugers introduktionskursus til hjemmeplejen stod uden tilstrækkelig tilmelding, så heller ikke dette kom igang. Til gengæld afholdt vi et 14 dages "Rengørings-inspirations kursus", bestilt af Slagelse kommune, og skræddersyet til unge afløsere i hjemmeplejen. Kurset blev til på rekord tid og afvikledes med succes.

Efterårssemesteret.

Allerede 26. juli startede et hold nye Almen Husholdningselever, hvoraf 7 skal tage folkeskolens udvidede afgangsprøve i engelsk, dansk og matematik. Vi fik også

en elev fra USA. Maria kom helt fra Californien for at tilbringe 20 uger hos os. Vores PR må være effektiv, når Maria har kunnet sidde i Californien og ud fra Fællesbrochuren vælge netop vores skole fremfor andre! Heldigvis kunne Maria dansk i forvejen, da hendes mor er dansk. Det har lettet hende betydeligt i integrationen på skolen. Endnu et par elever er kommet til i løbet af efteråret, og vi har nu et hold på 27 elever, der har al undervisning sammen, på nær de 11 timer hvor der er eksamensforberedende fag. Af Køkkenlederelever på grundlæggende kursus er der 18, og af Studieforberevende har vi 8.

Efteråret har bragt mange oplevelser, hvoraf nogle er beskrevet andetsteds i bladet. Der er bl.a. afholdt 2 fester, og AH optrådte med Cirkus på Kongskilde Markedet i september, efter flere ugers hård træning i Drama-timerne. 15. oktober afholdt vi skolernes motionsdag med gæster fra Frederiksberg skole, hvor et hold 10. klasser sluttede sig til vores elever om forskellige aktiviteter. Også en meget fin dag, der startede med fælles morgenbord før strabadserne.

I dette semester har vi indført "højskoletimer" 1 gang om måneden, med enten en foredragsholder udefra, eller een af skolens egne lærere. Foreløbig har vi haft Gustav Nedergård til at fortælle om Magdalene Lauridsens liv, og Thorkild har

haft os med på rejse til Østeuropa i billeder, tekst og musik. Sidst har vi haft besøg fra NVE hvor emnet har været energibesparelse.

Temadagene i efteråret har stået på motion på en helt anden måde med lærer Finn Bygballe fra Gerlev Idtræshøjskole, og besøg fra Asylcenteret i Sorø. Tidligere på året, da flygtningene kom til Sorø, havde et par af skolens lærere forestået indsamling af legetøj og børnene havde været hos os en dag til sanglege og snobrød over bål, så kontakten var etableret allerede fra starten. Fællesskab og samvær af sådan karakter er værdifuld for forståelsen mellem mennesker med forskellig baggrund, og mange blev da også noget klogere på hele flygtningeproblematikken i løbet af temadagen.

I dette efterår har vi også haft mange besøg af 9. og 10. klasser i forbindelse med erhvervs- og uddannelsesorientering. Der betales ikke længere for disse "Åbent hus" arrangementer, men vi har fundet det værdifuldt at afholde dem alligevel, og på den store tilmeldelse kan vi se, at der er et behov. Vi har også haft forskellige andre besøgende, bla.a. flere besøg fra det tidligere Østtyskland, hvor køkkenfolk og husholdningsstuderende har besøgt både Seminariet og os.

Uddannelser og kurser

I september afholdt Fællesudvalget for Køkkenlederuddannelsen konference om udvikling og kvalitet i Køkkenlederuddannelsen. Det var den 3. konference der blev afholdt med dette formål, og her

blev diskuteret de indhøstede erfaringer med ændrede undervisningstilrettelæggelser.

På årsmødet for Køkkenledere var temaet "Inspirationsdag Kantinen år 2000", hvor det blev offentliggjort at der vil komme ny bekendtgørelse til uddannelsen 1/1 94, hvor den største ændring er den, at afsluttende kursus for køkkenledere vil blive forlænget med 4 uger. Også eksamensformen vil formentlig blive ændret.

I juli 93 kom de nye lov om uddannelsen til Køkkenassistent, i hvilken der åbnes mulighed for at tage Køkkenassistentuddannelsen på 1 år når følgende betingelser er opfyldt: Man skal være fyldt 25 år, have min. 5 års køkkenerfaring og selv skaffe sig en praktikplads.

Vi håber mange ufaglærte vil tage imod dette tilbud, og vi udbyder uddannelsen fra 1994.

Ny lov fra 1. januar 1994

Fra 1. januar træder den nye "Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler" i kraft, som også nævnt under bestyrelsesformandens beretning. Af væsentlig betydning er bestemmelsen om, at vor skoleform nu rangerer på linje med efterskoler m.h.t. kommunalt tilskud. Alle elever under 18 år får samme tilskud til et ophold på en husholdningsskole som på en efterskole. Vi håber det vil give mange nye almen elever. Af andre væsentlige ændringer er bestyrelsens rolle, idet skolerne nu ikke længere skal have godkendt undervis-



*Charlotte Petersen, ny kontorelev
pr. 15. august 1993*

ningsplaner eller overordnet kursusvirksomhed i ministeriet. Ej heller forstanderens ansættelse skal godkendes i ministeriet. Dette giver bestyrelsen en meget central rolle i skolernes dispositioner. Endelig er der ændringer på tilskudsformen, hvor vi nu bl.a. a. kan holde kurser helt ned til 4 dages varighed med tilskud.

Medarbejdere:

Til sommerferien sagde vi farvel til Gerd Trærup, Kaj Pedersen og Lis Henninger, sidstnævnte sagde sin stilling op, da hun havde fået tilbudt arbejde på sin gamle arbejdsplads, tættere på hjemmet. I august sagde Inge Juul farvel og rejste til Slagelse kommune i et nyt og spændende job ved hjemmeplejen.

Vi ønsker alle held og lykke i deres nye jobs.

Pr. 1. januar startede 2 lærere: Hanne Henriksen og Thorkild Klausen, begge EH'ere. Til august startede 2 nye time-lærere til 10. klasse: Charlotte Verdellin og Bill Linnane. Også i august startede Charlotte Petersen som kontorelev hos os. Charlotte følte sig hurtigt hjemme, idet hun lige havde afsluttet et 20 ugers ophold i foråret som AH-elev. Det var et glædeligt gensyn med Charlotte, som skal tilbringe de næste par år hos os under Marianne's kyndige vejledning. Alle nye bydes velkommen til Ankerhus.

Pædagogiske dage:

I august og oktober holdt lærere og øvrige medarbejdere pædagogiske dage. Formålet var at få drøftet overordnet pædagogik og fremtidige mål. Det blev nogle gode dage med udveksling af synspunkter og gode, konstruktive forslag til fremtiden. Et af dem resulterede i, at de lærere der havde færre skematimer i efteråret, gik sammen i grupper og arbejdede videre på ideerne. Resultaterne vil vise sig i det nye år.

Og hermed vil jeg slutte beretningen om mit første, spændende, krævende år på Ankerhus Husholdningsskole med en tak til alle - og ikke mindst eleverne - der gør hverdagen farverig og humørfyldt, for uden en god portion humor og en masse gå-på mod kommer vi ikke fremad i tilværelsen.

Winnie From Thesbøl, forstander

“Om skolekreds”

Den 1. april 1993 tiltrådte E.H.-økonom Winnie From Thesbøl som forstander for Ankerhus Husholdningsskole.

Winnie og hendes familie blev budt velkommen til Sorø ved en vel besøgt reception og er siden flyttet ind i forstanderboligen.

Den forløbne periode har allerede vist, at Winnie var et godt valg og i bestyrelsen glæder vi os til det fortsatte samarbejde.

Samtidig skal der lyde en velment tak til medarbejderne og ikke mindst til Vibeke Jørgensen, der fungerede som kst. forstander i perioden forud for Winnies tiltrædelse, for at skolen fungerede optimalt også i en vanskelig overgangsperiode.

Økonomisk var regnskabsåret 1992 ikke tilfredsstillende for Ankerhus Hushold-

ningsskole, idet vi endte op med et driftsunderskud på kr. 251.000 før afskrivninger.

Underskuddet skyldtes dels svigtende elevtilgang dels, at statstilskuddet blev mindre end budgeteret.

Bestyrelsen forventer, at det økonomiske resultat for 1993 bliver betydeligt bedre, men det er afgørende, at kapaciteten udnyttes fuldt ud, at elevholdene fyldes op. Derfor hilser bestyrelsen det velkommen, at husholdningsskolernes almene elever nu også er omfattet af den kommunale elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Den 1. januar 1994 træder den nye lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler i kraft.



Fra receptionen ved Winnies tiltrædelse



Konstitueret forstander 1/10-92 til 1/4-93 vikebeke Jørgensen med sin mand Ejvind.

Loven kræver, at en husholdningsskole skal have en skolekreds eller et repræsentantskab, idet bestemmelsen dog ikke gælder for skoler, der ved lovens ikrafttræden er godkendt uden skolekreds/repræsentantskab.

Der er således intet krav om, at Ankerhus skal etablere en skolekreds.

Alligevel besluttede bestyrelsen på mødet i april 1993, at der skal etableres en skolekreds, som skal vælge skolens bestyrelse.

Formålet er at skabe en forhåbentlig stor kreds af interesserede, der kan yde Ankerhus Husholdningsskole bred folkelig opbakning og støtte.

Dette aspekt savnes i den nuværende bestyrelse, hvis 7 medlemmer er udpeget af elevforeningen (2), Sorø Byråd(1), Fællesudvalget for økologisk og biodynamisk

jordbrug (1), Fællesudvalget for Huslig uddannelse (1) samt ved selvsupplering (2).

Arbejdet med de nødvendige vedtægtsændringer er igang i et vedtægts udvalg, der består af repræsentanter for medarbejderne, elevforeningen, den nuværende bestyrelse samt af skolens forstander.

De nye vedtægter forventes vedtaget af bestyrelsen i januar 1994 med efterfølgende godkendelse i Undervisningsministeriet.

Arbejdet med etablering af skolekreds går således igang i begyndelsen af 1994, så der kan holdes valg til skolens bestyrelse efter de nye vedtægter i oktober kvartal 1994. Bestyrelsen håber, at elevforeningens medlemmer vil tilmelde sig skolekredsen, når opfordring herom bliver udsendt.

I øvrigt er bestyrelsen i årets løb blevet suppleret med Jørgen Løgstrup, der er udpeget af Fællesudvalget for økologisk og biodynamisk jordbrug, efter at pladsen har stået ledig i en periode. Jørgen Løgstrup bydes velkommen til arbejdet.

Slutteligt ønskes alle med tilknytning til Ankerhus Husholdningsskole en glædelig jul og et godt nytår.

P.B.V.

Bent Hyldegaard-Pedersen

En kvinde kom til byen, og dermed kom også Ankerhus Husholdningsskole til verden!

Den første november i år var det 100 år siden en ung jysk bondepige kom til Sorø. Hun hed Magdalene Lauridsen, og var dengang 20 år gammel. Skønt hun var uden egentlig uddannelse og økonomiske midler, skabte hun i løbet af de næste 50 år en imponerende løbebane, der kort kan opremses således:

1. Hun oprettede som 22-årig Danmarks første husholdningsskole i Sorø, sammen med fru Eline Eriksen.
2. Hun begyndte i 1900 vandrekurser på Sorøegnen. Denne aktivitet blev en enestående succes, idet der allerede i de første 12 år var 50.000 elever på disse kurser, der hurtigt blev landsdækkende.
3. Hun grundlagde i 1902 ANKERHUS i Sorø, såvel seminariet som husholdningsskolen, og dermed uddannelsen af husholdningslærere, nu Ernærings- og Husholdningsøkonomer.
4. Hun fik denne uddannelse og husholdningsskolerne statsanerkendte.
5. Hun stiftede Foreningen af Husholdningslærerinder og -lærere.
6. Hun var initiativtager til indførelse af obligatorisk skolekøkkenundervisning på landet, og var Undervisningsministeriets rådgiver på området.
7. Hun etablerede nordisk samarbejde på husholdningsområdet, bl.a. ved af-



holdelse af en stor konference i Sorø i 1909.

8. Hun var initiativtager til oprettelse af husholdningsforeninger, herunder Sorø Husholdningsforening, der er en af landets ældste. Hun fremsatte adskillige forslag til initiativer, hvoraf mange blev ført ud i livet, såsom oprettelse af andelsfrugterier, oprettelse af kommunale efterskoler, om jordlodder til kvinder, om oprettelse af et husholdningsministerium og meget mere.

Ja, man bliver helt stakåndet, men en sådan kvinde kom altså til Sorø i november 1893! Og endnu i 1993 er byen stærkt præget af hendes virke gennem et stort seminarium, 2 husholdningsskoler og 2 kollegier. Fra 1902 til sin død i 1957, boede hun i Villaen på husholdningsskolen, der hvor der nu bl.a. er mindstuer, studiekontor og opholdsstuer på 1. sal.

Hvordan gik det at Magdalene Lauridsen kom til Sorø?

Som så ofte før, var det et tilfældigt sammentræf af personer og geografi, der førte den unge jyske pige til Sorø. Hun var en periode ung pige i huset hos pastor Bruun i Levring præstegaard, der lå i nærheden af hendes hjem i den lille by Astrup, øst for Kjellerup. I denne præstegaard kom på samme tid en ung fynsk pige, der skulle lære husholdning. Det var Elise Møller, der senere blev gift med den unge teolog og kapellan Kresten Bjerre. Bjerre var en kort overgang hjælpepræst hos Bruun i Levring, og disse 3 unge mennesker blev i denne periode venner for livet, - Elise og K. Bjerre endda forlovet. R. Bjerre udtalte selv mange år senere: *"Jeg havde en*

smuk og fornøjelig tid i Levring præstegaard, og hentede der to unge piger, den ene blev min hustru, den anden var Fru Lauridsen". Så skete det imidlertid at Bjerre fik en henvendelse fra sin svoger i Sorø, den navnkundige redaktør Martin, om at blive forstander på Sorø Højskole. Han modtog denne opfordring på betingelse af at Jutta Bojsen Møller, -et medlem af den berømte præste- og højskolefamilie Bojsen, -ville følge med som "Højskolemor".

De fik sammen etableret højskolen på Banevej med indvielse i 1889, og 3 år efter giftede Bjerre sig så med den unge Elise, der overtalte veninden, Magdalene Lauridsen, til at følge med til Sorø Højskole. Hun skulle hjælpe med til "at sætte skik på huset", samt undervise i vævning for sommerpigerne. Magdalene Lauridsen skriver selv om sit første år på Sorø Højskole: "Det var en lykkelig højskole-tid, hvor det ene skønne indtryk afløste det andet. Der var så mange glade mennesker rundt om, - to nygifte lærerpar, fru Møllers begejstring og sang, pastor Bjerres gode tanker og træffende ord til de mange interesserede og lydhøre elever i den tætfyldte foredragssal. Alt kaldte på de bedste og på lysten til at tage fat".

Men det var ikke fordi det soranske borgerskab, repræsenteret ved personer tilhørende det regerende Højreparti, elskede den nye højskole. Tværtimod forsøgte man med alle midler at genere højskolens oprettelse og drift. Jutta Bojsen-Møller fortæller således i sine erindringer: *Træk fra et langt liv*, om Sorø's borgmester Muus, der truede med gendarmeriet, for-

di man i indbydelsen til et højskolemøde havde averteret med bespisning. Det havde en af de lokale gæstgivere klaget over!

Bjerre og de øvrige højskolefolk tilhørte jo partiet Venstre, og var derfor ikke populære i datidens Sorø. Det er også interessant, at Magdalene Lauridsens kendskab til Sorø før 1893, alene omfattede stærke indtryk fra Ingemanns romaner og salmer, som hendes privatlærerinde, moster Maren, havde fortalt om hjemme i storstuen på gården i Astrup. Byen var for hende en historisk præget eventyrby,- og den kortsynede Højrepolitik i byen må derfor have gjort et stærkt indtryk på denne unge pige, der fra sit hjem var opvokset med frihedsidealer.

Hendes far Anders Lauridsen kunne fx. ikke affinde sig med datidens "Sorte skole", og lod derfor sine børn undervise privat i hjemmet, hvor hans svigerinde var privatlærerinde. Også fra Højskolen i Askov, fra familien på Grønvang i Vejen, fra præstegarden i Levring, havde Magdalene stærke indtryk fra datidens politiske og folkelige vækkelse. Inspirationen til at tage fat fik hurtigt tag i den unge Magdalene Lauridsen. Inspireret af Jutta Bojsen-Møller, fødtes tankerne om at gøre noget for kvinders uddannelse omkring samfund og husholdning. Disse tanker koncentreredes om en fagskole for unge kvinder, hvor husholdning blev undervisningsfag på linie med almindelige skolefag og foredrag med historisk og samfundsmæssigt indhold,- **en husholdningsskole**. Tanken herom vandt stærk støtte hos de Sorøborgere, der havde startet højskolen, men igen modstand fra

Højre og især byens Gæstgiverforening. Det var afgørende for Magdalene Lauridsen, at den noget ældre og meget praktisk orienterede Eline Eriksen, var med på ideen om en husholdningsskole, og blev ML.s medforstander.

Allerede i maj 1885,- kun halvandet år efter at Magdalene Lauridsen som 20-årig kom til Sorø,- åbnede disse to kvinder Danmarks første Husholdningsskole i lejede lokaler i Rolighed. På grund af tanken om at knytte et pensionat til skolen, hvor gæster kunne aftage den mad som eleverne lavede som produkt af deres køkkenøvelser, opstod der igen en voldsom kritik mod den nye skole. I en af de lokale aviser kunne følgende bl.a. læses "*Såfremt det oprindelige Projekt,- at lægge "Højkolehjemmet" her i Byen fastholdes,- påføres der Gæstgiverstanden og forresten også andre Næringsdrivende en Kræftskade, som vil undergrave mange af os, og som til sidst måske vil komme til at skade selve Byen!*"

Underskrevet Sorø Beværterforening. Af forskellige grunde opgav man tanken om pensionatet i forbindelse med den nye skole, og alt gik derefter tilsyneladende fredeligt til. Modstanden mod skolen virker pudsigt i dag, hvor bade bystyre og handlende er meget glade for de skoler som Magdalene Lauridsen var med til at oprette. De lejede lokaler blev hurtigt for små, og derfor dannedes et aktieselskab, der gennem tegning af aktier i Sorø og Omegn skaffede midler til at bygge en helt ny skole, og således kunne den flotte bygning på Holbergsvej indvies i 1897. Der var dog også dengang problemer med at skaffe den nødvendige sum til



byggeriet, man havde satset på 25.000 kr, men nåede kun 15.000 i første omgang. Derfor nedsatte man kapaciteten fra 50 til 40 elever, men under opførelsen blev man enige om at sløjfe det omtalte pensionat, og der blev så alligevel plads til 50 elever. De to bestyrerinder skulle svare aktieselskabet en årlig leje på 1600 kr, der bl.a. gik til forrentning af aktiekapitalen med 4%!

Da Sorø Husholdningsskole mange år senere blev renoveret i forbindelse med overgang til selvejende institution, tegnedes der igen aktier,- men disse er aldrig blevet forrentet!

Husholdningsskoledriften var dog ikke nok for den unge, initiativrige Magdalene Lauridsen. På baggrund af inspiration fra en studierejse til England i vinteren 1899/1900, begyndte hun allerede i foråret 1900, forsøg med husholdningsundervisning som aftenskole,- de såkaldte vandrekurser. Der blev først gennemført forsøg med undervisningsformen på Sorø Husholdningsskole og derefter afholdt en slags generalprøve i Døjringe og Fjenneslev med påfølgende kursusrække fra november 1900! Som ved oprettelse af højskole og husholdningsskole, blev kurserne mødt med stor skepsis, især fordi ele-

verne også var "ældre kvinder"! Det er dog interessant at konstatere, at sognerådene i Bromme og Pedersborg bevilgede henholdsvis 60 og 20 kr. til kurserne.

P. Rasmussen, Krøjerup motiverede bevillingen med ordene: "Det kan betale sig for Sognerådet at støtte en sådan sag". Han tænkte muligvis på at økonomien i de enkelte husholdningerne kunne forbedres gennem større viden om god og nærende kost til en billig penge? Kursernes store succes blev hurtigt kendt viden om og det lykkedes Magdalene Lauridsen at gøre De samvirkende sjællandske Landboforeninger interesseret i at stå som kursusarrangører. Det medførte, at Magdalene Lauridsen blev den første kvinde der besteg talerstolen på Skydebanepavillonen i København, hvor hun før en forsamling af sjællandske bønder og propietærer, redegjorde for sine ideer om vandrekurserne. En af datidens journalister betegnede hende således: "Den lille, energiske frk. Lauridsen fra Sorø". Og det

medførte også at hun fik en opfordring fra De sjællandske landboforeninger til at uddanne lærerinder til vandrekurserne, og herved blev så ANKERHUS grundlagt i 1902. Herom skrev Dagens Nyheder om placeringen af "Lærerindeskolen": på en nøgen mark ved den skumle Kongebrovej.....

Jo, Magdalene Lauridsen gjorde i sandhed Sorø kendt viden om, og hun opnåede da også at Sorøs borgmester i 1933, ved hendes 60-års dag udtalte: "De har støttet byen kommercielt, Købmænd og Håndværkere kan tale med derom". Også fra anden side blev hun hædret. Med Fortjenstmedaillen i guld med krone (dengang blev kvinder i Danmark ikke Ridder af Dannebrog), med Storridderkorset af den islandske Falkeorden, med Det Kgl. Landhusholdningsselskabs lille og store sølvbæger o.m.a. En stor personlighed kom til Sorø for 100 år siden.

Gustav Nedergaard .

Fra en gammel elev - årgang 32 - har vi modtaget følgende beskrivelse af en slagtedag i gamle dage. Eva W. Nelsen, som bor i Californien, har sendt os denne tegning og beskrivelse i plakat størrelse, og vi har sat den op i "Gul" køkken. Eva Nelsen er fyldt 82 år, og hun har selv skrevet og tegnet plakaten. Hun mener man måske kan bruge beskrivelsen på hvordan man ikke skal leve, idet hun mener man levede "fedt og godt" på gårdene, hvor man slagtede selv.

Jeg har blot at føje til, at vi er glade for at få sådanne henvendelser med beskrivelser fra de "gode gamle dage" - kan dog ikke lade være med at tilføje, at det hårde arbejde på gårdene også krævede nogle kilojoule mere end arbejdet i et moderne landbrug, for ikke at tale om kontorarbejde!



EN SLAGTEDAG.

1. DAG: PILLE FEDTET AF DE STORE- OG DETYNDE TARM- ME DEN S DE ENDMU VAR VARMER. DEREFTER RENSE DEM UD FOR ALT DET SLEMMER. SÅ BLEV DE ALLE VENDTE OG SKYLLEDE I MASSER AF VAND- OG DEREFTER IGEN SKYLLEDE PÅ - DEN NU UDVENDIGE ARENE SIDE. NU BLEV TYNDE TARMENE SKARBEDE- OG KUNDE BLÆSES OP FOR INSPEKTION- VAA DE IKKE HELT KLARE - MÅTTE DET GØRES OM. AL TINDMIDT IBLØDSATTES- SAMT HOVEDET- OG DE HØBTE, SALTET OKSE- TARMER- MENT FOR SPEGE PØLSER. DEREFTER TILLAVE BLUDPØLSER- FYLDING- SAT TIL SIDE TIL PAFYLDELING- NÅR TID GAVES. DEN 2- OG 3. DAG- DE TRAVLESTE DAGE I HUSFØRSELSEN- NEM- LIG PÅTÆRE GÅISEN OG HALVEN. HØGE GÅISEHØVEDET TIL SYLTET- OG HØVEDET AF BLU- TIL HALVST- FYLDE- OG HØGE, SORTE PØLSER- FELTE FÅRSDEJE TIL MEDISTER- OG SPEGE PØLSER. DE SIDSTNEVNE BLEV TILSAT 2-3 BØYERSMØLLER. ENDVIDERE TILLAVE 6-7 RULLEPØLSER. SVEARE FEDTFLONNVEARNE TIL ERNINGER TIL AFSMELTNING TIL FEDTIGÆVER OG TIL KRYDDERPEDT. TILLAVE PINNER. RØGE OG BAGE LEVERPOSTJER. TINDGJØNING MED SALT OG SALT PETER AF FLÆSKESTYKKEARNE TIL SALTARRET - OG SITTINERNE TIL RØGNANDEN - TIL RYGNING I 4 UGER. (HJEMMANNEN BLEV DE HENGT OP I RYGE- HÅMMERET UNDER STRÅTAGET- ÆDE TIL SOMMERBÅUG. DEREFTER MØRE ALT FÅRSMÅDET IGENNEM HØDMASKINEN 3-4 GANGE TIL AT STØPPE CA 10 CM. MEDISTERPØLSER- OG CA. 16 STK. SPEGE PØLSER. HØGE CA. HALVDELEN AF GÅISE RIBBENE TIL SØNDERJYSKE SUR-SØDE RIBBEN TIL SYLTETUNNEN- TILSAT NANCER KRYDDERIER- OG SNELET TIL MED PÅLNDIN FOR HULD BARHED. DEN 3. DAG HENNGE TILDEARDETE KOTELETTER, CÅRBONADER, FÅTADDELLER OG LEVERPOSTJ. LYG E TIND UNDER FUL TINDVYDE FÅMME OG VENER TIL PØLSEGILDE OG TIL AT SIETTE SMAG PÅ ALT DET ØVRIGE. GÅIS OG HALV SKULDE HOLDE TIL NÆSTE SLAGTNING OM FORÅRET. DET MEGET FEDTDE FAYGGFAS KUNDE TIL SVEBE FATTIGE TIDEN SAURES ÆNT MED SAFTEN AF GÅLDE BLÆREN TIL SPAND LUNKENT VAND (GLYNNÆND). DEN ENESTE AFBØLINGSMETJDE VANDER MØLIGE GEMENTGULK ET HÆNGE SÅB PÅ VÆGGEN- NED TRÅDØV- TIL BESKYTTELSE MOD TYSSEKIER. HALVE- HÅLLERNE KUNDE HOLDES FÅRSKE I 2-3 UGER LUGT I HÆRNE MÆLK. ALT VANDET BLEV PUNDPET OP OG ØRRET TIND SPANDETS. ENDVIDERE SLAGTEDES I ÅRETS LØB SØDMÆLSKALVE, SUPPENHANS, KYLLINGER OG 1-2 GANGE BØNDE STEG- HVIS ÆNDERNE VAA BILLIGE. DISSE SLAGTNINGE VAA EN NYDDEN DIG DEL AF EN GÅRDHUSHOLDNING MED NÆSTEN SELV FORSYNING- OG FOLKEHOLD - OG BØTID STORER VAA- DIER I DEN DLG. HUSFØRELSE.

DANSK LANDHUSHOLDNING GENNEM TIDERNE.

FEDERNA OG GÅIS
TIL JUL
1933

Kære årgang 84!

Kan jeres nysgerrighed stå for svarene på disse spørgsmål?

- Kan det passe at Troels er blevet pædagog?
- Mon Lisbeth A. er blevet højere?
- Blev Ulla N. mon "mere" end køkkenassistent?
- Lone Landin taler med Københavnsk accent, mon dog?
- Hvor mange børn har Susan T. fået?
- Blev Janne K. økonoma på et stutteri?
- Blev Claus hønsefarmer, køkkenassistent eller hva'?
- Hvad er det, der holder Jane K. i Frederiksundsområdet?
- Lærte Anette egentlig noget på Ankerhus?
- I hvilket land bor Lilian A. nu?
- Hvorfor er Helle Skovborg som sunket i Jorden?
- Hvad laver Ellen på Sct. Hans?

Lad os mødes og svare hinanden på alverdens spørgsmål, og selvfølgelig grine af "De gode gamle dage".

To fra Årgang 84.

EFTERLYSNING

Af årgang 84 køkkenassisterne.

Da vi har 10 års jubilæum i 1994, prøver vi her igennem, at spore gamle skolekammerater. Er der nogen, der kender/arbejder sammen med køkkenassistenter fra 1984? Ryk dem i håret, og bed dem ringe til undertegnede. Der vil blive sendt indbydelser ud i januar 1994. Der er desværre en del som ikke kan, eller vil findes. Så hjælp os! Dagen vi taler om er:

Lørdag den 7 / 5 1994

Vi følger elevdagens øvrige plan m.h.t. kaffe/spisning.

HILSEN OG PÅ GENSYN

Anette Jensen
Økonoma
tlf. 31 16 68 16

Tina Olsen
Køkkenassistent
tlf. 42 39 55 08

REKORD KLEJNEN

Lørdag den 5. december 1992 blev der på Ankerhus tændt op under gryden med de 80 l. olie, der skulle til for at gennemføre rekord forsøget om verdens største klejne.

Det var Martin fra AH og Brian 10 kl. der med hjælp fra Bente Jegstrup vred den store klejne på 3350 gr.

Freelance PR-mand Martin sørgede for presseomtale fra VTV, TV2 øst, lokalradioer samt div. aviser. Selv borgmesteren og byens førende bager var mødt op som repræsentanter for Guinnies Rekordbog. Deltagerne brugte 3 forsøg før det lykkedes. 1. gang gik klejnen i stykker da den blev puttet ned i olien. 2. gang gik klejnen først i stykker da den skulle vendes, men 3. gang er som bekendt lykkens gang, selvom Bente Jegstrup måtte vride den 3 gange før TV-mændene var tilfredse med deres optagelser.

Forsøget blev godkendt.

Klejne forsøget er nu sendt ind til Guinnies Rekordbog, og vi venter spændt resultatet.

Skulle nogen få lyst til at slå rekorden bringer vi her opskriften på rekordklejnen:

- 2000 g mel
- 600 g mælk
- 500 g margarine
- 96 g sukker
- 200 g gær
- 4 æg
- Kardemomme efter behov

PANDEKAGEREKORD

- IGEN



Pandekageholdet

- Sådan lød pressemeddelelsens overskrift da elever på Ankerhus lavede endnu en verdensrekord. Forsøget strakte sig fra den 22.-24. april 1993. Det var igen Martin fra AH og Brian fra 10 kl., der sammen med Bine, Pernille og Charlotte alle fra AH prøvede endnu et rekordforsøg.

Denne gang var det pandekager det galdt og forsøget hed: "Hvor mange pandekager kan en pande bage på 50 timer?"

De fem deltagere bagte på skift pandekager i 2 timer ad gangen. Målet var 1300 - 1500 pandekager ialt, eller 1 hvert andet minut. Men efter en tid var dette ikke

længere nok! - næ, der gik sport i det for vores ivrige deltagere, og da forsøget nåede sin slutning faldt rekorden på 120 pandekager på 2 timer, altså det dobbelte af det planlagte.

Rekorden på flest blev 506. De mange pandekager blev solgt i forbindelse med åbent hus i samme week-end, pengene gik til en ekskursion for AH/10. klasse til København.

Freelance PR-mand Martin stod igen for pressen. Også denne gang var TV2-Øst på pletten. Landsdækkende avis fulgte spændt forsøget, men også regionalradio og lokalaviser var med både før, un-

der og efter forsøget.

Det flotte slutresultat blev 2267 stykker, hvilket endte med at blive titlen på en sang fra vores musikalske lærer Thorkild Klausen, der efter forsøget var slut sang denne "Hyldest sang", som han kaldte den, for de 5 deltagere. Vi ligger i øjeblikket i forhandlinger med et stort pladeselskab om at få sangen udgivet på LP, CD,

MC og musikvideo (Tak Thorkild!!).

Guinnes Rekordbog kunne desværre ikke afsætte tid til at overvære forsøget men var meget interesseret. De håber at kommende elever vil tage dette op, evt. som konkurrence med andre husholdningsskoler.

Norgestur for AH/10. Kl.

Torsdag den 21. januar 1993, drog AH og 10. klasse afsted til Norge. Som følge havde vi Ruth og Aase samt Aases datter Ida. Da vi forbausende hurtigt og uden større problemer var kommet afsted og havde taget en klasse fra Tåstrup med, var vi godt på vej, troede vi, for det viste sig at chaufføren umuligt kunne stamme fra Danmark, da vi hele tiden befandt os i venstre side af kørebanen. Et øjeblik troede vi faktisk vi var sejlet den forkerte vej og var havnet i England.

Efter en nervepirrende tur, kom vi endelig til Fagerhøj og sikke en udsigt der mødte os: Sne så langt øjet rakte og stilhed som var en fryd for øret. Efter 1 time var vi alle på ski. Vi startede prøvende på egen hånd i ca. 2 timer til skiinstruktørernes store morskab. Derefter fik vi instruktion i dreje- og bremseteknik. Maden var elendig på hele turen og vi fik at vide at det var den samme menu uge efter uge. Som

dagene skred frem blev frafaldet større og større, resten fik nogle flotte oplevelser med hjem i rygsækken. Vi synes dog at alle fik prøvet nogle grænser af. Specielt en på AH holdet, Martin, fik et minde for livet, da han overskred sin grænse på vej ned af en bakke og vred om på knæet. I første omgang troede vi ikke det var så slemt, men desværre måtte den ellers nævenyttige Martin se sig nødsaget til at sidde med benet i gips på bagsædet hjem, som han ellers havde reseveret til alle pigerne når de brækkede arme og ben.

Aftenerne var hyggelige, specielt en hvor Svein, en af skiinstruktørerne, fortalte spøgelseshistorier og vi alle sad ved pejsen og lyttede, mens trætheden fra dagens lange ture meldte sig. Det var en meget positiv tur, hvor venskab og udholdenhed blev sat på prøve. Kan anbefales!

MBBPC

En dag i en køkkenleders liv

Det er en tidlig morgen. På 1. salen vågner en flok trætte køkkenlederelever ved lyden af 9 forskellige vækkeure og 1 sirene (Peters).

Alle mand drøner hurtigt i bad - 1 minut til hver, vi har jo lært at være miljøbevidste af skolen ikke!

Så spadserer vi, civiliserede som vi jo er, over for at spise morgenmad. Da det er overstået mener vi at nu er dagens første pause tiltrængt, og vi kaster os ned i de blå møbler, sammen med de udeboende.

Når klokken slår 8.10 er vi straks i klasseværelset og er friske til en diskusion om økologisk landbrug og flygtninge, med Bente Ladefoged, som også har en stak madplaner, som hun meget gerne vil af med.

Det varer dog ikke længe før vi igen mener vi har fortjent en pause, hvor vi fluks kaster os over kaffe/te m.m. Der bliver vi mødt af en tungt belæst dame, som vi mener kan identificeres som Kirsen Lillelund, der bliver ihvertfald spurgt bagfra bunken, om vi nu også har sendt vores ansøgninger og har husket at ringe og snakket med nogle. Nu skynder vi os tilbage til klasselokalet, hvor vi bliver modtaget af Bente Jegstrup, der straks spørger til vores helbred, og afførings problemer, alt imens hun hopper rundt og fægter med arme og ben, ånder på ruden, gør gymnastik, og synger en lille sang.

Efter en meget udmattende og begiven-

hedsrig formiddag, holder vi nu en velfortjent pause. Efter at have indtaget midt-dagsmaden - squash (vegetar), skynder vi os ned i de blå møbler igen, for at læse dagens nyheder.

Deftefter står programmet på eksotiske frugter og specielle grønsager med Winnie Thesbøl, som forgæves forsøger at banke navnene på disse spændende ting ind i vores hoveder. At tænke sig, vi mener selv, til Winnies ros at det lykkes for hende.

Efter endnu en velfortjent pause går timerne videre til Marianne Riishøj, der forklarer os omkring de væmmelige bakterier der findes, og om køleskabstemperaturer og om en ordenlig rengøring.

Nu er dagen så slut og vi er trætte, da timerne har været meget spændende. Konklusionen på dette, må være at vi er et hold der siger: "10-4, og en gammel grydeske" til det hele.

Heidie & Sabine.

Referat af årsmøde 1993

I år havde vi slået elevmødet sammen med Åbent hus. Fra 13.00 16.30 kunne man se en masse aktivitet på skolen. Der var bl.a. sang og musik, pandekagebagning, man kunne købe postkort m/silke-maling, kogebøger og meget mere. Der var et stort flot kaffe/kage ta' selv bord i spisestuen til 15 kr.

Elevmødet begyndte med generalforsamling 16.30 i et klasseværelse, hvor jeg kort kan genfortælle at Ilse Pedersen blev genvalgt som formand. Et forslag om at tidligere medarbejdere og andre interesserede med tilknytning til skolen kan bli-

ve medlem af elevforeningen blev vedtaget. Der var middag i spisestuen kl. 18.30. Vi var omkring 60 gamle elever, personale, nuværende elever og med påhæng. Der var en rigtig hyggelig stemning med sang - Thorkild spillede guitar til. Fra 21.00 - 24.00 var der dans til The Boys i salen. Det var et virkelig godt band der skabte en god stemning. Vi var ikke så mange, men de der var der fik danset, sunget, snakket og grinnet og vi havde en rigtig god aften.

Med venlig hilsen
Line



Den store BAGEDAG. 3 køkkeners gærbrødsproduktion en fredag i august 1993.

Poul-Hanne og Erik's mareridt

Onsdag d 4/8 1993 kl. 11.00, tog AH og 10 klasse afsted på cykeltur til Knuds-rødgård, som skulle være et vidunderligt natursted, med mange aktiviteter.

Natur var der nok af! Den stak op alle vegne, og vi følte os som om vi befandt os midt i Zoo. Om morgenen blev vi vækket af dyrelude fra får, heste, geder og grise. Så kravlede vi ud af teltet og sørgede for at man ikke trådte forkert i det store hesteparadis. Så blev bålet tændt og en halv time senere var der kaffe og te, som smagte af røg. Vejret havde vi i det mindste held med. Men det var nok også det eneste! Sukkeret var en stor sukkerknald, vi anede ikke hvad der var smør og hvad der var ost. Folk brokkede sig - og med god grund. Poul-Hanne og Erik prøvede at få et overblik over den kaotiske skare af råbende og skrigende folk. Om aftenen var det meningen at vi skulle synge, det kunne vi imidlertid ikke, da vi var ved at dø af røgforgiftning. Men vi kedede os da ikke, hvis der ikke var sang var der en ildebrand et eller andet sted på campingpladsen. Der gik så en time med at stå op ad skroget på en nedbrændt campingvogn.

Næste dag skulle vi selvfølgelig op på cyklen igen - hvad ellers! Numsen er godt nok ikke meget for at sætte sig på sadlen....men der er ingen kære mor at klage til, så alle begav sig af sted til Reersø...

Da vi nåede dertil gik vi ind til den nærmeste købmand for at købe leverpostej

og rugbrød til vores skrigende maver. Efter vi alle havde fået fyldt mavesækkene gik vi en lille tur nede ved den smukke danske strand. - Og så svingede vi ellers benene over "jernhesten" igen og drønedes hjem til Knuds-rødgård.

Denne aften var det så vi skulle have spist chili con carne, men da vi ingen chili havde, og ingen kød, blev det til at dagens ret denne aften hed "con" - efter denne røgfylde ret var vi alle rimelig udmattede og hoppede på hovederne i poserne efter et par sange rundt om bålet. Tidligt næste morgen vågnede alle dødt-rætte for næsten ingen havde sovet pga. regnens trommelyde på teltet sider. Så efter megen overtalen gik Poul-Hanne og Erik med til at vi blev hjemme i teltene for at hygge os....på det tidspunkt var alle rimelig trætte af regnvejre dårlig mad o.s.v. så et par stykker af befolkningen i vores lille "landsby" blev snart irriterede over det ene, og hysteriske over det andet...så sidst på eftermiddagen blev der faktisk snakket om at tage en dag tidligere hjem. Men efter regnen holdt op og maden blev lavet, vendte humøret hurtigt igen og der lød atter glade og råbende stemmer rundt om på lejren...

Efter en lang cykeltur næste dag glædede vi os alle til at prøve at skyde med bue og pil. Så det prøvede vi også på denne cykeltur. Næste dag vendte vi hovederne hjemad. Vi var alle fuldstændig udkørte da vi nåede hjem. Men synes det helt sikkert havde været en god tur....!

Tale ved afslutningen 28. 5. 93

Kære elever

På medarbejdernes vegne vil jeg ønske jer allesammen tillykke:

KL med uddannelsesafslutningen

KA med endt skolegang og

AH'erne med gennemførelsen af kurset.

I er i dag nået til en fase i jeres liv, der på det personlige plan betyder forandringer.

Nogle af jer påbegynder for alvor et uddannelsesforløb, andre starter i nye jobs eller vender for en kortere eller længere periode tilbage til en kendt arbejdsplads, andre igen må acceptere arbejdsløsheden.

I forlader noget, der har givet jer tryghed, og bevæger jer ind på områder I ikke kender. Livet igennem vil I bevæge jer ind i nye faser der virker uoverskuelige - måske gør de jer endda en smule angst. Men for at lære noget nyt, må I vælge veje I ikke kender!

Det kræver tålmodighed og forståelse, det kræver selvtillid og selvindsigt, det kræver åbenhed og tro.

Søren Kierkegaard har formuleret det således:

"At vove at tro, er at miste fodfæstet for en stund, ikke vove at tro, er at miste sig selv".

Hvis I vil leve et liv som mennesker, er det vigtigt at I kender jer selv, tror på jer selv og er beviste om, hvilke værdier der er væsentlige i jeres liv.

I må turde give slip, afprøve jeres ideer og drømme i praksis få jeres tanker og ord omsat til handling, selvom det er usikkert, hvad resultatet vil blive.

Samtidig må I være beviste om, at der også er en verden udenfor jeres eget nøg-lehul, en verden der kræver jeres stilling-tagen.

Deltag i samfundsdebatten og vær med til at præge en udvikling der sikrer et bæredygtigt liv på kloden.

Jeg vil slutte med endnu et citat:

Den franske flyver Antoine de Saint Exu-pery har skrevet en vidunderlig historie om "Den lille pris", hvor der i en dialog undervejs bliver sagt:

"At det væsentlige er usynligt for øjet, kun med hjertet kan du se rigtigt".

Jeg gentager

Tænk over det, og held og lykke i jeres fremtidige liv.

Ilse 28.5.93

Elevforeningens bestyrelse



Ilse Pedersen
Formand



Line Christensen
Sekretær



Berit Vestergård
Kasserer



Lisette Rosdahl



Ruth Vædle Jensen

Suppleanter

Ulla Jørgensen
Lisbeth Larsen
Anja Lehman
Mette Hansen

Klasselister

20 ugers studieforberevende

Januar-Februar 93:

Tina Merete Andersen, Christiansvej 9,
8800 Viborg
Lotte Aino Billstrøm, Dalsgårdsvej 204,
4250 Fuglebjerg
Camilla Brobjerg, Egehøjvej 18,
2920 Charlottenlund
Vibeke Fabricius, Hobrovej 299,
8900 Randers
Marianne Fobian, Døjringevej 23A,
4190 Munke Bjerby
Lone Rosenlund Hansen, Tangmosen 40,
5600 Faaborg
Johanna Jensen, Lillevangsvej 14,
4180 Sorø
Helle Frimand Karstensen,
Solbakken 12, 4400 Kalundborg
Susanne Kleis, Klokketøbergade 3A,
4200 Slagelse
Anni Møller, Rylevænget 57, 4180 Sorø
Susanne Pedersen, Sybergsvei 3.
5300 Kerteminde
Anita Pilegaard, Søholmparken 34,
4200 Slagelse
Niels P. Sørensen, Rugbjergvej 46,
8260 Viby J.
Jesper Vang, Holmehusvej 48,
5000 Odense C.

Afsluttende Køkkenledere, hold K

Januar-maj 1993

Helle Villum Andersen,
Georg Brandesvej 11, 4100 Ringsted
Helle Frisch Christensen
Kvistlemarkvej 23,. 4262 Sandved

Gitte Fredslund. Karlsholtevej 26,
4293 Dianalund
Nancy Hansen, Borberggade 12,
4360, Kr. Eskilstrup
Rosa Damgaard Andersen
Englerupvej 47, 4100 Ringsted
Tina Spottog Hansen,
Koldingvej 2, 4100 Kolding
Mette Nygaard Jensen,
Fælledvej 6, 4550 Jyderup
Iben Jessen, Solager 7, 4281 Gerlev
Susanne Trebbien Kristensen
Godthåbsvej^{stiv.}, 4300 Holbæk
Kirsten Larsen, Gl. Nykbingvej 3,
4560 Vig
Mette Larsen, Vester Ringgade 74,
4200 Slagelse
Gitte Viekær Nielsen, Søgårdssvinget 25,
4572 Nr. Asmindrup
Tina Pedersen, Næstved Landevej 20,
4250 Fuglebjerg
Lotte Phillipsen, Sjællandsgade 6^{stiv.},
4100 Ringsted
Afsluttende Køkkenledere, hold L
Januar - maj 93
Majken Banke Andersen,
Smedegyden 19, 5750 Ringe
Karina Birkedal, Dybsfjordbanke 10,
4750 Lundby
Ulla Brandi, Oscarsvej 7, 4700 Næstved
Lisbeth Brinkmann, Fjordvej 5,
5800 Nyborg
Pia Lundberg Christensen,
Vestergade 75, 4863 Eskilstrup
Karla Gøte, Esbern Snaresgade 7, ^{stiv.}
1725 København V.

Annette Holm Hansen, Skelbæk 10,
4460 Snertinge
Lone Marianne Hansen, Mosevej 1^{1.sal},
5854 Gislev
Dorthe Jensen, Skeevej 65,
4370 St. Merløse
Tina Stampe Langballe
Vendsysselvej 6 B, 9460 Brovst
Trine Rose Nielsen, Enggade 1,
5300 Kerteminde
Diana Berit Pedersen, Sprotoften 473TH,
5800 Nyborg
Vibeke Ørslev, Torvestrøde 6,
4760 Vordingborg

VUS KØK.

Januar-maj 1993

Jette Astrup, Strandvej 17, Høng
Alice Solveig Dahl, Buen 22,
Nr. Dalby, Borup
Grethe Hansen, Bredgade 5A^{1.th.},
Slagelse
Helle Inger Hansen, Slagelsevej 16,
Ruds-Vedby
Kirsten Hansen, Tjørnedalsvej 11,
Slimminge
Lisbeth Hansen, Arløsetorpevej 5,
Sandved
Mona Jepsen, Tømmerupvej 7,
Mørkøv
Ulla Jørgensen, Løvegade 74A^{2.}, Slagelse
Helle Nielsen, Havrevænget 5,
Dianalund
Lene Nielsen, Kildevangen 55,
Mørkøv
Karen Ingrid Nikolajsen, Bendsle vvej
15, Hårslev
Lissi Rita Petersen, Stendyssevej 6,
Svebølle

Maja Pølsgaard, Vestvejen 17A,
Mørkøv

VUS hjemmehjælper/husassistent Januar-marts 93

Alice Koch Andersen, Slotsvænget 29^{ST.TV.}
Slagelse
Vibeke B. Andersen Smedegade 51,
Høng
Birthe Lis Christensen Holbækvej 57,
Sorø
Anni Hyldebirk Jensen, Hesselhaven 9,
Skælskør
Jonna Vang Jensen, Frodesvej 27
Slagelse
Lone S. Jensen, Savværksvej 6,
Kirkerup/Slagelse
Kirsten S. Johansen, Sorøparken^{1.TV.}, Sorø
Oda B. Jørgensen, Hylleåsen 114,
Slagelse
Annette Langelund, Kongeåsen 4,
Skælskør
Jeanette Tambour Larsen,
Birkemosevej 143, Skælskør
Lone Susanne Larsen, Stillevang 5,
Sorø
Jean Lund, Gårdhøjsvej 6, Slagelse
Jette Birgit Nielsen, Mølletofte 27,
Slagelse
Kirsten Westerg. Nielsen, Svalevej 2,
Fuglebjerg
Lena Haupt Nielsen, Glentevænget 13,
Fuglebjerg
Berit Olsen, Slagelse Landevej 90,
Skælskør
Annelise Petersen, Solvænget 34,
Sorø
Conny Wildgers, Glentevænge 21, Sorø
Hanne S. Winther, Vibevej 1, Dalmose



AH forår 1993

AH

Januar 1993

Mary Ann Sy Abalos,
Jeanett Ageriis,
Landlystvej 38th, 2635 Ishøj
Thomas Andersen,
Slågenvej 35, 3700 Rønne
Kristine Berdakewitsch,
Rønnehøjvej 1, 4560 Vig
Kamilla Borch,
Dyssevej 18, Døjringe, 4180 Sorø
Pernille Hofmann Hansen,
Maglevej 1, 4632 Bjæverskov
Tine Wiegaard Hansen,
Pernillesvej 18, 4293 Dianalund
Margrethe Holst,
Lundevej 3, Tune, 4000 Roskilde
Martin Jacobsen,
Gl. Århusvej 311, 8800 Viborg

Bine Jensen,
Sct. Hansgade 31, 4100 Ringsted
Liselotte Jensen,
Nakskovlandevej 5, 4970 Rødby
Lonnie Jensen,
Lundagervej 50, Lunde, 6830 Nr. Nebel
Marie Sehestedt Juul,
Haundrupvej 1, 5863 Ferritslev
Helle Nielsen,
Vorgodvej 30, 2770 Kastrup
Charlotte Petersen, Ndr. Kanalvej 43,
4550 Asnæs
Gitte Juhl Rasmussen,
Klosterparkvej 81 2^{TV}, 4400 Kalundborg

10. klasse august 1992

Juni 1993

Stine Westh Christensen,
Stenmaglebjergvej 30, 4230 Skælskør

Ditte Bjerre Frost, Nykøbingvej 18,
Ørslev, 4200 Slagelse
Jeanette Mie Hansen,
Anemonevej 28, 4420 Regstrup
Brian Grønbæk Kristensen,
Haderslevvej 20, 6200 Aabenraa
Jeanette Kruhøffer, Lille Dalbyvej 17,
4140 Borup
Christina Nielsen, Kværkebyvej 45,
4100 Ringsted
Rya Rechter, Damgårdsvej 4,
4050 Skibby
Mette Ringling, Søskrænten 4,
Undløse, 4340 Tølløse
Mette Sørensen, Gammel Sorøvej 27,
4400 Kalundborg
Signe Teglers, Sct. Hansgade 9C,
4000 Roskilde

Køkkenassistent, 3. skoleperiode Januar 1993

Joan Andersen,
Markedsgade 2^{ST.TH.}, 4300 Holbæk
Janni Berg Carlsen,
Slagstrupvej 22, 4200 Slagelse
Lisbeth Christensen,
Rosenkildevej 34, 4200 Slagelse
Charlotte Christiansen,
Vættehøjen 60, 4700 Næstved
Hanne Randi Enevoldsen,
Kilsen 3B, Rørby, 4400 Kalundborg
Lone Lundby Gjelstrup,
Odensevej 121^{ST.TV.}, 4700 Næstved
Lisbeth Gransbak,
Sandholmvej 16, 4700 Næstved
Camilla Irene Hansen,
Stensnarevej 3, Arløse, 4262 Sandved
Lene Lindegaard Hansen,
Vollerupvej 31, Vollerup, 4200 Slagelse
Vicki Holm Hansen,

Gustav Wiedsvej 21, 4700 Næstved
Bettina Jensen,
Spragelsesvej 8, 4160 Herlufmagle
Charlotte Fjelstrup Jensen,
Enghavevej 4^{1.SAL.}, 4295 Stenlille
Anette Milton Nielsen, Blangslevgård,
Præstø landevej 49, 4700 Næstved
Solvej A. Skov Nielsen, Hasselvænget
23, vær. 323, 4300 Holbæk
Anette Pedersen, Solengen 8, Undløse,
4340 Tølløse
Malene Pedersen,
Slagelsevej 98, 4180 Sorø
Dorthe Pedersen,
Torvet 13, Udby, 4490 Jerslev
Helle Petersen,
Nørre Allé 27, 4400 Kalundborg
Jane Petersen,
Svinget 5, 4180 Sorø
Susanne Mia Petersen,
Østrup Skovvej 1, 4350 Ugerløse
Helle B. Plougmann,
Hyldegårdsvej 7, vær. 5, 4100 Ringsted
Jette Fabricius Vilsmark,
Prinsevej, 5631 Ebberup

Køkkenassistent 4. skoleperiode April-maj 1993

Kirsten Christensen,
Nylandsvej 163^{3TV.}, 4600 Køge
Annette Iversen, Kildeallé 7, Fensmark
Mette Dalsgaard Jensen,
Geddesøparken 70, 4220 Korsør
Marianne Kjær Johansen,
Volh. Andersensvej 2^{TH.}, 4100 Ringsted
Liselotte Sebber Larsen,
Kløvervej 17, 3600 Frederikssund
Louise Larsen, Kundby Koloni 18,
Kundby, 4520 Svinninge
Annette Nielsen,



Køkkenledere, efterår 1993

Mørkøv Kirkevej 13, 4440 Mørkøv
 Heidi Grube Nielsen,
 Finderupvej 8, 4270 Høng
 Marianne Nielsen,
 Rudsgade 52^{1 SAL}, 4291 Ruds-Vedby
 Lene Pedersen, Stougården 140,
 Gundsømagle, 4000 Roskilde
 Debbie Ann Rasmussen,
 Køgevej 42 B^{1TH}, 4000 Roskilde

**Grundlæggende køkkenledere
 August-december 1993**

Karina Kaldahl Bentsen,
 Humlehaven 6, 4571 Grevinge
 Peter Ulrik Due,
 Vestergade 86, 5300 Kerteminde
 Vivi Frederiksen,
 Nykøbingvej 32, 4990 Sakskøbing

Birthe Lund Hansen,
 Skee Huse 5, 4100 Ringsted
 Ulla Ingemann Johansen,
 Albert Ibsensvej 82^{2MF}, 4200 Slagelse
 Dorthe Jørgensen,
 Krølhuse 4, Nr. Ørslev, 4800 Nykøbing F.
 Tine Forbjerg-Larsen,
 Grimstrupvej 38, 3320 Skævinge
 Sabine Lundh,
 L. Jensensgade 14, 4874 Gedser
 Lisbeth Madsen,
 Assentorpvej 54, 4295 Stenlille
 Dorthe B. Nielsen,
 Sønderødvej 34, 4291 Ruds-Vedby
 Karin Nielsen,
 Krogagervej 10, 4180 Sorø
 Tina Charlotte Nielsen,
 Brinkevej 1, 4270 Høng



Studieforberedende, efterår 1993

Angelika Olsen,
Agervænget 9, 4293 Dianalund
Else Malene Schmidt Pedersen,
Klintevej 7, 4673 Rødvig-Stevns
Lene Hamborg Petersen,
Krogvej 19, 3320 Skævinge
Winnie Karina Rasmussen,
Vesterhavnevej 32, 4583 Sj. Odde
Anette Svendsen,
Hovedgaden 1, 4532 Gislinge
Heidie Irene Sørensen,
Stationsvej 12ST, 4400 Kalundborg

**20 ugers studieforberedende kursus
August-december 1993**

Line Christina Hansen,
Engvang 7^{3 TH}, 4300 Holbæk

Sanne Hansen,
Jernalderen 44, 2640 Hedehusene
Louise Johnsen,
Munkholmvej^{2 SAL}, 4300 Holbæk
Helle Elisabeth Jørgensen,
Glæisersvej 51, 4600 Køge
May Korsgaard, Sølystgade 33ST,
8000 Århus
Gitte Larsen,
Charlotttegårdsvej 45, 2640 Hedehusene
Jesper Bo Madsen,
Kløvervænget 46, 4690 Haslev
Mette Rønnekilde Olsen
N.V.E. 9, 4520 Svinninge

**Alment august 1993
december 1993**

Pia Asmussen, Engtoften 14, 7430 Ikast

Dennis Clausen, Grækenlandsvej 19^{1 TV},
2300 København S.
Irene Dahlerup,
Kirsebærvangen 136, 2765 Smørum
Dorthe Hansen,
Strandvej 40, 4591 Føllenslev
Maria Louise Hansen,
Tuevej 6,
4160 Herlufmagle
Louise Hilligsøe,
Boserupvej 349, 3050 Humlebæk
Jeanette Hinding, Bøgevangenget 7,
Dåstrup, 4130 Viby Sj.
Karina Hjort, Sørbylillevej 15, 4200 Sla-
gelse
Bine Jensen,
Sct. Hansgade 31, 4100 Ringsted
Birgitte Lykke Jensen,
Langebjergvej 1, 4250 Fuglebjerg
Annitta Jeppesen, Brandsmarksvej 5,
Fulby, 4180 Sorø

Ida Johansen, Stenbukvej 24,
Ejby, 4623 Ll. Skensved
Ellen Kristoffersen,
Slagelse Landevej 1, 4400 Kalundborg
Jesper Nielsen,
Tunegårdsvej 19, 4000 Roskilde
Lene Nielsen,
Søtoftevej 45, 4100 Ringsted
Maria Nielsen, Bagervej 68,
4200 Slagelse
Ilse Pedersen,
Søndergade 10, 3770 Allinge
Marianne Sommer Petersen,
Skolevej 21, 3730 Nexø
Mie Westergård Petersen,
Kajerød Vænge 117, 4360 Birkerød
Charlotte Rasmussen,
Møllebakken 22, 4281 Gørlev
Michael Ravnkilde,
Blåhusvej 45, 2670 Greve Strand
Maria Rodic, 8333 Reading Ave.,
Los Angeles, CA 90045



AH, efterår 1993

10 klasse

August-december 1993

Heidi Georgsen,

Tåstrupgårdsvej 157^{ST. TH.}, 2650 Tåstrup

Trine Jensen,

Assentorpevej 45, 4295 Stenlille

Sussi Ena Larsen, Skoleholdervej 6 B,

2400 København NV.

Tina Lysholdt,

Krobækvej 8, 2670 Greve

Stasia Minch,

Egedalsvænge 35^{2 TH.}, 2980 Kokkedal

Mie Poulsen,

Vestervej 3, Gimlinge, 4200 Slagelse

Gitte Juul Rasmussen,

Klosterparksvej 81^{2. TV.}, 4200 Kalundborg

10. klasse, efterår 1993



*Festaften på
Ankerhus*

INDBYDELSE

**Elevforeningen for Ankerhusskolen indbyder hermed til
elevmøde/åbenthus lørdag den 7. maj 1994.**

Kl. 13.00 Åbent hus med udstilling m.m.

Kl. 16.30 Generalforsamling

Kl. 18.00 Festmiddag i salen

Kl. 20.00 Fest med 60'er musik: The Boys (festen slutter kl 24.00)

Pris: Middag+Fest kr. 85,00

På gensyn til en hyggelig dag/aften på din "gamle" skole.

Tilmelding senest 25 april 1994.

Dagsorden for generalforsamlingen

- 1.) Valg af dirigent.
- 2.) Valg af stemmetællere.
- 3.) Formandens beretning.
- 4.) Godkendelse af regnskab for perioden 1/4 1993 - 31/3 1994.
- 5.) Valg:
 - A. Line Christensen, ønsker genvalg.
 - B. Valg af suppleanter.
- 6.) Forslag om navneforandring fra Ankerhusskolen til Ankerhus Husholdningsskole.
- 7.) Eventuelt.

Regnskab for elevforeningen Ankerhusskolen

Perioden 1. april 1992- 31. marts 1993

Resultatopgørelse

Indtægter:

Medlemskontingent	kr.	14.794,00
Renteindtægter.....	kr.	256,09
Årsmøde (kaffe-spisning)	kr.	2.165,00
Indtægter ialt.....	kr.	17.215,09

Udgifter:

Kontorartikler.....	kr.	1.796,33
Årsmøde 1992	kr.	6.000,00
Årsskrifter.....	kr.	8.931,00
Udgifter ialt	kr.	16.727,33
Overskud	kr.	487,76

Balance pr. 31. marts 1993

Aktiver:

Girobeholdning	kr.	13.153,30
Kontantbeholdning	kr.	5.393,00
Aktiver ialt	kr.	18.546,30

Passiver:

Gæld	kr.	0,00
Egenkapital	kr.	18.058,54
Årets resultat	kr.	487,76
Passiver og egenkapital ialt	kr.	18.546,30

Ovenstående regnskaber revideret og fundet i overensstemmelse med elevforeningens bilag.

Kirsten Lillelund Sørensen

Henny Bjerre Christensen

Glædelig jul

samt et godt og lykkebringende nytår ønsker alle ansatte på Ankerhus Husholdningsskole 1993

Fortander:

Winnie From Thesbøl

Lærere:

Ilse Asmussen

Aase Christiansen

Hanne Henriksen

Lis Henriksen

Marianne Riishøj Henriksen

Bente Jegstrup

Ruth Vædele Jensen

Vibeke Jørgensen

Thokild Klausen

Poul Erik List

Bente Ladefoged Petersen

Kirsten Lillelund Sørensen

Timelærere:

Bill Linnane

Charlotte Verdelin

Andre medarbejder:

Margit Andersen

Jytte Bagge

Ludvig Fischer

Leif Hansen

Lene Hemmingsen

Bodil Laursen

Irena Olsen

Marianne Pedersen

Charlotte Petersen

Ole Søndergaard

Bestyrelsen:

Formand

Bent Hyldegaard-Pedersen

Else Christensen

Søren Gustavsen

Randi Hansen

Ann Jeppesen

Jørgen Løgstrup

Bente Thomsen



Udgivet af Elevforeningen ved Ankerhus Husholdningsskole