



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# **AARSSKRIFT**

**FOR**

## **FORENINGEN ANKERHUS**

**1947**

---

**UDGIVET AF  
FORENINGEN ANKERHUS**

---

**SORØ BOGTRYKKERI A/S. GUDMUND OG KAJ R. KROG  
1947**

## Aaret 1947

---

*Af Folmer Dam*

Som sin Forgænger blev 1947 paa Seminariet et godt og roligt Arbejdsaar. Naturligvis døjede vi ogsaa her med at holde Varmen i de haarde Vintermaaneder, men havde heldigvis været saa forsynlige m. H. t. Brændsel, at vi kunde fyre anstændigt lige til den sidste Dag, vi havde Eleverne. Saa havde vi heller ikke en Tørv tilbage og havde endda maattet lukke baade Salen og Modelkøkkenet i Tiden efter Jul. Nu er det naturligvis ikke heldigt at maatte lukke to af de bedste Undervisningslokaler i flere Maaneder, og vi lovede da ogsaa os selv, at det ikke skulde ske igen. Lige til hen paa Sommeren haabede vi paa at faa bygget den nye Fløj til Seminariet med Auditorium, Konserveringskøkken, Maskinafdeling og Centralfyr til hele Institutionen. Tegningerne laa fuldt færdige, Pengene havde vi skaffet, Materialerne havde vi Tilsagn om — men Byggenævnet sagde Nej. Absolut Nej! Og som Udviklingen siden har formet sig, har Byggeplanerne maattet skrinlægges foreløbig. Men vi haaber paa bedre Lykke næste Aar.

Dette gjorde os dog ikke modfaldne. Tro mod gammel Ankerhus-Tradition bestemte vi os til at udnytte alle Muligheder for Udbygning, Modernisering og Supplering. Heldigvis fik vi i god Tid — før Byggestoppet — opført en Skorsten — en rigtig nydelig 13 m høj, rund Skorsten, stor nok til en Gang at tage det *store* Centralfyr — klods op ad Elevernes Vaskehus ud mod Salen. Vaskehuset blev omdannet til Fyrrum, hvor man nu er i Gang med at installere et Varmeanlæg til Modelkøkkenet og Salen, saa disse Lokalers Opvarmning bliver uafhængig af de hidtidige,

nu opslidte Anlæg. Samtidig har vi ændret og moderniseret Opvarmningen i selve de to Lokaler, saa efter Jul haaber vi igen at kunne udnytte dem i fuld Udstrækning, hvordan saa end Vejret bliver.

Allerede i April fik vi anskaffet 16 fikse Skoleborde til Salen, et virkelig Fremskridt, som sikkert alle tidligere Elever vil bifalde. Samtidig flyttede vi Symaskinerne ind i Klokkerummet og indrettede Systuen i Tagetagen som et lille, men moderne Demonstrationslokale, hvor 1ste Aars holder til med deres smaa Forevisninger. B-Køkkenet blev nedlagt og Lokalet brugt til en specielt konstrueret Frysebox til Dybfrysning og et stort Køleskab, hvorved det er blevet muligt at lære 1ste Aars Madvarernes rette Behandling før og efter Nedfrysning. Dette Anlæg har selvsagt været til store Glæde og Nytte for Seminariets Køkkenlærerinder og deres Elever. I Regensens „Kahytfloj“ fandt vi Plads til et nyt Værelse, og Laboratoriets Kælder blev indrettet til Vaskerum for Eleverne. Nu tumler vi, som Alternativ til Byggeriet, med Planer om en Udvidelse af Ø. K., en Modernisering af C-Køkkenet og Indretning af en „Model-Lejlighed“ paa 1ste Sal i „Skovhytten“. Om alt gaar vel skulde det nok kunne lykkes os at holde Seminariet paa Højde med Tidens Krav.

Den 25. Marts dimitterede Censorernes Formand, Husholdningsinspektør Fru Ulla Pedersen saa 37 nye Husholdningslærerinder. I sin Tale til de unge sagde Fru Ulla Pedersen bl. a.:

„Eksamensresultaterne og Lærerstabens Vidnesbyrd viser at det er et ganske udmærket Hold, der i Aar sendes ud fra „Ankerhus“. Der er udført et godt Stykke Arbejde. Dagen i Dag er i mere end een Henseende en Skæringsdag for de unge Lærerinder. De skal tage Afsked med Kammeraterne og Skolen, og mens de hidtil har taget imod, skal de nu til at yde. Kronprins Olav af Norge sagde engang til norsk Ungdom „Hatten af for Fortiden. Jakken af for Fremtiden“. For alle, der gaar den huslige Vej, er der noget at tage Hatten af for, naar man betragter Hushold-

ningssagens Udvikling i Danmark. Den har været dette Aarhundredes Sag og har vokset sig stærk fra den første spæde og vanskelige Begyndelse til de Resultater, man i Dag kan opvise paa saa mange Omraader. Det, der er opnaaet, forpligter os fremover, og vi skal have det paabegyndte yderligere udbygget. Husholdningslærerinderne har en vidunderlig Gerning. Det er en stor Opgave at faa de unge til at holde af det huslige Arbejde, og saa gælder det om at følge med Tiden og Udviklingen. Der er Brug for Husholdningslærerinder, ja, i Øjeblikket er der endog ligefrem Mangel paa dem, og vi trænger til en fast Stab paa vore Husholdningsskoler. Jeg har aldrig selv et Minut fortrudt, at jeg blev Husholdningslærerinde fra Ankerhus. Velkommen i vore Rækker og gaa saa ud og øv en Gerning, som tjener Sagen og som gør jer gamle Skole Ære“.

I sin Lykønskningsstale til Eleverne sagde Fru Magdalene Lauridsen bl. a.: „Jeg haaber, I maa faa Lykke og Evne til at fylde den Plads, der venter paa jer. I unge maa være vaagne overfor Samfundsspørgsmaal, der ikke netop berører den daglige Gerning. Det er ikke ligegyldigt, om vi faar kvindelige Præster eller ikke, og Sydslesvigsagen maa ligge os alle paa Sinde. Det er de unge med de friske Kræfter og det store Mod, som skal være med til at bane Vej og bygge op, og meget Arbejde venter. Der er ikke mindre end før, og I skal være med til at udføre det.“

Efter den vellykkede Afslutningsfest, der som sædvanlig formede sig smukt og højtideligt, fulgte en travl April Md. med Haandværkere overalt. Der blev dog Tid til at ordne adskillige Sager vedr. Skolens Styrelse. Saaledes hilste vi med stor Glæde, at Amtmand V. *Topsø* indvilgede i at indtræde i den selvejende Institutions Bestyrelse som Repræsentant for Sorø Amts Skoleraad.

Til Maj begyndte vi det nye Skoleaar med det største Antal Elever, Seminarieret nogensinde har haft, nemlig 48 1ste Aars og 47 2det Aars. Siden er dog 3 1ste Aars og 1 2det Aars gaaet fra. Mere end 48 paa hvert Hold kan vi ikke tage, og da 6 paa hvert Hold er norske, som efter

endt Uddannelse rejser hjem, faar vi dog kun uddannet ca. 40 nye Husholdningslærerinder aarlig paa Ankerhus. Dette Antal skulde — sammen med de i København uddannede Husholdningslærerinder — vel i og for sig være tilstrækkeligt til at møde Behovet, og naar dette i de senere Aar ikke helt har været Tilfældet, skyldes det sikkert forskellige i samme Retning virkende Aarsager. Ægteskabsfrekvensen har været større end før, bl. a. sikkert paa Grund af de uddannede Husholdningslærerinders lavere Gennemsnitsalder, det internationale Hjælpearbejde har taget mange, og adskillige har af Lyst til blot at komme ud taget huslige Pladser i andre Lande, Kurserne i Aarhus lægger det halve Aar Beslag paa 20-30, og samtidig har Tilgangen af Elever til Husholdningsskoler o. a. Ungdomsskoler været meget stor, og disse Skolers Lærerindebehov derfor tilsvarende stort. Der kan dog hurtigt indtræde en Ændring i disse Forhold, saa Behov og Tilbud igen balancerer, og der synes ingen Grund til paa kunstig Vis at forcere Uddannelsen eller forøge Seminariernes Kapacitet for at faa uddannet flere Husholdningslærerinder. Noget helt andet er, at man næppe i det lange Løb kan holde Husholdningslærerinderne udenfor Folkeskolen som Faglærerinder, og faar de først Foden indenfor der, vil Behovet naturligvis stige betydeligt.

Vort 10 Md.s Kursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder begyndte til Juni med 3 — skriver tre — Elever. Den ringe Tilgang skyldes sikkert det standsede Skolebyggeri, Vanskeligheden ved at skaffe Vikar og Letheden ved ogsaa uden denne Uddannelse at opnaa Ansættelse i Folkeskolen i Forening. Om dette Kursus kan gennemføres ogsaa til næste Aar er tvivlsomt. Skulde vi se os nødsaget til indtil videre at stille det i Bero, vil det være med Beklagelse, fordi vi mener, der ogsaa paa Landet bør være en Mulighed for at faa uddannet Skolekøkkenlærerinder.

I Samarbejde med Seminariet afholdt Husholdningsskolen Ankerhus igen i Aar et 3-Md.s overvejende teoretisk Kursus for Viderekomne. Der var paa dette Kursus 12 Elever — flere havde vi ikke Plads til — og det var som

sine Forgængere en Succes. For Seminariet er det af særlig Værdi, at vordende Elever, som andetsteds har gennemgaaet et 3 Md.s Husholdningskursus, paa dette Kursus kan faa en god Forberedelse til Seminariet og Optagelsesprøven.

Øvelsesskolen har vi i Aar af Hensyn til de mange 2det Aars begyndt til September, og ved et „Ulykkestilfælde“ fik vi 7 Elever ind i Stedet for 6. „De smaa“, som vi kalder dem, er i Aar om muligt endnu kvikkere og sødere end ellers og som sædvanlig Skolens Kælebørn.

Den reviderede Lov om Husholdningsskoler, Husholdningsseminarier m. m. har medført, at Statstilskudet til Husholdningsseminarierne er blevet yderligere forøget. Dette Forhold i Forbindelse med den store Tilgang til Seminariet har naturligvis været af stor Betydning for Seminariets Økonomi og har muliggjort de stedfundne og projekterede Moderniseringer og Udvidelser, uden at det har været nødvendigt at forhøje Elevbetalingen væsentligt. Noget helt andet er den Urimelighed, at Understøttelsen til ubemidlede Elever stadig holdes paa samme Niveau som for en Snes Aar siden, et Forhold, der snarest bør ændres. Om ikke af andre Grunde saa for at give ogsaa Husmænds og Arbejderes Døtre Adgang til denne Uddannelse. Alt for faa Husholdningslærere rekrutteres fra de nævnte Samfundslag, og det er næppe uden Forbindelse hermed, at i alt Fald Husholdningsoplysningsarbejdet blandt Arbejderne er saa lidet fremskredent.

Hvad det internordiske og internationale Samkvem og Samarbejde angaar stod 1947 ikke tilbage for sin Forgænger. Som det vil erindres anmodede Statens Husstellkontor i Oslo os i 1945 om til Maj 1946 at modtage 6 norske Elever til Uddannelse, og da Undervisningsministeriet gav sin Tilladelse dertil, modtog Ankerhus naturligvis med største Glæde disse norske Piger, som altsaa nu er 2det Aars Elever. Det saaledes indledede Samarbejde er siden fortsat. Til Maj 1947 kom der igen 6 norske Elever, udpeget af Statens Lærerindeskole i Husstell, heraf maatte dog 1 senere gaa fra — og til Maj 1948 kan vi atter byde et Hold paa

6 velkommen. Det er kun naturligt, at vi glæder os over den Tillid, den norske Stat og vore norske Kolleger ved dette Arrangement har vist Ankerhus, og det kan tilføjes, at det norske Indslag i Elevflokken baade menneskeligt og fagligt har virket berigende og føles værdifuldt. Ogsaa paa vort 10-Mds. Kursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder har vi haft norske Hospitanter, i Fjor 2, i Aar 1, hvad der har bidraget ikke saa helt lidt til at holde dette Kursus gaaende.

Samkvemmet med Norge har dog ingenlunde være ensidigt. Flere af vore Lærerinder har opholdt sig som Hospitanter paa Statens Lærerindeskole i Hustell og har der mødt stor Venlighed og Gæstfrihed samt høstet mange værdifulde Erfaringer.

Et betydeligt Antal norske, svenske og finske Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder har i det forløbne Aar gæstet Ankerhus, og flere af dem har opholdt sig paa Seminariet i nogen Tid. Sidst i Oktober kom en svensk Gruppe paa 8 Deltagere hertil paa et 3-Dages Ophold som Led i den Studieplan, Nordisk Husholdningsstudiefond havde lagt for dem, og sammen med vore svenske Gæster tilbragte baade Elever og Lærerpersonele nogle meget festlige Stunder. Ikke mindre festligt blev Gensynet med Frk. Stemmanns internationale Kursus den 16. August. Og lige fra Maj til November har franske, engelske, østrigske og hollandske Gæster besøgt os og efterladt et uudsletteligt Indtryk af det brændende Ønske om og den ærlige Vilje til Samkvem og Samarbejde, Efterkrigstiden trods alt har ført med sig.

Blandt disse udenlandske Gæster var der flere, hvis Besøg havde en mere officiel Karakter, saaledes Fru Nora Hild, som er Leder af den østrigske Administrationscentral i Wien, og Miss Kennedy, der er Undervisningsinspektør i Skotland.

Min Kone og jeg opholdt os først i April i Holland, hvor vi — foruden at fejre Sølvbryllup — gæstede det hollandske Landhusholdningsseminarium „de Rolleeate“



ved Deventer. Vi fik der den mest storslaaede Modtagelse og mødte en Gæstfrihed og Velvilje, som ikke stod tilbage for den norske i 1947, og vi kunde ikke andet end beundre den Energi og Dygtighed, hvormed Hollænderne er gaaet i Gang med Genopbygningen af deres hærgede Land. Besøget paa „de Rollecate“ medførte, at 2 af Eleverne i dette Seminariums ældste Klasse i Juli Maaned kom til Ankerhus som Gæster i 14 Dage, og til Gengæld skal 2 af vore nuværende 1ste Aars til „de Rollecate“ 14 Dage i April 1948. Der kan næppe herske Tvivl om, at en saadan Elevudveksling er nyttig og frugtbringende for Samarbejdet og Forstaaelsen Landene imellem, og man maa ønske, at et saadant Samkvem udvides betydeligt. Dette gælder forøvrigt ogsaa den Udveksling af Lærere, som indtil nu næppe nok er kommet i Gang.

I denne Forbindelse maa jeg ogsaa nævne, at jeg i de sidste Dage af August og de første Dage af September som Formand for Nordisk Husholdningsstudiefond deltog i et internordisk Møde i Helsingfors, hvor Retningslinjerne for Fondens fremtidige Arbejde blev drøftet og vedtaget. De finske Værter havde tilrettelagt Forhandlingerne og de dertil knyttede Studier og Besøg paa forbilledlig Maade, og Mødet med vore haardtprøvede finske Kolleger blev en stor Oplevelse. Jeg kan tilraade alle gamle Elever, der tænker paa en nordisk Studierejse, at tage Finland under alvorlig Overvejelse — og saa naturligvis ikke glemme, at enhver nordisk Studerende roligt kan henvende sig til Nordisk Husholdningsstudiefond om Hjælp.

Vi har i Aarets Løb som sædvanlig haft den Glæde at fremragende Kvinder og Mænd har villet tale til de unge, deriblandt daværende Undervisningsminister M. Hartling, der talte om det Grundlag, Folkeskolen bygger paa, Folketingsmand Poul Hansen, som fortalte om det kulturelle Arbejde blandt de tyske Flygtninge og Fru Sigrud Trier Hansen, Vallekilde, der paa sin sædvanlige beaandede Maade talte om sin Far. Op mod Valget holdt vi naturligvis flere politiske Møder, hvor udenbys Repræsentanter for de for-

skellige politiske Partier havde Lejlighed til at redegøre for disses Program og Politik. Derudover holder vi saa godt vi kan Eleverne underrettet om Verdens Gang, baade ude og hjemme. Det er min Overbevisning, at denne højskoleprægede Side af Skolens Virksomhed har sin store Betydning for de unges Indstilling og Udvikling.

— — — Jeg vil gerne slutte denne Oversigt over Aaret 1947 med at nævne, at det den 1. Maj var 25 Aar siden, jeg som ung Lærer kom til Ankerhus, og jeg vil gerne takke alle, Skolens Lærerpersonele saavel som de mange tidligere og nuværende Elever og andre gode Venner, der bidrog til at gøre denne Dag saa festlig for mig. Arbejdet med Lærerindeuddannelsen paa Ankerhus er jo nu engang blevet min Livsopgave, og hvad denne betyder og har betydet for mig, kan jeg vist ikke udtrykke bedre end ved at citere sidste Vers af den Sang, jeg skrev til Skolens 25-Aars Jubilæum i 1927:

*Saa hilser vi dig, du vort Arbejdes Ly,  
du Hjem for vor Lykke og Leg,  
i Sommerens Sol, under Vinterens Sky  
staar Regnbueglans over dig.  
Og naar vore Navne forlængst kun er Støv,  
vil du være frodig og stærk,  
i Vinter og Vaar og Aar efter Aar  
hil dig, Ankerhus, og dit Værk!*

---

**Erfaring er Visdoms Moder.**

## Lidt fra Gl. Ankerhus.

Siden sidste Aarsskrift blev sendt ud, har vi jo her paa Gl. Ankerhus stiftet Bekendtskab med endnu ca. 70 nye Ansigter — den første Halvdel gjorde Sommeren til en skøn Tid, der harmonerede med den Skønhed som ogsaa Naturen gav i dette Aar.

Vor traditionelle Gaatur Søn rundt (10 km) med de nye Elever den første Søndag, de er her paa Skolen, er naturmæssigt set forskellig hvert Aar — paa Majsøndagen i Aar var Skoven ikke grøn, men Skovbunden hvid af Anemoner, og man anede det grønne ind imellem Stammerne. Ligesom Naturen er ogsaa hvert halve Aars Kursus forskelligt, det bliver aldrig ens — skyldes naturligvis, at de unge Piger bringer forskelligt med sig, naar de kommer, og nytter det, Skolen byder dem, paa højst forskellig Maade, og ligeledes hvad der indtræffer af uforudset, som er med til at præge Dagene — det kan f. Eks. være en Gedde paa 123 cm Længde som en Sorøborger har fisket i Tjustrup Sø og faaet Lyst til at forære os — eller en ekstra Tur til Munkedam.

Ved Pinsetid fik vi Feriehytten paa Trekanten indviet og prøvet af. Frk. Broholm, Fru Eriksen og jeg sov dernede, for at Køjerne, Vaskegrejer, Kaffekander m. m. kunde blive godkendt, og vi fandt, at man kunde være godt tjent med at bo der. — Automatgassen gør det jo let for Madstellet, saa vi haaber der til Sommer vil komme mange gamle Elever baade fra Seminariet og Gl. Ankerhus og slaa sig ned nogle Dage.

I Juni blev vi en Dag ført tilbage til Besættelsestiden, idet der d. 11. kom et langt Tog her forbi med Patriots Baarer, som blev ført hjem fra Tyskland, de unge Piger fra hele Skolen strøede Blomster paa Vejen og dannede et smuk Spalier — vemodigt at tænke paa alle de unge Mennesker, der ikke fik Lov til at leve Ungdomstiden helt ud.

I August havde vi mange skønne Aftener — en af disse brugte vi til at faa en Sejltur hele Sorø Sø rundt i en stor Baad, der rummede os alle — en Fornøjelse vi ikke faar hver Sommer. Og Eleverne fik ogsaa den Oplevelse at have Miss Kennedy fra Skotland med paa en Heldagstur til Holmegaards Glasværk, og faa et Glimt af Statsminister Knud Kristensen og Hustru, der kom paa Ferievisit, saavel som af Lars Bækhøj og hans Kone.

Som sædvanlig har der i Aarets Løb været unge Elever

fra baade Sydslesvig, Norge, Grønland og Færøerne, og de har været med til at gøre Tiden endnu mere festlig for os og de „danske“ Kamerater. Af de mange Besøgende, som fandt Vej, ogsaa til Gl. Ankerhus, havde vi ogsaa megen Glæde af den purunge svenske Lærerinde Frk. Petterson, der meget spændende fortalte om sit Skolearbejde i Lapland — og den norske Lærerinde Aase Løvland fra Eidsvoll hørtes en af de skønne Sommeraftener synge „Fred hviler over Land og By“ nede paa Trekanten — og det var morsomt, at de franske Nonner paa vor lille gamle Skole syntes at finde noget af den Form, som de havde Brug for ved Genopbygningsarbejdet i Savoyen.

Paa vanlig frofast Maade har Frk. Højer, Frk. Simmenfeldt og Fru Eriksen varetaget henholdsvis „Skolekøkkenet“, Vaskeriet, Stuerne og Dyrene — vor Dyrebestand blev pludselig en Aften i November forøget med to dejlige graa Svaneunger, som kom „rejsende“ hertil fra Thy. Inge Barfod kom os til Hjælp i Privatens Køkken, da Frk. Favrholdt maatte indfri et tidligere Løfte til Bornholm, hun er nu kommet tilbage og har fundet Køkkenet forbedret i Sommerens Løb, bl. a. med Fliser paa Væggen.

Ogsaa i Aar stævnedes der mange til Ankerhus St. Hansaften for at se paa Baal, se Børnene lege, og Frk. Barfod havde med Utrættelighed faaet arrangeret en smuk „Plæneforestilling“ ved Hjælp af Eleverne, især glædede vi os over, saa smukt de nordiske Flag blev fremført.

Skolekøkkenet blev en Søndag i September omdannet til et „Pandekagehus“. — Besøgende fra den aarlige Husholdningsudstilling paa Seminariet kunde faa deres Eftermiddagskaffe hos os — men vi blev faktisk spist ud af Huset, og kunde desværre ikke glæde de sidst kommende med en varm Pandekage — de „bagende“ Piger fik saa megen Del i Fortjenesten, at de kunde holde et større improviseret Gilde, hvor vi Lærerinder blev inviteret med, ved den Lejlighed kom Elevernes Fantasi rigtig til sin Ret i Form af forskellige, virkelig vittige Udklædninger.

Det er heller ikke hvert Hold, der faar Lejlighed til at stifte saa grundigt Bekendtskab med Pæretræerne i Haven, som Sommerpigerne gjorde det i Aar — de bekræftede det selv! Kort sagt, det har været „Pæreaar“ i Aar, der kunde endda gemmes en hel Del til Vinterpigerne ogsaa.

Ja, Dagene paa en Skole for Ungdom vil jo aldrig blive ensformige og kedelige, den Friskhed og Frejdighed, der i de fleste Tilfælde følger i de unges Kølvand, maa jo sætte

sit Præg paa Dagens Gerning, man ønsker altid inderligt: gid de nu rigtig vil suge til sig med aabne Øjne, Øren og et aabent Sind, det er vel for meget at forlange, at de unge Piger skal tænke paa, at den Dag, der er gaaet, kommer aldrig igen, og derfor maa nyttes og ogsaa nydes.

Mor Magda, som jo ogsaa er et Kapitel fra Gl. Ankerhus, havde imellem sine mange Ønsker drømt om en Tur til Hveen — men Valutavanskeligheder for *een* svensk Tikrone var uovervindelig. Derimod var hun paa sin Fødselsdag saa heldig at blive bedt med paa en Bustur til Skaane, som Landhusholdningsselskabet havde ordnet for de Husholdningslærerinder, der havde været paa Instruktionskursus. Paa denne Tur fandt hun bogstavelig talt „Lykkens Galocher“, som havde været savnet i ikke mindre end 7 Aar. Det var en Oplevelse at være paa Åkersberg Landhusholdningsskole — som var en ren Ønskeskole. — Og saa fik Mor Magda ogsaa den Glæde at komme til Bornholm og paa Højskolen der at være sammen med flere hundrede bornholmske Koner, hvorimellem var mange gamle Venner og Elever. — Sit inderlige Ønske om at komme til Sydslesvig fik hun ogsaa opfyldt, mødte ogsaa der mange gamle Elever og særprægede sydslesvigske Kvinder og kom meget betaget og styrket hjem. Ak — men saa skete det Uheld for hende i Odense, hvor hun paa Trappen i Graabrødre Klosters Gaard snublede og fik et kedeligt Brud paa venstre Arm — midt under Behandlingen paa Skadestuen lykkedes det dog Mor Magda gennem Stationernes Højtaler at faa Frøknerne Reppien og Drewes stoppet i Fredericia og mig i Odense — men Fællesturen til Aarhus, Dollerup og Thy og til Aarsmødet i Silkeborg gik dermed i Vasken. Men trods alt var hun alligevel glad for at kunne komme tilbage med Zonen til Sorø Sygehus, og havde det saamænd helt godt de ca. 1½ Maaned, hun maatte blive der — men naaede desværre ikke hjem til at modtage de nye Elever og er heller ikke helt mobil endnu, og derfor ikke selv skrivende, men ved „Mester Eriks“ gode Hjælp haaber vi dog snart at faa Armen og Haanden i Sving igen — har det dog saa godt, at hun fantaserer om en Rejse til Norge i April — selv har jeg haft en rasende Lyst til at overvære Hjørdis Takles Bryllup i Trondheims Domkirke i September Maaned.

*Margaret Lauridsen.*

## Aarsmødet 1947

Paa trods af, at alle med stor Længsel ventede paa Regn for vort tørkeramte Land, var vi dog glade for de skønne Sommerdage, vi fik Lov at faa til at modtage vore ca. 200 kære Elevgæster i.

Mødet blev, som det har været Skik de sidste mange Aar, afholdt den første Søndag i September (i Aar den 7. September). De, der havde langt, kom dog om Lørdagen og blev modtaget paa gl. Ankerhus og fik en Kop Kaffe til den medbragte Madpakke.

Blandt de mange kære Gæster var der ogsaa mange ældre fra Skolens første Aar. Der var Sofie Højgaard fra 1905 og Bothilde Banke, og der var Margrethe Black, gift Jørgensen, fra Lolland, som siden har sendt 3 af sine Døtre til os — Marga Teglbjerg havde atter Jubilæum — 35 Aars — og var som sædvanlig trofast mødt op. Der har vist kun været et Aar af de 35 M. T. ikke har mødt — paa Grund af Sygdom. Det var en Medaille værd for „lang og tro Tjeneste“!

Af 30-aarige var der Fru Karen Høtoft, f. Bransager, Anne Offersen, f. Back, den sidste har sendt os en flink Datter, der nu er Husholdningslærerinde, og der var Christine Larsen, der er Lærerinde i Hyllinge. Fru Forstander Dam og Fru Anna Henckel, f. Nielsen, kunde fejre 25 Aars Jubilæum som Husholdningselever — Fru Dam vil jo snart kunne fejre 25 Aars Jubilæum igen — nemlig som Husholdningslærerinde. Energisk gjort at magte begge Dele -- ved Siden af at præstere en Søn og passe sit Hjem.

Frk. Karoline Buckhøj, Frk. Henny Langkjær og Johanne Jørgensen fejrede 15 Aars Jubilæum. Af 10 Aars Jubilarer var der en lang Række, Ellen Kofoed, Lisbeth Monrad Møller, Irene Rasmussen (m. Mand og Datter), Rebekka Rasmussen, g. Astrup Jørgensen, Ester Skjøde, g. Jepsen, Anna Sloth, g. Bjørn, og Ilia Stenvang.

Generalforsamlingen blev afholdt i „Landsbyens Skolekøkken“ efter Morgensangen paa Plænen foran gl. Ankerhus. — Formanden Frk. Margrete Pedersen, Hadsten, aflagde Beretning for det svundne Aar, glædede sig over, at Margaret Lauridsens Tanke om Feriehytten var blevet til Virkelighed, takkede ogsaa de mange, der ved deres Bidrag havde hjulpet Tanken frem.

Foreningens Regnskab, der blev fremlagt, balancerede med et Overskud paa 755 Kr. og blev godkendt.

Af Nyvalg til Bestyrelsen blev Anna Marie Poulsen fra

Nr. Vilstrup valgt i Stedet for Paula Egemose, der ikke ønskede Genvalg og som var Repræsentant for de yngre 5 Mdr. Elever. Bestyrelsen bestaar da nu af Margrete Pedersen, Hadsten, Formand, Marence Tarp, Ankerhus, Næstformand, Ingefred Juul Andersen, Ejby, Ingeborg Meyland Smith, Odense, Marga Stubbe Teglbjærg, Kvislemark, Alice Dittmann, Snese, Else Margrethe Maarbjerg, København, Anna Marie Poulsen, Sdr. Vilstrup, og Margaret Lauridsen, Ankerhus, Sekretær. Suppleant er Henny Langkjær, Ankerhus, og Revisorer er Esther Jølst, Præstø, og Hilda Christiansen, Ringsted.

Formanden Frk. Margrete Pedersen, der lige var hjemkommen fra et Møde i Finland i "Nordisk Husholdningsfond", fortalte fornøjeligt derom. — Fru Lauridsen fortalte om sit Forslag ang. en foreløbig Skolekøkkenundervisning i alm. Skolestuer. — Forstander Dam fortalte om det nye, vi har faaet i det Aar, der er gaet, og om det nye, vi ønskede at faa, men ikke fik. — Frk. Margaret Lauridsen gjorde Rede for Feriehytten og Regnskabet fra Bidragyderne. Den i Fjor omtalte Barak fremtræder nu som et idyllisk Sommerhus, omgivet af Blomster og slyngende Planter, morsomt og festligt udsmykket — altsammen naaet ved Hjælp af de mange Bidrag lige fra 5 Kr. og helt op til 100 Kr. Feriehuset staar jo aabent for alle gamle Elever, der dog maa medtage det nødvendige Sengetøj og betale 50 Øre pr. Nat. Nye Bidrag vil blive brugt til Forbedringer og til eventl. Annex.

Ved Middagen i Salen bød Fru Lauridsen velkommen, og Forstander Dam hyldede Jubilarerne og Frk. Margrete Pedersen, der har været „Ankerhus“ og Foreningen en saa god Støtte. Frk. Margrete Pedersen bød som Formand velkommen, takkede for Modtagelsen, hyldede Fru Lauridsen for det Livsværk, som havde faaet saa stor Betydning for hele Husholdningssagen og for Hjemmene i vort kære gamle Land — takkede for al Venlighed under hendes nu overstaede Sygdom.

I Talernes Række talte bl. a. Fru Høtoft for Fru Lauridsen (versificeret) og Frk. Ellen Kofoed overrakte Fru Lauridsen Nelliker.

Fru Karen Bronée talte varmt for Ankerhuskredsen i København. Ankerhussange delte Talernes Række og Middagen efterfulgtes af Kaffe i Seminariegaarden.

Kl. 3 talte Forstander Dam om Husholdningssagen og Ankerhus gennem de 25 Aar, Forstanderen har haft sin

Gerning paa Skolen, fortalte oplysende og morsomt om alt det meget, der er sket i disse Aar.

Forfatteren Gustav Bengtsson talte derefter oplysende og varmt om det sydslesvigske Spørgsmaal.

Kl. 7 var der Underholdning paa Plænen foran gl. Ankerhus. Husholdningseleverne fremførte meget smukt og i kønne Dragter Aarstiderne i Optrin og Sang.

2det Aars Lærerindeelever dansede Menuet i lange hvide, festlige Kjoler — let og fint — et yndefuldt Syn!

Endelig blev de nordiske Flag ført ned over Plænen under Afsyngelse af de paagældende Landes Nationalsang, medens 1ste Aars Elever kransede Plænen med Fakler. Betagende var det!

Den smukke maaneskinsklare Aften sluttede med „Fred hviler over Land og By“ og dermed var det gode Møde med vore „gamle“ Elever sluttet! Velmødt næste Aar.

**Aarsskriftet udsendes i Aar bilagt Girokort. Vi beder Dem derfor betale Kontingentet for 1947 paa denne Maade med 2 Kr. 25 Øre snarest belejligt.**

Marence Tarp.

## *Min Mor.*

*Siden Mor døde tænker jeg hende altid som „Mu'er“, det jydske Udtryk for Moder, og som vi som Børn kaldte hende for. — Dette Ord rummer det ubeskrivelige som en Mor er for sine Børn, som ubevidst føles, men som i mange Tilfælde vist ikke fuldt forstaas eller paaskønnes, saalænge man ejer hende i levende Live.*

Efter Opfordring har Magdalene Lauridsen fortalt dette om sin Mor i Bladet »I Dag«.

*Hvordan var saa min Mor. I det Ydre at se for andre en forslidt Gaardmandskone i Stræb for Hus, Gaard og de mange Børn (vi blev efterhaanden 8 Søskende) men respekteret for sin Dygtighed og afholdt for sin Hjælpsomhed, hun var Mett Mari', man tyede til.*

*Men hun var ogsaa et poetisk Gemyt med Sans for „alt stort og skønt herved“. Det kom til Orde i hendes Nynnen, og naar hun med sin klare, sprøde Stemme sang „et jævnt*



og muntert virksomt Liv paa Jord som det, jeg vilde ej med Kongers bytte“ og naar hun i Mørkningen fortalte Historier for os, men kunde ogsaa give Udslag i, at hun efter en slid-som og travl Formiddag kunde tage os Smaapiger med ud for at vise os en Fuglerede, hun havde fundet i Tjørnehækken,

Og hun havde vist egentlig været køn som ung. Hendes mørke Haar og fine, slanke Hænder vidnede derom — i hendes Gemmer kunde vi finde de fineste broderede Ærmer og Kraver, hun havde pyntet sig med. Sin Ungdom har hun sikkert nydt, levet et rigt Liv hjemme paa Thorning Østergaard, hvor der var aabne Øren for Tidens Rørelser, hvor Dørene gæstfrit stod aabne for hvem, der trængte til Mad og Husly som til gode Raad og til aandelig Oplivelse. Men hun saa sig ogsaa om, var en af de første Elever paa Askov Højskole; paa Herregaarden Lerchensfeldt ovre paa Refsnæs lærte hun Mejeri, der havde Far ogsaa været, hvilket siden nok bidrog til, at de paa deres Gaard i Holsted, senere i Astrup, drev et helt lille Mønstermejeri, indtil det første Andelsmejeri rejstes i Sognet. Men det var et strengt Arbejde at faa Mælkespandene askølede og den store Kærne med Svingshjulet drejet. — Tiderne, der i Firserne økonomisk var meget trange for Landmændene, gjorde, at der maatte slides og spares, alle maatte være med. Far gav os dog en Tiøre for hver 100 Favne Roer, vi lugede og tyndede, og Mor en 25-Øre for hver Pund Hørblaar, vi kunde spinde i vor Fritid. Det kunde ved Ihærdighed naas paa en Uge, og vi naaede virkelig en Vinter at tjene saa meget, at vi paa vort aarlige Sommerbesøg hos mere velhavende Slægtninge kunde anskaffe Gaver til dem, sikkert mere til personlig Glæde for os end for Modtagerne.

Vi levede i alle Maader nøjsomt, men Mors Mad smagte altid godt, det syntes vist ogsaa Sogneraadet, naar det paa Omgang holdt Møde hos os — og Landinspektøren, naar han saa indenfor og fik en Portion af Mors Brødsuppe med syltede Stikkelsbær i — og hvor smagte de Æbleskiver, hun bagte til Husets Folk, da de i Provisorietiden hyldede Chr. Bergs Løsladelse. Vi syntes, vi havde et herligt Hjem — og

Mor var jo saa at sige altid hjemme og blev ogsaa til hjemme fra Kirke og Møder, for at vi unge kunde komme af Sted. Men i hendes ældre Aar kunde hun ogsaa slaa sig løs, møde f. Eks. mig et eller andet morsomt Sted og flotte sig med en 2den Kl. Jernbanebillet ud i det blaa.

I den dejlige Have, hegnet af store Læbælter, som Far og Mor havde skabt om den nøgne nedbrændte Gaard, som de i sin Tid havde købt, saaede og plantede Mor de yndigste Blomster, Nemophylla, Resedaer, Convolvulus, og Dammen, hvor vi morede os med at sejle i Dejgtrug, fik hun kransel med sjældne Stauder og i Frugthaven plantet Fajstrup-Hindbær, hvis dejlige store Bær vi ældste Pigebørn fik Lov til at plukke og sælge til Doktorens i Byen og for disse Penge købe Bomuldstøj til nye Forklæder med lange Ærmer i.

Som Aarene gik, blev Kaarene vel nok lettere for Mor — selvom Astma og nervøs Hovedpine til Tider kunde plage hende, men saa kom Bekymringerne for de store Børn, som skulde bane sig Vej, Ængstelserne for at de skulde handle forkert, sled paa hende, men hendes sunde Optimisme sejrede dog som Regel i Haab om, at alt nok skulde ordne sig paa det bedste med Tiden, og det blev en Hjælp for de „nødstedte“. Vi vidste, at hun i Tanker og i Bøn fulgte os og blev os om muligt endnu kærere. Og hvor var det dejligt at se hende ved Hushjørnet spejdende efter os, naar vi ventedes hjem, og naar vi drog af Sted, se hende om Sommeren med sin store „Flagrehat“ paa, strikkende paa sin Bindehose rundende Mark, Gaard og Have, glædende sig over det, der groede — —

---

*En lille Høne, en lille Høstak,  
et lille Futtog, en lille Mand,  
et lille Bosted med fire Popler,  
der har Du hele det danske Land.*

Af Frederik Nygaards Danmarkssang.

# Slægtens Vej



Melodi: Vort Modersmaal — —

Mens Aar og Dage rinder af Tidens Kilde frem,  
vi mødes gamle, unge om Slægtens Hus og Hjem.  
Vi kom fra Øst og Vester, vi kom fra Syd og Nord  
en Stund at glædes sammen som Gæst ved samme Bord.

Vi hører Vindens Susen i Sommerstunden kort.  
Ved ej, hvorfra den kommer, ej, hvor den farer bort.  
Som Bølge følger Bølge mod Drømmelandes Kyst,  
skal Slægter følge Slægter igennem Livets Lyst.

De unge stævner fremad med Haabet sat i Stavn,  
de gamle kaster Anker i Evighedens Havn.  
Vort Sind er Tak og Taare, naar Døden tog en Ven,  
vi synger, og vi sørger, mens Tiden svinder hen.

Vi mindes Fader, Moder og Slægterne før os,  
i trofast Arbejd bød de al Livets Modgang Trods.  
De bygged op et Fristed, hvor vi kan bo i Dag,  
at skabe Vækst i Nutid det er vort Virkes Sag.

En Nytid og en Ungdom, som har den rette Tro  
at rejse op en Verden, hvor der er godt at bo,  
hvor Klang af Fred og Frihed toner klart i Slægtens Sang,  
saa Hjerterne maa lytte, mens Livet gaar sin Gang.

Vær priset hver, som modigt vil væрге Slægtens Arv,  
som dybt vil drage Næring af Minders sunde Marv,  
som løfte vil en Fremtid i Verden skabt paa ny,  
hvor Solen varmer alle, og alle finder Ly.

S. A. Lundgaard.

# Hverdagens Værdi

*Af Fru Ellen Villemoes Andersen*

## **Tiden er en Gave**

Tiden kan bruges paa mange forskellige Maader. Den kan jaskes væk — „slaas ihjel“ som det saa grimt hedder. Der kan godt faas noget værdifuldt ud af Fritiden, selvom man „slapper af“.

Tiden er en Gave til os — og en Opgave, som vi skal røgte med Ansvar overfor Gud og Mennesker. Der gøres saa mange Forsøg paa at gøre Hverdagen kort; noget man skal have overstaaet, men jeg mener, at man igennem sit Arbejde skal føle Hverdagens Værdi, saaledes at det ikke blot gælder om at „faa den overstaaet“. Det gælder om at komme til at opleve Glæden ved Arbejdet, saa Arbejdet giver Livet Indhold.

Der er saa megen aandelig Tomhed hos de Unge, sagde en Seminariefors­tander fornylig, og det lægges alvorligt hen til os: Er det vor Skyld? Er vi saa bange for at komme til at paavirke, at vi intet faar givet de unge gennem Livet og Samværet med os?

Lad os først og fremmest huske, at Opmuntring og Vejledning er af den største Værdi for Ungdommen.

Hverdagens Værdi er ogsaa gaaet noget tabt ved, at dette: at man skal gøre sin Pligt, før man kræver sin Ret, ikke mere er i Højsædet. Ja, næsten glemt. Arbejdet skal være vor bedste Følgesvend, saa gaar Tiden godt for os og bliver nyttet godt, men vi skal dog ogsaa vogte os for, at det ikke bliver en Trædemølle.

## **Livets Husorden saboteres**

Glæden og Forventningen ved at stifte Hjem gaar tabt for mange Unge, fordi de altfor ofte pludselig skal giftes, fordi de skal have et Barn. Livets Husorden er nu alligevel den, at man først skaber sit Hjem, før man sætter Børn i Verden. Agtelsen og Kærligheden til hinanden hører til det grundlæggende for et godt og rigt Hverdagsliv. Der er Ting, der ikke kan trædes under Fode uden at der slaas Ting af varig Værdi i Siykker.

Agtelsen i Forlovelsestiden bør føres over i Ægteskabet ogsaa derigennem, at vi kan vore Ting. Praktisk Dygtighed og aandelig Modenhed er Egenskaber af største Værdi. Vi Kvinder skal faa Hjemmets Maskineri til at gaa uden at knirke, og vi skal gøre det uden at føle det som et surt Slid. Pligt og Forpligtelse behøver ikke at være noget surt — tværtimod.

En Kvinde har Lejlighed til at plante og se det gro om sig og rent bogstaveligt er Blomster med til at give Hverdagen Skønhed og Værdi. Med til at skabe Agtelse er ikke blot at holde Mand og Børn pæne i Tøjet, men ogsaa at vi holder os selv pæne under Arbejdet

i Hverdagen. Vi skal ikke gaa udenom det snavsede Arbejde, men blot tage Skrubbeforklæde paa. Faar vi først vore Hjem gjort kedelige og sjukskede, saa bryder vore Kære sig ikke synderlig om at være der, og da gaar noget af Hjemmets Værdi tabt.

### Det villige Sind og de smaa Tjenester

er ogsaa af stor Betydning for Hverdagen. At man har noget tilovers for andre ogsaa rent bogstaveligt. At give væk giver Følelseslivet Værdi, og man oplever selv da ligesaa stor en Glæde i sit eget Sind, som Modtageren føler i sit. Det skal vi lære vore Børn og tale med dem om. Mon ikke det ogsaa er ved at knibe med, at Børn og Unge rigtig faar at mærke, at Mor og Far staar sammen om alt i Hjemmet, saa det bliver et godt Fristed for vore Børn, naar de kommer med baade ondt og godt.

Mennesker ser saa ofte paa, om det økonomiske er i Orden, og vi skal godt nok hver søge noget at leve af, men vi skal ogsaa søge noget at leve paa. Derfor skal man sørge for at læse gode Bøger.

Naar Folk gaar med Penge, kan det være godt; bedst er det naar hver har hvad han skal bruge. „Gaar Pengene med Folk“ saa er det af det Onde.

### Eksemplets Magt

De smaa Ting er med til at give Hverdagen sin Værdi. Et godt Eksempel er som en Klokke, der ringer mange til Kirke.

Det er lige meget, om vi har en stor eller en lille Gerning. Vi afgiver alle Eksempel og øver Paavirkning. Vor Fædrelandskærlighed skal øves i Arbejdsdragt — i vore Hjem.

Den Gæld, vi staar i til vore Forældre skal vi afdrage til vore Børn!

Maatte vore Børn sige, at vi brugte den Tid, der var os betroet, vel, og skabte Værdier ogsaa til at leve paa.

## Over Grænsen - -

Kr. Dagblad 27. Sept.

De Timer, jeg stod og stirrede over Grænsen ved Krusaa, glemmer jeg aldrig — det var mit Pas med Visum, der svigtede, men som en klog og forstaaende dansk, tyskboende Embedsmand dog ordnede for mig — men denne Ventetid lærte mig at forstaa, hvad det vil sige at være udelukket fra det forjættede Land.

Aarsagen til at jeg søgte at komme over Grænsen var en Indbydelse til at deltage i en Husmoderdag i Flensborg, hvor ogsaa Kvinder fra Slesvig, Husum og Tønning sam-

ledes. Den begyndte højtideligt i den dejlige danske Helligaandskirke, hvor Martin Nørgaard holdt Gudstjeneste og talte om „dagligt Brød“; senere samledes de mange Husmødre til Møde og Foredrag i den store smukke Sal paa Flensborghus — og der sluttedes med en festlig Opførelse af „Et Folkesagn“ opført af unge Elever fra Graasten Husholdningsskole, der i Samling havde faaet Lov til at komme over Grænsen sammen med en Husholdningsforening fra Broager, og som saa i Fællesskab havde de sydslesvigske Deltagere som Gæster ved deres Spisning.

Samværet med disse stilfærdige, prægtige, sydslesvigske Kvinder var ogsaa en af de mange Oplevelser, der forundtes mig, men man glædede sig ogsaa over at se, hvor storartet og godt den sydslesvigske Hjælp var organiseret. Imponeerende var det at se de store, velindrettede Lagerrum, hvor Fødemidler, der sendtes fra Danmark, modtoges og videre-sendes til hele Landsdelen med store, blaa Lastbiler, for at lindre lidt af den store herskende Nød. — Og det var godt at se, at der ogsaa indkom store Mængder af Beklædningsgenstande, Fodtøj, nyt og brugt Tøj, der blev ordnet, repareret og givet til Trængende, der bad derom. Man glædede sig over, at der alligevel var udvist saa megen Hjælpsomhed herhjemme fra, gennem Institutioner og Forretninger, af Store som af Smaa, ønskede blot, at endnu flere heroppe fra vilde være med til at hjælpe med Penge, med Tøj, med „Pakker“, som gennem „Sydslesvigs-Hjælpen“ i Flensborg kan sendes til de enkelte Virksomheder og Personer. — Morsomt var det at høre om, hvor glad man var for den Marmelade, Samfundstjenesten de sidste Aar havde faaet sendt derned, som de næsten syntes forsødede deres Tilværelse. — Men det var ogsaa betagende at se de store Skarer af tyske Børn, der gennem „Red Barnet“ og Røde Kors i deres „Potte“ fik tildelt  $\frac{1}{2}$  Liter Mælkesuppe, og rørende at se dem kysse det tørre Brød i Ængstelse for, at dette ikke mere skulde kunne faas.

Men hvor er Sydslesvig, det skønne, gamle, danske Land, betagende at køre igennem, paa mange Maader saa dansk. Vejled i røde og hvide Farver, danskklingende Navne paa Steder, danskprægede Gaarde og Folk, der naturligt talte dansk. Ved Ejderen raabte saaledes en Dreng til os „Goddaw og ha' det godt“, en Mand, der blev spurgt om Vej paa Tysk, svarede paa godt dansk, en plattysk talende Familie ved Slien var kærnedansk. De tusinder af Børn, der kommer hjem fra Ferie i Danmark, og de tusinde Børn, der

nu gaar i dansk Skole, lærer syngende deres Forældre at forstaa og tale det danske Sprog — og de stærkt besøgte Gudstjenester, ogsaa afholdt i Skolestuer, hvor Alteret til daglig skærmes af Fløjskabe, giver sikkert ogsaa Vækst og Styrke.

Det er som nyt dansk aandeligt, folkeligt Liv — efter de mange Aars Lidelse, Savn og tunge Tab gennem Krige og Voldsherredømme — vaagner, baner sig Vej i Kildevæld og Springflod, som dogmatiske Ræsonnementer ikke kan standse. Men stilsfærdige møder man de stærke Mænd og Kvinder, der i Tro bærer Haab om, at det maa lysne, at Frihed ogsaa skal blive dem forundt — --

*Mon den aandelige, kristelige Fornyelse, vi saa haardt tiltrænger, ikke netop bliver Sydslesvigs Gave til os?*

*Magdalene Lauridsen.*

## *De, der gik bort*

*Naar et Aar er gaaet, og Tankerne gaar tilbage, er det med en underlig Følelse baade af Savn og Rigdom. Ved Tanken om, hvad man ved kære Menneskers Bortgang har mistet, forstaaer man først tilfulde, hvor rig man har været.*

*Der var virkelig Landesorg, da Danmark mistede sin Konge, Christian den Tiende, den tyvende April 1947; men Sorgen var forbundet med en uendelig Taknemmelighed for, hvad han havde givet og delt med sit Folk. —*

*Og der blev ogsaa Sorg i mange Kredse, da Caj Hegermann Lindencrone døde. Sidste Gang jeg saa ham, var, da han paa sin stilsfærdige, værdigt smukke Maade tolkede Landets Sorg ved Mindefesten for Christian X paa det kongelige Teater. Naar jeg med Bedrøvelse mindes ham i vort Aarskrift, er det ikke alene, fordi han blev en personlig Ven, man altid kunde lide paa, men ogsaa fordi han som Kontorchef i Undervisningsministeriet var saa lydhør og forstaaende over for os, der repræsenterede Husholdningsundervisningens og Hjemmenes Interesse, gav os baade gode Raad og personlig Hjælp, stod indtil de sidste Aar i Kraks blaa Bog som*

Medlem af „Udvalget til Skolekøkkeneres Oprettelse“ og gik i Brechen for Dannelse af „Hjemmenes Forbund“.

Døden berøvede os ogsaa to udmærkede Kolleger, Agnes Elgstrøm, Forst. for Den Suhrske Husmoderskole, som efter et Styrt fra Sporvognen ved Nytaarstid døde til stor Sorg for hendes søde, gamle Tante. Det var kun kort Tid efter hendes Treds-Aars-Dag, hvor hun i sine Takkebreve vemodigt skrev, at der endnu var saa meget, hun gerne vilde udrette. Hun bliver savnet, ogsaa som Følge af sin enestaaende Grundighed og Kendskab til de økonomiske Problemer. — Synnøve Lund, der overtog Silkeborg Husholdningsskole efter sin Søster, den som Gudrun Jørgensen i sin Tid havde oprettet, og paa sin stilsfærdige myndige Maade ført Skolen frem og skabte maaske Landets mest harmoniske Skole for unge Kvinder, hvor hun gæstfrit tog mod sine Kolleger til deres Aarsmøde, saa Dage før Døden ramte hende til Sorg og Bestyrtelse for hendes Lærerinder og nære Venner.

Flere yndige Kvinder mistede vi ogsaa, Fru Red. V. Christensen, Zakarias Niensens trofaste Datter, Fru Krogh-Meyer her i Sorø, Fru Karen Nielsen-Svinning, Eline Begtrup, der fik Lov at dø hos sine kære Venner i „Snoghøj“, hende, der skønt døv og blind, alligevel færdedes Landet rundt og blev til megen Velsignelse gennem sine aandsbaarne Tanker og aandsfulde Ord. Og Livet blev ogsaa Slut for Fru Wille-Jørgensens yndige og statelige Tante, der de sidste Aar fandt sit Hjem paa Sorø gamle Højskole, — og for Fru Pastor Johansen fra Levring, og for Katrine Pedersen fra Sandby, der i mange Aar overlevede sin Mand, Landbrugsminister Kristian Pedersen, som netop for 25 Aar siden paa Sankt Hans Aften sammen med Søren Langkjær var med til at nedlægge Grundstenen til Hovedbygningen til Seminariet.

Ankerhus har ogsaa mistet to af sine virkelig gode Hjælpere Alf. Stavnsbjerg, som man paaskønnede for hans dygtige Arbejde og retlinede Karakter, og Gartneren August Christiansen, der lagde sin rige Erfaring fra Maglesø og sin Kærlighed til Blomster og Frugter ind i Arbejdet hos os paa „Skovhytten“. Han har engang i en Festtale glædet mig



med at sige, at jeg, som Egen, ikke skyggede for de andre af Skovens Træer.

Betydelige Skolefolk er ogsaa gaaet bort i det sidste Aar. Lisbeth Monrads festlige Far, Seminarieforsøger Arne Møller, Haderslev, og her har vi mistet Amtsskolekonsulent Hansen, der som faa har arbejdet for at faa Skolekøkkenundervisningen indført paa Landet, faa Børnene interesseret i Mors Arbejde derhjemme. Vi kom til at staa ham nær i Samarbejdet allerede fra 1916, da han hjalp os de smaa Bordkøkkener frem. — Skoledirektør Torkild Jensen følte man sig saa meget paa Bølgelængde med, at hans Død blev et Tab. Jeg mindes endnu et Møde ved en festlig Sammenkomst, hvor vi uvilkaarligt tog hinanden to Gange i Haanden i gensidig Sympati. — Og det var en sviende Sorg, der ramte Sydslesvigs Venner, da den uforfærdede, mandige Claus Eskildsen brat reves bort, han der som en lysende Fakkellagde Sydslesvigs danske Historie, gav det gamle danske Land sit Hjerteblod. — Vi skulde ogsaa miste Forst. Tormod Jørgensen fra Høng og dermed en Skolemand, hvis Tale, Sang, Musik og glade Latter skabte Fest i Samvær, i Hjem og paa Skole; men det er godt at have været Ven med ham og hans Slægt.

Tiden blev ogsaa Slut for Jensen-Klejs, min Kollega og Sidekammerat fra den overordentlige Kommission af 1914. Med ham gled de mange fælles Minder frem fra Datidens politiske Dage. — Th. Døssing, hjemme fra Hinge Sogn, hvis Far og min Far sad i Sogneraadet sammen, han der blev den højtansete Biblioteksdirektør og sluttede sit Livs Eventyr som Danmarks Ambassadør i Moskva. — Og den fine kultiverede Landsarkivar Georg Saxild, der valgte Sorø til Hjemsted, og Professor Fridericia — og Professor Ove Paulsen, som vi følte os Ven med, — der begge var Censorer paa Ankerhus i flere Aar, blev det ogsaa Slut for, saavel som for den smukke, gamle Landbrugslærer Hans Appel og Lærer Larsen, Baaring, der var Afholdssagen en udmærket Formand i mange Aar. Og saa har Johanne Adler-Lund fristet den tunge Sorg at miste sin udmærkede Mand.

*Signe Larsen, Nyvraa, mistede sin dygtige Far, og Anna Madsen, Kvolbæk, ligeledes sin gode Far, saavel som Signe Warthoe Hansen, Bromme. Af andre her paa Sorø Egnen døde ogsaa fhv. Købmand Østergaard og Lærer Engell, og den fornøjelige Seminarielærer Buus fra Vordingborg.*

*Vemodigt var det at erfare, at Jørgen Bankes yndige Hustru Regine var død, og Lærerinde Johanne Jensen fra Dybvad, hende som var saa trofast i sit Venskab til os, og at den stoute Husholdningskonsulent Stinne Kristensen fra Aale skulde dø, vistnok som Følge af Sygdom, hun havde paadraget sig under det internationale Hjælpearbejde, og den lille tapre Gerda Hansen, hende som gennem mange Aar var haardt prøvet af Sygdom, men som alligevel fik Kraft til at gøre et godt Undervisningsarbejde. Vemodigt ogsaa, at Fru Jensine Blaabjerg, Fru Strangens prægtige Søster, saa pludseligt blev kaldt bort, og vor gamle Ven, Postbud Hansen fra Smedevej skulde miste sin udmærkede Hustru, og underligt at Frk. Sahl, atter i Aar midt i Eksamenstiden, skulde miste en af sine Nærmeste, en kær Søster, og at Dr. Gudmund Tofts søde Mor saa pludseligt gik bort, og Fru Pastor Hansson skulde miste baade sin søde Mor og Søster. — Fru Pindstrup til Godensgaard, som sammen med sin Mand bandede Vej for de første Vandrelærerinder, tog Aarel ogsaa, saavel som H. P. Hansen, Hvalløse, hvis Kone var en af Aftenskolesagens Pionerer.*

*Og Tiden kom ogsaa, hvor Livet ebbede ud for Inger, Theas Mor, min Ungdomsveninde og Kammerat, vor gode Medhjælper som Lærerinde i Syning paa Sorø Husholdningsskole i dens første Dage; det blev saa naturligt at sidde hos hende den sidste Nat, føle Livet paa Jorden fuldkommes.*

## Tak

*alle, Tak ogsaa til alle de mange, der har glædet mig med ventlige Ord, gode Breve, yndige Blomster, tænkt kærligt paa mig før og nu, til Jul, til Nytaar, til Fødselsdag og nu i min Sygdomsperiode, — alle vil jeg bede modtage min inderligste Tak.*

*Magdalene Lauridsen.*

## Foreløbig Skolekøkkenundervisning

*i alm. Skolestuer*

*med paafølgende praktiske Øvelser i Hjemmene*

Magdalene Lauridsen foreslaar, af Hensyn til Steder hvor der foreløbig ikke kan ventes indrettet Skolekøkkener, at man alligevel søger at gennemføre en Husgerningsundervisning i Folkeskolen, hvor Lærershjælp kan faas.

Dette kan gøres ved, at Lærerinden i et almindeligt Klasseværelse en Gang ugentlig giver Smaapigerne den fornødne Instruction gennem Forevisning i Udførelse af et Arbejde og med Nedskrivning af Maaden, hvorpaa dette skal gøres, og for Madens Vedkommende ogsaa Beregning af dens Pris og senere hen dens Næringsværdi — under Forudsætning af, at *Barnet hjemme i sit Hjem* hos Mor prøver at udføre det samme Arbejde efter den givne Anvisning.

Denne Form for Skolekøkkenundervisning vil selvfølgelig ikke kunne erstatte den praktiske Opøvelse, Børnene ellers kan faa under Lærerindens Vejledning og Tilsyn i dertil indrettede Skolekøkkener, men der er en Udvej og en forsvarlig Maade at faa begyndt paa. — Derigennem gives ogsaa Mulighed for at faa et nært Samarbejde mellem Skole og Hjem.

Dette Forslag er indsendt til Undervisningsministeriet den  $\frac{3}{9}$  47.

### Bemærkninger dertil:

For at gennemføre den foreslaede Skolekøkkenundervisning med vejledende forevisende Undervisning i Skolen og den praktiske Øvelse henlagt til Hjemmene maa man selvfølgelig have Forbindelse med Hjemmene og deres Interesse vakt.

Til selve Skoleundervisningen maa beregnes 2 samlede Timer ugentlig. Den første halve Time bør Lærerinden sammen med Børnene drøfte forrige Undervisningsdags Arbejde og samtale med dem om, hvorledes det var gaaet derhjemme, om Mor syntes, de var flinke, om Far kunde lide „Æggekagen“ o. s. fr. Den følgende halve Time derefter bruges til at gennemgaa det kommende Arbejde, og efter Lærerindens Opskrift paa Tavlen maa Børnene med Blæk i deres Arbejdsbog nedskrive Opskrift og Fremgangsmaade i knappe Punkter og beregne Madens Pris. Disse Nedskrivninger maa Lærerinden selvfølgelig forvisse sig om er rigtige, inden Børnene gaar hjem. Det kan f. Eks. ske i et lille Frikvarter. — Til sidst viser Lærerinden Børnene, hvorledes „Dagens Ret“ skal laves, eller andet Arbejde udføres. Maden kan man eventuelt lade Børnene smage paa ved Hjælp af en medbragt Teske og Underkop.

Til Hjælp ved denne Undervisning maa Lærerinden have et Kogeapparat og enkelte Kogekar og Redskaber; det samme som ellers maa anskaffes til et Barns Enkeltundervisning.

Undervisningen maa selvfølgelig gives efter en fastlagt Plan, saa vidt muligt svarende til den, der udarbejdes til 1. Aars Skolekøkkenundervisning.

## Siden sidst

Siden sidst er der politisk og samfundsmæssigt set sket mange interessante Ting. Først skal nævnes, at Foreningens Bestyrelsesmedlem Ingefred Juul Andersen af Venstre blev indvalgt i Landstinget 11. April 1947. Dernæst er Adgang for Kvinder til at blive Præster stadfæstet ved Lov af 4. Juni 1947 — og Ørslev Valgmenighed har vedtaget at ansætte cand. theol. Johanne Andersen som deres Præst. Saa er ved sidste Rigsdagsvalg saa mange nye kvindelige Rigsdagsmedlemmer valgt, at der nu er 11 Kvinder i Landstinget og 13 i Folketinget, festligt at det blev Fru Gautier Smith, der som Aldersformand kom til at aabne den danske Rigsdag i Aar. — Altsammen et smukt Bevis for, at Kvinders Interesse, Indsats og Agitation kan bære Frugt. Og saa har den nye socialdemokratiske Regering optaget Fru Fanny Jensen som Minister, ganske vist uden Portefølje, men med Hjemmens Forhold som Opgave. — Og Spørgsmaalet om Folkeforsikring og -pensionering rykker atter frem.

Fra Finland har vi erfaret, at vor gode Ven Husholdningskonsulent Elli Saurio ved Universitetet i Helsingfors har taget Doktorgraden i Husøkonomi — og i Hørsens har de udnævnt Michala Hansen som Omsorgskonsulent.

Hershjemme har der været stort Postyr i visse kirkelige Kredse i Anledning af Mulighederne for at faa kvindelige Præster ansat, ja, 500 Præster skal ovenikøbet have truet med Strejke, hvis det skulde gaa saa galt — tænk om Kvinder ogsaa fandt paa at strejke ved Kirkegangen.

Siden sidst er ogsaa hændt det, at en stor Udmærkelse er dumpet ned til en af Husholdningsregensens Beboere, altsaa til en 2det Aars. En skønne Dag kom nemlig Repræsentanter for L.A.B. og ønskede at hilse paa Skolens Elever, og da vi sammen med disse var samlet i Salen, blev Lis Lund Petersen kaldt frem og overrakt en Check paa 5000 Kr. til Studieophold i Amerika som Belønning for en skriftlig Afhandling, hvor hun havde fastslaaet Husmoderens Gerning som Fundament under hele Samfundsmaskineriet — det var vel nok opmuntrende. — Men der er ogsaa andre indenfor vor Kreds, der har haft Succes, saaledes har Sigurd Strangen, der de sidste Aar har været Amtsrevisor, og som tidligere under Forfatternavn Gyrithe Storm har faaet sine Ungpigebøger ud i mange Tusind Exemplarer, gennem en lille alvorlig Novellesamling „Kains Børn“ høstet megen Anerkendelse, og Folmer Dam har imellem alle sine andre Triumfer ogsaa naaet at overvinde Danmarksmesteren i Skak. — Og saa har Øvelsesskolens Elever atter i Aar høstet Laurbær ved til megen Fornøjelse for os allesammen at opføre Karl Elnegaards „Et Opgør“. — Ungdoms- og Aftenskolen har faaet et morsomt Sideskud i Aar, idet

Fru Guld har faaet 15 Drengene til Undervisning, der naturligvis gives som Klasseundervisning. De møder hver Tirsdag Aften med fine Kokkehuer lavet af Papir og med Skolekøkkenets hvide Forklæder paa. De er vældig interesseret og morsomme i Arbejdet. — Fættergilde, Sct. Hans Fest, Skolerevue, Mortensgilde, Luciapiger hører jo Traditionen til. — Og gennem Ankerhuskredsen i København har vi haft megen Glæde af at mødes med gamle Venner.

Og saa glæder vi os virkelig over, at Ingrid Sejerø er fløjet til Californien og der stiftet Hjem med en god Mand. Og af andre Hus-holdningslærere har bl. a. giftet sig Käthe Schmidt fra Ulstrup, Inger Clausen, Merløse, Aase Thomsen, Grenaa, Jenny Olsen, Kauslunde, Helle Gleerup, Frederikshavn, Gudrun Dahl, Vejle, Jytte Bilkvist, Gentofte, Inger Holm, Samsø, Karna Hansen, Arnborg, Anna Marie Gjøel, Nr. Saltum, Alma Andersen, Graasten, Hedvig Andreasen, Bornholm, Grethe Andersen, Roskilde, Grethe Jarling, Odder, Signe Meldgaard, Vojens. — Alle disse nye Hjem hilser vi og ønsker alt godt for.

m.

## Sydslesvigs Historie

den bør vi lære at kende! Den Del af vort gamle danske Land, der af Tyskerne røvedes i 1864, som i Aarene siden har lidt saa meget, som har maattet ofre saa mange af sine gode Sønner til de to frygtelige Verdenskrige, hvis politiske Forhold Fortiden har gjort saa indviklede, at de fleste har opgivet at komme til Bunds i dem. — For vor egen personlige Skyld, for vore Landsmænds Skyld, for evt. at kunne tage Stilling ved en mulig Folkeafstemning maa vi lære Sydslesvigs spændende og alvorlige Historie at kende. Det kan vi gøre ved sammen med Naboer og Kammerater at danne Studiekredse paa 10×2 Timer, som ovenikøbet kan faa Støtte gennem Aftenskoleordningen. Hensigtsmæssigt Bogmateriale vil man sikkert kunne faa anvist af Lærer P. Markussen, D. N. U., Graasten.

### Glædelig Jul og godt Nytaar

*vil Foreningen og Skolen ønske tidligere Elever, Venner og Kendinge, sig Tak for venlige Hilsner, Tanker og Besøg!*

## Kursusdeltagere i 1947

### Husholdningslærerinder, dimitterede $25/3$ 1947

- 564 Agnethe Andersen, Skelby, Herlufmagle,  $106\frac{2}{3}$  ug÷.  
 565 Ellen Bang, Strandengen 4, Roskilde, 99 mg.  
 566 Jytte Bentzen-Bilkvist, Saantesvej 10, Gentofte,  $100\frac{2}{3}$  mg+.  
 567 Christine Bløcher, Storegade 85, Haderslev,  $97\frac{1}{3}$  mg.  
 568 Ragnhild Christensen, Mægaard, Ullerslev,  $99\frac{2}{3}$  mg.  
 569 Maja Clausen, Seden Enggaard,  $102\frac{2}{3}$  mg+.  
 570 Gudrun Dahl, Vesterbrogade 8, Vejle,  $101\frac{1}{3}$  mg×.  
 571 Ella Frandsen, Willemoesgade 5, Svendborg,  $78\frac{1}{3}$  g+.  
 572 Inge Gissel, Østerbrogade 25, Grenaa, 101 mg+.  
 573 Ingrid Gotfredsen, Tryggeløv,  $102\frac{2}{3}$  mg+.  
 574 Ellen Margrethe Hansen, Bromgaard, Naarup,  $101\frac{2}{3}$  mg+.  
 575 Grethe Hansen, Klejsgaard, Gramrode, 98 mg.  
 576 Lilli Strange Hansen, Stubberup, Tingsted, 104 mg+.  
 577 Toni Maarup Hansen, Haderslev,  $105\frac{2}{3}$  ug÷.  
 578 Karen Henneberg, Kvong, Tistrup,  $96\frac{1}{3}$  mg.  
 579 Signe Hesselund, Ejsing, Vinderup,  $103\frac{1}{3}$  mg+.  
 580 Ellen Aase Ihme-Jensen, Griffenfeldtsgade 6, København,  $86\frac{2}{3}$  mg÷.  
 581 Inger Jensen, Sengeløse, Taastrup,  $102\frac{2}{3}$  mg+.  
 582 Anna Kirstine Josefsen, Allerup, Tjæreborg, 95 mg.  
 583 Ada Jørgensen, Staurby, Middelfart  $102\frac{2}{3}$  mg+.  
 584 Helga Jørgensen, Søvej 10, Ringe,  $96\frac{2}{3}$  mg.  
 585 Anna Lykke Madsen, Dyrehaven, Nyborg,  $90\frac{2}{3}$  mg÷.  
 586 Ellen Madsen, Gundsømagle Vig, Roskilde, 102 mg+.  
 587 Aase Møller, Tygestrup, Sorø, 93 mg÷.  
 588 Andrea Nielsen, Vesterhavsgade 20, Esbjerg,  $98\frac{1}{3}$  mg.  
 589 Else Lønberg Nielsen, Lindholm,  $84\frac{2}{3}$  mg.  
 590 Helga Nielsen, Bjerringbro,  $100\frac{1}{3}$  mg+.  
 591 Gørril Olsen, Bregentvedvej, Haslev,  $95\frac{2}{3}$  mg.  
 592 Gudrun Pedersen, Sømosegaard, Ø. Ulslev, 96 mg.  
 593 Johanne Pedersen, Irisvej 4, Brønshøj,  $98\frac{2}{3}$  mg.  
 594 Else Marie Rasmussen, Haarbølle, Askeby,  $101\frac{1}{3}$  mg+.  
 595 Kirsten Rasmussen, Strandvejen 16, Høng, 86 mg÷.  
 596 Bente Simonsen, Rudme,  $92\frac{2}{3}$  mg÷.  
 597 Ellen Skov, Søndergade 1, Grenaa,  $96\frac{1}{3}$  mg.  
 598 Solveig Thorseth, Sorø,  $78\frac{2}{3}$  g+.  
 599 Anne-Lise Thomsen, Grenaa, 106 ug÷.  
 600 Margit West, Vaalse, 106 ug÷.

### *Elever bestaaet Seminariet 1ste Aars Eksamen i praktisk Husgerning.*

- 652 Helga Andersen, Æbeltoft Skov, Æbeltoft  
 653 Grete Baggesen, Kalfarvej 114B, Bergen  
 654 Susanne Bayer, Normasvej 29, Valby  
 655 Inger Berthelsen, Østergade 7, Hadsten  
 656 Sara Berthelsen, Strandvejen 65, Middelfart  
 657 Ebba Bruun, Skodborg  
 658 Inger Christensen, Hasserisgade 4, Aalborg  
 659 Rita Nørgaard Christensen, Skibsgade 11, Hobro

- 660 Elisabeth Claussen, Præstegaarden, Dronninglund.  
 661 Nora Dahle, H. Løvenskioldsvej 9, Bestun, Norge  
 662 Margrethe Dalgaard, Ørsbjerg, Aarup  
 663 Herdis Friberg, Klüversgade 3, Silkeborg  
 664 Ebba Frost, Blegdamsvej 60, København Ø  
 665 Ester Grøttum, Asvejens Skole, Trondheim  
 666 Karen Haltrup, Jernbanegade 8, Bramminge  
 667 Inger Hansen, Hammer, Lou  
 668 Tordis Hansen, Bjerkealleen 34, Grefsen, Norge  
 669 Bodil Hertel, Gl. Kongevej 94 A, København V  
 670 Eva Holst Larsen, Thomas Heftysgaten 64, Oslo  
 671 Inge Jahn, Aagade 17, Aalborg  
 672 Karen Jensen, Harboøre  
 673 Birtha Johnsen, Grove, Brøndum  
 674 Inger Jørgensen, Rønshauge, Højen, Vejle  
 675 Marie Ladekarl, Lindbjerg, Randers  
 676 Inge Larsen, Solbakkevej 3, Frederiksberg, Sorø  
 677 Ruth Demuth Larsen, Petersborg, Marslev  
 678 Sigrid Larsen, Skærbæk mølle, Rødding  
 679 Ellen Loftager, Nørby Velling, Lem  
 680 Agnes Grahl Madsen, Sigurdsgaten 17, Bergen  
 681 Kirsten Nielsen, Aavadgaarden, Ll. Skensved  
 682 Kirstine Nielsen, Slæbækgaard, Kirkeby  
 683 Ruth Krogh Nielsen, Særslev, Stubbekøbing  
 684 Marie Olsen, Frøbjerg Vænge, Rørmosehus  
 685 Astrid Pedersen, Gimsing, Struer  
 686 Else Pedersen, Knardrup, Maaløv  
 687 Lis Lund Pedersen, Mørupsvej, Odder  
 688 Minna Bjerre Petersen, Allegade 25 C, København F.  
 689 Tove Petersen, Kastbjerg, Lintrup  
 690 Anne Grete Rasmussen, Sortemosegaard, Hornslet  
 691 Asta Rasmussen, Grejsdalsvej 11, Vejle  
 692 Kirsten Nyeland Rasmussen, Toldkamret, Sønderborg  
 693 Anna Rønnow, Enghavehus, Eltang  
 694 Ellen Margrethe Sørensen, V. Højbjerg, Vestervig  
 695 Grethe Lillielund Sørensen, Skolegade 10, Tarm  
 696 Inger Sjolte Sørensen, Absalonsgade 20, København V  
 697 Ingrid Thøgersen, Mammen, Bjerringbro  
 698 Gudrun Vang, Skovgaard, Stenstrup  
 699 Ellen Ørum-Hansen, Amagerbrogade 30, København S.

*Elever paa 1. Aars Kursus fra Maj 1947*

- Karen Margrethe Aabye-Ipsen, Brænøre, Taps  
 Sigrid Bak, Rodskov, Løgten  
 Kirsten Birkbøll, Rahbeks Alle 26, København V  
 Ellen Christensen, Hasle, Aarhus  
 Johanne Christiansen, V. Haven, Dybvad  
 Kirsten Carsted, Hejbergsgade 30, Aarhus  
 Helene Christiansen, Rønnkilde, Jyderup  
 Monna Corneliussen, N. B. Abelsvei 29, V. Aker, Oslo  
 Ruth Fiedler-Jensen, Skagen  
 Emmy Frandsen, Hulbæk, Ørum-Sønderlyng  
 Ingeborg Fredslund, Særslev, Starreklint  
 Inger Hansen, Kyse, Hyllinge

Merete Haugen-Limkilde, Sct. Knudsvej 21, København V  
 Grethe Hemmingsen, Sparekassen, Næstved  
 Grethe Holm, Thorup, Tranebjerg  
 Kirsten Ingvorsen, Københavnsvej 110, Roskilde  
 Else Jensen, Vraa Mark, Sebbesund  
 Gerda Jensen, Vedbysønder, Frederikslund  
 Ingeborg Richter Jørgensen, Hjelmensgade 26<sup>1</sup>, Aarhus  
 Randi Kock, Grejsdals Landevej 12, Vejle  
 Asta Kring, Højen, Vejle  
 Karoline Aagaard Kristiansen, Meller Gaardsholt, Flauenskjold  
 Signe Kristiansen, Højvang, Daugaard  
 Rigmor Laursen, Raunstrup, Hjallerup  
 Elsebeth Lerche Madsen, Hornum Østergaard, Braaskov  
 Elisabeth Nielsen, Ølsted Skole, Løsning  
 Kirsten Pedersen, Engelstofte, Glumsø  
 Frida Kampp Pedersen, Teglgården, Slude  
 Aase Petersen, Plejelt, Esrom  
 Ester Thorø Petersen, Bredgade 83, Skern  
 Gurli Dupont Petersen, Fredericia  
 Margrethe Rasmussen, Guldborg  
 Gerd Ryg, Sandane, Nordfjord  
 Gunvor Sårheim, Huitfeldtsгатen 8 b, Oslo  
 Margit Schade, Dalgasvej 3, Viborg  
 Elsebeth Steensen, Flegborg 2<sup>2</sup>, Vejle  
 Cate Stockfleth, V. Torvgaten 11, Bergen  
 Maren Susgaard, Lybæk, He  
 Thurid Svanstrøm, Skanderborgvej 23, Aarhus  
 Elisabeth Sølvsten, Odensegade 4, Aarhus  
 Rigmor Sørensen, Gunderup, Vraa  
 Bolette Vad, Vadgaard, Herborg  
 Inge Vandel, Hostrupsvej 19, Kolding  
 Grethe Westergaard, Højbjerggaard, Rødkærstro  
 Astrid Øksne, Nordby, Nittedal, Oslo

### 5 Mdr.s Husholdningskursus fra Maj 1947

Karen Vestergaard Andersen, Grangaarden, Simsted  
 Erna Bang, Fjenneslev  
 Birthe Christiansen, Blegdamsvej 20, København N  
 Asta Christiansen, Østergade, Rødning  
 Marie Dingstad, Spydeberg, Østfold  
 Else Frederiksen, Lyngbyvej 425 A, Gentofte  
 Sofie Heilmann, Godthaab, Grønland  
 Vita Hansen, Slots-Bjærgby, Slagelse  
 Rigmor Hansen, Morgenvej 8, Hellerup  
 Mathilde Jørgensen, Bylderup, Bov  
 Rigmor Jørgensen, Sæd, Tønder  
 Esther Jensen, Melby, Frederiksværk  
 Inger Pii Johannesen, Dr. Tværgade 96, København K  
 Else Kallevig, Arendal, Norge  
 Gudrun Krogh, Hesselager  
 Marie Kristensen, Kongevejen, Rødning  
 Birthy Lava, Thorshavn, Færøerne  
 Gudrun Tang Larsen, Torvet, Skive  
 Else Lærkesen, Almindingen, Bornholm  
 Maja Leermann, Sadolinsgade, Odense



Hilda Laursen, Levring, Kjellerup  
 Margrethe Monsen, Rebslagerbakken 4, Bergen  
 Inger Mortensen, Gl. Banegaardsvej, Helsingør  
 Krista Drejer Nielsen, Durupgaard, Nørager  
 Gulla Olsen, Dysted, Holme Olstrup  
 Anna Olesen, Gramsminde, Vejen  
 Kirsten Pedersen, Gilleleje  
 Agnes Pedersen, Lerbjerg  
 Karen Margrethe Rottensten, Klemensker, Nyker  
 An-Marie Ramberg, Kolbotten, Oslo  
 Gunna Svendsen, Søsum, Viksø  
 Ellen Simonsen, Næssund, Karby  
 Ellen Schmidt, Fakse Ladeplads  
 Inger Schmidt, Fakse Ladeplads  
 Inge Sell, Nykøbing F  
 Anne Lise Skauen, Skien, Norge  
 Marie Toksvig, Velling (Maj—Juni)  
 Marianne Baumgarten, Harreslevgade 93, Flensborg  
 Lizzi Rühne, Ælmegade 11, Flensborg

### 5 Mdr.s Husholdningskursus fra November 1947

Dorthea Aamand, Starup, Gravens  
 Aase Andersen, Kongstrup, Refsnæs  
 Ingrid Andersen, Øxenbjergvej 1, Svendborg  
 Ingrid Andersen, Haakonsgade 15, Herning  
 Gertrud Krarup Basse, Viborg  
 Hanne Blicher, Lundingsgade 9, København Ø  
 Inger Bagh, Cecilievej 30, Valby  
 Kari Engja, Florø, Norge  
 Irma Frost, Kløvervej 14, Næstved  
 Merete Garde, Egernvej 29, København F  
 Kirsten Holbøll, Søgaard, Herlufmagle  
 Gyrithe Hammerbak, Føderingsvej 2, Rønne  
 Else Margrethe Hansen, Vestergaard, Karrebæksminde  
 Jytte Hørluck, Maltegaardsvej 25, Gentofte  
 Karla Ingvorsen, Klemensker, Hasle  
 Ingeborg Nordmark Iversen, Norasvej 42, Charlottenlund  
 Gerda Justesen, Neblerød, Fuglebjerg  
 Else Jacobsen, Ringstedgade 74, Næstved  
 Karen Margrethe Knudsen, Fristrup, Hobro  
 Helga Lagerquist, Albaniensgade 3, København S  
 Betty Larsen, Flemstofte, Fuglebjerg  
 Vibeke Magnusson, Nørregade 73, Ejby  
 Gudrun Marboe, Jægerspris  
 Edith Pedersen, Toftegaard, Farum  
 Inge Juul Petersen, Klaksvig, Færøerne  
 Jytte Petersen, Vemmetoftesalle 25, Gentofte  
 Else Rosing, Holsteinsborg, Grønland  
 Alice Thøstesens, Græsted  
 Signe Thomsen, Hogager, Holstebro  
 Gunver Tomter, Hans Hansensvej 56, Drammen  
 Inger Pedersen, Frederiksberg, Sorø  
 Elsebeth Carøe-Jørgensen, Kronprinsesse Sofiesvej 1, København F  
 Eva Johannesen, Lindeallé 1, Flensborg  
 Elfrida Sørensen, Treuya, v. Slesvig

### Aarskursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder fra Juni 1947

Ingrid Andersen, Solefall, Sandefjord, Norge  
Sonja Clod Præstholm, Løve  
Esther Vuust, Bjærgesø Skole, Vallekilde

### 3 Mdr.s mere teoretisk Kursus fra 7. Januar 1947

Ingrid Andersen, Solefall, Sandefjord, Norge  
Sigrid Bak, Rodskov, Løgten  
Johanne Christiansen, V. Haven, Dybvad  
Ingeborg Fredslund, Særslev, Starreklint  
Kirsten Karlshøj Hansen, Herfølge  
Karen Dinesen Juul, Nybjerg, Rask Mølle  
Signe Kristiansen, Højvang, Daugaard  
Augustine Lynge, Grønland  
Anna Madsen, Hornum  
Ellen Brandt Pedersen, Rodskovgaard, Løgten  
Gerda Skou Pedersen, Rodskov, Løgten  
Kirstine Vestergaard, Hvorup Vestergaard, Nr. Sundby

### Øvelsesskolen 1947

Gerda Holst Jensen, Roeslev, Blanke  
Gudrun Jensen, Finderup, Høng  
Ellen Vibeke Olsen, Asperup  
Dagmar Rasmussen, Baaring, Asperup  
Betty Sørensen, Sdr. Saltum  
Lena Sørensen, Bredsten  
Henny Vestergaard, Pandrup

### Hospiterende Elever

Ingeborg Aarsby, Skreia, Norge (Maj—Juli)  
Johanna Eggertsdottir, Reykjavik (Maj)  
Annie van der Veen, Deventer, Holland  
Hennie Braams " "  
Inger Bahn-Jensen, Tølløse  
Lisa Sonck, Høgvalla, Finland  
Mailis Pohjankoski, Finland

## Billedbladene 1947

Paa første Side har vi et Billede fra Aarsmødet, hvor saa mange kære Venner, gamle Elever samledes, unge som ældre, Husholdningsclever og Skolekøkkenlærerinder, unge og gifte Husholdningslærerinder og Konsulenter. Desværre maa man vel nok bruge Lup for at kende dem paa Billedet, og vi ser et Glimt fra Havefesten til Ære for dem, ser de nordiske Flag, dirigeret frem af Inge Barfod, ser hvorledes Fotografen, skærmet af Asta Krings Parasol, snupper et Billede, ogsaa af Seminariets Lærerinder. Vi har et Billede af Seminariets Bestyrelse, desværre uden Amtmanden, og en af de sidst dimitterede Lærerinder. — Og saa har vi gerne villet have et Billede med af Fru Lauridsens Mor med sin Flagrehat. Ligeledes et Billede fra forrige Aars Bellahøjs festlige Ungdomsgaard, hvor man ser Landboforeningernes Formand, Gdr. Jacob Tvedegaard og Undervisningsminister Hartling sammen med M. L.

Paa den anden Side ser vi et karakteristisk Billede fra sidste Vinter og ser nogle af de unge Elever staa paa Ski, men vi ser ogsaa Lærerindeelever, der hygger sig i Seminariegaarden, medens Lektor Truelsen ser til. Og saa har vi den lykkelige Lis Lund Petersen, der fik den amerikanske Check paa 5000 Kr. overrakt. Ligesaa et af de mange „Holdbilleder“ fra sidste Aarsmøde, Feriedrenge fra Arnøje og Børnebørnene Peter, Jane og Ole, en cyklende Flok studerende med Frk. Laudrup i Spidsen og Ole paa sin Trecykle halende godt med. Forneden er et friskt Billede fra Slien, hvor man mellem Frk. Reppien og M. L. ser Frk. Stenz, der for „Red Barnet“ er med til at bespise de mange Skolebørn i Slesvig.

Paa tredie Side ser vi en Silhuet af Enrico Bjerre med sin Fæstemø Mette Marie, Toksvig, de to stoute norske Jenter og Margaret ved det nyserhvervede Feriehus — og vi har et Udsnit af de 12 norske Lærerindeelever, en af vore gode Sommerpiger og vi ser Lindal, som ved Hjælp af sin Sønsøn er i Færd med at klippe Plæne, nedenunder har vi nogle flinke Havearbejdere, der nok skal sørge for, at Haven bliver i Orden til Ferien. Saa ser vi det finske Flag vajende symbolsk over Patriots Hjemfærd og et typisk Billede af Sommerpiger og Frk. Lauridsen og Fru Eriksen ved Foden af et stort Træ ved Munkedam. Forneden ses Forstander Dam interesseret følgende sin Kones Undervisning i Sognekøkkenet og Kælebarnet Sofie Pernille fra Grønland.

Paa sidste Side har vi tilladt os at medtage J. F. Willumsens skønne Billede af Bjergbestigersken som Symbol paa den Sundhed, Kraft og Energi parret med Ro og Renhed, som gerne skulde præge vore unge Kvinder. — Til Slut samles vi sammen med de nuværende Elever for at ønske

glædelig Jul og godt Nytaar.









**Ankerhus afholder:**

- 2 Aars Kursus til Uddannelse af Husholdningslærerinder**
  - 10 Mdr.s Kursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder**
  - 5 Mdr.s Kursus for unge Piger i Husmodergerning**
  - 3 Mdr.s mere teoretisk Kursus fra Januar**
- Studerende Elever modtages**