



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skolepr.



Statsskolen i Lyngby

1979-80

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Lyngby Statsskole

Buddingevej 50

2800 Lyngby

Tlf.: 02 - 87 02 89

Rektor privat: 02 - 87 02 50

Rektor Tage C. Dalsgaard
træffes daglig kl. 11-14

Kontor

Merete Møller

Anni Tversted

Administrativ inspektion

lekt. Brun Hansen

lekt. Imm. Matzen (bøger)

Studievejledere

adj. Jan Halaburt

adj. Inge Johansen

adj. Mogens Eghjort

Pedel

Niels Iversen

Tlf.: 02 - 87 49 78

Statsskolen i Lyngby

1979-80



Kell Christensen - Bjarne Manniche

I . Almindelige oplysninger

Linjer, grene og valgfrie fag

Skolen består af en 5 sporet gymnasieafdeling med en **sproglig** og en **matematisk** linje.

Den **sproglige** linje fortsætter som nysproglig gren i 2. og 3. g.

Den **matematiske** linje spaltes op i to grene efter 1. g:

Matematisk–fysisk gren, matematisk–naturfaglig gren.

Efter særlig ansøgning kan der oprettes forsøgsgrene. I marts 1980 fik skolen faktisk tilladelse til at oprette en matematisk–kemisk forsøgsgren. Den måtte imidlertid opgives, da der mod forventning ikke meldte sig tilstrækkeligt mange deltagere.

Valgmuligheder mellem forskellige fag: Både sproglige og matematikere kan vælge mellem **fransk og russisk** fra og med 1. g. På matematisk linje skal der desuden vælges mellem **engelsk** og **tysk**. Undervisningen i de to sidstnævnte fag afsluttes efter 1. g. I 2. og 3. g har alle elever mulighed for at vælge mellem **sang/musik** og **formning**.

Studie- og erhvervsvejledning

Efter tilendebragt udvidelse af studievejlederordningen har tre af skolens lærere i år været tilknyttet dette område (Mogens Eghjort, Jan Halaburt og Inge Johansen), og samarbejdet med kommunens skolepsykologiske kontor har været videreført, således at skolepsykolog Ulla Teller har haft træffetid på skolen en gang om ugen. Studievejlederens funktion er at bistå eleverne med løsning af ethvert spørgsmål omkring senere studie- og erhvervsvalg, og at hjælpe med at finde løsninger på de problemer, der kan opstå i det daglige arbejde på skolen eller i forholdet til kammerater og skolen, og f. eks. også problemer af økonomisk eller boligmæssig art.

Jan Halaburt.

Udlån af skolebøger og lommeregner

Eleverne kan fra skolens bogdepot låne de ved undervisningen anvendte lærebøger. Endvidere får eleverne udleveret de blokke, kladdehæfter o. lign., som de skal bruge, hvorimod skriveredskaber m. m. er uden for ordningen.

Eleverne er under erstatningsansvar forpligtede til at behandle bøgerne skånsomt og tilbagelevere dem i forsvarlig stand. Efter endt skolegang kan de elever, der ønsker at beholde bøgerne, købe dem mod en af skolen fastsat betaling.

Elever på matematisk linje, som ikke selv ønsker at anskaffe en godkendt lommeregner, kan låne en sådan af skolen.

Re-eksamination

En gymnasieelev, der i et studentereksamensfag ved slutningen af 1. g eller 2. g har opnået årskaracteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til studentereksamen i faget ved udgangen af 1. g eller 2. g har fået karakteren 00 eller 03, kan forlange at blive underkastet ny prøve i faget i august.

En gymnasieelev, der i et fag ved afslutningen af 1. g eller 2. g, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået årskaracteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at blive underkastet prøve i faget i august. For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er det den ved re-eksaminationen opnåede karakter, der gælder. Tilmelding til re-eksamination skal indgives gennem rektor inden den 1. juli. Tilmeldingen er bindende.

Om mødepligten

Som fælles regel for landets gymnasieskoler gælder, at eleverne har mødepligt til skemaets timer. Ligeledes er der pligt til at aflevere skriftlige arbejder til tiden. Studentereksamen afholdes trinvis. Fag afsluttes efter både 1., 2. og 3. g. Følgende regler er gældende:

- a. I eksamensresultatet er årskaractererne medtællende.
- b. Der opgives ikke fuldt pensum til eksamen.
- c. Nogle fag udgår helt fra eksamination – årskaracteren overføres.

Skal eksamensbeviset have den værdi, det lyder på, må skolen kunne stå inde for, at eleverne i rimelig grad har været det obligatoriske stof igennem, som de eventuelt ikke har aflagt prøve i, og lærerne skal have en rimelig baggrund for at give årskaracterer. Bl. a. derfor er der mødepligt.

Det er af undervisningsministeriet pålagt skolerne at føre nøje kontrol med elevernes fremmøde, derfor § 8 i skolens ordensregler om fravær under sygdom (side 37). Elever, som opfylder mødepligten, har ret til at blive indstillet til eksamen under de nævnte fordelagtige betingelser. I andre tilfælde kan denne ret fortabes.

Hvor går man hen, når det drejer sig om:

Befordringsgodtgørelse:	Sekretærkontoret.
Forsømmelser (sedler m. m.):	Rektor.
Glemte bøger:	Bogdepot.
Glemte værdisager (penge, ure etc.):	Rektor, pedel.
Grenvalg for gymnasiet:	Studievejlederne, rektor.
Hovedpinepiller, plaster, bind etc.:	Sekretærkontoret.
Karakterbøger, aflevering af:	Klasselæreren eller skriftlig inspektør.
Karakterbøger, udlevering af:	Klasselæreren.
Kopiering:	Sekretærkontoret.
Lærerfravær:	Opslagstavlen ved indgangen.
Re-eksamination, tilmelding til:	Skriftlig inspektør eller rektor.
Studiespørgsmål:	Studievejlederne.
SU (Statens Uddannelsesstøtte):	Sekretærkontoret.
Sygeeksamen:	Skriftlig inspektør eller rektor.
Udmeldelse:	Rektor.

II . Eksaminer 1979

Til studentereksamen

indstilledes 108 elever (43 spr. + 65 mat.). Alle bestod.

3 aN

1. Christel Andersen
2. Charlotte Bøttern-Larsen
3. Gitte Christensen
4. Dorthe Clausen
5. Henrik Hansen
6. Nana Fenge Hansen
7. Susanne Stender Hansen
8. Eva Hurup-Andersen
9. Jeanett Jensen
10. Pia Jensen
11. Thomas Kappel
12. Søren Kofoed
13. Anne Madsen
14. Annelise Møller
15. Gitte Pedersen
16. Kim Poulsen
17. Carsten Preisz
18. Susanne Paaske
19. Peter Smidt
20. Per Fraulund Sørensen
21. Pernille Wolthers
22. Lise Ørnskov
23. Trine Østergaard

3 bN

1. Poul Erik Achton
2. Charlotte Blom
3. Birgitte Bruhn
4. Marianne Britt Gøtstad
5. Mette Hvid
6. Anne Johansen
7. Tine Johansen

8. Pia Agner Jørgensen
9. Mark Kjeldgaard
10. Karen Koudahl
11. Jette Larsen
12. Chris Nielsen
13. Gitte Brix Nielsen
14. Marianne Seligmann Nielsen
15. Dorte Clement Petersen
16. Jacob Rud
17. Søren Stenkilde
18. Karina Sørensen
19. Ida Thorsen
20. Vibeke Thunø

3 x

1. Ulla Andkjær (mn)
2. Marianne Andrup (mn)
3. Kai Bekker (mf)
4. Hans Jørgen Chidekel (mn)
5. Benny Christiansen (mn)
6. Jens Dyring Christiansen (mn)
7. Kim Fahrenheitz (mf)
8. Ann Fullerton (mn)
9. Sisser Hald (mn)
10. Morten Holm (mf)
11. Steen Holst (mn)
12. Henriette Jensen (mn)
13. Kristian Keiding (mf)
14. Lars Kerrn (mf)
15. Ole Kirk (mf)
16. Lars Winther Larsen (mf)
17. Annette Milner (mn)
18. Birgit Olesen (mf)

19. Tom Olczyk (mf)
20. Merete Stefansen (mn)
21. Merete Terkildsen (mn)
22. Morten Bjørn Wagner (mn)
23. Henrik Wraa (mf)

3 y

1. Jan Arup (mf)
2. Karin Christensen (mf)
3. Nicolai Dragsted (mf)
4. Lene André Hansen (mn)
5. Hans Hoffmann (mf)
6. Erik Jensen-Gaard (mf)
7. Eivind L. Jørgensen (mf)
8. Frederik Kehler (mn)
9. Ole Knudsen (mf)
10. Hanne Kristensen (mn)
11. Carsten Lund (mf)
12. Tove Menahem (mf)
13. Michael Møller (mf)
14. Kaare Nordstrøm (mf)
15. Lars Olesen (mf)
16. Ulrik Pedersen-Bjerggaard (mf)
17. Michael Petersen (mf)
18. Jan Gøthche Petersen (mf)

19. Anne Rosenvold (mf)
20. Helle Rønde (mn)
21. Hanne Rønsbro (mf)
22. Lars Stæhr (mn)

3 z

1. René Barington (mf)
2. François Deletaille (mf)
3. Helge Drenck (mn)
4. Bente Gotthardsen (mn)
5. Ea Hansen (mn)
6. Niels Hansen (mf)
7. Anne Haxthausen (mf)
8. Niels Hovland (mf)
9. Arne Jakobsen (mf)
10. Jørgen Jensen (mf)
11. Katha Kähler (mf)
12. Birgitte Ludvigsen (mn)
13. Tom Nissen (mn)
14. Lars Nyrup (mn)
15. Lene Olsen (mf)
16. Flemming Timmermann (mf)
17. Tine Toxværd-Larsen (mn)
18. Peter Vedel (mf)
19. Helle Vilhelmsen (mn)
20. Lars Yding (mf)



Studenterne 1979

III . Eleverne

Pr. 1. april var elevtallet 328 (155 drenge og 173 piger).

Fordelingen i klasserne er følgende:

3 aN

1. Frank Andersen
2. Marianne Bak-Pederen
3. Penny Bigum
4. Bettina Boesen
5. Ivonne Cadovius
6. Ulrik Christiansen
7. Thomas Ege
8. Anne-Marie Engel
9. Heidi Finkas
10. Nina H. Hansen
11. Anders Heltberg
12. Gitte Jensen
13. Hanne Jensen
14. Karen Marie Jensen
15. Lise Myllynen Jensen
16. Pia B. Jensen
17. Ingrid Krøyer
18. Ingrid Madsen
19. Jørgen Messerschmidt
20. Susanne Olsen
21. Jette Schaldemose
22. Mariann Skeel-Gerhardt

3 bN

1. Anne Bruun
2. Charlotte Dirach
3. Hanne Drewsen
4. Bo Hansen
5. Lise B. Hansen
6. Marianne Hansen
7. Stine Havsteen
8. Marianne M. Jensen

9. Joachim Kappel
10. Dorte Krogsgaard
11. Helle Madsen
12. Ane Møller
13. Inge Nielsen
14. Pia B. Nielsen
15. Merete Nørring
16. Lotte Tolstrup Pedersen
17. Tina Schmidt
18. Elsebeth Sølling
19. Gunnar Volkers
20. Niels Wagner

3 x

1. Merete Achen (mn)
2. Jens Fuchs (mf)
3. Michael Fæster (mf)
4. Helle Gernow (mn)
5. Jan Gundlach (mn)
6. Anders Hansen (mn)
7. Søren O. Hansen (mn)
8. Claude Koors (mf)
9. Mette Krogh (mf)
10. Henrik B. Larsen (mn)
11. Bente Lund (mn)
12. Kristian Madsen (mf)
13. Karsten Mortensen (mn)
14. Helle Maare (mf)
15. Johan Nielsen (mf)
16. Gitte Pedersen-Hadsund (mn)
17. Ole Clemens Petersen (mn)
18. Anto Samuelson (mn)
19. Benedikte Schaltz (mf)

20. Niels Jørgen Secher (mf)
21. Christian Seidelin (mf)
22. Niels Vestergaard (mn)

3 y

1. Cristel Clausen (mn)
2. Steen Dyrstad (mf)
3. Hans Henrik Eigtved (mf)
4. Hanne Hansen (mf)
5. Hans Hovmand (mf)
6. Steen Jacobsen (mn)
7. Kurt Jensen (mf)
8. Henrik Lehmann (mn)
9. Ulrik Madsen (mf)
10. Lillian Mortensen (mn)
11. Anders Würtzen Nielsen (mf)
12. Lotte Tvilling Pedersen (mf)
13. Ole Persson (mf)
14. Annika Petersen (mf)
15. Kai Juul Petersen (mf)
16. Søren Rahbek (mf)
17. Pauline Ramussen (mn)
18. Jens Schrøder (mf)
19. Peter Schultz (mf)
20. Lise Sørensen (mf)
21. Jesper Winding (mn)

3 z

1. Lars Boesen (mf)
2. Jørgen Borkhardt (mf)
3. Inge Buch (mn)
4. Thomas Dahm (mf)
5. Claus Dilling-Hansen (mn)
6. Tove Ebbesen (mn)
7. Henrik Friese (mn)
8. Peter Møller Hansen (mn)
9. Lisbeth Jensen (mn)
10. Martin L. Jensen (mf)
11. Kim Johannesson (mf)
12. Torben Jørgensen (mf)
13. John Klinke (mf)
14. Jan Mathorne (mf)
15. Ole Mortensen (mn)
16. Pia Møllmann (mn)
17. Stig Olsen (mn)

18. Klaus Munk Pedersen (mf)
19. Ulla Preisz (mf)
20. Mona Skarbye (mf)
21. Vivi Sørensen (mn)
22. Niels Vinther-Larsen (mn)

2 aN

1. Kirsten Vibe Andersen
2. Simone Bager
3. Sten Balslev
4. Annette Bjergfeldt-Jensen
5. Marianne Bojesen
6. Anne Mette M. Hansen
7. Dorte Jagd Jensen
8. Randi Skov Jensen
9. Pernille Kleinert
10. Helle Lindner
11. Jens Marcussen
12. Bjarne Kenneth Nielsen
13. Eva Hougaard Nielsen
14. Anders Olsen
15. Helle Olsen
16. Michael Paulsen
17. Anne Poulsen
18. Karin Vidstrup Poulsen
19. Helle Marianne Thisen
20. Beate Volkers
21. Helle Aarre

2 bN

1. Anne-Marie Vendelbo Andersen
2. Helle Baarts
3. Birgitte Bo
4. Hanne Grunnet Christensen
5. Elsebeth Blåbjerg Eriksen
6. Kristian Frederiksen
7. Maria Fraas
8. Henriette Gøtstad
9. Jeanette Hansen
10. Søren Janns
11. Hanne Linde Jensen
12. Gitte Damgård Jørgensen
13. Jens Peter Karsbøl
14. Asger Michaelsen

15. Lise Hudtloff Nielsen
16. Tine L. Olsen
17. Morten Winther
18. Lene Ravnemose
19. Annemarie Rex
20. Anne Skarbye
21. Marianne Buthler Sørensen
22. Heidi Torstensson

2 x

1. Hanne Vendelbo Andersen (mn)
2. Thomas Bache (mf)
3. Finn Bidstrup (mf)
4. Jesper Borre (mf)
5. Morten Fullerton (mn)
6. Lars Theil Hansen (mf)
7. Søren Højbjerg (mf)
8. Torben Bechmann Jensen (mn)
9. Honey Iben Kronquist (mf)
10. Hans Vasehus Madsen (mf)
11. Gitte Nielsen (mn)
12. Michael René Nielsen (mf)
13. Brit Visti Pedersen (mn)
14. Inger Margrethe Preisz (mn)
15. Dorte Bom Rasmussen (mn)
16. Helle Sennels (mf)
17. Anne Cathrine Spork (mf)
18. Anne Marie Stürup (mn)
19. Dan Volder Thomassen (mn)
20. Mikkel Østergaard (mf)

2 y

1. Christine Bomholt (mn)
2. Ole Mølbach Christensen (mn)
3. Birgitte Fürstnow (mn)
4. Henrik Post Hansen (mf)
5. Thomas Hornsyld (mf)
6. Thomas Arne Huld (mf)
7. Marianne Busch Jensen (mn)
8. Tom Larsen (mf)
9. Nicole Maillard (mn)
10. Steen Mortensen (mn)

11. Lars Nielsen (mn)
12. Kenneth Olsen (mf)
13. Ole Steen Pedersen (mf)
14. Dorte Eged Petersen (mn)
15. Hans Lindahl Rasmussen (mf)
16. Michael Strube (mn)
17. Dorte Bjørn Wagner (mn)
18. Martin Willer (mf)

2 z

1. Jesper Buch Andersen (mn)
2. Karsten Andersen (mf)
3. Søren Bang-Christensen (mn)
4. Helle-Lise Brandt (mf)
5. Niels Braad (mf)
6. Curt Hansen (mf)
7. Thomas Friborg Jacobsen (mn)
8. Hanne Winther Larsen (mf)
9. Nina Pernille Lodberg (mf)
10. Carsten Boje Møller (mf)
11. Jonna Groth Møller (mn)
12. Lars Nielsen (mf)
13. Ulla Rancke-Madsen (mf)
14. René Schrøder Rasmussen (mf)
15. Henrik Ryholt (mf)
16. May-Britt Röder (mn)
17. Birgitte Siemen Stage (mf)
18. Inge Svendsen (mf)
19. Anders Kjær Sørensen (mf)
20. Jørgen V. Sørensen (mf)
21. Nina Gyde Thomsen (mn)
22. Dorte Østergaard (mn)

1 a

1. Henrik W. Andersen
2. Pia Boye Andersen
3. Klaus Jesper Bondam
4. Susanne Brevadt
5. Birgitte Christensen
6. Christian Y. Frostholtm
7. Michael Gøtz
8. Lise Hendriksen
9. Eliabeth W. Jensen

10. Birgitte Korsgaard
11. Anne Møller
12. Dorte Møller
13. Tommy K. Nielsen
14. Hanne Nielsen
15. Marianne Nissen
16. Lillian I. Otto
17. Jesper R. Paulsen
18. Helle Parsbæk Pedersen
19. Anja Post
20. Bolette Reib
21. Susanne Storm
22. Bo Fraulund Sørensen
23. Margrethe E. Wiersholm

l b

1. Knud S. Andersen
2. Eva Bagge
3. Martina Budinka
4. Suzi Caspersen
5. Ulla V. Christensen
6. Carsten Conrad
7. Mette Dietz-Olsen
8. Gitte Quist Jacobsen
9. Lotte Murmand Jensen
10. Vibeke Klostergaard Jensen
11. Jeanette Jørgensen
12. Birgitte Kleis
13. Nina Larsen
14. Helle Vibeke Lund
15. Vibeke Nielsen
16. Lisbeth Olsen
17. Lise Grosen Rasmussen
18. Michael Ross
19. Jimmy Roth
20. Peter Sonne
21. Henriette Veddinge
22. Tine Vestergaard
23. Kees Zwetsloot

l x

1. Mads-Ole Astrupgaard
2. Marie-Louise Berg
3. Charlotte Christiansen
4. Flemming Christoffersen

5. Kim Overgaard Dahl
6. Michael Fenger
7. Ulrik Glud
8. Henrik Bo Hansen
9. Lars H. Brun Hansen
10. Arne Henningsen
11. Carsten Hyldgaard
12. Martin R. Jørgensen
13. Steen Brandt Jørgensen
14. Lisbeth Koefoed
15. Jens Krogsgaard
16. Jakob Kähler
17. Jesper Lange
18. Pia Møller
19. Pernille V. Nielsen
20. Ida Noordhoek
21. Inge Olhoff
22. Marianne Søbørg
23. Jesper Østfeldt
24. Henrik Aarre

l y

1. Lars Bærentzen
2. Jens H. Christensen
3. Peter Wilmer Christensen
4. Niels Dam
5. Søren Eriksen
6. Kenneth Eskildsen
7. Henrik Grage
8. Michael Hansen
9. Rolf Hansen
10. Charlotte Heikamp
11. Ken Jensen
12. Thomas Kayser
13. Lars Kieldsen
14. Suzanne Kjeldgaard
15. Lisbeth Kristensen
16. Lotte Larsen
17. Mette Neumann
18. Mette Tvilling Pedersen
19. Vibeke Porsdal Poulsen
20. Ulla Strandsbjerg
21. Charlotte Støier
22. Lars Terkelsen
23. Kirsten Wandall

1 z

1. Helene Bjerre-Nielsen
2. Henrik Linde Bratfeldt
3. Jens Brejner
4. Thomas Brændstrup
5. Anne Christensen
6. Peter Engel
7. Marko Filipovic
8. Jeanne Fitzwilliams
9. Ole Eivind Hansen
10. Peter Harremoës
11. Tatjana Hennesser
12. Per Jensen

13. Thomas Elsborg Jensen
14. Kristian Joos
15. Lilian T. Jørgensen
16. Marianne Kjalke
17. Søren Korntved
18. Anders Krøyer
19. Søren Larsen
20. Niels Lyngby
21. Peter Madsen
22. Maude McNair
23. Jesper Nielsen
24. Jacob Salomonsen

IV . Legater

Landinspektør H. T. Christensen og hustrus legat

Renterne af legatkapitalen anvendes dels til bogpræmier, dels til et studielegat. Uddeling ved translokationen. Beløb: ca. 300–350 kr.

Rektor Oluf Thomsen og hustrus legat

Det årlige renteudbytte af kapitalen uddeles ved translokationen. Beløb: 800–1.000 kr.

Christian X's mindelegat

Til minde om Hans Majestæt Kong Christian X har Lyngby-Taarbæk kommune stiftet et legat til understøttelse af gymnasieelever, der er hjemmehørende i kommunen. Ansøgninger indgives, efter bekendtgørelse hvert efterår, til legatets bestyrelse. Portioner på 400–800 kr.

Speculum Scholæ's Fond

Det årlige renteudbytte af kapitalen uddeles i december. Ansøgning indgives til rektor ca. 1. december efter nærmere bekendtgørelse. Beløb: ca. 350 kr.

Landbrugslærer S. Holm og hustrus mindelegat

Renterne af legatkapitalen uddeles som legat ved translokationen. Legatet kan søges af nysproglige studenter fra Lyngby Statsskole, som har taget første del af skoleembedseksamen. Uddelingen skal iøvrigt ske efter et kombineret skøn over dygtighed og flid. Under iøvrigt lige forhold skal en engelskstuderende foretrækkes. Der søges, efter opslag, inden 1. maj. Legatportion: ca. 1.100 kr.

Lektor Ellen Margrethe Berggreens legat

Legatet er stiftet af fhv. lektor ved skolen, Ellen Margrethe Berggreen. Renterne af kapitalen skal hvert år udbetales som et legat til en velbegavet og ubemidlet elev i Lyngby Statsskole, fortrinsvis i 3. g, med anlæg for videregående studier. Legatportionen uddeles ved skolens translokation.

Ved translokationen 1979 uddeltes følgende legater og gaver:

Lektor Ellen Margrethe Berggreens legat: Arne Jacobsen, 3 z.

Rektor Oluf Thomsens legat: Birgitte Bruhn, 3 b.

Landinspektør Christensens studielegat: Jørgen Jensen, 3 z.

Landinspektør Christensens boglegat: Birgitte Bruhn, 3 b, og Nils Hovland, 3 z

Landbrugslærer S. Holm og hustrus mindelegat: stud. mag. Ulla Wogensen.

Skolens præmie til hjælpsomme elever: Carsten Preisz, 3 a, og Thomas Kappel, 3 a.

Boldspilbægre: Tom Olczyk, 3 x, og Birgitte Ludvigsen, 3 z.

Ved juleafslutningen uddeltes legatportionen fra **Speculum Scholae's Fond** til Honey Kronquist, 2 x.

I januar 1979 tildelte bestyrelsen for **Christian X's mindelegat** følgende elever stipendier: Johan Nielsen, 3 x, Martin Jensen, 3 z, Jørgen Borkhardt, 3 z, Bjarne Nielsen, 2 a, Helle Lindner, 2 a, Anne Cathrine Spork, 2 x, og Eva Bagge, 1 b.

Adolph Beckers mindelegat tildeltes i januar Jørgen Borkhardt, 3 z.

V . Lærerkollegiet

† Ellen Bolt Jørgensen

I februar afgik forhenværende lektor ved skolen, Ellen Bolt Jørgensen, ved døden, 72 år gammel. Ellen Bolt Jørgensen blev ansat ved skolen i 1936 og fungerede her, lige til hun trak sig tilbage med pension i 1973.

Det fag, Ellen Bolt Jørgensen underviste mest i, og som også stod hendes hjerte nærmest, var idræt, eller legemsøvelser som det hed dengang. Et af de træk, som var mest udpræget hos hende som lærer i faget, var, at hun havde et meget fint blik for skønheden i korrekt udførte øvelser i gymnastik, og om hendes virke kan det i det hele taget siges, at hun forstod at værdsætte eleveres bestræbelser for at få mest muligt ud af fagets forskellige discipliner. Selv var hun en meget fin gymnast, aktiv og adræt omtrent til det sidste.

I geografi og biologi, som hun også underviste i, satte eleverne pris på hendes rolige, venlige og grundige undervisningsform.

Ellen Bolt Jørgensen var en udpræget samvittighedsfuld kollega, en lærer med en fin sans for orden og akkuratesse. Hun færdedes blandt os på sin stilfærdige og diskrete måde, og den, der vandt hendes fortrolighed, fandt i hende et fint menneske med varme og usvigelig loyalitet. Hun nærrede stor trofasthed over for kolleger, elever og sin gamle skole, som hun med glæde holdt forbindelsen ved lige med, efter at hun havde trukket sig tilbage.

Vi, som har været hendes kolleger, mindes hende med taknemmelighed og med stor beundring for hendes lærergerning og for den måde, hvorpå hun alene formåede at sørge for sine tre døtres opdragelse og uddannelse.

I juni 1979 måtte vi sige farvel til lektor **Jørgen Barfod**, som efter de sidste 8 år med kun halv ansættelse ved skolen, nu foretrak helt at hellige sig sin virksomhed som direktør for Museet for Danmarks Frihedskamp, hvor han havde virket, samtidig med at han bestred sin halve stilling her.

Ved translokationen i 1979 blev der fra skolens side rettet en varm tak til lektor Barfod. Og det var der god grund til. Her skal denne tak blot kort gentages.

Barfod var ansat ved skolen i 25 år og nåede at sætte sit præg på mangfoldige områder af livet her. Han var en særdeles farverig og levende kollega, en mand, som i mere end én forstand ragede op iblandt os. Foruden at være en meget værdsat lærer, var han også i høj grad igangsætter. Han startede f. eks. skolens basket-ball klub; han formidlede vor forbindelse med Dansk Skibsadoption, tog med elever på adskillige udbytterige skolerejser. Kollegernes tillid til ham gav sig bl. a. udtryk deri, at de valgte ham til skolens første lærerrådsformand. Han bestred også i tidens løb forskellige inspektionsposter.



Sideløbende med al denne aktivitet formåede han desuden at være en særdeles produktiv og dygtig forfatter både af lærebøger og værker af historisk art.

Det er ingen hemmelighed, at alle på skolen i høj grad måtte beklage, at Barfod valgte at opgive lærergerningen for at hellige sig museumsarbejdet. Her undrer vi os ikke over, at der har været så imponerende opblomstring i museets aktiviteter og bevågenhed hos publikum, for den arbejdsindsats, vi så ham lægge for dagen her, kan vel kun lige måle sig med hans indsats ved museet.

Vi retter en meget varm tak til Jørgen Barfod for hans store indsats gennem 25 år ved Lyngby Stats-skole og ønsker ham held og fremgang i hans fremtidige virke.

Nyansatte pr. 1. august 1979: cand. mag. **Inge Johansen** (fransk, russisk), cand. mag. **Mogens Eghjort** (dansk, studie- og erhvervsvejledning), cand. scient. **Helmer Frederiksen** (biologi, geografi) og cand. mag. **Kai Verner Nielsen** (historie, oldtidskundskab, latin). Sidstnævnte dog i kvotaansættelse.

Som timelærere ansattes cand. scient. **Anna Marie Munk**, (kvotaansat i idræt), stud. scient. **Ole Plam** (kemi), stud. mag. **Torsten Svensson** (musik), og stud. mag. **Niels Rosing-Schow** (musik).

Studielektor **Ib Clemens Petersen** fik sin endelige afsked pr. 1. november 1979.

Ved skrivelse af 16. januar 1980 blev der bevilget lektor **Johan Jensen** afsked på grund af alder. Johan Jensen fortsætter dog skoleåret ud som vikar i sit embede.

Pr. 1. januar 1980 blev adjunkt **Mogens Tønsberg** konstitueret som studielektor.

Ved skoleårets begyndelse kunne studielektor **Hans Mølbjerg** og lektor **Erik Reinholdt Jensen** fejre 25-års jubilæum i Statens tjeneste og her ved skolen.

Adjunkt Orla Astrup:	Ugentlige skematimer
Engelsk: 3 aN, 1 a	
Idræt: 3 ax, 3 by, 2 ay, 2 x	
Frivillig idræt	20 timer
Rektor T. C. Dalsgaard:	
Engelsk: 2 aN	4 -
Lektor A. Dam:	
Engelsk: 1 y, 1 z	10 -
Adjunkt M. Eghjort:	
Dansk: 2 y, 2 z, 1 y	
Studievejledning 1 G	16½ -

Adjunkt H. Frederiksen: Biologi: 3 bN, 3 yF, 3 zN, 2 xzN Geografi: 2 xyF	20	-
Adjunkt B. Friis: Matematik: 3 zN, 2 aN, 2 yN, 1 a, 1 b, 1 y Fysik: 3 zN	20½	-
Adjunkt Anita Garde: Fransk: 3 y, 2 x, 2 y, 1 a, 1 z Idræt: 3 z, 2 bz, 1 by	25	-
Adjunkt Jan Halaburt: Geografi: 3 xyN, 3 zN, 2 zF, 2 xzN, 2 yN, 1 a, 1 b Studievejledning: 3 G	22	-
Lektor H. Brun Hansen: Matematik: 3 xzF, 3 xyN, 2 xyF Kemi: 2 y, 1 x	19	-
Adjunkt Benny Houmark: Biologi: 3 aN, 3 xyN, 3 xzF, 2 yN Idræt: 1 ax, 1 z	22	-
Lektor J. Iørgensen: Dansk: 3 bN Historie: 3 x, 3 y, 2 b Oldtidskundskab: 2 bN	17	-
Lektor E. Reinholdt Jensen: Dansk: 3 x, 3 z, 2 aN, 1 a	14	-
Lektor Ivan Jensen: Historie: 3 aN, 2 aN, 2 x, 1 a Oldtidskundskab: 2 aN, 2 x, 1 a Idræt: 3 z, 2 bz, 1 by	24	-
Lektor Johan Jensen: Historie: 3 bN, 3 z, 2 y, 1 b, 1 y Oldtidskundskab: 2 y, 1 b, 1 y	19	-
Adjunkt Inge Johansen: Fransk: 3 x, 1 y, 1 x Russisk: 2 bz, 1 bz Studievejledning: 2 G	26	-
Lektor Eva Kraiberg: Tysk: 3 bN, 2 aN, 1 a	11	-

Lektor Vibeke Kristensen: Matematik: 3 yF, 2 bN, 2 zF, 1 z	19	-
Lektor Lone Minzly: Engelsk: 2 bN, 1 x Latin: 2 aN, 1 a	17	-
Studielektor H. Mølbjerg: Dansk: 3 aN, 1 x Fransk: 2 aN Religion: 3 aN	12	-
Adjunkt A. Vesterdal Nielsen: Dansk: 3 y, 2 bN, 1 b	10	-
Adjunkt Kai Verner Nielsen: Historie: 2 z, 1 x, 1 z Oldtidskundskab: 2 z, 1 x, 1 z Latin: 2 bN, 1 b	19	-
Cand. scient. Anna Marie Munk: Idræt: 3 ax, 2 ay, 2 bz, 2 x, 1 ax, 1 by, 1 z	14	-
Lektor H. P. Pedersen: Fysik: 3 yF, 3 xyN, 2 xzN, 2 yN, 1 y	17½	-
Stud. mag. Ole Plam: Kemi: 2 z, 1 z	5	-
Stud. mag. N. Rosing-Schow: Musik: 3 abxyz, 2 by, 1 b, 1 x	7	-
Adjunkt Eva Steinø: Fransk: 3 aN, 3 z, 2 bN Idræt: 3 by	11	-
Stud. mag. Torsten Svensson: Musik: 2 az, 1 a, 1 y, 1 z	8	-
Adjunkt Ole Tolsgaard: Tysk: 3 aN, 2 bN, 1 b, 1 z	16	»
Kst. studielektor Mogens Tønsberg: Matematik: 2 xzN, 1 x Fysik: 2 zF, 1 z	16	-
Lektor Hanna Wenzel: Engelsk: 3 bN, 1 b	10	-

Kunstpædagog Bertil Widerberg: Formning: 3 G, 2 G	15	-
Adjunkt Kjeld Wogensen: Dansk: 2 x, 1 z Religion: 3 bN, 3 x, 3 y, 3 z, 2 aN, 2 bN, 2 x, 2 y 2 z	19	-
Lektor Janine Wulff: Fransk: 3 bN, 2 z, 1 b	11	-
Lektor G. Østrup: Fysik: 3 xzF, 2 xyF, 1 x Kemi: 2 x, 1 y	19	-

Lærerkandidater

Efterårshalvåret:

Cand. mag. Svend Wodtmann Pedersen (tysk og engelsk) (Eva Kraiberg, Ole Tolsgaard, Hanna Wenzel, Lone Minzly).

Forårshalvåret:

Cand. scient. Jørgen Retsbo (matematik, kemi) (Brun Hansen, Vibeke Kristensen, Birger Friis, Gregers Østrup).

Cand. scient. Torben Skou (biologi) (Benny Houmark, Helmer Frederiksen).

Cand. mag. Carsten Staur (historie, dansk) (Johan Jensen, Ivan Jensen, Kai Verner Nielsen, Reinholdt Jensen, Mogens Eghjort).

Cand. mag. Judith Wonsbeck Tune (fransk, tysk) (Anita Garde, Eva Steinø, Eva Kraiberg, Ole Tolsgaard).

Inspektion m. m.

Administrativ inspektør: Brun Hansen.

Ydre inspektion: Ivan Jensen.

Indre inspektion: Mogens Tønsberg, Anita Garde, Eva Kraiberg (indtil 31. december), derefter Jan Halaburt.

Bibliotekar: Vibeke Kristensen. Assistent: Lars Theil Hansen, 2 x.

Bogdepot: Imm. Matzen.

Sekretærer: Merete Møller og Anni Tversted.

Studie- og erhvervsvejledere: Mogens Eghjort (1 g), Inge Johansen (2 g), og Jan Halaburt (3 g). Desuden får skolen assistance af skolepsykolog Ulla Teller.

VI . Udvalg, råd og skolenævn

Lærerrådet

Ved skoleårets første lærerrådsmøde genvalgte Birger Friis, Vibeke Kristensen og undertegnede til henholdsvis sekretær, næstformand og formand.

Til alle de ordinære møder har en repræsentant for elevrådet været indbudt.

Ved efterårets lærerrådsmøder drøftedes bl. a. tilrettelæggelsen af emneugen (26.-30. november), medens det store arbejde med den detaljerede planlægning af ugens forløb foregik i et udvalg bestående af elever og lærere. – Der var i lærerrådet tilfredshed med ugens forløb.

Lærerrådet har med stort flertal støttet skolens ansøgninger om forsøgsundervisning i følgende tre tilfælde:

- a) Ændret pensum i matematik for sproglige. (Bevilget).
- b) Italiensk som valgfrit fremmedsprog på linie med fransk/russisk. (Ikke bevilget).
- c) Matematisk-kemisk gren på linie med de to eksisterende grene: mat.-fys. og mat.-nat. (Bevilget, men kan ikke oprettes, da der ved grenvalget i 1. g kun meldte sig 9 elever. 16 tilmeldte elever er en forudsætning for oprettelse af forsøgshold).

Lærerrådet har ligeledes med flertal støttet ansøgningerne om vinterferie. Herudover har man fordelt de bevilgede penge mellem de forskellige fag og samlinger, behandlet ansøgninger om særbevilling, drøftet afholdelse af årsprøver m. m.

Mogens Tønsberg.

Elevrådet

I november blev der ifølge »Elevrådslovene« udkrevet elevrådsformandsvalg. Den hidtidige formand, Lotte Tvilling Pedersen, 3 y, ønskede ikke at genopstille, og der meldte sig ingen nye kandidater.

Denne situation gjorde det nødvendigt at ændre strukturen i elevrådet. Formandsposten blev delt ud på 3 nye poster: Mødeindkaldelser, ordstyrer, samt kasserer, der fra den 1. februar besattes af henholdsvis Lise Grosen Rasmussen, 1 b, Helle Thisen, 2 a, og Jens Krogsgård, 1 x. 3 af rådets medlemmer udnævntes til kontaktpersoner til gymnasiorganisationerne: Klæs Bondam, 1 a – DGS; Helle Thisen, 2 a – GLO; Jesper Borre, 2 x – KG.

I oktober havde vi på skolen høring med DGS, GLO og KG. Høringen blev fulgt op af en afstemning om, hvorvidt skolen skulle meldes ind i DGS. Resultatet af denne afstemning blev et klart nej.

Årets 1. g-introduktionstur gik til Unneruplejren ved Helsingør. Turen, der var planlagt af en gruppe elever i samarbejde med enkelte lærere, forløb over al forventning og blev en stor succes.

Skolens slikbod, der i begyndelsen af 1979 blev overtaget af elevrådet, havde i 1979 et overskud på ca. 7.500 kr. Disse penge vil blive anvendt således, at de kommer en så stor del af skolens elever som muligt til gode. I maj blev »Boden«s hidtidige ledelse afløst af en ny ledelse. Helle Sennels, 2 x, afløste Dorte Krosgård, 3 b, som ansvarshavende og regnskabsfører; Helle Aarre, 2 a, afløste Lotte Tvilling Pedersen, 3 y, som kasserer; og Helene Bjerre-Nielsen, 1 z, afløste Heidi Finkas, 3 a, som indkøbs- og salgsschef.

Lotte Tvilling Pedersen (tidl. formand).

Fællesudvalget

Lærernes repræsentanter i udvalget er Mogens Tønsberg som lærerrådsformand, adj. Anita Garde, adj. Kjeld Wogensen, adj. Helmer Frederiksen og rektor Dalsgaard, som er formand for udvalget. Lotte Tvilling Pedersen, 3 y, var som elevrådsformand medlem af udvalget til nytår, hvorefter hun trådte tilbage. De nuværende medlemmer er Niels Secher, 3 x, Niels Vinther-Larsen, 3 z, Helle Thisen, 2 aN, og Tatjana Henneser, 1 z.

Indtil dato har udvalget holdt 9 møder og drøftet en række forskellige spørgsmål, f. eks. emneuge, vinterferie, fællesarrangementer, skolefest, juleafslutning, modtagelse af de nye 1 g'ere, translokation, samt adskillige andre ting, væsentligst af interesse for eleverne.

Skolenævn og forældremøder

Forældrerepræsentanterne i skolenævnet er:

Lis Secher, som har søn/datter i	3 x	telefon 02 - 87 03 33
Dorrit Kähler	1 x	02 - 85 08 29
Laila Eigtved	3 y	02 - 87 73 23
Mogens Schaldemose	3 a	02 - 98 13 71

Skolens repræsentanter er lektor Vibeke Kristensen og lektor E. Reinholdt Jensen, suppleant adjunkt Jan Halaburt. Rektor er nævnets formand. Mødet i nævnet holdtes 27. februar 1980, hvor forældrerepræsentanterne blev orienteret om skolens liv og gang og selv fremførte og kommenterede forskellige forhold.

Der har i løbet af skoleåret været afholdt 8 forældremøder, hvoraf de 5 i form af konsultationsmøder. Inkluderet i de 8 møder er et meget velbesøgt orienterende møde for ansøgere til 1. g og deres forældre, samt et grenvalgsmøde for 1. g. Møderne er nævnt i dagbogen side 31.

VII . Aktiviteter

Prisopgaver

Hanne Winther Larsen, 2 z, har indleveret en besvarelse med titlen »En dejlig bog«, som består af både tekstindslag (digte og prosastykker) og af et billedmateriale, således at tekst og billeder er collagemæssigt sammenstillet.

Både hvad angår det tekstmæssige og det billedmæssige har besvarelsen sin styrke inden for det korte forløb. Men man savner et bedre kompositorisk greb. I besvarelsen som helhed mangler således en dynamik, der kunne skabe et naturligt forløb til et eller andet crescendo. Det viser sig også i opbygningen af de enkelte afsnit, i samspillet mellem prosaindledninger, tekst og billede, samt i medtagelsen af uvedkommende billedelementer.

Besvarelsens positive sider viser sig i fornemmelsen for og formuleringen af væsentlige menneskelige kontraster – i det hele taget i evnen til at leve sig ind i menneskelige problemer.

Bedømmelseskomitéen bestod af Reinholdt Jensen, Mogens Eghjort og Bertil Widerberg.

Opgaven blev belønnet med et gavekort til en boghandler i Lyngby.

Skolerejser

2 aN's Athentur.

Efter megen diskussion om, hvor vi skulle hen, med hvilket rejseselskab og hvornår vi skulle afsted, blev målet Athen, Hotel Damon med Spies i perioden 1.–8. december 1979.

Vi mødte alle op med forventningsfulde sind lørdag morgen 1. december. Turen derved gik godt, men i lufthavnen i Athen havde Sten nær glemt sin bagage på grund af varmen.

Lørdag aften og nat tilbragte vi i city på Discotek Pinoccio. Om søndagen skulle vi træffe vor lokale guide, Birgit, neden for Akropolis, hvor fem elever skulle gennemgå resterne af templerne. Birgit supplerede med detaljer. Mandag havde vi vores første langtur. Vi startede kl. 7.30 efter at have fået Sten, Anders og Michael ud af fjerene. Derefter gik turen til Delfi og klosteret Osias Loukas, hvor fire elever skulle udvide vores horisont. Det var meget spændende, da Birgit kendte en masse historier om det gamle Grækenland, som hun fortalte på den lange strækning. Desuden havde vi vores sangbøger, som blev brugt flittigt. Da vi startede på hjemturen, begyndte det at regne, men det var heldigvis den eneste dag, hvor det var dårligt vejr.

Tirsdag gik turen til Agoraen og Kerameikoskvarteret, som fire elever tog sig af. Onsdag skulle vi på vores anden heldagstur til Korinth, derefter Mykene, Tiryns og

Epidaurus. I Epidaurus skulle vi have demonstreret den gode akustik, hvilket Bjarne mente, at han kunne gøre tilfredsstillende med en sang.

Torsdag var vi på Nationalmuseet og derefter havde vi eftermiddagen fri, som vi tilbragte med enten at slappe af i nogle stole eller købe ind. Om aftenen var vi på discotek.

Fredag skulle vi først mødes kl. 10 til en ny byvandring, hvor vi bl. a. så Dionysus-teatret, en grotte, Olympeion og meget andet. Derefter endnu en eftermiddag fri. Om aftenen morede alle sig med Ivan på discotek. Lørdag afrejse ved 12-tiden. Det var meget lækkert vejr, så næsten alle købte drikkevarer i baren, derefter op på hotelllets soltag, hvor vi nød vejret i fulde drag. I Danmark blev vi modtaget på frysepunktet i regnvejr af vores forældre, og det var enden på en skøn Athentur med Ivan.

2 bN i Rom.

Den 18. november drog 2 b med Kai Verner Nielsen og Annemarie Vesterdal til Rom. Efter en vellykket flyvetur til palmeagtige omgivelser og støvregn nåede 26 personer og 26 kufferter til Rom, selv om en af vores kufferter 4 timer tidligere havde stået efterladt på en parkeringsplads, mens de andre kufferter allerede var i Kastrup.

Om mandagen startede vi friske og udhvilede med strålende solskin til Vatikanmuseet og Peterskirken, Forum og Colosseum, hvorefter vi traskede op på Palatin. Det fine vejr holdt resten af ugen i modsætning til vores friskhed, som hurtigt skif-



2 bN i Rom

tede til træthed – og på turene blev der kortere og kortere mellem hvilene ved isboder o. lign. Var det ikke for Annemaries gjaldende stemme og energiske banken på dørene, havde vi ikke fået set noget de sidste dage andet end dyner. Vi ville også være gået glip af bemærkningen: »Gud, er vi kørt så langt bare for at se sådan nogle gamle sten?«, – men det var nu imponerende at se de gamle bygninger. Trevifontænen var også værd at se på de første 3 gange, Kai Verner viste os den, men vi var dog knap så begejstrede som ham de næste syv gange!!

Men ellers var Kai Verner og Annemarie så gode guider, at man skulle tro, de tilbragte ferierne som turistførere. Som alle andre turister var også vi interesserede i indkøb, og vi kunne bare følge turistførernes indkøbsvaner, så skulle vi nok få noget med hjem, så langt pengene rakte.

Kapucinermunkenes kirke (Capello de la Cnokle) var meget imponerende og skrækindgydende med de mange skeletdele, men det var bare synd, at munken ikke ville lade os fotografere de dinglende rester.

Det var billigt for os at køre i bus, men til gengæld var de proppede til bristepunktet af parfumelugtende kvinder og »gramsende« kontaktsøgende mænd! »Totalt kvæstet« var heldigvis ikke noget, vi blev, men det var Annemaries yndlingsudtryk, da hun langt om længe havde lært det.

Kai Verner blev godt overrasket på sin fødselsdag den 24., da han vågnede op kl. 7 med 20 letpåkledte damer siddende i sengen omkring sig, og champagnepropperne fløj lige fra morgenstunden. Der blev sunget fødselsdagssange og i dagens anledning havde hotelmutter været hos frisøren, tjenerne var blevet barberet, og alle blev fotograferet på grund af vores »professore«s fødselsdag. Da alle flaskerne var tomme, viklede vi ud og prøvede at skelne Trevifontænen fra de omliggende faciliteter. De, der var vågne nok, drog om aftenen for 6. gang på disk.

Foruden det nævnte så vi bl. a. det underjordiske mamertinske fængsel, hvor apostlen Peter sad, og det overjordiske Capitol, hvor en del mere nød at slappe af i solskinet end at være inde på museet og se Romulus og Remus og løvinden, samt Engelsborg, hvor vi var ved at blive overfaldet af sigøjnere, da vi skulle over Tiberen. Desuden var vi på Via Appia og nede i katakomberne med en italiensk guide, der talte et aldeles uforståeligt engelsk, og på hjemvejen så vi det dystre gravmonument, Fossa Ardeatine, for uskyldige italienere, der blev dræbt af nazisterne. Desuden diverse kirker og ruiner (f. eks. Caracallas termer) taxa-strejke, hvor hele pladsen foran kransekagemonumentet var gul af taxier, et demonstrationstog for billigere boliger foruden Augustus' fredsalter, triumfbuer, den spanske trappe, der skuffede lidt på grund af mangel på blomster, og mange piazzaer, hvor man altid kunne få en pizza.

Vi lærte en masse om Rom, om os selv og om lærerne. Dette var et kort uddrag af vores nok så begivenhedsrige og vellykkede tur, som vi endnu en gang vil sige tak for.

Hanne, Lene, Hanne, Jeanette, Henriette m. fl. på 2 b's vegne.

2 x's Romtur den 29. oktober – 4. november 1979.

Mandag den 29. oktober mødte 2 x fuldtalligt op klokken et kvarter i otte. Forklaringen til denne sælsomme hændelse er følgende:

Punkt 1. Vi mødte ikke på skolen, men derimod i Kastrups udenrigsterminal. Punkt

2. Vi havde ikke en lang og træls uge foran os med enerverende kedelige timer, men derimod en lys og fornøjelig uge i den skønne by: Rom.

Men for at denne lille artikel ikke skal blive den rene idyl, er det her på sin plads at fremhæve visse negative sider ved turen. Det, som først stødte vores æstetiske bevidsthed i denne by, var hotellets kvalitet, eller rettere sagt mangel på samme. Hotelværelserne var mindst talt snavsede; men hvad værre var, de blikke, som hotelpersonalet sendte de »nordiske møer« (pigerne fra klassen), var endnu mere beskidte og klamme, end hvad værelserne og morgensaftenvandet var tilsammen. Mens vi er ved personalet, så overgås de i høflighed af en vilkårligt valgt person i den danske hotelbranche; og det siger ikke så lidt. Men lad os ikke dvæle længere ved disse lidt mørke sider, for de havde, når alt kommer til alt, ingen indflydelse på turens behagelige udfald.

Det vil her være umuligt at nævne og beskrive alle de steder, som vores ømme fødder har betrådt i Rom, derfor har jeg valgt kun at nævne nogle af de største seværdigheder, som vi så dag for dag:

Mandag: (Ankomst). Forum Romanum, Colosseum, Konstantin-buen.

Tirsdag: Vaticanmuseet, Peterskirken.

Onsdag: Vittorio Emanuele, Pantheon, Marsmarken.

Torsdag: Cecilia Metellas gravmæle, Via Appia, S. Sebastiano kirke, S. Callisto-katakomberne, Quo-vadis-kirken.

Fredag: Roms corsoer, indkøbsdag.

Lørdag: Tivoli (landsby uden for Rom).

Søndag: Fodboldkamp (hjemrejse).

Til slut en tak til Ivan Jensen, uden hvis hjælp denne tur ikke var lykkedes. Jeg tror, at minderne om rejsen aldrig vil sænke sig ned i glemselens dynd hos én eneste af os, men vil stå lige så klart mejslet i vores erindring, som ordene over Pantheon går: M. Agrippa LF cos tertium fecit (hvad det så end betyder?).

Skrevet af Jesper Borre på vegne af 2 x.

2 y's rejse til Rom 11. – 18. november 1979.

Efter en livlig diskussion i efteråret om den rejse, vi naturligvis skulle på, fandt vi ud af, at alle veje fører til Rom. Dette rejsemål havde desuden den fordel, at Mogens, der skulle ledsage os på turen, kunne italiensk. Ole C. og Mogens fik efter et par ture til Spies Rejser arrangeret turen.

Spændte, som små børn, samledes vi i Kastrup lufthavn. Kl. 17.00 præcis gik vi på vingerne, og efter 1½ times behagelig flyvning landede vi i Rom.

Efter en længere bustur ankom vi sent på aftenen til hotellet, hvor vi efter indkvartering fejrede ankomsten på behørig måde.

Med en byvandring mandag, hvor vi bl. a. så Piazza Navona, Fontana di Trevi og Pantheon, startede ugens hårde program. Om aftenen blev der dog tid til besøg på diverse diskoteker med varierende underholdning, bl. a. strip-tease.

De følgende dage travede vi byen igennem på kryds og tværs og så alle de seværdigheder, der var værd at se.

I et strålende vejr drøg vi tirsdag ud på endnu en bytur, hvor vi bl. a. så Staz. Termini, Santa Maria Maggiore og Lateran kirken. Vi konstaterede samme dag, at småpenge er en mangelvare, når man færdes i Rom. Det var nødvendigt at betale



2 y i Rom

med lige penge (i hvert fald som turister), hvis man ikke ville have bolsjer retur.

Da vi langt om længe havde fået tropperne samlet onsdag formiddag, kørte vi i regnvejr ud til katakomberne, hvor vi noget overraskende blev modtaget og vist rundt af en inder, der talte glimrende engelsk. (Foruden apostlene Peter og Paulus er mere end 6 millioner andre mennesker begravet i katakombernes næsten 1.000 km lange gange, så der er rige muligheder for at fare vild, hvis man selv går på opdagelse). Efter besøget i katakomberne var resten af dagen til fri disposition. Nogle tog på værtshustogt, mens andre studerede Roms butikker på mere fredelig vis.

Torsdag var ugens skræppe dag. Vi startede med et besøg på Engelsborg, derfra fortsatte vi til Peterskirken. Efter en spadseretur i den, var der nogle, der besteg kuplen (den største i verden, derfor ingen let opgave. Pust. Støn). Oppe fra toppen var der en storslået udsigt over byen. Da alle igen var nede på jorden, spredtes vi i små grupper.

Fredag og lørdag nåede vi at se de sidste seværdigheder og kunne bruge den resterende tid på indkøb, og hvad man ellers havde lyst til.

Søndag var sorgens dag for os og glædens dag for romerne. Vi skulle hjem. Da alt var pakket, og vi havde forladt værelserne, tog vi på turens sidste besøg til loppetorvet Porta Portese, hvor lommetyvene holder til. Er man ikke forsigtig nok, kan det indtil flere gange ske, at man får tilbudt sit ur, tegnebog m. m., inden man når igennem markedet. Hen på eftermiddagen forlod vi hotellet og ankom et par timer senere i lufthavnen. Her så vi 2 b komme med netop det fly, vi skulle flyve hjem med (en ubehagelig oplevelse).

Hjemturen i flyet foregik ikke helt uden dramatik. Over alperne var luften ualmindelig bulet. Det følte flere steder mere som en bustur på Via Appia Antica end en flyvetur hjem til Danmark.

Til slut vil vi endnu engang takke Mogens for hans gode ledelse af turen. Hans beherskelse af sproget sparede os for mange problemer. Tak.

På 2 y's vegne: Tom og Henrik.

2 z's forrygende og lærerige tur til Athen fra 15. – 22. marts.

Efter det sædvanlige roderi med at finde ud af, hvorhen turen skulle gå, og hvornår den skulle finde sted og ca. 40–45 foredrag klogere (vi lover, det var besværet værd), startede vi »friske« og VELOPLAGTE lørdag kl. 8.00 fra Kastrup Lufthavn.

Vi steg ud i Athen efter den ca. tre timer lange flyvetur, og til vores overdådige glæde – vi måtte smide overtøjet . . . ja, altså p. g. a. varmen. Efter indlogering, udpakning og informationsmøde, hvor vi blev bekendt med en græsk specialitet »OUZO«, slæbte den altid friske Verner os ud på byvandring. Vi så bl. a. nationalparken, Olympeion og stadion, hvor Verner udførte en heltebedrift, banen rundt i stærkt trav. Efter dette udmagrende syn begyndte alles tanker at koncentrere sig om én ting: Mad (som vi indtog i Plakakvarteret, den gamle bydel).

Næste morgen (søndag) troede Jørgen, at vi skulle tidligere op, så han gik hen til Verners dør og spurgte: »Hej, Verner, hvornår skal jeg vækkes«. Det regnede den dag, så vi valgte at se nationalmuseet om formiddagen. Om eftermiddagen så vi Romersk Agora, Monastiraki, Metropolitkirken og sidst, men ikke mindst, så vi Akropolis. Om aftenen havde nogle af os gjort sig smukke for at gå ud og spise pænt. Da vi endelig nåede frem, hang mascaren næsten nede om knæene på os. Det øsregnede!

Mandag morgen skulle vi tidligt op og på bustur til: Korinth, Mykene, Tiryns og Epidauros. Vi havde fået en free-lance-guide ved navn Birget med på turen. Den aften viste Verner os, at han faktisk godt kan synge, men Inge og Nina holdt sig nu heller ikke tilbage.

Tirsdag formiddag så vi bl. a. Omonia, Monastiraki, Byzantinske kirke og kødmarkedet (nej, ikke damer). Om eftermiddagen tog vi tovbanen for at komme op på toppen af Lykavittos-højen.

Igen om onsdagen blev vi stakler jaget tidligt op for at komme på heldagstur. Denne gang til Delfi, og vejret var skønt. Solen bagte og vinter-kulleren forsvandt. I Delfi så vi bl. a. orakel-helligdommen, Athens skatkammer og museet for til sidst at kravle den lange vej, i bagende sol, op til stadion.

Torsdagen gik med først at tage undergrundsbanen til Kerameikos (Athens gamle kirkegård). I toget blev vi nærmest overfaldet af en flok meget ivrige tyggegummisælgende sigøjnerbørn. Inden vi gik over for at bestige Philopappos-højen (hvorfra vi havde en virkelig pragtfuld udsigt over bl. a. et solbeskinnet Akropolis) så vi Stoaen. Derpå gik vi ned for at se Dionysos og Herodes Atticus teatrene.

Den aften gik det meste af klassen på discotek, men Verner og Karsten foretrak nu at smage på det lokale.

Fredag var vores fridag. De fleste af os tog til Piræus, for så at tage båden videre til Ægina men ventetiden var for lang, og kun fire holdt ud. Resten tog toget tilbage til Athen, hvad der vist var en blandet fornøjelse for Hanne, da hun havde

korte bukser på, og det kunne grækerne altså ikke stå for (uforståeligt). Den aften var humøret lidt dæmpet p. g. a. hvad morgendagen skulle bringe: Hjemturen. Men tanken om Thomas' show aftenen forinden fik humøret til at stige et par grader. Og lidt vin i mavsens gjorde da slet ikke humøret værre.

Men dagen skulle jo komme. Lørdag. Hjem til kulden. Suk. De, der havde lyst, gik ud for at gøre de sidste indkøb, selv Thomas og Helle-Lise fik købt deres tæpper i sidste øjeblik. Og hin dag prøvede Dorte for første gang at køre i taxi i Athen.

Bussen kom og hentede os ved hotellet, hjertet sank, men afsted skulle vi. I flyet steg humøret dog igen, den kære hr. Spies ved åbenbart, hvad der er godt for de danske ædedolkes maver: sild, rugbrød, spegepølse og leverpostej. Gnøf.

Og så til sidst; men absolut ikke mindst: Tusind tak for dit altid gode humør, Verner. Du var en knag! Karsten A. & Hanne W. L. på hele 2 z's vegne.

3 z var i Paris med Eva Steinø og Birger Friis 8.–12. oktober 1979.

Musik

De mere udadventede musikaktiviteter på skolen begyndte med et fællesarrangement tirsdag den 4. december. Nogle af lærerne havde overfor musiklærerne givet udtryk for, at faget musik nok levede en lidt afsondret tilværelseovre i den anden fløj, og at det måske var en idé at råde lidt bod på dette ved et fællesarrangement. Ideen var god, og ved arrangementet løftedes så sløret for, hvad der foregår af gedulgte tingovre i musiklokalet. En række klasser præsenterede eksempler på den kreative del af musiktimerne med sang, spil på diverse instrumenter og – hvad der ikke mindst bemærkedes – dramatisk dans, udklædning og hattesving. Også skolens kor medvirkede.

Der var hurtigt bud efter de altid entusiastiske tilhørere igen. Allerede onsdag den 12. december var der efterårskoncert (eller julekoncert om man vil; der var nu intet »julet« over programmet). Også her medvirkede koret; indslag fra klasserne repræsenteredes af de to 2 g musikhold. Der var både vokale og instrumentale solister og grupper, og »Earl Grey«, som leverede sanganlæg til koncerten, afsluttede også denne (ligesom de afsluttede forårskoncerten).

Ved juleafslutningen sang Inge Olhoff Mozarts »Ave Verum«, koret sang, og Eg-hjort blæste dels til ro og orden, dels med på julesalmerne. Mest opmærksomhed vakte dog disharmoniorkestret, et brassband med primært gamle elever, som på forunderlig vis dukker op ved skolens juleafslutninger og ganske ændrer ens opfattelse af, hvordan slig musik skal lyde.

Onsdag den 13. marts kaldtes til koncert igen, denne gang til den traditionelle forårskoncert. Den bød på et overordentligt afvekslende program, spændende lige fra renæssance- til beatmusik, og der var også her både koret, solister og grupper – både af mere alvorlig og af mere humoristisk tilsnit.

Som rektor sagde ved forårskoncertens afslutning, så var den også et farvel til de medvirkende 3 g'ere, Niels Wagner med sine bongotrommer, Heidi Finkas med sin klokkerøst og endelig til klaverbokseren m. m. m Jørgen Messerschmidt. Musiklærerne vil også gerne her sige tak til dem for deres medvirken i skolens musikliv, men også tak til alle de øvrige, der har medvirket. Vi tænker her bl. a. på koret,

som har ydet en efter vores mening særdeles fin indsats. Et kor var tidligere noget, som ethvert gymnasium kunne rose sig af; i dag må mange skoler savne det. Vi er derfor glade for, at vi på Lyngby Statsskole har kunnet fortsætte denne tradition.

Torsten Svensson – Niels Rosing-Schow

Morgensang

Fra elevside blev der i vinterens løb givet udtryk for interesse for at genoplive den ugentlige morgensang i forbindelse med morgensamlingen om torsdagen. Spørgsmålet blev drøftet i Fællesudvalget, hvor der var enighed om at prøve med morgensang i en forsøgsperiode – trods de vanskelige pladsforhold ved morgensamlingen. Et udvalg blev nedsat til at fastlægge repertoiret, og det kom til at bestå af: Kjeld Wogensen, Torsten Svensson, Inge Olhoff, 1 x, Jørgen Messerschmidt, 3 aN.

Udvalget har for det meste som baggrund for den sang, der skal synges, fremstillet en planche med forklarende baggrund for sangen, noter om forfatter og komponist etc. Hidtil er forsøget forløbet godt.

Formning og kunstforståelse

Elevens interesse og modenhed har for alle klassetrin været afgørende ved valg af discipliner for den enkelte elev.

Grundlæggende discipliner har været tegning, malning, collage og diverse andet materiel, som har givet gode muligheder for at beskæftige sig med kunstens elementære principper og problemer, som så har givet forståelse for nutidigt billedsprog. Keramikken har givet mulighed for mange udfoldelser, som har været gavnlige for den enkelte elevs initiativ og kreativitet, og har skabt interesse for også at arbejde tværfagligt med kemiundervisningen ved fremstilling af egne glasurer.

Skulptur og arbejde med gips har givet nogle spændende og fine resultater.

Ved gruppearbejde har nogle fordybet sig i et selvvalgt tema.

Foto har været en søgt disciplin, hvor hele processen fra optagelse til det færdige resultat er praktiseret. Nogle elever, der inden for denne disciplin har vist stor dygtighed eller har haft tidligere fotoerfaring, har arbejdet med fotografi og anden avanceret fototeknik.

Enkelte elever har arbejdet med 8 mm småfilm.

Forelæsning støttet af lysbilleder har medvirket til at udvide kendskab til og forståelse af kunst og dens ismer helt frem til i dag.

Bertil Widerberg.

Sporten

På trods af mildt sagt utilfredsstillende faciliteter, har den sportslige aktivitet igen i dette skoleår været imponerende.

Den interne fodboldturnering nyder stor popularitet og blev i år overraskende

vundet af 3 by, som i finalen slog storfavoritterne 3 ax. Ikke nok med det. Klogt dirigeret af et par tænksomme og klippefaste backs (Jens Schrøder og Claus Ulrik Madsen) overgik holdet sig selv ved at vinde »belønningsmatchen« mod lærerne. Skoleholdet har været i aktivitet et par gange – bl. a. mod de gamle elever – dog uden at opnå nævneværdige resultater.

På basket-fronten deltog LS for første gang i gymnasieskolernes turnering. Og fik læsterlige klø, men en masse erfaring. Så vi deltager såmænd nok også til næste år. Den interne turnering vandtes af 2 ay, som i finalen slog 3 ax. (De tabte igen hovedet og levede til fulde op til prædikatet – de evige to'ere).

Foruden fodbold og basketball har eleverne haft mulighed for at dyrke volleyball (– i en lavloftet gymnastiksal-), bordtennis, trampolinspring og rytmisk gymnastik.

Der har 2 gange været arrangeret motionsløb omkring Lyngby Sø, og opbakningen bag disse løb vidner om »jogging«-bølgens popularitet.

Endvidere har Lyngby-Taarbæk kommune beredvilligt stillet svømmehallen til rådighed en gang om ugen. Vi håber meget, at tidspunktet til næste år bliver ændret, således at hele skolen får mulighed for at deltage.

Til slut et par ord om jule five-a-side stævnet, som havde samlet over 90 deltagere. Alle morede sig, både under og efter kampene, så kombinationen af fysisk udfoldelse under håbløse »mudderforhold« og samværet på tværs af klasse- og lærerskel, må siges at udgøre et opmuntrende og frisk pust i en til tider noget træls hverdag.

Orla Astrup.

Fritidsaktiviteter

Efter skoletid er der mulighed for adskillige aktiviteter. Man kan dyrke skak, hvis der er interesse for det, og låne remedierne på skolen. Der kan dyrkes adskillige former for fritidssport:

Redskabsgymnastik, fodbold, basketball, volleyball, langbold og trampolinspring. Skolen råder over to bordtennisborde med tilbehør, som kan stilles til disposition. Aftaler om deltagelse i fritidssport træffes med idrætslærerne, og eleverne må naturligvis rette sig efter de regler, som gælder for deltagelse i de nævnte fritidsaktiviteter.

I reglen vil der være mulighed for forskellige former for frivillig sang og musik. Disse har været dyrket flittigt i de sidste skoleår.

Festudvalget

Det forgangne skoleår har også været et hektisk år for festudvalget. Alt i alt arrangerede og afholdt det fem fester, hvor underholdningen bestod af forskellige diskoteker og/ eller bands.

Vi bestræbte os på at gøre festerne til et lyspunkt i skoleåret, hvor eleverne kunne mødes og snakke på tværs af klasserne, samtidig med at vi, i stedet for at søge udenfor, prøvede at holde det indenfor skolen, d. v. s. at vi fandt elever, der havde

eget diskotek, og lod dem spille, noget, der gav indtryk af at være kronet med held. Vi vil i det kommende år forsøge at køre den linie videre.

Der har været rejst en kritik af festudvalgets arbejde, både af elever – i form af en planche – og af elevrådet, der dog ikke har kunnet præcisere, hvad der var galt. Denne kritik har hele festudvalget taget sig meget nær, hvilket har resulteret i to formænds afgang i utide. Meget af den rejste kritik har været berettiget, indrømmet, mens andet virkede som en undergravning af vores arbejde.

Lad mig slå fast: Festudvalget arbejder uafhængigt af elevrådet, og er kun ansvarligt overfor rektor. Efter den sidste fest aflægges der årsregnskab overfor rektor, og et lignende vil blive hængt op i klasserne. Det, som har vakt mest røre, er vore årlige middag, idet mange står uforstående overfor, hvordan vi gør os fortjent til den. Det forklares lettest ved at vise, hvordan det hele arrangeres:

Det hele starter to uger før festen, hvor indhentede tilbud fremlægges og diskuteres. Der forhandles, til der er enighed, hvorefter den pågældende kontaktes. En uge før samles udvalget atter for at diskutere detaljer, så som indkøb af øl og vand, udsmykning og billetter. Der fordeles poster, bordplaner diskuteres o. s. v. Generelt er der to-tre møder ugen før en fest. På selve dagen startes der med endnu et møde for at sætte maskineriet i gang og evt. opdukkede problemer diskuteres. Billetsalget gøres op, for at vi får den rette bordplan op. Når klokken så ringer ud 13.35 begynder vi klargøringen af salen. Der lægges plader på gulvet, stole og borde og scene stilles op, og der bliver pyntet i videst muligt omfang. Klokken bliver nemt seks, før det er færdigt. Halvanden time senere møder vi så igen for at starte festen. 0.30, efter indgangs- og barvagter, er der oprydning. Vi kan så holde fri, når klokken er to. Det skal retfærdigvis siges, at vi under festen får fem gratis øl stillet til rådighed hver, men det er de færreste, der når at opbruge deres ration.

Desværre blev gæster bandlyst efter en episode ved en fest tidligt på året, men efter at resten af festerne er forløbet over forventning, er der forhandlingsmuligheder i udsigt med rektor. Vi krydser fingre.

Her til sidst vil jeg rette en stor tak til rektor for stor imødekommenhed, og til vores 1. g'ere, der forbavsende hurtigt faldt ind i arbejdsrytmen, men den største tak skal hr. Iversen have, for uden ham kunne der ikke afholdes en fest, og han er ikke bange for at give en hånd, når det gælder. Tak skal du have.

På festudvalgets vegne: Søren Bang-Christensen, formand.

Skolebladet

Da jeg erfarede, at vort skoleblad, som majsommeligt er udkommet med ujævne mellemrum, var ophørt med at eksistere, måtte jeg nødtvungent tage initiativ til at få noget igang. Vi er nu samlet i en gruppe på rundt regnet 10 stykker, der med frisk mod har sat os for at lave et nyt nummer af det så udmærkede »Scoop«. Ingen af os har prøvet dette her før, så det bliver spændende, hvilket resultat vi får ud af det. Til alles oplysning regner vi med (iberegnet sædvanlig flid) at få første nummer færdigt til den 1. april 1980. Med traditionel opfordring om stof fra eleverne vil jeg slutte.

Helle Thisen, 2 aN.

Fællesarrangementer

- 4.-10. Debatmøde med DGS, GLO og KG.
- 20.-11. Café Teatret opførte sin Jacques Prévert forestilling.
- 27.-11. Møde med to repræsentanter fra Lyngby rådhus: viceborgmester Ørnskov og arkitekt Knudsgaard.
- 28.-11. Forfatteren Dan Turéll causerede.
- 29.-11. Foredrag ved forfatteren og journalisten Ole Vinding.
- 5.-12. Musiklærerne præsenterede arbejdet i klasserne.
- 22.-1. Koncert ved pianisten Mogens Dalsgaard.
- 3.-3. Troels Kløvedal holdt lysbilledforedrag om sit tog med »Nordkaperen«.

Studiekredse

Italiensk

Igen i år har vi på skolen haft en studiekreds i italiensk. Den blev oprettet i forbindelse med et par klasseekskursioner til Rom i efteråret, men interessen har været tilstrækkelig stor, således at vi har kunnet fortsætte april ud.

I begyndelsen arbejdede vi med den »turistmæssige« side af sproget, men begyndte meget hurtigt at arbejde på at få skabt et solidt grundlag for et videre arbejde med sproget. I øvrigt er samarbejdet på tværs af klasseskellene (også en lærer var med) i sig selv et meget positivt udbytte af en studiekreds.

Mogens Eghjort.

Dagbog

1979

- 4.-5. Skolens fodboldhold spillede mod Frederiksborg Statsskole i Hillerød og tabte 1-3. Et hold af lærere spillede bagefter mod et lærerhold fra Frederiksborg og tabte 3-4.
- 9.-5. Sidste skoledag for 3. g. Om morgenen blev de kommende studenter modtaget på rådhuset af viceborgmester Ørnskov. Dernæst drog de til skolen i et optog, der illustrerede børneåret. I skolegården underholdt hver af 3. g klasserne med sit program. Eksamenskemaet blev læst op, og der blev sluttet af med en vellykket frokost for lærerne og 3. g'erne, arrangeret af de sidste.
- 23.-6. Årsafslutningen i tennishallen. Traditionen tro forløb translokationen med sange, taler, uddeling af legater og eksamensbeviser, og desuden var der musikalsk underholdning ved Mogens Eghjort, trompet, og Per Tværgård, piano. Der blev taget afsked med lektor Clemens Petersen, lektor Barfod, som også selv talte, og lektor Flemming Olesen.
- 13.-8. Første skoledag efter ferien.
- 14.-8. Fælles morgenbord kl. 8. Derefter undervisning for 2. og 3. g og rundvisning på skolen for 1. g'erne. Fri kl. 11.

- 17.-19.-8. Elever fra 2. og 3. g arrangerede en week-end tur for de nye elever til Unnerup, hvor forskellige aktiviteter fandt sted i løbet af de to dage. Fra lærerside deltog Anita Garde, Inge Johansen, Ivan Jensen, Kjeld Wogensen, Mogens Eghjort og Jan Halaburt.
- 4.-10. Fællesarrangement med elevorganisationerne DGS, GLO og KG.
- 5.-10. 3 by vandt finalen i den interne fodboldturnering ved at besejre 3 ax.
- 11.-10. Blodbanken aflagde besøg på skolen.
- 24.-10. Vinderne af den interne fodboldturnering, 3 by, besejrede lærernes hold med 3-2.
- 26.-10. Et hold af gamle elever spillede 2-2 i en fodboldkamp mod skolens hold. Bagefter var der fælles kaffebord.
- 20.-11. Fællesarrangement med Café Teatret, som opførte sin Jacques Prévert forestilling.
- 26.-30.-11. Emneuge. Se side 34.
- 5.-12. I et fællesarrangement præsenterede musiklærerne Torsten Svensson og Niels Rosing-Schow arbejdet i klasserne.
- 12.-12. Musiklærerne afholdt en aftenkoncert med kor, grupper og solister.
- 21.-12. Juleafslutning kl. 9. Der var fælles morgenbord, fællessange, sange ved skolens kor og et lærerkor, præmie- og legatuddeling, og Lyngby Statskoles »Disharmoniorkester« sluttede effektivt og festligt af med Ivan Jensen som fanebærer.



3 g's sidste skoledag 1979

1980

17.-1. Orienterende møde for kandidater til 1. g og deres forældre. Fra skolens side deltog Inge Johansen, Mogens Eghjort, Anne-Marie Engel, 3 aN, Niels Secher, 3 x, og rektor Dalsgaard, som gav den almene orientering.

21., 24., 29., 30.-1. Lynkursus i Lanciers for forældre ved Inge Rud Petersen.

22.-1. Fællesarrangement med pianisten Mogens Dalsgaard.

31.-1. Generalprøve på årets skolekomedie »Vestens Vilde Viol«.

1.-2. Skolefesten afholdtes for første gang på Virum Skole. Vi retter en hjertelig tak til Lyngby-Taarbæk kommune og specielt til skoledirektør Thormod Thomsen, fordi vi fik lov til at benytte Virum Skole og dens glimrende faciliteter. Desuden en varm tak til skoleinspektør Rosdahl og skolebetjent Stawitzky for gæstfrihed og glimrende hjælp.

Komedien var instrueret af Erling Larsen, som hermed nåede sit 10-års jubilæum som instruktør og blev fejret med overrækkelse af champagne ved tæppefald. Til dansen spillede »Louisiana Jazzband«, som afvekslede med diskoteksmusik. Forældre og elever deltog iøvrigt i Lanciers'en, som kom rigtig til sin ret med de bedre pladsforhold. Ind imellem forestilling og dans var der spisning for dem, som havde lyst til det.

Som sædvanlig var der hjælpsomme kolleger, som forestod hele det store arrangement. I år, som i adskillige foregående år, er der al mulig grund til varmt at takke Vibeke Kristensen, Birger Friis og Merete Møller for deres store og dygtige indsats.

11.-15.1. Vinterferie.

27.-2. Møde i skolenævnet.

3.-3. Fællesarrangement med Troels Kløvedal, som fortalte om sin sejlads med »Nordkaperen« og viste lysbilleder fra togtet.

5.-3. Lærkefri.

12.-3. Forårskoncert, arrangeret af Torsten Svensson og Niels Rosing-Schow.

19.-3. Grenvalgsmøde for 1. g.

10.-4. Årets andet besøg af Blodbanken.

23.-24.-4. Udstilling af eleverbejder i faget formning



Skolekomedien 1980

Emneugen

Allerede i sidste skoleår behandlede i lærerrådet et forslag fra eleverne om en emneuge. Forslaget fik en positiv modtagelse i lærerrådet, hvor studielektor **Hans Mølbjerg** påtog sig hvervet som overordnet planlægger og idéformidler. En lang række kolleger og elever deltog i planlæggende møder om det valgte emne »Lyngby«, og inden emneugen skulle løbe af stabelen i tiden 26.–30. november, var grupper og undergrupper blevet dannet på tværs af klasserne og naturligvis med deltagelse af lærere.

I løbet af emneugen foretog grupperne studier i marken og bearbejdede det materiale, man havde indsamlet om en række forskellige forhold i kommunen, som f. eks. boligforhold, institutioner, skoleforhold, faciliteter, industri, forurening og meget mere.

Tre gange i løbet af ugen samledes alle til fællesarrangementer på skolen. Fra rådhuset havde viceborgmester **Ørnskov** og arkitekt **Knudsgaard** indvilget i at komme til stede, give en redegørelse for forskellige kommunale forhold og problemer og besvare spørgsmål fra salen. Mødet blev ledet af **Jan Halaburt**. Næste dag cause-rede forfatteren **Dan Turèll**, introduceret af **Hans Mølbjerg**, og endelig holdt journalisten og forfatteren **Ole Vinding** et foredrag, hvor han bl. a. kom ind på forhold af speciel interesse for Lyngby-borgere.

Ugen afsluttedes dels med en koncert ved »Den frivillige skolemusik« under ledelse af **Carl Toftlund**, og dels ved en ganske udmærket udstilling af plancher, modeller, fotografier m. m. som illustration til det arbejde, der var udført i ugens løb.

Ekskursioner og lejrskoler

1979

- 20.-25.-8. 3 xyN på lejrskole med adjunkt Jan Halaburt. Kurset fandt sted på Vester Anflod – en gammel værftgård i Tøndermarsken. Arbejdet var samlet om opmåling og kortlæsning med henblik på at opnå forståelse af samspillet mellem natur- og kulturlandskab. Der blev også tid til en ekskursion rundt i hele det sydvestjydske område samt til industribesøg i Tønder og besøg på Nalde museet.
- 3.-8.-9. 3 zN på lejrskole i Skjern med adjunkt Halaburt. Formålet var, at eleverne ved egne undersøgelser, kortlægning og opmåling skulle få et nærmere forhold til de data, der almindeligvis arbejdes med i faget geografi. Studiet af en lille region med dens problemer og sammenhænge var en anden side af formålet. Emnerne blev udnyttelsen af de nu afvandede områder i Skjernerndalen, disse områders naturgeografi, Skjerns udvikling og planlægning af byens videre udvikling.
- 18.-21.-9. 3 zN på lejrskole i Visby, Thy, med adjunkt Helmer Frederiksen.
- 25.-9. 3 xyN i Botanisk Have med adjunkt Benny Houmark.
- 28.-9. 1 x på Glyptoteket og Nationalmuseet med adjunkt Kai Verner Nielsen.
- 23.-10. 3 zN på Mølleå Kloakværk med adjunkt Helmer Frederiksen.
- 12.-15.-11. 1 a på flerdagesekskursion til Sønderjylland med adjunkt Jan Halaburt.

Vi boede på Vester Anflod og tog herfra ud for at se på de sønderjydske landskaber. Bustur til Nordborg, hvor vi så på byudvikling og besøgte Danfoss.

1980

- 7.-2. 2 zF med adjunkt Jan Halaburt på ekskursion til Statens husdyrforsøg på Trøldesminde ved Hillerød i tilknytning til landsbrugsgeografi.
- 19.-2. 3 aN i Folketinget med lektor Ivan Jensen.
- 11.-3. 2 z på Nationalmuseet med adjunkt Wogensen.
- 20.-22.-4. 2 xyF på ekskursion til Odense med adjunkt Helmer Frederiksen.
- 19.-22.-5. 1 b med adjunkt Halaburt til Svendborg. Lokalstudier over byudvikling og -planlægning samt institutionsbesøg (landbrug og industri).

Biblioteket

Biblioteket er åbent i skoletiden, og udlånet fungerer hovedsageligt ved selvbetjening, hvorfor bog- og tidsskriftsbestanden stilles under elevernes beskyttelse. Biblioteket, der for øjeblikket har ca. 9.350 registrerede bind, er i årets løb forøget med 248 bind og adskillige tidsskrifter.

Af gaver til biblioteket har skolen blandt andet modtaget: Fra **Folketinget**: Nordisk kontakt. Fra **EF's presse- og informationscenter**: Europa, EF-information og EF-dokumentation. Endvidere har skolen fra forlagene modtaget en række nyudgivne bøger til anvendelse i undervisningen.

Vibeke Kristensen.

VIII . Lidt økonomi

Statens Uddannelsesstøtte

Stipendiestøtte kan opnås af elever, som er fyldt 18 år, og den er afhængig af forældrenes skattepligtige indtægt. Nye elever søger efter nærmere bekendtgørelse i september, de øvrige i maj-juni. Statsgaranterede lån kan søges af 18-årige uden hensyn til forældrenes økonomiske forhold.

Transportgodtgørelse

Elever, der har en samlet skolevej på over 14 km (d. v. s. 7 km hver vej), kan få deres transportudgifter godtgjort. Oplysning herom bliver givet ved skoleårets begyndelse. Eleverne søger allerede før sommerferien for det kommende skoleår. Nye elever søger i august.

»Lyngby Statsskoles Venner«

Foreningen, som alle kan blive medlemmer af ved at yde bidrag på **girokonto 6 48 15 58**, yder tilskud til sådanne ting, som staten ikke bevilger penge til.

Regnskab for 1979-80:

Indtægter:	kr.	Udgifter:	kr.
Beholdning fra forrige år ...	3.070,64	Til hjælpsom elev	300,00
Bidrag, giro	7.546,42	Samlet morgenkaffe	1.969,90
Rente, giro	23,37	Rejsetilskud (310, 310, 300) ..	920,00
Rente, bankbog pr. 1.-4.-80 .	180,72	Gl. elevers fodboldkamp ...	60,90
Bidrag fra skolebogsred. ...	200,00	Rejsetilskud (400, 400, 400, 500)	1.700,00
		Præmier, juleafslutning	237,10
		Leje af lydanlæg	800,00
		Indbetalingskort	127,47
		Beholdning pr. 1.-4.-80	4.905,78
	<hr/>		<hr/>
	11.021,15		11.021,15

Regnskabet er revideret af **Lis Secher** og **Vibeke Kristensen**.

Skolen bringer alle bidragydere en varm tak for interessen, som i år har sat ny rekord. En speciel tak til **Jørgen Messerschmidt**, 3aN, for hans fine illustrationer til den udsendte tryksag.

IX . Diverse

Af skolens ordensregler

1. Eleverne møder i god tid om morgenen og må være i skolebygningen, før der ringes ind.
2. Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden rektors eller inspektors tilladelse.
3. Tobaksrygning er tilladt, men ikke i nogen af skolens bygninger eller på hovedtrappen. Dette gælder også under eksamen og terminsprøver.
4. Øldrikning er til enhver tid forbudt på hele skolens område, undtagen ved aftenfester.
5. Under forudsætning af at ro og orden opretholdes i klasseværelserne, er det tilladt eleverne at blive inde i frikvartererne. Tavle og kateder skal lades i fred.
6. Skolens have er forbeholdt 3. g.
7. Handel på skolen og indsamlinger må kun finde sted med rektors tilladelse.
8. Bortset fra sygdomstilfælde kan forsømmelser i reglen kun tillades i ganske specielle tilfælde. Anmodning om sådan fritagelse tilstilles rektor skriftligt i god tid. Når en elev har været fraværende på grund af sygdom, skal han ved sin tilbagekomst medbringe en skriftlig meddelelse om forsømmelsens årsag og varighed. Ved forsømmelser af længere varighed sender hjemmet efter en uges forløb meddelelse til rektor om sygdommens art.
9. Skolen kan ikke påtage sig ansvar for elevernes ejendele, såsom bøger, gymnastiktøj o. s. v. Penge o. l. bør aldrig efterlades i overtøj, men kan deponeres til skoletidens afslutning hos rektor eller inspektor. Alle fundne sager skal afleveres til inspektorerne. Det anbefales hjemmene at have forsikringer, der kan dække tab ved eventuelle tyverier, idet skolen ikke kan erstatte sådanne tab.
10. Enhver elev er ansvarlig for sin færden og må erstatte enhver af ham forvoldt skade, hvad enten den er forsætlig eller skyldes grov uagtsomhed. Al sådan skade må meldes til inspektor eller pedel.
11. Hver gang karakterbogen hjemsendes, forsyner forældrene (eller elevens værge) bogen med underskrift, hvorefter eleven snarest leverer den tilbage til skolen. Meddelelser eller bemærkninger fra hjemmet til skolen vedrørende karakterbogens indhold må ikke indføres i bogen.
12. Elever over 18 år kan selv underskrive karakterbogen og selv udfærdige rede- gørelser for forsømmelser og anmodninger om fritagelse.

Ferier og fridage 1980-81

For skoleåret 1980-81 er fastsat følgende ferier og fridage (de nævnte dage medregnes):

1980

Sommerferie: mandag den 23. juni til **tirsdag den 5. august.**

Efterårsferie: mandag den 20. oktober til fredag den 24. oktober.

Juleferie: onsdag den 24. december til fredag den 2. januar 1981.

1981

Vinterferie: mandag den 16. februar til fredag den 20. februar (uge 8).

Påskeferie: mandag den 13. april til mandag den 20. april.

Sommerferien begynder mandag den 22. juni.

Hertil kommer de lørdage samt søn- og helligdage, der ikke er omfattet af ovenstående.

Skolen har ansøgt om tilladelse til at holde vinterferie og fået den. De fem dage til denne vinterferie er taget fra sommerferien (3), juleferien (1) og påskeferien (1).

Ved skoleårets afslutning

Årsafslutningen for hele skolen finder sted **lørdag den 21. juni 1980 kl. 10** i Lyngby Tennishal, Engelsborgvej 93. Skolen er Lyngby-Taarbæk kommune taknemmelig for al velvilje og hjælp ved translokationens afholdelse i hallen.

Alle, der har lyst til og interesse i at overvære afslutningen, indbydes venligst til at komme til stede.

Det nye skoleår begynder **onsdag den 6. august 1980 kl. 10**. Den første skoledag udleveres de nye bøger. Eleverne må medbringe rummelige tasker, eleverne i de nye 1. g'er kufferter.

Statsskolen i Lyngby, maj 1980.

TAGE C. DALSGAARD.

Indhold

I . Almindelige oplysninger	2
Linjer, grene og valgfrie fag	2
Studie- og erhvervsvejledning	2
Udlån af skolebøger og lommeregner	2
Re-eksamination	3
Om mødepligten	3
Hvor går man hen	3
II . Eksaminer 1979	4
III . Eleverne	7
IV . Legater	12
V . Lærerkollegiet	14
VI . Udvalg, råd og skolenævn	19
Lærerrådet	19
Elevrådet	19
Fællesudvalget	20
Skolenævn og forældremøder	20
VII . Aktiviteter	21
Prisopgaver	21
Skolerejser	21
Musik	27
Morgensang	28
Formning og kunstforståelse	28
Sporten	28
Fritidsaktiviteter	29
Festudvalget	29
Skolebladet	30
Fællesarrangementer	31
Studiekredse	31
Dagbog	31
Emneugen	34
Ekskursioner og lejrskoler	34
Biblioteket	35
VIII . Lidt økonomi	36
Statens Uddannelsesstøtte	36
»Lyngby Statsskoles Venner«	36
IX . Diverse	37
Af skolens ordensregler	37
Frier og fridage 1980-81	38
Ved skoleårets afslutning	38

