



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Meddelelser  
fra  
Skolen paa Duevej

August 1944

Skoleinspektør *Johannes Vejlbj* træffes daglig Kl. 11—12. Anden Tid efter Aftale.

Viceskoleinspektør *R. C. Rasmussen* har Kontortid hver Skoledag Kl. 9—10.

Skolelæge Fru *G. Gørtz* har Konsultation paa Skolen Tirsdag Kl. 8 og Lørdag Kl. 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

Skolesygeplejerske Frk. *J. Lassen* træffes paa Skolen Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 13, Tirsdag Kl. 8, Torsdag Kl. 10 og Lørdag Kl. 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

Skoletandlæge Fru *Elly Madsen* har Konsultation paa Skolens Tand-klinik hver Skoledag Kl. 8—12.

Formand for Skolens Forældreraad: Arkitekt *M. K. Michaelsen*, Dros-selvej 27.

Formand for Skolens Lærerraad: Kommunelærer *A. Johnsen*.

---

## Til Hjemmene!

Frederiksberg Skolevæsen udsender hvert Aar en Beretning om det samlede Skolevæsen, men da denne Beretning ikke uddeles til Forældrene og heller ikke fortæller saa meget om de enkelte Skoler, har det gennem en Aarrække været et Ønske, at hver Skole maatte udsende sin egen Beretning, der kunde komme ud til samtlige Hjem i vedkommende Skoles Forældrekreds. Skolevæsenets Administration har nu imødekommet dette Ønske, saa at Skolen paa Duevej herved for første Gang kan udsende en Aarsberetning.

Af Hensyn til de heri givne praktiske Oplysninger henstilles det til Hjemmene at opbevare Hæftet.

Det er Mørklægningstider i mere end een Betydning, og det volder Vanskeligheder. En Tid, hvor der daglig høres om Overfald, Ødelæggelser og Ringeagt for andres Ejendom, vil ganske givet øve Indflydelse ogsaa paa Børnene. Derfor beder vi Hjemmene være paa Vagt sammen med Skolen, for at vi i Fællesskab saa vidt muligt kan forebygge, at vore Børn kommer paa Afveje. Vi maa endnu mere end før give Agt paa Børnene og de unge og vide nøje Besked med de Ting og de Penge, de har mellem Hænder, ligesom vi saa vidt gørligt bør følge deres Færden uden for Hjem og Skole og f. Eks. aldrig lade dem være ude paa egen Haand efter Mørklægningstid. For at svage Sjæle ikke skal ledes i Fristelse, beder vi ogsaa om, at man vil undlade at give Børnene Smykker, Ure, Fyldepenne o. lign. Værdigenstande med i Skole, ligesom det er af Betydning, at alle et Barns Ejendele er forsynet med Navn eller Mærke.

Men Mørklægningstider har ogsaa visse Lyspunkter. Børnene, navnlig de store, følger ganske naturligt levende med i Tidens Spørgsmaal og er mere end før modtagelige for den nationale Understrøm, der gennemsyrrer en Række af Skolens Undervisningstimer, først og fremmest Historie-, Dansk- og Sangtimerne. Gennem al Undervisning tvinder der sig to Streng, den kundskabsmeddelende og den interessevækkende eller igangsættende, og bliver der paa rette Maade spillet paa den sidste og vigtigste, vil ogsaa den første klinge med og

give Udbytte. Der lyttes og synges i det hele mere intensivt end før — det sidste mærker vi blandt andet, naar vi samles i Gymnastiksalen til Morgen- og Fællessang, ved hvilke Lejligheder Forældre iøvrigt kan gøre sig selv og Skolen en Glæde ved at være med.

Trange Tider skaber ogsaa mere Fællesfølelse og Hjælpsomhed, hvad vi i høj Grad har mærket, naar vi har appelleret til Børn og Hjem om Støtte til dem, der trænger. Skolen bringer Hjemmene en hjertelig Tak for alt det gode Tøj, vi modtog sidste Vinter, og hvoraf hvert Stykke er kommet til udmærket Nytte, men ikke mindst siger vi inderlig Tak for den storslaaede og trofaste Maade, hvorpaa Hjemmene Maaned efter Maaned har efterkommet Skolens Opfordringer om Støtte til de norske Børn. Indtil Sommerferien havde vi i de syv Maaneder, Indsamlingen havde staaet paa, modtaget 4313,95 Kr., for hvilket betydelige Beløb vi har Kvittering fra rette Sted. Saa længe Nøden staar paa, føler vi os forpligtet til at fortsætte Indsamlingen, og vi haaber paa Hjemmenes fortsatte Velvilje.

## Skoleaaret 1943—44

**Lærerpersonalet.** 1. Oktober 1943 tog Frk. *J. Mygdal* Afsked med Pension og afsluttede dermed sin 40 Aars Lærervirksomhed ved Frederiksberg Skolevæsen. Frk. *Mygdal* har virket ved Duevejens Skole, siden denne toges i Brug i 1906, saa det er store Skarer af Børn, der her i Aarenes Løb har været under hendes baade myndige og moderlig stilfærdige Omsorg. Mange tidligere Elever mindes deres Skolegang hos Frk. *Mygdal* med Glæde, og Skolen siger hjertelig Tak for de mange Aars trofaste Virke.

**Klasse- og Elevtal.** Skolen har i 1943—44 haft ialt 25 Klasser, nemlig 5 Drengeskoler, 4 Pige-skoler og 16 Fællesklasser.

Ved Skoleaarets Begyndelse var der indskrevet 122 Børn til Førsteklasse, og Skolen begyndte Aaret med ialt 709 Elever (340 Drenges og 369 Piger). I Aarets Løb var der, væsentlig paa Grund af Bortflytning, en Afgang paa 27, saa Aaret sluttede med 682 (330 Drenges og 352 Piger). Heraf blev yderligere ved Skoleaarets Slutning 67 udskrevet paa Grund af Alder.

Den 31. December 1943 var Klassekvotienten, det gennemsnitlige Elevtal pr. Klasse, 27,5.

**Forsømmelser.** Skoledagenes Antal: 229.

Beregnet i pCt. af Skoledagenes Antal udgjorde Forsømmelserne ialt 7,4 pCt., nemlig 6,64 pCt. paa Grund af Sygdom og 0,76 pCt. af andre Grunde.

*Meddelelse om Grunden til et Barns Fraværelse bedes snarest tilstillet Klasselæreren, om muligt samme Dag. Meddelelsen bør helst være skriftlig, f. Eks. pr. Brevkort — ikke telefonisk til Kontoret.*

*Af Hensyn til Børnenes Arbejdsvaner, Eksemplet og hele Skolearbejdet henstilles det indtrængende til Hjemmene kun at bede om Fritagelse for Skolegang, naar det er absolut paakrævet, ligesom Hjemmene saa vidt muligt bør sørge for, at Fars og Mors Ferie falder sammen med Skoleferien.*

**Eksamener og Optagelsesprøver.** Til Real- og Mellemskoleeksamen indstilledes henholdsvis 24 og 21 Elever, der alle bestod.

Fra IV x blev 5 og fra Realklassen 2 Elever optaget i 1. Gymnasieklasse. Fra den eksamensfri Mellemskole blev 2 Elever optaget paa Kommunens Præliminærkursus.

Til Optagelsesprøven til Eksamenmellemskolen meldte sig 42 Elever (40 fra 5. Kl., 2 fra I f); Prøven blev bestaaet af 37 (36 fra 5. Kl., 1 fra I f).

**Stipendier, Legater og Flidspræmier.** I Skoleaarets Løb blev der ialt uddelt 2415 Kr. i Stipendier og Legater til flittige Elever over skolepligtig Alder, hvis Forældre er økonomisk mindre godt stillet. Langt den største Del af dette betydelige Beløb er direkte Bevillinger fra Amt og Kommune.

2 Elever fra de eksamensfri Klasser fik hver 20 Kr. i Flidspræmie, og ved Skoleaarets Afslutning uddeltes forskellige Bogpræmier.

**Skolepsykolog — Særundervisning.** I Aarets Løb har 41 Elever været til Undersøgelse hos Skolepsykologen, væsentlig paa Grund af Vanskeligheder ved at følge Undervisningen i Klasserne.

Af disse Børn blev 2 henvist til videre Skolegang i Hjælpeskolen, og hos 12 Børn konstateredes udprægede Læsevanskeligheder („Ordblindhed“), hvorfor 1 overførtes til en af Skolevæsenets særlige Læseklasser, mens 11 henvistes til ekstra Læse- og Staveundervisning ved særlige Lærere. Med de fra Skoleaaret 1942—43 overførte Børn har ialt 23 Elever faaet ekstra Læseundervisning i Aarets Løb.

Endnu skal nævnes, at af de pr. 1. April 1944 indskrevne Børn til 1. Klasse blev — i Forstaaelse med Forældrene — 9 henvist til Undersøgelse hos Skolepsykologen, da de kun lige vilde naa at fylde 6 Aar, inden de kom i Skole. Skolepsykologen foreslog for de 5 Børns Vedkommende et Aars Udsættelse, henstillede, at 2 begyndte paa Prøve, og tilraadede Skolegang for 2.

Særlig Taleundervisning blev givet til 18 Elever, mens 3 henvistes til Behandling paa Statens Institut for Talelidende.

Endvidere har en svagthørende Elev faaet Kursus i Mundaflæsning, 8 Elever med Holdningsfejl har deltaget i særlige Timer i Holdningsgymnastik, og 1 Elev blev overført til Kurskolen paa Tesdorfsvej (Skole for tuberkuløse Børn).

**Undervisning uden for Skolen.** Trods de vanskelige Forhold har adskillige Klasser foretaget Udflugter og Ekskursioner, navnlig til Kommunelærerforeningens Lejrhus „Jyllen“ paa Hejrebakken ved Sønderø. Endvidere er der allagt en Del Besøg paa Museer og i Erhvervsvirksomheder, ligesom alle Afgangsklasser og en Del lavere Klasser har faaet korte Kursus paa Kommunebiblioteket.

**Fritidsbeskæftigelse.** For at hjælpe Hjemmene med at beskæftige Børnene og for at give disse Lejlighed til at dyrke særlige Interesser holder Skolen aabent Hus om Eftermiddagen, særlig i Vinterhalvaaret.

Skolens Læsestue, der er aaben for Elevbesøg 9 Maaneder af Aaret, havde ialt 2233 Besøg, og fra Skolebiblioteket udlaantes 7579 skønlitterære og faglige Bøger.

Iøvrigt fordelte Vinterens Fritidsvirksomhed sig saaledes:

Drengegygnastik .....	2	Hold med gennemsnitlig	17	Deltagere
Pigegygnastik .....	2	- - -	23	-
Træsløjd .....	3	- - -	16	-
Haandarbejde .....	1	- - -	16	-
Bogbinding .....	2	- - -	10	-
Korsang .....	1	- - -	19	-

I Efteraaret blev der dannet et Elevorkester, som har haft Sammenspil to Gange om Ugen. Foreløbig har Orkestret 9 Medlemmer, der spiller forskellige Instrumenter.

I Sommerhalvaaret dyrkedes Boldspil og Skolehavearbejde.

Skolelægen undersøger alle nyindskrevne Børn, der hver faar et Helbredskort, som følger Barnet gennem hele Skoletiden. Særlig svagelige Børn kontrolleres med regelmæssige Mellemrum — i det forløbne Aar drejede det sig om ca. 50.

Saa godt som alle Børn er nu vaccinerede mod Difteri, inden de kommer i Skole; kun 4 blev vaccinerede af Skolelægen.

Alle nyindskrevne Børn bliver tuberkulinprøvede og derefter kontrolleret hvert Aar. Indtil denne Kontrol er gennemført for alle Klasers Vedkommende, faar Eleverne i Afgangsklasserne Tilbud om Tuberkulinprøve inden Udskrivningen af Skolen. I Skoleaaret 1943—44 fik 59 dette Tilbud, kun 1 afslog det. Af de 58 var 16 tuberkulinpositive og blev derfor gennemlyste; Tuberkulose blev ikke konstateret. 32 var tuberkulinnegative og fik Tilbud om Calmettevaccination, 23 modtog Tilbudet. 10 Elever henvises til fortsat Kontrol. Ogsaa Skolens Personale, Lærere saavel som Rengøringsassistenter og Skolebetjent, bliver regelmæssigt tuberkulinprøvet.

Skolelægen udtog 13 Dreng og 13 Piger til et 2 1/2 Maaneders Ophold paa Frederiksberg Kommunes Kystsankatorium ved Høve, samt 3 Dreng og 7 Piger til et 6 Ugers Ophold i Kommunelærerforeningens Svagbørnskolonier.

Kort før Skoleaarets Afslutning blev alle Piger, der skulde udskrives, indbudt af Skolelægen til Foredrag og Samtaletime om Kvindehygiejne. Samtlige Hjem lod deres store Piger deltage.

Skolesygeplejersken tager sig af alle mindre Skader, foretager Eftersyn for Utøj og hjælper Skolelægen ved alle Undersøgelser.

Skoletandpleje. Skolen har sin egen Tandklinik. 538 Børn, d. v. s. 75,9 pCt. af Skolens Elever, har været til Behandling her to Gange i Løbet af Aaret.

Af de til Førsteklasserne pr. 1. April 1943 indskrevne 122 Børn blev 116 tilmeldt Skoletandlægen. Af disse havde kun 8 helt sunde Tænder.



**Badning og Svømning.** Paa Grund af Brændselsvanskeligheder er Badningen for Grundskoleklasserne henlagt til Svømmehallen, hvor alle Elever fra 2. til 4. Klasse har faaet Renselsesbad hver 14. Dag. Af Hensyn til Kammeraterne og Klassens Enhed henstilles det til Hjemmene kun at bede Børnene fritaget for Bad, naar Helbredshensyn gør det absolut nødvendigt.

Alle Elever fra 5. Klasse og derover har hver Uge faaet Renselsesbad og Svømmeundervisning i Svømmehallen. De forskellige Svømmeprøver er bestaaet af følgende Antal Elever:

Den danske Skoles Svømmeprøve . . . . .	28	Drenge og 25	Piger
Den danske Skoles Frisvømmerprøve . . . . .	16	—	— 11 —
Den danske Skoles Livredningsprøve . . . . .	8	—	— 4 —

**Skolebespisning.** Ved Skoleaarets Begyndelse deltog 63 Elever, ved Slutningen 37.

Hvert Barn faar en Frokostpakke med 4 eller 6 Stykker groft Rugbrød med Smør og vitaminrigt Paalæg samt  $\frac{1}{4}$  Liter Sødsmælk og, naar Forholdene gør det muligt, tillige et Æble eller en Appelsin. Børnene spiser i Klasseværelserne sammen med deres Kammerater.

**Ferierejser og Feriebeskæftigelse.** I Sommeren 1943 var 54 Drenge og 66 Piger paa et 3 Ugers Ophold i Kommunelærerforeningens Feriekolonier, mens ca. 25 Børn fik anvist Feriepladser hos gæstfri Landbofamilier. Desuden fik et meget stort Antal Børn fri Rejse til privat Ferieophold.

For de Børn, der ikke kom paa Landet, blev der af Skolevæsenet arrangeret Boldspil, Idræt, Svømning og gratis Heldagsture til smukke Steder i Omegnen, ligesom „Hyttten“ holdt aabent Hus i Ferien.

**Forældreraad.** Den 17. Juni 1943 blev der afholdt Forældreraadsvalg. For at en Skole kan faa valgt Forældreraad, forlanger Loven, at  $\frac{1}{6}$  af de stemmeberettigede Værger møder frem paa Valgdagen. For Skolen her krævedes 188 Stemmer, og der blev afgivet 266. Følgende blev valgt:

1. Arkitekt *M. K. Michaelsen*, Drosselvej 27 (Formand).
2. Fru *Ebba Erichsen*, Fuglebakkevej 28.
3. Lagerarbejder *E. Hjabelund*, N. Fasanvej 139.

Stedfortrædere:

1. Fru *Magda Pedersen*, Ane Katrinesvej 34.
2. Ingeniør, cand. polyt. *K. M. Maarbjerg*, Duevej 105.
3. Fru *C. Litske-Petersen*, Borups Allé 133.

I Forældreraadets Møder deltager ifølge Loven Skolens Inspektør og Lærerraadets Formand, men Forældreraadet har desuden besluttet

at indbyde endnu 2 Repræsentanter for Lærerraadet til at deltage i Møderne.

**Møder og festlige Sammenkomster.** I Maj holdtes Opstillingsmøde i Anledning af Forældreraadsvalget. Raadets daværende Formand, Snedkermester *A. O. Kartmann* aflagde Beretning om Virksomheden, ligesom der blev givet Oplysninger om Lovens Bestemmelser angaaende Forældreraad. Da Snedkermester *Kartmann* ikke mere havde skolesøgende Børn og derfor ikke kunde genopstilles, blev der baade fra Forældrenes og Skolens Side rettet en varm Tak til ham for de 16 Aar, han havde været med først i Ledelsen af Skolekredsen og dernæst i Forældreraadet.

I August var der Møde for de Forældre, der havde Børn i Skolens 5. Klasse. Skolens Inspektør talte om „Optagelsesprøven til Eksamen mellem skolen og de to Mellemskoleafdelinger“, hvorefter der var Lejlighed for Forældrene til at tale med Lærerne om de enkelte Elever.

Omkring 1. Oktober spillede Skolekomedie. Elever i alle Aldre, lige fra 1. Grundskoleklasse til Realklassen, opførte paa Skolens Teater Maurice Maeterlincks Eventyrkomedie „Den blaa Fugl“. Der var fuldt Hus til alle Forestillinger, og til Generalprøven var indbudt de gamle fra Kommunens Alderdomshjem.

I November holdtes en N. W. Gade-Koncert for de ældste Elever med Forældre. Pianist *Folmer Jensen* og Operasanger *Johannes Astrup* medvirkede; Overlærer *B. Møller Andersen* fortalte om Komponistens Liv og Værker.

I December gav Direktør *Thomas P. Hejle* fra Skolescenen en Eventyrtime (*Zacharias Topelius*) for Skolens yngste Elever med Forældre.

Ved Juleafslutningen fremførtes Skolens Julekantate (Tekst af Lærerinde Frk. *Marie Jørgensen* og Musik af Skolens mangeaarige Sanglærer, nu afdøde *Kr. Ribers*). Pastor *Bøgh* fra Mariendalskirken holdt Juletale for de store Børn, Skolens Inspektør for de smaa.

Efter Nytaar havde Skolen Besøg af en af Foreningen „Norden“s Rejselektorer, den svenske Skuespiller *Anton de Verdier*, der læste svenske Digterværker for Elever fra begge Mellemskoleafdelinger.

I Februar gav Skoleorkestret under Ledelse af Lærer *Egon Raaberg* sin første Koncert for de større Elever med Forældre. Samtidig var der Oplæsning (*Holberg, H. C. Andersen*) af Skuespiller *John Price* fra Det kongelige Teater.

For de smaa Elever med Forældre holdtes en Eventyr- og Sangtime ved Komponisten *Louis Mølholm* og Skuespillerinde *Karen Mølholm*.

I Marts var der Forældremøde, hvortil ogsaa de pr. 1. April ind-

skrevne Børns Forældre var indbudt. Skolens Inspektør talte om Emnet „Hvordan kan Hjemmet bedst hjælpe Skolebarnet?“ Skoleorkestret spillede, og Fællesudvalget for Lærere og Forældre allagde Beretning og Regnskab.

Aarsafslutningen for de udgaaende Elever med Forældre fejredes paa sædvanlig festlig Vis med Kantate (Frk. *M. Jørgensen* og Kr. *Ribers*), Uddeling af Flidspræmier, Tale og Sang.

Og endelig afsluttedes Skoleaaret den 30. Marts med et fornøjeligt Skolebal for Eleverne fra begge Mellemskoleafdelinger.



# Meddelelser om indeværende Skoleaar

(1944–45)

Det nye Skoleaar er begyndt med 768 Elever, 393 Dreng og 375 Piger, fordelt i følgende 28 Klasser:

Klasse	Lokale	Klasselærer
Real	30	<i>K. Jespersen</i> (Fru)
IV x Aa	28	<i>Kaj Johansen</i>
III x Aa	26	<i>K. H. Jacobsen</i>
II x Aa	24	<i>Jørg. Pedersen</i>
I x Aa	17	<i>B. Møller Andersen</i> (Viceskoleinspektør)
III f Aa	22	<i>Jacob Olsen</i>
III f Bb	29	<i>Astrid Pedersen</i> (Frk.)
II f Aa	27	<i>M. Freiesteiben</i> (Fru)
II f Bb	23	<i>R. Schønecker</i> (Fru)
I f Aa	23	<i>K. Bjerresø</i>
5 A	25	<i>E. Dalberg-Larsen</i> (Frk.)
5 a	20	<i>B. Laursen</i> (Fru)
4 A	15	<i>C. Koch</i> (Fru)
4 Bb	13	<i>J. Linderberg</i> (Frk.)
4 Cc	21	<i>L. Jephcott</i> (Frk.)
4 Dd	18	<i>A. M. Nøjgaard</i> (Fru)
3 A	8	<i>K. Nørrekjær</i>
3 Bb	19	<i>A. Hessellund</i> (Fru)
3 Cc	7	<i>I. Jacobsson</i>
3 a	11	<i>L. Nyeboe</i> (Frk.)
2 A	16	<i>Kaj Johansen</i>
2 Bb	10	<i>K. Rørbeck</i> (Frk.)
2 Cc	12	<i>M. Jørgensen</i> (Frk.)
2 a	14	<i>J. Larsen</i> (Frk.)
1 A	10	<i>A. Johnsen</i>
1 B	16	<i>G. Rasmussen</i>
1 Cc	12	<i>V. Friis</i> (Frk.)
1 a	14	<i>I. Børresen</i> (Fru)

Romertal betegner Mellemskoleklasser, x Eksamensmellemskole, f eksamensfri Mellemskole. Almindelige Tal betegner Grundskoleklasser. Drengklasser betegnes ved store Bogstaver, Pigeklasser ved smaa, Fællesklasser har baade et stort og et lille Bogstav.

Foruden de nævnte Klasselærere virker følgende Lærere ved Skolen:

*O. Fuglsang*

*J. K. Groth*

*M. Leth Petersen* (Frk.), Viceskoleinspektør

*B. Smidt Petersen* (Fru)

*E. Rauberg*

*R. C. Rasmussen*, Viceskoleinspektør

*Kr. Sidelmann*

*E. Vordskov* (Frk.)

**Indskrivning** til de ny Førsteklasser pr. 1. April 1945 finder Sted hver Skoledag i Kontortiden og bør ske inden 1. December. Børn, der fylder 7 Aar inden 1. April 1945, er undervisningspligtige fra denne Dato.

**Forældredage** afholdes 10. Maj, 10. September, 10. November og 10. Januar, saafremt disse Dage er Skoledage — endvidere en Dag sidst i Marts (mundtlig Aarsprøve) efter nærmere Bestemmelse af Skolevæsenet. Paa disse Dage er alle Forældre og Værger velkomne til at overvære Undervisningen i Klasserne.

**Tabte Sager**, der er alleveret til Skolen, udleveres af Skolebetjenten hver Dag i Frikvarteret Kl. 9.

**Ophold i Klasselokalerne i Frikvarterene** maa ikke finde Sted, dels af Hensyn til Skolens Orden og dels for at forebygge Tyverier. Det henstilles derfor til Hjemmene, at Børn efter en Sygdomsperiode ikke kommer i Skole, før de kan følge Trop med Kammeraterne.

*Skolen paa Duevej i August 1944.*

*Johannes Vejlbj.*

