



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Meddelelser

fra

Skolen paa Duevej

Maj 1945

Statens pædagogiske Studiensending
København

Nedennævnte Træffetider træder først i Kraft, naar Skolen atter er flyttet ind i sin egen Bygning. Indtil da kan kun modtages *telefonisk* Henvendelse (Godthaab 648) til Skolens Kontor Kl. 9—10 og 11—12.

Skoleinspektør *Johannes Vejlbj* træffes daglig Kl. 11—12. Anden Tid efter Aftale.

Viceskoleinspektør *R. C. Rasmussen* har Kontortid Kl. 9—10.

Skolelæge *Fru G. Gørtz* har Konsultation paa Skolen Tirsdag Kl. 8 og Lørdag Kl. 13¹/₂.

Skolesygeplejerske *Frk. J. Lassen* træffes Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 13, Tirsdag Kl. 8, Torsdag Kl. 10 og Lørdag Kl. 13¹/₂.

Skoletandlæge *Fru Elly Madsen* har Konsultation paa Skolens Tand-klinik hver Skoledag Kl. 8—12.

Formand for Skolens Forældreraad: Arkitekt *M. K. Michaelsen*, Dros-selvej 27.

Formand for Skolens Lærerraad: Kommunalærer *A. Johnsen*.

*Bladet i Verden sig vender
som Lykkespil,
under usynlige Hænder
som Gud det vil.*

*Bladet, som Herren det vilde,
vendte sig til,
naar det gik Danmark ilde,
vendte sig blidt.*

(Grundtvig, 1853).

I Modsætning til saa mange Skoler rundt om i Landet fik Duevejens Skole Lov til at fortsætte sit normale Liv gennem hele Skoleaaret 1944—45, ligesom baade Aarsprøverne og de afsluttende Eksamener blev gennemført efter Planerne — derfor maa det svundne Aar i det store og hele betegnes som et godt Arbejdsaar for Skolen.

Men anderledes blev det, da det ny Skoleaar begyndte den 1. April. Paa Skoleaarets første Dag, Paaskedag, blev Skolen beslaglagt til Brug for tyske Flygtninge, og ved nogle faa Timers forceret Arbejde tømtes Klasseværelser og Gymnastiksale for alt Materiel og alle Redskaber, der henstuedes i enkelte Lokaler, som Skolen fik Lov til at disponere over. Og da Børnene mødte den første Skoledag efter Paaskeferien, maatte de straks sendes hjem med den Besked, at de vilde faa Bud om, naar og hvor de atter skulde møde.

I de følgende Dage var der Travlhed med at finde passende Undervisningslokaler, men ved Imødekommenhed og Hjælpsomhed fra en Række Institutioner, Fabrikker og private Hjem lykkedes det i Løbet af ganske kort Tid at faa alle Skolens Klasser anbragt undtagen de fire ny Førsteklasser, som endnu aldrig havde været i Skole, og som efter al Sandsynlighed maa vente, til vi igen er Herrer i vort eget Hus. Højst forskelligartede Lokaler blev taget i Brug: Kirkesalen ved Alderdomshjemmet og Menighedshuset ved Mariendalskirken, Kommunebibliotek og Teknisk Skole, Foreningslo-

kaler og Fabriksfrokoststuer, og endelig aabnede en Række interesserede Hjem gæstfrit deres Døre for Skoleungdommen.

Kun de ældste Klasser fik omtrent fuldt Timetal, ellers maatte Børnene nøjes med 2 eller 3 indendørs Timer daglig eller hver anden Dag, men Kontakten var sluttet, og Arbejdet kom i Gang. Og var end Arbejdskaarene ganske uvante for baade Børn og Lærere, saa viste det sig dog hurtigt, at der kan holdes Skole og gives Undervisning, ogsaa god Undervisning, under helt andre Forhold end de sædvanlige. Ja, i adskillige Tilfælde hyggede man sig rundt om det udtrukne Spisebord og følte sig som en lille sluttet Familie, der ikke blev forstyrret af Klokkeringning eller af Hundreder af Kammeraters Færden paa Trapper eller Legeplads – det intime, det hjemlige kom til sin Ret som aldrig før. Der kan altsaa holdes Skole uden for den store Bygning med de mange Lokaler og de mægtige Trapper og Gange, hvor den enkelte saa let drukner i Mylderet – det er ikke de ydre Omgivelser alene, det kommer an paa, men det Liv og den Aand, den enkelte Lærer formaar at skabe blandt sine Elever. Det kan ogsaa være ganske sundt at se, at man – i hvert Fald for en Tid – kan hjælpe sig igennem med adskilligt mindre end det tilvante, ja endda under mere primitive Forhold end den almindelige Landsbyskoles.

Adskillige af Nutidsskolens Fag kan dog ikke dyrkes uden for den moderne Skolebygning, f. Eks. Sløjd, Husgerning og Læsestuearbejde, ligesom man er udelukket fra at bruge Vægkort, Billeder, naturhistoriske Præparater, fysiske Apparater og meget andet, som letter Tilegnelsen og anskueliggør Undervisningen. Derfor kan vi heller ikke i Længden undvære det noget større Skolesamfund, der betinger Indretningen af særlige Faglokaler og Anskaffelsen af de mangfoldige Hjælpemidler.

Og var Børnene end glade for at komme i Skole under de smaa og spredte Forhold – og det er der mangfoldige

Vidnesbyrd om saavel som om den Utaalmodighed hos Børn og Hjem, der prægede Ventedagene først i April — ja, saa kredser Tankerne nu stadig mere og mere om den Dag, da vi atter kan tage Skolen i Besiddelse, for den er jo vores, en Indstilling, der uvilkaarligt, men tydeligt giver sig til Kende i Børnenes Ansigtstudtryk, naar de passerer den nu for dem lukkede Skole. Undet Savnet har de for Alvor lært denne Livets Lov: At paaskønne, hvad de har mistet — ganske som det danske Folk først ret forstod at vurdere Dannebrogspanen og Guldhornene, da disse Klenodier var gaet tabt, eller for at holde os til vort mest nærliggende Erfaringsomraade: Det danske Folks Opvaagnen efter 9. April 1940.

Og saa haaber vi inderligt, at hele denne mærkelige, for Tanken nærmest uvirkelige Tilstand med 5–600 fremmede boende fast i det Hus, hvor vi er vant til at færdes, og som vi med Rette kalder vort, at denne Tilstand snart maa være slut, saa vi atter kan rykke ind i vor smukke Skolebygning og for fuld Kraft genoptage Arbejdet med og for Børnene.

Endelig skal fremføres en hjertelig Tak til de mange, baade Institutioner og private, der ved deres store Hjælpsomhed har muliggjort det for os at holde Skole i denne trange Tid, og ganske særlig siger vi Tak til de Hjem, der har aabnet sig for Skolens Børn — det er i Nøden, man skal lære sine Venner at kende.

Og ligesom i Fjor siger vi ogsaa Tak for den Tillid, Hjemmene har vist os ved trofast Maaned efter Maaned at støtte Indsamlingen til de norske Børn. Ved Udgangen af Marts havde vi ialt modtaget 8196,57 Kr., hvilket giver 585 Kr. i Gennemsnit ved de hidtil foretagne 14 maanedlige Indsamlinger. For alle disse Penge er der indkøbt Madvarer, særlig Havregryn, til de norske Børn, og mange rørende Takkeskrivelser er modtaget fra vort nødstedte Broderfolk. Foreløbig betragter vi det som vor Pligt at fortsætte dette Arbejde, og vi beder Hjemmene om ikke at blive trætte af vore gen-

tagne Henvendelser, men holde ud, til Norge atter kan klare sig selv.

Men udover Norgesindsamlingen har Hjemmene ogsaa hjulpet ved andre Lejligheder. Da vi ved Juletid bad om 10 Øre fra hvert skolesøgende Barn til Mad for de danske Børn Syd for Grænsen, gav Hjemmene os mere end det dobbelte, og samtidig blev 236 Bøger indsamlet blandt vore Elever og gennem Studenterforeningen »Hejmdal« uddelt som en Julehilsen fra Duevejens Skole til danske Børn Nord og Syd for Grænsen. Gang efter Gang har Hjemmene ogsaa givet deres Børn Tilladelse til at være Indsamlere paa de snart mange forskellige »Dage«, hvis Midler gaar til syge og trængende, og som meget vanskeligt vilde kunne gennemføres uden Skoleungdommens Bistand – vi siger Tak for det alt sammen.

Skoleaaret 1944—45

Lærerpersonalet. I Aarets Løb har to af Skolens Lærerinder taget Afsked med Pension, nemlig Frk. *L. Nyeboe* fra 30. September 1944 og Fru *C. Koch* fra 31. Marts 1945. Frk. *Nyeboe* virkede ved Frederiksberg Skolevæsen i 35 Aar, deraf de 25 ved Duevejens Skole, mens Fru *Koch* naaede at arbejde i Skolevæsenets Tjeneste i 44 Aar, hvoraf 35 ved Skolen her.

Med Dygtighed og Iver passede begge deres Arbejde blandt Børnene, som holdt af deres Lærerinder, ligesom baade Hjemmene og Skolen satte dem højt for deres retlinede og smukke Færd. Skolen siger dem begge hjertelig Tak for mange Aars trofast Arbejde.

Klasse- og Elevtal. Skolen har i 1944—45 haft ialt 28 Klasser, nemlig 6 Drengeskoler, 4 Pige-skoler og 18 Fællesklasser.

Ved Skoleaarets Begyndelse var der indskrevet 118 Børn til Første-klasserne, og Skolen begyndte Aaret med ialt 768 Elever (393 Dreng og 375 Piger). I Aarets Løb var der, væsentlig paa Grund af Bortflytning, en Afgang paa 13, saa Aaret sluttede med 755 (381 Dreng og 374 Piger). Heraf blev yderligere ved Skoleaarets Slutning 61 udskrevet efter bestaaede Eksamener eller paa Grund af Alder.

Forsømmelser. Skoledagenes Antal: 222.

Beregnet i pCt. af Skoledagenes Antal udgjorde Forsømmelserne ialt 7,9 %, nemlig 6,82 % paa Grund af Sygdom og 1,08 % af andre Grunde, væsentlig midlertidig Bortrejse paa Grund af Tyskernes Forfølgelser.

Meddelelse om Grunden til et Barns Fraværelse bedes altid snarest tilstillet Klasselæreren, om muligt samme Dag. Meddelelsen bør helst være skriftlig, f. Eks. pr. Brevkort — ikke telefonisk til Kontoret.

Af Hensyn til Børnenes Arbejdsvaner, Eksemplet og hele Skolearbejdet henstilles det indtrængende til Hjemmene — saa snart normale Forhold indtræder — kun at bede om Fritagelse for Skolegang, naar det er absolut paakrævet, ligesom Hjemmene saa vidt gørligt bør sørge for, at Fars og Mors Ferie falder sammen med Skoleferien.

Eksamener og Optagelsesprøver. Til Real- og Mellemskoleeksamenen indstilledes henholdsvis 15 og 21 Elever, der alle bestod.

Fra IV x blev 3 Elever optaget i 1. Gymnasieklasse, og fra den eksamensfri Mellemskole optoges 8 Elever paa Kommunens Præliminærkursus.

Til Optagelsesprøven til Eksamenmellemskolen meldte sig 43 Ele-

ver (40 fra 5. Kl., 3 fra I f); Prøven blev bestaaet af 32 (29 fra 5. Kl., 3 fra I f).

Stipendier, Legater, Flidspræmier — Opsparing. I Skoleaarets Løb blev der ialt uddelt 1565 Kr. i Stipendier og Legater til flittige Elever over skolepligtig Alder, hvis Forældre er økonomisk mindre godt stillet. Langt den største Del af ovennævnte Beløb er direkte Bevilinger fra Amt og Kommune.

3 Elever fra de eksamensfri Klasser fik hver 20 Kr. i Flidspræmie, og ved Skoleaarets Afslutning uddeltes forskellige Bogpræmier.

I Aarets Løb solgte Skolen Sparemærker til Børnene for ca. 1800 Kr. Institutionen „Dansk Sparemærke Kasse“ uddelte smukke Bogpræmier til 6 særlig flittige Sparere.

Skolepsykologisk Kontor — Særundervisning. I Aarets Løb har 43 Elever (23 Dreng og 15 Piger) været til Undersøgelse paa Skolepsykologisk Kontor. Aarsagerne til Undersøgelsen har været forskellige, men i de fleste Tilfælde havde Børnene svært ved at følge Undervisningen i et eller flere af Skolens Hovedfag. Skolepsykologisk Kontor er en *raadgivende* Institution, der i nært Samarbejde med Forældrene og Skolen skal medvirke til at skabe de bedst mulige Udviklingsbetingelser for hvert enkelt Barn. Intet Barn bliver undersøgt mod Forældrenes Ønske, dog er det en Regel, at Børn, der foreslaas overført til Hjælpeskolen, *skal* undersøges.

13 af de undersøgte Børn havde saa store Vanskeligheder med Læsning og Stavning, at det blev anbefalet at give dem Ekstrahjælp paa Skolen. Med de fra Skoleaaret 1943—44 overførte Børn har ialt 31 Elever faaet ekstra Læseundervisning i Aarets Løb. Varigheden af denne Ekstrahjælp kan svinge fra 1 til 3 Aar, som Regel strækker den sig over $1\frac{1}{2}$ til 2 Aar.

For 2 Børns Vedkommende viste det sig senere at være utilstrækkeligt med denne Hjælp, hvorfor det blev anbefalet at overflytte dem til en af Skolevæsenets Læseklasser. I en Læseklasse er der højst 16 Elever, som faar en særlig tilrettelagt individuel Undervisning med flere Dansktimer end i en almindelig Klasse. Saa snart Eleverne har naaet et passende Standpunkt, flyttes de atter tilbage til de almindelige Klasser.

Af de øvrige undersøgte blev det anbefalet at overføre 1 til Hjælpeskolen og at udskrive 1 fra 1. Klasse til Hjemmet, mens 1 blev henvist til videre Undersøgelse paa Frederiksberg Hospitals psykiatriske Afdeling, med hvis Læger Skolepsykologisk Kontor har nært Samarbejde. Det er værd at lægge Mærke til, at kun een af de 43 blev

anbefalet til Hjælpeskolen. Mange Forældre er tilbøjelige til at tro, at Hovedparten af de undersøgte Børn overføres til Hjælpeskolen, hvilket altsaa er helt forkert.

Det kan ligeledes fremhæves, at 23 af de undersøgte var fra 1. Klasse. Man er nemlig mere og mere blevet klar over, at jo før man faar fundet ud af, hvilke Vanskeligheder hvert enkelt Barn har, jo større Mulighed er der for at overvinde dem — det er altid bedre at forebygge end at helbrede. Det er ogsaa i Forstaaelse heraf, at en Del Børn bliver undersøgt, *inden* de i det hele taget begynder at gaa i Skole. Af de nu pr. 1. April 1945 indskrevne Børn til 1. Klasse blev — efter Aftale med Forældrene — 8 undersøgt, da de kun lige vilde naa at fylde 6 Aar, inden de kom i Skole. For 5 af disse blev Skolegang tilraadet, for den enes Vedkommende dog paa Prøve, mens det blev henstillet at lade 3 vente et Aar.

Et Par Gange aarlig bliver der forhandlet mellem Skolen og Skolepsykologisk Kontor om samtlige undersøgte Børn, hvorved Spørgsmaal som Ekstrahjælp, Oversidning, Undervisningsmetoder m. m. bliver drøftet.

— Af anden Særundervisning kan nævnes, at 1 svagthørende Elev er blevet overført til Københavns Kommunes Tunghøreskole, 3 Elever har faaet Kursus paa Statens Institut for Talelidende, og 14 Elever med Holdningsfejl har deltaget i særlige Timer i Holdningssgymnastik.

Undervisning uden for Skolen. Trods de vanskelige Forhold har adskillige Klasser foretaget Udflugter og Ekskursioner.

2 Klasser (III f Aa og III f Bb) har hver haft et 8 Dages Lejrskoleophold paa Feriekolonien „Højstrup“ pr. Rødvig, 1 Klasse (IV x) har været paa en 4 Dages Tur til Jægerspris, og 6 Klasser har overnattet i Kommunelærerforeningens Lejrhus „Hyttten“ paa Hejrebakken ved Sønderø.

Endvidere har der været foretaget Ture til Geel Skov, Frilandsmuseet i Lyngby, Dyrehaven, Akvariet i Charlottenlund og Utterslev Mose, Klassebesøg har været aflagt paa Zoologisk Museum og Nationalmuseet, paa Mælkeriet „Enigheden“ og Allers Etablissement samt i Mariendalskirken, og endelig har 6 Klasser faaet korte Kursus paa Kommunebiblioteket.

5. September aflagde hele Skolen Besøg i Zoologisk Have.

Fritidsbeskæftigelse. Skolens Læsestue, der er aaben for Eleverne om Eftermiddagen 9 Maaneder af Aaret, har haft 3409 Besøg, og fra Skolebiblioteket udlaantes 7658 skønlitterære og faglige Bøger.

Iøvrigt fordelte Vinterens Fritidsvirksomhed sig saaledes:

Drenggymnastik	2	Hold med gennemsnitlig 23 Deltagere
Pigegygnastik	2	- - - 15 -
Træsløjd	3	- - - 18 -
Smaasløjd	1	- - - 25 -
Haandarbejde	2	- - - 15 -
Bogbinding	2	- - - 10 -
Korsang	1	- - - 26 -

Skolens Elevorkester, der har 11 Medlemmer, har haft Sæmmenspil to Gange om Ugen.

I Sommerhalvaaret dyrkedes Boldspil, og 80 Elever havde hver sin lille Skolehave.

Dansk Skolescene. 206 Elever fra begge Mellemskoleafdelinger og 5. Klasserne har været Medlemmer af Skolescenens yngste Hold og i Det ny Teater set Hostrup: „En Spurv i Tranedans“, Holberg: „Erasmus Montanus“ og Victor Hugo: „De elendige“.

Alle Realklassens Elever var Medlemmer af ældste Hold og overværede forskellige Forestillinger i Det kongelige Teater.

Skolelægen undersøger alle nyindskrevne Elever, og særlig svagelige Børn bliver derefter kontrolleret med regelmæssige Mellemlum — i det forløbne Aar drejede det sig om ca. 50.

Børn, der ikke er difterivaccinerede ved Indmeldelsen, vaccineres af Skolelægen; 1944—45 drejede det sig kun om 3 Børn.

Alle nyindskrevne Børn bliver tillige tuberkulinprøvede og derefter kontrolleret hvert Aar. Indtil denne Kontrol er gennemført for alle Klassers Vedkommende, faar Eleverne i Afgangsklasserne Tilbud om Tuberkulinprøve inden Udskrivningen af Skolen, et Tilbud, som næsten alle Hjem modtager. De tuberkulinpositive bliver derefter gennemlyst og eventuelt henvist til fortsat Kontrol, mens de tuberkulin-negative faar Tilbud om Calmettevaccination, hvad langt den største Del tager imod. Ogsaa Skolens Personale, Lærere saavel som Skolebetjent og Rengøringsassistenter, bliver regelmæssigt tuberkulinprøvet og har ogsaa modtaget Tilbud om Difterivaccination.

7 Dreng og 10 Piger blev af Skolelægen udtaget til et 2½ Maaneders Ophold paa Frederiksberg Kommunes Kystsatorium ved Høve, mens 14 Dreng og 11 Piger fik tildelt et 6 Ugers Ophold i Kommunelærforeningens Svagbørnskolonier.

Kort før Skoleaarets Afslutning blev alle Piger, der skulde udskrive, indbudt af den kvindelige Skolelæge til Foredrag og Samtale om Kvindehygiejne og det seksuelle Spørgsmaal, og Skolens Inspektør

tog en lignende Time med alle de store Drengene. Samtlige Hjem lod deres Børn deltage i denne Undervisning.

Skolesygeplejersken tager sig af alle mindre Skader, foretager Eftersyn for Utoøj og hjælper Skolelægen ved alle Undersøgelser.

Skoletandpleje. Skolen har sin egen Tandklinik. 575 Børn, d. v. s. 74,9 % af Skolens Elever, har været til Behandling her to Gange i Løbet af Aaret.

Af de til Førsteklasserne pr. 1. April 1944 indskrevne 118 Børn blev 108 tilmeldt Skoletandlægen. Af disse havde kun 14 helt sunde Tænder.

Badning og Svømning. Paa Grund af Brændselsvanskeligheder er Badningen for Grundskoleklasserne henlagt til Svømmehallen, hvor alle Elever fra 2. til 4. Klasse har faaet Renselsesbad hver 14. Dag. *Af Hensyn til Kammeraterne og Klassens Enhed henstilles det til Hjemmene kun at bede Børnene fritaget for Bad, naar Helbredshensyn gør det absolut nødvendigt.*

Alle Elever fra 5. Klasse og derover har hver Uge faaet Renselsesbad og Svømmeundervisning i Svømmehallen, de sidste Par Maaneder dog kun Renselsesbad som Følge af Brændselsknapheden, hvorfor et mindre Antal Børn end sædvanlig har taget Svømmeprøver. De forskellige Prøver blev bestaaet af følgende Antal Elever:

Den danske Skoles Svømmeprøve	19	Dreng	og	16	Piger
Den danske Skoles Frisvømmerprøve	7	—	-	8	—
Den danske Skoles Livredningsprøve	6	—	-	3	—

Skolebespisning. Ved Skoleaarets Begyndelse deltog 32 Elever, ved Slutningen 34.

Hvert Barn faar en Frokostpakke med 4 eller 6 Stykker groft Rugbrød med vitaminrigt Paalæg samt $\frac{1}{4}$ Liter Sødmælk og, naar Forholdene muliggør det, tillige et Æble. Børnene spiser i Klasseværelserne sammen med deres Kammerater.

Mælkesalg. Børnene kan til deres Frokost købe Mælk paa Skolen, 1 Flaske med $\frac{1}{4}$ Liter Sødmælk koster 13 Øre. I Aarets Løb er ialt solgt 55783 Flasker Mælk, d. v. s. gennemsnitlig 257 Flasker pr. Skoledag.

Ferierejser og Feriebeskæftigelse. I Sommeren 1944 var 52 Dreng og 45 Piger paa et 3 Ugers Ophold i Kommunalærerforeningens Feriekolonier, mens 25 Børn fik anvist nye Feriepladser hos gæstfri Landbofamilier, og 30 Børn var ude i Feriepladser, de havde faaet tidligere Aar. Desuden fik 143 Børn fri Rejse til privat Ferieophold.

For de Børn, der ikke kom paa Landet, blev der af Skolevæsenet arrangeret Boldspil, Idræt, Svømning og gratis Heldagsture til smukke Steder i Omegnen, ligesom „Hyttene“ holdt aabent Hus i Ferien.

Forældreraad. Skolens Forældreraad har følgende Medlemmer:

1. Arkitekt *M. K. Michaelsen*, Drosselvej 27 (Formand).
2. Fru *Ebba Erichsen*, Fuglebakkevej 28.
3. Lagerarbejder *E. Hjabellund*, N. Fasanvej 139.

Stedfortrædere er:

1. Fru *Magda Pedersen*, Ane Katrinesvej 34.
2. Ingeniør, cand. polyt. *K. M. Maarbjerg*, Duevej 105.
3. Fru *C. Litske-Petersen*, Borups Allé 133.

I Forældreraadets Møder deltager ifølge Loven Skolens Inspektør og Lærerraadets Formand samt ifølge Indbydelse af Raadet yderligere 2 Repræsentanter for Lærerne.

Møder og festlige Sammenkomster. I September afholdtes det sædvanlige Møde for Forældre, der har Børn i Skolens 5. Klasser. Skolens Inspektør talte om „Optagelsesprøven til Mellemkolen og de to Mellemkoleafdelinger“, hvorefter der var Lejlighed for Forældrene til at tale med Lærerne om de enkelte Elever.

15. September deltog 325 af Skolens Elever i den frederiksbergske Skoleidrætsdag.

I Oktober havde Skolen Besøg af den norskfødte Talepædagog Fru *Gudrun Illum*, der — iført Hardangerdragt — gennem Fortælling, Film og Sang gav Børnene et levende Indtryk af Norge. Alle Skolens Elever, delt i to Hold, var med til denne Norges Dag.

7. November, Højskolens 100 Aars Dag, samledes alle de større Klasser i Gymnastiksalen. Der blev sunget Højskolesange, og Overlærer *B. Møller Andersen* fortalte om Højskolen og Livet der. I Skolens Læsestue var der samtidig arrangeret Udstilling af Billeder og Bøger vedrørende Højskolen.

Senere i November gav Skolens Kor og Orkester under Ledelse af Lærer *Egon Raaberg* en meget vellykket Koncert for Børnene fra 4. Kl. og opefter — ogsaa mange Forældre var til Stede. Særlig Lykke gjorde Oluf Rings Korværk „Kirsten Pil“ med et Par af Eleverne som Solister. Koncerten sluttede med Fællessang.

I December var der Filmsfremvisning for Eleverne fra 1. til 3. Klasse. Der forevistes smukke, farvelagte Naturfilms fra Nordsjælland og Bornholm samt en Underholdningsfilm.

Ved Juleafslutningen fremførtes Skolens Julekantate, Pastor *Bøgh* fra Mariendalskirken holdt Juletale for de store Børn, og Skolens Inspektør for de smaa.

Efter Nytaar havde Skolen Besøg af en af Foreningen „Norden“s Rejselektorer, den svenskfødte Fru *Albinus*, der læste svenske Dig-

terværker for Elever fra de højere Klasser i begge Mellemskoleafdelinger.

I Januar var der Oplæsning for de ældste Klasser af Skuespillerinde Fru *Louise Jørgensen*, der mesterligt og gribende gengav udvalgte Stykker af Leonora Kristinas Jammersminde.

Sidst i samme Maaned var der litterær Underholdning for de større Elever med Forældre. Skuespiller ved Det kongelige Teater *Albert Luther* tolkede Blicher, Aakjær og Johs. V. Jensen gennem Oplæsning, Fortælling og Sang til eget Luth-Akkompagnement.

I Februar holdt Magister *Poul Bahsen* fra Psykoteknisk Institut Foredrag med Lysbilleder for de større Elever. Emnet var: Ungdommens Valg af Livsstilling.

Søndag den 25. Februar deltog Skolens Kor i det af Skolevæsenet arrangerede Sangstævne i Sønderjyllandskolens Hal.

Aarsafslutningen for de udgaaende Elever med Forældre fejredes paa sædvanlig festlig Vis med Kantate, Uddeling af Flidspræmier, Tale og Sang.



Meddelelser om indeværende Skoleaar

(1945-46)

Det nye Skoleaar er begyndt med 785 Elever (413 Drengene og 372 Piger) fordelt i følgende 29 Klasser:

Klasse	Lokale	Klasselærer
Real	30	<i>Kaj Johansen</i>
IV x Aa	28	<i>K. H. Jacobsen</i>
III x Aa	26	<i>Jørg. Pedersen</i>
II x Aa	24	<i>B. Møller Andersen</i> (Viceskoleinspektør)
I x Aa	17	<i>K. Jespersen</i> (Fru)
III f Aa	27	<i>M. Freiesleben</i> (Fru)
III f Bb	23	<i>R. Schønecker</i> (Fru)
II f Aa	23	<i>K. Bjerresø</i>
I f Aa	27	<i>P. Ramløv Mortensen</i>
5 A	25	<i>Jacob Olsen</i>
5 Bb	22	<i>J. Linderberg</i> (Frk.)
5 Cc	29	<i>L. Jephcott</i> (Frk.)
5 Dd	18	<i>A. M. Nøjgaard</i> (Fru)
4 A	15	<i>K. Nørrekjær</i>
4 Bb	13	<i>A. Hessellund</i> (Fru)
4 Cc	21	<i>I. Jacobsson</i>
4 a	20	<i>B. Lindvad</i> (Fru)
3 A	8	<i>Kaj Johansen</i>
3 Bb	7	<i>K. Rørbech</i> (Frk.)
3 Cc	19	<i>M. Jørgensen</i> (Frk.)
3 a	11	<i>J. Larsen</i> (Frk.)
2 A	10	<i>A. Johnsen</i>
2 B	16	<i>G. Velsing-Rasmussen</i>
2 Cc	12	<i>V. Friis</i> (Frk.)
2 a	14	<i>I. Børresen</i> (Fru)
1 A	10	<i>J. K. Groth</i>
1 Bb	12	<i>E. Savard Nielsen</i> (Fru)
1 Cc	16	<i>B. Lindvad</i> (Fru)
1 a	14	<i>M. E. Barfod</i> (Frk.)

Romertal betegner Mellemskoleklasser, x Eksamensmellemskole, f eksamensfri Mellemskole. Almindelige Tal betegner Grundskoleklasser. Drengklasser betegnes ved store Bogstaver, Pigeklasser ved smaa, Fællesklasser har baade et stort og et lille Bogstav.

Foruden de nævnte Klasselærere virker følgende Lærere ved Skolen:

O. Fuglsang

M. Leth Petersen (Frk.), Viceskoleinspektør

B. Smidt Petersen (Fru)

E. Raaberg

R. C. Rasmussen, Viceskoleinspektør

Kr. Sidelmann

E. Vordskov (Frk.)

Indskrivning til de ny Førsteklasser pr. 1. April 1946 kan foretages, saa snart Skolen atter er rykket ind i sin egen Bygning, og bør ske inden 1. December. Børn, der fylder 7 Aar inden 1. April 1946, er undervisningspligtige fra denne Dato.

Forældredage afholdes 10. Maj, 10. September, 10. November og 10. Januar, saafremt disse Dage er Skoledage — endvidere en Dag sidst i Marts (mundtlig Aarsprøve) efter Skolevæsenets Bestemmelse. Paa disse Dage er alle Forældre og Værger velkomne til at overvære Undervisningen, ligesom de ogsaa meget gerne maa deltage i den fælles Morgensang hver Lørdag.

Konfirmationsforberedelse. Det henstilles, at Eksamensmellemskolens Elever saa vidt muligt gaar til Konfirmationsforberedelse i Vinterhalvaaret i III x, for at Klassen kan holdes samlet i Sommerhalvaaret.

Fundne Sager udleveres af Skolebetjenten hver Dag i Frikvarteret Kl. 9. Børnenes Klædningsstykker, Skotetaske og Bøger bør mærkes tydeligt med Navn og Klasse, og alle Bøger forsynes med Bind. Det fraaades at lade Børnene medbringe Smykker, Ure, Fyldepenne o. l. Værdigenstande.

Cykler maa kun medbringes af mere fjerntboende Elever og efter særlig Tilladelse. De skal altid anbringes paa den anviste Plads og være laasede. Skolen har intet Ansvar for Cykler eller Cykledele.

Ophold i Klasselokalerne i Frikvarterene maa ikke finde Sted, dels af Hensyn til Skolens Orden og dels for at forebygge Tyverier. Det henstilles derfor til Hjemmene, at Børnene efter en Sygdomsperiode ikke kommer i Skole, før de kan følge Trop med Kammeraterne.

Skolen paa Duevej i Maj 1945.

Johannes Vejlbj.