



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H.

N

Ø

R

R

E

I

NR. 10 - 1975 - 67. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Nu er det længe siden, men — — ! ?

*Hvad har jeg villet, naar jeg sang?
Kun tilfredsstille Hjertets Trang,
Og give Luft i Toner milde,
Hvad lønligt fyldte dette Bryst:
Saa hæver Fuglen og sin Røst,
Og slaar i Luft sin Morgen-Trille!*

*Hvad har jeg villet, naar jeg sang —
Til Davids-Harpens fromme Klang
Lovsyngte Ham, som ser min Kummer,
Og rækker mig i Jesu Navn
Den Trøst, som stiller Sjælens Savn,
Fordi den Naadens Fylde rummer.*

*Hvad har jeg villet, naar jeg sang —
O var det muligt, blot engang
Igennem Psalme-Toner tale
Til en beslægtet Sjæl, hvis Nød
Fandt Lindring i den Frelzers Død,
Som ærlig Tro vil sødt husvale!*

*Det har jeg villet, naar jeg sang,
Naar Aanden sig mod Himlen svang
Med Toner for sin Fryd, sin Smerte;
Thi vidne tør jeg for min Gud,
At de er alle strømmet ud
Fra et bevæget, ydmygt Hjerte.*

— — —

Ovenstående sang findes i bogen: Salmedig-
teren Herman Andreas Timm udgivet på
Unitas forlag og skrevet af Anna W. Ras-
mussen.

Når dette læses, er det vitterligt længe siden, vi landet over fik høsten i hus. Længe siden, vi syntes, det var naturligt at synge Aakjærs dejlige høstsang. Og dog. Det lille ord »men« står som indledning til næste tanke: »— — men end det gemmes i mit sind«. Aakjær gemte takken i sindet. Takken for gaverne »i vor lade, på vor lo«, som Grundtvig udtrykker det.

Og det er sammenhængen mellem høst, gaver og tak, som har givet mig anledning til følgende tanker.

Verden over fejres høst- og takkefest. Det har man gjort længe før kristendommen. Altså er høstfesten ikke oprindeligt en kristen fest. Men meget ofte en religiøs fest, som mennesker afholdt — og stadig afholder — i nøje forbindelse med faste ceremonier med religiøst indhold.

Hvorfor? For at takke for gaverne, som høsten var og stadig er et reelt udtryk for.

Der er næppe tvivl om, at man tidligere har haft lettere ved at få takketonen frem. Man levede mere i kontakt med naturen, følte sig mere afhængig af den. Havde nok ikke så svært ved at se, at man ikke var sig selv nok. — Og denne afmægtighed indadtil gjorde afhængig udadtil — derfor takken for høsten, rettet mod et »Noget«, som lå uden for en selv.

Er dette kun en påstand? Måske. Men tanken ligger nær. Derimod er det ikke blot en påstand — ud fra et kristent synspunkt — at fastslå, at også vi nutidsmennesker har grund til at holde høst- og takkefest. Og takken skal for vort vedkommende ikke rettes til et ubestemmeligt »Noget«, men til Ham, vi som kristne alene kan sætte vor fortrøstning til.

Sammenhængen: høst, gaver, tak. — Ja, lad os lytte til og drage lære af fortiden. Eksemplerne er mange — her blot et par.

Jeppe Aakjærs høstsang, hvorfra overskriften stammer, holder vist alle af. Vi får gennem den anskuelighedsundervisning i enfoldig tak for høstens gave. Dagen og høsten slutter i Jesu navn. Der er sammenhæng mellem høst, gaver og tak. Grundtvigs skønne høstsalm: »Nu falmer skoven –« – hvor ofte har vi ikke sunget den og følt klangen af ægte takketone. Også her sammenhæng mellem høst, gave og tak.

For yderligere at anskueliggøre dette skal salmens baggrund og tilblivelse kort omtales.

Salmen er skrevet 1844. Grundtvig var psykisk svækket dette forår. Nu blev det sensommer, og Grundtvigs ven, pastor Rørdam, Mern, stod over for at skulle holde høstfest. Han ønskede en speciel salme og bad Grundtvig skrive den. Denne indvilgede deri, og det blev til salmen: »Gud, du fra dine de herlige højeloftssale.« Salmen faldt ikke i Rørdams smag, og Grundtvig selv var heller ikke tilfreds.

Her skal nævnes i hvert fald to forhold, som har spillet en rolle. For det første var Grundtvig endnu ikke rask, da han skrev salmen, og for det andet blev den skrevet på et tidspunkt, hvor regnen strømmede ned dag efter dag, og endnu stod høsten på markerne med fare for at blive ødelagt. Rørdam anmodede Grundtvig om at forsøge med en ny salme. Han var nu blevet rask, og vejret havde totalt ændret sig, så høsten alligevel kom vel i hus. – Det ene med det andet gjorde, at Grundtvig nu fik takketonen frem, og resultatet blev: »Nu falmer skoven trindt om land.«

Igen et bevis på sammenhæng mellem høst, gaver og tak.

Til sidst et eksempel fra Ny Testamente. Jesus forstod at drage nytte af de nære ting, som datidens mennesker kendte. I sine lignelser brugte han ofte høsten som billede. Her vil jeg blot minde om Markus 4,26–29: »Med Guds rige er det således, som –«. Tilhørerne forstod denne billedtale. Og de oplevede år efter år underet: Sæden spirede,

voksende og bar frugt.

Her får høstbilledet så et dybere perspektiv. Det var Gudsriget, Jesus ville sige noget om, derfor det: »Med Guds rige er det således, som –« osv. Her tales ikke om gaver, men *Gaven*. Jo, der er sammenhæng mellem høst, *Gaven*, tak.

Lad mig da afslutte disse høsttanker med begyndelseslinien: »Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind –«. – Gid, den må gemmes i vort sind – takken – – for høsten, gaverne, *Gaven*.

O. G.

Repræsentantmødet

er skolens øverste myndighed. Det har til opgave:

- at godkende det reviderede regnskab
- at godkende årsberetningen
- at godkende budgettet
- at vælge bestyrelsen og suppleanter
- at være bindeled mellem gamle elever og skolen og medvirke til at skaffe nye elever til skolen.

Derfor er det så afgørende, at der er stort fremmøde, fordi jo flere der er, jo flere til at medarbejde.

Vi glædede os over at omkring 75 var mødt op for at være med. Først så man nybyggeriet, så var der kaffe, og efter den samledes vi alle – dvs. også nuværende elever – i hallen, hvor skolens gamle lærer og bestyrelsesmedlem gennem mange mange år, overlærer A. C. Nielsen holdt en tale, der siden gærer i ens sind. Emnet var: »Hvis I tier, da skal stenene tale.«

Den nye foredragssal var rammen om selve repræsentantmødet. Formanden bød velkommen. Forstander Kristensen fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt. Formanden takkede forstander Kristensen for vel udført arbejde.

Ths. M. redegjorde for skoleåret og kunne foreslå som lærerrådets vedtagelse, at man

i det kommende skoleår – under den nye skolelov – ville tilbyde såvel den boglige som den praktiske linie i 8.-9. og 10. klassetrin. Der blev en del samtale om spørgsmålet; det mandede ud i en opbakning bag lærerrådet.

Bestyrelsens formand, provst E. Mejdahl, Struer, ønskede efter 17 års medlemsskab af bestyrelsen at trække sig tilbage. I stedet blev valgt pastor Storebjerg, Vinderup, og Anders Simonsen, Thorning, som suppleant. Øvrige valg var genvalg. Skolens nye fundats blev igen godkendt af såvel bestyrelse som repræsentantskabet og bliver igen sendt til ministeriet. Ved middagen takkede bestyrelsen og Ths. M. den afgangende formand for trofast og iderigt lederskab, forenet med et klart blik for skolens ve og vel.

Ved aftenfesten underholdt 9. kl. B under ledelse af fru Møller.

En begivenhedsrig dag – en betydningsfuld dag var til ende.



Bøger fra Lohses forlag

Ja til livet. Af Anfin J. Skaaheim.

En engagerende og udfordrende bog – står der på dens bagside – og det er rigtigt.

I en tid, hvor bøger med kristent livssyn bliver gjort til den rene elendighed, kan man lægge ovennævnte bog frem som et eksempel på, at Lohses forlag tør bringe en bog, der er både velskrevet og oplysende, men sikkert får betegnelsen: Kristelig påvirket.

Det har glædet mig, at forlaget tør udgive en seksualetik for unge, som også kan læses af ældre. Læs den – brug den – henvis især til den.

Ths. M.

En vandring med Gud. Af Ulf Grinstedt.

Jeg greb bogen med glæde, fordi jeg netop i kristendomstimerne gennemgår de mægtige fortællinger om Abraham. Jeg blev lidt skuffet. Der skulle vistnok have stået: prædikener om Abraham. Kort sagt, det er ikke Abrahams historie. Han er udgangspunktet, og det stod der jo også, da jeg så rigtigt efter. Der stod: Bibelstudier over Abraham.

Guds folk Israel. Af Seth Erlandsen.

Denne bog har det klare historiske rids, som gør en sådan bog værdifuld for mig. Den giver netop det indlevelselsbillede, der er nødvendigt for at forstå og opleve. Jeg anser den for en værdifuld grundbog for foreningsfolk og lærere, der underviser i kristendom.

Ths. M.

Salmedigteren H. A. Timm.

Af Anna William Rasmussen.

Ikke mange kender denne salmedigter, der var præst i St. Magleby på Amager. Langt flere kender hans salmer fra Den danske Salmebog, bl. a. »Kender du den livsens kilde« – »Bliv hos mig, kære Herre Krist« og »Under dine vingers skygge«.

Denne bog giver ikke alene et indblik i en præsts og salmedigters verden i 1800-tallet, den giver også et tidsbillede og et indblik i det åndelige liv. Anders Mallings, der er en af vore store kendere af vore salmer og deres forfattere, anbefaler meget denne bog.

En bog til alle, der arbejder med vore salmer – og en gavebog til alle, der holder af vor salmebog og kender den som den bedste af alle andagtsbøger.

Anna William Rasmussens bog lukker op for nye sider af nogle af de kendte og brugte salmer. Derfor fortjener den stor udbredelse!

Vi tænker over troen. Af Axel Hjeresen.

Axel Hjeresen er kendt for at skrive på en levende og engagerende måde. Dette gælder

Et øjeblik opmærksomhed

beder vi om.

Det er oktober. Opgørets time er inde. Når dette læses, har du måske allerede fået et brev med venlig hilsen og medfølgende giroblanket. Hvis ikke, da kunne det tyde på, at du har husket at få bladet betalt.

Her er et par tal til oplysning: Pr. 1. okt. er indgået ca. 30.000 kr. Før året er omme, skulle dette tal gerne øges med 25 %. Efter stikprøve i kartoteket har endnu ca. 35 % ikke betalt i år.

Det er jo lyse udsigter. I, som nu får en lille hilsen, skulle altså let kunne dække det manglende beløb. *Tak*, om I vil gøre det *straks*.

Med håb om travlhed de kommende dage og tak for de mange og gode bidrag, vi allerede har fået.

Venlig hilsen

Poul Jeppesen – Otto Grønbæk

i høj grad »Vi tænker over troen«. Intet pakkes ind, men med tilknytningspunkter i let forståelige situationer formuleres klart, hvad kristentro er.

Bogen er i sit stofvalg en dogmatik, men ligner på ingen måde de kendte. »Dogmer er et tilbud om sammenhæng«, siger forfatteren. Dette synspunkt går gennem bogen som en rød tråd og som i sin sidst udkomne bog »Ungdomsmoral« lægger Axel Hjeresen op til et personligt engagement og en personlig stillingtagen.

At bogen er skrevet netop til den unge generation fremgår tydeligt.

Axel Hjeresen har tidligere udgivet på Unitas »Ungdomsmoral«, 125 s. kr. 23,00.

Bibelsk kristendom i vor situation.

Af Svend Aage Nielsen.

Ud fra spørgsmålet »Skal vi leve nytestamentlig kristendom?« behandler provst Sv. Aa. Nielsen en række aktuelle spørgsmål i tiden, debatten om Jesuskikkelsen i relation til samfundsengagement, det tidsbestemte og traditionelle, prædiken og debat, kristendom og politik, livsmønstret i dag og en lang række vedkommende spørgsmål. I vurderingen af alle disse områder fastholdes vi i og føres stadig tilbage til det helt centrale i Ny Testaments forkyndelse. Mange vil være uenige med Sv. Aa. Nielsen, men her gives en solid vejledning i bibelsk kristentro.

Indeholder fem afsnit og er velegnet til samtale- og studiekredse, der burde gennemgå denne i den kommende vinter.

Sv. Aage Nielsen har tidligere udgivet på Unitas »Han er i verden« – en prædikensamling – 1973, 147 sider, kr. 36,50.

GLIMT fra dagligdagen

Skønne september – mange gode minder står stærkt i ens bevidsthed og tegner billedet af en god tid, en indholdsrig måned.

Skolelivet går i vante baner. Der er timer i massevis. Ved I, der læser dette, at vi her på skolen har 10 undervisningstimer og hertil 1,5 timers lektielæsningstid pr. dag. Det kan give 54 alm. undervisningstimer pr. uge. Herfra trækkes så for den enkelte elev 8–10 fritimer.

Timetallet i de forskellige fag har vi bibeholdt. Vi har stadig holdt fast ved 2 bibeltimer og præstens time som religionstimer, og hertil har højskolen også bibelhistorie. Vi har udvidet dansktimerne til 6 pr. uge og ligeså i orientering.

En undervisningstime er nu 45 min. En mægtig forringelse af skolelivet. 5 dansktimer pr. uge mistede 5 min. hver, dvs. 25 min. pr. uge. Derfor brugte vi een ekstra. Det vil i realiteten sige, at vi kun forlængede danskundervisningen med 20 min.

Høstfesten for Lemvigegnens KFUM og K samlede ca. 450 mennesker i vor hal. En god og nærgående tale står stærkt. Et musikkor fra Thisted underholdt på en fin måde.

DMS kvindestævnet samlede 250 damer. Også her blev det en dag med mange oplevelser. Vi glæder os over at en tradition lever videre.

Repræsentantmødet – ja, en fornøjelse at være værtsfolk. En interesseret flok møder op og er med til at præge dagen.

Bibelkursus blev en skuffelse. Aldrig i de 13–14 år, vi har været i N. N., har der været så få deltagere. Hvorfor? Alligevel løb stævnet fint rundt for arrangøren. Der er meget om snakken, at IM forstår kunsten »at ofre« – dvs. give.

Halmøderne sidst i oktober bringes i erindring. Velkommen alle, der kan afse tid til at være med.

Praktikanter – eller lærerstuderende – har nu været på besøg i den dertil fastsatte tid. Det er en oplevelsestid for os alle, men alligevel godt, at vi ikke altid har disse.

Erhvervspraktikanter er sjældne på en skole, men vi havde en pige fra Thisted skoles 9. kl. Hun faldt så godt ind i billedet, at vi faktisk følte hende som vor egen elev. Måske en god måde at gøre opmærksom på vor skoleform.

Efterskolen har ledige pladser i 10. kl. til skoleåret 1976–77 og et par i 9. kl. Senere vil der blive gjort rede for skoleforløbet under

den nye lov, når nærmere enkeltheder foreligger.

Højskolen pr. jan. 76 har stadig mange ledige pladser, men vi håber stadig på »ryk- ket«, som skal blive resultatet af de mange henvendelser, der til dato har været.

Ths. M.

Træffetid

*Når nattesønnen flygter fra dit øje,
og du er ængstelig, forpint og mat,
da glem ej, at din Fader i det høje
har træffetid ved både dag og nat.*

Anton Berntsen.

✧ Højskolepost

Vore møder

- 3. nov. Vildsund Strand.
- 5. nov. Lomborg/Rom. O. G.
- 18. nov. Bøvling. Ths. M.
- 20. nov. Vinderup menighedshus.

Vandremapper

Det er os en glæde at modtage elevmapper her på skolen. Vi er lidt for træge til at skrive i dem, men endnu er ingen gået helt i stå her på stedet.

Limfjordsminder 1952–53

Alle fra årgang 1952–53, som er interesseret i at være med til at starte en ny vandremappe, bedes henvende sig til

Kristian Lund

»Toftegården«, Stubmøllevej 5
Klim, 9690 Fjerritslev

Elevmøderne

i Vildsund den 3. november og i Vinderup den 20. november bringes i erindring. Velkommen til disse stævner.



Billeder af de jubilæumshold, der blev taget ved grotten kan fås ved indsendelse af navn og adresse plus 2 kr.



HØJSKOLEKURSUS

begynder 5. januar 1976

Foruden almene højskolefag er der tilbud om valgfrie fag.
HF-forberedelse - sygeplejeforkursus - forsorg - barnepleje - håndarbejde - maskinskrivning - udv. regnskabsføring m. m.
Foreningslederkursus og idrætskursus med boldspil, gymnastik og svømning.

Program sendes gerne

EFTERSKOLEN

tilbyder 10 mdr.s kursus for 8., 9. og 10. kl. med statskontrollerede prøver. TF og uTF. Alt efter den nye skolelovs muligheder.

Tilmeldelser til skoleåret 1976/77 modtages, så længe der er plads.

VILDSUND

Mødet er fastsat til mandag den 3. november. Vi kommer fra skolen.
Hvor mange kommer I?

VINDERUPSTÆVNET

er fastsat til torsdag den 20. november kl. 19.30. Hjertelig velkommen til enhver, der interesserer sig for skolen her i Nr. Nissum.

* Adresseforandringer

- 1971 Henni Beltofte Jensen, Holtevej 141,
Serritslev, 9700 Brønderslev.
70-72 Frede Jørgensen, „Eldorado“, Bøvling,
7650 Bøvlingbjerg.
1967 Magda Jensen, Kabbelejevej 1 A,
Mejdal, 7500 Holstebro.
65-66 Bent Pedersen, Nr. Bjerggårds Mark,
9690 Fjerritslev.
63-64 Erik Møller Laugesen, Ramsskovvej 14,
7550 Sørvad.
1962 Henny Slot, Kloster, 6950 Ringkøbing.
1957 Ruth Lærke, Flodgårdvej 15,
7500 Holstebro.

- 56-57 Gunner Langborg Hansen, Bystævne-
vej 7, Åhøjrup, 5464 Brænderup.
52-53 Henning Jensen, Hingebjergvej 7,
7500 Holstebro.
41-42 Kristian Mogensen, Skjernvej 181,
7500 Holstebro.
1932 Emma Jersild, Strandparken 117,
5800 Nyborg.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venne-
forening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOUTRYKKERI STRUER 27741

0100 KH Ø
LERSBARK ALLE 101
STIENS PED STUDIENSAMLING
50 HR J KRISTENSEN