



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

NR. 6-7 - 1975 - 67. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Min morgenbøn

Du gav mig dagen, Herre Gud,
tak at du lod den komme,
lad mig den bruge på dit bud,
jag står med hænder tomme.

Tak, at jeg søvn og hvile fik
i nattens mørke time,
så jeg til dagens gerning gik
ved vækkeurets kime.

Nu arbejdsdagen ligger for
med ubekendte byrde,
men uden frygt til den jeg går,
for Herren er min hyrde.

Bevar mig, Gud, fra, som i går
at sløse bort dine gaver,
lær mig dem bruge år for år,
sådan som dig behager.

Den største gave, som fra dig
jeg fik, det er jo givet
de kære børn, som du har mig
betroet her i livet.

Hjælp mig at lede dem på vej
igennem daglige bønner,
hjælp mig at lære dem om dig
som dine dyrtkøbte sønner.

Hjælp mig og i min ægtestand
at leve dig til ære,
lær mig, hvordan jeg bedre kan
til gavn og glæde være.

Og hvis humøret svigter mig,
når små bekymringer kommer,
send blot et barnesmil til mig,
det lover sol og sommer.

Hvad dagen bringer, véd jeg ej,
men trygt jeg tager imod den,
hjælp mig at leve den med dig
og glæde andre med den.

Guds nåde er hver morgen ny
for den, som vil den finde,
lær mig at tage uden kny
og selv min lykke vinde.

G. J.

(Udklip fra »Idé-politik«)

Elevbladet

Kære venner

Med hensyn til det, Grønbæk sagde ved elevfesten i omtalen af elevforeningen, om kontingentet, så vil jeg meget gerne, om vi kunne hæve prisen i stedet for at lade bladet udkomme færre gange om året. Jeg er bange for, at forbindelsen bliver svagere, hvis vi kun hører fra skolen hver anden måned. Så vil det knibe med at følge med i det, der foregår på skolen. Bare ved at læse det, der står under GLIMT fra skolen, er det ligesom man selv er med i det »deroppe på bakken«.

Jeg har talt med mine kammerater om sagen, og vi er alle enige om det samme, og alle siger: Vi er glade for bladet og dets indhold, og vi glæder os hver gang det skal komme – den ene gang om måneden.

Mange hilsener til jer alle på skolen

M. J. 1970-72

Efterskrift

I har sikkert alle set, at dette blad er et juni-juli nr. Det er ikke ferietiden, der gør det, men økonomien. Vi håber, at vi resten af året kan sende et blad i hver måned.

Iøvrigt vil vi gerne have, at bladets læsere sender indlæg, og at man som Marie giver sit syn tilkende.

Jeg må da også sige, at det sker af og til, at nogle melder fra. Der står kort og godt, at man ikke læser bladet og derfor ligeså godt kan melde fra. Også det er et standpunkt.

Det er ingen hemmelighed, at vi her fra skolens side anser elevbladet for et værdifuldt bindeled mellem skolen og gamle elever. Ellers ville Jeppesen, Grønbæk og undertegnede ikke ofre et ret stort antal timer for at få det hele til at fungere.

Tbs. M.

Alle har stået sammen om nybyggeriet i Nr. Nissum

600 deltog i elevfesten og den officielle åbning af svømmehal, foredragssal og sløjdløkke på Nr. Nissum Høj- og Efterskole

– Nr. Nissum Høj- og Efterskole vil være en skole i nutiden, der knytter fortiden til fremtiden. Vi er så gammeldags her på stedet, at vi bygger en foredragssal i troen på, at det talte ord stadig har magt, selv om foredragssale andre steder brydes ned til fordel for gruppearbejdet. Men samtidig bygger vi også en svømmehal så moderne, at den vel næsten kan kaldes luksuriøs. Skolen vedkender sig sit ansvar som bindeled mellem fortid og fremtid.

Sådan sagde forstander Thomas Mogensen bl. a., da han bød velkommen til elevfesten og den officielle åbning af Nr. Nissum Høj- og Efterskoles nybyggeri. Omkring 600 mennesker var samlet i skolens hal, hvor der blev holdt taler, sunget og bedt. Blandt de 500 indbudte gæster var såvel tidligere forstandere og lærere som tidligere elever og andre med tilknytning til skolen.

Thomas Mogensen sagde videre: – Hovedparten af de gamle elever, som er til stede her i dag, vil nok have bemærket, at mange ting har forandret sig. Visse omgivelser er dog stadig som for mere end 50 år siden. Men hvis I havde fundet skolen ganske uforandret, ville I nok også have ment, at der var noget galt.

Når vi i dag kan fejre åbningen af et nyt byggeri, skyldes det først og fremmest skolens bestyrelse og repræsentantskab, som gav grønt lys for projektet. Og det skal de have tak for. Vi står i den underlige situation at være på et sted, hvor intet er kommunalt. Byggeriet har derfor også kunnet realiseres takket være det store antal elever, vi har haft de sidste år. Det er glædeligt, at den frie skole stadig eksisterer i vort skolevæsen. Den

udfylder en plads, som netop kun kan udfyldes af den frie skole.

Efter forstanderen gik skolens formand, sognepræst E. Mejdahl, Struer, på talerstolen og orienterede kort om Nr. Nissum Høj-skoles start i 1887, hvor pastor Ad. L. Hansen blev påvirket af den indremissionske vækkelse og ønskede at sætte noget i gang for de unge. Skolen fik mottoet: »Arbejd og bed«.

– Det motto karakteriserer menneskets stilling under Gud og over omgivelserne, sagde E. Mejdahl. Det er vigtigt, at de unge ikke alene bruger deres tid på idræt, gymnastik og andre nyttige ting. Jeg håber også, at man vil samles i foredragssalen og stille spørgsmålet: Hvad er et menneske? For et menneske er den, som kommer Gud i hu, og som Gud kommer i hu.

Efter de to indlæg, sangene og kaffen var mange på talerstolen for at lykønske skolen med det nye byggeri og bringe hilsner til





gamle elever, hvoraf nogle få havde været på Nr. Nisum Høj- og Efterskole helt tilbage i 1925, mens skolen endnu kun var høj-skole.

Mads Høgsgaard bragte en hilsen fra tidl. forstander L. Kaag, som ville have deltaget i festen, men blev syg efter ankomsten til Nr. Nisum. Arkitekt Sennels, Skive, takkede for arbejdet med byggeriet, og sognepræst Juel Jensen talte bl. a. om de musiske fags betydning. Tidl. forstander A. Kristensen lykønskede skolen med de nye faciliteter, og murermester A. Laursen, Struer, Komplimen-



terede projektet og takkede for at have deltaget. Overlærer K. Sørensen mindedes sin tid på skolen, og til sidst talte tidl. lærer ved skolen, forstander Lindskov, Tommerup Højskole.

Nr. Nisum Høj- og Efterskole modtog en række gaver på dagen. Håndværkerne skænkede et elektrisk ur til svømmehallen, og fra de tidligere elever kom et ur til foredrags-salen. Der var boggaver fra KFUM og K's Idræt og KFUM og K, Lemvig afdeling, samt Suusgaards Boghandel. Fra Nordvest-bank og Pensionisthøjskolen blev modtaget blomster. Der var også en gave fra Indre Mission, Lemvig, samt fra en række private.

Efter samværet om eftermiddagen samledes man efter en pause til middag. Om aftenen opførte klassen 10. b lystspillet »Hovmod står for fald«. Derefter var der kaffe, og man sluttede dagen med et lille bibelspil.

k. m.

(Referat i »Lemvig Folkeblad«)

AFSKED

At sige farvel til 2 elevhold på 14 dage er svært. Hvor bliver der tomt. Der bliver tid til tanker. Hvor er de nu? Hvad mon de tænker? Er de optaget af tiden her – eller tænker de slet ikke derpå o.s.v.

Svært at sige farvel. 5 mdr., 1, 2 eller 3 år. Ikke det gør det svært, *men det gør tiden, der gik*. Man kom jo til at holde af dem, og her er jo ikke tale om, at man har skældt ud eller ikke, for man holder jo også af dem, man har været med til at revse.

Hvor er det svært at sende elever afsted. At slippe dem – at sige farvel.

Så er de spredte for alle vinde.

Ud i erhverv.

Ud uden pladser.

Ud til andre skoler.

Ud uden at vide hvorhen.

Ud for at vende tilbage.

Tak for tiden her.

Ths. M.

I menneskebyggeri skal der mere til end 10-taller

Skoleåret på Nr. Nissum Efterskole sluttede med en festlighed på skolen, hvortil forældre var indbudt. Efter at man havde set nybygningen, samledes man i hallen, hvor 10. klasse b under Poul Jeppesens instruktion opførte lystspillet »Hovmod står for fald«. Efter kaffen talte Ths. Mogensen til eleverne og sagde bl. a.:

– Da jeg bød velkommen til dette skoleår, sammenlignede jeg et skoleår med et byggeri. Nu er året gået, og spørgsmålet er så, hvad vi fik ud af vort byggeri. Nogle af jer var meget flittige, var næsten altid i gang med arbejdet. Nogle tog lidt lettere på det – havde tid nok, det hastede ikke så meget.

I dag skal der uddeles beviser på, hvad hver enkelt nåede i årets løb og i slutspurten ved prøverne. Men tro nu ikke, at sagen er så enkelt, at den, der fik flest 10'ere, nåede mest. Der skal mere og andet til i et menneskebyggeri. Der skal standpunkter til. Der skal bl. a. vilje til at ville det gode, det rigtige, det sande i livet. Der skal også tro til. Tro på livets mulighed og tro til at øve en gerning.

På mange områder var I et hold taget ud af hverdagens Danmark. Vi mærkede den indstilling, der ofte råder i samfundet, der går ud på, at vi, den enkelte, jo intet kan gøre, og at man ikke skal have fingrene i maskinen. Jeg har opfordret jer til medansvar, opfordret jer til at tage de lussinger, det giver at kæmpe for det, der er rigtigt, det der er godt, det, som mennesket dybest inde i sindet ved er rigtigt.

Efter talen delte klasselærerne prøvebeviser og udtalelser ud til hver enkelt elev. 74 elever udgår fra Nr. Nissum Efterskoles 9. og 10. klasse.

En repræsentant for eleverne overbragte en gave til skolens udsmykning, og flere lærere og forældre havde ordet. Festen sluttede

med et bibelsk temaspil – også instrueret af Poul Jeppesen – og som sidste punkt sang et pigekor et par sange.

Et godt skoleår blev afsluttet på en festlig måde, og det nye fuldttegnede begynder 17. august.

(Referat i »Lemvig Folkeblad«)

Romturen

Endelig rejseplan er udsendt til alle deltagerne. Det vil blive lange dage – begivenhedsrige dage.

Vi venter at blive et godt hold. Et blandet hold med deltagere fra 16 til 62 år – alle besjælet af at ville opleve noget – se noget – lære noget.

Om alt går vel, vil august nr. blive præget af denne begivenhed.



Forstander Jef Tange, Rønde, er død. – Når man kendte ham og hans dynamiske væremåde, forstår man ikke, at han ikke er mere, men han faldt også midt i travlheden.

Her tænker vi tilbage på mange, mange minder fra højskolesammenkomster og siger Gud tak, fordi vi oplevede ham som et menneske, der glad og frimodig gik sin vej gennem livet.

Vi mindes ham med linierne:

Der er nogle, der bestandig går, som gik de kongebud og er vidnesbyrd iblandt os om så kongelig en Gud. Deres smil er som et solskin, som et solskin og en fred. Vejen, som vi selv skal følge, bliver skønnere derved.

Ths. M.

Nærved og næsten til elevfesten

For måneder siden besluttede jeg, at dersom det på nogen måde var muligt, ville jeg i år deltage i elevfesten på NNH og NNE.

Jeg ville meget gerne være med at glædes over de ny knopskud og grene på skolens gamle stamme, jeg ville gerne sige en stor tak til forhenværende medarbejdere, i skolestuer, mark og have, og flinke piger inden skolens vægge, til en kreds, der gav »en vennehånd (af den ægte slags) ej blot en vennehandske«, og til den elevskare, der gav så uendelig mange rige og gode oplevelser og minder og så forholdsvis få af modsat art. – Nu når takken længere ud og til langt flere, end

den ville have gjort, om jeg var kommet med til festen den 15. juni!

Jeg var i Nr. Nissum på dette tidspunkt, men lørdag måtte jeg tilkalde læge og holde sengen også om søndagen. Mandag kørte jeg hjem i bil (ambulance). I dag er det fredag d. 20. Nu er jeg næsten normal igen. – Mads Lind Høgsgaard og forstander Mogensen kom med så mange mundtlige og skriftlige hilsener, at jeg følte mig helt overvældet glad. Nu har jeg lige læst de skriftlige for 3. eller 4. gang, og så sender jeg en hjertelig genhilsen og tak til hver især og mange flere, og dernæst siger vi til hverandre, at både jeres og min TAK skal gå højere op til alle gode gavers giver. Den følges af en bøn om tilgivelse for fejlgreb både over for Gud og mennesker, og en bøn om VELSIGNELSE fra oven over vor skole, dens nuværende arbejdsstab og vennekreds. Jeres *Laurits Kaag*.

GLIMT

Fyrværkeri består jo af mange forskellige former for og af – lys, glimt, knald osv. Sådan vil glimtene forme sig denne gang.

Byggeriet gled i midten og sidste halvdel af maj ind i smult vand og med så lidt vind i sejlene, at vi ikke kom ud af stedet.

Hvorfor? Jo, pludselig var det som om alle skulle vente på alle, og når alle var borte, kom vedkommende, de ventede på, ikke. Når han kom og ordnede sine ting, kom de andre ikke, og han kunne ikke blive færdig osv.

Tiden gik, men jeg troede stadig, at vi ville blive færdige til indvielsesfesten. Jeg håbede, at al snak om ligestyrelighed ikke var sandt.

Fredag den 13. juni brast mit håb. En bestemt håndværker havde ikke haft tid at udføre en lille detalje, der hindrede andre i at blive færdige – og så var alt håb ude.

Fliserne var ikke blevet lagt, og alt så faktisk håbløst ud, da kl. var 16 og alle havde forladt valpladsen.

Telefonsamtale med ingeniøren blev kun en beklagelse af, at man ikke kunne holde, hvad man lovede osv., men at man ingen udvej så for at få det gjort færdigt om lørdagen.

Jeg var vred – rettere gammeldags gal. Havde skolen ikke betalt hver gang, der var kommet regninger. Havde vi ikke gang på gang fremhævet, at alt skulle være færdigt 15. juni osv. Men magtesløsheden var en kendsgerning. Magtbalancen er flyttet. Det gav dybe tanker.

*Elevflokk*en tog fat lørdag morgen. Ryddede op – fejede ud – vaskede gulv – planerede osv. – godt ledet af lærerstaben. Og hvad skete – det samme som så ofte – det gik. Det så virkelig pænt ud, og ingen, der kom lørdag aften, kunne ane fredag eftermiddags håbløshed.

Elevfesten, omtalt andet steds, var en begivenhed og en oplevelse, som vi sent vil glemme.

Mandag formiddag den 16. juni stod i oprydningens tegn. Kl. 14 var alle klar til 3 dages turen. Første mål: »Trekantcentret« ved Vejle. Jeg ville ønske, at en af deltagerne ville skrive et stykke til bladet om selve turen.

Hjemkomst torsdag kl. ca. 16,30. Middag, og så færdige til at modtage forældre, og det blev en dejlig fest, med glade og dog tankefulde mennesker. Et skoleårs samvær går ikke sporløst hen over et almindeligt menneske.

Fredag og lørdag i oprydningens og rengøringens tegn, og allerede søndag aften fyldtes skolen af 61 kursister plus ledere til et idrætsjunior-kursus, og vi oplevede igen 5 herlige dage – og endnu en forældrefest om fredagen, og igen med mange positive mennesker.

Indre Missions skoler holdt i år årsmøde på Sommersted Ungdomsskole. Her oplevede vi et par hyggelige dage. Desværre var vi kun 5 med her fra Nr. Nissum.

Udflugter har vi altid taget vel imod. Vi har i år haft besøg af 3 foreninger under KFUM og K. Skulle én af læserne finde ideen god – da velkommen her.

Husmoderforeninger ser vi også ind imellem. Vi glæder os til, at Hodsager vil besøge os i næste uge. Også her er ideen velkommen som mulighed for andre.

Feriereparationer – hvad er det? Jo, en skole holder ferie, når den ikke bruges, og ferien bruges til at komme i form igen, dvs. huller reparerer, der males, der skures, der vaskes osv., og når ferien er forbi, er alt klar til næste hold. Men det tager tiden – for andre.

Romturen – om den kan du andet steds se, at den foregår efter planen. Arne og jeg venter nogle travle dage, men oplevelsesrige.

Hodsager husholdningsforening var på besøg her en aften med 35 deltagere. Også denne form for kendskab til skolen ser vi gerne her.

Vores have står i sin bedste festdragt. Jeg tænker ofte på, at skoleårets omlægning – *der var nødvendig* – har berøvet mange det skønhedsindtryk, som vor have efterlader i ens sind.

Sang og musik vil præge skolen i dagene 30. juli til 4. august, idet Indre Missions og Luthersk Missions sangkor afholder stævne her – og der er til dato tilmeldt ca. 100 deltagere.

Kristeligt Dagblad fandt det ikke formålstjenligt at omtale indvielsen af vore nybygninger. Jeg var personlig skuffet over, at henvendelsen blev tilsidesat, men jeg kan selvfølgelig ikke bestemme, hvad bladet skal optage.

Næste skoleår. Efterskolen er efter mange af- og tilbud fuldt belagt. Højskolen har fået 22 tilmeldelser. Her er plads til 4–5 endnu. Vil I hjælpe os?
Ths. M.

* Højskolepost

Bryllupper

Tirsdag den 6. maj vieses i Feldborg kirke Irene Mundbjerg (1970-72) til Jørg. Madsen, Bording.

Lørdag den 24. maj vieses Inge Nørby Dahl (64) til Erik Larsen, Tværsted.

Efterårets møder

Allerede nu må vi tænke på efterårets møder – herunder elevmøderne i september måned.

Her fra skolen er vi villige til at komme ud til møder, og er der ønsker herom, sendes de hertil pr. brev eller vi kontaktes pr. telefon.

Personlig er jeg tilbøjelig til at mene, at egns-vise elevstævner er gode, og vil nogle forsøge nye steder, hører jeg gerne fra jer.

* Adresseforandringer

- 42-43 Niels Møller Christiansen, Firhuse 28, 7442 Engesvang.
- 45-46 Axel Poulsen, Riisvej 2, 7480 Vildbjerg.
- 1957 Aase Mørch, Sundstrup, 8832 Skals.
- 1960 Martha Bredal, Vinding Ådum, 6880 Tarm.
- 61-62 Vagner Rod, Søndergade 51, st. tv. 8850 Bjerringbro.
- 62-63 Verner Nyborg, Albækvej 3, 7480 Vildbjerg.
- 1964 Inger Nørby Dahl, Kongehøjen 43, Hornshøj, 7500 Holstebro.

HØJSKOLEKURSUS

begynder 15. august 1975

Foruden almene højskolefag er der tilbud om valgfrie fag.

HF-forberedelse - sygeplejeforkursus - forsorg - barnepleje - håndarbejde - maskinskrivning - udv. regnskabsføring m. m.

Foreningslederkursus og idrætskursus med boldspil, gymnastik og svømning.

Program sendes gerne

EFTERSKOLEN

tilbyder 10 mdr.s kursus for 8., 9. og 10. kl. med statskontrollerede prøver. TF og uTF. Alt efter den nye skolelovs muligheder.

Tilmeldelser til skoleåret 1976/77 modtages, så længe der er plads.

SKOLEÅRET 1975-76

begynder søndag den 18. august. Vi glæder os dertil - og venter en god flok elever, der vil lære og opleve.

- | | |
|--|--|
| 65-66 Jon B. Christensen, Hejrevej 8,
9640 Farsø. | 69-70 Johannes Mejlvang, Lavendelvej 16,
8800 Viborg. |
| 1966 Ruth Jensen, »Elmely«, K. F.,
4293 Dianalund. | 69-70 Inger Mogensen - Inger Rasmussen,
Engvej 3, 8643 Ans. |
| 67-68 Henrik Knudsen, Risgårdsgade 8 ² ,
7500 Holstebro. | 70-72 Henning Pedersen, Hvedevænget 21,
7500 Holstebro. |
| 68-69 Andreas Kræggøth, Sdr. Vium,
6893 Hemmet. | 70-73 Inger Lund, Diakonhøjskolen,
Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. |
| 68-69 Ellen Ladegaard, Blegdalsparken 7 ¹ th.
9000 Aalborg. | 1972 Rene Knudsen, Østergade 32, 2 tv.,
7600 Struer. |
| 68-69 Tove Kristensen - Tove Hornstrup,
69-70 Munkehøjvænget 1, 3520 Farum. | 1973 Lars Peder Pedersen, Petersvej 2,
2300 København S. |
| 69-70 Lis Hørup - Lis Nielsen, Lund,
7840 Højslev. | 73-74 Anne-Mette G. Justesen, Aarhus
Sømandshjem, 8000 Aarhus C. |

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOUTRYKKERI STRUER 27535

2100 KH Ø
LERSØ PARK ALLE 101
STIATENS PED STUDIESAMLING
50 HR J KRISTENSEN
2100 KH Ø
LERSØ PARK ALLE 101
STIATENS PED STUDIESAMLING