



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

NR. 9 - 1974 - 66. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Religion opium for folket

Nogle munke på et hindukloster ved Horsens er kommet i indbyrdes strid. Deres guru, der prædikede forsagelse fra denne elendige verden, har åbenbart for sit eget vedkommende forsaget i underkanten af det passende. En ung inder bliver tilbudt som gud på Amager Fælled, og på det hvide film lærred spiller Guds lede modstander penge ind i en fidusfilm ved navn exorcisten. Aviserne – især den kulørte boulevardpresse (BT og Ekstra-bladet) stinker af religion. Strøget i København sydede i sommer af religion. På landet klarer man sig stadig med bankospil.

Den religiøse syge er den sygdom, som det åndeligt udsultede Vesten lider af i øjeblikket. Man hungrer og tørster efter religiøse oplevelser af den ene eller den anden art. Man stikker sugerøret eller snabelen ned i de mudrede, religiøse vande. Der eksperimenteres med kræfter og dæmoner og bræges højt på det religiøse gedemarked.

Hvis I tilgiver en lidt grov sammenligning: vi trænger til evangeliets rensningsanlæg til de forurenede og forplumrede religiøse strømme.

Måske kan vi netop i al den religiøse gebrækkelse forstå, hvad Paulus mener i Romerbrevets ottende kapitel: Jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller åndsmagter eller noget nuværende eller noget tilkommende eller kræfter eller det høje eller det dybe eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, Vor Herre.

Kristus er ikke blot et nej til al menneskeskabt religiøsitet. Han er også det eneste alternativ. Han møder os i sit ord, der ubarmhjertigt afslører vor selvished og ondskab – også den selvished vi camouflerer som religiøs stræben. Han møder os i sit ord, der er kærlighed og syndsforladelse. Han frigør os til et liv i ansvar overfor det liv, som Gud

har givet os, den næste, som Gud har stillet ved siden af os og den jord, som Gud har givet os at gøre til et bedre sted at leve på.

Evangeliets er ikke en pirren af vores religiøse fantasi. Kristendommen er ikke verdensflugt. Kristendommen fører realistisk tale om, hvad vores opgave er. Den viser os hen til den korsfæstede, opstandne og levende Herre.

Evangeliets er ikke en mening, en stemning eller en religiøs tilfredsstillelse. Det er budskabet om Ham, der skænker os friheden ved at binde os med sin kærlighed. Frihed fra magter, kræfter og dæmoner og bundethed til et liv i troskab og ansvar.

Religiøsitet udfolder sig i skumringen – evangeliets er som den lyse dag, hvor skyggerne flygter, og hvor virkeligheden træder helt tydelig frem. Kristus er vejen, sandheden og livet. Han frigør os til det virkelige liv. Ingen magter kan skille os fra hans kærlighed. Det havde Paulus forstået – og hans tid var lige så religiøs som vor tid. I kristendommen kravler vi ikke op ad religionens himmelstige for på toppen at få lov til at få et glimt af et eller andet guddommeligt. I kristendommen kommer vor Herre og frelser til os og skænker os alt, hvad vi behøver til dette liv og visheden om en glædelig opstandelse fra de døde.

Kaj Mogensen
(Nr. Nissum kirkeblad)

Vestjysk ungdomstræf

var besøgt af ca. 700 mennesker. Dagspressen har vist givet et ret godt referat, så jeg gentager ikke. Blot tilføjer jeg: kom ligeså mange til efterårsmøderne i oktober. (Se talerlisten på bagsiden).

Høstfest - Efterårsfest

Hvis vi ser tilbage i historiens store billedbog, vil vi se, at ovenstående udtryk ikke er et moderne, nutidigt udtryk – eller idé – for at holde fest. Høstfester har nemlig rod så langt tilbage, som den skrevne historie går, og af fund kan man se, at offergave har været skik og brug, før mennesket har kunnet skrive.

Bibelens første blade handler også om et høstoffer – et offer af arbejdets frugt. Denne beretning ender med brodermord, og de altid tilbagevendende menneskeord: »Skal jeg vogte min broder«.

I 2. Mosebog, kap. 23, vers 16, står der: *Fremdeles* skal du fejre højtiden for høsten, førstegrøden af dit arbejde, af hvad du sår i din mark, og højtiden for frugthøsten ved årets udgang, når du har bjærget udbyttet af dit arbejde hjem på marken. Moses giver her et diktat, et påbud: »Du skal . . .« Hvorfor?

1. For at takke.
2. For at bringe høstoffer.

Så må vi standse op – vi, der lever i vor moderne tid. Vi må høre disse ord, dette påbud som en henstilling til os: »Du skal holde høstfest«. Spørgsmålet er der straks: »Skal vi, der ikke er bønder, holde høstfest. Vi har jo intet med høst at gøre?« Spørgsmålet kan stilles af ca. 85 pct. af befolkningen og er derfor naturligt.

Opfattelsen er forkert.

Jord, køer, høst, heste, grise, roer osv. er ganske rigtigt baggrunden for landmændenes eksistens. Det er deres levebrød. For dem kan høstfest være naturligt.

Men vi, der ikke er landmænd. Hvad kommer høsten os ved. Vi skal ikke leve af høsten osv.?

Det er disse bemærkninger, der må udryddes. Sagen er i korthed: *Vi høster alle*, men på forskellig måde.

Høsten var et resultat af arbejdet. Høsten

var løn for indsatsen. Høstens størrelse var afgørende for fremtiden.

Vi skal lære omsættelsens kunst. Vi skal lære at sætte udtrykkene på de rigtige steder. Vi skal omskrive ordene: *Høst* og *lønpose* som to ord, der står for samme begreb. Sæt ordet *lønpose* ind i ovennævnte sætninger i stedet for *høst*, og du vil se, hvad jeg mener. Vi skal forstå i vor industrialiserede tidsalder, at lønposen er en høstens velsignelse. Vi har nok ydet en indsats for at få den, men hvis vi ikke havde levet under Guds velsignelse, ligesom landmanden – hvad så?

Jeg ved af egen erfaring, at der er forskel på at lade sin hånd glide gennem nyhøstet korn og gennem nogle mønter i en lønningspose. Jeg ved, der er forskel på knitrede pengesedler og knitrede halm (særligt i år).

Forskellen ligger i sindet dybt – dybt inde i modtageren. Landmanden føler, at noget er ham givet, noget vidunderligt stort. Lønmodtageren får bare sin løn for udført arbejde.

Endnu større forskel er der på modtagerens taknemlighed.

Jeppe Aakjær formede det sådan: En skælven i et ydmygt sind, en *tak* til altets skaber, for avlen bringes ind.

Mange af vi lønmodtagere har en anden skælven i sindet: misundelsen og utilfredsheden. Vi har i vor tid opfattelsen, at lønposen er vor *egen* indsats. Vi har ikke set det gro omkring os.

Derfor bliver det endnu vanskeligere, når talen er om at ofre.

- En givet gave skaber en glad giver.
- En tjent gave skaber en smålig giver.
- Offer – at give af det modtagne.
- Offer – at dele med andre.
- Kan vi lære dette i vor tid?

Du skal holde høstfest = *takkefest*, og du skal ofre af høstens rigdom = *give*.

Spørgsmålet står til åben debat. Den – eller de – der sætter spørgsmålstejn ved høstfestens betydning i hjem og i kirke, høstgudstjeneste med offergang i vor tid, burde læse Malakias' bog, kap. 3 og 4.

Ths. M.

Repræsentantmødet

Vi ser altid hen til dette møde med store forventninger. Vi anser det for at være et af de stærkeste bånd der findes, idet disse repræsentanter jo for langt størstedelen er valgt af skolens elevhold og derved repræsenterer deres hold, deres årgang.

Mange repræsentanter er også formænd for vandremapperne og derved igen talerør for, hvad der sker på skolen.

Yderligere er repræsentanterne mennesker, der præger skolens linie ved at vælge de mennesker, der danner skolens bestyrelse.

Desværre var tilgangen i år mindre end sædvanlig. Der var ca. 50–60. Vi var glade for at de tog sig tid, og håber, at de fik en dag ud af turen.

Dagsordenen var:

14,30 Fælles kaffebord

15,00 Otto Grønbæk har ordet

15,45 Vi ser nybyggeriet

16,15 Beretning v. formand. Regnskabet fremlægges v. forst. Kristensen.
Skoleårets gang v. Ths. M. Valg af bestyrelse. Idéforslag om indsamling til svømmehal fremlægges.
Ingeniør Sennels fremlægger budget for nybygningen. Eventuelt.

18,30 Middag

19,30 Eleverne underholder

21,00 Aftendrik

Jo, repræsentanterne er skolens livsnerve udad – vi håber, at forbindelsen er livskraftig.

Ths. M.

Idéforslag til overvejelse

Udsendt til repræsentantskabets medlemmer i september 1974:

I sommeren 1973 besøgte vi undervejs til »Det nordiske højskolemøde« i Stavanger Birkelands Folkehøjskole, beliggende ca. 40–50 km nord for Kristianssand. Denne skole var under modernisering omtrent overalt og med nybygning af foredragssal med scene – og ikke at forglemme: en svømmehal. Summen for det hele var ca. 8 mill. norske kr. Jeg spurgte selvsagt meget interesseret: hvorfra man skaffede så mange penge?

Forstanderen fortalte da følgende:

Man havde bedt skolens gamle elever og gode venner – gennem elevforeningen – om at låne skolen mindst 1000,00 kr. rente- og afdragsfrit i 5 år.

Tilslutningen til denne idé havde været så stor, at skolen kunne klare sine forpligtelser – og udbygge skolen.

Jeg har ofte tænkt over denne idé. Har fremsat den hist og her, men vel aldrig helt konkret. Den blev kort omtalt ved elevfesten, og flere har givet tilsagn til gennemførelse af ideen.

Derfor fremsætter jeg den for repræsentantskabet til drøftelse – eller overvejelse. Gerne om man havde gennemtænkt den – før mødet.

Forslaget

Der udarbejdes et låneskema, hvorigennem der lånes skolen et rente- og afdragsfrit lån på mindst 1000,- kr. i 5 år. Derefter skal lånet tilbagebetales, hvis ikke andet foreligger.

Der er mange fordele for skolen:

1. Skolen vil hvert år have en rentebesparelse på 170 kr. pr. långiver à 1000 kr.
2. Skolen sparer afdrag på lån i 5 år og kan samle sig om opstået gæld ved nuværende byggeri. Afdrag denne i et vist forhold.

Långiveren vil miste 100 til 140 kr. pr. år i renteindtægt, hvoraf ca. halvdelen skulle betales i skat.

Tænk endnu engang over forslaget – om I vil være med eller ej.

Til Nr. Nissum høj- og efterskoles gamle elever og venner af skolen

Som det vil være bladets læsere bekendt, er vi i færd med et byggearbejde ved skolen. Der er udarbejdet tegninger til foredragssal med scene, sløjdsal og svømmesal. Det samlede budget er på ca. 1,8 mill. med moms.

Der er truffet beslutning om at bygge for ca. 1,4 mill., som finansieres ved skolens egne midler samt ved et lån på 800.000 kr. i Nordvestbank i Lemvig. Det er bestyrelsens overbevisning, at skolen kan bære udgifterne herved på baggrund af elevtallet de sidste år.

For ovennævnte beløb opføres *hele bygningen*, og foredragssal og sløjdsal vil stå helt færdig. Det manglende vil være færdiggørelse af svømmehallen med fliser, ventilation, installering og inventar af forskellig art.

Spørgsmålet om muligheden for færdiggørelsen af *hele byggeriet* blev drøftet på repræsentantskabsmødet på skolen den 25. september i år. Et forslag om at henvende sig til skolens elever og venner af skolen med venlig forespørgsel, om der vil være mennesker, som ville låne skolen et rente- og afdragsfrit lån i 5 år, blev drøftet og besluttet med stort flertal. Lånebeløbet bestemmer den enkelte naturligvis selv. Der blev nævnt tallene 2000,-, 1000,- eller 500,- kr. Lånet vil blive tilbagebetalt efter 5 år.

Det vil være af stor betydning for skolen at kunne opnå et sådant lån på op til 200.000 kr. Der ville herved kunne spares et betydeligt rentebeløb. Efter 5 års forløb vil det optagne banklån være nedbragt, så man kan være sikker på, at skolen vil være i stand til at tilbagebetale det lånte beløb.

Jeg har forespurgt på skattekontoret om lovligheden af fremgangsmåden. Den er fuldt ud lovlig og anvendelig.

Venlig hilsen.

Ths. Mogensen

Bestyrelse og lærerstab er overbevist om, at svømmehallen vil være et aktiv for skolens elever i fremtiden. Vi er dog fuldt på det rene med, at gamle elever vil tænke: *Vi klarede os uden hal og svømmesal m. m., da vi var på skole.* Alle ved vi også, at mange forhold er ændrede, og at udviklingen løber hurtigt.

Forældre, der har haft deres unge på skolen, ved også, at deres børn har været glade for hallen til idræt af mange slags. Den er brugt utallige gange til samvær, forældre-fester, møder m. m. Der er heller ingen tvivl om, at også svømmehallen vil blive værdsat af kommende elevhold.

Skolens lærerstab er indstillet på at betjene svømmehallen med opsyn, så der ikke skal ekstra mandskab til at yde denne service.

Det er på denne baggrund, at skolens bestyrelse og lærerstab retter denne henvendelse til jer og beder jer om at tage denne henvendelse under velvillig og alvorlig overvejelse, om I kunne være med til at give skolen denne midlertidige hjælp.

Vi vil i så fald gerne høre fra jer inden 1. december 1974.

Tak, hvis I har læst denne henvendelse til ende – og endnu mere – hvis I vil give os et positivt svar. Henvendelsen skyldes ikke, at vi ligger under for et modelune, men et alvorligt ønske om, at skolen må yde unge en hjælp til en sund sjæl i et sundt legeme.

På bestyrelsens og lærerstabets vegne.

Erik Mejdahl

- - -

Tilsagn om lån - se blanketten side 71

En hilsen i (u) tide

At arbejde med elevforeningen giver mange glæder. Man bliver ved med at have kontakt med jer, man får ofte en venlig hilsen. Og netop nu for tiden står billedet af mange af jer for vort indre blik. Vi er nemlig ved at gå kartoteket igennem, og mon ikke I ved hvorfor?

Når dette læses, vil der snart gå breve fra skolen i mange retninger, men alle med samme indhold: Girokort til elevkontingent. Hvis du er en af dem, som af en eller anden grund har glemt indbetalingen i år, da kan du – hvis du er hurtig – ordne tingene og spare os (dvs. elevforeningen) for udgifter til konvolut og frimærker.

Med venlig hilsen og på forhånd tak.

Poul Jeppesen / Otto Grønbæk

Glimt

Nybyggeriet. Jeg tænker sommetider på, om I er trætte af at se dette ord i bladet. Det har vistnok stået utallige gange de sidste år. Til næste år er det slut.

Nybygningen skrider planmæssigt fremad – stadig 3 uger foran sin byggeplan. Er nu så langt, at dækket er støbt over sløjdsal, dvs. gulvet i foredragssal. Der sættes forskalling op, så bassinet kan støbes. Det tager form, og for »det indre blik« ser vi nu det hele i funktion – hvor skal det blive dejligt.

Jeg ved godt, at det skrevne ikke sætter jeres fantasi i sving, som min egen er, men kunne jeg opnå, at I ville komme her en tur for at se, hvad der foregår, så ville også jeres fantasi spille ind i fremtiden.

Repræsentantmødet omtales andetsteds. Blot her en henvisning til omtalen – og til betydningen af, at skolen har et trofast repræsentantskab.

Bibelkursuset var velbesøgt, dvs. ca. 80–100 om eftermiddagen og ca. 200 ved aftenmøderne. Vi glædede os over berigende timer.

Bibelkursus og eleverne. Jo, det går. Vi forsøger at lade deltagelsen være frivillig – hver aften, og så var alle med ved enkelte timer, bl. a. for at høre biskop Johs. W. Jacobsen, Viborg.

Oktobermøderne er et tilbud til alle på Lemvig-egnen, men skulle folk fra andre egne komme, er de hjertelig velkomne – det gælder også gamle elever. Se andetsteds.

Bryllup. Else og Bjarne blev gift 21. september. Eleverne var på forlænget weekend. Vi havde en hyggelig familiefest.

I udflugtens tegn. Sådan kan man vist godt sige, at ugen 6.–12. oktober står. 52 elever rejser til Norge, 13 til København, 25 på lejrskole på Als, og højskoleholdet på Kjeldsølejren ved Ans, hvorfra de udforsker Viborg, Randers, Århus og Silkeborg. Vi håber på rige oplevelser.

Efterårsferien. I denne har efterskoleeleverne ferie, medens højskoleeleverne må slide i det. Sagen er, at efterårsferien tæller med for højskolen, men ikke for efterskolen.

*Elevmøderne i Viborg og Herning var velbesøgte – eller som én sagde: De trofaste kommer hvert år. Det glæder vi os over, og sætter os målet, at næste år tager vi alle *een til med* – så er vi dobbelt så mange – alm. regning.*

En idé kan godtages af andre og bringes i anvendelse. Tænk blot på nogle opfindelser du selv anvender i dag. Ideen blev anvendt – brugt – og virker til glæde.

En idé kan opfattes som en skør idé, som noget helt tosset. En sådan idé lader man ligge.

Tiggeri. Sådan vil mange opfatte ideen med at låne skolen et beløb i 5 år. Måske bruges et andet udtryk, men resultatet er det samme, man afviser den som ubrugelig – uanvendelig.

Forbedre en idé er fremskridt.. Pastor Godtkjær fremlagde følgende idé: Dan en familieaktie – altså samle beløbet ind hos ens egen familie. (Håber, I kan anbefale skolen hos familien).

Kredsaktie var hans næste forslag – eller en interesseaktie. Pengene samles ind hos ens egen omgangskreds. Har vi 9 venner, der vil låne 100,- kr. + ens egne – ja, så har vi en aktie.

Idérigdom findes ofte. Har I andre ideer, så vil jeg gerne høre dem inden 5. november.

Sløjdsalen i ko- og hestestalden er nu ved at være klar. Vi flytter ind efter efterårsferien og ser så, om det kan bruges. Ellers må vi jo lave det til løsdriftstald. Der mangler tremmerne i gulvet.

Fodboldbane. Hvor vi dog mangler en sådan. Vi skal jo helt hen i vestenden af Nissumby for at spille fodbold med 11 på hvert hold. Derfor spejder vi efter et egnet sted. Har nok fundet det på

»Bredjeblik«s jord oppe ved Hjemmeværnets tårn.

Skolearbejdet. »Har I tid til dette?« spørges der ofte om. Jo da. Nogle er meget flittige. Andre flittige. Nogle mindre flittige, og så er der nok nogle få, der går under betegnelsen: Ikke særlig interesseret. Som helhed tilfredsstillende.

Højskoleholdet kunne der også siges mange rosende ord om. Vi venter til lidt senere hermed, men vil gerne henvise til, at vi synes godt om klassen og glæder os over deres positive indstilling.

Tak til alle, der føler sig som skolens medarbejdere. Mange henvendelser henviser til gamle elevers tilskyndelse.
Ths. M.

* Højskolepost

Vore møder

- 24. okt. Hinge. Ths. M.
- 26. okt. Carmel, Århus. Ths. M.
- 2. nov. Grindsted. Ths. M.
- 5. nov. Nr. Nissum seminarium. P. J.
- 6. nov. Kjelleruphallen. Ths. M.
- 11. nov. Stagstrup, J. P. V.

Vildsundmødet

Se bagsiden – der står forklaringen på, hvorfor du igen kan læse overskriften.

Vandremappen

har passeret skolen. Så véd I dette.

Vinderupstævnet

afholdes som bekendtgjort torsdag den 7. november kl. 19,30. Velkommen!

* Adresseforandringer

- 1940 Karen M. Gårdsdal, Birkevænget 22, Astrup, 6900 Skjern.
- 1956 Ellen Mortensen, Cypresvej 4, 1. th., 6000 Kolding.
- 1956 Ruth Mortensen, Nygårdsvej 9, 7480 Vibbjerg.
- 1962 Henny Slot, Solhøjsvej 69, 9250 Gug.
- 62-63 Arne Taulborg, Musvitvej 12, 8900 Randers.
- 63-64 Ove Tjagvad Madsen, Vølundsvej 16, 7500 Holstebro.
- 64 og 69 Bodil Thorsen, Skovbakken 89, 7800 Skive.
- 1967 Grethe Jensen, Luthersk Missions Højskole, 3400 Hillerød.
- 67-68 Anne Marie Mikkelsen, Glentevej 4, 1., 8800 Viborg.
- 67-68 Kristian Nielsen, Vilhelmsborgvej 40, Linde, 7500 Holstebro.
- 67-68 Else M. Østergaard, Remmevej 22, 7430 Ikast.
- 67-69 Britta Hedegaard. – Britta Frederiksen, c/o Arne Larsen, Lomborg, 7620 Lemvig.
- 69-71 Lene Brunshøj, Guldsmedegade 33, 3., vær. 8, 8000 Århus C.

Undertegnede bekræfter herigennem – som et foreløbigt tilsagn – at ville yde Nr. Nissum Høj- og Efterskole, 7620 Lemvig, et lån af nedenstående størrelse i 5 år – rente- og afdragsfrit. Efter 5 års forløb tilbagebetales lånet til fuldt pålydende.

Beløbets størrelse kr.

Beløbet indbetales senest 15. februar 1975, når originalt lånebevis er udstedt.

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr. _____

Postadresse _____

Tilsendes skolen senest 1. december 1974.

Evt. årgang 19.....

1970 Hans Buur Jensen, Teglværksgade 10 st.,
6700 Esbjerg.
70-71 Mona Rasmussen. - Mona Andersen,
Lyksborgvej 38, lejlighed 13,
7500 Holstebro.
72-73 Berit Pedersen, Helgolandsgade 38,
7500 Holstebro.

1973 Kirsten Nørregaard. - Kirsten Kjærsgaard,
Finsensgade 20, 7400 Herning.
1973 Bodil Andersen, Knud Rasmussenvej
20, kld., 7500 Holstebro.
73-74 Jan Nørgaard Kjelsen, Toften 11,
7830 Vinderup.

HØJSKOLEKURSUS

begynder 5. januar 1975

Foruden almene højskolefag er der tilbud om valgfrie fag.
HF-forberedelse - sygeplejeforkursus - forsorg - barnepleje - håndarbejde - maskinskrivning - udv. regnskabsføring m. m.
Foreningslederkursus og idrætskursus med boldspil og gymnastik.
Program sendes gerne

EFTERSKOLEN

tilbyder 10 mdr.s kursus for 8., 9. og 10. kl. med statskontrollerede prøver. TF og uTF.
Tilmeldelser til skoleåret 1975/76 modtages, så længe der er plads.

OKTOBERMØDER

i Højskolehallen - hver aften kl. 20,00

Mandag den 28. Provst Søren Steen, Sæby
Tirsdag den 29. Pastor Karl Aa. Madsen, Nykøbing M.
Onsdag den 30. Forstander Buhl, Haslev
Torsdag den 31. Biskop Johs. W. Jacobsen, Viborg

VILDSUNDMØDET

er flyttet - på grund af, at skolens lærerstab var optaget andet steds - fra 7. oktober til

mandag den 11. november 1974

Håber, at I vil møde trofast op - og alle tage »en nabo« med.

VINDERUPSTÆVNET

afholdes som bekendtgjort torsdag den 7. oktober kl. 19,30 i Menighedshuset.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BUDTRYKKERI STRUER 26861

50
FRU J. KRISTENSEN
STÅLENS BOKS- og SAMLING
BOKS PÅN ALLE 101
1100 KR. 0010