



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

NR. 6 - 1974 - 66. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

HØJSKOLEDEBAT

Gamle højskoleelever, der følger med i tidens skoledebat, kan ikke undgå at bemærke debatten om højskolens fremtid.

Hvad skal vi med højskolen?

Hvad kan et højskoleophold bruges til?

Hvad giver et højskoleophold adgang til?

Alle disse spørgsmål kender vi – også på vor skole.

Jeg får ofte opringninger, der spørger, om vi kan give 10. kl. prøve, idet man har læst, at vi har 10. kl. prøve i efterskolen. Vedkommende kan ikke få ansættelse, fordi der kræves 10. kl. prøve som mindstekrav.

Men højskolen er ikke en »prøveskole«, den er »kun højskole«, dvs. at eleverne gerne må lære noget – også om bestemte fag – men der kan ikke gives noget bevis, der giver »grønt lys«.

Da kommer næste spørgsmål: »Hvad vil I så med højskolen?«

Det er vanskeligt at besvare fyldestgørende med få ord – og kan nok ikke besvares.

Vi vil gerne her i Nr. Nissum følge stiftelsen, Ad. L. Hansens indstilling, at et højskoleophold skal bruges til dygtiggørelse, at et højskoleophold skal være igangsættende, dvs. at eleverne lærer at bruge deres evner, blive dygtigere til dagligdagens mange opgaver – enten man er landmand, smed, kontordame, husassistent osv. – enten man har realeksamen, har uddannelse som købmand eller mekaniker – eller 7 års skolegang. Alle må vi opleve, at der stadig er brug for mennesker, der ved endnu mere – om mennesker – og om livsvilkårene.

Det betyder, at man efter endt ophold fortsætter i sin gerning – eller begynder på noget nyt – som sygemedhjælper, går på HF osv. Opholdet blev igangsættende.

Personligt savner jeg, at højskolen ikke må give sine elever en kompetencegivende undervisning.

Vi må altså ikke, men hvad skal vi så?

Ja, her står debatten igen. Der er forskel i livssyn på en skole, der er oprettet på marxistisk, på grundtvigsk eller på Indre Missionsk tankegang. Men hver skole står frit. Vi må tilbyde »årskursus« i rødt, blått eller gult, og ligeså i marxisme eller kristendom. Hver skole må markere sig – og hvor er det vanskeligt i en opløsningens tid.

Vi har lige været til årsmøde i Indre Missions høj- og efterskolekredse. Ingen højskole var overtegnet – alle kunne vi have flere elever.

Måtte debatten være med til at åbne nye muligheder for højskolens fremtid.

Også den skole, der ligger i Nr. Nissum.

Ths. M.

Idrætssang

Mel.: »Kristi stridsmænd . . .«

*Ranke rygge, styrke, kraft og megen træningsflid,
det kan koste sved og tårer samt en hel del tid,
for at nå det mål, der sættes: at nå helt til top!
Tre ting må man stadig øve: ånd og sjæl og krop!*

*Stærke viljer, sunde tanker, er det store ord?
Ord der ikke mere bruges på den hele jord.
Jo, en idrætsmand er stædig, giver ikke op,
tre ting må man stadig øve: ånd og sjæl og krop!*

*Sammenhold og ærlig vilje til at holde ud,
det er et af idrætsmandens allerstørste bud.
Kæmpe ærligt efter loven, det er vores job,
tre ting må man stadig øve: ånd og sjæl og krop!*

*Vi kan nyde idrætslegen, sammen ta' en torn,
sorte, hvide, gule, røde, alle jordens børn.
Idræt over alle grænser – der er intet stop.
Tre ting må man stadig øve: ånd og sjæl og krop!*

Palle Arleth

Elevfesten

Hvor ville det være meget lettere, såfremt en elev refererede som i gamle dage, men nu forlader eleverne os allerede dagen efter, og ingen tænker på referat.

Vi havde en hyggelig lørdag aften og kunne glæde os over, at der var nogle, der afså tid til at komme.

Ej. Juhl viste lysbilleder fra den store tur til Harzen, og det vækker altid minder at se kendte situationer. Resten af aftenen hyggede vi os, og bålet er altid et sikkert afslutningspunktum.

Søndag gik vi alle i kirke, og endnu engang var vi med til *at præge*, idet en stor procentdel af kirkegængerne den dag var mennesker, der havde tilknytning til højskolen.

Frokost – jubilæumskaffe – gymnastikopvisning ved pigerne – elevforeningens regnskab – orientering om skolen og nybygningen – foredrag ved Arne R. og Poul Jeppesen – middag – 9. kl. opførte et skuespil – afslutning ved J. P. Vestergaard – stående kaffe i en skøn sommeraften – fakkeltog op gennem den med små lys dekorede have – fællessangen med »Dejlig er jorden« som sidste del. Fabricius' fyrværkeri sluttede festen på en festlig måde.

En god dag – en dag, hvor minderne samles på *dette sted*.
Tbs. M.

Ester og Poul Anker Damtoft, Karen Marie og Jørgen Christensen.

15 år: Jørgen Fabricius, Vagn Andersen, Jørgen Moosgaard, Gunnar Kviesgaard, Martin Mikkelsen, Johs. Hofmann, Margrethe Jensen, Birthe K. Hansen, Birgit Tode Østergaard, Krista Vestergaard Nielsen.

20 år: Karl Pedersen, Jens Ove Jensen, H. J. Fyhring, Marie Larsen, Kirsten Tode Nielsen, Thea Vad, Inger Markussen, Henning Rolighed, Grethe Hansen, Ketty Hansen.

25 år: Ernst og Astrid Mogensens, f. Christensen, Henry og Christa Gravensgaard, f. Frandsen, Bent og Hanne Kristensen, f. Christensen, Thomas og Nora Christensen, f. Jensen.

40 år: Imanuel Jacobsen og hustru, Johs. Moselund Jørgensen.

45 år: Johs. G. Nielsen og hustru, Klaus Hedegaard.

Forstander L. Meinild og frue, forstander Lindskov og frue sendte også en hilsen til elevfestens deltagere.

Kære elevfestdeltagere 1974

Jeg er i år forhindret i at være til stede ved elevfesten, med min person altså.

Men tanker lader sig ikke let spærre inde, og der er ingen tvivl om, at mine vil gæste NNH & E adskillige gange; minder vil dukke op fra mange lignende fester og fra hverdagsliv i disse cirkler engang; mangartede vil de være. Men grundtonen vil være *tak*. – –

God og velsignet elevfest, gode og velsignede arbejdsår for vor skole fremover. Hjertelig hilsen til skolens nuværende stab, og ikke mindre til festdeltagere, der kender mig, men allermest til dem, der var unge i 1920/25 og 1931/49 og gav mig et arbejdssamvær, et indholdsrigt liv i medgang og modgang, i glæder og sorger.

Hjertelig hilsen fra jeres
Laurits Kaag.

Haslev 13.6.74

Kære kammerater og lærere fra sommeren 54!

Jeg kan ikke lade være at sende en hilsen til jer, som er samlet til elevfest for at fejre 20 års jubilæum, og jeg ønsker jer en rigtig festdag.

Mine tanker går tilbage til sommeren 54, hvor vi fik en god og minderig tid på Nørre Nissum Højskole.

Jeg kan desværre ikke være med, men sender hilsen til alle kendte.

Johanne Vistisen (f. Hansen),
Bregentvedvej 10,
4690 Haslev.

Elevfest hilsener

5 år: Niels P. Fly, Bodil Bjerg, Tove Ahler, Andreas Kræggøth, Jørgen Poulsen, Kr. Villensgaard, Orla Christensen, Erik Jensen, Sv. Aage Ulrich, Dagny Detlefsen, Henning Sørensen, Jens Otto Uggerhøj.

10 år: Kaj Madsen, Alfred Stidstrup, Jens Evald Tougaard, Eigil Basselbjerg, Gunnar Bojsen, Inger Nørby Dahl, Gerda Kirkeby, Karen Hansen, Martha Nielsen, Bodil Thorsen, Gurli Slot, Kirsten Berthelsen, Anna Marie Olsen, Erling Rasmussen, Anna Marie og Orla Møller,

Afslutningsfesten

Mandagen efter elevfesten blev brugt til oprydning og rengøring af værelserne. Som ventet var mange værelser virkelig gjort rene, og andre steder var man sluppet lettere om ved opgaven.

Men dagen gik på en fornuftig måde. Selve afslutningen var efter forældreønsker udsat til kl. 19,15.

Små 300 mennesker var samlet, da der blev budt velkommen. 9. kl. opførte igen sit optrin og gjorde det igen godt – meget godt endda. Så var der kaffe – lærerstaben og køkkenpersonalet stod for opvartningen. Derefter holdt undertegnede en lille tale over temaet: *Alle har vi ansvar for, hvordan det går*, og fremhævede, at holdet havde været en *udfordring*, der havde givet mange timers beivring.

Klasselæreren uddelte prøvebeviser og udtalelser til eleverne. Eleverne overrakte lærerpersonalet blomster og en hyggelampe til dagligstuen.

Lærerne havde ordet. En forældrerepræsentant takkede, og Poul Jeppesen sluttede festen.

Så var der mange håndtryk, der sagde mere end ord. *Ths. M.*

Byggesagen

Det ordinære bestyrelsesmøde 20. maj 1974 behandlede bl. a. byggesagen.

Licitationsstilbudene, der androg 986.465,- kr., kunne godtages.

Ud over disse forelå der en samlet opgørelse over alle udgifter med prisstigninger, kurstab, byggerenter osv. Og med denne sum blev byggeriets slutsum 2.338.970,00 kr.

Det virkede chokerende, og bestyrelsen pålagde os da, at der skulle udarbejdes et budget for driften. Dette blev foretaget af ingeniør Sennel og lød på 330.000,00 kr. årligt som begyndelsessum.

Bestyrelsen blev indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde og behandlede sagen.

Her blev man enige om at modtage licitationstilbudene og reducere alle andre udgifter betydeligt, bl. a. besluttedes det at vente med indretning af selve svømmebassinet til senere. Dvs. at man etapebygger alt efter skolens økonomiske muligheder. Ved dette opnår man alle forbedringer i selve den gamle skole, og man får sløjdsal og foredragssal ret hurtigt – og ikke mindst – muligheden for at færdiggøre udvidelsen.

Så bliver det repræsentantskabet, der får forelagt spørgsmålet: Hvordan skal vi fortsætte og evt. skaffe vand i bassinet?

— — —

Kort: Byggeriet sættes igang. *Ths. M.*

På indkøb

Det var en fredag formiddag. Jeg kom lige fra en superkedelig matematiktime. Da jeg kom ned på mit værelse efter at have snublet *tre* gange ned ad trapperne, opdagede jeg, at mit lager af te var ved at svinde ind, så jeg besluttede at tage ned til seminariebyen – Korinth – eller hvad det nu hedder. Helt sikkert var det, at jeg ihvertfald ville ned til den klat by, der ligger neden for højskolen for at købe te.

Men så kunne jeg ikke finde min tegnebog. Jeg rodede efter den i alle skuffer. Dernæst oppe på hyldeerne, så under gulvbrædderne, bag vægpanelet, men den var »ufindelig«.

Så kom jeg i tanke om, at jeg havde lagt den i skabet torsdag aften, for at ingen skulle »fiske« den. Men der var lås for skabsdøren, så jeg måtte finde nøglen. Jeg vidste, at nøglen lå i min tegnebog, så jeg famlede efter den i baglommen. Men ak og ve – tegnebogen lå i skabet – med nøglen – og pengene. Så var der jo intet andet at gøre end at få Bjarne (pedellen) til at brække

låsen op. Da han fik »dimsen« ødelagt, fik jeg fat i min tegnebog og opdagede, at den var tom.

Jeg havde rent glemt, at jeg lagde pengene under min hovedpude, inden jeg gik i seng, så de var der nok endnu. Jeg rodede så alt sengetøjet igennem og fandt den efterstræbte pengeseddel.

Da det var godt varmt i vejret, gik jeg frimodig ned mod byen. Jeg passerede en bagerbutik, der reklamerede med tilbud. Der stod: Enorm – kæmpestor – superdejlig – hjemmebagt isvaffel – kun 7,38 kr.

Jeg kunne ikke modstå fristelsen til at gå ind og købe en. Da jeg kom ud, skete det heldige – eller uheldige, at jeg slap for at blive *ekstra fed*. Jeg snublede nemlig over dørtrinnet. Isvafflen røg ud på gaden og blev kvast. Nå – man skal ikke græde over spildt mælk – så jeg gik videre og tænkte med glæde på, hvilken mavepine jeg var sluppet for.

5 min. senere kom jeg ind i købmandsbutikken og tænkte straks over, hvor dejligt det ville være at kunne slukke sin tørst med en grøn Tub... åh nej – jeg mener en grøn sodavand. Jeg købte en flaske af væsken og lidt andet »guf« bl. a. 3 æbler, 7 marcipanbrød, 5 appelsiner, en kuglepen, 57 bolsjer og et postkort. Jeg købte også 9 stk. sæbe, 1 tube tandpasta, 3 tandbørster og en helstegt pattegris.

Da jeg kom hjem, forekom det mig, at jeg havde glemt noget. Jeg fandt da også ud af, at jeg havde glemt at købe te. Jeg skulle lige til at »spæne« ned i byen igen for at købe det, men så ringede det til spisning. – Jeg fo'r op ad trapperne til mit værelse og smed hele mollevitten ind ad døren – hulter til bulter.

— — —

Næste gang jeg skal købe te, tør jeg ikke tage på indkøb af frygt for, at jeg skal glemme det.

HPW.

Min mors og fars arbejde

Det er for mit vedkommende helt umuligt at skrive om fars arbejde uden at nævne mor og omvendt, og det er jeg faktisk glad for.

Mor og far arbejder meget harmonisk sammen, og frem for alt vil jeg gerne sige, at jeg aldrig kan mindes at have hørt nogen af dem sige, »Det gider jeg ikke«, eller, »Det skal du«, når det gælder om at hjælpe hinanden. Enten det så gælder om at sy kludeskosåler, malke, fodre grise, stoppe strømper o.m.a.

Far har haft et drøjt arbejde, har jeg med tiden fundet ud af. Tidligt op om morgenen, allerede ved halv seks tiden og om sommeren endda endnu før – ved 4 tiden – for at kunne tjene mest muligt i tørvemosen eller få mest muligt lavet i marken.

I regn, blæst, hagl, tordenvejr, snestorm og midt under sommerens hede. Det var og er altid det hårdeste arbejde, far kom til. Når der er noget særligt officielt eller vanskeligt, såsom regnskab, kryds og tværs eller noget hårdt og unemt, siges der altid: »Nå kan du ikke finde ud af det, men så sig det til far« eller »lad far gøre det, for han kan«. Ikke at forglemme om vinteren med at køre roer ind fra kulen bag granhækken i sne og frost eller stå og save brænde i 18° kulde. Jeg kan også rigtig se far for mig, stikkende hovedet ind af køkkendøren og spørge, om han må beholde støvlerne på, og høre mor bede mig om at hente et stykke avispapir inde på hylden, idet hun smilende nikker og hælder den varme kaffe op i et krus til far. Når jeg kommer med en avis af de ikke sidste nye numre og breder den ud, træder far varmsomt ind, mens han passer på ikke at røre mors nypolerede gulv uden for avisen. Når en halv timestid er gået, og den såkaldte »malkekaffe« er drukket i hjørnet ved døren, går far ud igen med et nik, som skal betyde: »Tak for kaffe«. Jeg smøger mig i

over-all og støvler og går bagefter far. Imens gør mor aftensmaden færdig. Når vi kommer ind, er bordet dækket og lyset tændt i stuen, gardinerne trukket for og det nystrøgne vasketøj lagt i skuffer. Mors hverdag er at lave mad, hvilket hun er meget skrap til, og at vaske, stryge, sy, vaske op, lave kaffe, plante blomster om, hæn-ge nye gardiner op, feje, vaske gulv, og hvad nævnes kan. Efter aftensmaden må mor gå den tunge opvask gennem, og bagefter, mens vi børn var små, vaske og »putte« os og bede aftenbøn med os. Senere, efter at vi er blevet ældre og begyndt at gå i skole og endnu ældre, og må sidde oppe lidt længere om aftenen, da læser far tit og ofte en historie eller en god bog, mens mor sidder og strikker eller hækler til *alle* i familien. Hvis vi mangler noget, eller gerne vil have noget i den retning, kan vi bare købe garn og mønster, så ordner vores kære mor resten i et »ruf«.

Det bliver tit henad de små timer, inden far og mor kommer i seng. Far skal ordne regnskab o.s.v., og mor kan måske nå ét par vanter til. Fars bedste syssel ved denne tid er også en kryds og tværs.

Mor kan nu ikke bare sy og strikke. Hun kan meget andet. Bl. a. er hun altid i stalden, hvis en ko skal kælte, eller en so skal fare. Det er ligesom hendes job at være med der. Et sted man næsten aldrig ser mor, er i marken. Nej, så hellere i haven med sin hakke, sin skovl og sin spade end alle de maskiner, men dem vil vi børn jo også hellere køre med.

Jo, far og mor har virkelig slæbt og ofret sig meget hver især for at holde sammen på vort kære hjem (som det jo særligt er blevet, siden man er kommet hjemmefra).

Vores opdragelse og vort hjems opbyg- gelse var og er mors og fars daglige op- gave og arbejde, og jeg tør ikke påstå, at vor opdragelse i det mindste var det lette- ste job.

Men, hvor er jeg også taknemlig for, at

far og mor har følt det som en pligt, *en opgave*, at lære os børn at bede.

En 8. kl. stilbesvarelse.

Glimt

Bestyrelsen har været samlet til det ordinære bestyrelsesmøde i maj måned. Store afgørel- ser lå på bordet. Referat andetsteds.

Svømmehallen svømmer endnu i det uvisse. Kan skolen bære de udgifter, en sådan ud- bygning vil koste? Ja, hvis alle gav et »nap« med ved opførelsen, så kunne den nok, men kan det forventes?

Realkursus har vi stadig fået tilbudt fra mini- steriets side, men vi venter på, at der også skulle gives »grønt lys« for enkeltfag af real- eksamen. Der **forventes** et sådant lovforslag i efteråret.

Tvis KFUM og K besøgte os en aften, efter at de havde været på tur i omegnen. En god idé, der gerne kunne efterfølges af andre. Vi byder velkommen.

Håndboldommerkursus finder i disse uger sted på skolen. Vi mødte desværre den klau- sul, at »eleverne« skulle være 18 år, så vi blev for få fra skolen, men flere andre udefra slut- tede op, og kursus blev gennemført.

Prøvetiden – kan vi godt kalde den tid, vi benyttede til mundtlige prøver. Vi lærer stadig noget. Tiden var for langtrukket i år. Vi må have det ind i en kortere tidsrum næste år.

Censorer til prøverne hentede vi fra omeg- nens skoler, og vi er glade for at se kollegaer fra folkeskolen. Vi glæder os da også over, at der var bud efter os til samme gerning.

Beskikket censor havde vi i orientering i begge 10. klasser. Under Grønbæks sygdom blev det Ole Skov, der førte begge klasser op

– og det gik, men Ole S. havde et par travle dage.

3 dages turen blev vellykket. Vi havde fast boplads på **Kjedsølejren** ved Ans. Herfra hældagsturen til Århus. Silkeborg-Ry sejltur med frokost på Himmelbjerg. Travetur på trækstien fra Resenbro til Silkeborg.

3 dages turen er en ekstra tur, som skolen arrangerer som **tak** til elevholdet for veludført hjælpssomhed ved alle forskellige fester i årets løb. Disse kunne slet ikke arrangeres uden elevhjælp.

Pøsegilde. Gamle elever nikker genkendende. Bødekassens indhold fordeles ligeligt og ikke efter indskud. En uretfærdighed, der er retfærdig.

Skoleårets afslutning fejres faktisk ved to fester: Elevfesten og selve afslutningsfesten. Referat andetsteds.

Højskoleelever – ja, jeg regner med, at alle gamle elever er medarbejdere. Program sendes meget gerne.

Ths. M.

* Adresseforandringer

- Lærer Gotfred Jespersen, Herningvej 74,
7480 Vildbjerg.
- 1941 Marie Kjær, Røddingvej 5,
7480 Vildbjerg.
- 1947 Tonna Thomassen, Gormsvej 12, st.,
7400 Herning.
- 1951 Ninna Damholt, Røddingvej 18,
7480 Vildbjerg.
- 1952 Karen Edel Pedersen, Merrildvej 9,
7480 Vildbjerg.
- 53–54 Karl Jesper Thusgaard, Røddinglundvej
10, 7480 Vildbjerg.
- Bent Thusgaard Kristiansen, Merrildvej
11, 7480 Vildbjerg.
- 1954 Grethe Vodet Hansen, Odehøjvej 56,
2. tv., 8800 Viborg.
- 60–61 Svend Erik Folkesgaard Kristensen,
Mågevej 6, 8641 Sorring.
- 1961 Fru Ingrid Nielsen, Præstegårdsvej 8,
6630 Rødding.
- 63–64 Bent Abildtrup, Ejsingkjærvej 30,
7480 Vildbjerg.
- 64–65 Jens Chr. Bækgaard, Ejsingkjærvej 23,
7480 Vildbjerg.
- 66–67 Villy Holm, Refsnæsgade 30, 4. th.,
2200 København N.
- 66–67 Anders Ove Andersen, Søndersøvej 61,
8800 Viborg.
- 1967 Irene Abildtrup, Ejsingkjærvej 30,
7480 Vildbjerg.
- 1967 Tove Hansen, Doktorvænget 48, st. tv.,
7500 Holstebro.
- 68–69 Hans Østergaard, Fasanvej 16,
8800 Viborg.
- 70–73 Dorthe Sigh, Tovsvej 19, 8230 Åbyhøj,
Århus.
- 71–72 Gunhild Amby, Kollerup,
7790 Hvidbjerg, Thy.
- 1972 Jette Jensen, Østergade 57, 1.,
9400 Nørresundby.
- 1973 Lene Rasmussen, Storegade 15, 2.,
7700 Thisted.

* Højskolepost

Vore møder

Tirsdag 30. juli: Gudum. Ths. M.

Lørdag 3. aug.: Skovgdr. Strand. Ths. M.

Efterårets elevmøder

bør allerede nu planlægges. Såfremt I har ønsker, da fremsend disse snarest til skolen, og vi kommer gerne.

Bryllup

Lørdag d. 6. juli vies i Bøvling Valgmenighedskirke Norma Henriksen, Møborg, til Ove Tjagvad Madsen, 63-64.

Bryllupsadresse: Møborg forsamlingshus.

Bryllup

Pinselørdag, 1. juni, viedes i Uge kirke (Sønderjylland) Birgit Nørby (70-71) til Marius Poulsen (70-71).

Bopæl: Guldstjernevej 24, 1. th., 8800 Viborg.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. — Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSNS BODTRYKKERI STRUER 26609

HØJSKOLEKURSUS

begynder 15. august 1974

Foruden almene højskolefag er der tilbud om valgfrie fag.

HF-forberedelse - sygeplejeforkursus - forsorg - barnepleje - håndarbejde - maskinskrivning - udv. regnskabsføring m. m.

Foreningslederkursus og idrætskursus med boldspil og gymnastik.

Program sendes gerne

EFTERSKOLEN

tilbyder 10 mdr. kursus for 8. 9. og 10. kl. med statskontrollerede prøver. TF og uTF.

Tilmeldelser til skoleåret 1975 1976 modtages sålænge der er plads.



50 HR J KRISTENSEN
STATENS PÆD. STUDIENSAMLING
LERSØ PARK ALLE 101
2100 KH Ø