



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N Ø R R E

I

NR. 5 - 1974 - 66. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Hjælp mig Gud at gribe livet

Mel.: Livet er en morgengave
(Robert Normann) eller DDS. 688

*Hjælp mig Gud at gribe livet,
hver dag når jeg vågner op –
takke dig, som alt har givet,
hjem og kone, børn og job.
Solens stråler vil jeg fange,
mens de leger på vort tag –
syngte livets morgensange
til en ny og ubrugt dag.*

*Hjælp mig Gud, hvis dagens pligter
gør mig sur og gør mig træt.
Tilgiv, hvor jeg ofte svigter –
hvor jeg bare vil ha' ret.
Under arbejdspresset skorter
det på blot lidt venlighed,
når man tænker i akkorder
mer end men'skeværdighed.*

*Hjælp mig Gud at gribe livet –
leve af din kærlighed,
som med Kristus blev os givet
og bestandigt varer ved,
så vi stadigvæk må fuske
i din verden dag for dag.
Hjælp så Gud, at vi må huske
dig i livets travle jag.*

Niels Johansen.

Hentet fra »Nye salmer og sange«
udgivet af Unitas Forlag.

Aldrig håbløst at forkynde glædeligt budskab

af Poul Henning Fromsejer

Ind i skolerne

I Tanzania er kristendomsundervisningen på vej *ind* i skolerne, mens det almindelige bilde i vort gennem mere end 1000 år kristne land, Danmark, er, at det fag er på vej *ud*. En dansk teolog er i færd med at organisere og lede kristendomsundervisningen i mere end 100 skoler, som beder den kristne kirke på stedet om at give undervisning to gange om ugen. Mulighederne er mange i øjeblikket. Ser vi dem? Udnytter vi dem? Er vi villige til at ofre *mere* end før, for at det glædelige budskab kan nå endnu flere?

Kan vi få dåbsundervisning?

– Du må komme ud til vores landsby og give os dåbsundervisning – her er så mange, der vil være kristne, og jeg kan ikke overkomme at undervise flere, skriver en evangelist til præsten.

Og præsten svarer:

– Jeg kommer. Men jeg har 50 landsbyer, jeg først må gå til, hvor jeg har lovet at komme og undervise. Du må klare arbejdet selv indtil videre. Jeg har ingen at sende!

I denne kirke døbttes i 1973 omkring 2000 mennesker. Kristne i Danmark må tage denne udfordring op, se gaven og opgaven og de mange muligheder – og hjælpe denne kirke til at få uddannet *mange* evangelister.

Jeg længes efter at få en bibel

– Jeg har en ven, som arbejder på en fabrik her. Han og jeg lytter sammen. Vi har bestemt os til at blive kristne og tro på Jesus.

Citatet er fra et brev, skrevet af en navngiven kineser til en evangelisk radio-præst. Brevet, som er smuglet ud af Kina, fortæller:

– Jeg er kun ung endnu og mine forældre er buddhister. Jeg vil sikkert møde stor modstand, men jeg er dybt overbevist om, at det, I forkynder, er rigtigt . . . Det vil ikke blive let for mig, men jeg længes efter at få en bibel.

De bedste missionsår, jeg har oplevet

En dansk missionær, der gør tjeneste i Sydindien, fortæller, at der er voksende modtagelighed for evangeliet om Jesus Kristus.

– Disse år er de bedste missionsår, jeg har oplevet. Det er blevet bedre og bedre, siden de første blev døbt i 1965. Når vi læser om Danmark, hvor f. eks. lærere i skolen kan blive tiltalt for at påvirke elever – eller om missionsområder, hvor der er vanskeligheder, er man taknemlig over at være netop her. Vi kan undervise og prædike, sælge bøger og uddele traktater og vidne, hvor vi vil – på gader, i hjem, i busser, på stationer og hospitaler og skoler. Folk beder os komme. Men vi er alt for få . . .

Som man vil forstå af denne udtalelse: Mulighederne er mange, og det er aldrig håbløst at forkynde glædeligt budskab. Men bøn og arbejde skal der til. For slet ikke at snakke om penge som den helt nødvendige forudsætning.

Spedalskhedsarbejde gennem 100 år, men stadig 20 millioner spedalske

Spedalskhedsmissionen – The Leprosy Mission – fejrer i år 100 års jubilæum. Det var en ung mand, Wellesley Bailey fra Irland, der tog initiativet til dette kristne hjælpearbejde. Begyndelsen var beskeden. I dag arbejder Spedalskhedsmissionen ud fra 30 spedalskhedshospitaler og spedalskhedscentre i Indien, Bhutan, Nepal, Burma, Hong Kong, Korea og Tanzania. Endvidere støtter Spedalskhedsmissionen arbejdet ud fra 75 spedalskhedscentre, som forskellige kirkesamfund har taget initiativet til at oprette i Indien, Afrika og det fjerne Østen. Spedalskhedsmissionen er engageret i kampen

mod spedalskhed i 33 lande og virker der hjælpende, vejledende og inspirerende til stadig fornyet indsats i tjenesten for og blandt de spedalske.

De fleste spedalske findes i Afrika og Asien samt i Syd-Amerika. Man regner med, at der i dag findes omkring 20 millioner spedalske, hvoraf de 4/5 ingen behandling får. Der er et stort behov for flere læger og sygeplejersker. Epokegørende var året 1948, da man fandt et sulfapræparat DDS, der er et virksomt middel i kampen mod spedalskhed.

Den medicin, en spedalsk skal have pr. år, koster kun 20 kroner.

— — —

Mission er at forkynde med »hjerte, mund og hænder«. Mission er at være fælles om glæden. Mission er at dele med andre.

Kristi Himmelfartsdag 23. maj 1974 samles der ind i landets kirker til Folkekirkeens Missionsråd, der fordeler de indkomne beløb til de tilsluttede selskaber. Målet er at samle en halv million kroner ind ved denne landsindsamling.

Også De må være med! Send i dag en gave til Folkekirkeens Missionsråd, Nørregade 11, 1165 København K. Giro 7 42 00. Der er hårdt brugt for alt, hvad De kan undvære. Tak for Deres bidrag, som forøvrigt kan fratrækkes selvangivelsen efter ligningslovens bestemmelser!

Pigebygge



Elevfesten 1974

Lørdag d. 15. og søndag d. 16. juni

Det er altid en glæde at kunne byde gamle elever og deres pårørende samt alle skolens gode venner velkommen til elevfesten.

Vi venter mange gæster – og håber på en festlig dag. En elevfest er noget særligt hvert år. Ikke at der sker de store ting hvert år – som f. eks. 85 års jubilæet sidste år, men altid er der gamle bekendte at hilse på, og skolen er rammen såvel i dag som for år tilbage. Måske er noget forandret, men i sit væsen det samme: at opleve.

Programmet:

Lørdag den 15. juni

20,00 Vi samles i foredragssalen. Lærerstaben medvirker.

21,00 Aftenkaffe. Hyggetur – bål – afslutning ved Ths. M.

Søndag den 16. juni

9,00 Morgenkaffe.

10,00 Højmesse i Nr. Nissum kirke.

12,00 Frokost i hallen.

14,00 prc. Jubilæumsholdene mødes til en kop kaffe.

Tilmeldelse er nødvendig.

14,30 Gymnastik og boldspil.

15,30 Elevforeningens årsberetning og orientering om skolens forhold: byggeplaner, undervisning m. m.

16,00 Lærerstaben har ordet.

18,00 Middag i hallen.

19,45 Eleverne underholder.

21,00 Kaffe – afslutning – fakkeltog, festfyrværkeri.

Jubilæumsholdene:

68/69 og 69 5 års jubilæum

63/64 og 64 10 års jubilæum

58/59 og 59 15 års jubilæum

53/54 og 54 20 års jubilæum

48/49 og 49 25 års jubilæum

43/44 og 44 30 års jubilæum

38/39 og 39 35 års jubilæum

33/34 og 34 40 års jubilæum

28/29 og 29 45 års jubilæum

23/24 og 24 50 års jubilæum

Tilmelding til spisning og jubilæumsholdenes sammenkomst er *aldeles nødvendig*. Tilmeldingen skal være skolen i hænde senest 13. juni 1974.

Priserne er følgende (festtegn iberegnet):

Hele festen 30,00

Hele søndagen (frokost) 22,00

Middag + aftenkaffe 15,00

Aftenfest + aftenkaffe 10,00

Ukonfirmerede børn halv pris.

Festtegn bør købes af alle deltagerne. Vi ved alle, at der er udgifter forbundet med at arrangere en fest.

Pris: 3 kr. (ukonfirmerede børn er fritaget)

Dregekaffe



36233!

Ja, ikke sandt – vi kender disse tal. Og ikke mindst i denne tid bliver vi »hjemme« på skolen konfronteret med disse cifre. Og tak for det. Men tro nu ikke, at der bag disse linjer ligger en skjult opfordring af den art, der normalt lyder fra os desangående.

Ofte har jeg tænkt at gribe pennen »i utide« for at give udtryk for ganske andre tanker i forbindelse med elevforeningen end de, der hentyder til kroner og ører.

Der er nemlig andet og vigtigere at sige og fremhæve i den forbindelse. – Sagt lidt firkantet, så vil jeg påstå, at hvis I blot ydede jert bidrag for at dække omkostningerne ved et eller andet skrift, som I så senere modtog med forventning om at få »valuta« for pengene – ja, så var pengene dårligt anvendt!

Da ville det sikkert være en meget bedre idé at udgive et årsskrift og dermed slut. Fordelene derved synes åbenbare: store beløb kunne derved spares i porto og tid og kræfter samle sig om mere vægtige indlæg til glæde for læserne – altså jer.

Når vi alligevel ønsker at bibeholde vor månedshilsen, skyldes det, at vi ser noget andet og mere værdifuldt i elevbladet.

ELEVBLADET er midlet til sammenhold. Det minder os om, at der er noget, vi på én eller anden måde er fælles om. Og det er godt at have noget at være fælles om. Det giver livet mening.

ELEVBLADET vækker minder. Minder om samvær i flok – eller på tomandshånd. Gode minder er værdifuld ballast – tak for dem. For tiden, der gik.

ELEVBLADET er for mig symbolet på liv. Hverdagsliv. Ikke noget stort og fint, pyntet til fest og taget frem ved særlige lejligheder. Det er en lille venlig hilsen i hverdagen. Om hverdagen. Og derfor om det væsentligste. For *livet* leves i »hverdagstøj«. Og for os hedder det NU.

ELEVBLADET peger fremad. På tilbud for i morgen. Indbyder nye kræfter til at være med i flokken, som har noget at være fælles om. Og netop dette er væsentligt. – Afhængigheden af jer (de), som skal komme, den afhængighed indebærer det positive, at vi ikke bliver en lukket kreds. I (de) kommer som nye venner i kredsen. Gør den større, mere nuanceret, men så langt fra kedeligere.

ELEVBLADET, som er vort, bærer stadigvæk indskriften *bed og arbejde* – og i den rigtige rækkefølge. Men begge dele!

Jo, I får igen en hilsen i maj. Jeg tror i grunden, den er værdifuld.

Venlig hilsen til alle.

Otto Grønæk.

Glimt

Harzen i flere år vort udflugtsmål. Nu i år er vi vendt tilbage til dette skønne landområde med elevflokkens i efterskolen. Håber at vi kan bringe referat i et senere nummer.

Luxembourg – et navn mange kender fra EF-sammenhængen. Dertil stævner vore højskoleelever og derfra udflugter til bl. a. mindeparker fra 1. verdenskrig og m. m. Også herfra forventer vi referat.

Påskekursus blev igen den oplevelse, som jeg ventede. En flok ivrige sportsmænd, læreivrige, lydhøre og en flok, der opførte sig så godt, at jeg ønskede dem ind i vor elevflok, men så stor en højskoleafdeling er drøm – og ikke virkelighed. Men tænk ...

Efterskolernes årsmøde på Nyborg Strand 3. og 4. påskedag er tradition. Et par gode dage på mange måder. Uden at forklejne noget – uden politisk sammenhæng – så var undervisningsministerens foredrag et højdepunkt. Hun svarede JA på spørgsmålet: »Skal skolepengene følge eleven?«

Skriftlige prøver er overstået. Som altid bedre for nogle end for andre. Den gamle sandhed

om, at hverdagen har sin betydning, stod igen sin prøve. De velforberedte var forberedte.

Forældredagen er en oplevelse. Jeg er nok ikke den rigtige som dommer, men min bedømmelse var: En rigtig god og hyggelig dag med tilfredse forældre, børn, lærerstab og personale. En dag, der giver tro til, at skolen ikke arbejder med industrivarer frembragt på samlebånd.

Der kommer ingen til møder. Hvor ofte hører man ikke den sætning. Har været ude til 3 konfirmandfester. Alle 3 steder var der mange – de 2 steder stopfuldt. Mit råd til I unge og ældre er: Prøv at gå til næste møde – og tag din nabo med. Så er der 2 flere.

Højskolekursus må være alle gamle elevers tanke, når der findes unge, der spørger om muligheder for fremtiden. Vi begynder næste kursus 15. august og sender gerne oplysninger.

Efterskolen modtager stadig indmeldelser til 9. og 10. kl. 1975-76 og fremad. Foreløbig er alt som før sagt optaget til skoleåret 1974-75.

Elevfesten er selvsagt næste måneds store oplevelse. Vi venter jer alle – vi håber, at en stor flok møder op. Hjertelig velkomne.

Ths. M.

✧ Højskolepost

Møder

12. juni: Ravnstrup. P. J.

Elevfesten

Se andet sted i bladet – og velkommen.

Elevmøderne

i september og oktober måned planlægges snarest. Hvis I ønsker forandring, skal henvendelse ske snarest.

Hvis der ønskes møder andre steder, henvender man sig hertil – og vi kommer gerne.

★ Adresseforandringer

1973 Gerda Poulsen, Brøndumsgade 38,
7800 Skive.

1972 René Knudsen, Fredensgade 26,
7600 Struer.

Højskoleklassen januar 1974



- 69-70 Birthe Green, Sct. Lukas Stiftelsen,
2900 Hellerup.
- 67-68 69-70 Anna Dalgaard – Anna og Jens
Georg Bjerg, Dronning Margrethesvej
26 A², 4100 Ringsted.
- 67-68 68-69 Ellen Lilleøre, »Nørvang«, Dybe,
7620 Lemvig
- 1966 Inger Rod – Inger Pedersen, Præstemar-
ken 16, Breum, 7870 Roslev.
- 65-66 Kurt Imer Henriksen, Lindevænget 34,
7560 Hjerm.
- 1965 Else Christensen, Nye Banegårdsvej 5¹,
8000 Aarhus C.
- 1964 Gerda Jochumsen, Boesvej 2, Ejby Strand,
4070 Kirke-Hyllinge.
- 1963 Karen M. Gervig, »Over Dubgaard«,
Rom, 7620 Lemvig.
- 1961 Birgit Poulsen, Aagaardsparken 115,
7480 Vildbjerg.
- 1961 Birtha Ringgaard, diakon, Hovedgaden 9,
Pedersborg, 4180 Sorø.
- 1960 Gerda Hoffmann, Nr. Flyndergaard,
7660 Bækmarksbro.
- 59-60 Ivar Kortegaard, Mågevænget 11,
6760 Ribe.
- 1959 Maren Kallesø Poulsen, Flittiglisevej 21,
5681 Bellinge.
- 1958 Inger Jørgensen, Helgasvej 29, Gram,
8660 Skanderborg.
- 1958 Anna Keseler, Nr. Vognbjergvej 4,
6900 Skjern.
- 57-58 Villads Håning Andersen, Mimersvænge 3,
6500 Vojens.
- 57-58 Anker Lauridsen, V. Marupvej 5,
6900 Skjern.
- 1955 Rigmor Hansen, Vestergade 63,
7770 Vestervig.
- 1955 Anna Madsen – Anna Jacobsen, Jens
Baggesensvej 26, 9000 Aalborg.
- 1955 Jonna Rosenberg, Toften 14, Øster Ved-
sted, 6760 Ribe.
- 1954 Anna-Lise Kølback, Margrethelund,
Sindingvej 16, 7480 Vildbjerg.
- 1953 Anna M. Bojsen, Mopelbjerggaard,
6870 Ølgod.
- 1950 Edith Bylov – Edith Groth, Ny Møllevvej 6,
7400 Herning.
- 1947 Kirstine Nykjær, Røde Kors Hjemmet,
6990 Ulfborg.
- 1942 Dagmar Andersen, Ved Svalebøgen 8,
Gjerrild, 8500 Grenaa.
- 1939 Marie Abildtrup, Ingrid's Allé 15,
5250 Fruens Bøge.
- 1934 Edel Blæsbjerg, Kirkegade 110 st.,
6700 Esbjerg.
- 29-30 Niels Chr. Hovgaard, Hvorum,
9500 Hobro.
- 26-27 Niels Vestergaard, Bakkestien 8,
8800 Viborg.
- 26-27 Andreas Nielsen, Brogade 24,
7660 Bækmarksbro.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venne-
forening. — Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BOUTRYKKERI STRUER 26509

VI MØDES

ved

elevfesten.

Tag bekendte

og familien

med

d. 15.-16. juni

1974.

Porto

NR. NISSUM

HØJ- OG EFTERSKOLE

7620 LEMVIG

HØJSKOLEKURSUS

begynder 15. august 1974

Foruden almene højskolefag er der tilbud om mange valgfrie fag.

HF-forberedelse – sygeplejeforkursus – forsorg – barnepleje – håndarbejde – maskinskrivning – udv. regnskabsføring m. m.

Foreningslederkursus og idrætskursus med boldspil og gymnastik.

Program sendes gerne

EFTERSKOLEN

tilbyder 10 mdr. kursus for 8., 9. og 10. kl. med statskontrollerede prøver. TF og uTF.

Tilmeldelser til skoleåret 1975 og 1976 modtages sålænge der er plads.

HUSK ELEVFEJLEN

SØNDAG DEN 16. JUNI 1974

KLIP HER!

Årgang	Navn	Sæt ×						
		Lørdag aften	Logi	Morgen- mad	Frokost	Middag	Aften- festen	

Jubilæumsdeltager ønsker kaffe kl. 14,00 til personer

Navn:

Årgang: 19

DO HR J KRIESEN
STATENS PÅ STUDIESAMLING
LEBES PÅK ALLE 101
2100 KH 0