



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

NR. 2 - 1974 - 66. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Ikke fortidens, men fremtidens moral

Skal vi opgive det hele? Selvfølgelig ikke. Jesus Kristus har jo ret: »Du skal elske din næste som dig selv.« Det er livets grundlov. Livet trives kun, hvor mennesker søger at gøre det. Det er skabt dertil og ikke til andet.

Det er endda sådan, at den kristne moral er fremtidens moral.

Nogle påstår, at kristendommen, og med den også dens moral, hører hjemme i fortiden og allerede nu er håbløst forældet. De fabler om en fremtidens moral, hvor man er så frigjort, at man gør ganske som man vil, blot man ikke skader andre. Som om det lader sig gøre at handle frit uden at gribe ind i andres skæbne og mærke dem for livet! Den såkaldte frigjorthed hører tværtimod uhjælpe ligt hjemme i fortiden – på abestadiet eller i oldtidens slavesamfund. Dér kunne de stærke følge deres drifter og være frigjorte – og det er da også det, man stadig drømmer om.

Men fremtiden afhænger virkelig af, om man gør fremskridt i retning af at elske sin næste og at gøre det på alle måder, fra de mindste til de største områder. Ellers truer opløsning af hjemmene, nye former for politisk terror og diktatur, eller nye former for verdenskrige og verdensødelæggelse.

Når det drejer sig om at elske medmenneskene, er man ikke kommet langt. Der er opgaver nok for den næste million år. Dem er det ikke vor sag at løse, ikke engang teoretisk. Vi har allerede hænderne fulde.

Det skal blot fremhæves, at vi ikke er gammeldags, når vi lytter til Det dobbelte Kærlighedsbud. Jesus Kristus var så langt forud for fremtiden, at menneskeheden aldrig indhenter ham. Derfor er fremtidens moral udtrykt i hans ord. De er fremtidens moral for os, fordi vi ikke har levet op der-

til. De vil også være fremtidens moral for *dem*, der lever om en million år, uanset hvilket teknisk og moralsk stade de står på.

Det er trods alt bedst at være med dér, hvor man véd, hvad det bliver ved at dreje sig om. Og det er altså dette: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind.« Og: »Du skal elske din næste som dig selv.«



Uddrag af Axel Hjerresens bog: Ungdomsmoral. Unitas forlag.



Lærer Vestergaard i fysik- og kemilokalet

*Jubileumsbold
ved elevfest 1973*



300 til elevfest på Nr. Nissum Højskole

På Nr. Nissum Højskole er der tradition for at holde vinterelevfest den første søndag i februar. I år var festen henlagt til lørdag på grund af forbudet mod søndagskørsel. Det viste sig at være en god erstatning, idet mange gamle elever sluttede op om arrangementet. I alt deltog ca. 300 i festen.

Ved eftermiddagsmødet bød forstander Thomas Mogensen velkommen og nævnte, at dette, at gamle elever samles på en skole, er af allerstørste betydning for skolens fremtid.

Derefter var der gymnastik, volleyball, badminton og bordtennis i hallen, og der var mulighed for at se skolen fra kælder til kvist. Overalt så man hyggelige smågrupper, der fandt sammen for at drøfte gamle dage.

Efter aftenmaden underholdt FDF's orkester fra Thyborøn. 10. klassens elever opførte under lærer Arne Rasmussens ledelse og instruktion et oprin, hvis tema var hen-

tet fra Blichers »Hosekræmmeren«, og hvis grundlinje var kærligheden, den eksisterende og den manglende. Efter kaffebordet underholdt FDF-orkesteret igen. Lærer Poul Jepsen sluttede elevmødet, og forstander Mogens takkede alle, der havde medvirket til sammenkomstens festlige timer, og han indbød alle til at deltage i den kommende uges vinterferiekursus på skolen.

Referat fra Lemvig Folkeblad

Tanker efter mit højskoleophold

Når man møder gamle venner ved denne tid på året, siger de for det meste: »Godt nytår«. Det vil jeg også gerne ønske alle, men særlig mine klassekammerater og vore lærere.

Inden det rigtig gik op for os, blev vi spredt for alle vinde, og måske ses vi ikke

mere. Det er underligt at tænke på, da vi jo er venner, men det er en kendsgerning, at her i livet møder vi nye mennesker, kommer til at kunne lide dem – så skilles vi. Heldigvis møder vi nye!

Jeg glemte bare at få sagt rigtig farvel og tak til jer. Derfor siger jeg det på denne måde nu. Tak for at vi kunne være venner, at vi kunne le sammen, diskutere, opleve noget sammen o. s. v.

Også tak til lærerne for I gav os meget, hvis vi ville tage imod. Tak for turen til Norge, de andre udflugter og festerne hjemme på skolen. I brugte meget tid på at gøre det rart for os. Jeg håber, at jeg også må have lov til at betragte jer som mine højskolekammerater.

Det er dejligt at vide, at alle vi gamle elever ikke er glemt, men at der hver gang en ny dag begynder også bliver bedt for os.

Endnu engang godt nytår og tak for minderne fra efteråret 1973.

Venlige hilsener og tanker fra

Kirsten Nørregaard.

Vinterferiekursus

Indbydelsen til vinterferiekursus var ikke udsendt af frygt for arbejdsløshed, af trang til mere arbejde, som tidsfordriv, eller fordi vi mente at kunne gøre det bedre end andre o. s. v.

Grunden var, som vi før har fremhævet, at disse kursus kunne stabilisere det vaklende årstal på højskoleafdelingen. Det var kort sagt – en mulighed.

Derfor har vi været i en spændetrøje. Vi vidste, at der skulle være så mange kursister før slaget var vundet.

Hvordan er det gået?

Første kursusuge er igang med 31 herlige kursister af forskellige aldre og mange gam-

le elever imellem. Vi synes selv, at det er langt over forventning på alle områder.

Næste kursusuge er overtegnet i forhold til denne uge, og vi står igen med undrende sind.

Her bringes allerede nu en tak til elever, der beredvilligt flyttede sammen og gav husly. Til lærerstab, der har timer og underholdning. Til bestyrelsesmedlemmer, gode venner, der har holdt foredrag. Til personalet, der lavede mad og gjorde rent. Et allemandstog, derude i marken af gamle elever, der anbefalede kurset.

Ja, sammenhold er endnu en brugbar vej. Så beder sindet for den gamle skole:

Gud giv dig fremtid,

som han gav dig minder.

Ths. M.

En hilsen fra elevforeningen

Atter februar. Atter en oversigt over elevforeningens økonomi. Og atter føler vi her fra jeres gamle skole trang til at sige tak til alle I trofaste, som *alene* danner grundlaget for, at vort elevblad kan dumpe ind ad brevsprækken rundt i de mange hjem *hver* måned. – Vi tror, det er af stor betydning.

– Som det fremgår af tallene, er der et pænt overskud – dog skylder vi – som det også fremgår – bogtrykkeren de fleste. Men alligevel, dejligt er det, når »enderne« når godt sammen. – Nu må vi jo være forberedt på, at næste års udgifter til bladet bliver noget større end i året, der gik. Men vi er ved godt mod. I har altid vist, at I *selv* har kunnet pristalsregulere jeres kontingent – det tror vi, I fortsat er indstillet på at gøre. På forhånd tak!

– Og så følger giroblanket med dette nummer (3 62 33). Og den følges med 3 ønsker herfra:

1) Udfyld den straks og returner den.

Ved middagsbordet



2) Hvis I synes 15 kr. er et upraktisk tal, så – nå, tilgiv mig, det var vist en højt-flyvende tanke!!

3) Og husk så at skrive *tydelig* navn og årgang (ungpigenavn, hvis du er en pige, som er gift) – har I noget særligt på hjerte (evt. adr. forandring), så skriv det *bag på* den kupon vi får.

Til slut: jeg har spidset blyanten og »glæder mig i denne tid, nu kommer ...«

Venlig hilsen Otto Grønbæk

Udgift:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Bogtrykkerudgifter | 19.851,05 |
| Elevbladsforsendelser | 4.898,02 |
| Elevstøtte | 2.211,00 |
| Indsat i bank | 1.000,00 |
| Bankrenter | 1.200,53 |
| Porto | 240,00 |
| Kr. Pressebureau | 6,90 |
| Aftryk af adresseliste | 23,95 |
| Gave til støttefond | 130,00 |
| Girobeholdning 1/1 1974 | 8.121,18 |
| Kassebeholdning 1/1 1974 | 398,30 |
| Balance | <u>38.080,93</u> |

Elevforeningens regnskab 1973

Kassekonto

| | |
|--------------------------------|------------------|
| <i>Indtægt:</i> | |
| Kontingent | 32.063,64 |
| Gaver fra vandre mapper | 129,15 |
| Andre gaver | 335,00 |
| Renter – giro | 86,63 |
| Bankrenter (409546-4) | 272,40 |
| Bankrenter (600787-1) | 928,13 |
| Hævet i bank | 800,00 |
| Girobeholdning 1/1 1973 | 3.160,98 |
| Kassebeholdning 1/1 1973 | 305,00 |
| Balance | <u>38.080,93</u> |

Driftskonto

| | |
|---------------------|------------------|
| <i>Indtægt:</i> | |
| Kontingent | 32.063,64 |
| Renter | 1.287,16 |
| Vandre mapper | 129,15 |
| Andre gaver | 335,00 |
| Balance | <u>33.814,95</u> |

Udgift:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Blade har kostet | 16.680,50 |
| Bladforsendelser | 4.898,02 |
| Elevstøtte | 2.211,00 |
| Porto | 240,00 |
| Kr. Pressebureau | 6,90 |
| Aftryk af adresseliste | 23,95 |
| Overskud | 9.754,58 |
| Balance | <u>33.814,95</u> |

Status 1/1 1973

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Formue 1/1 1973 | 11.844,00 |
| Overskud i 1973 | 9.754,58 |
| Formue 1/1 1974 | 21.598,58 |
| Lemvig bank (409546-4) | 6.221,48 |
| Lemvig bank (600787-1) | 15.272,17 |
| Girobeholdning 1/1 1974 | 8.121,18 |
| Kassebeholdning 1/1 1974 | 398,30 |
| | 30.013,13 |
| Skylder bogtrykker | 8.414,55 |
| Formue 1/1 1974 | 21.598,58 |

Gaver specificeret

| | |
|----------------------------|--------|
| Vintergækken 1927/28 | 25,60 |
| Limfjordsminder 1947 | 39,00 |
| Brevduen 1931 | 36,70 |
| Forglemmigej 1933 | 27,85 |
| | 129,15 |

Otto Grønbæk

Poul Jeppesen

Nødråb eller ansvarfølelse

Når jeg i dette blad ofte har peget på højskolens forhold, er det ikke for at klage, men fordi min mangeårige erfaring med foreningslederarbejde er baggrunden.

Jeg tænker her på samtaler om nedlægelse af idrætsafdelinger, sammenslutninger af kredse eller afdelinger, kredsarbejdets beståen osv.

Når jeg sad i disse samtaler, holdt jeg altid på, at krisetider er til for at de *skal* overvindes og *bør* overvindes, men også at krisetider kræver *fælles indsats* af alle implicerede parter. (Det samme kunne man i dag sige til Folketinget.)

Hvis der ikke kæmpes samlet og enigt, går det ikke. Hvis *een* skal gøre det, ender det i diktatur.

Hvorfra stammer den megen modløshed i disse år i de små samfund i Indre Mission. I

fåtalige KFUM og K foreninger? Mon ikke den stammer fra ensomhedsfølelsen. Vi er så få. Der kommer ingen. Forberedt det hele – og så alligevel ingen.

Der mangler fælleserkendelsen af ansvar og medvirken.

Jeg tænker specielt på et sted, hvor man i flere år havde haft en god idrætsafdeling under KFUM og K, selv om den aldrig havde været fuldt anerkendt af de ældre og besnirige i Samfundet og M og K. Så skete der det, som ofte sker, at lederen rejste fra sognet. Man blev enige om, at den øvrige bestyrelse i idrætsafdelingen var for unge, og ingen andre havde tid og kræfter til at føre den videre. Og en afdeling uden ansvarlige ledere kunne man selvfølgelig ikke have ansvaret for. Den blev nedlagt.

Køreturen hjem var så vemodig.

Ca. 6 år senere modtog jeg et brev fra et af de mennesker, der havde været med til at »nedlægge« afdelingen. Den gang mente han, at han ikke havde tid til lederarbejdet – grundet på travlhed i egen bedrift.

Brevet meddelte, at nu skulle sognets nye idrætsanlæg indvies, og den stedlige verdslige (jeg kan ikke lide ordet) idrætsforening stod alene for det idrætsstævne, der skulle være, og det skulle selvfølgelig slutte med bal i sognegården.

Men hans egentlige ærinde var noget andet. Nu var hans egne drenge aktive idrætsudøvere og havde bedt, om de også måtte være med til aftenfesten. Kunne jeg råde ham?

Det ville have været let at hovere, men det hjalp jo intet.

Vi erkendte da sammen, at det er noget af en livslov, at det koster noget at bevare noget, og den pris var ikke betalt i dette sogn. En mulighed var forsømt.

Nu kender du snart min tankegang.

Mine skriverier – lad os bare sige »nødråb« – har en erfaret baggrund.

Hvis vi, dvs. gamle højskoleelever, nu

værende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter, ikke enigt kæmper for vor skole, vil den forsvinde – blive nedlagt.

Det gælder skolen her i Nr. Nissum, men det gælder også højskolebevægelsen som helhed.

Så lyder de farlige røster: Hvad gør det, der er jo andre muligheder end højskolen.

Men

Om seks år er der forhåbentlig mange gamle nissumelever, der gerne ønsker at sende deres børn netop til den gamle skole i Nr. Nissum, men den er der ikke mere. Den blev nedlagt for 6 år siden på grund af

Kan I huske overskriften fra julenummeret?

Og så var det frydetoner: der kom 18 elever.

Ansvarer er vort.

Ths. M.



Glimt

Søndag den 6. januar 1974 bød vi som nævnt 18 højskoleelever velkommen, og vi er ved at kende hinanden så godt, at vi glæder os over, at der endnu engang kom en flok, der både vil – og kan – lære noget, og så endda have tid til at være med i skolens fritidsliv.

1. marts forøges de 18 til 19, idet vi har fået en efteranmeldelse. Måske en idé. Det bliver jo et 3 mdr. højskoleophold.

Januar måned gled hurtigt afsted. Alle efter-skoleelever var mer eller mindre optaget af at skaffe sig pladser til erhvervspraktikperioden, og alle fandt en plads.

Omkring 15 elever har fast ophold på skolen i ovennævnte periode. Ellers havde det jo da også været så tomt.

Vinterferiekursus omtales andetsteds og vi glæder os over tilslutningen.

10 kl. b havde store og anspændende dage med »at lave skuespil« og at prøvekøre inden den afgørende dag. Resultatet var fremragende.

Vinterelevfesten samler flere og flere. Vi synes selv, at vi har en herlig fest. Tid til at snakke. Tid til hygge. Tid til at være sammen. Nu må den være TRADITION.

Terminsprøver. Alle mand – og piger med – har været med i kampen. En kamp, der kæmpes med een selv. Nok står kampen i disse prøver fra kl. 8-12, men baggrunden er jo nok mere – hvad fik vi ud af hverdagens tilbud.

Byggeplanerne kan du læse om andet steds i bladet. Jeg ville gerne om I vil give jeres »besyv« med.

Hallen er utæt. Det ved alle – og vi håber også at rette vedkommende en skønne dag vil erkende dette. Vi trænger til at få fejlen rettet.

Olie og lys. Alle skal jo spare. Vi har overholdt vor ration. Det tjener elever til ære – måske har de gjort det af tvang – men de har gjort det.

Foran ligger travle dage for os alle med: Praktik, opgaver, vinterferiekursus – og så en fastelavsferie. *Ths. M.*

★ Højskolepost

Vore møder:

- 26. febr.: Resen. Otto G.
- 26. febr.: Asp. Ths. M.
- 7. marts: Nr. Lem. P.J.
- 19. marts: Grønbjerg. O.G.
- 21. marts: Ramme. Ths. M.
- 29. marts: Fiskbæk. Ths. M.

Vandremapper på skolen:

Årgang 1927-28 har passeret skolen.
»Træet«, forårsholdet 1972.

Ferieturen:

Nu indmeldelsestid, hvis I tænker på at være med. Der er 9 indmeldelser allerede nu.

HØJSKOLEKURSUS

begynder 15. august 1974

Foruden almene højskolefag er der tilbud om mange valgfrie fag.
HF-forberedelse – sygeplejeforkursus – forsorg – barnepleje – hånd-
arbejde – maskinskrivning – udv. regnskabsføring m. m.
Foreningslederkursus og idrætskursus med boldspil og gymnastik.

Program sendes gerne

EFTERSKOLEN

tilbyder 10 mdr. kursus for 8., 9. og 10. kl. med statskontrollerede
prøver. TF og uTF.

Tilmeldelser til skoleåret 1975 og 1976 modtages så længe der er plads.

HUSK ELEVFESTEN

SØNDAG DEN 16. JUNI 1974

* *Adresseforandringer*

- Fru P. Væggemose, Yllebjergvej 2,
Hodsager, 7490 Aulum.
Fru Johanne Christiansen, De gamle
Hjem, 7830 Vinderup.
- 1940 Forpagter Ingolf Høgild, Skærbækvej 87,
7000 Fredericia.
- 50-51 Evald Madsen, Broagervej 38 A,
7500 Holstebro.
- 1953 Erna Bilberg Olesen, »Grønkjær«, Albæk-
hedevej 7, 6933 Kibæk.
- 1963 Bodil L. Klarner, Finlandsvej 62¹ tv.,
7100 Vejle.
- 67-68 Vivian Vigsø, Østervangsvej 26 opg. J,
8900 Randers.
- 68-69 Hans Østergaard, Sct. Jørgensvej 15,
8800 Viborg.
- 69-71 Ellen Vester, Valmuevej 21, Resen,
7800 Skive.
- 71-72 Atha Johansen, Vollsmose Allé 290,
5240 Vollsmose.
- 71-73 Connie Stie Andreasen, Knud Ras-
mussensvej 29, 7500 Holstebro.
- 1972 René Knudsen, Lægårdsvej 4,
7500 Holstebro.
- 49-50 Johannes Olesen, »Grønkjær,
Albækhedevej 7, 6933 Kibæk.
- 1970 Kirsten Lillethorup, Koldingvej 27¹,
8000 Viborg.
- 1968 Verner Damtoft, »Bjerregård«,
Svenstrup, 7830 Vinderup.
- 67-68 og 69-70 Bodil Pedersen,
Sønderparken 110, 7430 Ikast.
- 1973 Mads Najbjerg, Storemosevej 3,
7430 Ikast.
- 70-71 Birgit Nørby, Guldstjernevej 24¹ th.,
8800 Viborg.
- 1972 Flemming Rasmussen, Lerager, Givskud,
7300 Jelling.
- 71-72 Gunhild Amby, Hoptrup Højskole,
6100 Haderslev.
- 70-73 Dorte Sigh, Niels Bohrsvej 9,
8260 Viby J.
- 71-72 Kirsten Sigh, Hagebro Kro,
7800 Skive.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venne-
forening. — Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUER 26275