



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H

N Ø R R E

I

NR. 9 - 1971 - 63. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

ANGST

»Angst er« – siger Jakob Knudsen – »ikke frygt for at få en sveden hale i helvede. Hvem intet andet kan bide på, han skal snart finde tryghed. Angst har kun den, der elsker livet så højt, at det kunne blive ham et himmerig. Han frygter nemlig for, at det ikke skal blive det«.

Gud har nogle menighedsbørn, som kaldes søndagsbørn. De lever velsignet trygge i en stadig erkendelse af Åndens fred. De hidsige teologiske hanekampe mellem dem, der vil hjernevaske deres trosfæller i andre afdelinger, berører dem meget lidt. Helvede er ikke deres angst, for de er børn hos Gud, og himmerig er ikke deres problem, for de har forlængst fået bud derfra.

Men de fleste i menigheden skal nok kæmpe med den angst, om deres liv virkelig blir det, Gud har tiltænkt dem. Om deres liv blir så meget værd, som deres forhold og muligheder tillader. Det er jo vor store

kamp at komme til at hvile i Guds løfter, ikke med vore stemninger, men ved tro på, at Gud har dækning for sine løfter.

Kun de kristne kender den angst, at uden Gud er det ude med dem. Livet giver mange slags angst, men fortabelsesangsten er kampen med vort gudsforhold – angsten for at blive overladt til os selv.

Er De et frelst menneske, spurgte en meget anmassende mand engang madagascarmissionæren pastor Björk. De var tilfældigt kommet i samme kupé, og nu var her sandelig et nyt menneske at tage sig af. – Jo da, svarede Björk. – Hvornår blev De frelst? – For 1900 år siden, svarede Björk.

Hvad tror du Björk tænkte på? – Jeg gætter på Johs. 3. 16.

Det kan næppe tænkes, du ikke ved, hvad der står *der*?

Der står det hele på én gang.

Blom Salmonsens.

Siden sidst

Så er det igen tid at se tilbage.

Mærkeligt – sådan at gøre status.

Hvad er der sket.

Meget – stort og småt.

Jeg nævner:

Tirsdag d. 17. august ankom 69 nye elever, der sammen med os skulle forsøge at skabe et nyt – og et godt skoleår.

Personlig synes jeg, at der har været en god stemning lige fra velkomstfesten. Det er ligesom om at vi sammen vil forsøge at *skabe* et godt fællesskab. Det gælder både undervisning og fritid.

Nu skal man selvfølgelig ikke tro, at alt fungerer uden ordskifte osv. Vi har da selvfølgelig også hørt ordene: »Hvorfor må vi ikke det?« »Hvorfor skal vi lære dette, det får vi da aldrig brug for« osv.

Vi har efterhånden fået godt gang i timeplanen og i de valgfrie timer. Sidstnævnte kan volde problemer, men de løses ved fælles forhandling. Det er jo ikke helt det samme: »Hvad jeg har brug for«, og: »Hvad jeg har mest lyst til«. Her tænker jeg på, at nogle har brug for engelsk, men ville faktisk hellere have idræt.

Den 2. september modtog vi så 15 højskoleelever. Vi bød velkommen og glædede os over at holdet blev så stort som det gjorde. Også her gælder det, at de straks gik igang med arbejdet, og at vi har indtrykket af, at også dette vil blive skolen et godt hold.

Vi har budt velkommen til sekretæren for KdF, der gennem et foredrag fortalte os om, at der også er en kristelig fagbevægelse i Danmark.

Når vi er ved det *kristelige* må vi da også nævne, at Kristeligt Folkeparti har lejet skolen til et møde, hvor tilstrømningen var begrænset. For at sikre sig mod eventuelle angribere kan det meddeles, at skolen som nævnt ikke indbyder eller er vært.

Også mærkeligt, at en sådan oplysning må følge, men de gamle ordsprog taler stadig sandhed.

Efter mange timers arbejde i vor ferietid fik vi trappen vendt sådan, at der var direkte opgang til den gamle sløjdsal. Vi ventede et godt resultat men blev skuffet. Der må en trappeopgang til ekstra – fra elevgangen i bygningen fra 1958. Man havde nu fundet ud af, *at en nødudgang ikke må føre hen over et loft, hvor der er gitterspær*, og det er der jo i nævnte bygning, selv om den har høj rejsning. Kort og det lange – vi er ikke færdige endnu og må stadig ikke anvende den tiltrængte plads. Man fristes til at handle efter det gamle ord: »Spørg så lidt som muligt – så får du ikke nej«.

Så opfordrer vi jer til at være med ved bibelkursus i oktober.

Og vi opfordrer jer til at sende os nogle højskoleelever. Der er plads straks – og når nyt kursus begynder. *Ths. M.*

For nogle år siden skrev Ester en lille artikel til vort blad, fortalte om sit gode hjem og bedende forældre, højskoleopholdets betydning og sine erfaringer om bønnehørelse gang på gang. Ester slutter med et ord fra Esajas: »Vore sygdomme bar han, tog vore smerter på sig«. Det nytter altså at bede.

Det var i 1967 i nr. 5, og derigennem kan vi stadig mindes Ester. *A. M.*

Henvendelse til gamle elever i hovedstadsområdet.

Aftenhøjskole i Bethesda

Byens kristelige Folkehøjskole indbyder Dem herved til at deltage i vinterskolen 1971–72.

Aftenhøjskolen i Bethesda blev oprettet i 1945 af Josef Blomgren som et forsøg på at realisere folkehøjskoletanken i storbyen.

Forsøget lykkedes, og vinter efter vinter har aftenhøjskolen samlet en stor flok af interesserede, kvinder og mænd, unge som ældre, af vidt forskellige erhverv.

Dens virke omfatter foredrag, samtaler, sang og festligt samvær. Emnerne strækker sig over litteratur, historie, kunst, musik, kirkehistorie, bibelkundskab, moderne menneske- og samfundssyn og andre aktuelle spørgsmål.

I en tid, hvor det at være borger i en velfærdsstat medfører afhængighed af og jagen efter statussymboler og faciliteter, bliver mennesket let rodløst, så det mister kontakten med livets større værdier. Aftenhøjskolen søger gennem saglig orientering og ud fra et kristent livssyn at foranledige en stillingtagen til problemerne for dermed at medvirke til en rodfæstelse i hverdagen.

Program for vinteren 1971–72

De indbydes til deltagelse i følgende 5 foredragsserier à 4 aftener:

Serie A. Det land, vi kalder vort.

Serie B. Kirke og stat.

Serie C. Vor bibel.

Vore hensovede

Ester Kaae, f. Glud (sommerholdet 33).

I år igen er en af vore kammerater kaldt bort, Ester var en af de yngste af vort hold, blev kun 56 år, døde i juli.

Vi mindes Ester som en frisk og glad ung pige, senere mødte hun sin del af sorg og sygdom, mere end de fleste. Efter 10 års ægteskab mistede Ester pludselig sin mand ved en ulykke og blev ene med drengene. I mange år havde Ester ikke været rask, var syg en tid i sommer, kom dog op igen og skulle have været en tur på Fyn en lille tid hos sønnen, nåede det ikke, døde pludseligt. Det blev ikke længe, Ester boede i sin nye lejlighed i Silkeborg, hun var flyttet dertil ved pinsetid.

Serie D. Massemedierne og mennesket.

Serie E. Dramaets udfordring.

Vær med i aktivt fællesskab om aktuelle emner ved foredrag og samtale!

Praktiske oplysninger

Indmeldelse kan ske ved indsendelse af vedhæftede indmeldelsesblanket eller ved at ringe til

forstander Anker J. Enemark, Allégade 26, 2000 København F. Eva 9226 (kl. 17-19) eller

Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K. Minerva 1715, hvor også alle oplysninger kan indhentes.

— — —
Ovennævnte anbefales på det bedste — mød op og oplev lidt af »gamle dage«.

Tbs. M.

Højskoleholdet nu - og fremover

Højskoleholdet, der skulle begynde september, var samtalestof ved mange lærermøder. Vi håbede og ventede. Der var stor sorg, da vi nogle få dage før september modtog et afbud — og der var stor glæde, da vi 1. september blev ringet op af en ung dame, der spurgte, om vi endnu havde plads.

Altså én ned — én op.

Der kom 15 og én er tilmeldt pr. 1. nov. Det er ikke nok til at opfylde ministeriets krav, og det vil sige, at vi skal have 21 elever på holdet jan.-maj. MINDST.

Kendsgerninger, der taler — og så ved vi besked.

Personlig håber jeg, at der vil blive elever nok af 2 grunde.

1. Første grund er egoistisk. Jeg ville så nødigt lægge navn til, at den gamle højskole i Nr. Nissum skulle nedlægges.
2. Det må være et tilbagegangstegn, såfremt man i det såkaldte kristeligt interesserede Vestjylland må erkende, at der ikke er behov for en højskole.

Kun fremtiden vil give svar.

Tbs. M.



Min kone, Marie Haaning Laursen og jeg, Frank Arendt Laursen vil gerne på denne måde præsentere os for gamle elever. Min kone er morsingbo. Efter realeksamen og 1 år i huset kom hun på seminariet i Nr. Nissum.

Jeg er fra Fredericia. Efter realeksamen var jeg næsten 1 år ved en skibsprovianteringsforretning, hvorefter jeg blev soldat. Efter 2¹/₂ års soldatertid kom jeg på seminariet i Nr. Nissum i 1966. Der traf jeg min kone, og vi blev gift 2/6 1968. 24/5 1969 fik vi en søn, Mikael.

Vi er begge dimitteret fra seminariet i år, men jeg har gennem hele skoleåret 1970/71 været timelærer her på skolen, så da vi skulle søge en stilling, var det helt naturligt for os at søge Nr. Nissum højskole.

*Mikael, Marie og
Frank Arendt Laursen.*

En selvransagelse i historiens lys har mere og mere gjort det klart for os, at hele vor kultur til sidst bygger på kristendommen, at den uhjælpelig vil styrte sammen i mørke, barbari og forvirring, hvis Kristi ånd viger fra den. Vor kultur må blive en kristen kultur, hvis den ikke skal udletes fra jorden.

Af en tale af den ledende svenske socialdemokrat, rektor Alf Ahlberg.

Bibelkursus

4.-5.-6.

oktober 1971

En tilbagevendende begivenhed kan man godt kalde ovennævnte.

Igen i år er der lagt et godt og alsidigt program og vi venter faktisk mange – flere end tidligere – og opfordrer alle gamle elever til at efterkomme indbydelsen – og til at indbyde bekendte til at gøre det samme.

Skulle nogle være interesserede i overnatning, finder vi nok dette, men henvendelse må ske forud.

Læs nedenstående program – og hold efterårsferie i NR. NISSUM.

Mandag den 4. oktober:

Kl. 14,00–15,00. Pastor V. Hjorth, Kolding. »Barneret hos Gud«. Rom. 8. 12–39 (1)

Kl. 15,00–15,30. Kaffe.

Kl. 15,30–16,30. Pastor V. Hjorth. »Barneret hos Gud«. Rom. 8, 12–39. (2)

Kl. 17,00–17,20. Forstander Th. Mogensen fortæller om bøger.

Kl. 18,15. Aftensmad.

Kl. 20,00–21,00. Landssekretær Maja Dalby, Glostrup. »På tomandshånd med Jesus Kristus«.

Kl. 21,00–21,30. Fælles kaffebord.

Kl. 21,30. Maja Dalby fortæller. »Hvor ligger de beredte gerninger i dag?«
Afslutning.

Limfjordskoret medvirker mandag aften.

Tirsdag den 5. oktober:

Kl. 14,00–15,00. Indremissionær Janus Rasmussen, Århus. »Tvivl og tro«. (1)

Kl. 15,00–15,30. Kaffe.

Kl. 15,30–16,30. Indremissionær Janus Rasmussen. »Tvivl og tro«. (2)

Kl. 17,00–17,20. IM's rejsesekretær J. Bjerregaard-Lauritsen om Indre Missions bibel- og brevkursus.

Kl. 18,15. Aftensmad.

Kl. 20,00–21,00. Sognepræst Hartvig Wagner, Herning. »Huset på klippen«.

Kl. 21,00–21,30. Kaffe.

Kl. 21,30. Vi stiller spørgsmål til pastor Hartvig Wagner. – Afslutning.

Onsdag den 6. oktober:

Kl. 14,00–15,00. Skoleinspektør H. Krogsgaard, Sejerslev, Mors. »Kald og tjeneste«. (1) Jeremias 1. og 18, 1–12.

Kl. 15,00–15,30. Kaffe.

Kl. 15,30–16,30. Skoleinspektør H. Krogsgaard. »Håb og tjeneste«. 2. Peters brev 3. kap. (2)

Kl. 17,00–17,20. Skoleinspektør H. Krogsgaard. »Kristendomsundervisningen i skolen i dag – og i morgen«.

Kl. 18,15. Aftensmad.

Kl. 20,00–21,00. Generalsekretær Stefan Ottesen, København. »Ståsted og forståelse«. Gal. 1, 8. og 6, 1–2.

Kl. 21,00–21,30. Kaffe.

Kl. 21,30. Stefan Ottesen fortæller om Indre Missions arbejde. – Afslutning.

Fra folkeskolen til høj- og efterskole

Efter 9 års tjeneste ved Hundborg skole søgte min kone og jeg pr. 1. aug. 1971 til Nr. Nissum høj- og efterskole. Det var ikke nogen overilet beslutning. Vi havde de sidste par år spekuleret en del over at flytte, men hvor skulle vi flytte hen? Skulle vi søge en anden stilling i folkeskolen, eller skulle vi søge ind i den frie skole? Resultatet af vore overvejelser blev, at vi foretrak det sidste.

Hvorfor da forlade folkeskolen efter 9 gode år?

1. Hundborg skoles 8., 9. og 10. klasser blev flyttet til Sjørring skole, og da jeg har haft mange af mine timer i disse år-gange, ville det blive en stor forandring at skulle have alle sine timer i 1.–7. klasse.
2. Folkeskolen har i de allerseneste år gennemgået en hastig udvikling, som på en katastrofal måde har mindsket mulighederne for en personlighedsdannende og kristelig opdragelse.

3. Enhedsskolen, hvor eleverne skal gå sammen fra 1.-9. klasse, er – efter vor mening – ikke nogen god idé, og denne skoleform skal efter planerne gennemføres fra 1972, dog sådan at 8.-9. klasse kan tages på en ungdoms- eller efterskole. Eleverne har i de fleste tilfælde bedst af at skifte skole og kammerater efter 7. klasse. Et ophold på en ungdoms- eller efterskole vil være en sund forandring og vil sikkert også give større udbytte, især rent menneskeligt.

Det er vort håb og vor bøn, at vi må få visdom og kræfter til at udfylde vor plads blandt kolleger og elever, og at vi af ringe evne må være med til at bevare vor gamle skole som en kristen skole.

Jens Krog.

»Et par på hovedet«

En lille elev spurgte mig for et par dage siden. – Er det rigtigt at slå?

Mit svar: – Det ved jeg ikke.

Og så: – Jamen, er det da forkert?

Mit svar: Jeg ved det ikke.

Så kom spørgsmålet: Hvordan tror du, at Jesus ville have svaret.

Mit svar: Jeg ved det ikke. Jo, han ville have fortalt dig en lignelse. Han gav ikke svar, men lignelser. Livet rummes ikke i ét svar, men i mange.

Måske havde han fortalt denne:

Der var engang en lille dreng på 15 år. En varm junidag i 1958 fik han et par på hovedet, så kenderne sved i mange år; thi det var en stolt dreng. Men såret stolthed kan ændre sig til taknemmelighed. Og det gjorde den også. Og når noget ændres til taknemmelighed, så fødes man. Kaj Munk sagde det på en anden måde: der hvor der er taknemmelighed, der er Gud.

Hvad skete der? – Jo, en mand, der både var gammel og beskidt og haltende, kom ind ad døren. En lille dreng var på vej ud. Drengen sagde: Verdun – 1916; hvad? –

Mere skete der ikke. Jo, to lussinger altså.

Hvorfor?

Manden havde været med i 1. verdenskrig, med i slaget om Verdun i 1916, hvor man reelt kæmpede i 8–10 måneder, frem og tilbage, tomme for tomme, slaget om Stalingrad i 1943 var kun et lille Verdun. Først 2 mill. granater, så nærkampe i 8–10 måneder, søndersprængte heste, brændende mennesker, mennesker, der spyttede lunger ud, mennesker skrigende indfiltret i pigtråd, øjne ramt af granatchok, dyngewis af lugtende lig – og hvad der måske var værre: tro, værdier, drømme, håb, pænhed og alt sådan noget kvaltes i disse oplevelser, i indre virvar, jo, verden gik under ved Verdun, både på indre og ydre plan. – Resultat: 350.000 mand på hver side. Og resultat: ingenting. Stillingen var omtrent den samme, da slaget ebbede ud. Altså, intet nyt fra vestfronten, intet andet end – 700.000 mindre i verden. Og nogle overlevende. Måske var de hårde, når de kom hjem, for de kom med en viden, der i praksis desværre virker brutalt på de fleste: livet er mere værd end lunken fernis – for de fleste lever på lunken fernis, som undertiden får navnet Gud, og de, der angriber denne fernis, er hårde eller unormale eller sådan noget, desværre.

Manden var senere med ved Chemin des Dames i 1917. Først 11 mill. granater, så masseslagtning. Resultat: intet nyt fra vestfronten.

Her blev han såret.

41 år efter gav han en dreng på 15 år to lussinger. Der lå hele verdenskrigen i dem. De var skyttegravsforkyndelse.

De blev til historieundervisning uden lige.

Den lille dreng, der læste både dag og nat og vidste alt, men ingenting forstod – der vidste alt om Verdun og skulle prale af det – der ikke forstod, at historie er gennemlevet virkelighed, og at det er virkeligheden man må forstå gennem historien – han fik virkeligheden i to lussinger fra Verdun.

Og han har siden deltaget i mange krige.

Så gik manden ind til drengens far og sagde, at han havde delt et par lussinger ud.

Tak, sagde drengens far. Han vidste, at sønnen nu var rasende og sikkert var i færd med at sparke et par vægge ned, men han vidste også, at drengen engang ville blive taknemmelig og opdage virkeligheden.

Og han fik ret.

Hvorfor tror du, at manden slog drengen? – Jo, fordi han syntes, at det var synd for ham, at han vidste alt om Verdun uden at vide noget som helst – at han ikke vidste, at et hjerte, der har været revet i stykker og måske stadig er det, stikker man ikke i med fraser eller lunken fernis eller banaliteter, som f. eks. årstal.

Arne R.

★ Højskolepost

Gaver

Ole Kr. Jensen 10,-.

Vandremappen Solstrålen 1949, 51, 50

Samtidig sendes en hilsen til alle bladets læsere, men særlig til pigerne fra 49.

Christa Graungård, f. Frandsen – Hanne Christensen, f. Frandsen – Nora Christensen, f. Jensen – Astrid Mogensen, f. Jensen – Martha Johansen, f. Jeppesen.

Vore møder

25. sept. Randers KFUM. Ths. M.

9. oktober. Brædstrup. Ths. M.

Stævnet i Vildsund

Vi opfordrer og gentager – velkommen til stævnet i Vildsund – søndag d. 10. oktober kl. 19,30.

Andre stævner

kan afholdes efter henvendelse. Vi kommer gerne fra lærerstaben for at være med.

Tirsdag d. 28. september

samles repræsentantskabet på skolen. Vi glæder os til samværet – og over, at der endnu findes mennesker, der repræsenterer skolen.

Hallo „16“

Hvem ligger inde med »Solstrålen« 67–68? Hvis den ligger gemt langt bort, vil du nok støve den op og sende den videre. Ellers må vi jo starte en ny!!

Venlig hilsen
Vivian Vigsø,
Elevboligen, sygehuset,
7700 Thisted.

Adresseforandringer

- 1970 Fr. Linda Kvist, c/o købmand Bent Nørgård, Lomborg, 7620 Lemvig.
- 1970 Frk. Kirsten Lillethorup, Torvegade 10³, 7000 Fredericia.
- 69–70 Frk. Birthe Jakobsen, »Danebo«, Linde, 7500 Holstebro.
- 69–70 Johannes Mejlvang, Blichergården 3. sal, N. F. S. Grundtvigsvej 15, 8800 Viborg.
- 69–70 Frk. Mary Nielsen, Bredgade 57², 7400 Herning.
- 1969 Erik Poulsen, Elmegade 27, st. th., 7420 Hammerum.
- 68–69 Peder Tønder, Jeppe Aakjærs Allé 2, 6700 Esbjerg.
- 68–69 Andreas Krægpøth, Rattorp, 6855 Ovtrup.
- 67–68 Lærerinde frk. Karen Margrethe Justesen, Sportsvej 37, 8654 Bryrup.
- 67–68 – 69–70 Frk. Bodil Pedersen, Børnehjemmet Brohuset, 5580 Nr. Åby.
- 67–68 Sygeplejerske Kirsten Vesterbæk Andersen, Blegdamshospitalet, Nørre Allé 6, 2100 København N.
- 1966 Sygehjælper frk. Ruth Ravn, Elmevej 6, lejlighed 4, 7600 Struer.
- 65–66 Villy Betzer, 7453 Frederiks.
- 1965 Fru Birgit Skovgård Jensen, Bolig VI, lejlighed 213, Centralsygehuset, 7500 Holstebro.
- 64–65 Poul O. Jensen, Sønderballe, 6170 Hoptrup.
- 64–65 Gunnar Juelsgård Mumm Hansen – Gunnar Juelsgård Mumm, Sadbjerg, Hostrup, 6800 Varde.
- 1964 Frk. Inger Marie V. Jakobsen – fru Inger Marie V. Jensen, Gramvej 2, 6630 Rødding.
- 63–64 Lærer Ove Tjagvad Madsen, Nørregade 27, 6960 Hvide Sande.
- 1962 Frk. Esther Grethe Jensen – fru Esther Grethe Pedersen, Asser Rigsvej 39 C, st., 8900 Randers.
- 1962 Fru Anna Gudrun Buus, Hæsumvej, Ø. Hvorum, 9530 Støvring.
- 61–62 Bjarne Saugmandsgård, Fabjerg, 7620 Lemvig.

Nr. Nissum

Nordvestjyllands skoleby

*Mange fritidstilbud
Helt moderne kollegieforhold
Store sportsanlæg
Rigt kulturliv
Enestående smuk natur
Nær Lemvig, Struer og Holstebro*

Nordvestjysk Realkursus

Statsanerkendt realeksamen på 2 år for unge og voksne.
Kursusleder Ove Ellebæk, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
Tlf.: Nr. Nissum (07) 89 10 55.

Nr. Nissum Seminariums HF-kursus (Nordvestjysk HF-kursus)

2-årigt kursus på baggrund af realeksamen, 9., 10. klasse eller lignende. I 1971 forventes oprettet fem nye HF-klasser.

Nr. Nissum Seminariums kontor, Svinget 5,
Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig.
Tlf.: Nr. Nissum (07) 89 12 22.

Nr. Nissum Seminarium

Læreruddannelse på baggrund af HF-eksamen eller studentereksamen. Mange linjetilbud, alle pædagogiske specialer.

Nr. Nissum Seminariums kontor, Svinget 5,
Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig.
Tlf.: Nr. Nissum (07) 89 12 22.

Nr. Nissum Høj- og Efterskole

Efterskoleophold – 10 mdr.s fællesskole. Alm. fag, valgfrie fag, 9. og 10. klasses statskontrolleret prøve kan fås.

Højskoleophold – 4 mdr. fra sept. – 5 mdr. fra jan.

Forstander Ths. Mogensen, Nr. Nissum Høj- og Efterskole,
Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
Tlf.: Nr. Nissum (07) 89 10 04.

Den jyske Pensionisthøjskole

En ny skole i sin art. Fortrinsvis 14 dages kursus for ældre.

Forstander Sv. E. Christensen, Borumvej 13,
Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig.
Tlf.: Nr. Nissum (07) 89 13 13.

- 60–61 Poul Ejner Agergård, Ahlmannsgade 4, st. th., 2200 København N.
- 1960 Frk. Eva Solsø – fru Eva Solsø Andersen, Højvangen 44, Dagnæs, 8700 Horsens.
- 1960 Fru Jytte Bech, Romlund, 8800 Viborg.
- 56–57 Jens Jensen, Huginsvej 9, Gimsing, 7600 Struer.
- 1959 Fru Erna Andersen, Bytoften 31¹, Tjørring, 7400 Herning.
- 55–56 Gdr. Gunnar Andersen, Melholtgård, 9340 Aså.
- 53–54 Niels Chr. Dahl, Violvej 89, 7800 Skive.
- 53–54 Andreas R. Isager, Harritslev Fælled, 5400 Bogense.
- 1949 Fru Astrid Helene Mogensen, Brahmsvej 5, 7400 Herning.
- 42–43 Søren Rasmussen, Jagtvej 37, 7420 Hammerum.
- 1922 Fru lærer Siegumfeldt, Østergade 5, 9632 Møldrup.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. — Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUER 23759

50
FRÆDERIKSBERG ALLE 22
STATENS PÅ STUDIESAMLING
HR J KRISTENSEN