



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H

N

Ø

R

R

E

I

NR. 8 - 1971 - 63. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Gå ud og forkynd for alle folk

Disse ord sagde Vorherre til apostlene, da de var samlede om ham og havde modtaget den Helligånds gaver. De blev sagt til apostlene, men skulle gælde også for dem, der en gang skulle afløse apostlene.

Men gælder de egentlig ikke for os alle sammen?

Skal vi ikke alle være Guds sendebud, alle sammen bringe hans budskab ud til den verden, hvor vi nu en gang lever vort liv? Skal vi ikke alle gøre, hvad vi kan for, at hans evangelium skal kendes, for at hans bud skal blive efterfulgt?

Jo, vist skal alle vi, der er opdraget i et kristent hjem, være et levende vidnesbyrd om den lære, vi er så lykkelige at kende. Men hvordan skal vi bedst kunne gøre det?

Ganske selvfølgelig først og fremmest ved at give et godt eksempel.

Intet virker stærkere end eksemplet, desværre både det onde og det gode. Ord betyder så lidt – gerning har derimod stor indflydelse.

Måtte da hvert kristent menneske søge at udbrede kærligheden til frelseren, hans lære og hans bud derved, at man selv giver det gode eksempel i sin daglige færd, viser, hvilken lykke det rummer at vide, at der er en, der elsker os over al måde og følger hver af vore handlinger, viser det, ikke i højtravende ord, ikke ved bestandig at have Guds navn på læben, men ved at være et nyttigt og kærligt menneske i sin daglige gerning, i sine daglige omgivelser.

Siden sidst

Juli er feriemåned.

Det oplever vi jo overalt i vort land. Det kommer til udtryk på forskellige måder. Nogle – de fleste – har fri, og resten står på pinde for dem. Sælger alt fra livsvigtigt til nydelsesmidler – og mange er optaget af at gøre det så behageligt, så fornøjeligt, så underholdende o.s.v., at ingen af »de frie« skal føle sig på en øde ø.

Jo, juli er noget for sig.

Her på skolen er juli måned jo blevet hvilemåned, hvad angår elever. Der er gjort rent, og der er gjort snavset igen, idet vi er ved at omforandre trappeopgangen til den gamle sløjdsal og forbedre toiletforholdene i vinkelhuset. Vi regner med at være fær-

dige dermed, til eleverne kommer den 17. august.

Der er intet nyt at meddele på byggefronten. Der er ingen tilladelser kommet, men derimod en skrivelse fra ministeriet, at alle nybygninger og større ombygninger, hvortil der søges statsstøtte under een eller anden form, ikke skal regne med godkendelse foreløbig. D.v.s., at vi sikkert ikke skal regne med byggetilladelse foreløbig, men tænk, om vi måtte bygge vore værelser fær-dige – det ville lette økonomien fremover.

Vi glæder os til at begynde det nye skoleår med fuldt hus. Læs herom andet steds i bladet.

Tænke sig – vi fik igen så mange tilbud, at vi har et velbesat »folketing« på 6 unge piger, og hertil Emma og Mille. Vi må ikke klage, men være glade for udviklingen.

Ths. M.

En bryllupstale

I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden... og jorden var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet. Og Gud sagde: »Der blive lys«. Og der blev lys... og Gud lod grønne planter spire frem og frugttræer... og han satte lys på himmelhvælvingen: solen og månen og stjernerne... og han lod havet vrimle af fisk og fugle flyve under himmelen. Og til sidst skabte han også mennesket: som mand og kvinde skabte han dem, og i det næste kapitel fortælles, at han lod mennesket give dyrene navne, og alt velsignede Gud, som han havde skabt.

Denne skabelse af alle ting har I to ikke oplevet før; for I er de første mennesker på jorden; der er ingen som Jer; nu begynder Gud at skabe alle ting, som I skal leve af og i. Der har ikke været ægteskab på denne jord, før I blev gift i dag; og der bli'r det

heller ikke senere; I to indtager en hel særstilling i denne verden. Der har ikke tidligere været en ung mand ved navn NN og en ung kvinde med navnet NN. Der har aldrig været nogen som Jer to. Jeres ægteskab er det første og eneste. I to oplever i dag alle tings skabelse: lyset, solen, planterne, dyrene og... Jer selv. Og nu skal I give alle ting og væsener navne. I skal underlægge Jer jorden. Livet begynder i dag med dag nummer ét. Kun døden kan skille Jer ad.

Hvordan skal man leve i et ægteskab?

Der kan ikke svares andet end, hvad der blev sagt ved jordens skabelse: Gud velsignede menneskene og gav dem jorden, havet, dyrene alle ting til at herske over. Andet kan der ikke svares på det spørgsmål. Gud har velsignet Jer til at være de første mennesker på denne jord. Der er ingen andre I kan efterligne – og hvis der var – så gælder det ikke. Sådant som I to er blevet enige om at leve rettelig i ægtestanden under Guds velsignelse, sådan er ret ægteskab. Det hele er nyt. Forunderlig nyt. Dejlig nyt.

Om lidt skal præsten spørge Jer, om I vil tage hinanden til ægte. Jeg formoder, det bliver »ja«. Det er lidt jura, som hører med, men det vigtigste i det spørgsmål er kun dette: at I lover troskab mod hinanden. Når I svarer »ja«, så lover I ingen andre end hinanden troskab til døden skiller. I lover ikke at ville leve som naboen lever eller skolelæreren. Kun troskab mod hinanden. Husk på, at Jeres ægteskab er det første ægteskab, som indstiftes på jorden; det hele er nyt. Forunderlig nyt. Dejlig nyt. I er frie – fuldstændig frie. I skal hverken være anstrengt friske eller bundet til gamle traditioner. I lover troskab mod hinanden og ikke mod en eller anden norm.

To, som elsker hinanden, begynder et helt nyt liv. Skabelsesberetningen gælder om dem. I får hele jorden givet, himlen og havet, stjernerne og planterne... og den dejligste pige... henholdsvis mand!



Præsten i arbejdstøjet

En vidunderlig konstellation; et helt nyt liv.

Og dertil Guds velsignelse; d.v.s. lykke og lyst til at være Adam og Eva: til at føde børn med smerte og til at arbejde i sit ansigts sved for det daglige brød og blive smidt ud, hvor jorden er fuld af tidsler og tjørn; men alligevel under Guds velsignelse.

Dette var himlens og jordens skabelses-historie. Jeres skabelses historie.

Hjertelig til lykke.

Præsten.

Hallens brug udadtil

Det sker ofte, at gæster spørger, om vi alene bruger hallen. Mit svar er altid et *nej*. Skolens gamle elever burde også vide lidt herom, og derfor denne orientering. Måske kunne en eller anden af jer få lyst til at være med ved f. eks. bibelkursus eller andet. Alle er nemlig velkommen.

- 14. sept. DMS kvindekredsmøde.
- 20. sept. Lemvigegnens KFUM og K. Høstfest.
- 22. sept. Brødreminighedens 10 øres fest.
- 2. okt. Lemvigegnens IA kredsaften.
- 4.-6. okt. Bibelkursus.
- 20. nov. Lemvigegnens IA kredsaften.
- 22.-25. nov. Møderække for Lemvigegnen.

Hertil kommer, at Gudum, Fabjerg og Nr. Nisum KFUM idrætsafdelinger har en ugentlig træningstime. Nr. Nisum Badmintonklub og seminariets idrætsafdeling har ligeledes træningstid. Endelig har Grønbæk ansvaret for børneholdene her fra Nr. Nisum 2 timer hver lørdag formiddag. Endelig må vi ikke glemme, at seminarieret benytter hallen 12 ugentlige timer.

Kort og godt – hallen er et godt aktiv udadtil, men endnu større indadtil. Vi benytter den nemlig hver dag – og hver aften – ud over omtalte time, hvori den er udlejet.

Et meget benyttet lokale.

3 indmeldelser til højskolen søges

2. sept. 1971

begynder det første 4 mdr. højskolekursus efter omlægningen af kursusterminerne.

I sidste nr. af bladet skrev jeg, at tilgangen og forespørgsler så lovende ud. *Men* – jeg ved af erfaring, at *forespørgsler ikke er indmeldelser*, og jeg burde ikke have været så optimistisk, for det holdt ikke. Vi har 15 indmeldelser. Det vil med andre ord sige, at vi skal have mindst 3 indmeldelser mere. – Kan vi – ved fælles hjælp finde disse?

Tak for bistand.

Program og oplysninger sendes gerne til alle, der henvender sig herom.

Ths.



Dr. Christensen

Fluer på BREIDABLIK

En flue sætter sig på min arm og afbryder mig i mine tanker om marxisme, strukturalisme, beatkultur, LSD-kultur og andet godt fra havet. Nu skal du dø, tænker jeg. Om få sekunder er du et lig, – ligesom de henrettede i Marokko, Sudan, i hele verden fra tidernes morgen. – Hører du ikke? – Forsigtigt løfter jeg højre arm, finder en avis mellem dyngewis af andre, ruller den stille sammen, – og slår, meget forsigtigt.

Fluen flyver. Og jeg tørrer sveden af panden, undgik endnu engang at blive morder. Og så skal der igen læses. Og jeg læser to sekunder.

Fluen sætter sig igen.

Jeg mærker en afsindig irritation røre på sig et sted inde i mig – og en slags afmagt. Den får en tjat, men løfter sig kun et par centimeter over armen og sætter sig igen.

Nå, skal jeg til at bruge vold, smide med brosten. Du forhindrer mig i at prøve på at forstå det, der sker i verdenssituationen. Jeg har nu brugt næsten hele ferien til avislæsning. Jeg har rejst gennem aviser, ikke i udlandet. Og nu vil jeg ikke ødelægges i mine bestræbelser af dig – en flue.

Den bliver siddende. Og så kommer jeg til at se på den – rødglinsende årer i de gennemsigtige vinger, de hurtige benbevægelser, den mørkebrune underkrop, den stille summen. En hel masse sat sammen til en lille mekanisme, der fungerer: en flue. – Inde i fjernsynet går de rundt på månen. De er meget dygtige. Men min lille fjende af en flue har lært mig noget. Den er i sig selv, som en lille flue, mere fantastisk end månelanding og støvfund og andre resultater af menneskedygtighed. Og nu snakker vi med hinanden, mens Scott på månen snakker med Houston i USA. Den henter en to-tre kammerater.

Konen kommer også.

Der er flueselskab på min arm. Og jeg glemmer mine avisstudier, der skulle forvandle verden.

Fluen har forvandlet mig.

En mærkelig mand ved navn Sartre skrev engang et mærkeligt skuespil. »Fluerne«, hed det. Jeg har aldrig rigtigt forstået det. Det gør jeg nu, takket være en flue.

En ung mand, Orestes, vender hjem forklædt som fremmed. Ingen kender ham. Han bliver modtaget som en fremmed. Og han er fremmed, for han opdager, at han heller ingenting kender, alle er også fremmede for ham, ingen ligner sig selv, menneskene er afvisende, der er angst i øjnene på dem, de ser forfulgte ud, og så er de klædt i sørgedragter. De plejede at være åbne, tilidsfulde og glade.

Noget er sket, noget frygteligt, men hvad?

Jo, landet hærages af fluer.

Nye lærere

Lærerstaben er i år forøget med 2 nye lærerpar, som vi herigennem byder velkommen i kredsen.

Lærer J. Krog og frue har været ansat i Hundborg i 8 år. De er begge dimitteret her fra Nr. Nissum seminarium, og lærer Krog har engang været højskoleelev her, så vi må mene, at han kender skolen.

Lærer Frank Laursen og frue er dimitteret fra Nr. Nissum seminarium nu i 1971. Fr. Laursen har været timelærer her det sidste år, og hans kones familie hører til skolens gamle elevflok.

I næste nr. af bladet giver de forhåbentlig et bidrag med oplysning om, hvorfor de søgte hertil.

Men hvilke fluer? – Orestes ser nemlig ingen, kun folket ser dem.

Han begynder dog efterhånden at forstå. Det begynder ved sørgehøjtideligheden, som alle er klædt i til. En slags ypperstepræst skubber en sten væk fra et stort hul, sugende hul. Op af hullet og ud imellem menneskene kommer usynlige, døde sjæle, og de er piskende vrede. Menneskene falder på knæ, angret og tilstår, hvad de har gjort. Så forsvinder de døde sjæle, menneskene rejser sig op igen, og noget, der ligner glæde, er ved at vise sig i deres ansigter. – Hvorfor?

Jo, det er deres egne døde sjæle, de har set i øjnene.

Nu forstår Orestes, hvorfor han ikke kunne se fluerne, som alle flygtede for. For de var i virkeligheden døde sjæle, menneskenes egne sjæle, deres dårlige samvittighed. Og han forstår, hvorfor menneskene var blevet fremmede, afvisende og mistænksomme.

Hvad forkynnder historien?

Jo!: menneske, du er en forbryder, en synder, en afmægtig i næsten alle situationer. Men se det for alt i verden åbent i

øjnene, ellers dør din sjæl, og din mulighed for formidlende glæde forsvinder. Og ateisten Sartre er kristen her, thi glæde i kristen forstand afhænger paradoksalt i, at man også ser de værste kendsgerninger om sig selv i øjnene. Det sidste kniber det dog vist med.

Nu flyver min flue, ud ad vinduet sandelig, ud til mennesker med sit budskab. Jeg må ud og advare dem. Brugsuddeleren siger, at der er solgt mange, mange fluesmækkere i år. Min flue går sikkert en ubehagelig død i møde, korsfæstes på en fluesmækker eller måske en avis.

Den bliver en død sjæl, der jager sit menneske, der måske vil søge ind i en kirke for at finde ly, frelse, om man vil. Men Jesus siger: Vend dig om, menneske. Mød fluerne, saml din dårlige samvittighed op og bær den, ligesom du bærer medgangen, så forvandles din dårlige samvittighed måske ovenikøbet til noget dyrebart for din næste.

Se, Breidablik betyder liv midt i døden, ikke efter, men midt i. Slå bare op i et leksikon: det sted, hvor Balder bor i dødsriget. Og dødsriget, det er nu, en lignelse om vir-



*Opslagstavlen
indeholder en nybed*

keligheden. Og i denne virkelighed må mennesket med sin dårlige samvittighed, med sin afmagt, sin lyst til at flygte forvandle sig til liv i forhold til næsten. – Undertegnede bor på Breidablik i Nr. Nissum. Det er stort at leve op til. Men hvis jeg skal klare det, må jeg møde mange fluer. – Men dem er der nok af.

Og ved min fod ligger en, der er mast.

Arne R.

✱ Højskolepost

Vore møder

- 28. aug. Måbjerg sognegård. Ths. M.
- 4. sept. Hurup. Ths. M.
- 8. sept. Bording. Ths. M.
- 11. sept. Langhøj sognegård. Ths. M.
- 25. sept. Randerskredsen? Ths. M.

Viborgstævnet

Som sædvanligt samles vi i Viborg søndag d. 12. sept. på KFUM's soldaterhjem. Vi kommer med hele elevflokken og forventer, at I vil slutte godt op – så vi bliver en meget stor flok. Mødetid: Kl. 19,30.

Herning

Søndag d. 19. sept. kl. 19,30 samles vi på Østergårds hotel i Herning. Herningkredsen er et godt aktiv i vor elevtilgang – og vi bør blive en stor flok. Afsæt datoen og mød op. Vi kommer herfra skolen i flertal.

Vildsund

Søndag d. 10. okt. samles vi fra Thy og Mors kl. 19,30 på det sted, hvor de 2 egne mødes. Vi håber, at en stor flok igen i år vil møde op.

Bryllup

Torsdag d. 5. aug. viedes i Asp kirke frk. Sonja Tang Knudsen til Gustav Byskov Nielsen. Deres hjem er Nr. Birkild, Asp.

Vandremapper

»Provoerne« 67/68.

Adresseforandringer

- 69-70 Frk. Hanne Fly, Svenstrup, 7830 Vinderup.
- 69-70 Peder Bovbjerg, Visby, 7755 Bedsted, Thy.
- 69-70 Johannes Mejlvang, Blichergården, 3. sal, N. F. S. Grundtvigsvej 15, 8800 Viborg.
- 69-70 Frk. Doris Møller Lauridsen, Naur Mølle, 7500 Holstebro.
- 68-69 Frk. Grethe Østergård, KFUM Soldaterhjem, Kasernevej 1, 7500 Holstebro.
- 68-69 Lilli Kirstine Dalgård, KFUM Soldaterhjem, Kasernevej 1, 7500 Holstebro.
- 67-68 Jens Evald Madsen, Ausumgård, 7560 Hjerm.
- 67-68 Frk. Anna Marie Mikkelsen, Vinkelvej 32, 8800 Viborg.
- 1967 Frk. Mette Sandersen, Hesselbjerg, 7900 Nykøbing M.
- 66-67 Villy Holm, Smallegade 42, 1. tv., 2000 København F.
- 63-64 Erik Møller Laugesen, Lauralystvej 2, Tvis, 7500 Holstebro.
- 1962 Fru Aase Salling-Poulsen, R. Haugårdsvej 73, 8900 Randers.
- 1962 Fru Lilly Fruelund Pedersen, Landlyst 27, Løtten, 8541 Skjødstrup.
- 61-62 Bjarne Saugmandsgård, Anders Tuborgsvej 5, 7620 Lemvig.
- 1961 Frk. Elly Hedegård. – Fru Elly Olesen, »Mellem Romby«, Rom, 7620 Lemvig.
- 1959 Frk. Elna Jensen. Fru Elna Thomsen, Vinkelgade 15, II tv., 7400 Herning.
- 58-59 Sygeplejer Poul R. Henriksen, Sygeplejestationen, 3932 Arsurk, Grønland.
- 55-56 Jens Enevold Thomsen, Livadiavej 38, 6960 Hvide Sande.
- 54-55 Ejnar Utoft, Monradsvej 29, 1. sal, 8260 Viby J.
- 50-51 Konsulent Søren Hansen, Fyrrevænget 412, 7190 Billund.
- 37-38 Erik Mårbjerg, c/o. Stinne Back, Vangsgård, Hesselbjerg, Nykøbing M.
- 29-30 Kr. Olesen, Skolegade 21, Ramme, 7620 Lemvig.
Lærerinde frk. Else Bahn Petersen, Tølløsevej 26, 4340 Tølløse.
Fru Marie Kristensen, Anders Tuborgsvej 5, 7620 Lemvig.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. – Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BODTRYKKERI STRUER 23667

HØJSKOLEKURSUS

Opmærksomheden henledes på de nye kursusterminer, som er gældende fra 1971.

4 mdr. kursus begynder pr. september.

5 mdr. kursus begynder pr. januar.

9 mdr. kursus begynder pr. september.

Skoleplan, oplysninger m. m. sendes gerne på henvendelse hertil.

Ellen og Ths. Mogensen.

Nr. Nissum

Nordvestjyllands skoleby

*Mange fritidstilbud
Helt moderne kollegieforhold
Store sportsanlæg
Rigt kulturliv
Enestående smuk natur
Nær Lemvig, Struer og Holstebro*

Nordvestjydsk Realkursus

Statsanerkendt realeksamen på 2 år for unge og voksne.

Kursusleder Ove Ellebæk, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.

Tlf.: Nr. Nissum (07) 89 10 55.

Nr. Nissum Seminariums HF-kursus (Nordvestjydsk HF-kursus)

2-årigt kursus på baggrund af realeksamen, 9., 10. klasse eller lignende. I 1971 forventes oprettet fem nye HF-klasser.

Nr. Nissum Seminariums kontor, Svinget 5,

Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig.

Tlf.: Nr. Nissum (07) 89 12 22.

Nr. Nissum Seminarium

Læreruddannelse på baggrund af HF-eksamen eller studentereksamen. Mange linjetilbud, alle pædagogiske specialer.

Nr. Nissum Seminariums kontor, Svinget 5,

Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig.

Tlf.: Nr. Nissum (07) 89 12 22.

Nr. Nissum Høj- og Efterskole

Efterskoleophold – 10 mdr.s fællesskole. Alm. fag, valgfrie fag, 9. og 10. klasses statskontrolleret prøve kan fås.

Højskoleophold – 4 mdr. fra sept. – 5 mdr. fra jan.

Forstander Ths. Mogensen, Nr. Nissum Høj- og Efterskole,

Nr. Nissum, 7620 Lemvig.

Tlf.: Nr. Nissum (07) 89 10 04.

Den jyske Pensionisthøjskole

En ny skole i sin art. Fortrinvis 14 dages kursus for ældre.

Forstander Sv. E. Christensen, Borumvej 13,

Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig.

Tlf.: Nr. Nissum (07) 89 13 13.