



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H

N Ø R R E

I

NR. 2 - 1971 - 63. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Arvingen

Men når vi er børn er vi også arvinger,
Guds arvinger og Kristi medarvinger.

(Rom. 8, 17).

Når vi en dag skal flytte herfra, skal vore kære arve det, vi efterlader os her på jorden. Måske har du fået ordnet testamente og bestemt, hvorledes det skal være.

Gud har også bestemt, at Hans børn skal arve sammen med Kristus. Dette testamente har Han ikke låst inde i en bankbox. Der står, at det er en uforkrænkelig og ubesmitelig arv, som er gemt til os i himlen; der er den i tryk forvaring, for at ikke arvingen skal miste sin arv. For at ikke arven skal mangle arvinger står der, at han ved Guds kraft bliver bevaret ved tro til en frelse, der er beredt til at åbenbares i den sidste tid. (1. Pet. 1, 4-5). Den, som ved magt holdes oppe, skal nok en dag få lov at tage arven i besiddelse.

Er vi Guds børn, er vi også Hans arvinger, arveretten følger barnet. Arven arbejder vi os ikke til, den får vi, fordi vi er børn. Af nåde gjorde Han os til sine børn den dag, vi i tro tog imod Hans søn, Jesus Kristus. Der står skrevet, at alle dem, som tog imod Ham, gav Han magt til at være Guds børn, dem som tror på Hans navn. (Johs. 1, 12).

Tænk lidt over, hvad dette rummer. Alt, hvad Gud har, er vort; barnet er lige så rigt, som far er rig. Han siger jo: Barn, alt mit er dit. Hvad mangler vi så egentlig?

Sådan skal det blive en dag; men det største er vel, at sådan er det allerede, mens vi lever her på jorden. Selv er vi intet og kan ikke gøre noget, som kan gøre os fortjent til frelse. Vi er hjælpeløse i os selv og har intet. Men salige er de fattige i ånden, thi Himmeriget er deres, sagde Han. (Matt. 5, 3). Der står ikke, at Himmeriget engang skal blive vort; der står, at det *er* vort. Derfor siger Han om sine, at de *er* salige. Gud, som er rig nok for alle, åbner i Kristus hele sin nådes rigdom for os. Han som jo ikke sparede sin egen Søn, men gav Ham hen for os

alle, hvor skulle Han kunne andet, end skænke os alt med Ham? (Rom. 8, 32). Er vi så ikke rige, trods vor fattigdom, og salige, trods al vor usselhed?

Hvorfor går vi så og klager? Hvorfor glæder vi os ikke mere i vor barneret og vore barnekår? *Al* den kraft, vi trænger til, *al* den fred vi behøver, *al* den frimodighed vi savner, *al* den glæde vi længes efter, kan vi få hos Ham. Han giver den gerne og uden bebrejdelser. For Gud har magt til i rigt mål at give os *al* den nåde, så vi *altid* under *alle* forhold har *alt*, hvad vi trænger til (2. Kor. 9, 8). Kan det siges stærkere?

Salige allerede her! Det er Guds børns stilling, og hvad har vi ikke i vente? Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med Ham, for at vi også skal herliggøres med Ham. Alt, hvad himlen rummer, skal en dag blive vort; der skal vi ikke være gæster, men børn i faderhjemmet. Det er så stort, at tanken ikke magter at fatte det, men i troen griber vi Guds testamente og takker Ham for det. Sandelig:

*Det er dog noget at være barn af Gud
den evige Fader,
og her på jorden ha' Ham til ven
som aldrig sine forlader –
og så for evig at være hjemme
åh, hvilken lykke når vi er fremme
i himmelen, i himmelen.*

Stykket er hentet fra »Under løfternes stjernehimmel«, skrevet af biskop H. E. Wisløff. (Lohses Forlag).

Siden sidst

Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.

Dette vers kunne vi rigtig synge med på sidste år, for da var de ydre forhold dertil. I år er det anderledes, så modsat som noget kan være. F. eks. oliefyret har »gode dage«. Varmeproblemet er ikke det altdominerende – undtagen i roekulerne. Endnu kan vi

ikke sige »hus forbi«, men en lang vinter er undgået.

Skolearbejdet går sin rytme – roligt og sikkert – mest det første, uden dog at ville rokke ved det sidste. Jeg er nok for »gammel-dags«, idet jeg er af den opfattelse, at skoletid er læretid – nogle elever mener det lidt anderledes, men tiden viser os nok, hvad der er det bedste i længden.

Her i februar skal 10. kl. ud i erhvervspraktik. 9. og 8. kl. skal have erhvervsuge herhjemme, men med nogle virksomhedsbesøg som forklarende baggrund. Det hyggelige ved erhvervsvejledningen i år er, at den gives af skolens mangeårige bestyrelsesmedlem, fhv. skoleinspektør – nu erhvervsvejleder Sørensen, forhen Snebjerg.

Højskolen har nu fastlagt deres tur til Rom. Skal være fra 13.–20. marts. Forberedelserne er i faste rammer.

Vi havde praktikantelever fra seminarier fra nytår og til sidst i januar. Mit indtryk er, at det er et gode for begge parter. Vi er måske heldige – altid at få nogle interesserede lærerkræfter – nogle der nok skal blive dygtige lærere.

Grønbæk er endnu sygemeldt, men vi regner så småt med en begyndelse omkring 1. marts. En lægeundersøgelse i denne uge vil være afgørende. Tilsyneladende går det godt fremad.

Den helt store nyhed er nok i denne omgang, at vi nu har fået en *fru Rasmussen* iblandt os. Arne blev gift den 12. februar. Han har opslået sine teltpæle på »Bred-dablik«.

Husk venligst – aprilkurset begynder 2. april.

Tbs. M.

Vinterelevfesten

Søndag den 7. februar havde vi indbudt til vinterelevfest. En tradition bliver til ved gentagelser, og denne fest er nu ved at være en tradition, der samler flere og flere. I år var der igen rekordtilslutning, vi var ca. 300.

Stævnet begyndte med en håndboldkamp mellem elevholdet 1968 og de nuværende. Det viste sig, at de nuværende var i bedst

træningstilstand, og som følge deraf vandt de kampen.

Så var det kaffetid og såvel spisesal som dagligstue var fyldt med gæster, der snakkede og drak kaffe i en god halv time, dvs. de snakkede mest.

Det havde voldt store vanskeligheder at få en foredragsholder – mange henvendelser, men ingen, der kunne. Så sent som om fredagen henvendte vi os til skolens formand, der trods kirkegang og et andet møde straks lovede at komme.

Efter kaffen stævnede vi så mod foredragssalen. Vi sang – og mærkeligt som unge mennesker dog kan synge, når de vil. Derefter holdt provst Mej Dahl så festtalen ud fra de to hovedord: »Sandhedens tempel står tom« og »Jeg er sandheden og livet«. Et foredrag, der gav mange tanker til en moderne tid, at menneskets plads stadig er at tjene.

Traditionen tro var der gymnastikopvisning. Et kæmpehold, ved indmarchen ca. 80 unge mennesker. Det frydede en gammel højskoleelev, at der stadig er steder, hvor gymnastik endnu er tålt – omend ikke vellidt.

Frikvarter – det lyder godt. Det gjaldt gæsterne. Eleverne havde travlt med sceneopstilling og bordopstilling og -dækning. På tre kvarter stod det hele klar, og klokken kaldte til middag ovre i hallen.

Igen et frikvarter, hvor borddækningen forvandlede sig til kaffebord. Så lød klokken igen, og vi samlede os igen i hallen for at se og høre 10. kl. og højskolens uropførelse af Arnes opskrift. Et stykke med mange rammende replikker. Måske kendte og dog så stærke. Jeg tror, at tiden ilede, selv om vi sad stille som i en kirke. Ord kan endnu prædike – også uden for en kirke.

Sidste pause og så kaffe for igen at samles om dagens sidste overraskelse: »Turen til Rom« fortalt i billeder. Her så vi for første gang resultatet af den berømte tur – og ved nu alle, at det var en stor oplevelse.

Lærer Frank Laursen sluttede dagen med andagt. Så var der tegn til opbrud, og vi sluttede med tak for dagen og tak for endnu et minde på den gamle skole i Nr. Nissum.

Turen til Rom

Af Lars Østergaard

5/12

Turen startede den 5/12 kl. 2,30 om morgenen fra Nr. Nissum højskole. Alle forberedelserne var sluttet. Vi havde fået pas, vekslet penge, og aftenen før vi skulle afsted, havde vi pakket kuffert. Vi var med bus til Kastrop, hvorfra vi skulle flyve om middagen til Rom.

Det var en stor oplevelse at se det hele lidt fra oven. Det meste af tiden kunne vi kun se skyer. Der var flot ind over alperne og ind over Rom. Der var mere larm i maskinen, end jeg havde regnet med, men det gjorde nu ikke så meget. Vi fik noget godt mad at spise i flyet. Efter 3½ times flyvning landede vi i en af Roms 4 lufthavne. Det var en militærflughavn.

Da vi kom ud til de busser, vi skulle med, var der lidt vrøvl med, hvor vi skulle bo. Det var meningen, at vi skulle bo på 2 hoteller, men vi kom til at bo på 4 forskellige.

10. kl. og køkkenpigerne kom til at bo alene sammen med Arne og hr. og fru Kattenhøj. Da vi kom til hotellet, som hedder Fleury, pakkede vi alt vort tøj og andre ting ud, og så lidt på de forskellige værelser. Der var en håndvask på alle værelser, og i nogle af dem var der også toilet og bruser.

Om aftenen var vi ude at spise på en hyggelig snack-bar. Der fik vi suppe, pizza og rødvin. Da vi kom hjem var vi trætte og gik tidligt i seng.

6/12

Det var lidt forskelligt, hvornår vi stod op, men det var altid mellem halv otte og halv ni. Hver morgen fik vi kaffe og en bolle med smør og marmelade.

Om formiddagen kørte vi en lang tur. Først var vi i en stor park, hvorfra vi kunne se ud over meget af Rom. Derefter kørte vi ud til Colosseum. Det var en gammel bygning, hvor der engang blev kæmpet gladiator kampe, og her blev mange

kristne og forbrydere spist af løver. Det var en stor fornøjelse for romerne at se det for ca. 2000 år siden.

Fra Colosseum kørte vi til et marked, hvor der blev solgt alt muligt. Noget af det var brugte ting. Markedet var kun åbent om søndagen. Så kørte vi ud til Peterspladsen. Her messede pave Paulus den 6. Det gør han hver søndag kl. 12. Vi kørte hjem og spiste på Fleury. Om eftermiddagen gik vi en lang tur rundt i Rom. Om aftenen spiste vi hjemme og hyggede os på værelserne.

7/12

Om morgenen kørte vi med bus til Peterspladsen. Først var vi inde i Vatikan-museet. Der så vi mange malerier og andre kunstværker. Kunst er aldrig noget, som har interesseret mig. Derefter var vi inde i selve kirken. Der fik vi fortalt om dens historie. Nogle af os var også helt oppe i kuplen. Der var en flot udsigt oppe fra. Vi kørte hjem på hotellet og spiste og hvilede os.

Om eftermiddagen var vi først nede ved Forum Romanum. Der var mange gamle templer og ruiner. Derfra gik vi til Capitol og gennem Via Nazionale hjem. Om aftenen fik vi sandwich hjemme på hotellet.

8/12

Den 8. december er en slags helligdag for katolikkerne. Alle butikker og kontorer var lukkede den dag. Om formiddagen var vi til messe i S. Maria Maggiore kirken. Der var vi inde i ca. en halv time. Så gik vi ned ad den spanske trappe og ned til Piazza del Popolo. Vi skulle selv sørge for at få noget middagsmad.

Om eftermiddagen gik vi først op i en stor park, som hedder Villa Borghese. Fra parken gik vi sammen med højskolens elever ned til en knoglekirke. Der var sat en hel masse knogler af mennesker op rundt omkring. Derefter gik vi hjem og spiste aftensmad.

9/12

Om formiddagen havde vi fri til at gå rundt og se byen og købe nogle ting. Vi skulle selv sørge for at få noget at spise om midt dagen.

Om eftermiddagen var vi ude at se katakomberne. Det var der, hvor de kristne holdt til under kristenforfølgelserne. Der ligger også begravet flere tusinde kristne i de lange, smalle gange. Hvis man lagde gangenes længder sammen, kunne de nå halvvejs fra Rom til København. Om aftenen spiste vi på hotellet og hyggede os senere på værelserne.

10/12

Om torsdagen var vi på en heldagstur i Albanerbjergene. Vi kørte i to store busser. Den første by, vi holdt i, var Frascati. Der var en god udsigt oppe fra, og vi smagte også på frascativinen.

Vi kørte gennem flere byer, og enkelte steder holdt vi for at se udsigten. Vi kørte også forbi Albanisøen og Nemisøen. Vi fik middagsmad i Nemi. Der fik vi en dejlig kylling og et æble til dessert.

Derefter kørte vi til Tivoli. Det var en stor park, hvor der var masser af springvand. Så kørte vi hjem og hvilede os resten af dagen.

11/12

Fredag formiddag gik vi en længere tur. Først gik vi til Fontana de Trevi. Det var en stor bygning med et springvand til. I brønden kunne man smide penge og så ønske sig én eller anden ting.

Derefter var vi i tre forskellige kirker. Jeg kan ikke huske, hvad den første hed. Det er en gammel hedensk kirke. De andre to hed St. Mariakirken og San Clemente kirke.

Vi spiste på hotellet til middag. Om eftermiddagen havde vi fri til at gå på indkøb og skulle selv sørge for at få noget aftensmad. Om aftenen sad vi hjemme og hyggede os med nogle af højskoleeleverne.

12/12

Om lørdagen skulle vi rejse hjem. Vi skulle være færdige med at pakke og skulle være

ude af værelserne kl. 10,00. Så gik vi en lille tur for at få det sidste glimt af Rom. Vi spiste kl. halv et, og bussen, som vi skulle med, kom kl. 2.

Vi kørte til lufthavnen ad den gamle vej Via Appia. Vejen er næsten 2000 år gammel, men er dog asfalteret det meste af vejen. Det var kun enkelte steder, vi kunne se den oprindelige vej.

I lufthavnen skulle vi vente i ca. en time. Kl. 17 startede maskinen fra Rom. Det tog 3½ time at flyve til København. Vi kunne ikke se meget oppe fra flyet, da det var mørkt, men det var alligevel en dejlig tur.

Da vi landede i Kastrup, skulle vi gennem paskontrollen og derefter ud i busserne, som skulle køre os til Nr. Nissum. På hjemturen sov de fleste af os. Kl. 6,00 søndag morgen var vi på højskolen. En dejlig og oplevelsesrig tur var sluttet. *Lars.*

Elevforeningens regnskab

Så skriver vi igen februar, og dermed er elevforeningens regnskab blevet afsluttet.

Der blev igen i år et overskud, men det blev kun et ganske lille overskud. Det er ikke fordi der er kommet mindre ind end sidste år, der er kommet ca. 350,- kr. mere ind, men bladet er blevet meget dyrere.

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle jer der sendte mere end de 10 kr. Havde I ikke gjort det, var det blevet et meget stort underskud i 1970.

Så følger der igen en ny giroblanket med bladet (skulle den være faldet ud, er det giro 3 62 33), og mit store ønske er igen: *Udfyld blanketten.* (Husk at skrive den afsenderadresse, der står på bladet + årgang). *Send den omgående*, så den ikke bliver gemt og glemt. *Tak!*

Er der adresseforandring eller andet, skal det skrives bag på den kupon vi modtager.

Kontingentet er mindst 10 kr. Man kan vist ikke forhøje kontingentet før det er vedtaget på en generalforsamling, men må man ikke godt bede dem, der synes de kan, sende mindst 15 kr., gerne mere, for at næ-

ste år ikke skal slutte med underskud. Måske vi skal overveje at undvære et blad i hvert kvartal?

Det er også rart, når elevforeningen kan give en elev, der trænger til det, en lille håndsrækning, og vi kan vist næppe regne med, at udgifterne bliver mindre i 1971.

Tak for mange hilsener i årets løb og hjertelig hilsen.

»Jeppe«.

Regnskab for 1970

KASSEKONTO

Indtægter

Kontingent	23.305,50
Gaver – vandremapper	111,20
Renter i bank 600787-1	771,72
Renter i bank 409546-4	317,30
Renter giro	53,10
Hævet i banken	3.472,25
Kassebeholdning 1/1-70	541,62
Girobeholdning 1/1-70	5.334,96
Balance	<u>33.907,65</u>

Udgifter

Betalt bogtrykkeren	15.859,60
Forsendelse af bladet	5.135,11
Landselevforeningen	850,00
Understøttelse til elever	415,00
Frimærker	165,00
Kristeligt Pressebureau	6,75
Indsat i bank 600781-1	5.000,00
Indsat i bank 409546-4	5.000,00
Renter indsat i bank	1.089,02

Kassebeholdning 1/1-71	202,58
Girobeholdning 1/1-71	184,59
Balance	<u>33.907,65</u>

DRIFTSKONTO

Indtægter

Kontingent	23.305,50
Renter	1.142,12
Gaver – vandremapper	111,20
Balance	<u>24.558,82</u>

Udgifter

Bladet har kostet	17.380,60
Bladets forsendelse	5.135,11
Understøttelse	415,00
Landselevforening	850,00
Porto	165,00
Kristeligt pressebureau	6,75
Overskud	606,36
Balance	<u>24.558,82</u>

STATUS 1/1 1970

Formue 1/1-70	12.695,87
Overskud i 1970	606,36
Formue 1/1-71	<u>13.302,23</u>
Lemvig Bank 600787-1	12.590,41
Lemvig Bank 409546-4	5.966,55
Giro	184,59
Kassebeholdning	202,58
	<u>18.944,13</u>
Skylder bogtrykkeren	5.641,90
Formue 1/1-71	<u>13.302,23</u>



Hygge og flid

GAVER SPECIFICERET

Båndet 1936	20,00
Sølvsnoren 28/29	3,00
Sanglærken 1940	20,00
Solstrålen 1953	68,20
	<hr/>
	111,20

A. Kristensen

Karen Jeppesen

✱ Højskolepost

Vandremappernes besøg

25. januar »Tyrkerduen« 1955.

6. februar »Anemone I« 1960.

A. Kr., Bredgade 32, Struer.

Følgende har besøgt skolen. – Vi siger tak.

»Skiløberen« 1969–70.

»Trofast« 1965.

En forglemmelse!

I bladet for januar skulle vi have takket for de mange julehilsener, vi modtog. Desværre fik vi det ikke gjort; men vi vil gerne, selv om det er lovlig sent, bringe vor kærligste tak til alle, der glædede os med en hilsen.

Agnos og A. Kristensen.

Vore møder

2. marts. Isenvad. Ths. M.

13. marts. Sdr. Felding. Ths. M.

16. marts. Vorgod. Ths. M.

Forældredagen

Lørdag den 27. marts samler vi alle elevernes forældre og tager afsked med vinterens højskolehold.

Fredag d. 2. april

modtager vi elever til forårsholdet. Vi håber, at forespørgsler og indmeldelser må komme i skred i de kommende uger.

Adresseforandringer

- 1970 Frk. Kirsten Lillethorup, Rørsangervej 30, 2600 Glostrup.
- 1970 Fr. Linda Kvist, c/o Thorvald Kvist, Engbjerg, 7671 Klinkby.
- 69–70 Frk. Doris Møller Lauridsen, Äglimt 20, 7500 Holstebro.
- 66–67 Frk. Anne-Lise Nielsen, Guldsmedegade 33, 2. tv., 8000 Århus C.
- 66–67 Henning Robert Hansen, Halfdangsgade 33, 5. th., 2300 København S.
- 65–66 Jens Chr. Lystbæk Jensen, Møldambjerg, Lomborg, 7620 Lemvig.
- 64–65 Oluf Dalgaard, Skautrupvej 7, Tvis, 7500 Holstebro.
- 64–65 Poul Jensen, c/o E. Dahl Nielsen, Højbakke, Haubro, 9600 Aars.
- 1963 Frk. Else Olesen, Smallegade 1, 7400 Herning.
- 62–63 Hardy Sørensen, Gaurslund, 7080 Børkop.
- 61–62 Viggo Kjeldsen, Tujavej 69, 5250 Fruens Bøge.
- 1961 Frk. Margit V. Byskov, Nygade 6, 7600 Struer.
- 59–60 Svend Næsager, Ladegårds skov, 6300 Gråsten.
- 57–58 Asger Abildtrup, Thisgaard, Hellestrupvej 25, Snebjerg, 7400 Herning.
- 1956 Fru Ingrid Højgaard Pedersen, Hvedevej 3, Dommerby, 7840 Højslev.
- 1952 Fru Margrethe Steffensen, Østerlund, Tvis, 7500 Holstebro.
- Frk. Birthe Green, Elmely 358, Kolonien Filadelfia, 4293 Dianalund.
- 1933 Maria Holmgaard, Rækker Mølle, Sædding, 6900 Skjern.
- 1925 Fru Helga Lauritsen, Ørstedesvej 18, 1., 7500 Holstebro.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. – Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BODTRYKKERI STRUER 2315B

FORÅRSKURSUS

begynder 2. april. Program og oplysninger sendes gerne til alle, der henvender sig herom.

Telf. (07) 89 10 04

Ellen og Ths. Mogensen.

Nr. Nissum: Nordvestjyllands skoleby

Nordvestjysk Realkursus

Statsanerkendt realeksamen på 2 år for unge og voksne.

Henvendelse: Kursusleder Ove Ellebæk, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
Tlf. Nr. Nissum (07) 89 10 55.

Nr. Nissum Seminariums HF-kursus (Nordvestjysk HF-kursus)

2-årigt kursus på baggrund af realeksamen, 9., 10. klasse eller lign. I 1971 forventes oprettet fem nye HF-klasser.

Henvendelse: Nr. Nissum Seminariums kontor, Svinget 5,
Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig.
Tlf. Nr. Nissum (07) 89 12 22.

Nr. Nissum Seminarium

Lærerruddannelse på baggrund af HF-eksamen eller studentereksamen. Mange linietilbud, alle pædagogiske specialer.

Henvendelse: Nr. Nissum Seminariums kontor, Svinget 5,
Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig.
Tlf. Nr. Nissum (07) 89 12 22.

Nr. Nissum Høj- og Efterskole

Efterskoleophold – 10 mdr.s fællesskole. Alm. fag, valgfrie fag, 9. og 10. klasses statskontrolleret prøve kan fås.

Henvendelse: Forstander Ths. Mogensen, Nr. Nissum Høj- og Efterskole,
Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
Tlf. Nr. Nissum (07) 89 10 04.

Højskoleophold – 3, 5 og 8 mdr.

Henvendelse som ovenfor.

Den jyske Pensionisthøjskole

En ny skole i sin art. Starter 1. april 1971 med fortrinsvis 14-dages kursus for ældre. Program og alle oplysninger fås ved

Henvendelse: Forstander Sv. E. Christensen, Borumvej 13,
Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig.
Tlf. Nr. Nissum (07) 89 13 10.

MANGE FRITIDSTILBUD – HELT MODERNE KOLLEGEFORHOLD – STORE SPORTS-ANLÆG – RIGT KULTURLIV – ENESTÅENDE SMUK NATUR – NÆR LEMVIG, STRUER OG HOLSTEBRO.

A 05

FRYDERIKSBERG ALLE 22
STATENS PEDAGOGISKE
HR J KRISTENSEN