



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H

**N**

**Ø**

**R**

**R**

**E**

**I**

NR. 7 - 1970 - 62. ÅRGANG

**S**

BED OG ARBEJD

**S**

**U**

**M**



**HØJSKOLE OG EFTERSKOLE**

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

## Bøn - den kristne tros åndedræt

Luk. 6, 12

På mange punkter i ens trosliv konfronteres forstanden med troen. Desværre går forstanden ofte af med sejren. – Et af de stadig tilbagevendende spørgsmål er: „Nytter det at bede?“

Det er et spørgsmål, som *kun* voksne kan finde på at stille, børn kunne aldrig drømme om at tvivle. Det er nemlig voksent at tvivle, men barnligt at tro! – Det vil da vist være gavnligt at komme sig i hu, hvad Jesus engang har sagt: „Sandelig siger jeg Jer, den, som ikke tager imod Guds rige som et lille barn, han kommer slet ikke ind i det.“ (Mar. 10,15).

Hvad vil Jesus nu sige med det? – Ganske enkelt: at vores tro skal være lige så klar og enfoldig, som et lille barns tro. Det gælder også i spørgsmålet om bøn. Det er ikke vor opgave at prøve at „hjælpe“ Gud med at klare hans opgaver, idet man spørger, hvordan kan Gud mon nå at høre så mange bønner? Det skal vi overhovedet ikke bekymre os om, „for mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, thi alle ting er mulige for Gud.“ (Mar. 10,27).

I bibelen kan vi læse, hvordan Jesus gang på gang bad til sin Far i Himmelen. Så vil man måske indvende, at forholdet dér var et helt andet, for Jesus var jo Guds „enbårne søn“. Men nej, så let slipper man ikke. Jesus formandede til bøn, og meget af Jesu forkyndelse gik netop ud på at indprente folk, at de ikke måtte glemme at bede.

Dette er ca. 2000 år siden. Det gælder på nøjagtig samme måde i dag! Hvis den kristen holder op med at bede, sker det samme, som hvis et menneske holder op med at trække vejret.

*Bønnen er en livsbetingelse for kristenlivet!*

*Poul Langagergaard, Århus  
(Fra „25 andagter“)*

## Hjertet næst

*Digt af Hans Poulsen*

*Ud fra en lysning i hegnet  
ramte nylig et skrig mig  
fra havens livsalige sanger.  
– Krummet over min solsort  
styrted' en bøg for mit vindu.  
– Sium er den stærke,  
nådeløst gør den sit værk,  
mens skriget langsomt forstummer  
som bort imod jordens indre.  
– – Det var min haves sanger,  
årleste dagnings forkynner,  
ensomme skumringsbesynger  
ramt af et skyggesort lyn,  
det, den som fjerløs unge frygted'  
og dukked' sig for  
i redens dunedede grube.  
– Aldrig millionernes bøn om brød  
eller om frelse fra slagmarkens pinsler  
nægted' at døve det skrig,  
der i korte sekunder  
kom til mit øre fra havens livsalige sanger,  
da den forkyndte sin dødsstund  
og blev stum under hegnet.  
– – – Småt er det store  
og stort er det små, som er hjertet næst.*

## AUGUST 1970

begynder et nyt højskolehold.

Endnu kan det nåes med  
indmeldelser.

Alle henvendelser om program  
besvares straks.

Oplysninger gives gerne.

**Ellen og Ths. Mogensen.**

## Er der en generationskløft?

„Ungdommen af i dag –“ hvor ofte hører man ikke en svada, der starter sådan, og sådan har den lydt altid.

Hvem er det, der siger det?

Som regel nogen, der aldrig prøvede at være unge selv, eller som prøvede det meget voldsomt. Ganske særligt siges det af dem, der har glemt, hvor dejligt det var at være ung – og turde leve livet.

„Ungdommen af i dag“ – Ja, den er sikkert, som ungdom har været til alle tider, der er endda en tendens til en mere bevidst ungdom i dag end bare for 20 år siden.

En ung arrestant skrev i Berlin, under 2. verdenskrig, følgende nødråb til sine forældre:

*„Fordi I var svage, blev vi halvtærke“.*

*„Jeres „nej“ stod så vindskævt, så vi bare behøvede at plage lidt, så tog I det væk og erstattede det med et „ja“ –“.*

*„Fred købte I af os med biografbilletter og slik“.* –

*„I har ikke givet os noget at tro på, fordi I ikke selv havde noget at tro på“.* –

*„I mumlede tipsresultater som bønner“.* –

Og i den sidste fortvivlede appel *„bed for mig, mor“.* –

Dette er en stor, usikker og utryg drengs afsløring af, hvordan en kløft mellem generationerne opstår. Enhver kunne sikkert af dette læse, at det er langt tidligere end i „de spændende år“, den kommer.

Den laver forældrene selv fra børnenes første samvær med dem. Da de var over den første hjælpeløse tid – og også i den – satte nemlig hele den prægning ind, som ingen forældre kommer udenom.

### Den ubevidste prægning er den stærkeste

Så tæt, som man lever sammen i en familie, er en prægning uundgåelig. Og den ubevidste prægning er den stærkeste.

Nu er det, forældregenerationen må tage sig selv i forhør: Gav jeg mit barn sikkerhed, den sikkerhed, intet menneske kan leve foruden, den der ligger i, at man elsker sit barn og accepterer det, som det er, den der består i, at man lader sit barn forstå, at der er en ramme, ikke en ramme, der lukker af til livets mangfoldighed, men den ramme, der siger: I denne verden er vi mange mennesker, og vi skal være her allesammen, derfor må vi være sådan mod hinanden, at dette bli'r muligt.

Viste jeg mit barn det – med mit eget liv?

Viste jeg det, at jeg havde en holdning til livet?

Lærte jeg det, hvad kærlighed er – ikke forkælelse – men aktiv omsorg, altid aktiv.

Vidste De, at 95 pct. af alle ungdomskriminelle (svensk undersøgelse) ingen følelseskontakt havde haft med voksne i deres første 7 leveår – og mange af dem kommer fra „gode“ hjem.

Sociale gode eller dårlige kår betyder ikke noget i dette forhold, enlige eller forældrepar heller ingenting, men følelseskontakten barnet og den voksne imellem – alt!

### Har De givet Deres barn alt?

Hvis forældre gransker i deres indre, så ved de, at de har svigtet på mange felter, for hvem havde egentlig forestillet sig, at det var en så krævende opgave at opdrage børn?

Nej, det er sandt, og man kan ofte undre sig over, at forældre alligevel spørger: Hvordan mon det kan være, at vi er kommet så langt fra hinanden? Jeg har gjort *alt* for mine børn! De fortæller mig ingenting, de går bare, jeg aner ikke, hvem de kommer sammen med, hvad de finder på.

Lad dem gå, men vid, hvor de går hen. Hvis De har givet Deres børn en klar for-

ståelse af rigtigt og forkert, hvad er De så bange for? Hvis Deres børn tidligere har afsløret en selvstændighed, der glædede Dem, hvorfor så ikke vise tillid.

*Men hvis De aldrig har peget på ret og uret, hvis Deres holdning har været svag, hvis De har forkælet og ødelagt Deres barn, hvis De har opdraget det til egoisme i stedet for til kærlighed, så er det en misforståelse, at De har gjort alt. De har intet gjort – absolut intet – for føde og klæder giver selv den ringeste skabning sit afkom.*

### Kærlighed – eller surrogat?

*Jeg skal fortælle Dem, hvor Deres barn er gået hen: hen for at skaffe sig kærlighed – under en eller anden form, og han eller hun vil aldrig blive i stand til at fatte, om det er kærlighed, det kan lige så godt blive et surrogat, for man har ikke mødt den ægte vare.*

Mellem de fleste forældre og børn er der en afstand på 20–30 år i al almindelighed. Den afstand kan og skal ikke udlignes, den er til begges gavn. Den kan endda være til stor berigelse, men kløft bliver den kun, når accept og gensidig respekt svigter.

Og, kære forældre, disse ting nedlægges i børnene – af os – før disse små har begrebet et ord af det.

Så hvis De mener, at der er en kløft, så må De sætte den som gældspost hos Dem selv.

*Af sognemedhjælper Bodil Hansen,  
Langenæs sogn, Aarhus*

Den er rig, som er tilfreds.

*(Gl. dansk ordsprog)*

Hvert barn kommer med det budskab, at Gud endnu ikke har opgivet mennesket.

*Rabindranath Tagore  
(1861–1941)*

Den mindste smerte i vor lillefinger er os til mere ubehag og besvær end ødelæggelsen af millioner af vore medmennesker.

*Hazlitt  
(1778–1830)*

## Lærerstabten

Det ser ud til, at det er ligeså vanskeligt at skaffe lærere som piger i huset. Nu har vi fået det antal piger, vi gerne vil have, men ingen lærere.

Vi har søgt mange steder – også i elevbladet og ved elevfesten – men endnu mangler vi een eller to lærere til skoleåret 1970–71 og forhåbentlig også fremover.

Lærer Markussen har fået ansættelse i Holstebro. Købt hus og flyttede derud pr. 1. juli. Lærer Vestergård har købt hus i seminariebyen og er flyttet derved. Lærer Juhls er flyttet ind i Vestergårds hus. Viktor Degn har fået ansættelse i Hvide Sande og er flyttet fra „Brejdblik“.

Altså store omflytninger, men vi håber, at alle må føle sig godt hjemme, hvor de har slået telt-pælene ned.

## Elevforeningen

På generalforsamlingen blev det foreslået, at gamle elever skulle – skriftlig – fremsætte forslag egensvis om repræsentanter, som skolen så skulle indkalde til nærmere forhandling angående foreningens virke i fremtiden.

Vi håber, at dette må blive taget op, når I samles i de kommende måneder. Send jeres forslag her til skolen senest 1. nov. 1970.

## ATOMTRO

*Fortæl, at et lille uset atom  
kan lægge en verden i grus.*

*At alt, hvad der skabtes, af dette kom  
– fra kæmpe til mindste lus.*

*Fortæl, at i det gemmes verdens magt,  
at i dets inderste kerne  
gemmer sig selve livets pagt  
– for:æl det. Man tror dig gerne.*

*Fortæl så, at dette lille atom  
er skabt af en almægtig GUD.*

*Fortæl det – og se, hvad der af det kom:  
Man griner dig simpelthen ud.*

*Herluf Th. Flensborg.*

## Siden sidst

*Bladet i bogen sig vender  
let, som man ser,  
under veløvede hænder  
let som en fjer.*

Sådan står sidste måned indprentet i min bevissthed. Begivenhedsfulde dage fulde af travlhed og optagethed, så de gik „let, som man ser“.

8.-9. og 10. kl. havde i første halvdel af juni meget travlt med prøver af forskellig art. Der blev opnået mange gode resultater – måske også for gode. Måske havde en klog mands ord gjort et vist indtryk på eleverne. Ved en forevisning på en virksomhed sagde han omtrent følgende: „I skal se at blive dygtige, dvs. uddanne jer, fordi det vil i fremtiden gå sådan, at maskinerne kan udrette alt det arbejde, som man førhen havde ufaglærte til“.

Da spændingen var udløst d. 16. juni, var alt og alle klar til en 3 dages tur til Sønderjylland med et par afstikkere til Tyskland. Turen blev vellykket i alle måder, og flinke mennesker i Bolderslev var værter og havde i alle måder sørget for deltagerne, så vi er dem her fra skolen en stor TAK skyldig.

I disse 3 dage havde Jeppe, Grønbæk og undertegnede travlt med at skrive prøvebeviser og udtalelser, få disse i kuverter osv., så vores tid var også optaget, idet vi jo skulle have elevfesten forberedt, hvor dette var muligt.

### Elevfesten

blev igen en oplevelse. Lørdag aften var vi en god flok og især præget af de sidste år-gange. Juhl og Arne R. havde ordet, og aftenen sluttedes omkring bålet i gryden. Søndag morgen gik mange i kirke, og det var en glæde at hilse på „gamle elever“ netop på dette sted, fordi det siger lidt om, at de ikke har glemt skolens formål.



*Piger i massevis ...*

Elevforeningens generalforsamling lignede vel alle andre. Økonomisk oversigt, skolens virke og oplysninger om elevtilgangen m.m. Det nye her var vel et forslag, der kan læses om andet steds i bladet.

Ved eftermiddagens møde talte lærer Vestergård og forstander Møller, Hammerum. Begge havde noget på hjerte, og begge gav de os tanker til eftertanke.

Det var en glæde, at to „gamle forstandere“ var til stede, og at de begge havde ordet for at bringe gamle og nuværende elever en hilsen.

Godt 300 deltog i middagen i hallen. En stor flok, men der var jo plads til mange flere. (Jeg ved godt, at det er et økonomisk problem).

Aftenens program var selvfølgelig præget af elevernes optrin, der blev dygtigt fremført. Derefter var der hyggeligt samvær,



— Så hyggeligt  
kan det være . . .

måske netop her – så vi den hyggelige stemning, jeg personlig godt kan lide – grupper på 4–7 stykker – 2–3 osv. Alle optaget – nogle snakker, andre lytter – og pludselig smiler alle – og så kom kaffen.

Aftenen blev sluttet af mig – derefter kom eleverne i fakkeltog gennem den af levende lys dekorerede have. Faklerne blev kastet i bålet oppe foran grotten, og så blev fyrværkeriet tændt for dermed at sætte punktum for elevfesten 1970.

#### Efterskolens afrejse

fundt sted allerede om mandagen efter elevfesten. Formiddagen brugte vi til oprydning efter elevfesten og til samme gerning på værelserne. Ejendele blev pakket ned i kufferter og kasser – en „slagmark“, der hører hvert elevhold til. Flyttedag er aldrig rar.

Kl. 15 samledes vi alle i hallen, og så godt som alle forældre var mødt op. Kaffe – revy – sang – overrækkelse af skolens udtalelser, vedlagt prøveresultater – talere, der takkede for gode minder, gaver til skolen, blomster til lærerne osv., indtil forstanderen sluttede af med at minde om det vers, man havde sunget, hver eneste skoledag – som begyndelse før morgenmaden:

*Herre, vær os evig nær,  
vær os nær, når sol oprinder,  
og når sol og stjerneskær  
i den dybe nat forsvinder.  
Lad din ånd ej fra os vige,  
til vi ser dig i dit rige.*

Så var tiden inde til afsked, og den forbigåes i tavshed. Gamle elever kender den af erfaring.

Så havde højskolen en uge tilbage på klassen. Men allerede fredag aften samledes vi igen med deres pårørende til deres afskedsfest. En hyggelig fest, som vi sent vil glemme. Mærkeligt, at disse små hold er så „bindende“, men det er de. Man følte sig „godt hjemme“ i den klasse.

Så var det hverdag – dvs. så kom håndværkerne, og huset er ukendeligt. Vi håber, det bliver til skolens fordel – ellers ville vi holde ferie i stedet, vi håber det bedste – også for ferien.

*Tbs. M.*

#### NB.

Højskolekursuset pr. aug. kan tage endnu flere elever. TAK, om du stadig vil være skolens medarbejder.

# JUBILÆUMSHOLDENE

Følgende sender gamle venner en hilsen fra sammenkomsten hos forstanderparret under elevfesten.

- 1955 Kirsten No, f. Andersen  
 – Dora Svendsen-Tune, f. Olesen  
 – Edel Jeppesen
- 1949–50 Kristian Pedersen  
 – Oskar Christensen  
 – Peder Grud
- 1954–55 Villy Nyborg
- 1959–60 Bernhard Kattenhøj
- 1960 Lene Sørensen, f. Johannesen  
 – Johanne Andersen, f. Madsen
- 1950 Ragnhild Poulsen, f. Bach  
 – Elisabeth Andersen, f. Væggemose  
 – Marie Nygård Pedersen, f. Bach  
 – Margit Skak Pedersen, f. Jensen
- 1960 Maren Andersen, f. Jepsen  
 – Elisabeth Kristensen  
 – Marie Bendsen  
 – Johanne Ryttergård  
 – Minna Ryttergård og  
 Ketty Ø. Christensen
- 1965 Elly Lauritsen  
 – Rigmor Skovgård Nielsen  
 – Birgith Skovgård Jensen  
 – Ilse Madsen  
 – Else Christensen  
 – Bodil Hansen, f. Voldsgård
- 1964–65 Niels Ivar Jørgensen  
 – Frode Møller  
 – Bjørn Knudsen
- 1965 Gerda Kirkeby, f. Sørensen  
 – Ingelise Hedegård  
 – Inger Hindbjerg, f. Jensen
- 1960 Bodil Hansen, f. Mikkelsen  
 – Petra Sørensen, f. Jensen  
 – Marie Knudsen, f. Damtoft  
 – Ester Bojsen, f. Larsen  
 – Anna Christensen, f. Garsdal  
 – Bodil B. Jørgensen, f. Jensen  
 – Jytte Bach, f. Pedersen  
 – Erna Finderup, f. Lauritsen  
 – Asta Nielsen  
 – Britta Back Pedersen  
 – Jytte Norby Dahl, f. Blæsbjerg  
 – Annelise Petersen, f. Jensen  
 – Elfrida Jensen, f. Dissing

- 1940 Sigrid Jensen, f. Mortensen  
 – Marie Aagaard, f. Edhardt  
 – Astrid Kokholm, f. Sidelmann  
 – Maja Clemmensen, f. Klogborg  
 – Irene Poulsen, f. Madsen  
 – Stinne Meldgaard, f. Anneberg  
 – Sigrid Østergård, f. From  
 – Jane Kristensen, f. Christensen
- 1964–65 Jens Jørgen Nielsen  
 – Niels Østergård  
 – Holger Clemmensen
- 1955 Ingrid Nielsen, f. Jørgensen  
 – Betty Andersen, f. Olesen  
 – Esther Kjær, f. Hagelkær  
 – Emmy Storm, f. Andersen  
 – Metha Dybdal
- 1959–60 Karl Groth  
 – Alfred Christensen
- 1939–40 Såbye Nielsen  
 – Otto Sørensen
- 1934–35 Christa Mikkelsen, f. Jensen
- 1935 Esther Bach, f. Kristensen
- 1929–30 Laurids Madsen
- 1924–25 Mads L. Høgsgård
- 1920–25 og 1931–49 Laurits Kåg

Endnu flere var tilstede, men deres navne manglede på listerne.

## ✧ Højskolepost

Kære kammerater 1967–68.

Da vores tidligere vandremappe desværre spørløst er forsvundet, vil vi nu prøve at starte en anden. Jeg vil bede alle, som er interesseret, og som virkelig vil gøre en indsats for at den kan cirkulere, om at henvende sig til mig.

Dette bør ske senest 30 dage efter, dette er udsendt.

Venlig hilsen

*Anna Marie Mikkelsen,*  
 Thunøgade 35,  
 8000 Århus C.



## SIDSTE NYT

Jeg har dags dato, d. v. s. 9. juli, fået svar fra undervisningsministeriet på mine spørgsmål ang. højskoleafdelingens fremtid.

Svaret lød: Mindst 10 elever på hvert kursus og mindst 18 års elever, og derfra kunne der ikke gives dispensation.

Jeg hører til de mennesker, der ikke har let ved at »tigge« om andres hjælp, vil hellere selv tage et tag ekstra, men af og til løber jeg hovedet imod, bl. a. ved ovennævnte.

Højskolens fremtid er efter ovennævnte svar ikke sikret. Der skal flere elever til, og her må jeg »tigge« om andres hjælp.

Gamle elever og venner af skolen! Vil I yde en indsats for kursus, der begynder nu i august og det til november.

Tak!

Ths. M.

### Elevmøder

for efteråret bedes venligst aftalt. Skolen sender gerne en eller flere lærere til sådanne stævner.

### Vandremapper på skolen

Vintergækken 1927-28.  
Provoerne 1967-68.

### Herr og fru Kvale

fra Larvik har besøgt skolen som feriegæster. Mange gamle elever kender dem som rejseselektorer fra Foreningen Norden.

### Højskolekursus,

der begynder første aug., har endnu pladser. Kender du en eller anden, som tænker på højskoleophold - så må det blive Nr. Nissum.

### Bryllup

Lørdag 15. august vies i Sejerslev kirke Eva  
★ Hald (1958) til Hans Jørgen Mahler.  
Bryllupsadresse: Sejerslev, Nykøbing M.

---

## Adresseforandringer

- 69-70 Frk. Edna Joensen, 3815 Nolsø,  
Færøerne.  
1969 Frk. Thea Støvring, c/o Vedsmand,  
Albertslundvej 79 st., 2620 Albertslund.  
67-68 Frk. Gudrun Hansen, Ås Børnehjem,  
Vest-Vildsund, 7700 Thisted.

- 67-68 Ole M. Poulsen. - Ole Meldgård, Meldgård, Vind, 7500 Holstebro.  
66-67 Kristian Jepsen, Villavej 4,  
7420 Hammerum.  
66-67 Vagn Larsen. - Vagn Lindgren Larsen,  
Plantagevej 31, 5450 Otterup.  
1966 Frk. Jytte Hauge Mathiassen. - Fru Jytte  
Krabbe, Vølundsvej 8, 8230 Åbyhøj.  
63-64 Niels Juul Lauridsen, Øster Terp,  
6252 Bedsted Lø.  
1963 Fru Ketty Katborg, Mosevænget 16, st. th.,  
7330 Brande.  
1963 Frk. Else Olesen, Thyravej 50,  
7400 Herning.  
1960 Fru Ketty Østergård Christensen, Orkester-  
allé 17, Torsted, 8700 Horsens.  
1960 Fru Mette Rasmussen, Toften 17,  
7441 Bording.  
1958-59 Kresten Krabbe, Vølundsvej 8,  
8230 Åbyhøj.  
1958 Fru Ruth Krøgh, Viborgvej 66,  
8766 Nr. Snede.  
56-57 Bent Jensen (diakon), Bjerup, Flakke-  
bjerg, 4200 Slagelse.  
1955 Oldfrue frk. Gudrun Wegeberg, Bolig 35,  
Statshospitalet, 2600 Glostrup.  
50-51 Jørgen Kuhl Ljørring, Fasanvænget 6,  
8800 Viborg.  
1949 Zita Oldager Mathiesen. - Zita Oldager,  
Brøndbyvestervej 20<sup>2</sup>, lgl. 34,  
2600 Glostrup.

---

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venne-  
forening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen.