



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N Ø R R E

I

NR. 5 - 1970 - 62. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

GLADE MENNESKER

Af sognepræst WILLIAM KÆRUP,
tidl. Rindum-Velling

Den, der vil eje glæde, må lukke sine øjne op. Der er nok at se efter og undres over; men det er ikke just glæde, der præger menneskers ansigter i denne vintertid, da dagspressen er fyldt med skriverier om uro på arbejdspladserne og på undervisningspladserne.

Trods smil og latter findes der kun få virkelig glade mennesker. Den glæde, man trøster sig med, er den, man kan hente i biografen eller i balsalen, eller når øllerne går ind. Disse glæder varer kun kort; men der er glæder, som stadig fornyes fra dag til dag, f. eks. arbejdets glæde. Ja, i gamle dage var det et almindeligt motto: Arbejdet adler, arbejdet er en velsignelse. Man skal være ven med sit arbejde, ellers bliver hverdagen en trædemølle. Hvor mange er der, som er glad for sit arbejde, ja, som takker Skaberens, fordi de har fået en gerning betroet, som lægger beslag på deres evner og kræfter?

Der er i „De unges sangbog“ en sang med en meget talende strofe:

Tæl Guds mange gaver,
tæl kun småt og stort,
og forundret vil du se,
hvad Gud har gjort.

Det gør vel de færreste, blandt andet derfor er der kun få, der er glade. Mange i vor slægt regner slet ikke med Gud eller hans velsignelse. Man erklærer åbenlyst, at Gud er et fantasifoster, eller at Gud er død. Det er ikke så mærkeligt, at et sådant åndshovmod avler tomhed og kedsomhed og triste

*Modet tabt – det er alting tabt,
så er der slet ingen redning skabt.
Erik Bøgh (1822–1899).*

ansigter. Allerede i Davids salme nr. 14 hedder det: Dåren siger i sit hjerte, der er ingen Gud. Troens glæde udtrykker Paulus sådan: Glæd jer i Herren altid; atter siger jeg: Glæd jer!

I vor hasarderede tid, hvor man har lært den kunst til fuldkommenhed at stille krav, har man næsten glemt det lille ord: Tak. Man ser hellere misundeligt efter det, man ikke har fået, end man glæder sig over det, der er givet os hver dag, det velsignede daglige brød, sundhed og arbejde. Og nylig glædede vi os over vårens spirende kræfter.

Giv tid og livets træ bli'r grønt,
må frosten det end kue,
giv tid, og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.



JENNY BERNT

(1922)

døde 1. marts hos sin søster i Vinderup.

Udfrielsen af et pinefuldt sygeleje kom som svar på hendes bøn. Hele Jennys liv blev en tjeneste for andre. Hendes trofasthed overfor denne tjeneste blandt ældre i Thisted – og mod de grene af Guds riges gerning, hvor hun var engageret: Sudanmission og Sømandshjem, var stor. Mest vil Jenny blive savnet i slægten. Men vi under hende hvilen hos Gud. Jennys sidste ønske var, at vi skulle synge: Jeg går til Himlen, der er mit hjem.

Med inderlig tak ærer vi hendes minde.

*Elise Nielsen,
f. Bernt (1920).*

Danmarks besættelse

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles beslaglæggelse

Ved fhv. forstander *Laurits Kaag*.

Elevbladet fra november 1943 meddelte: „Der er fyldt på alle elevværelser. Alt er optaget, og til enkelte måtte sendes afbud“. – December-nummeret havde en artikel: „SÅ SKETE DET, vi længe har vidst kunne ske, men hidtil har håbet ville gå os forbi. Vi har den tunge meddelelse at bringe, at vor kære skole er beslaglagt til andet formål“.

Dette skete lørdag d. 4. december kl. 9.15. Samtidig led vor nabo mod vest, Missionshuset, samme skæbne. Samme dag, umiddelbart før, var en del af seminariet blevet beslaglagt.

Højskolen skulle modtage 150–160 mand i løbet af 24 timer. Jeg fik dog en udsættelse på et døgn for bortrejsen. Lærerpersonalet, eleverne og alt disponibelt mandskab gik straks i gang med at rydde missionshus, skolelokaler, elevværelser o.s.v.

Eleverne var harmdirrende, men tog det kønt og forstående. Vi aftalte, at alt skulle forsøges for at finde et andet sted at fortsætte skolen. Vi holdt den sværeste afskedsfest, jeg har oplevet, den aften, en af de mest gribende tillige. Mandag morgen rejste de allersidste.

Familien Kristensen blev på Brejdblik. Familien Kaag og lærerinde, frk. Poulsen blev i „privaten“ på højskolen. Privaten blev så godt som muligt afspærret for værnemagten, men køkkenindgangen og enkelte andre lokaliteter blev fælles. Fra højskolens vaskehus, omdannet til militært køkken, bespistes til tider ca. 500 soldater.

Hektisk travle uger fulgte. Der skulle skrives „kontrakt“ og forhandles om ditten og datten. Megen energi blev sat ind på at undersøge, om der var mulighed for at fortsætte det afbrudte skoleophold andetsteds, i sognet, i nærheden eller længere borte. Det

var min stadige bøn, at der måtte blive vist klar vej, hvis vi skulle flytte og ellers sat bom for. Det sidste skete, hver gang vi var kommet ind på et spor.

Så blev vi da på vor post med den tryghed, det giver at have lagt en sag i Guds hånd. Min kone og jeg var fuldt ud enige om, at vi ikke ville have noget som helst, der kunne udtydes som maskepi med besættelsesmagten: Intet med f. eks. at invitere til nogen form for selskabeligt samvær eller at modtage invitation. Krav om, at alle mine forhandlinger skulle foregå ikke på mit private kontor, men på tyskernes officielle. Intet salg af landbrugsvarer eller andet. Hver dag gik jeg en inspektionstur gennem det beslaglagte. En dag så jeg soldater gå med jernbeslåede støvler på vort fine nye køkkenbord i skolekøkkenet. Dette og adskillige andre overgreb påtalte jeg skarpt på kontoret. Og mangen gang blev mine påtaler taget til efterretning.

Jeg var med at anvise, hvor der kunne indrettes friluftslatriner, graves beskyttelseshuller i haven og mange andre ting. Men bittert var det at se den før velholdte skole blive mer og mer ramponeret og mishandlet, og meget svært at se mange elevværelser omdannet til arrestceller med pigtråd for vinduerne; også enkelte danske fik „ophold“ her en kortere tid.

Der herskede god disciplin, og stort set optrådte værnemagten korrekt over for os og vore, til tider søgte den dog at købe eller true. Da en oberst tog afsked for at rejse til mer udsat post, udtrykte han vort forhold så

Glæden er som et lys – tænder du det for andre, falder dets skin tilbage på dig selv.

Carit Etlar (1816–1900).

ledes: Farvel, hr. direktor. Jeg har forgæves søgt at vinde Deres venskab. De har været 100 pct. korrekt, men så bøs, så bøs!

Et væld af brogede erindringsbilleder har plads i mindernes album fra beslaglæggelsens tid: En dag kaldt til side af de to højststående officerer. De spurgte, om jeg havde skrevet sådan og sådan i en artikel. Jeg forklarede mine sætningers mening, de så alvorligt forstående på mig og sagde: Ja, vel. Der sker Dem intet denne gang, men lyt til et råd, vær forsigtig med Deres udtalelser i ord og skrift. – Jeg gik ind i min stue og tænkte: Stukket af en dansker, hjulpet af to tyskere!

En enerverende tid var det. En forunderlig tid tillige.

Gang på gang mærkede jeg Guds indgriben og havde som regel en forunderlig tryghedsfølelse. I timevis kunne jeg sidde og fortælle træk, der brændte sig ind i erindringen. Det tillader pladsen aldeles ikke.

Lad mig forsøge en kort opsummering: Hvad siger De til dag og nat at høre et fremmed og fjendtlig lands vagtpost gående uden for Deres bolig. Utallige gange at komme hjem om aftenen og blive mødt af hans råb: Halt! – Parole! Adskillige gange have et gevær rettet imod sig, indtil legitimation var fundet i orden? – At træde ind i fjendens kontor en morgen kl. 4, fordi en til visshed grænsende formodning sagde, at en afdeling ville luske af sted uden at betale den til højskolen skyldige afgift. Få forklaret, at pengekassen var pakket bort. Skælde bravt og kraftigt på dansk og hugge en næve i bordet, alene i stue med en bevæbnet officer, oplevende, at han fandt beløbet frem, – og jeg gik hen at sove videre. – En skærtorsdag aften at høre „den næstkommanderende“ udslynge truslen: I morgen kommer gestapo! Overvejelse om at gå under jorden eller blive, i hvert fald få ødelagt alt af illegal karakter, snarest muligt.

Lad mig oven på dette give Dem en solskinshistorie, et eksempel på praktisk økonomi: En dag fik jeg overdraget 3 menige.

De skulle udføre noget, værnemagten krævede, jeg måtte bestemme enkeltheder ved arbejdets udførelse. Jeg var fjende af krigsmaskinen og nazismen, ikke af den enkelte tysker. Tværtimod. Vi faldt i en ret hyggelig meget gebrokket dansk/tysk, tysk/dansk snak, var omtrent jævnaldrende. Så spurgte de, hvad det var for en bygning, de sov i (missionshuset). Den ene, en kromand, sagde: Prima som dansesal! Omsider fik jeg forklaret, at det var noget, som svarede til tyske bedehuse. – Hvad er det, der står over Deres indgangsdør her, og hvad er dette for en bygning? spurgte de. Folkehøjskoletanken fik de vist ikke meget begreb om. Men skolens motto: Bed og arbejd oversat til *ora et labora*, forstod de, og de to rakte hånden frem og udbrød: Så er vi jo brødre i Christo! – Det følte jeg stærkt, vi var.

Så oprandt befrielsen! – Allerede den 5. majs formiddag holdt vi fest- og takkegudstjeneste i en stuvende fuld kirke. „Det var en morgen som tusind andre – og ingen andre i tusind år“, skrev Mads Nielsen med rette.

Derefter kom „dagene derpå“. Et helt kapitel for sig. Jeg nøjes med at sige, at i løbet af sommeren var skolen bragt i god stand. Haven var pudset op, gryden planeret. Et elevhold kunne rykke ind 3. november. Et frihedstræ kunne plantes (en blodbøg). En mindsten kunne afsløres ved næste års elevfest. Den har som bekendt ordene „Gud alene æren“ som slut-resumé. Sandt og rigtigt tænkt og formet af skolens daværende formand, provst Th. Rendtorff.

Elevforeningen!

Endnu er der en del af jer, der har glemt girokortet, der var med februarbladet. Tak om I vil sende kontingentet nu.

GIRO 3 62 33.

Hilsen »Jeppe«.

Siden sidst

Når vinteren rinder i grøft og i grav – ja, endelig fik vinteren ende, og så blev der travlhed over hele linien.

Søren i marken, Josef i haven, elever med skriftlige prøver – og „vi andre“ blev smittet deraf – der var ikke tid til mange ledige stunder.

Søren er færdig med at så korn. Josef er igennem første runde i haven. Fabricius har tyndet blomsterbuskene osv. Eleverne er over de skriftlige prøver og kan nu forberede sig til de mundtlige, der skal være overstået d. 16. juni. Derefter tager vi alle – også højskoleeleverne – på en 3 dages tur ned gennem Jylland til Sønderjylland og Slesvig. Lærer Juhls har sørget for mad, logi og underholdning i Bolderslev. Derefter står elevfesten for tur, og mandagen efter rejser efterskoleeleverne, og vi får så 8 dage, hvor højskoleeleverne må stå til daglig ansvar overfor den samlede lærerflok.

Dette for at delagtiggøre jer i vor hverdag, der altid er optaget.

Vi har nu hørt fra Institutionsbyggeriet i Slagelse, og man erkender sig de påtalte klager, men endnu har vi ikke set folkene. Vi venter spændt.

Der er bestilt håndværkere og materialer til forandringer i køkkenet, skolekøkkenet og i den gamle sløjdsal. Vi håber, at alle vil yde deres bedste, så vi får alt i orden til rette tid.

Så indbyder vi til elevfesten, og vi venter, at mange vil efterkomme indbydelsen. En ting er sikkert – deltagerantallet er dalende til denne fest, og det er naturligt. Ser vi på elevtallet de sidste 3 år, har vi haft fuldt hus, men med samme elever i 10 mdr., hvor vi før skiftede 2 gange årligt. Altså – der er god plads.

Taber du modet på trængslens dag, da er din kraft kun ringe.

Kong Salomons ordsprog.

Derimod mangler vi stadig hushjælp. Vi har averteret i mange dagblade, men ikke fået *een eneste* henvendelse. Der findes nok ingen – og det vil sige, at det en dag er umuligt at drive højskole. Det er for lidt hjælp med 3 piger til 65–70 elever.

Tbs. M.

Kære elevbladslæsere

Har lige læst Børge Tønnings „Nytårstale“ for 3. gang. Da jeg af forskellige årsager er tvunget til at begynde dagen ved årle gry, skønt jeg er såkaldt „natmenneske“, kan jeg ikke dy mig for at komme med et par bemærkninger.

Først det politiske.

Vi var mange der jublede, da vi fik en ny regering – en borgerlig. Det varede så kort, før vi opdagede, at der ikke var sket ret meget af den grund. Skatterne blev ikke mindre. Landbrugspriserne blev ikke bedre osv. Jeg hørte mange borgerlige vælgere sige: „Næste gang stemmer vi socialdemokratisk“. Det er så let at kritisere, og det er vor ret. Kritik er mere positiv end ligegyldighed.

Jeg deler ikke mange ældres angst for de unges indstilling – tværtimod. Demonstrationer kan være positive – og gang på gang ser vi, at de formår at rokke ved det bestående. Vi trænger jo til fornyelse i så mange ting. Kommer et ungt menneske alene med sine ideer, er de dømt til upåagethed og ideerne smidt i papirkurven.

Inden for kirken har vi så få provoer. Jeg synes, at det ville være en lykke om der med mellemrum var en Lindhardt, der kunne ruske op i det bestående. Vi ville så blive tvunget til at tage stilling til ting vi ikke før havde skænket en tanke. I går hørte jeg evangeliet om „De betroede talenter“. Hvor kan den rigtige præst få meget ud af dette evangelium. Vi har alle betroede talenter. Kan

PIGER

I kender, hvad der står i annoncerne. Vi savner et par stykker.

Forstanderparret.

hænde, at vi blev noget helt andet, end det, vi i vor ungdom havde drømt om.

Når man står sådan midtvejs mellem fødsel og død, opdager man, at nogen „himmelstormer“ blev der ikke ud af os. Flertallet blev på det jævne både som ægtefælle og opdrager. Vi må bare ikke glemme, at vi har medindflydelse på vore medmennesker og undskyldte os, når det går galt.

En præst sagde engang: „Vi fødes alle i et bestemt miljø, der bestemmer vore muligheder. Nogle når meget, andre så lidt, og så er der nogle, der mener de blev noget, men det er de bare ikke, de er en del af alle andre“. Tænker vi på, hvordan vi er med til at forme vore børn, deres kammerater, vor nabo, vor kirke, vor politik. Ingen kan frasisige sig ansvar i det bestående. Det er så let at give skolen og provoen skylden. Måske vore egne børn udarter sig helt anderledes end vi tilsigter, men kærligheden til dem er den samme. Kommer de ud, hvor de ikke kan bunde, skulle det ikke gerne gå sådan, at de skjuler det for os, fordi de er bange.

Lad os lytte – ikke bare til fordomme – eller det nye, der kommer frem, men lytte til begivenhederne. En pige skjulte sin anden fødsel – udenfor ægteskab – fordi hendes forældre var ved at gå i graven over første tilfælde, hvor en fraskilt mand var faderen. Hvem havde størst skyld?

Hvorfor er der ikke indlæg i bladet fra „Vi unge kristne“ – er I ikke engagerede i tiden.

Ingeborg Møller,
f. Lorenzen, 1938.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. – Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BOUTRYKKERI STRUER 22349

✱ Højskolepost

Vore møder

- 30. maj Fiskbæk. Ths. M.
- 31. maj Ejerslev. Ths. M.
- 2. juni Resen v. Struer. A. Kr.
- 15. juni Vørgod Ths. M.
- 23. juni Aulum. J. P. V.
- 23. juni Vinderup. O. G.
- 23. juni Ryde. Ths. M.
- 23. juni Tvis. A. Kr.

Husk

Grundlovsfesten d. 5. juni.
Elevfesten d. 20.–21. juni.

Til alle elever fra 65

Da jeg forgæves har eftersøgt „Trofast“, vil jeg gerne, om alle, der vil være med til at starte påny, vil melde sig til mig senest ved elevfesten.

Elly Lauritsen,
V. Svenstrup,
7550 Sørvad.

GRUNDLOVSMØDE PÅ NR. NISSUM

HØJSKOLE fredag den 5. juni

- Kl. 15,00: Sportskampe.
- Kl. 16,00: Forstander Poul Jeppesen, Faarevejle Højskole, taler.
Derefter fortsættelse af sportskampene.
- Kl. 19,00: Optrin ved skolens elever.
- Kl. 20,00: Forstander Poul Jeppesen taler. Bål.
Afslutning ved højskoleforstander Thomas Mogensen, Nr. Nissum.
I pauserne kan der købes pølser og sodavand.

Lemvigegnens KFUM og KFUK fejrer igen i år grundlovsfest her på skolen. Alle – også skolens gamle – og vordende elever – er hjertelig velkomne.

Kunne I tænke jer at komme med et håndboldhold til sportskampene, er I hjertelig velkomne dertil. Indmeldelse senest tirsdag d. 2. juni.
Tbs. M.

Adresseforandringer

- 69–70 Jørgen H. Svendsen, Kirkegården,
Nr. Lem, 7620 Lemvig.
- 68–69 Thomas Normark, Korsgård, Refs,
7760 Hurup.

- 68-69 Henning Sørensen, Møgelvanggård,
7700 Thisted.
- 1969 Erik Poulsen, Markedsgade 41¹,
8900 Randers.
- 67-68 Frk. Tove Pedersen, Hajstrupgade,
Hajstrup, 6192 Øsby.
- 67-68 Frk. Else Marie Østergård, Danmarks-
gade 17, 7430 Ikast.
- 67-68 Frk. Anni Dunker, Ll. Sct. Mikkelsgade 26,
8800 Viborg.
- 1966 Frk. Mette Kjær Olesen, Vangevej 4,
7620 Lemvig.
- 1966 Frk. Jona Gudvardatter, Austurgolu 24,
Hafnarfirdi, Island.
- 65-66 Peder Tanderup, Sellerupgård,
7090 Brejning.
- 65-66 Svend Stensig Kristensen, Jernbanegade 22¹,
9690 Fjerritslev.
- 1965 Frk. Inger Kristensen. – Fru Inger Søren-
sen, Jønslevs Tværvej 10³, t.v.,
2920 Charlottenlund.
- 1965 Fru Gerda Kirkeby, Bøgetoft, Lomborg,
7640 Ramme.
- 1964 Frk. Inger Marie V. Jakobsen, Dalum
Alderdomshjem, 5260 Hjallesø.
- 63-64 Erling Rasmussen, Risbjerg,
7330 Brande.
- 1963 Frk. Ingrid Madsen. – Fru Ingrid Thom-
sen, Valdemarsvej 267, 7400 Herning.
- 1963 Frk. Ane-Birde Pedersen. – Fru Ane-Birde
Jørgensen, Vestervoldgade 43²,
5800 Nyborg.
- 1963 Fru Ruth Mortensen. – Fru Ruth Bach
Mortensen, Kolbækvænget 11,
8800 Viborg.
- 1963 Frk. Ellen Korshøj, Vorgod, Barde,
7400 Herning.
- 62-63 Ejner Jørgensen, Jernbanegade 14,
6933 Kibæk.
- 1962 Fru Agnes Hummelose, Blåbærvej 3,
7500 Holstebro.
- 1962 Frk. Else Thorø, L. E. Breumsvej 9,
2920 Charlottenlund.
- 1962 Fru Aase Salling-Poulsen, Engboulevarden
18, 8900 Randers.
- 1961 Frk. Birtha Ringgård, „Søsterhjemmet“,
Kolonien Filadelfia, 4293 Dianalund.
- 1960 Fru Maren Andersen, c/o Kr. Hedegård,
Rønbjerg, 7800 Skive.
- 1960 Frk. Elisabeth Kristensen, Erantishaven 58,
2760 Måløv.
- 1960 Frk. Martha Vestergård, Møllegade 7¹,
7400 Herning.
- 1959 Fru Ruth Dein, Skjoldborgsvej 11,
7800 Skive.
- 58-59 Poul R. Henriksen, Dronning Ingrid
Hospital, Godthåb, Grønland.
- 1957 Frk. Inger Lise Mikkelsen. – Fru Inger Lise
Rasmussen, Bolig 3, nr. 401, Centralsyge-
huset, 7500 Holstebro.
- 1956 Fru Bodil Kærgård, Asylvej 55,
8543 Hornslet.
- 1956 Frk. Ingerlise Lysholm Christensen, Vad-
strupvej 53, 2880 Bagsværd.
- 1947 Fru Esther Thøgersen, Damgård, Vejrum,
7560 Hjerm.
- 27-28 Magnus Stilling, Anlægsgade 13,
7850 Stoholm.
- 24-25 Jens Brun. – Jens Brun Nejrup, Elmely,
Nr. Nissum, 7620 Lemvig.

VI MØDES

ved

elevfesten.

Tag bekendte

og familien

med

d. 20.-21. juni

1970.

Porto

NR. NISSUM

Høj- og Efterskole

7620 LEMVIG

ELEVFEFESTEN 1970

Lørdag 20. – søndag 21. juni 1970

Alle gamle elever og deres pårørende, og alle der interesserer sig for Nr. Nissum høj- og efterskole indbydes herved til elevfest.

PROGRAM:

Lørdag:

20,00 Juhl og Markussen har ordet.
Aftenkaffe – bål – aftensang.

Søndag:

8,30 Morgenmad – morgensang
v/ Grønbæk.
10,00 Gudstjeneste i Nr. Nissum Kirke.
12,00 Frokost.
14,00 Jubilæumsholdene fra 5 års jubilæum og
opefter samles hos forstanderparret.
14,40 Generalforsamling i elevforeningen.
15,15 Gymnastikopvisning.
16,00 Foredrag v/ J. P. Vestergård.
18,00 Middag.
19,30 Optrin v/ eleverne.
21,00 Stående kaffe – fakkeltog – bål og
afslutning ved forstanderen.

Af hensyn til køkkenet er det nødvendigt, at man indmelder sig, såfremt man ønsker bespisning på skolen. Ske, kniv og gaffel må medbringes.

Indmeldelse skal være tilgået skolen senest onsdag d. 17. juni.

Priser (festtegn iberegnet)

Hele elevfesten 22 kr.

Hele søndagen 17 kr.

Middag + aftenkaffe 12 kr.

Aftenkaffe 6 kr.

(Eftermiddagskaffen kan også købes).

Festtegn à 3 kr. bør bæres af alle voksne – børn gratis.

KLIP HER

Elevfesten 1970

Sæt x

| Årgang | Navn | Sæt x | | | | | | |
|--------|------|-----------------|------|------------------|---------|--------|------------|--|
| | | Lørdag aften | Logi | Søndag morgen | Frokost | Middag | Aftenkaffe | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |