



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H

N Ø R R E

I

NR. 8 - 1969 - 61. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U



M

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Månedens ord

Alle psykologer er enige om den afgørende betydning, moderen har for det lille barn, men barnet ved det ikke! Det lever blot i mors kærlighed og klarer sig.

Alle teologer er enige om den afgørende betydning, Guds kærlighed i Kristus har for alle kristne, men mange døbte tænker ikke på den og kan dog menneskeligt klare sig. – Som mors kærlighed er der, enten barnet regner den eller ej, så er også Guds kærlighed der.

Allerede i den gamle pagts tid oplevede folket, at Gud Herrens miskundhed var en virkelighed. Forskere ser i Sl. 48 en hentydning til en murvielse, som den vi læser om i Nehemias kap. 12. Velsignelsesprocessionen udgik fra Guds hellighed ud til hverdagens bymur, som værnede mod de stærke ydre fjender.

Hvis du vil have en velsignelse fra Gud med ud i din hverdag, så tænk på Kristi kærlighed til dig. Med undren og tak vil det begynde at synges i dig: „Jeg tror det, skønt jeg fatter ej, han elsked syndere som mig.“ Du vil opleve, at det kan bære i hverdagen, både i de lyse dage og de mørke. Samtidig mærker du, at den kærlighed har magt over dig. Din undren bliver ikke mindre, men din bøn bliver at kende – stadig dybere – den Kristi kærlighed, der er på tværs af al menneskelig fornuft.

Seminarielektor *Helge Hegelund*, Haslev.
(Brødremenighedens kalender)

Siden sidst

Så er feriemåned forbi, og vi er inde i august måned. Her på skolen har vi nydt ferien på forskellig måde, alt efter interesse, pengepunng, tid o.s.v. Jeppe er nok den, der har foretaget den længste rejse. Hun har været i Israel – ikke på pilgrimsfærd som i

gamle dage, hvor transporten jo foregik langsomt – ofte flere år, men med nutidens jetmaskiner. Vi håber, at hun vil delagtiggøre os alle i oplevelserne.

På skolen sker der af og til noget nyt. Den gamle hoveddør var så rådden, at den skulle udskiftes. Vi foretrak at lave et vindfangssystem. Om det er et rigtigt standpunkt, vil vinteren vise. Vi skulle blive fri for de kolde pust gennem hele skolen, som vi altid fik, når den gamle dør skulle lukkes op – og det blev den jo ofte.

Per og en kammerat har givet alt udvendig træværk ved hallen en omgang Goriol. Vi håber, at dette må vise sig at være en god investering. Maleren og pigerne har tapetseret henholdsvis nogle elevværelser og pigeværelser. Maleren har lovet at gøre det samme ved elevdagligstuen, inden de nye elever kommer.

Gamle Brejdablik har fået nye vinduer med termoglas, malet og tapetseret og er igen blevet til lærerbolig for vor nye lærer, Viktor Degn. Lærer Juhls måtte desværre flytte. Vi havde jo lejet kommuneskolens lærerbolig til denne familie, men forskellige forhold gjorde det nødvendigt for kommunen at opsiges lejemålet. Vi lejede igen lærer Albertsens hus, og her skal Juhls så bo det næste år, og vi må igen overveje, om vi skal bygge endnu en lærerbolig eller købe et hus. Problemer er der nok af.

Vi glæder os over en dejlig sommer. Hvor er det skønt at bo på Nr. Nissum højskole – et herligt og fredfyldt sted.

Tørt er der mange steder i landet, men her har vi fået tilstrækkelig regn, og vi får en god avl – vi må vist godt sige en stor avl.

Det har glædet os, at en del gamle elever har besøgt os på deres ferietur. Gør I ligeså.

Så gælder det højskolens vinterkursus. – Tak, om I vil hjælpe os. *Tbs. M.*

At forstå andre er at være klog. At forstå sig selv er at være vis. Kinesisk.

Aktuelt stof



Nr. Nissum seminarium har siden sin start i 1892 været et landskendt og velanskrevet uddannelsessted, hvorfra dygtige og ansvarsbevidste lærere spredtes ud over det ganske land. Endnu husker jeg fra min barndom, at „voksne“ omtalte Nr. Nissum med respekt, når de drøftede lærere og læreransættelser.

Enhver avislæser – radiolytter og fjernsynsseer ved i dag, at dette ærværdige seminarium hører til de dødsdømte – efter seminariekommissionens forslag.

Dagspressen beretter, at der er så og så mange ledige pladser på Danmarks seminarier, og heraf tegner Nr. Nissum sig så absolut som en flot nr. 1 – altså seminariet mangler tilgang.

Samme kilder *glemmer* at berette – og *fremhæve* – at baggrunden for det manglende elevtal er myndighedernes skyld. Forhen kom tilgangen hovedsagelig gennem seminariets præparandklasse, og her var tilgangen så stor, at seminariet altid havde den nødvendige tilgang – og altid var der et „overskud“, der ikke blev optaget. Os, der har oplevet seminariet på nært hold, ved lidt om den spænding, hvormed listen over optagne elever blev modtaget, og lidt om skuffelsen hos den flok, der ikke kom ind i første klasse.

Præparandordningen blev ophævet i 1967. I stedet blev den såkaldte HF normeret som

adgangsgivende til seminarierne, men Nr. Nissum fik ingen HF-klasse – *det nægtede bevillingsmyndighederne*, og dermed fratog man seminariet sit elevmateriale.

Det må tilføjes, at i 1968 fik seminariet lov til at oprette 2 HF-klasser, og nu i 1969 3 HF-klasser, og hertil havde man så stor en tilgang, at mange forlængst er gået fra seminariet med uforrettet sag, men det „glemmer“ dagspressen at give oplysning om.

— — —

„Bliver seminariet nedlagt oppe hos jer?“ Dette spørgsmål møder jeg overalt. Mit svar er et NEJ!

Hvorfor, når sagen ligger, som den gør?

Først og fremmest: Vi lever i et demokratisk land og har demokratiske love. En seminarielov giver ret til at drive seminarieundervisning efter lovens regler og krav – ligesom al anden undervisning, ja, som f. eks. at drive en forretning o.s.v.

Hvis et seminarium opfylder disse krav, kan det ikke nedlægges. Hvis det kunne, ville det være diktatur i renkultur.

Vort samfund har jo før vist, at man ikke er enige med „bjerget“, og det samme vil gentage sig her.

Vestjylland ønsker at beholde sine seminarier – også Nr. Nissum.

Det samme gør vi på Nr. Nissum høj- og efterskole.

Tbs. M.

Et par uger i Jugoslavien

v/ fhv. forstander L. Kaag

Verden er blevet så lille siden vor barndom. I dag kan man en eftermiddag ved 16-tiden stå ind i en Århus-bus og kl. 0.30 næste morgen entre en italiensk bus ved lufthavnen i Verona for at køre til det hotel, der havde en god seng stående til første overnatning på en 14-15 dages rundrejse i Jugoslavien.

Sådan gjorde jeg den 14. juni sammen med en god ven og rejsefælle.

Jugoslavien er ca. 6 gange så stort som det „egentlige“ Danmark og har ca. 19 mill. indbyggere. Det har et utal af floder, søer og vandfald. Det er et bjergland, ca. 75 % af arealet ligger 500 m eller mer over havets overflade. Men her er også store flade arealer, der i og for sig minder om de store inddæmmede arealer ved Sønderjyllands vestkyst. Landbruget beskæftiger endnu ca. halvdelen af befolkningen.

Som før antydet er det med rette, sådan opfattede jeg det i hvert fald som turist, man siger, at Jugoslavien i sin kultur, religion og natur rummer det ganske Europa og en stor part af tyrkisk Asien.

Vi taler med en vis stolthed om, at vort fædreland har været et frit, selvstændigt land i 1000 år, og at vi har et sprog, vort modersmål, fælles for alle danske.

Omkring år 300 f. Kristus oprettedes græske kolonier i Jugoslavien. 600 år senere erobredes landet af romerne. I tiden 500-700 indvandrede slaverne, der efter en langvarig proces er blevet til de 5 nationale grupper: serbere, kroater, slovenere, makedoniere og montenegrinere, som nu er forenet i én stat.

I tiden omkring år 800 blev landet kristnet og en serbisk storhedstid oprandt. Men 1389 blev landets hær totalt knust af den tyrkiske. Der oprandt en århundredlang periode, hvor tyrkerne for hårdt frem. I 1800 tallet var det skueplads for stormagtskrige. Efter Balkankrigenes ophør i 1912 var tyr-

kernes åg endelig afkastet. I juni 1914 lød i Serbien de pistolskud, der kostede den østrig-ungarske tronfølger og hans gemalinde livet og blev den ydre årsag til den første verdenskrigs udbrud.

Ved fredsslutningen dannede Jugoslavien folk et fælles kongedømme. I mellemkrigsårene bar det efterhånden mod diktatur præget af facisme, men i 1941 gjorde folket oprør. Det gav Hitler-regimet anledning til en krigserklæring, efter 11 dages krig med også Italien, Bulgarien og Ungarn syntes Jugoslavien modstand nedkæmpet, landet blev delt og tilbage blev kun en kroatisk stat med fascistisk diktatur.

Snart viste det sig, at det var den jugoslaviske hær, der var nedkæmpet, folkets modstands- og frihedsvilje var så stærk som nogen sinde. Efter nogen tids forvirret partisankrig samledes de politiske og militære tråde i Ribarx og kommunisten Josip Broz Titos stærke hænder. Partisaneringen startede med spredte grupper, der havde yderst primitive våben. Da krigen sluttede, var det nuværende Jugoslavien rensat for fjender, og Tito kommanderede en veludrustet hær på noget over 800.000 mand. Den tidligere meget urolige kommunist er nu landets stærke mand. Han har haft mod og kraft til at gå sine egne veje og haft evne til at balancere mellem øst- og vestmagter. Han er 77 år gammel. Ingen ved, hvem der skal være hans afløser og fortsætte hans stort påbegyndte opbygningsværk af de fattige lande.

Langs Adriaterhavets kyst har han delvis ved frivillig arbejdskraft anlagt en særdeles smuk færdselsåre. Vi slår ind på vejen. Til venstre har vi de karakteristiske karstbjerge, porøse nøgne kalkklipper, til højre en smal frugtbar landbræmme med olivenlunde, vinmarker og nåleskove, dernæst det dybblå Adriaterhav, som nærmest ligner en fjord.

fordi udsynet begrænses af en tæt række større og mindre øer.

Blandt disse udpeger rejselederen Titos yndlingsø, Brioni, og noget senere passerer vi tæt forbi det skibsværft, hvor han, afbrudt af mange „indespærringer“ p. gr. a. sin politiske virksomhed, arbejdede i sine yngre år.

Et slogan siger: I modsætning til andre diktatorer arresterer han kun få, da han personlig kender alle fængslerne indefra!

Flertallet af rejsende til Jugoslavien slår sig ned ved Adriaterhavets berømte badestrand. Jeg ønskede at opleve også indlandets natur, at gå på historiske steder, snuse mig til lidt kendskab til folkets levevilkår og tænke på og at få et indtryk af dets åndelige liv i fortid og nutid. Rejsebureauet Danropa gav mig – og flere – en særdeles god og vel tilrettelagt rundrejse.

Ved Senj svinger bussen ind i et interessant landbrugsområde. Her gik f. eks. hyrder (eller „hyrdinder“) og vogtede hjerde af får og køer eller geder. Ofte var vogteren bevæbnet med en paraply i den ene hånd. Regnbyger her til lands er voldsomme, erfarede vi. Men lidt komisk så det ud.

Fortsættes i næste nummer

Skagensturen

Det er den 24. juni. Klokkeren er 7. To store busser holder for døren, og der er travlhed med at få de sidste soveposer, kufferter og madpakker i bilernes bagagerum. Stemningen er munter. Enkelte er endnu så tidlig på morgenen af princip lidt fāmælte; men også de er forventningsfulde – forstår blot at skjule følelserne til en mere passende lejlighed!

Mon ikke ovenstående beskrivelse er tilstrækkelig. Så kender alle gamle elever situationen: Nr. Nissum høj- og efterskole skal på udflugt.

Og så kører vi da langs Limfjordens vande med en strålende morgensol ind gennem for-

ruden, og selvfølgelig måtte vi da synge Jakob Knudsens dejlige morgensang: Se, nu stiger solen. – Den bedst tænkelige begyndelse til 3 dejlige dage. Og lad det straks være sagt, at solen fulgte os på hele turen, hvilket jo gjorde sit til en vellykket tur.

Fjerneste mål var Skagen, men vi skulle opleve meget andet både på hen- og hjemturen. Først gik turen til Vestervig og Lodbjerg kirker, vidt forskellige både hvad størrelse og udsmykning angår, men dog på hver sin måde noget betagende ved dem begge og med det væsentlige tilfælles, at i såvel den lille som den store kirke samles en menighed for at høre Guds ord.

Herfra gik turen over Vildsund til Mors, hvor vi så noget af vor skønne Limfjordsø. I Legind Bjerge meldte sulten sig, og vi sendte en venlig tanke hjem til køkkenstaben, som i tide havde betænkt, at uden mad og drikke o. s. v.

Næste holdeplads var Vitskøl kloster, hvor vi besøgte de gamle klosterruiner og fik forevist urtehaven med de mange lægeurter. En interessant oplevelse. På cafeteriet i Løgstør stod nu dagens varme ret og ventede på os, og vi lod den gode mad vederfares retfærdighed.

Men vi skulle videre. Der var endnu langt til Frederikshavn, hvor vi skulle overnatte på vandrerhjem. Der blev dog tid til at blive afkølet i Nibe Bredning og Jeppe udskænkede her såvel som senere på turen utallige kopper sommerdrik.

Vi slap vel igennem den nye Limfjordstunnel, besøgte flyvepladsen og satte så kursen mod Dronninglund, hvor vi på Østvendsskole blev gæstfrit modtaget og fik serveret sodavand og te til den sidste madpakke „hjemmefra“.

Efter en rundgang på skolen gik turen nu direkte til Frederikshavn, hvor vi hurtigt fandt vandrerhjemmet, fik os indkvarteret og gik til ro efter en lang, men dejlig dag.

Andendagens program indledtes med besøg på fiskeriauktionen i Skagen. 3 ting ken-

detegner Skagen: fiskeri, kunst og turister. Tiden tillod desværre ikke, at vi kunne opholde os så længe i Skagen som nødvendigt, hvis man skulle opleve hele byens særpræg. Men så vi blot så meget, at én og anden fik lyst til senere at opleve Skagen i mere ro og mag, da var målet nået.

Var luften varm, så var vandet til gengæld koldt! Det var vi vist mange, der opdagede, da vi gik i vandet ved Gl. Skagen. Efter „det kolde gys“ gik turen til „grenen“ – en dejlig travetur.

Fra Skagen kørte vi til Råbjerg Mile – har man ikke set det, vil man næppe tro, at vi i Danmark har så ejendommeligt ørkenterræn. I Hirtshals havde vi sikret os, at cafeteriet havde kødgryderne parat. Derfra gik turen videre ned langs vestkysten for til sidst at nå dagens mål, Løkken vandrerhjem, hvor vi skulle overnatte.

Tredie og sidste dag startede vi med at lade historien tale til os gennem et besøg på Børglum kloster. På grund af det gode vejr var vi heldige, så vi kunne køre på strandbredden fra Løkken til Blokhus – en

dejlig tur, som vi afsluttede med et forfriskende bad.

Efter en afstikker ind i landet for at opleve naturen i Store Vildmose kørte vi igen mod havet. Denne gang for at opleve Skarreklit og Bulbjerg. Hvor vanskeligt at løsrive sig fra den storslåede natur, men vi måtte videre. Denne gang til Hanstholm. Hvor mærkeligt at se denne moderne by, som pludselig næsten er skudt op af jorden, et slående tegn på vor tids rivende udvikling. Mærkeligt var det da et par timer efter at stå nede på stranden ved Nr. Vorupør, hvor vi faktisk oplevede at se den sidste fiskerbåd blive trukket op på bredden, mens et sindigt hestekøretøj kom ned på stranden for at modtage fartøjets last. Med disse to oplevelser havde vi erfaret, hvordan kontrasterne mødes.

Og så gik turen mod sin afslutning. Dog, endnu en oplevelse ventede os. På Vildsund hotel stod bordene dækket til festmiddag, og her mødtes vi med dem hjemmefra, som ikke havde været med på Skagenturen.

Efter et par hyggelige timers samvær, hvor



Fra vort nye program

snakken gik lystigt, steg vi atter i busserne for at køre det sidste stykke, og mens månen sendte sit blege lys ud over landskabet, kørte vi atter tilbage til „fastlandet“. Og ved Elmelystemte vi traditionen tro: Dejlig er jorden.

Med taknemlighed i sindet, fordi vi alle igen var kommet godt hjem, stod vi nu og så de tomme busser køre bort. Men minderne om tre dejlige dage havde og har vi endnu.

O. G.

DØDSFALD

I sidste blad fortalte jeg, at ældste elev fra vor skole ved Himmelbjergmødet var Peter Nielsen, Hedehusgård, Hinge. Denne dag var han, som utallige gange før, levende optaget af alt, hvad der foregik omkring ham. Sådan var hele hans liv. Foruden gårdens drift blev der tid til at skrive bøger om Hinge sogn og om Storgårdslægten fra samme sogn. Han har ligeledes skrevet om folkeskikke i gamle dage og var på den måde Nationalmuseets skribent. Han var elev her på Nr. Nissum højskole vinteren 1899-1900 og sad i en lang årrække i seminariets bestyrelse.

Alt dette var udad, men det bedste ved Peter Nielsen var hans stærke interesse for mennesker. Han havde altid noget at tale med mennesker om.

Mange – også unge – har mistet en god ven, da den 94-årige døde.

Æret være hans minde.. *Ths. M.*

* Højskolepost

VORE MØDER

- 2. sept.: Gudum, O.G.
- 17. sept.: Haderup, A. Kr.
- 20. sept.: Hjallerup, Ths. M.
- 22. sept.: Herning, Ths. M.
- 24. sept.: Nr. Felding, O.G.
- 27. sept.: Gørup, Ths. M.

Se vore stævner andet steds i bladet.

HALLO PIGER 1966

Vi, som var mødt til elevfesten, blev enige om, at „GENKLANGEN“ gerne skulle til at lyde igen.

I, der vil være med, bedes sende navn og adresse inden 15. september til *Sigrid Pedersen*, „Birkely“, Aagade, 9620 Aalestrup.

GAVER

Henning Robert Hansen 66/67 70,-
Hermed kvittering og hjertelig tak!

HØJSKOLEKURSUS AUGUST-NOVEMBER

er startet med et meget lille hold. Der blev 7 ialt. Vi har budt dem hjertelig velkommen, og ved samarbejde og forståelse er jeg ikke i tvivl om, at det bliver et godt hold.

Vi havde håbet på flere. Havde ikke fået en eneste indmeldelse hertil i sidste måned, så humøret var langt nede, men ved at stifte bekendtskab med de syv, er det steget igen.

Den 25. august bliver elevtallet forøget med 55 i 8., 9. og 10. kl. – og så er vi mange igen.

Ths.

VANDREMAPPERNES BESØG

19. juni: „Anemone“ II 1960.

25. juni: „Budstikken“ 1948.

Adresseforandringer

- 1969 Frk. Thea Støvring, Skt. Lukasvej 13, 2900 Hellerup.
- 67-69 Frk. Ruth Korshøj Nielsen, Ask Højskole, 8340 Malling.
- 68-69 Frk. Bodil Bærentsen, Hagelskjærvej 40, 7430 Ikast.
- 1968 Frk. Jytte Clausen. – Fru Jytte Østergaard, Hjøllund, 7362 Hampen.
- 67-68 Frk. Vivian Vigsø, Fårevejle sygeplejehøjskole, 4540 Fårevejle.
- 67-68 Frk. Tove Pedersen, Åbenråvej 6¹, 6100 Haderslev.
- 67-68 Frk. Lise Pedersen, Søndergade 57, 6520 Toftlund.
- 66-67 Frk. Ulla Lyngholm Jakobsen, Nebraskavej 20, 2300 København S.
- 1966 Frk. Gerda Berthelsen. – Fru Gerda Christensen, Ringvejen 27, 7460 Kølvrå.
- 1964 Sygepl., frk. Bodil Bech Thorsen, Nr. Nissum Højskole, 7620 Lemvig.
- 1963 Frk. Ellen Korshøj, H. u. H., 4690 Haslev.
- 1963 Frk. Anni Videbæk, Helstrupvej 4, Snejbjerg, 7400 Herning.

Vort nye program

sendes gerne til alle interesserede. Vi synes, at det fremtræder som en nobel reklame. Vi „praler“ ikke af noget i det, men forsøger at give de oplysninger, der er nødvendige.

Skriv efter et til dig selv – eller til en god bekendt – vi sender det gerne.

Højskolekursus begynder 3. novbr.

og til alle, der kunne være interesseret heri, sender vi gerne program, oplysninger og skema til ansøgning om understøttelse.

Ellen og Ths. Mogensen.

Vore stævner

Viborg: K.F.U.M.s soldaterhjem 14. september kl. 14,30.

Herning: Østergårds Missionshotel 21. september kl. 19,30.

Vildsund: Vildsund Strand 12. oktober kl. 19,30.

Vi byder såvel gamle som nye elever og alle interesserede velkommen til ovennævnte stævner. Vi håber, at mange vil modtage indbydelsen og at gamle elever vil tage deres bekendte med.

Fra skolen vil vi komme så mange som muligt fra lærerstaben.

Programmet vil alle steder omfatte: Foredrag – nyt fra skole – samvær – fælles kaffebord.

Lærerstaben.

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| 1963 | Fru Ketty Katborg, Langkær, 7330 Brande. | 1957 | Fru Anne-Lise Larsen, „Sivholm“, Finderup, 6900 Skjern. |
| 61-62 | Hr. Vagner Rod, c/o hr. Gunnar Rod, Ungstrup, 8620 Kjellerup. | 1956 | Fru Ingrid Højgård-Pedersen, Engvej 16, 7840 Højslev. |
| 1961 | Frk. Grethe Hjørnholm, Skolevangs-allé 7, 8240 Risskov. | 1956 | Fru Betty Hauge, Brinkevej, 6933 Kibæk. |
| 1960 | Fru Hanne Højbjerg, V. Strandgade 9, 6950 Ringkøbing. | 1956 | Fru Ruth Christensen, H. C. Lumbysvej 3, 9900 Frederikshavn. |
| 1960 | Fru Krista Holdgård, Yrsavej 6, 8230 Aabyhøj. | 1956 | Frk. Ellen Mortensen, Hedemarksvænget 93 B, Albertslund. |
| 1960 | Frk. Gerda Hoffman, Sønderparken 1, 7430 Ikast. | 1956 | Fru Ruth Volsgård, Traneparken 10 ¹ th., 4330 Hvalso. |
| 59-60 | Hr. Frede Aalbæk, „Skovgård“, Barde, 7400 Herning. | 1955 | Fru Milda Mikkelsen, Skovvej 12, 3400 Hillerød. |
| 59-60 | Hr. diakon Egon Vinther, Skivevej, 9500 Hobro. | 40-41 | Specialarbejder Henry Frydendahl, Sct. Annegade 81 ¹ , 3000 Helsingør. |
| 58-59 | Hr. Arne Bach Poulsen, „Christiansminde“, Kærby, 8983 Gjerlev J. | 1938 | Fru Maja Bjerre Andersen, Boks 99, 7000 Fredericia. |
| 58-59 | Hr. Henning Braüner, Sdr. Ringvej 41, 8600 Silkeborg. | | |
| 1958 | Fru Sonja Martinsen, Velhavg. 695, 6950 Ringkøbing. | | |
| 1958 | Frk. Ellen Lauritsen, Skolevej, Hoven, 6880 Tarm. | | |

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening – Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUER 2132A