



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

NR. 7 - 1969 - 61. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

Jordens salt

I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det da saltes med? Så dur det kun til at kastes ud og trædes ned af mennesker.

I er verdens lys, en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men på en lysestage, så det skinner for alle dem, som er i huset. Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prise jeres Fader, som er i Himlene.

— — —

Ovennævnte er – som mange bibelord – en aktuel påstand i en moderne tid. Den går ikke krogveje, den går lige til sagen. Menneskelivet er en opgave. Det står klart – *I er.*

Ths. M.

Ung i dag

En mand spurgte direkte i dag: Hvor lang tid kan I holde hash og lignende stoffer ude af jeres skole?

Mit svar: Jeg tror på fremtiden, men jeg ved, den er hård.

Da jeg kom hjem, læste jeg følgende i avisen:

En 19-årig arbejdsmand købte ca. 15 gram „stof“ på Strøget i København. – Det kostede ham 100 kr. – og livet. Farmakologisk Institut har konstateret, at stoffet var ren opium. Det var købt som hash eller nepal. Sidstnævnte stof er hash iblandet en mindre mængde opium.

Noget kan tyde på, at sælgerne nu i højere grad end før forsøger at få kunderne i deres magt. 100 kr. på det sorte marked for 15 gram opium er nemlig en latterlig lav pris.

Et andet blad skrev:

Efter farmakologisk bevisførelse for, at en ung mand i sidste weekend døde efter indtagelse af hashis, der var præpareret med opium, føler politiet sig så overbevist om, at der her til landet indføres sådanne „hårde“ narkotika, at man nu vil skærpe jagten på sådanne stoffer betydeligt. Det vides, at den unge mand havde købt stoffet på gaden i København.

Et smil har hjulpet mange

Melodi: Vort modersmål er dejligt . . .

Et smil har hjulpet mange, når modet var
forsagt.

På samme tid har sange forbedret trit og takt.

Et smil er åndens tjener og giver ordet glød.

Det samler og forener, hvad pandens
rynker brød.

Kan smil og sang forynge og fremme vor idé,
hvorfor så ikke synge og smile lidt og le.

Et smil kan åbne pungen og tegnebogen med.

Et smil påvirker tungen og ender krig
med fred!

Det lysner og fortryller, når pigelæben ler.

Og midt i dagens mylder oplives fler og fler.

Den lyse latter smitter og tør de frosne sind.

Selv den, der før var bitter, får smilehul
på kind.

Og mandens glade latter, der runger:
hå, hå, hå,

forkynder, at han fatter, hvad alle bør forstå:
vort smil i livets færden skal lyse som et bål
og vise hele verden, hvad vi har sat som mål!

Et smil har bud at bringe til alles tarv og vel.

Giv derfor smilet vinge ud over alle skel.

Kan smil og sang forynge og fremme vor idé,
hvorfor så ikke synge og smile lidt og le!

Afslutningsfest på Nr. Nissum Højskole

12 elever fra efterskolen har bestået den statskontrollerede prøve for 10. klasse og 26 prøven for 9. klasse

Nr. Nissum Høj- og Efterskole har holdt afslutningsfest for skoleåret 1968-69. Mange forældre og pårørende var mødt op, da forstander *Ths. Mogensen* bød forsamlingen velkommen ved de festligt pyntede kaffeborde i skolens hal.

Skolen kan i øvrigt se tilbage på et velbesøgt skoleår, hvor der har været fuldt belagt med elever. Dette skyldes for efterskolens vedkommende, at den tilbyder sine elever muligheden for at aflægge de statskontrollerede prøver i 9. og 10. klasse i lighed med folkeskolen. Det viser sig da også, at hovedparten af eleverne tager disse prøver, og i Nr. Nissum arbejder man målbevidst for at give eleverne den håndsrækning, denne mulighed er i de unges uddannelsesbillede.

Efter det fælles kaffebord blev der uddelt afgangsbeviser til alle efterskolens elever.

Tvivl og glæder

Forstander *Ths. Mogensen* udtalte ved overrækkelsen af eksamensbeviserne bl. a.:

– Denne dag er en dag som alle andre – og dog ikke. I dag er det nemlig afslutningen på et godt skoleår.

Her ved afslutningen gør man status. Mange tanker går gennem mit sind. F. eks. tvivlen – jeg er ikke helt sikker på, at jeg i alle situationer gjorde det eneste rigtige. Jeg trådte nok ved siden af, som man siger. Man kan tvivle på sine evner og føle sig usikker over for alt det nye, tiden bringer.

Men glæden gennemstrømmer også mit

sind. Når jeg tænker tilbage på skoleåret, da mindes jeg jeres færden med glæde. Glæden ved at møde jer i klassen, på gangene, i fritiden her i hallen. Derfor siger jeg i dag det lille ord af hele mit inderste jeg – og ordet er tak.

Kravet om frihed – også for pligter

Jeg tænker på nutidens ungdomsoprør. Vi kan jo ikke åbne en avis eller lukke op for radio og fjernsyn uden at møde dette ord. Ungdom gør oprør, raser mod alt og alle. Man kræver – det er tidens slagord – men glemmer, at et krav også giver ansvar. Frisind, frihed og fri for pligter er tidens løsen; men I, der nu forlader skolen, bør være så årvågne, at I vil bruge jeres sunde fornuft. Menneskene er skabt som frie, men også som ansvarlige individer.

Når jeg i dag skal ønske noget centralt for jer – ja, ønske jer det allerbedste – da henter jeg det fra bjergprædikenen, hvor Jesus siger: „I er jordens salt, og I er verdens lys“. Heri ligger menneskets – også det moderne unge menneskes – dybeste bestemmelse. I er ikke skabte til at være lediggængere, narkotikasløvede individer, der råber op om frihed og frisind; men I er skabte til at være jordens salt og verdens lys. Derfor går I på skole, derfor uddanner I jer, derfor går livet videre efter denne dag. Derfor skal I nu spredes ud over landet igen. I skal ud for at virke.

Jeg håber, vi mødes igen. Jeg håber at møde jer som dygtige, målbevidste menne-





sker. Jeg håber at møde jer i foreningslivet – også når den nye fritidslov skal anvendes. Men først og sidst ønsker jeg, at I sætter målet så højt, at I bliver jer bevidst, at I er nutidens salt og lys, d.v.s. at livet bliver en opgave, at det har bud til jer alle.

Gave til skolen

Flere elever fra såvel højskolen som efterskolen havde ordet for at takke for et vellykket ophold, og der blev overbragt skolen en smuk erindringsgave. Lærere og forældre havde ligeledes ordet for at sige en velment tak.

Festen sluttede med et oprin, som elever fremførte med stor sikkerhed. Oprinet var i sin grundtanke et stykke, der påmindet om ansvaret ved at leve under frihed. M.



Anna Øgendahl

Anna Øgendahl (født Henriksen) døde den 19. maj på Rigshospitalet, hvortil hun var overført fra Centralsygehuset i Holstebro den 10. februar.

Anna har lidt meget under sin svære sygdom, især i de sidste år, men hun var uendelig tålmodig. Vi, der kendte hende godt, forstod, hvor svært det var for hende, selvom hun sjældent beklagede sig. Altid mødte hun os med et smil, når vi besøgte hende. Hendes venskab har betydet uendelig meget for mig. Vi levede sammen 3 måneder på N.N.H. sommeren 1940. Hvor var Anna hensyntagende og hjælpsom over for mig.

Anna havde en levende tro til Gud og ville gerne hjælpe andre dertil. Jeg vil gerne sige det, som en af Annas brødre sagde det

ved hendes begravelse: Anna har været med til at lede mig til Gud. Og Anna har styrket mig i troen mange gange, både ved samtaler og gennem sine breve. Hvor kunne Anna skrive gode breve.

Vi siger Gud tak for, hvad han gav os i venskabet med Anna og hendes familie, og vor medfølelse og forbøn samler sig om hendes kære.

Æret være Annas minde!

*Sigrid Østergaard
(f. From).*

Siden sidst

„Så har I sommerferie“!

Denne replik møder en lærer næsten daglig i denne tid. En efterskole- og højskolelærer møder den også, især når folk „opdager“, at der ingen elever er på skolen.

Lærer og ferie – er jo et urokeligt begreb. Jeg var ude for et *slenit* tilfælde forleden. Blev kaldt til telefonen, og en røst spurgte, om jeg kunne holde en tale en nærmere angivet søndag aften. Jeg svarede som sandt var, at det kunne jeg ikke, for jeg skulle til Farsø. Hertil svarede stemmen: „Jamen derfor kan du da godt tale her, for det andet er vel kun på ferie.“

Nåh, denne indledning for at fortælle, at eleverne rejste den 27. juni og at skolen siden har stået i rengøringens tegn – og nu nærmer den sig afslutningen og skolen står igen parat til at modtage nye elever.

Lærerne studerer timeplan for næste år, og vi kan skimte vor arbejdsdag for næste skoleår. Vi prøver at lægge 10-12 timer som valgfrie og 32 timer med obligatoriske fag. Vi håber, at det må medføre, at vor skole vil være imødekommende overfor tidens krav.

Jeppe og forstander Kristensen har gjort rent bord med regnskabet, og ved fælles hjælp har vi ryddet skrivebordet. Udsendt skema og skrivelse til det kommende elevhold, og nu er bladet under udarbejdelse.

Jo, vi holder snart ferie.

Afslutningsfesten er refereret i Lemvig Folkeblad, og andet sted i bladet bringes et uddrag.

At sige farvel er svært, især efter en god sæson, men det skulle gøres, og vi har mange gode minder.

Mandag den 30. juni havde vi besøg af godt 50 husmødre fra Grønbæk Husmoderforening. De spiste aftenmad (middag) her, og der var god stemning.

Den 19. ds. skal hallen danne ramme om et stort sangstævne. Vi glæder os dertil.

Landbrug og have er i bedste orden. Høet er inde – græsplænen slået o.s.v.

Går jeres vej forbi – så gør som Henning fra Sjælland (1965-66) gjorde – se indenfor. *Tbs. M.*

Ny formand for Landsforeningen af Højskoleelever

Pastor Orla Møller, folketingsmand, fhv. kirkeminister, fhv. generalsekretær for KFUM og KFUK, er blevet valgt til formand for ovennævnte forening. – Her et lille udklip:

– Der er i de senere år sket for lidt i Landsforeningen af Højskoleelever, og det er på høje tid, vi får startet en debat, siger den nye formand. Vi må finde ud af, hvor vi står, og hvad vi vil. Højskolen har tidligere ført an i voksenundervisningens pædagogiske udvikling herhjemme. Pionérarbejdet har smittet af på alle skoleformer. Men skal dette fortsætte, må vi se at komme ud af slummeren.

★ Højskolepost

Vore møder

- 3. august: Farsø. Ths. M.
- 10. august: Linde. Ths. M.
- 12. august: Bøvling KFUM og K. Grønbæk.

Højskolestævner

Vi planlægger for tiden eftersommerens elevstævner i Viborg, Herning, Skjern og Vildsund. Vi vil gerne modtage tilbud om steder, hvor vi må komme for at samle gamle elever og evt. stifte bekendtskab med nye. Kender I sådanne steder, kommer vi gerne, f. eks. Himmerland, Vendsyssel, Sydvestjylland o.s.v. – Henvendelse til skolen.

Himmelbjergmødet

havde svigtende deltagertal, men det var alligevel en oplevelse at samles på dette skønne sted. Den ældste deltager fra Nr. Nissum Højskole var den 94-årige Peder Nielsen, Hinge. Han var elev vintere 1899-1900.

Vi ønsker, at næste års møde må samle en stor flok.

Elevfesten

Vi glædede os over god tilslutning til elevfesten. Der har ofte været mange flere, men vi har talt om, at der vist nok aldrig har været så mange unge familier som netop i år – det lover godt for fremtiden. Jeg håber at kunne bringe et elevbidrag fra festen i næste nummer.

Ved sammenkomsten i forstanderboligen var følgende mødt op – og sender herigennem en hilsen til bladet læsere:

5 års jubilæum

Kirsten Randrup Nielsen, Kaja Krogh Jensen, Inger Nørby Dahl, Inga Berg, Kirsten Villumsen, f. Gunnarsen, Eva Andersen, f. Madsen, Jens P. Væggemose, Erling Rasmussen, Niels Peder Gammelager, Eigil Basselbjerg, Carl Jørgen Jensen, Jørgen Christensen, Kaj Madsen, Niels Anton Vesterager og Ove Tjagvad Madsen.

10 års jubilæum

Arne Bach Poulsen, Vagn Andersen, Niels Tjagvad Madsen, Jørgen Moesgård, Martin Mikkelsen, Johannes Hofmann, Birgith Thode, f. Nielsen, Margrethe Jensen, Erna Kristensen, f. Andersen, Ingrid Astrup, f. Nielsen, Ruth Bein, f. Kristensen, Elna Jensen, Elly Poulsen, Birthe K. Hansen,

Vil I hjælpe os?

Jeg fik i dag en udmeldelse – og det var til det i forvejen lille hold, der er tilmeldt kursus august-oktober. Det betød, at vi nu må håbe igen – håbe på, at der melder sig nogle stykker mere.

Kender I gamle elever en ung mand eller pige, der kunne tænke sig et ophold på en højskole – henvis så til Nr. Nissum.

Program sendes gerne.

Vort nye program

sendes gerne til alle interesserede. Vi synes, at det fremtræder som en nobel reklame. Vi „praler“ ikke af noget i det, men forsøger at give de oplysninger, der er nødvendige.

Skriv efter et til dig selv – eller til en god bekendt – vi sender det gerne.

— — —
Dette blads billeder er fra programmet.

Gudrun Bjørnholt, f. Madsen, Minna Hallum, f. Jensen, Jytte Hessellund, f. Abildtrup, Anna Marie Pedersen, Ellen Tjagvad Madsen, f. Laursen.

15 års jubilæum

Anna-Lise Kølbæk, f. Jensen, Thea Wad, f. Thomsen, Laura Andersen, f. Gammelager, Gerda Kå, f. Jensen, Johanne K. Vistisen, f. Kjeldgård, Edith Jensen, f. Nørby, Karl Pedersen, Gunnar Hallum, Johannes Bach, Svend Bjørnhåb, Henning Christensen.

20 års jubilæum

Hanne Christensen, Nora Christensen, f. Jensen, Astrid Mogensen, f. Christensen, Gerda Didriksen, f. Poulsen.

30 års jubilæum

Kirsten Krag, Nora Raunholdt, Esther Skov Nielsen.

35 års jubilæum

Immanuel Jacobsen, Elisabeth Skræddergård.

Adresseforandringer

- 67-68 Frk. Ines-Ann Lauterlein, Østerled 26, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
66-67 Henning Robert Hansen, Københavnsvej 217, 4600 Køge.
1963 Frk. Bodil Hansen, Sømandshjemmet, Holsteinsborg, Grønland.

Livet er for kort til også at være småt.

Disraeli (1804-81).

Den bedste måde at få et arbejde til at virke vanskeligt på er at udsætte det.

Churchill.

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening – Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BODTRYKKERI STRUER 21446

FR
FREDERIKSBERG ALLE 22
STATENS PED. STUDIESAMLING
NR. J. KRISTENSEN