



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

NR. 6 - 1969 - 61. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

Prøv med kærlighedens stærke arm

Sulter din fjende, så giv ham at spise, tørster han, giv ham at drikke, da sanker du gloende kul på hans hoved, og Herren lønner dig for det.

Ordsp. 25, 21–22.

Og jer give Herren en stadig større rigdom på kærlighed til hverandre og til alle, ligesom vi har kærlighed til jer. 1. Tess. 3, 12.

Kærlighedens apostel, Johannes, har givet os ordet: Børnlille elsker hverandre, for det var det nye ved kristendommen, at den lærte mennesker: Du skal elske, og tænk på, hvilke vanskeligheder bibeloversættere har haft med at udtrykke dette nye for de mange folkeslag.

Gud er kærlighed. Han er ikke blot almægtig og hellig, han er heldigvis også kærlig, og Guds Søn på jord har vist os kærlighedens offersind, da han døde for vore synder, og fra sit kors bad for fjender og venner, og så må det sige til os: Dette har jeg gjort for dig, hvad har du gjort for mig?

Så er vi også skyldige at elske hverandre, og det var godt, om man også om nutidens menighed måtte sige: Se, hvor de elsker hverandre. Når Guds kærlighed er udgydt i vore hårde og kolde synderhjerter, må det betyde, at vi er skyldige at elske både de andre, som er kommet til tro på Jesus og alle de stakels mennesker, som lever uden Gud og uden håb i verden.

På den måde skal der blive noget nyt og godt ved at være et troende menneske. Vi skal ind i kærlighedens dejlige atmosfære,

At være far er en karriere, som pålægges én en skønne dag, uden man blir spurgt, om man eger sig til det. Det er derfor, der er mange fædre, som har børn, men kun få børn, som har en far.

New York Times.

hvor vi både elsker og bliver elsket. Det er det nye liv. Det er omvendelsens værdige frugter.

*Kærlighed er livets krone,
kærlighed er lysets glans,
derfor sidder på Guds trone
Jesus nu med strålekrans,
Han, som lyset er og livet,
har for os sig selv hengivet.*

D. S. 608, 2.

Sognepræst *Ivan Mathiesen*, Gladsaxe.

BØGER

Hvad skal vi bruge det andet køn til?

Under denne titel har KFUM og KFUK i Danmark udsendt en lille bog på Unitas Forlag.

Bogen er skrevet af den kendte overlæge i Horsens, Jacob Christensen. Den forsøger at bringe nye synsvinkler og nye perspektiver ind i debatten om kønslivet i håb om, at det vil frugtbar gøre den løbende debat.

Efter læsningen sidder man og tænker, for den satte nemlig tankerne i bevægelse. Læs den – også du vil få noget at tænke på, men noget helt andet end det, som titlen måske forleder dig til at tro.

Sydhavets syv bølger

Arne Falk Rønne har igen på Lohses Forlag udsendt en rejsebog, der rummer ikke mindre end 438 siders spændende læsning – og oplysende læsning. For mig, der aldrig har mulighed for at besøge disse fjerne himmelstrøg, er bogen en oplysning om den vidunderlige verden, jeg lever i. Tænk så forskellig fra os og dog så levende. Bogen er ikke forloren sydhavsromantik, men selvoplevet af en ekspert, og med ham får man sikker viden om en fjern kultur, der ikke ligner vores.

Bliver din ferie ikke til 14 dage på en solbeskinnethed, så slå dig ned på din græsplæne og oplev der en vidunderlig rejse til fjerne himmelstrøg.

NB. Den er en flot gave til mennesker, der ønsker lidt mere end underholdning.

Grundlovsfesten 1969

En stor flok unge fra hele Lemvig-egnen var stævnet til Nr. Nissum Højskole for at deltage i KFUM og K's grundlovsfest. Tilslutningen var stor allerede om eftermiddagen, men arrangementet var jo også begünstiget af dejligt sommervejr og af dejlige omgivelser.

Man indledte med en række håndboldkampe i den nye idrætshal, og senere samledes man i den store smukke have, hvor man lejrede sig på plænen i strålende solskin og lyttede til grundlovstale ved landssekretær Jørgen Bruun, København, der har sin gerning i KFUM's civile drengearbejde.

Jørgen Bruun tog sit udgangspunkt i Romerbrevets 8. kapitel, hvor Paulus taler om det kristne menneskes situation.

Han understregede, at der er god grund ikke mindst for kristen ungdom til at fejre grundlovsdagen. Til at samles for at markere, at vi har frihed til at samles, at vi er frie mennesker i et frit demokrati. Vi har megen god grund til at samles og minde hinanden om, at alt dette er ingen selvfølge. Alt det, vi samles om og taler om på grundlovsdag, det har altsammen noget med kristendommen at gøre. Det hviler altsammen på kristendommen. Det begyndte altsammen, da evangeliet brød igennem hedenskabens mørke i vort land. Glemmes det, kan det meget vel få følger, som vi slet ikke kunne tænke os at leve under.

Jørgen Bruun mindede om Johs. Jørgensens fortælling om edderkoppen, der havde lavet et smukt spind, men som så fik øje på en tråd, som den ikke rigtig syntes hørte til dens værk. Derfor bed den tråden over, og dermed brast det smukke spind sammen. Sådan kan det gå os, hvis vi ikke besinder os på, hvad vor kristne arv betyder.

Jørgen Bruun kom derpå ind på den kamp, der føres mod kristendommen fra mange

sider, og fortsatte: Det kan synes meget nemt at sige, at vi skal kræve, at der skal tages hensyn til, at vi er kristne, til vor kristne arv. At kræve censur på dette og hint, at forlange gudløsheden standset ved magt, men det er bare ord og ord, som det ikke koster os noget at udtale. Det kan også resultere i, at mange unge vil misforstå os. De hører ikke budskabet, men ser kun noget stokreaktionært, som ikke har noget nyt at sige ind i dagens debat.

Kristendommen har imidlertid klaret sig gennem tiderne overfor langt værre ting end vor tids profeter. Det er vigtigt at slå fast, at vi ikke kan dæmme op for alle disse ting ved at sidde og råbe tomme ord fra vor lænestol, men kun ved at gå ud og bekende vor kristne tro.

Jørgen Bruun citerede Søren Kierkegaard, der har sagt, at kristendommen er angribende og at forsvare den er af alle forvanskninger den farligste. Det er rigtigt, fortsatte han, og kristendommens fjender ved det. Resolutioner og protester hjælper ingenting, men i bekendelsen af den kristne tro vil der være et angreb.

Aftenfesten, der holdtes i højskolens idrætshal, havde samlet godt 500 deltagere. Den indledtes af skolens elever med små og større optrin, for hvilke de høstede stort bifald. Det samme fik „Limfjordskoret“ for en afdeling smukke sange.

Aftenens taler var missionær Alfred Hansen, Kolding. Hans hovedtema var: „Har du mod, og har du mod til at gå imod?“ Han sagde bl. a., at grundloven ret beset er en

Materiel overflod uden karakter er den sikreste vej til ødelæggelse.

Thomas Jefferson
(1743–1826)

gave. – Tænk at vi må handle og gøre, som vi tror. Spørgsmålet er blot, om vi lever, som vi tror og har mod til at leve, som vi inderst inde tror er det rigtige.

Radio, fjernsyn, presse o. s. v. viser os ofte en ungdom, som man kalder tværsnittet af dansk ungdom, når det gælder udsendelser om seksuelle spørgsmål, ægteskab, spiritus, kirke o. s. v.; men er det et rent billede, vi får? Jeg tror det ikke, for jeg møder ofte en ungdom, der ikke har den på bjerget fremførte mening.

Til den kristne ungdom i vort land vil jeg sige: Har du mod til at gå imod, og har du et gensvar? Man bruger så ofte udtrykket „sådan gør alle“. Her trænger vi til en ungdom, der har mod til at sige „sådan gør alle ikke, for jeg gør det ikke!“ Kristen ungdom er også ungdom, og den er kun anderledes på den måde, at den har mod til at gå imod strømmen. Det vil sige, at den har et personligt standpunkt og tør vise sin kristentro i dagliglivet.

Taleren sluttede: Ansvar for fremtiden i vort land er at være medansvarlig. Vi lever i et frit land; men frihed er dybest set et krav. En pligt. Kristendommen er også frihed; men har vi mod til at være med? For kristendom er dybest set en kamp.

Limfjordskoret underholdt igen med en afdeling sange, og efter kaffen gav skolens piger en gymnastikopvisning under ledelse af fru Rita Nygaard og med fru lærer Grøn-bæk ved klaveret. Opvisningen var smuk og en god propaganda for tidens krav om motion.

Derpå legede man sanglege en times tid, inden man samledes i haven ved et stort bål, hvor forstander Thomas Mogensen sluttede aftenen med andagt.

Kredsformanden, lærerinde, frk. Frandsen, Lemvig, takkede på kredsens vegne for en god dag.



LITTERATUR

Har det interesse at se, hvilke opgaver jeg brugte ved dette års prøve i mundtlig dansk, så vover jeg at bringe listen offentligt, vel vidende, at den bliver udsat for kritik af såvel kolleger som af andre, der mener at være eksperter. Jeg har udvalgt en serie, der dækker det, jeg forstår ved god, oplysende litteratur, der kan give eleverne en oplevelse – og en del menneskekundskab.

1. H. C. Andersen: Hun duede ikke.
2. Johs. V. Jensen: Mortens juleaften.
3. Henrik Pontoppidan: Et grundskud.
4. Johs. V. Jensen: De nåede færgen.
5. H. Zitterstrøm: En helt.
6. Poul Ørum: Gabriel og loven.
7. Bjørnstjerne Bjørnson: Brødrene.
8. Gunnar Gunnarson: Sønnen, 1. del.
9. Tove Ditlevsen: Mænds træskhed.
10. Alphonse Daudet: Den sidste time i fransk.
11. Johs. Jørgensen: Tråden ovenfra.
12. Jakob Knudsen: Det levende ord, 1. del.
13. St. St. Blicher: De tre helligaftner.
14. Martin A. Hansen: Dobbeltportræt (Faster).
15. P. Hansen Skovmoes: Indledningen til bogen: „De, der vil være rige“.
16. Jacob Knudsen: Indledningen til bogen: „Den gamle præst“. (Præstens møde med mennesker).
17. Herluf Th. Flensborg: Prolog eller epilog.
18. Jeppe Aakjær: „Nu er det længe siden“ – og herfra eksempler fra digterens hjem.
19. Grundtvig: Mester Ole Vind.
20. 3 folkeeventyr.
21. Johan Skjoldborg: Hvad Poul ikke glemte.
22. Selma Lagerlöf: Den hellige nat.

Tbs. M.

Den mand er lykkeligst, enten han så er konge eller bonde, som finder fred i sit hjem.

Goethe (1749–1832).

Læsning er for sjælen, hvad motion er for legemet.

Joseph Addison (1672–1719).

Harzenturen

Jeg vil her prøve i korte træk at fortælle lidt om turen til Tyskland. Jeg kan vist roligt sige, at det var en meget stor oplevelse for os alle. Vi var alle tidligt oppe mandag morgen, og mange kunne vist heller ikke sove for bar spænding. Efter morgenmaden gik turen mod syd i to store, dejlige busser med højt humør og stor forventning.

Vort første mål var Jelling, hvor vi så kirken og Thyras og Gorms gravhøje. Derefter gik turen videre mod syd til Koldinghus og Dybbøl Banker. En ejendommelig fornemmelse at stå her på skanserne og se over mod Dybbøl Mølle.

Nær grænsen indtog vi aftensmaden, en stor, saftig „dansk bøf“. Snart var vi ved grænsen og kom nemt og smertefrit gennem tolden. Dermed var vi udenlands, og vort første mål var Hamborg, som vi nåede noget forsinket på grund af snevanskeligheder; men vi var trætte og faldt hurtigt til ro på vandrerhjemmet efter aftensmaden. En rundtur dagen efter i millionbyen, hvor vi fik lejlighed til at foretage vore første indkøb. Et fantastisk skue var rundturen i byen og underligt at tænke på, at den var næsten tolt ødelagt af krigen, men nu atter genop-



Mindemuren i Bergen-Belsen

bygget, selv om der endnu findes mange ruiner dernede.

Videre mod syd over Lüneburger Heide til Soltau og Bergen-Belsen med et besøg i KZ-lejren, et dystert minde fra krigens tid. Indtrykkene var mange, og at fremhæve noget ganske bestemt er svært; men mange skønne steder besøgte vi. En tur i bjergbanen, besøg på folkevognsfabrikkerne, museer, kirker o. s. v., men allermost betagende synes jeg, det var at stå på en af de store broer over Kielerkanalen og se de store skibe sejle under os, det var et fantastisk syn. Et besøg i Lübeck på vejen hjem var også en stor oplevelse. I busserne gjorde forstanderen samt lærerstaben alt, hvad de kunne for at underholde, fortælle og forklare om alt, hvad vi mødte på vor vej.

Efter at have omsat den sidste valuta i Slesvig gik turen mod Nørre Nissum, hvortil vi ankom sent lørdag aften. Da bussen rullede op foran skolen, sluttede vi turen af med at synge et vers af salmen „Dejlig er jorden“, en god afslutning på en vel tilrettelagt tur.

Til forstander og lærerstab skal lyde en tak for en god tur. Og sidst, men ikke mindst en stor tak til Estrid fra Århus, der trods influenza og hæshed holdt tappert ud, og som tolk klarede alt det svære tyske for os alle.

*Preben Christensen,
elev 1968/69.*



Folkevognsfabrikkerne har en længde af 1,5 km

Et forsvar - eller gensvar

Efter at have læst ugebrevet af Carl Hermansen på litteratursiden i elevbladet nr. 5 1969 kunne jeg ikke dy mig for at gribe pennen – og derfor nu dette indlæg.

I ugebrevet, der former sig som en kritik af staten i almindelighed og af Statens Kunstfond i særdeleshed, fremsættes en række svævende påstande, f. eks. skrives der i 3. afsnit, „pudsigt nok, i gamle dage havde man kultur, men intet kulturministerium, nu har vi ministerium, men ingen kultur“. Efter at have læst dette stiller man uvilkårligt sig selv det spørgsmål: Hvad er kultur? Det er: et samfunds eller et menneskes åndelige og materielle udvikling. Læser man kulturhistorie, viser det sig da også, at det er disse emner, der behandles – (apropos læse kulturhistorie, en sådan kan lånes på ethvert bibliotek, altså også et af de goder, vi får mod at betale vores skat, hvadenten det sker med glæde eller ej) – det vil sige, at lige meget i hvilken retning udviklingen går, er der tale om en kulturel udvikling – altså vi har kultur, hvordan så end vi opfører os. Det er derfor selvfølgelig rigtigt, at man i gamle dage havde kultur, men hvilken tidsalder og adfærd er det, der skal fremhæves som forbillede for os, der lever i nutiden, er det katolikernes handel med afladsbreve, hekseprocesserne i det 17. århundrede (det er ikke mange uger siden, man i dagspressen kunne læse om en lignende proces indenfor en religiøs sekt i Schweiz), højskolernes opdukken i det danske landskab eller bøndernes kår under stavnsbåndet?

I den gamle frase, „det er ikke, som det var i gamle dage“, og det er jo i virkeligheden den, der her bringes til torvs endnu engang, er der en stor sandhed – heldigvis.

Endvidere forekommer det helt latterligt, når forfatteren af ugebrevet med megen omsvøb forsøger både at undskylde og retfær-

diggøre, at han har gjort „noget så umoralsk“ som at læse og citere digtet af forfatteren Henrik Nordbrandt, over hvem der i ugebrevet fældes en hård dom på grundlag af digtet – det er formodentlig et af de dårligste eller rettere et af dem med de hårdeste udtryk, der er fundet frem til lejligheden.

Selvom det havde været ønskeligt med et nok så sobert sprog, er digtet vel ikke så dårligt endda, i hvert fald de første 7 og de 2 sidste linier siger mig en hel del, jeg forstår dem således:

En klog politiker er et menneske med fejl og mangler ligesom alle andre, men adskiller sig fra disse ved aldrig at indrømme dem – i hvert fald ikke offentligt.

Og det er vel netop sagen – hører man nogensinde en politiker, der beklager sine fejlgreb.

Når talen er om misbrug af statens midler, er vist de fleste enige om, at dette er i overkanten, som eksempel kan nævnes, at atomfysikeren N. Arley, der i dag er ansat og lønnet i Norge, stadig får fuld løn af sin stilling i Danmark, selvom han ikke har arbejdet her i adskillige år – og her rækker 20.000 ikke langt.

Der er altså nok at råbe op over, endda så meget, at den styrke, hvormed der tages til orde mod Statens Kunstfond, kommer til at minde om en storm i et glas vand.

Niels-Juul Lauridsen,
— — —
elev 63/64.

Ovennævnte er tilsendt bladet og bringes, fordi Niels-Juul – *der er ung* – føler sit slægtled udsat for uberettiget kritik.

Kritik er sjældent behagelig – men nødvendig (selverfaring). Således også her.

Niels-Juul føler sig i sit indlægs første del udsat for en uberettiget kritik. Den er ikke rettet mod ham selv, men mod hans slægtled, og det er han „barn“ af, derfor rammer

den også ham, og et gammelt ordsprog siger, at „den hund hyler, der bliver ramt“. Læs videre og se – i sidste del erklærer han, at der faktisk er meget at rette kritik imod i vor tid – endda så meget, at indlægget i nr. 5 faktisk kun – „*minder om en storm i et glas vand*“.

PS. Dit indlæg glædede mig. Der var én, der havde læst „Litteratursiden“ – og havde *mod* til at have sin mening. Tak.

Tbs. M.

Siden sidst

Så har vi passeret grundlovsdag. Referatet kan I læse andet sted. Mit indtryk er, at denne fest bliver en tradition.

Dagene, ja, hvor bliver de dog af? Inden vi véd af det, byder vi velkommen til elevfesten. Forberedelserne er i fuld gang, og vi glæder os til at kunne byde velkommen til årets betydeligste fest, den fest, der samler gamle elever og mennesker, der er interesseret i skolens ve og vel.

Tiden iler som nævnt afsted. Hver er optaget af sit. Der er arbejdsrytme i luften. Jeg kunne godt tænke mig, at I skulle dumpe ind engang ved dagligdagens arbejde. Travlt – nej, egentlig ikke, men optaget. Det er herligt for en skolemand at opleve, at nogle elever yder en indsats ud over det almindelige. Resultatet er, at andre ikke vil stå tilbage og derfor også bliver optaget.

„Prøvelsens tid“ siger vi, og det er rigtigt. Vi glæder os over resultatet; vore skriftlige karakterer ligger fint. Vi har for første gang haft det, man kalder „beskikket“ censor. Det blev i faget dansk. Vi var meget spændte, om vore elever nu kunne være med. Nu er det overstået – og det gik meget fint – langt over forventning. Vi slutter prøverne fredagen før elevfesten, d. v. s. at vi holder ud lige til det sidste.

Når elevfesten er overstået, tager vi på en

3-dages tur til Nordjylland med Skagen som nordligeste mål. Vi afslutter på Vildsund Strand. Vi tror, at en sådan afsluttende tur vil give opholdet endnu et minde til de mange, vi har i forvejen.

Josef og Søren har haft travlt med haven og med at sætte en stenkant op mod skrånningen mod „Brejdablik“. Haven har jo været ualmindelig våd og slet ikke særlig let at færdes i, men nu er det „havevejr“ igen.

Forstander Kristensen og Jeppe har haft nogle travle dage. Skolen skal omvurderes, og vi har papirvælde i Danmark. Men nu er det samlet og kan indsendes. Skolen er vurderet til knap 1 mill. kr., men vi håber, at den nu kan vurderes til det dobbelte. Det betyder meget tilskudsmæssigt og dermed økonomisk.

Men der er også sider, der ikke er så lyse. Vi har søgt efter unge piger, der vil hjælpe os med det daglige arbejde. Ikke ét eneste tilbud har vi fået. Grundene hertil kan selvfølgelig være mange, men sandheden er kort og godt denne, at en skole ikke kan drives uden. Vi beholder heldigvis nogle, og de, der rejser, lover at ville gøre deres til at skaffe en efterfølger. Endnu er det ikke lykkes for dem. Er der iblandt gamle elever hjælp at finde, så modtages henvendelse herom med tak.

Tbs. M.

✧ Højskolepost

Vore møder

- 9. juli: Stenderup v. Grindsted. A. Kr.
- 17. juli: Timring. A. Kr.

Vandremappernes besøg

- 16. maj: „Vintergækken“ 65/66.
- 17. maj: „Gensynet“ 58/59.
- 28. maj: „Solstrålen“ E. 67/68.

A. Kr.

Bryllup

Lørdag den 28. juni vies i Isenvad kirke Jytte Clausen (68) til Vagn Østergård. Bryllupsadresse: Isenvad pr. Ikast.

Adresseforandringer

- 68-69 Frk. Elly Christiansen, „Grisselgaard“,
7484 Fur.
- 67-68 Bjarne Hansen, Elsted, 7752 Snedsted.
- 67-68 Frk. Tove Pedersen, Nyvej 20 st.,
6100 Haderslev.
- 1967 Frk. Kirsten B. Nedergaard. – Fru Kirsten
B. Nybo Jensen, Østerbro 1, 7800 Skive.
- 1967 Else Birch Nielsen. – Fru Else Birch Las-
sen, 109-3 Ave North (Box 12),
Port Alberni BC, Canada.
- 1965 Frk. Oda Ebbesen, Søndergade 8,
7490 Aulum.
- 64-65 Gunnar Juelsgaard Mumme, KFUMs solda-
terhjem, 6931 Borris.
- 1964 Frk. Hanne Gregersen, Russelbæk 40,
5500 Middelfart.
- 1964 Frk. Karen Jensen. – Fru Karen Fogdal
Jensen, „Øster Horslund“, Vinding,
7550 Sørvad.
- 63-64 Søren Chr. Kristensen, Vibevej 6,
8643 Ans By.
- 1963 Frk. Ruth Olesen, Galnestrup, Flynder,
7660 Bækmarksbro.
- 1963 Fru Ella Agle, Absalonsgade 20 st.,
8000 Århus C.
- 62-63 Einer Hansen, Elsted, 7752 Snedsted.
- 1962 Frk. Gerda Sørensen. – Fru Gerda Nielsen,
Blenstrup, 8983 Gjerlev J.
- 1961 Frk. Elly Hedegaard, Elmevej 18,
7451 Sunds.
- 60-61 Ernst Hoffmann Kristensen. – Ernst Hoff-
mann, Møllehaven 32, 6430 Nordborg.
- 60-61 Thorkild Nielsen, Diakonsammenslutnin-
gens plejehjem, 6430 Nordborg Als.
- 1960 Frk. Minna Ryttersgaard, Naur,
7500 Holstebro.
- 1960 Diakon frk. Ruth Clausen, Blomstervænget
12, 4293 Dianalund.
- 59-60 Niels Jørgen Jørgensen, Bryrupgaard,
Mønsted, 8800 Viborg.
- 59-60 Poul Erik Høgsberg, Bjerrevej 47¹,
Dagnæs, 8700 Horsens.
- 59-60 Viggo Lauritsen, Morellgade 5,
9500 Hobro.
- 59-60 Jakob Yde Pedersen, Spangsbergvej 19,
7700 Thisted.
- 1959 Økonomaass. Irene Elsborg, Niels W. Ga-
desvej 7¹, København Ø.
- 58-59 Markild Nielsen, Junovej 6 st.,
9200 Skalborg.
- 1958 Frk. Esther Kjeldgaard Hansen, Møllevejen
12, 4540 Faarevejle.
- 57-58 Carlo Andersen, Pilcallé 4, 9460 Brovst.

Ikke et nødråb – men en opfordring

Kender dette blads læsere en ung mand eller kvinde, der tænker på et højskoleophold pr. august eller november, da ville vi gerne sende et program til vedkommende.

TAK, om vi på dette felt må regne med jeres medansvar.

- 1957 Fru Ruth Vibskov Nielsen, Krabbesgade 8,
8620 Kjellerup.
- 55-56 Lærer Jens Thøgersen, Dr. Larsensvej 38,
8370 Hadsten.
- 1955 Fru Betty Andersen, Vårst, 9260 Gistrup.
- 51-52 Jens Ejvind Nielsen, Søvig Mark,
6851 Janderup Vestj.
- 1951 Frk. Sidsel Christensen, H. C. Ørstedesvej
35¹, 7400 Herning.
- 45-46 Hans Rindom, Adelvej, 6900 Skjern.
- 45-46 Karl E. Andersen, Tygstrup, 7770 Vestervig.
- 42-43 Niels Møller Christiansen, Kirkebyen,
7441 Bording.
- 1938 Frk. Kathrine Nielsen, Vestergade 148 B,
8600 Silkeborg.
- 1933 Fru Krista Petersen. – Fru Krista Ertbjerg,
Arnen, Lomborg, 7640 Ramme.
- 1926 Fru Johanne Nedergaard, Serup,
8632 Lemming.
- 1923 Fru Marie Hedegaard, Søndergade 49,
8620 Kjellerup.

*Intet er så forvirrende for børn og unge som vak-
lende bestemmelser fra de ældres side.*

Magdalene Thoresen.

*Det ædleste syn på jorden er en mand, der snakker
fornuft, og hans kone, der bærer efter.*

Amerikansk.

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venne-
forening – Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BODTRYKKERI STRUER 21288

50
FREDERIKSBERG ALLE 22
STATENS PED. STUDIESAMLING
HR J. KRISTENSEN