



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

4

# N Ø R R E

# I

NR. 2 - 1969 - 61. ÅRGANG

# S

BED OG ARBEJD

# S

# U



# M

**HØJSKOLE OG EFTERSKOLE**  
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

# Andagten

1. Mosebog kap. 1, vers 1-5:

„I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet. Men Guds Ånd svævede over vandene. Og Gud sagde: „Der blive lys!“ Og der blev lys. Og Gud så, at lyset var godt, og Gud satte skel mellem lyset og mørket, og Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Og det blev aften og det blev morgen første dag“.

Da Jury Gagarin 15. april 1961 foretog den første rumrejse, noget menneske har foretaget, udtalte han de ord kort efter landingen: at nu var den kristne religion endegyldigt modbevist, for Gud var ikke deroppe.

Kort før jul sidste år satte USA en ny rekord i rumfart, da de bragte tre astronauter ikke alene mange hundrede tusinder kilometer bort fra jorden, men tillige ind i en bane omkring månen.

Fra denne kolossale afstand lød for første gang bibelens ord over månens overflade ned til jorden. De tre astronauter læste hver et stykke af første Mosebog fra disse højder. Udover jorden og månen lød skabelsens ord – missionens yderste grænse var nået. Og vi hørte de tre's undren over det, de blev vidne til: En øde og tom og ubeboet og kold måne i et endeløst og kun delvist oplyst univers – og i dette univers lå også jorden. Så vidt vi kan skønne alene beboet af levende væsener med grønne planter og dyr, både firfødde og havdyr, himlens fugle og mennesket.

---

*Man kan bedrages på mange måder. Man kan bedrages ved at tro det usande, men man bedrages vel også ved ikke at tro det sande. – Og hvilket bedrag er vel det farligste?*

*Søren Kierkegaard (1813-55).*

De tre amerikanere så ikke mere end Gagarin; de så heller ikke Gud deroppe; de havde ikke fået flere beviser i hænde, fordi de var kommet til månen, men de troede på Gud. De gav udtryk for deres tro på den Gud, som havde skabt den jord og den måne, som lå udenfor deres rumkabiner.

Teknikken fejrede triumfer de dage, men *troen* på Gud viste sig dog at beholde sin plads selv under de sidste videnskabelige landvindinger.

*Jubl.-Jensen.*

(Kirkebladet februar).

---

## Målet blev ikke nået...

sådan stod der i stykket i vort blad nr. 1 af 1969 om jubilæumsindsamlingen. Det var for mig et hårdt slag, „målet ikke nået“, jeg tænkte lidt på, hvad kan grunden være, så kom jeg til at tænke på, at der står jo i vor Bibel om *tro, håb og kærlighed*, at blandt disse *er kærligheden* den største. Så tænkte jeg videre, skulle det virkelig være grunden til, *at målet ikke blev nået* med indsamlingen til Nr. Nissum Høj- og Efterskole, at kærligheden til vor skole var blevet for lille, der hvor du i din ungdom fik både timelig og åndelig kraft og visdom til at leve livet så nogenlunde rigtigt med Gud? Det har man jo stadigvæk mærket jo ældre man bliver, lad os i fællesskab prøve at indhente det forsømte, at målet må blive nået, det kan vist nås endnu. Jeg har da ovovet at sende endnu et bidrag, jeg tror nok det vil blive modtaget. Dette at give er jo i alle måder det rigeste af alt.

En kammeratlig hilsen, en elev fra 1910-11 og 1911-12.

*Efterskrift:*

Jeg sad så stille efter læsningen. Der findes endnu taknemmelige mennesker, og her var én af dem. – Tænk om også jeg var så taknemmelig – jeg har også modtaget så meget i livet og af livets gud. *Tbs. M.*

---

## En misforståelse der bør rettes

Følgende er et uddrag af et brev, som vi har modtaget.

– – Nu kunne jeg ønske engang at få sendt nogle elever op til jer, men vore kære unge mennesker her skal jo alle i 8.-9. kl., og nu får vi måske 10. kl. også. Realisterne er jo så kloge, de har ikke brug for højskolen, eller har ikke tid – menes der. Forhåbentlig kan dette syn ændres. – –

Jeg bør rette:

Vi har netop 8., 9. og 10. kl. og det er endda sådan, at man selv kan vælge, om man vil gå op til statskontrollerede prøver på nøjagtig samme vilkår som i folkeskolen, idet prøver og censorer er de samme. –

Vi glæder os over, at mange forældre har opdaget denne mulighed – og spår den fremgang i kommende år. Allerede nu vil jeg påpege muligheden for gamle elever, der har børn eller søskende i denne aldersgruppe.

Realisterne har ikke brug for højskolen – også det er en misforståelse – de har måske allermest brug for den – inden de kommer ud i erhverv eller uddannelse, der går læsevejen. Vi har da haft – og har – adskillige elever med realeksamen – og mange med andre eksamener, f. eks. handelsskole, teknisk skole, håndværkerskole osv. De hører til vore trofaste elever, og vi ønsker som brevsriveren, at *forhåbentlig ændres dette syn*. Højskolen er for alle –

**også realister.**

*Ths. M.*

---

*Er det ikke mærkeligt, at menneskene så gerne kæmper for religionen og så nødig lever efter dens forskrifter?*

*Lichtenberg (1742–99).*

## Forsommer- kursus

*april – juni*

Her er det meget nødvendigt, at gamle elever øver en indsats, hvis der skal blive et kursus. Vi har i dag 14 forespørgsler dertil, heraf de halve tilmeldte.

*Alltså* – kender du en ung mand eller kvinde, der trænger til et skoleophold, giv dem et godt råd, send bud efter et indmeldeskort fra os. Vi sender det gerne.

## Efterskolen

kunne melde alle pladser optaget for skoleåret 1969–70 d. 4. febr.

Vi beklager, at vi siden har været tvunget til at afslå anmodninger fra gamle elever, men vi havde forsøgt at henlede opmærksomheden på dette forhold i januar nr. af bladet.

*Her skal lyde en stor TAK til alle, der anbefalede skolen – en elev er stadig en stor gave.* *Ths. M.*

## Siden sidst

Den kedsom vinter gik sin gang – –

Sådan synger vi – men her er der liv på gange – værelser – skolestuer – dagligstue – hal – kort sagt overalt.

Hvor er det skønt med en fyldt skole, især når eleverne er flinke som vore.

Vi har igen haft den glæde at byde Lemvigegnens KFUM og KFUK velkommen ved kredskursus. Tilslutningen har ligget på ca.

50 gæster pr. aften plus vore egne elever, der havde lyst og interesse.

Vi har også haft besøg af idrætsfolkene fra samme kreds til træning af udvalgte hold. En glæde at der kan samarbejdes.

Vi har haft besøg af FDFs ledergruppe, der fortalte om det arbejde, som FDF og PPF udfører blandt vor ungdom.

Landssekretær Ove Vandel, KFUM og KFUKs ydre mission, har ligeledes givet os en times indsigt i det arbejde, der gøres udtil i ikke-kristne lande.

Endelig har vi været på „studietur“ – den sædvanlige – Struer Andelslagteri, Kaserne, KFUM's Soldaterhjem og FDB – alle sidstnævnte i Holstebro.

Vinterelevfesten har vi ofret en del tid på, men dette anser jeg for et gode. Vi lærer vore elever at underholde, d. v. s. være medansvarlige, også her viste de sig fra den pæne side. (Se referat andet steds).

Så er vi inde i sognets missionsuge. Vi må erkende, at det ikke er som „i gode gamle dage“, men vi tror dog, at ungdommen tænker dybere over tingene, end vi i almindelighed tror. – En eller anden ser måske, at livet er mere end at leve.

De sidste 14 dage af denne måned er efter-skole-eleverne ude i erhvervspraktik. En gammel forstander som jeg ser ikke det helt store deri, men håber, at disse dage må være anvendt til gavn og glæde – det er et tilbud til eleven, og et arbejde til lærerne at følge det op i hverdagen.

Tænk – vi er langt henne i februar måned – og der ventes på os hver dag – jo, livet på en skole er – *at være med.*

*Tbs. M.*

---

*I en enig familie udspringer lykken af sig selv.*

*Kinesisk ordsprog.*

☆

*Lidt filosofi fjerner fra religionen, megen filosofi fører tilbage til den.*

*Rivarol (1753–1801).*

## Hjemmegående husmoder

(Nedenstående er svar til ovennævnte, der skrev i bladet nr. 10, 1968).

Jeg har ofte blandet mig i ting, der ikke kom mig ved. Men når andre, som bedre kunne, ikke vil, så må jeg gøre det. Først dette: få endelig ikke mindreværdsfølelse, fordi du går derhjemme „til ingen nytte“.

Husk på følgende:

*Den, der rører vuggens gænge, styrer verdens gang.*

For det andet, så ved jeg ikke, om du er bondekone, men noget kunne tyde derpå. Derfor må jeg nævne, at det sandelig ikke er misundelsesværdigt at være „hjemmegående husmoder“ i vore dage. Dersom I kan få det til at „løbe rundt“ uden at du går på arbejde, så bliv endelig hjemme ved mand, børn og hjem. Vær dertil glad for hver dag, du har med dem og de med dig. Mange skønner mest på noget, når de har mistet det.

I gamle dage hed det, at man behøvede ikke at skamme sig ved at være dygtig, selv om man fik en lille løn. Efter min mening er man i hvert fald pligtig til at være dygtig, hvis man får en stor løn.

Egentlig forstår jeg godt, at du gerne vil have lidt ros og anerkendelse nu og da. Det er ikke alle barometre, der svinger lige stærkt – og sådan er det også med os mænd. Vi sparer ubevidst på ros, men alligevel ved vi godt, at arbejdet konen præsterede var til gub.

Tilfredshed i sindet giver tilfredshed i livet, derfor:

*Om du styrer land og rige  
eller du som karl og pige  
gør din gerning, går dit bud  
– det er ét for himlens Gud.*

Venlig hilsen fra  
en gammel bonde.

# Forstander Ludv. Olsen 80 år

15. marts 1969

Fra den gamle skole skal der i den anledning lyde et hjerteligt tillykke med dagen og ønsket om Guds velsignelse over de dage, der følger efter.

Personlig kender jeg ikke forstander Ludv. Olsen, og dog kender jeg ham. Det kræver en forklaring.

Ved læsning af gamle elevblade fra hans forstandertid afsløres en flittig og alsidig skribent. Nedenstående digt giver et billede

af en digter, der har øje for meget af det, vi blot aner. Mest kender jeg ham gennem den bygning, han rejste her på bakkens top, den, der stadig er skolens hovedbygning.

Endnu et sted møder jeg ofte hans indsats. Mange af havens skønne og skyggefulde træer har han personlig plantet.

Vi – der i dag går på skolen – takker for indsats og sender hilsen.

*Tbs. Mogensen.*

## Når løvet falder i lunde

Nej se, hvor efterårets vind  
har farver i sin taske. –  
Dens pensel rører løvets kind  
med strøg så ungdomsraske,  
at man slet ikke kan forstå,  
hvor brat den hånd kan male  
og lægge broncefarver på  
alt grønt i skov og dale.

Den ranke birk, den stolte eg  
og bøgens tætte krone  
og landsbyagrens tusind neg  
får gylden farvetone  
ved kunstners sikre streg,  
der føres rask som vinden,  
til træets frugt og havens løg  
får guldglassur om kinden.

Du sene sommers farvespil,  
du siger til vort hjerte,  
at vore dages sommer vil  
udbrænde som en kærte.  
Hvor frisk den blusser kan den brat  
af dødens storme slukkes. –  
Da kræver gravens vinternat  
og dødens låge lukkes.

Ja, selv den blomst, der stod i flor,  
så lys og frisk at skue,  
må dele kår med alt på jord,  
som frost og storm kan kue.  
Den ranker sig en liden stund  
mod lyset fra det høje  
og lukker så i dødens blund  
sit blide blomsterøje.

Det blad, som sad der nys så smukt  
i sommerfrodig lykke,  
fik farveglød som moden frugt  
og glans som gyldent smykke.  
Dets liv er endt, dets sommer svandt,  
og høstens tid er inde,  
som gyldent løv bag hegn fandt  
det læ for verdens vinde.

End skælver vi for verdens vind,  
– vor frugt er næppe moden,  
men tiden bleger dog vor kind,  
og ormen gnaver roden. –  
O, smyk os, du Guds vandringsmand  
med blodiggylden bræmme,  
af nådeguld, så æblet kan  
indbæres blidt derhjemme.

Det er kun dig, du store Gud,  
der ejer denne evne,  
at modne og at skikke bud,  
at du har sat os stævne!  
O, giv, at sol og storm og strid  
må gyldne mig til høsten,  
så ved dit kald i høstens tid  
jeg glad kan følge røsten.

9. oktober 1919.

*Ludv. Olsen.*

## Vinterens elevstævne på Nr. Nissum Højskole

Mange gamle elever og andre interesserede var mødt op på Nr. Nissum Højskole for at deltage i det årlige vinter-elevstævne.

Ved eftermiddagens foredragsmøde talte forstanderen, Thomas Mogensen, om hvilke betydninger ordet skole står for. Han nævnte bl. a., at en høj- og efterskole som den, man var samlet på, dækker dette ords betydning som et undervisningssted, en bygning og en retningsbestemt skoleform. Målet med denne skole var tydeligt tilkendegivet af dens skaber, pastor Ad. L. Hansen, i en artikel i *Indre Missions Tidende* i 1887: Formålet med skolen er at stille eleverne over for deres Gud og at meddele dem de for livet nødvendige kundskaber.

– Dette mål er stadig skolens, fortsatte forstanderen, og det betyder, at bibeltimer stadig er opført på timeplanen sammen med litteratur, historie, samfundslære, foredrag m. v.

En ny højskolelov er i disse dage på folketingets dagsorden. Dens udformning er os ikke ligegyldig. I 1849 var der også en højskolelov på tale, og den daværende ledende politiker, Madvig, sagde i den grundlovgivende forsamling: Skal der nævnes en højskole, der skal være et bestemt sted, da skal den ikke være her i denne sal. Hertil svarede Grundtvig: Det er ikke her, skolen skal være. Det er her, den skal bære sine frugter.

– Velfærdsstatens problemer er store. Der har aldrig været mere brug for højskolens livssyn end netop i dag. Det savnes desværre ofte, når ledende folk i erhverv, politik og kirkespørgsmål drøfter vor fælles fremtid. Mit ønske, sluttede forstanderen, skal være, at den frie skole stadig må have tiltrækningskraft på ungdommen, og at den stadig må have evne til at være en skole, der har et livssyn og livsindhold.

Efter foredraget samledes man i skolens nye idrætshal, der for første gang var rammen om en gymnastikopvisning. De to store elevhold tog sig godt ud i deres ensartede dragter og høstede fortjent bifald. Holdene blev ledet af fru Nygaard og lærer Markussen.

Aftenens foredragsholder var førstelærer Andersen, Ørnhøj. Han fortalte om sin egen barndomstid – en tid med lange rækker af arbejdsløse ved kontrolstederne, nødhjælpsarbejde og ringe udsigt til bedre kår.

– Men de bedre kår kom efter 2. verdenskrig, fortsatte taleren. De kom i form af velfærd. Det blev til mekanisering og fra mekanisering til automatisering. Velfærdsstatens bagside er hjertesygdom i stedet for fattigdom, og biluheld er blevet en folkesygdom. Min barndomstids opdragelse var autoritær. Jeg skulle. I dag er vi tolerante, ja selv kirken er tolerant, og er man ikke det, skal man ikke gøre sig håb om en fremtid. Hvad siger ungdommen til denne arv? Den gør oprør, men ikke alene mod porno og sex, men også mod samfund og kirke. Den spørger og søger efter livsindhold. Vi kan kun svare dem, som Jesus svarede den rige unge mand: Du skal elske Herren din Gud. Det er et stort krav, men det medfører velsignelse for mennesket.

Efter kaffebordet underholdt skolens elever med optrin, og lærer Vestergaard sluttede stævnet.

## Den gamle præstegård

I de senere år er en lang række gamle skoler og præstegårde blevet solgt til forskellige formål: lejrskole, hvilehjem, privatbeboelse osv. Det er derfor ganske naturligt, at der også fremkom nogle tanker om, hvordan den gamle præstegård i Nr. Nissum kunne udnyttes, når den nye smukke bolig over for kirken var klar til indflytning.

Foreløbig er disse tanker standset ved nogle planer om at indrette præstegården til

fritidslokaler for de mange unge, der findes her i sognet. I de største stuer er der mulighed for at indrette nogle hyggelige lokaler, hvor der kan serveres kaffe, og hvor man kan mødes under gode forhold. I de andre stuer kunne der blive lokaler til studiekredse, bibeltimer, bestyrelsesmøder, spejdermøder og lignende interessegrupper. Både på seminariet og i sognet iøvrigt må der være et stort behov for en institution af en sådan karakter.

I øjeblikket arbejder et udvalg på at få oprettet en selvejende institution, der kunne købe og drive præstegården i den ovenfor nævnte retning. Der må naturligvis være en daglig leder, hvis opgave det bliver at drive cafeteriaet, tage initiativ til forskellige aktiviteter i husets lokaler og iøvrigt varetage det daglige tilsyn.

Kunne der i den gamle præstegård skabes et sted, hvor unge havde mulighed for at mødes i fritiden, måske blot for at hygge sig eller måske for at dyrke deres interesser, ville den gamle bygning være vel anvendt.

Udvalget håber på velvillig støtte til at gøre disse planer til realiteter.

*Poul G. Wemmelund.*

(Kirkebladet februar).

## Elevforeningens regnskab

Så blev regnskabet for elevforeningen afsluttet for 1968. Tak for de mange gode bidrag, der har gjort, at der igen i år blev et pænt overskud – selv om der står underskud i regnskabet.

Ved generalforsamlingen blev det vedtaget at give skolen en jubilæumsgave på 30.000,- kr. til hallen.

Grunden til at den ikke er overført til skolen endnu, er den, at elevforeningens bankbøger ligger i banken som sikkerhed for en kassekredit, som skolen er nødt til at have, så længe byggeregnskabet ikke er afsluttet.

Så følger der igen en ny giroblanket med bladet (skulle den være faldet ud, er det giro 36233), og mit store ønske er igen i år: *Udfyld blanketten nu* og få den afsted med det samme. Tak. Kontingentet er mindst 10 kr., men vi siger en hjerte-

lig tak til dem, der ligesom sidste år runder beløbet opad.

Husk at skrive den afsenderadresse, der er på trykt bladet + årgang, og hvis der er fejl af en eller anden art, skal man blot skrive det på bagsiden af den lille kupon, vi modtager, så skal vi forsøge at rette det.

Tak for de mange hilsener i året, der svandt.

Hjertelig hilsen

„Jeppé“.

## Regnskab for Nr. Nissum Højskoles Elevforening 1968

### KASSEKONTO

#### Indtægt

Kontingent .....	22.911,30
Gaver, vandremapper .....	138,60
Renter i bank C. 787 .....	2.194,12
Renter i bank 9546 .....	217,75
Rente, giro .....	22,82
Afdrag på rentefri lån .....	1.719,00
Hævet i banken .....	1.329,55
Girobeholdning 1/1-68 .....	308,00
Kassebeholdning 1/1-68 .....	72,82
Balance .....	28.913,96

#### Udgift

Betalt bogtrykkeren .....	14.138,84
Forsendelse af bladet .....	5.240,19
Landselevforening .....	700,00
Understøttelser .....	797,85
Frimærker .....	225,00
Jubilæumsgave (formanden) .....	131,50
Rentefri lån .....	2.820,00
Indsat i bank .....	2.411,87
Girobeholdning 1/1-69 .....	2.090,59
Kassebeholdning 1/1-69 .....	358,12
Balance .....	28.913,96

### DRIFTSKONTO

#### Indtægt

Kontingent .....	22.911,30
Gaver – vandremapper .....	138,60
Renter .....	2.434,69
Rentefri lån tilbagebetalt .....	1.719,00
Underskud *) .....	25.566,26
*) Gave til hallen .....	30.000,00
Underskud .....	25.566,26
Overskud .....	4.433,74
Balance .....	52.769,85



### Udgift

Bladet har kostet .....	12.855,31
Bladets forsendelse .....	5.240,19
Landselevforening .....	700,00
Porto .....	225,00
Understøttelser .....	797,85
Rentefri lån .....	2.820,00
Jubilæumsgave (formanden) .....	131,50
Jubilæumsgave (skolen) .....	30.000,00
Balance .....	52.769,85

### STATUS

Formue 1/1 1968 .....	33.072,77
Nedgang .....	25.566,26

Balance .....

Lemvig Bank C. 787 .....	34.774,99
Lemvig Bank .....	4.128,66
Girobeholdning .....	2.090,59
Kassebeholdning .....	358,12
Ejendele ialt .....	41.352,36
Bevilget skolen .....	30.000,00
Skylder bogtrykkeren .....	3.845,85
Ialt gæld .....	33.845,85
Balance .....	7.506,51

### Gaver specificeret:

Sølvsnoren 28/29 .....	9,50
Båndet 1936 .....	12,75
„Ovenpå“ 1958 .....	27,10
Budstikken 1948 .....	15,00
Bygklods 1958 .....	40,00
Limfjordsminder 1947 .....	10,00
Solstrålen 1953 .....	24,25

Ialt kr. 138,60

A. Kristensen.

Karen Jeppesen.

## ✱ Højskolepost

### Gaver til skolen

Smed Johs. Nielsen, Tørring .....	100,-
Lærer Carl Andersen, Silkeborg .....	100,-

Hermed kvittering og hjertelig tak!

### Vore møder

1. marts: Humlum. A. Kr.

### Lørdag den 8. marts

taler forstander Axel Nielsen, Hoptrup, ved højskolemødet i Hjallerup missionshus. Alle gamle højskoleelever er velkommen.

### Det er hver onsdag aften

at der indbydes til højskoleaften i Bethesda, Rømersgade 17, København K.

### Højskolemøde i Bethesda, Holbæk

Nordvestsjællandss højskolekreds indbyder til møde ovennævnte sted torsdag den 13. marts kl. 20. Lærere fra Haslev medvirker.

### Bryllup

I Vorgod kirke er Sally Clausen, 58, viet til Emil Jensen, Videbæk.

Lørdag den 25. januar viedes i Bjerringbro frk. Bente Vestergård, 1967, til præstegårdsforpagter Kristian Hansen, Hjerminde præstegård, 8850 Bjerringbro.

## Adresseforandringer

- 67-68 Frk. Inger Kjær Jensen, Ramsing, 7861 Balling.
- 1967 Frk. Bente Vestergård. - Fru Bente Hansen, Hjerminde præstegård, 8850 Bjerringbro.
- 63-64 Mogens Birkmose, Vestergade 6, 6920 Videbæk.
- 1963 Frk. Karen Margrethe Gervig, Skolegade 29 th., 7400 Herning.
- 1961 Fru Hjørdis M. Rørstrøm, Postgården, 7830 Vinderup.
- 60-61 Bent Brogaard Nielsen, Provstevænget 5, 8464 Galten.
- 60-61 Lærer Bent Nyrup Nielsen, Vellevej 6<sup>1</sup>, 8870 Langå.
- 1960 Fru Grethe Blach, Marselis Boulevard 59 st. tv., 8000 Aarhus C.
- 1960 Frk. Kristine Hansen, Ejboparken 63<sup>1</sup>, Blok 2, 4400 Roskilde.
- 59-60 Henry Overgård, Banevænget 19, 2770 Kastrup.
- 1958 Frk. Sally Clausen. - Fru Sally Jensen, „Knivsbæk“, 6920 Videbæk.
- 1956 Fru Anna Olsen, Foldparken 6 st. th., 7600 Struer.
- 1956 Fru Martha Langgård Pedersen, Ege Allé 213, 8600 Silkeborg.
- 52-53 Diakon Karl Verner Dahl, Plejehjemmet, 9240 Nibe.
- 1952 Fru Else Nielsen, Rugvænget 21, 7400 Herning.
- 1950 Frk. Edith Krabbe. - Fru Edith Bylov, Ny Møllevej 6, 7400 Herning.
- 1949 Fru Ruth Wimmelmann, Levkøjvej 5, Udbye, 3650 Ølstykke.
- 1949 Frk. Zita Oldager Mathiesen, Brøndby-vestervej 66 A<sup>1</sup> tv., 2600 Glostrup.

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening - Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI STRUER 20944