



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

4
N

Ø

R

R

E

I

NR. 10 - 1968 - 60. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Følg mig!

Mark. 2 14

Igen i år må vi stå med undrende taknemlighed for en stor og ufortjent høst på marker og i haver. Han, der siger: „Følg mig!“ er Herre over alle ting, alle magter – og er alle gode gavers giver. Høsten er en levende illustration til Guds godhed og vor afmagt. Vi sætter vore kræfter ind, men vi råder ikke for resultatet. Når sæden er lagt i jorden, må vi vente på, hvad der vil ske.

Engang skete det, at israelitterne såede, men midjaniterne kom og ødelagde det hele. Sådant er der også i dag fjendtlige magter, der vil ødelægge temmeligt og åndeligt.

Vi vil ikke nøjes med at se på alt det, der kan true og fordærve, men vende vort blik til Herren, der giver vækst. Og så vil vi vandre fremad i tillid og tro – for Guds muligheder er så talrige som dage i et år. Og hans tanker med mennesker er noget vidunderligt, men samtidig noget dybt alvorligt. Han siger: „Følg mig!“ Han gik tjenestens vej og vil også, at vi skal være tro i tjeneste og tage fat netop dér, hvor vi står, følge opfordringen om at hjælpe netop dér. Og ude, hvor de hunger og lider.

Gud i Himlen har sin plan med alle mennesker – også med os. Så er verden ingen tilfældig verden. Vi er ej heller overgivet til tilfældighedens spil, for Gud har freds- og frelsestanker med os. Han vil, at vort liv skal ende hos ham engang. Jesus sagde til Levi: „Følg mig!“ Han adlød Jesu røst. At adlyde Herren er betingelsen for alt stort og godt. Skilt fra Herren kan vi slet intet gøre.

Skal vor sjæl bevare sin frihed, må vort arbejde gå hånd i hånd med bønner. Vore hverdagspligter må ikke holde os borte fra bønner. I hjemmets stilhed og under vor

travle færd må vort blik være vendt mod Gud Herren. I alle vore forhold må vi lade Herren råde. Han er vejen, sandheden og livet.

Vi vil sige tak, fordi kaldet: „Følg mig!“ også lød til os. Og vi vil i stille tillid takke Gud for gode gaver, han gav indtil denne stund. Vi lægger på ny vor fremtid i hans hånd og beder: „Hjælp os, Herre, at følge dig til vejs ende! Og hjælp os at være til glæde og velsignelse!“

Gudrun Christiansen.

(Kvindelige Missions Arbejderes blad nr. 6 – 68).

Vinterskolen

Sidst skrev jeg om de mange henvendelser, som vi glædede os over, men også undredes over ikke gav flere indmeldelser. I dag ligger der 59 henvendelser, og deraf er 25 indmeldt. Dvs. at vi har samme elevtal som sidste år på højskolen, men mer vil have mere. Vi kan tage 4 elever til. Vi benytter lærerindejlighederne til elevværelser. Tak for hjælp – til dato – og fremover.

Tbs. M.

PEDEL

(Landbrug – have – hal – skole)

Findes der blandt skolens gamle elever – eller blandt bladets læserkreds – en familie (bolig på „Brejdblik“) eller ung mand, der kunne tænke sig at være „altnuligmand“, bedes henvendelse rettet hertil snarest.

Løn og arbejdsområde efter nærmere aftale.

Tbs. Mogensen.

Siden sidst

*Skønne september, hybenpragt på gærde
sladrende stære, I er sent på færde . . .*

En skøn måned er nu historie. Om denne er der meget at berette, men om det har interesse er noget andet.

Elevmødet i Viborg var ret godt besøgt, og vi vedtog at mødes samme sted næste år og ligeledes 2. søndag i september. Turen var i år lagt om ad Estvad kirke, hvor vi overværede gudstjenesten. Derefter gik turen over de gamle kalkgruber i Daugbjerg. Vi spiste madpakken ved stenen, der er rejst på det sted, hvor Jyllands midtpunkt findes. Vi nåede derefter en gennemgang af Viborg domkirkes vældige tale i farver. Hver gang bliver bibelhistorien fornyet – og mange elever nikker genkendende. Efter stævnet gik turen over Bækkelund, Hald sø, Kongenshus mindepark og tilbage til skolen, hvor en tiltrængt middag ventede.

Stævnet i Herning var dårligt besøgt, og man enedes om at henlægge det til et aftenstævne. Vi håber så, at dette må være en brugbar vej.

Det bedst besøgte stævne var Thy- og Morskredsens stævne på Vildsund strand. Vi håber at dette må fortsætte fremover. Man vedtog samme mødeform for 1969.

Vi gentager tilbuddet om at være behjælpelige med at arrangere elevstævner, hvor dette måtte ønskes – lærerstaben vil medvirke, såfremt der er mulighed herfor.

Af besøg må vi nævne, at vi havde besøg af såvel fru som herr Kvåle fra Norge. Mange gamle elever kender dem fra deres foredrag som Foreningen Nordens talere. De ville se Danmark om sommeren, og der var fint vejr den dag, de besøgte os.

Bibelkurset var ret godt besøgt. Læs andet steds et uddrag af avisens omtale. Men der er dog et lille men. Der er for få faste tilhørere på disse kurser. Hvorfor? Jeg ved det ikke, men mange kunne drage beriget hjem,



A. KRISTENSEN **40 års jubilæum**

1. novbr. 1928 kom en ung landbrugs-kandidat til Nr. Nissum Højskole.

1. novbr. 1968 underviser samme landbrugs-kandidat stadig på samme skole. Her i bladet skal lyde en tak - der rummer alt - for indsats gennem de mange år under skiftende vilkår og muligheder

TIL LYKKE!

Adresse: Bredgade 32, Struer.

såfremt man gav sig tid til den ferie, som 3 dage på bibelkursus ville være. Det glædelige var, at mange unge var trofaste deltagere alle tre aftener. Vi håber, at næste års kursus må finde tilslutning fra mange unge; især af Unge Hjem familier, dem manglede vi i år.

I efterårsferien sker der igen en forandring. Den vil blive omtalt nærmere i næste nr. af bladet. Min kone synes ikke om det. Kalkstøv trænger ind alle steder, men vi håber at begrænse os til efterårsferien. Vi er bevilget ferie i ugen efter den almindelige ferie begrundet ovennævnte.

Andet steds kan I læse om vinterskolen, men her gentager jeg, at stof til bladet stadig er velkommen.

Tbs. M.

Hvem har tegnet dette kort?

På en væg i en naturforskers arbejdsværelse hang et meget fint kort over stjernehimlen. En dag kom en fritænkter derind. Han stod meget længe og betragtede kortet, så udbrod han: „Det er et meget fint kort, hvem har tegnet det?“

Naturforskeren blev en tid siddende ved sit skrivebord, før han rejste sig og svarede: „Det er der ingen, der har; det er kommet af sig selv og har hængt sig selv på væggen“.

„Det er noget vrøvl“, sagde den spørgende, „det er da klart, at nogen må have tegnet det“. Da så naturforskeren bestemt på ham og spurgte: „Hvorfor anser du det for at være umuligt, når du mener, at de stjerner, der er aftegnet, har sat sig selv på himlen?“ Da blev fritænkteren ham svar skyldig.

Du, som læser dette, er du klar over, at det ikke er tilfældigt, at du kom ind i denne verden? Der står en skaber bag, som der står en skaber bag stjernehimlen – en skaber, som du engang skal stå til regnskab for dit liv. Uanset om du lever livet uden Gud, eller om du er så lykkelig at eje troen på Jesus Kristus, *så er livet ingen tilfældighed*, det har et mål. Den Gud, der skabte dig, skabte dig til noget bestemt – han skabte dig, fordi han vil dele sin evighed sammen med dig. Nu er det kun dig selv, det kommer an på. Vil du som fritænkteren tro på tilfældighedernes spil, er dit liv uden mening og mål, eller vil du tage imod Jesus som din personlige frelser?

Først i det øjeblik, du kommer til at tro på ham, kommer der mening over dit liv, fordi det får et mål som rækker ud over tiden.

Jesus sagde selv: „Hvor jeg er, der skal også I være“. Det er målet, at du skal tilbringe evigheden sammen med ham – din frelser. Når du har læst dette, så tænk over, at kun du selv – ved ikke at modtage Jesus

som din frelser – kan forårsage at målet ikke nås.

— — —
Jeg læste ovenstående stykke flere gange, og syntes så, at andre måske kunne få samme glæde som jeg selv følte. En hilsen til alle, der læser dette.

Anne Grethe Ladegård 63.

Hjemmegående husmor

Ja, hvad bliver hun regnet for i et moderne samfund året 1968. Desværre alt for lidt. Det burde være et erhverv, der var agtet lige så meget som et hvilket som helst andet. Den største forskel er vel, at den hjemmegående ikke får løn, men skal bede sin mand om penge.

Hvor tit har jeg ikke selv hørt den sætning: „At du dog gider at gå hjemme“. Det må da også være det rigtige at kvinder får uddannelse, så vel som mænd. Men i det øjeblik, da der bliver børn, må kvindens plads være i hjemmet. Man taler i dag så meget om ungdommen. Den er forfærdelig. Hvis er skylden. Desværre tror jeg, at forældrene har en stor del af skylden. Hele barndommen igennem har de været meget overladt til sig selv. Det er dog mest i byerne, hvor de fleste kvinder går på arbejde. Børnene har ingen haft at tale med. Om aftenen kommer de i seng, fordi far og mor skal have fred. Når de bliver større, får de en tier så de kan gå i biografen eller hvor de vil, så forældrene kan få fred. Er der noget at sige til, at de tit går deres egne veje.

Det er da også lykken at gå herhjemme og selv se dem hver dag. Dele deres glæder og sorger og prøve at give dem en god start her i livet. Det vil jo altid præge os hvordan vore hjem var; vi kan aldrig helt glemme det, det har jeg selv erfaret. Jeg har selv så mange gode minder fra min barndom, og mit største ønske er, at mine børn

får lige så mange. Den tid går alt for hurtigt; før man ved af det er de store og fløjtet fra reden. Hvert lille smil og hvert et sjovt ord fra dem bliver til skønne minder. Der er desværre for få mænd, der skønner på, at deres koner går hjemme og har alt parat når de kommer hjem. Det måtte de gerne rose

lidt, det er så skønt at vide, at man er lidt værd, selv om man „bare går hjemme“.

Jo, det må være sådan for børnenes skyld, at en af forældrene bliver hjemme, og da det er sådan, at kvinden føder børnene, må det jo blive hende. Og det er skønt.

Ung, hjemmegående husmoder 1968.

500 til afslutning på bibelkurset i Nr. Nissum

Gave på 2228 kr. til Indre Mission og KFUM og K fra mødedeltagerne

Bibelkurset på Nr. Nissum Højskole er slutet. Tirsdag aften talte pastor Godtkjær, Møborg, over emnet „Følg mig“. Teksten var fra Matthæus 4, 18–22, og taleren sagde bl. a.:

– De to ord, følg mig, er ikke en kommando, men en opfordring. Vor kirke mangler lønnede og ulønnede arbejdere. Deri ligger der et kald til at følge Jesus. Mange forlader deres erhverv og går i Jesu følge på den måde, at de tager en tjeneste op for ham. Følg mig, sagde Jesus, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Vel er der forskellige nådegaver, men vi kan ikke blive noget finere end trælde i Guds rige.

Det kristne fællesskab

Onsdag, den sidste kursusdag, havde om formiddagen pastor Poul Jensen, Skive, som taler. Han havde som emne „Åndens gerning før og efter pinsedag“. Taleren sagde bl. a.:

– I Gl. Testamente møder vi stærkest åndens gerninger gennem konger og profeter, bl. a. David, Saul, Jeremias m. fl. Disse mænd, hvor igennem Guds kraft åbenbarede sig, pegede hen imod Messias. Gud vil gennem åndens gerning nyskabe verden. Denne nyskabelse er helt og holdent knyttet til Jesu Kristi fødsel, lidelse, død og opstandelse. Pinsedag, da Gud sendte sin ånd ned over de store skarer, som hørte Peters prædiken,

blev 3000 omvendt, og så var der født et kristent fællesskab. Kirken var blevet til.

Man kan ikke som kristen isolere sig. Vi må ind i fællesskabet. I vanskelige tider er fællesskabet det nådemiddel, hvorigennem man støtter hinanden.

Guds ord har tre egenskaber. Det renser hjertet. Det lyser og viser vej. Det varmer. Ånden sammen med ordet virker til frelse og ansvar. Da de 11 frygtsomme disciple fik åndens kraft, kunne intet standse deres vidnesbyrd. De 3000 mennesker, der kom til troen pinsedag, holdt fast ved dåben, apostolens lære, samfundet, brødsbrydelse og bønnerne. Gennem disse kanaler virker Guds ånd også i dag.

Eftermiddagstimerne havde forstander Juhl Nielsen, Løgumkloster, som taler. For første time var emnet „Jesu billedtale“ og for den anden time „Den fortabte søn“.

I Jesu følgeskab

Aftenmødet havde samlet 500 mennesker. Her talte forstander Peter Jensen, Blåkilde Ungdomsskole. Der var mange unge i den store forsamling. Forstanderen talte om at være i Jesu følgeskab ud fra Markus 8, 31–38. Levende og tankevækkende behandlede han dette emne og sagde bl. a.:

– I Jesu følgeskab er ikke det tilfældige medløb. Man må sige ja til kaldet. Valget skal træffes, men dermed er det ikke over-

stået. Hovedpersonen er ikke efterfølgeren, men Jesus. Han er vejen. Han er sandheden. Han er livet. Det hele drejer sig om Jesus. Gud gav os ikke et program at følge. Han gav os Jesus. Alt, hvad der stiller sig mellem ham og os, er fra djævelen.

Det kan alt synes at være i orden med vort gudsforhold, og så kan dog alt være forkert. Det, det drejer sig om, er at kende Jesus. Hans vej er en anden, end vi troede. Vi kan kun kende ham, når han giver sig til kende for os. At følge Jesus er livets største lykke.

Jesus måtte bære sit kors, til det bar ham. Korset består af to planker. Den vandrette er vor vilje, men den lodrette er Guds vilje, og hvor vor vilje og Guds vilje mødes, opstår et kors, men den lodrette planke bærer tværplanken. Når en discipel tager sit kors op for at bære det, oplever han, at det bærer ham.

Efterfølgelse af Jesus driver os ud for at frelse de fortabte. Jesu smerte bliver vor smerte. Kaldet er et bud. Man bliver stillet alene, må give afkald på alt, ja, måske endog på sine venner og sine kære. Det er ikke muligt at følge Jesus, hvis mennesket ikke vil slippe alt. Hvis der er noget mellem Jesus og os må det fjernes. Men følger vi ham, skal vi opleve at se hans herlighed.

Efter talen var der sangøvelse og kaffe-bord og ordet var frit. Kursusleder Bjerregaard Laursen takkede for de gode dage på skolen. Missionær Jensen, Lemvig, sluttede aftenen med ordene fra Ap. G. 4, 12-13 „Og der er ikke frelse i noget andet navn, thi der er ikke under himmelen givet mennesket noget andet navn, hvorved det kan frelses“.

Der blev indsamlet en gave til Indre Mission på 592 kr., således at der i alt ved kurset indkom 1472 kr. til Indre Mission. Desuden 576 kr. til KFUM og K.

Kurset sluttede med sangen „Brødre og søstre vi skilles nu ad“.

(Lemvig Folkeblad).

Aftenhøjskolen i Bethesda

Byens kristelige Folkehøjskole indbyder Dem herved til at deltage i vinterskolen 1968-69.

Aftenhøjskolen i Bethesda blev oprettet i 1945 af Josef Blomgren som et forsøg på at realisere folkehøjskoletanken i storbyen.

Forsøget lykkedes, og vinter efter vinter har aftenhøjskolen samlet en stor flok af interesserede, kvinder og mænd, unge som ældre, af vidt forskellige erhverv.

Dens virke omfatter foredrag, samtaler, sang og festligt samvær. Emnerne strækker sig over litteratur, historie, kunst, musik, kirkehistorie, bibelkundskab, moderne menneske- og samfundssyn og andre aktuelle spørgsmål.

I en tid, hvor det at være borger i en velfærdsstat medfører afhængighed af og jagen efter statussymboler og faciliteter, bliver mennesket let rødøst, så det mister kontakten med livets større værdier. Aftenhøjskolen søger gennem saglig orientering og ud fra et kristent livssyn at foranledige en stillingtagen til problemerne for dermed at medvirke til en rodfæstelse i hverdagen.

Hvornår?

Hver onsdag aften hele vinteren, undtaget er dog 18. og 25. dec. samt 1. jan. 1969.

Der er to lektioner hver aften. Den første fra 19,30 til 20,30. Efter en pause, der kan anvendes til kaffe eller samtale, fortsætter den anden lektion kl. 21,00 til 22,10.

Prisen

er for hele vinteren kr. 50,00, men der kan købes *gæstekort*, som koster kr. 3,50 for en enkelt aften. Prisen omfatter ikke kaffe.

Program fås ved henvendelse til Bethesdas kontor eller telf. Minerva 1715.

LÆSETID

LOHSES FORLAG

P. H. Lange: Perlen.

Som sognepræst i Nr. Nissum er forfatteren kendt af mange gamle elever, og det var jo sådan, at vi vidste på forhånd at hans prædikener altid ville indeholde et eller flere træk fra kirkehistoriens myldrende liv, ofte gengivet så levende, at man næsten så tildragelsen for åbent tæppe.

Ovennævnte bog er ingen undtagelse. Den har fået 1. præmie i den danske afdeling af „Nordisk romankonkurrence“. På dens bagside står bl. a. følgende:

Er De oplagt til en tur gennem det myldrende folkeliv i oldtidens Alexandria, hvor filosoffer og menigmand debatterer på gader og torve, og hele byen samles til Isisfesten på havnen, når sejler-sæsonen åbner?

Vil De med om bord på Harpokrates af Apollonia og deltage i dens berømmelige kamp med toldkrydseren?

Har De lyst til at følge en ung diakon på hans ensomme færd gennem ørkenen til den skjulte røverrede i bjergene med løsepenge for fanger, og hjælpe os med at afgøre, hvad det var, han så under seancen i det forladte gravtempel?

Vil De stifte bekendtskab med det gamle orientalske digt „Sangen om Perlen“ – da læs ovennævnte bog.

Poul Hoffmann: Over alle ørne.

Denne roman fik 2. præmie i den danske afdeling af „Nordisk romankonkurrence“. Som skrevet før ved anmeldelser af forfatterens bøger – anbefales på det bedste – det er ganske simpelt sagt en oplevelse mere. Denne bog om „Noas dage“ behandler beretningerne om den største katastrofe i menneskehedens saga – syndfloden. Mange vil under læsningen nikke genkendende til de bibelske beretninger, andre steder opdage nyt, som man slet ikke havde tænkt osv.

Også en bog, der er mere end en roman, den er lærerig.

Det nye år.

Anbefaling er unødvendig. Man bedes bemærke, at dens kalender stadig henviser til kirkeårets heligdage og tekstrække. Læg mærke til, hvor mange kalendere og lommebøger, der har slettet dette i de sidste år.

Oversigten over *Indre Mission* er stof til eftertanke – for eller mod, rigtigt eller forkert? Kunne danne indledning til drøftelse af fremtidens arbejde.

V. Vestenaa: Romerbrevet.

„Hjælp til samtalemøder og bibelkredse“ – og det er værdifuld hjælp og velforberedt. Anbefales også ungdommen i KFUM og KFUK.

P. Skovmoes Hansen: Under slægtens træ. (20,00)

Jeg bruger Skovmoes Hansens bøger i nogle af mine litteraturtimer, og jeg vil forsvare min handlemåde med, at man her har en alsidig forfatter, der spænder – ikke alene lige så vidt som „store forfattere“ – men endnu videre, idet han både er folkelig-forståelig-menneskelig – men også har et mål for – eller mening – med sin skribentvirksomhed. Bogen her er ingen undtagelse.

UNITAS FORLAG (DE UNGES FORLAG)

har udsendt følgende:

Karl Hesselbacher: Luthers Kätthe. Oversat af Bodil Koch. (2. oplag - 197 sider - 16,60).

Denne nøgterne og velskrevne bog handler om Luthers hustru, Katharina von Bora og om livet i Luthers hjem.

„Fru Kätthe“, som Luther kaldte hende, var en betydelig personlighed, viljestærk og karakterfast og i mange måder sin berømte mand jævnbyrdig. Hun skildres her som den myndige frue med administrative evner og stor sans for økonomi, begge dele til stor nytte i reformatorens store husholdning.

Hendes skikkelse træder så levende frem for læseren, at man ikke i hast glemmer denne den lutherske præstestands første præstekone, der med sine rige evner betød så meget for sin mand og sine børn, og som tillige fandt tid til at tage sig af de mange, der kom til Luthers hjem for at hente råd og hjælp.

En levende bog om et stort menneske.

Kirsten Bang: Tonio og Mafia'en.

(110 sider - 12,95).

Forfatterinden er velkendt for en lang række meget læste ungdoms- og børnebøger. Blandt de seneste kan nævnes „Slave hos Tyrkerne“, „Erik Røde“, „Leif den Lykkelige“ og „Hjørleifs Vinlandsrejse“. Handlingen i hendes nye bog er henlagt til Sicilien.

Tonio tilhører en fattig landarbejderfamilie, der bor i en lille bjergby i den del af øen, der står under Mafia'ens indflydelse. Handlingen udspilles i dette maleriske milieu, hvor modsætningerne er langt større og mere farverige end vi kender det her hjemme. Gammeldags fromhed, bitter fattigdom og stor uvidenhed, overklassens luksusliv, „banditternes“ røverflokke ude i bjergene er rammen om den underholdende handling. Og bag det hele aner man den hemmelige, navnløse magt, der trækker i trådene: Mafia'en.

★ Højskolepost

Vore møder

4. nov.: Møborg. Ths. M.
19. nov.: Kjellerup. Ths. M.
19. nov.: Vinding, Sørvad. A. Kr.

Vandremappe

„Solstrålen“ 1953 besøgte os den 1. oktober.

A. Kr.

Bryllup

Lørdag d. 30. nov. vies i Herrup kirke frk. Ellen Laursen, 59, til Niels Tjagvad Madsen, 58/59.

Højskoleaften i Hjallerup missionshus

lørdag den 23. nov. 1968 kl. 20. Forstander E. Johs. Jensen, Rydhave Slots Ungdomsskole, taler over emnet: Øst, vest – hvad skiller os.

Hilsen fra Fyn

Samlede til højskoleaften i Maderup sender vi hilsen til alle venner, veninder og kammerater, til forstandere, lærere og lærerinder.

Aase Sørensen, f. Rossander, 1931.

Niels Pedersen, 1937/38.

Anna Pedersen, f. Jacobsen, 1941.

Agnes Jørgensen, 1938.

Rosa Hansen, f. Rasmussen, 1938.

Alf Pedersen, 1951/52.

Gunnar Madsen, 1952/53.

Lilly Pedersen, f. Christiansen, 1953.

Gerda Kaa, f. Jensen, 1954.

Gunhild Søndergård, f. Trolldoft, 1962.

Inge Sørensen, f. Wachter, 1962.

Niels Peder Bjærre, 1965/66.

Preben Jørgensen, 1966/67.

Hjertelig tak for fremmødet og for gæstfriheden i Inges hjem.

Agnes og A. Kristensen.

Kontingentet

Tak til alle jer, der har svaret på rykkerbrevet fra elevforeningen. Tak om de sidste vil sende deres kontingent snarest.

Husk at skrive afsender på girokortet, ca. 20 har glemt det.

Venlig hilsen „Jeppe“.

Jubilæumsindsamlingen

Anna Thinggaard, 36	30,-
Tidligere indkommet	43.180,-
Ialt	43.210,-

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1967 Frk. Mette Hansen, De gamles Hjem, 6862 Tistrup.
1965 Frk. Oda Ebbesen, Fynsgade 5, 7490 Aulum.
1964 Fru Jette Laumann Pedersen, Bo Bedre, 7570 Vemb.
1964 Frk. Alice Ladegård. – Fru Alice Pedersen, Absalonsgade 1 B, st. th., 8000 Århus C.
1963 Fru Ella Agle, Strandgade 1, 8500 Grenå.
1963 Fru Ketty Katborg, Kongsgård, Helgenæs, 8420 Knebel.
1963 Frk. Birthe Keseler, Østergade 29 B, 7400 Herning.
1962 Frk. Else Thomsen. – Fru Else Nørreremark, Stalsvej 3, Tyrstrup, 6070 Christiansfeld.
1960 Fru Mette Rasmussen, Nørrekær 72, E 9, 2610 Rødovre.
1959 Fru Anna Reinholdt Johansen, Kirkevej 16, 7000 Fredericia.
1959 Fru Birte Hansen, Kristiansandsvej 5¹ tv., 9800 Hjørring.
1956 Fru Ruth Volsgård, Viftrup, Haderup, 7800 Skive.

Vinterskolen:

- 67–68 Frk. Bente L. Jakobsen, Borchgrewink, Gulleråssevejen 17 B, Vettakollen, Oslo, Norge.
66–67 Frk. Hanne Thuen, Højskolehjemmet, Skt. Mikkelsgade 15, 4200 Slagelse.
66–67 Frk. Ulla Lyngholm Jakobsen, D. K. I., N. H.-huset, 7090 Brejning.
66–67 Frk. Anne-Lise Nielsen, Sygeplejeskolen, Haraldsgade, 6700 Esbjerg.
65–66 Jens Jørgen Lauritsen, Ruskærgårdsvej 15, 2630 Tåstrup.
63–64 Ove Tjagvad Madsen, Rom, 7620 Lemvig.
62–63 Bjarne Nørbjerg, Bredgade 4, 7770 Vester-
vig.
57–58 Aage Krogh Larsen, Thistedvej 37, 9450 Halvrimmen.
56–57 Jens Jensen, Præstevænget 8, 4690 Haslev.
49–50 Peder Grud, Soldaterhjemmet, 8800 Viborg.

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening – Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BOUTRYKKERI STRUER 20529

HR J KRISTENSEN
STATENS PÆD STUDIESAMLING
FREDERIKSBERG ALLE 22
A OS