



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

NR. 7 - 1968 - 60. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN



Idrætshallen med de store ovenlysvinduer i taget. I baggrunden ses lidt af selve højskolen.

*Fot.:
Lemvig Folkeblad.*

ELEVFEJSTEN 1968

Flagene vajede søndag den 30. juni fra tidlig morgenstund overalt på Nr. Nissum Høj- og Efterskole. Efter morgenmaden samledes elevflokkene omkring den store flagstang, og vinter-elevernes gave til skolen, et stort dannebrogflag, blev for første gang hejst til tops.

Traditionen tro overværede mange gamle elever om formiddagen gudstjenesten i Nr. Nissum Kirke, hvor sognepræst Juhl-Jensen prædikede.

Kl. 12 samledes ca. 300 mennesker omkring de festligt pyntede borde til en middag i den nye hal.

Forstander Thomas Mogensen fremførte i sin velkomst ønsket om, at jubilæums-, indvielses- og elevfejsten måtte forenes i en enhed, der ville gøre dagen til en festlig dag (ved jubilæum sigtes til, at det i november sidste år var 80 år siden, højskolen blev oprettet).

De tre grundsten i hallen

Skolens formand, provst E. Mejdahl, Struer, holdt den egentlige festtale og fremførte betydningen af de tre grundsten, der var indmuret i den nye bygning.

Den første sten var hentet fra dronning Margrethes Slot, Duborg i Flensborg. Den symboliserer historien og skal lære os betydningen af sammenhæng mellem menneskene fra de forskellige tidsperioder. Også for os, der lever i dag, er historien aktuel. Den anden sten var hentet fra Hinge gamle landsbykirke i Viborg Stift. Den symbolise-

rer skolens tilhørsforhold til kirken, at de er naboer, og man vedkender sig naboskabet. Den tredje sten var hentet fra Nr. Nissum gamle præstegård og symboliserer begyndelsen til skolen og tilknytningen til egnen, idet det var her, skolen begyndte for godt 80 år siden, nemlig den 1. november 1887.

Provsten udtalte til sidst ønsket om, at der stadig måtte være brug for skolen, og at den fremad måtte være en kristen, dansk skole, en skole, der havde interesse for hele mennesket.

Fra lerstampet gulv -

Konsulent i undervisningsministeriet, Jørgen Olsen, bragte en hilsen fra ministeriet og udtalte sin glæde over, at man her på skolen havde nået målet: At få udbygget, ombygget og moderniseret skolen, så den i dag stod som en tidssvarende skole. Han citerede nogle linjer fra et brev, der var skrevet af den senere forstander Davidsen, Haslev, da han i sin tid gik på seminarier i Nr. Nissum: „Vi har lige haft en dejlig gymnastiktimeste på det lerstampede gulv, fyldt med rottehuller“. – I sandhed: Det er gået glædeligt fremad for Nr. Nissum Høj- og Efterskole.

Forstander Edvard Jensen, Børkop, overbragte Indre Missions lykønskning og udtalte sin glæde over, at den gamle 80-årige skole havde et sådant mod på livet, at den i dag kunne indvie en så stor bygning til gymnastik og idræt. Det vidnede om livsmod og tro på fremtiden. Han håbede, at skolen stadig måtte have udsyn og trosliv.

Ad. L. Hansens skolesyn moderne i dag

Forstander Aksel Nielsen, Hoptrup, bragte en hilsen fra Sammenslutningen af Indre Missions Høj- og Efterskoler. Han udtalte, at Nr. Nissum Højskoles formålparagraf er højaktuel, selv om den er 80 år gammel. Pastor Ad. L. Hansens skolesyn: Samtaler, foredrag og selvarbejde er i dag den vej, som moderne pædagoger anvender som bedst egnet i undervisningen. Taleren udtalte sin glæde over, at netop moderskolen inden for Indre Mission stadig er et hestehoved foran – nu med en idrætshal – og han ønskede, at skolen stadig ville stå fast på den gamle grund.

Lærer Olesen, Nr. Nissum, overbragte det stedlige KFUM og K's hilsen og ønskede, at samarbejdet måtte vedvare, ligesom han takkede for gæstfrihed gennem årene.

Overlærer, frk. Frandsen, Lemvig, takkede højskolen for gæstfrihed ved KFUM og K's kredsarrangementer og håbede, at højskolen stadig måtte være i centrum og have udsyn.

Sognerådsformand Mads Høgsgaard talte lidt om dengang, da lillebror, seminariet, havde sparket storebror ud af reden, og højskolen måtte flytte op ad bakken, hvorfra den fik det store udsyn. Han fremdrog enkelte personlige træk fra kendskabet til højskolen og sluttede med at sige, at samarbejdet med kommuneskolen måtte fortsætte.

800 til havemøde

Ved eftermiddagsmødet blev der holdt korte foredrag af ungdomskonsulent Jørgen Olesen, forstander A. Kristensen og provst Mejdahl. På dette tidspunkt var ca. 800 mennesker samlet på plænen i højskolens have, hvor mødet holdtes.

Derefter var der gymnastikopvisning af skolens pigehold under ledelse af fru Rita Nygaard, Nr. Nissum.

30.000 fra elevforeningen

I forbindelse med indvielsesfesten holdt elevforeningen generalforsamling.

Formanden, fhv. højskoleforstander A. Kristensen, aflagde beretning, og kassereren, lærerinde, frk. Jeppesen, fremlagde regnska-

bet, hvoraf fremgik, at elevforeningen ejede 33.072 kr.

Det blev vedtaget at skænke de 30.000 kr. til skolens byggesag, hvorved indsamlingsresultatet til den nye idrætshal er nået op på ca. 140.000 kr.

Kl. 19 samledes godt 600 mennesker omkring de pyntede kaffeborde, hvor organist Lund og frue, Randers, underholdt. Der var tale af sognepræsten, og efter kaffebordet underholdt familien Lund igen, hvorefter forstander Mogensen sluttede af og bragte en tak til alle, der havde bidraget til at gøre dagen festlig.

Festdagen blev afsluttet med et fyrværkeri i skolens gamle have. *Lemvig Folkeblad.*

Uddrag af et brev

Med disse linier ville jeg for det første ønske eder Guds velsignelse over den nye indviede hal. Jeg har i dag på eders postkonto indbetalt kr. 175,00 som sidste beløb af en „plovmand“ siden indsamlingen startede for 5 år siden. Det har været min ständige bøn til Gud, at dette måtte lykkes, og da det nu er en kendsgerning, at hallen står der, er det Gud alene, der tilkommer æren og takken. Dermed undervurderer jeg ikke jer – og dem, der i svundne tider – har bygget på Nr. Nissum Høj- og Efterskoles fremtid. Jeg føler, at vi gamle elever er jer en stor tak skyldig.

Dernæst vil jeg gerne sige tak for de mange år, jeg har fået lov at stå i skolens repræsentantskab. Det har for mig været en fest. Nu føler jeg, at jeg ikke svarer til navnet mere. Jeg er blevet gammel – eller en af de gamle – helbredet svigter – har været på sygehus, er nu hjemme og det går nogenlunde.

Kærlig hilsen

fhv. smedemester *Johns. M. Nielsen.*

Hvad skal man sige? Jo, havde vi repræsentanter nok af ovennævnte type – og vi har en del – da er Nr. Nissum høj- og efterskole sikret i fremtiden. Skolens gamle motto er ikke glemt. Bed og arbejde – det sker også i vor moderne tid. *Ths. M.*



Et bjørne af den nye idrætshal.

Fot.:
Lemvig Folkeblad.

**Kommer til at
koste omkring
1 mill. kroner.**

**Byggeudgiften
er mere end
fordoblet
i de 5 år, der
måtte ventes på
byggetilladelse**

Højskolens idrætshal er færdig!

Det er en stor hal på 39×18 meter, opført over et skelet af træbuer, som det er almindeligt i sportshaller. Der bliver i hallen håndboldbane, fire badmintonbaner, volleyball- og tennisbane. Hallen skal endvidere bruges til gymnastik. Den skal benyttes ved alle skolens større sammenkomster og fester, således at den også kommer til at fungere som festsal. Den kan rumme ca. 1000 mennesker.

Høj kælder med speciallokaler

Hallen ligger på skrånende terræn, og under den sydlige ende af hallen har der derfor kunnet indrettes kælderlokaler med vinduer over jordhøjde, så det egentlig ikke virker som kælder. I kælderetagen er der lokale til motorlære og metalsløj, endvidere stort sløjdløse samt sikringsrum og toiletter m. v. Af særlig betydning for hallen er de to omklædningsrum med særdeles gode pladsforhold, idet der i hvert af dem er plads til ca. 60 mennesker.

Hallen er ved en mellembygning sammenbygget med højskolens hovedfløj. I kælderen til denne fløj er i øvrigt også foretaget en ombygning, idet den gamle, høje gymna-

stiksal er blevet delt midt over på en ultraditional måde. Der er lagt nyt gulv godt 2 meter over det gamle, og derved er der ovenpå fremskaffet et nyt stort lokale, som enten skal bruges til klasselokale eller dagligstue for eleverne. Nedenunder er der så blevet et lige så stort hobbyrum med bordtennis m. m.

Lang og dyr ventetid

Den nye idrætshal opfylder alle de forventninger, der er stillet til den. Men den er blevet langt dyrere end i sin tid forudset, fordi man har måttet vente så længe på igangsættelsestilladelse.

Allerede den 5. februar 1962 indsendte den daværende forstander, A. Kristensen, ansøgning til ministeriet om tilladelse til at bygge idrætshal. Der kunne imidlertid ikke fås statslån det år. Siden har man søgt hvert år, men først sidste år gav det resultat. Arbejdet blev derefter påbegyndt. Udgravningen til hallen skete den 10. august, og nu står den altså færdig.

Hallen og de forandringer, der er foretaget samtidig med halbyggeriet, vil formentlig komme til at koste ca. 1 mill. kr.

Siden sidst

Et eneste ord dækker – TRAVLHED.

Sådan var juni måned. Eleverne, der skulle aflægge 9. kl. prøven bestod alle med hæderlige karakterer. Vi må vist godt tillade os at oplyse, at der var mange særdeles gode imellem. Det glædede selvfølgelig eleverne – men også lærerstaben. Vi kan roligt sige, at det var et plus at have disse prøver. Der var et mål at nå, og at sætte sig fornuftige og nyttige mål har aldrig været – og er heller ikke i dag – nytteløst.

Vi ønskede tillykke med prøverne og overrakte beviserne ved en festlighed, hvortil også forældrene var indbudt. Dermed var sat et punktum.

Højskoleklassen var herefter alene på skolen, og de benyttede 5 dage til en *danmarks-tur*, hvis endemål var Ærø. Efter udtalelser og samtaler – efter turen – har de haft en god tur, der styrkede sammenholdet. Et lille hold, men et godt hold, der kendte til kunsten at hygge sig. Jeg tror, at de vil nikke genkendende til hinanden ved kommende elevfester, og vi her på skolen vil gøre det samme. – Vi benytter lejligheden og siger jer en stor tak for tiden her.

Alt medens skolearbejdet gik sin vante gang kom byggeriet også sin færdiggørelse nærmere. Der var pres på – især da gulvet blev lagt. Det var en præstation af 4 mand. Men taget (vinduerne) var ikke tætte, det regnede ned – og vand skulle tørres op – nætter og dage. Heldigt at det var tørvejr til indvielsen. Håndværkerne forlod bygningen lørdag eftermiddag – og festen begyndte nogle timer senere.

Omförandringen i den gamle gymnastiksal blev færdiggjort til tiden, og her har alt klappet efter beregningerne.

Ingen håndværkere på skolen, dvs. ingen banken, saven, boremaskiner osv., der laver spektakel. En sådan uge har været beroligende for alle – ja, føles som ferie. Ro har der dog ikke været. En dygtig kone- og pige-hjælp har huseret med koste og spande m.m. Resultatet er let at se. Skolen fikses op til at modtage næste hold elever.



Fra gangen i hovedflojen er der gennem en mellembygning (med trappegelænderet til venstre i billedet) skabt direkte adgang til den nye idrætshal helt i baggrunden.

Fot.: Lemvig Folkeblad.

Over 100.000 kr. indsamlet blandt gamle elever

En del af midlerne til halbyggeriet er skaffet til veje ved indsamling – fortrinsvis blandt gamle elever. Den første indsamling blev startet for over 5 år siden i forbindelse med højskolens 75 års jubilæum. Den indbragte med de beløb, der kom til i de følgende år, 66.700 kr. Dertil kommer resultatet af en ny indsamling i år, som gav 42.000 kr. I alt er der således indsamlet ca. 108.000 kr. Der er bevilget et statslån på 454.000 kr., som er afdragsfrit. Endvidere havde højskolen hensat godt 200.000 kr. til halbyggeriet.

I 1962 kunne en lidt mindre hal – 16 × 32 meter – efter overslaget være bygget for 325.000 kr., og det vil sige, at hallen stort set kunne være bygget for de penge, højskolen selv råder over, og det, der indkom ved indsamlingen. – Men det måtte man ikke, og i mellemtiden er byggeudgifterne steget så voldsomt, at man nu kommer op på omkring 1 mill. kr. i anlægsudgift og får store renteudgifter at betale hvert år – særlig for det store statslån på op mod 1/2 mill. kr., som man altså kunne have undværet, hvis man havde fået lov at bygge, da man først søgte derom.

Lemvig Folkeblad.

Vi holdt søndag d. 16. juni fri – fra skolelivet. Vi fejrede den fest, der følger, når 2 mennesker har fulgt hinanden gennem 25 år efter et JA. Vi takker for udvist opmærksomhed.

Tbs. M.

Tak!

Det er vemodigt at skulle tage afsked med noget, man har fået kært, men det kan gå sådan, enten man er ung eller ældre – eller midt imellem, at man kan føle, at det er bedre, der kommer nye og friske kræfter til.

Det kan vist ikke være nogen hemmelighed, at arbejdet på en ungdomsskole er krævende, og når man føler, at ens evner og kræfter ikke slår til, så må det være ens simple pligt at trække sig tilbage. Det er det resultat, vi er kommet til og har taget konsekvensen af.

Vi har fra 1. august fået stilling i Korning ved Horsens, d. v. s., at vi har fået stillingen som bestyrerpar på plejehjemmet i Korning.

Plejehjemmet er under opførelse, og det er meningen, at min kone og jeg skal hjælpe hinanden med indretning og igangsætning af hjemmet. I løbet af et års tid regner jeg med at søge embede ved en skole i nærheden.

Min kone har altid ønsket at fortsætte arbejdet som sygeplejerske, og vi har tit talt om, at arbejdet på et plejehjem kunne være spændende frem for at skulle tage fra hjem til sygehus hver dag. På den her måde er der mulighed for at følge børnene dagen igennem.

Som gammel efterskoleelev (48-49), som medhjælper ved have- og landbrug i 3 år, som vikar og som lærer nu i ca. 6½ år har jeg tilbragt ca. 10 år på dette sted.

Det er vanskeligt at tolke de tanker og følelser, som er knyttet til stedet her, men hvor har vi mange gode oplevelser og minder at tage med herfra, og det gælder både tiden som elev og som medarbejder på forskellig vis.

Der skal lyde en tak til jer, som vi fik lov til at kalde vore elever. Vi har været taknemlige for, at vi i langt de fleste tilfælde følte, at I var medarbejdere på skolen, og

Højskoleophold for ung pige

Kender I en ung pige, som kunne tænke sig 3 mdr. på højskole, så meddel os adressen. Det er fra 1. august.

det er vist det mest værdifulde, der kan siges om elever.

Vi har glædet os over, at så mange af jer har været aktive – også i pagt med skolens motto. Vi har ofte følt, „at lidet er kun, hvad vi kan evne“, og det, som vi ofte tryglede om i bøn, kom altfor sjældent til udtryk, men hvor har vi oplevet – af kærlighed og helt ufortjent, at – „Han er med os, den stærke Gud“, når vi mennesker så let forfalder til mismod.

Til forstandere (3 forstandere) og medarbejdere iøvrigt er vi også en stor og hjertelig tak skyldig for tillid og samarbejde. Til alle skal lyde et tilgiv for det, vi gjorde forkert og for det, vi ikke fik gjort.

Vi håber så inderligt, at vi må regnes blandt skolens venner; vi vil gerne følge skolens fremover, både i forbøn og på anden vis.

Vi vil ønske alt vel for skolen, for medarbejdere og elever, og det glæder os meget, at skolen har fået så gode og tidsvarende rammer at arbejde under.

Vort største og bedste ønske skal da være, at det må være en skole for livet, en moderne skole, og hvad deri ligger, men at forkyndelsen må være det bærende i skolens liv. Forkyndelsen om tro og vantro, om synd og nåde, om frelse og fortabelse. Det er hovedpunkter, som hører med, om kristendommen stadig skal få magt over os mennesker.

Venlig hilsen *Lisbeth og Bjarne,
Hilda og Ejvind Svendsen,*

Viborgstævne

Søndag 8. sept. mødes vi på KFUMs Sol-daterhjem, Viborg. Program i næste nummer.

Nogle kommer -



Familien Grønbæk Nielsen (fra Arnes dåbsdag d. 2. juli 1967). Astrid, 3 år, Tove, 11 år, Kirsten, 12 år, min kone med Arne, og mig selv.

Bendte Grønbæk Nielsen, født Østergård Nielsen, Bur skole 1933. Præliminæreksamen fra Vildbjerg realskole 1949. Ribes-Kjærgård husholdningsskole sommeren 1952. Gift 1954.

Otto Grønbæk Nielsen, født 1927 på „Grønbæk“ i Studsgård, Snejbjerg sogn. Uddannet ved landbruget. Hoptrup højskole vinteren 1945-46. Hammerum landbrugsskole 1947-48. Diakonhøjskolen vinteren 1953-54. Gift 54. Gård i Rom (v. Lemvig) fra 1954 til 1960. Lærereksamen fra Nr. Nissum 1966. Lærer i Rom fra 1966 til 1968.

Vi glæder os til vor nye gerning, men nægter ikke en smule ængstelse for, om vi nu ikke blot skal fylde, men også må få hjælp til at udfylde vor plads.

Med venlig hilsen

Bendte og O. Grønbæk.



Vagn Markussen, f. 8/12 1940 i Starup, Ø. Assels, Mors. Landbrugsmedhjælper, soldat, et ophold på Haslev. Dernæst Nr. Nissum Seminarium, hvorfra jeg er dimitteret juni 68. Fra 1/7 68 ansat som lærer ved Nr. Nissum Høj- og Efterskole. 8/1 1966 gift med sygeplejerske Else Thomasen, St. Karleby.



Vagn Markussen.

Vi glæder os til lærerige år og takker forstanderparret for den venlige modtagelse. Venlig hilsen til alle bladets læsere.

Frank, Else og Vagn Markussen.
Solbakken.

- andre går!

Der var ikke mange lyspunkter, da vi i sin tid sagde JA til at lede skolen videre. Et af dem var, at den faste lærerstab sagde JA til at blive foreløbig.

Vi troede alt vel, og har glædet os over samarbejdet siden. Derfor virkede det stærkt, da Svendsen en sen aften d. 22. maj meddelte, at de var antaget som bestyrerpar på det nye alderdomshjem i Korning ved Horsens.

Vi vidste godt, at disse tanker ikke var fremmede for dem, men troede, at ungdomsskolen havde så stærkt et tag, at det aldrig blev til andet end drømme. Vi har altid haft gensidig tillid til hinandens meninger, og derfor måtte jeg modtage opsigelsen.

Dette skridt er meget beklageligt for skolen som helhed. Den mister et dygtigt og samvittighedsfuldt lærerpar. Efterskolen havde Svendsens bevågenhed og han holdt af den og eleverne - og de af ham. Det er beklageligt for lærerstaben. Svendsens er hyggelige mennesker, og vi vil savne dem ved sammenkomster og lærermøder. Det er

beklageligt for mig personligt, idet jeg med vilje havde overladt efterskolens fagkreds til Svendsen som hans speciale, og på denne måde nød godt af hans indsigt.

Men – vi håber, at det nye arbejde må tilfredsstille jer begge og ønsker Guds velsignelse over fremtiden. Vi gentager på faldrebet endnu engang. *Når en stilling igen bliver ledig her på skolen, ser vi gerne en ansøgning fra jer.* Ths. M.

* Højskolepost

VORE MØDER

18. aug. Skjern. Ths. M.

JUBILÆUMSINDSAMLINGEN

Tidligere indkommet	41.955,-
Vandremappe „Den gyldne ring“ 61	
v/ Bente Bonnerup	30,-
Birthe Jensen	10,-
Knud Kjær Nielsen	10,-
Marie og Hanne Touborg, Nr. Nissum,	30,-
Kath. Andersen, Lemvig,	25,-
Ruth Rasmussen, Lemvig,	100,-
Nr. Nissum kommune	200,-
Smed Johs. M. Nielsen	175,-
Dorthea Holch	30,-
	<hr/>
	42.565,-

BRYLLUP:

Lørdag den 20. juli viedes i Stenvad kirke sygeplejerske frk. Gerda Andersen (1949) til hr. Øistein Nielsen, Norge.

GLEMT VED ELEVFESTEN

Parker fyldepen med blækpatron. Henvendelse til skolen.

Undertegnede, der er samlede hos Anna Lise og Leif Petersen, Karslunde, Sjælland, fra 15. til 17. juni, sender hermed vore bedste hilsner til vor skole og dens lærerstab samt vore elevkammerater.

Anna Lise Petersen	årgang 54
Anny Sørensen (Læsø)	– 54
Jytte Petersen	– 54
Johanne Dahl Madsen	– 54
Leif Petersen	
Kristian Petersen	– 49–50
Gunnar Madsen	– 52–53

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening – Redigeret af forstander Ths. Mogenssen

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1965 Frk. Lene Dalum. – c/o Johannes Dalum, Bakkegården, Mejlbj, 9510 Arden.
- 1964 Fru Inge Krogh Nielsen. – Vestergade 2, Suldrup.
- 1964 Frk. Alice Ladegaard, Absalonsgade 1 B st. th., 8800 Aarhus C.
- 1963 Frk. Bodil Linderoth Christiansen. – Fru Bodil L. Klarner, Uge plantage, 6360 Tinglev.
- 1963 Fru Valborg Fibiger, Nr. Vorupør, 7751 Sjørring.
- 1963 Frk. Tove Aarestrup Danielsén. – Fru Tove Aarestrup Mathiasen, Vinkel, 8800 Viborg.
- 1962 Fru Birgit Sørensen, Skolevej 4, 5683 Hårby, Fyn.
- 1962 Fru Asta Kjærulf Pedersen, Buchsvej 7, kld. 7100 Vejle.
- 1962 Frk. Erna Marie Buskov. – Fru Erna Laurén, Bøgevej 7, Mejdal, 7500 Holstebro.
- 1962 Frk. Gerda Sørensen. – Frk. Gerda Gadegård Sørensen, Give sygehus, afd. B, 7323 Give.
- 1959 Fru Erna Kristensen, Grønnegade 4, 7441 Bording.
- 1955 Frk. Gudrun Wegeberg, Elmeallé 5 A¹ th., 2630 Tåstrup.

Vinterskolen:

- 67–68 Frk. Lise Pedersen, Skoldinggård, 7322 Farre.
- 64–65 Hr. Oluf Dalgård, Baunestrupvej 4, Tvis, 7500 Holstebro.
- 62–63 Hr. Sten Nystrup Nielsen, Gråmosegård, 7442, Engesvang.
- 60–61 Hr. Evald Haaning Andersen, Steen Billes Torv 4¹, 8200 Aarhus N.
- 58–59 Hr. lærer Jens Otto Mose, Hygum, pr. 7671 Klinkby.
- 57–58 Hr. Oli Mittun Petersen, Bråbyvej 45–49, 4690 Haslev.
- 53–54 Hr. Mads Thorup Fuglsang, Brund, 7700 Thisted.
- 48–49 Ejvind Svendsen, „Vestervangen“, Korning, 8724 Hatting.
- 45–46 Hr. Kristen Dalgård, Baunestrupvej 4, Tvis, 7500 Holstebro.
Hr. Sigfred Dalgård, Baunestrupvej 4, Tvis, 7500 Holstebro.
Hr. lærer Kaj Kjeldsen, Samsøvej 9, 7200 Grindsted.