



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N Ø R R E

I

NR. 6 - 1968 - 60. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

TAK

Dine værker takker dig alle, Herre, og dine fromme lover dig. Sl. 145, 10.

Var der ikke ti, der blev rensset, Hvor er de ni? Luk. 17, 17.

Vi ved, at det altid gør godt, når der siges tak, derfor skal vi heller ikke glemme at gøre det. Som regel falder det os vel også let nok således at gengælde venlighed med venlighed. Andet er der jo ofte ikke tale om, og det er i sin orden.

Men det sker, at det er meget mere end venlighed, der bliver vist os, noget, der er afgørende for hele vort liv. Som den helbredelse, der blev de ti spedalske til del. En mors årelange opofrelse for at hjælpe sit barn frem. Det hjem, man fik, eller et menneskes kærlighed. Ufatteligt stort – og så gled det ind i ens liv blot som noget, der hørte med til livet.

Og takken „glemtes“ – netop her. Hvorfor? Fordi der her var for meget til, at man kunne „kvittere“ derfor med sin tak, som om man gjorde gengæld og gav noget ved at takke.

Tak er nemlig noget andet. Hvor takken er virkelig tak, er den udtryk for en eneste ting: At man ved sig i en gæld, man ikke kan betale, og at man vil stå i denne gæld, og d. v. s. at man er og vil være bundet til den, man skylder tak. Den, der takker, tager imod mere end selve gaven. Han tager imod den andens godhed, kærlighed.

Først når man har taget sådan imod en gave, har man taget virkelig imod den. Det gælder over for mennesker og allermest over for Gud.

Således vil Gud, at alle hans gaver skal tale til os om hans godhed, så vi takker og priser ham derfor.

Sognepræst *V. Berg*, Hillerslev.
Fra Brødreminighedens andagtskalender.



1943 * 1968

Ellen og Thomas Mogensen

16. juni 1968

fejrer forstanderparret Ellen og Thomas Mogensen, Nr. Nissum høj- og efterskole, sølvbryllup. Det er mig en kær pligt i den anledning at være talerør for skolens lærerstab og bestyrelse. Vi vil endnu engang sige Dem begge hjertelig tak, fordi De tog imod opfordringen til at påtage Dem skolens ledelse efter forstander A. Kristensen og frue. Vi anerkender den flid og kærlighed, De går til arbejdet med. Vi ved, at det har været et stort arbejde at få hallen bygget og færdiggjort, men nu er De heldigvis snart ved vejs ende med denne sag.

Vi ønsker hjertelig tillykke med Deres 25 års bryllupsdag, og vi glæder os med Dem over, at De har fået lov til at være mand og hustru i et kvart sekel, så De kunne give Deres børn et godt hjem. Et nøgternt menneske har sagt med henblik på ægteskabet: Det kan have sit besvær, men det går ikke uden. Det er, når det kommer til stykket, en høj vurdering af ægteskabet, en klar erkendelse af den enes afhængighed af den anden, en klar erkendelse af den andens betydning for den ene. Vi vil vel ikke tale om besvær og føler det ikke sådan, men ikke mindst for en højskoleleder gælder det: Det går ikke uden. Det går ikke uden at have én ved sin side.

som vil stå sammen med én i alle ting og i arbejdets glæde og ansvar. Tillykke med at De er to om det.

Vi ønsker Guds velsignelse over Dem og Deres og over Deres gerning pr. Nr. Nissum høj- og efterskole.

Gud velsigne dagen og fremtiden for Dem, som kun Han kan velsigne.

For skolens lærerstab og bestyrelse.

E. Mejdabl.

Trykkeriet har tilladt sig at optage provst Mejdahls hilsen til forstanderen uden om redaktoren.

Siden sidst

Hvor er det skønt udenfor. Som gammel bonde er naturen alligevel det værksted, man aldrig bliver træt af. Haven ligger udenfor vinduerne i sit skønneste flor. Blodbøgen mellem rødtjørn og guldregn. Syrener blander sig også i selskabet, og kastanjen viser sine brudelys. Jo, Nr. Nissum højskoles have er en guldgrube for sjælen – og for mennesker, der glædes ved naturens rigdom.

Taknemmelighed går mod vore forgængere. Egentlig burde forstander Olsen have været her. Et pionerarbejde ligger jo bagved, og gamle elever, der besøger os, siger: *Disse træer så vi forstander Olsen plante*. Vi takker dig for indsatsen og byder dig velkommen til selv at se hele herligheden. Det samme gælder selvfølgelig alle, der siden Olsens tid har øvet deres gerning for at berige dette sted.

Siden sidst er der sket meget. 7 mdr.s eleverne er rejst hjem. Vi oplevede igen dette, at et ophold binder sammen. Det er altid svært at skilles, når man har det godt. Inden afskeden nåede vi endnu en lang tur op gennem thyboernes land med Vestervig, Agger, Elsted som hvilesteder. Over Vildsundbroen til besøg på Blidstrup ungdomsskole. Derfra over Sallingsund til Spøttrup. Afslutningen fandt sted på Hjerl Hede. En lang dag, men en god dag.

Vi havde en aften besøg af ca. 80 unge

fra Aulum. Der var mange gamle elever med – også et par nye. Det er dejligt med sådanne besøg. De bringer et glimt udefra, og vi oplever sammenhængen, der knytter bånd.

Grundlovsfesten samlede ca. 150 til eftermiddagsmødet og ca. 350 til aftenmødet. Det hele var nær endt i en „katastrofesituation“, idet kloakker og toiletter pludselig nægtede at modtage mere – og det regnede ubønhørligt. En slamsluger fjernede dog forstoppelsen, der bestod af sand og muld fra nybyggeriet, og så gled det hele igen.

Næste år håber vi, at alle kan modtages i gode lokaler. Der var trængsel alle steder ved aftenfesten. Akkurat som ved bibelkursus i oktober måned. Det glæder dog mig, at ungdommen også kan fylde skolen. Jeg venter mig endnu en hel del af ungdommen.

Byggeriet – ak ja. Min tålmodighed har været udsat for en alvorlig belastning. Så stor, at den ikke kunne bære. Jeg kan ikke være med, når det ikke lykkes. Synes, at det må man dog kunne gøre. Men har oplevet, at et byggeri har mange kanaler. Er bare en af disse ude af funktion, så står de andres ydeevne faktisk på nulpunktet. Dette gælder ikke folkene, der arbejder, men stederne hvorfra de forskellige ting produceres. Ingeniøren siger, at vi når det. Vi tror hans ord, og vi venter jer til elevfesten.

Tbs. M.

Fortsættelseskursus

Fra ministeriet har vi modtaget meddelelse om, at vi er berettiget til at have fortsætterkursus, d. v. s. at vi må have 10. kl. som en fortsættelse efter 9. kl. – eller 9. kl. efter 8. skoleår her. Det betyder bl. a., at eleverne er sikret samme understøttelse gennem hele skoletiden, og at der er understøttelsespligt, såfremt kommunen har denne. Sagt på en anden måde. Eleverne har mulighed for at gøre deres skolegang færdig her på skolen.

Vi glæder os over, at flere af dette års hold har tilmeldt sig til 9. eller 10. kl.

Tbs. M.

Tilbageblik på min skoletid

Dagspressen og offentligheden beskæftiger sig i denne forsommer meget med skolen. Skal undervisningen forlænges, eller hvad? Provolærere siger „grimme“ ting om skolen o.s.v. Nogle af os tænker med TAK tilbage på en herlig skoletid i en 2. kl. landsbyskole og hilser med ærbødighed og taknemmelighed på en gammel ærværdig mand, når vi i dag møder ham. Hvorfor?

Læs nedenstående.

— — —

Når nogen siger, at de på det nærmeste hadede at gå i skole og at det eneste, de ønskede sig, var at slippe ud fra denne slaveanstalt, kan jeg ikke rigtig tro dem, for jeg synes trods alt, at skoletiden var en dejlig tid, og det skulle da være mærkeligt, hvis der var nogen, som lærerne og de andre elever var på nakken af hele tiden. De må da have kendt glæden ved skolearbejdet en gang imellem.

Ser jeg tilbage på min egen skoletid, er der dage, som jeg husker så tydeligt, som var det sket for en måned siden. F. eks. den første skoledag; da jeg kom til skole med en splinterny mappe og et nyt penalhus, da var jeg skam ikke sådan at vælte, for nu var jeg blevet så stor, at jeg skulle til at gå i skole, så jeg vidste nok, hvem jeg var. Mange af de andre var noget betuttede ved situationen, kan jeg huske, men jeg har altid kunnet tage sådan noget med godt humør; det kommer måske også af, at jeg kendte læreren godt, for han kom meget i mit hjem.

Skolen, jeg gik i, var bare en lille toklasses skole og kun med én lærer om sommeren. Som følge deraf gik jeg kun til skole to timer hver eftermiddag. De fire ældste årgange var der om formiddagen, og vi små om eftermiddagen. Om vinteren derimod gik vi fra 8–15 hver dag, for da havde vi en vikar; men det fortvivlede ved det var, at vi skiftede alt for tit, for det var seminarister, der var ude på „græs“ i tre måneder,

så det passede akkurat, at vi havde to vikarer hver vinter. De underviste jo heller ikke nær på samme måde, så til tider var det hele noget forvirret. Mine skolekundskaaber er jo selvfølgelig også derefter, men på den anden side føler jeg mig da ikke ret meget dummere end andre, i hvert fald ikke på områder som regning, læsning og dansk.

Nogle dage, som jeg også tydeligt husker, var fire dage, hvor vi var i København. De tre ældste årgange, d.v.s. tretten elever og så læreren med frue, var på en dejlig tur til hovedstaden, og jeg kan huske, at vi skulle betale en vanvittig sum af 35 kr. for at bo og spise derovre; der var mange af os der syntes, at det var mange penge, så der kan man rigtig se, hvor hurtigt tiderne skifter, for det er jo kun seks år siden.

Når vi var ude på sådan en tur, var vores lærer en hel anden, så var han altid med til det værste, med i forreste række, når der skulle laves halløj med én, og han kunne også komme med de mest vandede vittigheder, der kunne tænkes. På sådan en tur var han ikke en streng lærer for os, men en god kammerat, som vi kunne henvende os til ligeså godt som til en af de andre.

Men til hverdag igen var han nærmest det modsatte. Der skulle være ro og orden i timerne, og ve den arme stakkel som kom til skole og ikke kunne sine lektier. For læreren sagde, at når vi ikke fik mere for, så forlangte han også, at vi kunne det på fingrene.

Vi lærte meget i skolen – om det så var at banke ordentlig på en dør, fik vi det lært, for vi fik simpelt hen ikke lov at komme ind, før vi bankede ordentlig på.

Skoletiden var en herlig tid, og jeg skylder min lærer en meget stor tak, for hvad han fik proppet i hovedet på mig, men det er jo sådanne ting, man kommer i tanker om, når det er for sent, for han er død og borte nu. Den eneste måde jeg kan bøde lidt på det er ved at leve op til og vise, at jeg er en af Kristiansens elever.

E. P. 65/66.



Remi Krægpøth

(47-48)

Fru Sigrød Krægpøth, f. Sørensen, elev på højskolen i 1947, har sendt mig nedenstående meget vemodige og dog forunderligt skønne brev.

„Remi er ikke mere hos os, han er gået hjem til sin frelser. Han blev ramt af en hjerneblødning den 21. maj om morgenen og kom på Varde sygehus. Om eftermiddagen kom han til Odense, hvor han blev opereret. Den 22. om morgenen døde han stille. Han var ved bevidsthed, da vi kørte ind i Odense, og da talte vi sammen for sidste gang. Det blev ikke mange ord, for han var meget syg, men han var rede til den store rejse.

Vi havde sådan en dejlig sammenkomst aftenen før han blev syg. Sammen med to andre ledere var han på tur med en flok 12-16 årige, og der blev sluttet hjemme hos os. Bagefter gik vi og ryddede op og hyggede os, og så næste morgen var han syg.

Lægerne lagde ikke skjul på, hvor alvorligt det var.

Da vi kørte i ambulancen til Odense, kom ordene til mig: „Som din dag er, skal din styrke være.“ Jeg bad meget for Remis liv den nat, men kom dog til at kunne sige: „Din vilje ske.“

Remis dødsleje var så fredfyldt og stille, men hvor er det alligevel svært at miste den, man har kær.

Vi har mærket, at vi er blevet båret frem i forbøn, og vi er blevet hjulpet på alle måder. Hvor er Gud dog stor midt i smerten. Børnene og jeg har kun gode minder om vor kære far, og måske er det godt, at han ikke skal leve med lammelse i venstre side og beskadiget hjerne. Måske er vi sparet for meget.

Remi kunne have fejret 20 års jubilæum ved elevfesten i år, og vor store dreng skal jo på skolen til september. Han trænger til

en god tid, for han føler sit ansvar nu, da hans far er borte.

Til slut mange kærlige hilsener fra
Sigrød Krægpøth og børn.“

Tak for brevet, kære Sigrød. Vi er mange, der sørger med dig og dine børn, og vi er mange, der vil bede for jer. Hvor er det stort, at I fik lov til at opleve Herrens hjælp på nødens dag, og vi ønsker, I må opleve den fremover i dagene, der kommer. Fra skoletiden har vi også kun gode minder om Remi, og vi vil ære hans minde.

Kærlig hilsen til dig og dine.

Agnes og A. Kristensen.

Oplysninger til eftertanke

Verdens befolkningstal er ifl. de nyeste beregninger 3.356.000.000, fremgår det af FN's nylig udkomne demografiske årbog. Med uforandret tilvæksttempo vil folketallet være dobbelt så stort i året 2005, altså om mindre end 40 år. Det land, der har flest indbyggere, Kina, vil fordoble sit befolkningstal i løbet af 46 år. Det samme gælder USA og Sovjetunionen. Samtidig når Indien, der er næststørst, en tredobling, og Brasilien vil opleve en firedobling i løbet af de næste 40 år.

Årbogens oplysninger er fra midten af 1966. Jordens befolkning var da sammenlignet med det foregående år steget med 61 millioner. Det svarer til en nettotilvækst på 167.000 mennesker om dagen.

Andre oplysninger fra den demografiske årbog:

Næsten tre fjerdedele, 72 pct., af menneskeheden lever i udviklingslandene. Halvdelen lever i Asien.

I udviklingslandene er 41 pct. af befolkningen under 15 år mod 28 pct. i industrilandene.

Dødelighedstallet for hele verden var i den første halvdel af 1960'erne ca. 16 pr. 1000 indbyggere. For I-landene udgjorde dødelig-

heden 9 promille, mens den for U-landene var mindst dobbelt så høj.

Fødselstallet (antal fødte pr. 1000 indbyggere) var i årene 1960–64 gennemsnitlig for U-lande 40, for I-lande 21.

Folketallet fordelte sig medio 1966 således: Afrika 318, Nordamerika 217, Latinamerika 253, Asien 1868, Europa 449, Australien, New Zealand og Sydhavsøerne 17 og Sovjetunionen 233 millioner, i alt 3.356.000.000.

Den hurtigste befolkningsstigning noteres for Mellemamerika, hvor tilvæksten i øjeblikket er 3,5 pct. om året. Langsomt – 0,6 pct. – går det i Østeuropa. Nogle tal for de enkelte lande: Kina 1,5 pct., Indien 2,4 og Brasilien 3,0 pct.

De ti lande med den største befolkningsmængde (i mill.) er:

Den kinesiske folkerepublik	710
Indien	498
Sovjetunionen	233
USA	197
Indonesien	107
Pakistan	105
Japan	99
Brasilien	85
Nigeria	59
Vesttyskland	57

Befolkningstætheden er steget hurtigst i Asien, hvor den nu er 68 personer på hver kvadratkilometer jord. Tætheden er dog ikke så stor som i Europa, hvor der bor 91 mennesker pr. kvadratkilometer. Af de europæiske lande har Holland det højeste tal, 371, fulgt af England og Wales med 319 og Belgien med 312. Botswana i det sydlige Afrika har 1, Australien 2 og Canada ligeledes 2 personer pr. kvadratkilometer. Befolkningstætheden for hele verden er 25.

2 piger

kan få plads 1. august her på skolen. Henvendelse snarest.

Ellen Mogensen.

GRUNDLOVS- festen

KFUM og KFUK's grundlovsfest på Nr. Nissum Højskole havde til eftermiddagsmødet samlet ca. 125 deltagere.

Efter at kredssekretær Bering Petersen, Holstebro, havde budt velkommen, talte landssekretær Ove Laursen, Silkeborg, der fremhævede grundlovens betydning, men hævdede, at man gang på gang misbruger dens goder. Han fremhævede ligeledes det farlige i tidens sprogbrug, f. eks. at man ikke vil oversætte en taler ordret. Når en af verdens store mænd siger „vi beder om“, så skriver man „vi håber på“. Dermed har man omgået noget væsentligt, og en skønne dag vil ingen være bekendt at bede. Vort land trænger netop til mennesker, også unge, der vil være deres tilhørsforhold bekendt.

Aftenfesten indledtes med en gymnastikopvisning ved skolens pigehold under ledelse af fru Rita Nygaard. Derefter underholdt højskoleklassen.

Bering Petersen bød igen velkommen – denne gang til ca. 350 unge.

Aftens taler var højskoleforstander Kurt Andersen, Horne Ungdomshøjskole. Han beskæftigede sig især med de store problemer, den øgede fritid vil skabe i vort samfund, og han pegede på, at disse problemer må løses af et samfund, der har et mål, en mening med livet. Højskolen havde i forrige århundrede en igangsættende betydning for mange mennesker. Dette gælder stadig. Højskolens betydning er ikke udspillet i 1968, og kristendommens betydning er større end nogensinde.

Festen sluttede ved bålet, hvor skolens forstander, Thomas Mogensen, fremhævede dagens historiske kendsgerning: at menneskelig lykke ikke er afhængig af verdens højeste levestandard, men af helt andre værdimålere, bl. a. ansvarlighed.

HUSK TILMELDINGEN

til elevfesten, såfremt I vil deltage i middagen eller aftenfesten.

JUBILÆUMSHOLDENE

62-63 og 63	5	års jubilæum
57-58 og 58	10	-
52-53 og 53	15	-
47-48 og 48	20	-
42-43 og 43	25	-
37-38 og 38	30	-
32-33 og 33	35	-
27-28 og 28	40	-
22-23 og 23	45	-
17-18 og 18	50	-

o. s. v.

Såfremt vi kan arrangere det, vil vi sætte jubilæumsholdene ved samme borde ved middagen og aftenfesten.

✱ Højskolepost

LÆRERANSÆTTELSE

Til det nye skoleårs begyndelse har vi ansat 2 nye lærere, der begge har vikarieret her under deres uddannelse på seminariet. Otto Grønbæk, der i 2 år har været lærer i Rom skole pr. Lemvig, og Vagn Markussen, der lige er dimitret fra seminariet.

Vi glæder os til samarbejdet. I næste nummer vil de præsentere sig for læserne. *Tbs. M.*

HØJSKOLEKLASSEN

fra 1. august mangler stadig en del tilmeldelser. Vi gør opmærksom på, at unge mænd da også er velkommen. Ligeledes at dette kursus jo kan fortsættes med 3 eller 5 mdr. ekstra fra november. Tak for indsats.

VANDREMAPPERNES BESØG

- 24. maj: „Båndet“ 1936.
- 6. juni: „Sølvsnoren“ 28/29.
- 8. juni: „Skyttelen“ III 1951.
- 8. juni: „Vintergækken“ 65/66.
- 8. juni: Vintergækken“ 27/28.

God fart fremover *Venligst A. Kr.*

JUBILÆUMSINDSAMLINGEN

Tidligere indkommet	41.865,-
Anne Marie Mejdahl 57	50,-
Hans Jørgen Fyhring 53/54	40,-
	41.955,-

VORE MØDER

- 2. juli: Lemvig, „Bella Vista“, A. Kr.
- 6. juli: Trust v. Fårvang, Ths. M.
- 9. juli: Vinding, „V. Horslund“, A. Kr.
- 16. juli: Vildbjerg, A. Kr.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1967 Frk. Magda Dissing. - Fru Magda Jensen, Skovhuset, Hald, 7840 Højslev.
- 1966 Sygemedh. Ruth Ravn, Hammel sygehus, 8450 Hammel.
- 1965 Frk. Bodil Nørgård. - Fru Bodil Ransborg, Nørgårdsvej 17¹, 7830 Vinderup.
- 1965 Frk. Inger Jensen. - Fru Inger Mundbjerg, Højgård, Herrup, 7830 Vinderup.
- 1965 Frk. Inge Keseler. - Fru Inge Kristensen, Baunebakken 52, 9530 Støvring.
- 1961 Fru Elisabeth Vestergård Hansen, „Home“, Bording Kirkeby, 7441 Bording.
- 1952 Fru Rigmor Jessen, Thulesvej 5, 6100 Haderslev.

Vinterskolen

- 67-68 Frk. Elly Ejlersen, Ålborgvej 8, 8800 Viborg.
- 66-67 Holger Klogborg Clemmensens, Norstoft, Djeld, 7830 Vinderup.
- 65-66 Olaf Petersen, Okslund, 6650 Brørup.
- 64-65 Tage Bech, Brandborg Brugsforening, 7660 Bækmarksbro.
- 64-65 Svend Bisgård, Sdr. Stenderup, 6092 Varmark.
- 64-65 Thorkild Vestergård, c/o Holger Vestergård, Elsted, 7752 Snedsted.
- 61-62 Vagner Rod, c/o Karl Sejersens, Horn, 8882 Fårvang.
- 60-61 Mekaniker Holger J. Dam, Fredsø, 7980 Vils, Mors.
- 59-60 Henrik Hedegård, Demstrup, 8620 Kjellerup.
- 59-60 Thorkild Langgård, Stagstrup skole, 7753 Hørdum.
- 54-55 Hans Peter Hansen, Brørup Østergård, 8733 Hylke.
- 53-54 Diakon Poul Viftrup Jensen, Søndersøhjemmet, 4930 Maribo.
- 50-51 Johannes Borg, Asp, 7600 Struer.
- 47-48 Ejnar Gatten, Østergade, 9682 Overlade.
- 40-41 Peder Gråkjær Nielsen, Finderup Mølle, 6900 Skjern.
- 27-28 Harald Kristensen, Blichers Vej 36, 7800 Skive.

Lærer eller lærerinde

kan få plads ved skoleårets begyndelse eller senere. Henvendelse snarest.

Ths. Mogensen.

Elevfest

80 års jubilæum

Indvielsesfest

SØNDAG DEN 30. JUNI 1968

Program

- Kl. 9,30: Højmesse i Nr. Nissum kirke.
 Kl. 12,00: Festmiddag i hallen (indvielse).
 Kl. 15,30: Elevforeningens generalforsamling.
 Kl. 16,00: Tale af Jørgen Olesen, undervisningsministeriet, fhv. forstander A. Kristensen, provst E. Mejdahl.
 Kl. 17,30: Gymnastikopvisning.
 Kl. 18,00: Medbragte madkurve – sodavand kan købes.
 Kl. 19,00: Festligt fælles kaffebord i hallen. Organist Lund og frue, Randers, underholder.
 Tale: Pastor Juhl Jensen, Nr. Nissum.
 Afslutning i hallen.
 Kl. 22,30: Festfyrværkeri og aftensang.

Som skrevet i sidste nummer af bladet bliver dette års elevfest lidt forandret fra det traditionelle. Vi håber dog, at I vil godtage formen og møde lige så talrigt op, som I plejer. Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Selve indvielsen af hallen vil foregå ved middagen, der vil være færdig senest kl. 15.

Elevforeningens generalforsamling og eftermiddagsmødet vil som sædvanlig blive afholdt på den store plæne.

Gymnastikopvisningen nede på håndboldbanen – også som den plejer.

Aftenfesten bliver i hallen. Dels for underholdningens skyld, men også fordi vi gerne ville give mange flere lejlighed til at være med til en billigere form for indvielsesfest end middagen, der jo er ret kostbar.

Festen sluttes af ude på plænen med det traditionelle festfyrværkeri.

Indmeldelse til såvel middagen som til aftenfesten kan ske på nedenstående kort – eller brevkort. Pengene skal samtidig sendes

pr. GIRO nr. 42125

Seneste afsendelsesdato: tirsdag den 25. juni 1968 (dette begrundet i, at vi køber middagen og aftenkaffen udefra).

Konvolut med billetter vil ligge klar til afhentning ved ankomsten til skolen.

ALLE, der ikke deltager i festlighederne i selve hallen, beder vi som sædvanlig bære et festtegn. Dette købes i elevfestens bureau.

VELKOMMEN TIL NR. NISSUM DEN 30. JUNI 1968

Klip her

Indmeldelse til elevfesten 30. juni 1968

Middag + aftenfest for personer à 24 kr.
 Middag for personer à 20 kr.
 Aftenfest for personer à 7 kr.

Navn årg.
 Navn årg.
 Navn årg.
 Navn årg.
 Navn årg.

Beløbet sendes på GIRO nr. 42125

Porto
60 øre

Nr. Nissum Højskole
og Efterskole

Nr. Nissum

7620 Lemvig

Klip her

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening – Redigeret af forstander Ths. Mogenssen

HR J KRISTENSEN
STATENS PÅ STUDIESKOLEN
FREDERIKSBERG ALLE 22