



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

HR J KRISTENSEN  
STATENS PÆD STUDIESAMLING  
FREDERIKSBERG ALLE 22.  
50 V

# N Ø R R E

# I

NR. 11 - 1967 - 59. ÅRGANG

# S

BED OG ARBEJD

# S

# U

# M



**HØJSKOLE OG EFTERSKOLE**  
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN



*Fra grundstensnedlæggelsen ved provst Agger*

## 1887      80 ÅRS JUBILÆET      1967

Den 3. nov. blev kun fejret ved en lille festlighed med de 16 10 mdr.s elever og skolens faste stab. Vi fremdrog nogle minder fra svundne dage og mindedes den mand, der begyndte skolen i 1887. Som en selvfølge benyttede vi udelukkende sange fra forstander Olsens sangbog, og vi oplevede igen, at skolen også havde haft en forstander, der kunne skrive sange.

I dagens anledning havde vi modtaget nogle hilsner fra skolens gode venner og gamle elever. Vi takker, fordi I glædede os med dem. Vi tror, at tankerne for - og om - den gamle skole er fyldt med taknemlighed. Bladet er tænkt som et lille beskedent jubilæumsnummer. Hvad er da mere naturligt end at fortsætte pastor Ad. L. Hansens indlæg i sidste blad med de 3 nulevende, men forhenværende forstanderes indlæg. De har alle indvilliget.

Tænker vi os at indbyde til et elevstævne for elever siden 1919, så kunne alle disse mange elever hilse på deres gamle forstandere, d.v.s. elever gennem 48 år. Jo, Nr. Nissum Højskole og Efterskole er en gammel skole. Med stille undren bøjer vi vort hoved og beder: »Gud, giv den fremtid, som du gav den minder.«

# En skole for livet...

Det spørgsmål kan naturligvis rejses med rette og er blevet rejst: Var det nødvendigt, at Helene og du rejste fra Nørre Nisum Højskole 1931?

Allerede ved de første forhandlinger med pastor C. Asschenfeldt-Hansen, der var bestyrelsens formand ved vor tiltrædelse 1919, fremsatte han det som et ønske, at vor indgang til højskolearbejdet måtte betyde en gerning for hele livet, da skolen netop var bragt i sin daværende ulykkelige tilstand ved stadig skiftende forstandere og lærere - 5 nye forstandere på mindre end 20 år!

Højskolen er af mange kaldt en skole for livet i den mening, at livets vilkår på højskolen skal aftegnes for de unge, så de får en smule indsigt i de love, der ikke kan ændres af mindretal eller flertal, men står fast som den evige sandhed. Det gælder ikke alene naturlovene, som man villigt adlyder på det mindste reparationsværksted, da man ved, at det koster dyrt, hvis man bruger vædskan fra den gale flaske, men det gælder selve livslovene, hvis enkelte bud ingen kender til bunds, men som selv stærke og søløver følger.

Alt dette var ikke fremmed for Helene og mig. Vi havde også den inderligste lyst til at tage fat på et stykke ungdomsarbejde. Vi delte helt ud det nævnte syn på højskolearbejdet og på højskolens muligheder og forpligtelser.

Vi regnede naturligvis også selv med, at vi havde fundet vor livsopgave, og stedet og egnens folk tiltalte os og tog så vel imod os, at det ikke faldt os svært at finde os tilrette så langt fra vor hjemstavn.

Men der kom ting til, der ændrede billedet. Da første verdenskrig sluttede 1918, var den opfattelse almindelig i Europa, at

denne krig var ført for én gang for alle at gøre ende på krigen! Man havde endnu ikke ført de fredsforhandlinger til ende, der allerede et år senere viste de mest klartseende, at fredsslutningen var en vel tilrettelagt opmarch til „næste runde“. Dette så jeg ikke dengang. Jeg var optimist. Det ønsker jeg vedblivende at være.

Helene og jeg sad dengang lunt i en strå-tækt skole nær Korsør. Grebet af den almindelige glæde over verdenskrigens afslutning skrev jeg „Hyldest til Julen“ 1918. Den fik melodi af senere domorganist William H. Hansen og blev udsendt. Den kom også til Nørre Nisum, blev indøvet for 4 stemmer af musiklærer Møller, og seminariets elever sang den ved deres julefest.

A. Krogsøe var forstander for både seminarium og højskole. Dette er den snørklede vej, der førte til, at Krogsøe bragte Helene og mig på tale, da han skulle pege på en afløser som leder af højskolen. Denne løsning blev vist nok støttet af seminarielærerinde frk. Rasmine Nielsen.

Kort: Det var en fredssang, der gav anledning til, at Helene og jeg i 12 år havde en lykkelig gerning i Nørre Nisum, og at vi der så større fremskridt i vort arbejde, og hvad skolens ydre forhold angik, end vi havde turdet håbe.

Højskolen og seminariet havde samme bestyrelse og ejedes af et aktieselskab.

De første fire år havde vi meget travlt med at få forbindelse med henved et hundrede Indre Missions Samfund, hvoraf til sidst omkring 60 sluttede op om skolen og valgte repræsentanter.

Derefter blev skolen gjort til en selvejende institution, fik sin egen landbrugsbedrift, og, hvad der var lige så vigtigt, selvstændig skolebygning på det bedste sted, vi kunne finde.

Det var slet ikke så svært, da det først var gjort. Men forud gik der mange skærmydsler.

Først da skolen lå, hvor den ligger, og

træerne begyndte at slå rod, indså man fra alle sider, at det var rigtigt, hvad vi havde gjort. - Skolen kom virkelig til at ligge i solen. - På det tidspunkt var der i Danmark 126 præster, nogle provster og 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> biskop, der havde fået øjnene op for, at kristne kunne foretage sig noget bedre end at føre krig.

De indså, hvad mange nægtede at se, at Versailles-freden var et klart oplæg til „en ny runde“.

Oprustningen steg, og misfornøjelsen voksede rundt i landene. Der blev tydeligt lagt op til nye grusomheder. - Jeg gav disse kredse min uforbeholdne tilslutning og gik ikke særlig stille med dørene. Fra 1926 begyndte der at komme anonyme breve med trusler om at hindre tilgang af elever. Jeg anså det til en begyndelse som noget barnligt pjat. Brevene blev plukket i småstykker og smidt i papirkurven. Men der kom også breve med underskrift af mennesker, som jeg regnede for skolens venner. En dag kørte jeg sammen med pastor Thomsen fra Møborg. Vi skulle tale ved et møde i Sunds, hvor Krogsøe var blevet præst. Undervejs fortalte Thomsen, den senere redaktør af „Kr. Dagblad“, at han havde haft besøg af provst Rendtorff, højskolebestyrelsens daværende formand. De var kommet i samtale, og Rendtorff havde spurgt, om Thomsen ikke kunne tænke sig at slutte op sammen med antimilitaristerne.

Nej, nej! Det skulle Thomsen ikke ha' noget af. - Rendtorff ville godt vide, hvorfor ikke. - Nej, man skulle ikke blande politik i kristendommen!

Nå, nej! Det mente Rendtorff heller ikke var anbefalelsesværdigt. Men efter en pause kom han med et forslag. Kunne man ikke passende komme en del kristendom i politikken. Eller ville Thomsen også anse det for at være uheldigt?

Ja, det var Thomsen selv, der fortalte det. Og han lagde ikke skjul på, at Rendtorffs ord gjorde ham tavs.

Unge, der lever i dag, gør sig ingen forestilling om, hvor meget ømmere samvittighederne var efter første verdenskrig end nu. Sagt på en anden måde: Hitlertiden har haft en så forrående virkning på alle, at den grusomste adfærd er mulig, og mennesker hidkaldes af blodsudgydelser.

— Rendtorff mente, hvad han sagde til Thomsen, og han ønskede kun, at jeg i dette stykke som i alle andre skulle tale og handle ud fra min overbevisning. Da jeg længe nok havde overvejet min stilling og gjort op med mig selv, at skolen ikke var min, og at jeg allernødigtst ville sejle skuden i sænk, besøgte jeg Rendtorff og fortalte ham min plan om at rejse.

Hvad skal vi så? spurgte Rendtorff.

I skal se at få Kåg til at overtage skolen, sagde jeg.

Men Rendtorff kendte ikke videre til Kåg og mente, at det var vanskeligt at få en ordening så hurtigt, som det var ønskeligt. Jeg tilbød da at rejse til Sjælland og forsikrede Rendtorff, at jeg skulle opnå et lige så heldigt resultat af min rejse, som i sin tid Elieser. - Sådan blev det.

Vi har på ingen måde noget at prale af, når vi ser, hvordan alt er kommet til at udfolde sig og blomstre efter vor bortrejse. Men det glæder os meget, hver gang vi hører godt nyt fra skolen. Og en vigtig ting kan vi bryste os af. Siden 1919 har der været gode og trygge forhold ved Nr. Nisum højskole. Der har ingen fuldstændig udskiftning fundet sted, men gamle elever har bestandig haft tilknytning til deres ungdomsophold på højskolen. - Dette er vigtigt!

Var det så nødvendigt, at vi rejste 1931?

Ja, det var det af to grunde. - Når en kreds ejer og støtter en skole, må de kunne stå inde for denne skoles virkemåde og budskab. Derom bør ikke herske tvivl.

Men det er lige så vigtigt, at de, der fører ordet og præger skolens dagligliv, kan gøre dette ud fra deres egen personlige opfattelse af godt og ondt, af nyttigt og ska-

deligt, af værdigt og uværdigt. En skole for livet skal højskolen være for at røgte den opgave, som fra første færd har været målet for alle sande højskolearbejdere. Men da er det af den største betydning, at den enkelte lærer har noget godt på hjerte, og at dette når eleverne ikke som en lektie, men som et personligt budskab; ja, måske, når det lykkes bedst, som et kald.

*Ludvig Meinild.*

## *Jubilæum - forstanderskifte*

Nr. Nissum Højskole og Efterskole er nået til en milepæl. Skolen har rundet de 80 års virke. Skiftende tider og skiftende kår har den oplevet.

En hjertevarm hilsen og gode ønsker går til vor ungdomsfriske gamle skole, dens snart afgangende forstanderpar, dens nuværende medarbejderstab, - specielt familien Mogensen - og dens elev- og vennekreds.

Når en skoles veltjente skipper forlader styringshuset og en ny træder ind, spørger man uvilkårligt: Hvilken kurs vil han sætte?

Ifølge referat i Lemvig Folkeblad bød Ths. Mogensen de ny elever velkommen med bl. a. følgende ord: „Nr. Nissum Højskole er nu 80 år gammel og stadig i udvikling, men også stadig et sted, der bekender sig til det gamle motto. Over skolens indgangsdør står der „Bed og arbejde“. Disse to er ikke modsætninger, men harmoni i et menneskeliv, og denne gamle hilsen byder jer velkommen i dag.“

Forhåbentlig vil nuværende og kommende elever modtage meget godt i de bestående og i de planlagte og under opførelse værende lokaliteter. Forhåbentlig vil de fylde skolen med frisk liv og arbejde, bistået af en god og dygtig lærerstab - og af alle os,

der engang var elever eller/og medarbejdere. Forhåbentlig vil de her opleve åndelig vækkelse og timelig dygtiggørelse i én pulje.

Et forstanderpar mere er ved at gå fra borde. - En fransk digter, så siges der, skrev, da han var omkring de 80: „Mindet er os givet, for at vi altid må kunne have roser i december.“ Jeg ønsker for jer, at I i jeres livsårs november/december må glæde jer over mindets friske roser - mellem torne!

Et nyt forstanderpar går i styrehuset. I vil sandsynligvis opleve som alle de foregående, at der kommer tider, hvor stormen hviner, skuden gynger, eller kulde iser og lammer, og andre tider, hvor solen skinner, fyldt med vækst og grøde som på en fredfyldt sommerdag med dyblåt skær over Limfjordens vande i Nissum Bredning. Ind imellem vil der vel være dage og tider, som de er flest, med hverdagsligt arbejde og hverdagslige glæder og sorger. Måtte I så tro på og hvile i, at Guds nåde og miskundhed er ny hver morgen og indtil dagens ende, ja, til evig tid.

Hjertelig hilsen.

*Laurits Kaag, 1920-25 og 1931-49.*

## *Den halve tid*

Så blev vor skole 80 år. Jeg var 25 år, da jeg blev ung lærer ved skolen, og nu er jeg fyldt 65, så rundt regnet har jeg været mere eller mindre knyttet til skolen i dens halve levealder.

De første 15-16 år fik jeg en meget lille løn og måtte derfor have andet arbejde også. Det kunne sagtens gå med to pladser til at begynde med, fordi mit timetal ved skolen lå så lavt, men efterhånden blev timetallet stærkt forøget, fordi vi også fik efterskole, og det var ikke alene travle, men også strenge år. Det var derfor en meget stor

ting, at jeg i 1944 kom på fuld løn på skolen og kunne fratænde min stilling i landboforeningen. Dette arbejde havde jeg dog også været meget glad for, og jeg betragter det stadig som et meget vigtigt led i min personlige udvikling, ligesom det altid er mig en glæde at træffe de tidligere klienter.

Som jeg fik sagt farvel til landboforeningsarbejdet og skulle til at give skolen hele mit arbejde, kom den tyske værnemagts beslaglæggelse af skolen, og der kom en mærkelig tid. Først brugte vi megen kraft på at finde et andet sted, hvor vi kunne holde skole. - Det lykkedes desværre ikke. Men ledige blev vi dog ikke på skolen. Opmålinger og udregninger m. m. for at opnå erstatning for beslaglæggelsen tog megen tid, og der blev aldrig sagt nej til at tage et møde et eller andet sted i landet.

Et møde tog megen tid. Rutebilerne gik kun hveranden dag, men det var ikke det værste, for der kunne cykles til Struer, selv om dæk og slanger var så dårlige, at der måtte regnes med tid til punkteringer. Det værste var, at der gik så få tog, så ofte måtte man tidligt af sted om morgenen for overhovedet at kunne nå frem inden aften. Og dagen efter var der så problemet med at komme til Nr. Nissum igen.

I disse år havde jeg også en alvorlig sygdomsperiode, så det var kun lidt nytte, jeg kunne gøre, da tyskerne endelig forlod skolen igen. Det store slid måtte andre tage, men jeg gik da og hjalp lidt til. Jeg husker, at jeg i dagevis pillede ledninger ned. Uden om skolen og indeni var der spændt et net af ledninger til radio og telefoner, og det kunne jeg da pille ned, selv om der hist og her var brugt lange søm og store kroge.

Det havde været så uendeligt meningsløst og sørgeligt, da tyskerne tog skolen, og vi måtte sende ca. 60 pæne unge mennesker hjem. De havde kun været på skolen en måned, og vi var faktisk kun kommet godt i gang, men vi var da faldet godt sammen.

Da vi så kunne holde skole igen, var det med dyb taknemlighed, vi genoptog den travle hverdag, og jeg tror, vi havde nogle gode år. Nu havde jeg alt mit arbejde på skolen, og jeg fik et hold til dansk foruden mit sædvanlige arbejde. Jeg var oprindelig ikke kvalificeret til faget, men i besættelsesårene havde jeg gået på seminariet og fået en meget stor hjælp i form af enetimer i dansk hos seminarielærerinde frk. Nielsen. Frk. Nielsen hviler nu på Nr. Nissum kirkegård, men vi vil aldrig glemme hendes enestående hjælpsomhed både mod skolen og mod os.

Snart kom årene med fru Kaags sygdom og forstanderfamiliens afrejse. - Og vi blev så forstanderfolk fra 1. april 1949. Selv om vi var meget taknemlige, da bestyrelsen tilbød os pladsen, var vi meget betænkelige ved at modtage tilbuddet, og især var min kone det. Men vi havde kun en halv times betænkningstid, og netop i denne halve time var der meget, der skulle gøres. Vi skulle bl. a. have vor lille pige anbragt et sted, mens vi gik ned på skolen. Jeg foreslog bestyrelsen at tage en anden, men det endte med, at jeg sagde ja. Dagen efter sagde min kone, at hun havde sagt nej, hvis vi havde fået mere betænkningstid. - Nu er der snart gået 19 år, og vi vover at tro, at i alt fald de første år var gode år. Lykkelige var de, fordi det altsammen gik, og vi havde været så bange for, at det slet ikke kunne gå.

Vi turde ikke bede om mange elever, men vi bad om, at de, der kom, måtte få velsignelse gennem opholdet på vor kære skole.

Måske er det nådigt, når vi bliver skrøbelige med årene, for det går lettere med at give en kær opgave fra sig, når man føler, at man ikke magter den længere.

To ord udtrykker det, vi føler ved afskeden: Tak og tilgiv. Og så bor der i os de bedste ønsker for skolens kommende dage.

*Agnes og A. Kristensen,*  
Bredgade 32, Struer.

# GERNINGEN

At være nye folk i forstanderstillingen og dog være så gamle af år, at vi umuligt kan leve op til de tre foregående forstanderpars virke er måske ingen behagelig tanke, men alligevel en kendsgerning. Ved nærmere eftertanke er det måske bedst sådan. Vor tid er stærkt begrænset, og vi må handle derefter.

„Vejen gennem verden sig underlig snor“. Dette må Ellen og jeg bekende er sandhed. Da vi som nygifte gik på vor egen lille bondegård og passede vor daglige dont, drømte ingen af os, at vi engang skulle overtage en lærergerning og senere forstanderstillingen på Nr. Nissum Høj- og Efter-skole.

„Vejen“ hertil snoede sig ad underlige veje, men har altid været omgivet af ungdom og foreningsliv. Først 5 år på egen jord. Så seminariet, og derefter lykkelige år i en lærergerning. Unge Hjems sangkor. Masser af drenge, der spillede bold, og udad KFUK og KFUM's håndboldturnering.

Dengang jeg gik på seminariet, var det mit håb at komme på en højskole, men efter endt eksamen var der ikke brug for os. 1960 forespurgte vi på den opslåede stilling her, men også det glippede. Så henvendte forstander Kristensen sig til os i 1961 og resultatet blev, at vi blev ansat her.

Det var glimt fra „gamle dage“. Hvad så med fremtiden?

Vi venter arbejdsår og travlhed. Høj- og efterskolens programmer ændres. Nye krav stilles til disse skoler, og vi må - som i Ricards dage - forsøge at være fremme i skudlinien. Det er først og sidst vort mål at vække. Vi ville gerne gøre Nr. Nissum til en lederskole. Ikke som topledere, men som foreningsledere, og personlig ville jeg gerne uddanne dygtige idrætsledere, der kunne tage sig af børne- og ungdomsarbejdet. Vi ønsker også at vække vore elever kundskabsmæssig, så de bl. a. aflægger gode prøver

her, både i form af statskontrollerede og som en selvskrevet anbefaling, når en sådan kræves med skolens navn og forstanderens underskrift. Men vi ønsker også kræfter til at vække nationalt - og ikke mindst at trække skolens motto klart frem. *Bed og arbejde* står stadig over skolens dør.

Ved jubilæet har vi fuld belagt. Vi ved, at det bl. a. i høj grad skyldes gamle elever. Vi håber, at vi må være jeres tillid værdig.

Den gamle skole er stadig åben for gamle elever.

*Ellen og Ths. Mogensen.*



## Siden sidst

I kan tro, at der har været travlhed på skolen - og hvor har det set ud. Tænk jer, smeden forlod skolen kl. ca. 15,30 lørdag den 4. november, og alligevel formåede en dygtig pigeflok at få alt til at se fint ud, inden de forlod rengøringen. Vi glæder os til at vise jer den „nye forhal“. Den nye trappe op til den nye bygning fra 1958. Toiletterne oppe ved Vinkelhuset. Det nye thekøkken på samme gang osv.

Gangene summer stærkere end før. De 16 10 mdr. piger skylder vi en stor TAK for deres velvillighed i støvfyldte og støjfyldte dage. De fik 4. novbr. stort følge, og vi er 69 elever, dvs. TOPFYLDT.

Hallen gror stille, men støt; og hvem ved, hvornår den er under tag, tænk om den var?

I næste nummer har vi forhåbentlig skolens fremtidige terminer klarlagt, og vi venter igen jeres medarbejderskab.

Alt ellers vel.

*Ths. M.*



# Lad sandheden udsige alt om de kår-

Livligt.

William H. Hansen

*mf*

1.

Majestætisk.

*ff*



Lad sandheden udsige alt om de kår,  
 der møder en mand på hans færden.  
 En sommertids grøde er frugt af en vår.  
 Jo mindre du giver, des mindre du får,  
 thi sådan er livet i verden.  
 Giv sandheden rattet ved gry og ved kvæld,  
 thi sandhed er vejen til lykke og held,  
 og sandhed har bud til de unge.

Ræk godheden hånden og pungen og alt,  
 thi godhed er guddommens gave.—  
 Hvor bitterhed råder, er godhededen kvalt.—  
 Den bitre forbløder, men godhedens salt  
 kan bringe en verden i lave.—  
 Giv godheden chancen, hver gang der er strid  
 Selv troldre besejres af godhed og vid  
 og godhed har bud til de unge!

Giv skønheden rum i din daglige dont  
 og find den med flid i det skabte.  
 Thi roserne dufter på skønhedens front,  
 det skønne er kært, men det ækle er ondt,  
 og nød gør de slagne fortabte.—  
 Giv skønheden plads på dit bord og din væg,  
 thi skønhed er både for lærd og for læg,  
 og skønhed har bud til de unge.—

Lad sandhed og godhed og skønhed slå rod  
 i sindet og styre din færden.  
 Det vækker din vilje, det styrker din fod,  
 det giver dig glæde og ilter dit blod,  
 og det er der trang til i verden.  
 Dit ja og dit nej er din livsholdnings bud  
 og følger dig, hvor du går ind og går ud,  
 og viser en vej for de unge!



## Nr. Nissum Højskoles nye idrætshal rejst

*Ombygning og udbygning på højskolen i 80-året for skolens oprettelse.*

*Modtagelse af 69 nye elever.*

Nr. Nissum Højskole og Efterskole fejrede den 3. november 80-årsdagen for skolens oprettelse ved en lille sammenkomst for elever og lærere på skolen.

Derudover markeredes fødselsdagen på en særlig måde: Den gamle skole er nemlig under udbygning og ombygning for stadig at være i trit med tidens krav. Ombygningen omfatter nye klasselokaler og opholdsstue og nybygningen en idrætshal med tilhørende omklædningsrum. Dertil kommer nye lokaler til sløjd og maskinlære med tilsvarende birum. Man er så langt fremme

med nybygningen, at buerne til hallen blev rejst i går.

I en udsendt pjeces til alle gamle elever fortælles, at byggeriet er anslået til cirka 925.000 kr., og heraf skal skolen selv udrede ca. halvdelen. Man opfordrer derfor alle, der interesserer sig for skolen, til at sende en gave til byggesagen under mottoet: „Vi bygger for fremtiden“. Skolens bestyrelse håber meget, at denne indsamling vil give et godt resultat. Indsamlingen til idrætshallen blev startet ved højskolens 75 års jubilæum.

Skolen har også modtaget sit nye vinterhold, og der er topbelagt med 69 elever.

Ved kaffebordet bød lærer Mogensen, der den 1. december tiltræder som forstander, velkommen til såvel eleverne som deres forældre og sagde bl. a.:

— Vi her på skolen venter en god vinter. Dermed mener vi en lærerig vinter, der udvider vor horisont. En vinter, der skaber menneskelig forståelse og giver os kundskabsmæssigt udbytte til hverdagens gerning. Kammeratskabets betydning for en højskole er en af hovedhjørnestejnene, idet et godt kammeratskab på en skole kan blive en oplevelse for livet. Er det skumring eller gry? siger Hostrup i en sang. Sådan spørger ethvert slægtled. Også vort. Det moderne samfund op eller ned, ja, derpå må I unge svare. Dermed er sagt, at I, der skal være elever her, også har et ansvar, og vi venter, at I vedgår dette. Nr. Nissum Højskole er nu 80 år gammel og stadig i udvikling, men også stadig et sted, der bekender sig til det gamle motto. Over skolens indgangsdør står der: „Bed og arbejd“. Disse to er ikke modsætninger, men harmoni i et menneskeliv, og denne gamle hilsen byder jer velkommen i dag.

Forstander A. Kristensen bød velkommen til skolen og takkede de vordende elever, fordi de netop valgte Nr. Nissum. Han udtalte sin glæde over, at mange gamle elever mødte op med deres børn, fordi det vidnede om trofasthed mod den gamle skole. Han fremhævede betydningen af selv at være en god kammerat i det daglige. At være den, der vi ker positivt såvel skolemæssigt som i kammeraternes lag. Skolens mål er stadig det samme som for 80 år siden, og den første forstanders målsætning kunne godt anvendes i dag: At nære og vække et kristent menneske.

Lærer Svendsen redegjorde kort for reglerne ved 8. og 9. klasseprøverne og mulighederne herfor. Senere var der præsentation af lærere og elever, og man var dermed klar til at begynde vinterens ophold.

Lemvig Folkeblad, 8. nov. 1967.



## Adventssalme

Mel.: Guds godhed vil jeg prise.

*Hør adventsklokkerne ringer  
i døgnets travle færd,  
det budskab ud den bringer,  
din Jesus er dig nær!  
Han drager stille hen,  
han kommer dig at gæste  
og vil til brud dig fæste,  
din konge og din ven.*

*Han kommer for at hele  
de sår, som synden sled.  
Han kommer for at dele  
med dig sin herlighed.  
Han, som er konge stor  
i evighedens rige,  
han ville ned dog stige  
til syndere på jord.*

*Ja, kom ved adventstide  
o Jesus, til mig ind,  
du ser, hvor jeg må stride  
med synden i mit sind.  
Til dig jeg slår min lid,  
hvad end du mig vil give;  
lad kirkeåret blive  
for mig en nådetid.*

J. C. A. Carlsen-Skiødt.



## Reformations-jubilæet

Blandt forlagene, der udsender bøger i anledning af 450-året for reformationen, hævder Lohses Forlag sig pænt og har udsendt bl. a.

*Sv. Lerfeldt: Lutherbogen.*  
Kr. 18,15, indb. kr. 28,00.

Bogen, der er udsendt med støtte af kirkeministeriet, er en forståelig bog. Fremstillingen bygger på citater fra reformatorens egen hånd. - Luther skrev ikke for den lærde verden. Hans sprog er letflydende, folkeligt og uden teologiske spidsfindigheder. - Her er et lille citat: Der er ikke nok, at du siger: Luther, Peter eller Paulus har sagt det, men du må hos dig selv i samvittigheden føle Kristus selv og urokkeligt mærke, at det er Guds ord. Selv om også hele verden stred imod. Så længe du ikke har denne følelse, har du bestemt endnu ikke smagt Guds ord, men hænger med ørene ved menneskers mund og pen.

*Hans Lilje: Martin Luther.*  
*Billedmonografi.* Kr. 41,80, indb. kr. 55,00.

Hans Lilje, der er kendt fra Hitlertidens kirkekamp, er en grundig Luther-kender. I bogen ridser han først Luthers samtid op, de politiske, åndelige og kirkelige forhold og tegner senere videre ved at samle sig om knudepunkterne i Luthers liv f. eks. Afladsstriden - Rigsdagen i Worms - Bondeoprøret - Augsburg. Sidste afsnit behandler Luthers hjemliv. Overalt er teksten ledsaget af et omhyggeligt udvalgt billedmateriale, hvorved bogen bliver levendegjort, og skikkelserne træder frem for vore øjne. - Man kunne også med fuld ret fremhæve: En billedbog om Luther med ledsagende tekst. Bogen er oversat til dansk af Chr. Bartholdy.

## Bøger

### JULE-BØGER

*Julestjernen - kr. 8,80.*

Heftet er årgang 68; dette siger noget om dets kvalitet. Også i år vil det vække glæde i mange hjem, fordi det stadig er gode julefortællinger, der præger heftet.

*Hjemmenes Julebog - kr. 6,00.*

Redigeret af Harald P. Madsen. Den hører med til „julebordets glæder“, dvs. det julebord, der giver næring for julestemning i sindet. Bidrag af kendte forfattere, der ofte har givet deres læsere en oplevelse.

*Når lampen tændes - kr. 7,70.*

Endnu en bog, der bør findes i hjemmene ved juletid. Igen i år med bidrag af Lili Hübschmann. P. Hansen Skovmoes, Rigmor Falk Rønne, Steffen Steffensen, Adrian Johansen m. m. En bog, som er af samlerværdi for dem, der gerne vil have en god fortælling i beredskab.

*Jul i havn og på hav.*

Sømandsmissionens julebog har mange aktuelle indslag og er en julebog, der giver læserne ud-syn til et felt, der ligger lidt udenfor hverdagens.

*Det nye år 1968 - kr. 4,95.*

Indre Missions almanak. Navnet er anbefaling nok. Dalum Christensen og Stefan Ortesen har redigeret og skrevet: „Året, der svandt“ og „Vi mindes“.

*Nyttig til tjenesten.*

*E. Pagh Petersen - kr. 16,50.*

Det er i år 80-året for Pagh Petersens fødsel, og dette markeres ved, at Pagh Petersens mindefond udsender ovennævnte bog, der indeholder artikler og foredrag. Mange gamle højskoleelever vil sikkert hilse denne udgivelse med glæde, og ikke-højskoleelever kan ved læsningen få et indblik i højskolernes foredragsverden.

*Engle - mystik og virkelighed.*

*P. H. Lauritsen - kr. 18,70.*

Hvad ved vi om engle? Hvad siger bibelen om engle? Hvad er der skrevet om engle? Kommer engle os ved? Sådan kunne man fortsat spørge. Højskoleforstander Lauritsens lille bog er udsendt med håb om, at læseren selv vil fortsætte studiet, så bibelens tale om engle bliver til virkelighed, der får betydning for tid og evighed.

*Fra børnenes verden.*

O. Hallesby - kr. 9,90.

Hallesby har skrevet mange bøger, men ingen af hans bøger har opnået så mange oplag som ovennævnte, og ingen af hans bøger er oversat til så mange sprog. Dette må være anbefaling nok for såvel ældre som unge.



## JUBILÆUMS INDSAMLINGEN

Jens Brun, Nejrup (24-25) 100,00. Bent Hansen (53) 50,00. Maren og Karen Rasmussen, Stausby, 50,00. Anton Nygaard (66-67) 100,00. Lilly Nielsen (47) 10,00. Ruth Lydia Møller (57) 10,00. Mads Aagaard Madsen, Aulum, 100,00. Maria Abildtrup (39) 100,00. Inga Amby (47) 10,00. C. M. Andersen, Silkeborg, 100,00. Ester Andersen (47) 100,00. Frederikke Andersen (47) 50,00. Ester Bech, Møldrup (35) 100,00. Else Bahn Pedersen, Kirkehyllinge, 75,00. Jenny Nygaard, Bæk (26) 10,00. Kr. Mølgaard Christensen (37-38) 200,00. Bent Christoffersen (62-63) 10,00. Anna Lise Bliksted (40) 15,00. Edel Blæsbjerg (34) 10,00. Anna Byskov (33) 100,00. Ellen Byskov (56) 50,00. Margit Christensen (61) 60,00. Pastor Christiansen, Bonnet, 50,00. Elna D. Mikkelsen (39) 20,00. Gudrun Dalsgaard (41) 20,00. Katrine Eriksen (1900) 10,00. Ane Esmark (11) 50,00. Alfred Hansen (28-29) 10,00. „Ego 59“ (59) 100,00. Unævnt, Haslev, 15,00. Viggo Holdgaard (41-42) 100,00. Maria Holmgaard (33) 100,00. Gudrun Hummelshøj (49) 20,00. Ingrid og Ernst Hyldgaard, Løgstør, 100,00. Kathrine Iversen (22) 100,00. Else Hor-

num (66-67) 25,00. Ingrid Hørup (43) 50,00. Gerda Jacobsen (38) 10,00. Ulla L. Jakobsen (66-67) 50,00. Clara Jensen (41) 10,00. Ellen Rigmor Jensen (51) 50,00. Frida Jensen (58) 50,00. Grethe K. Jensen (60) 15,00. Hans Schultz Jensen (66-67) 20,00. Kathrine Jensen (43) 25,00. Kristine Jensen (08) 10,00. Kirstine S. Jensen (61) 50,00. Marie Jensen (23) 100,00. K. V. Jensen (35-36) 100,00. I. og G. Jespersen, Nøvling, 100,00. Anna R. Jensen (59) 10,00. Niels Justesen (58-59) 10,00. Ester Kaas, Skægkær, 30,00. Leif Karlsmose (56-57) 200,00. V. Karlsmose (24-25) 100,00. Rosa Kirk (43) 10,00. Asta Kjærulf Pedersen (62) 15,00. Elev fra 1941 20,00. A. G. og A. Lauridsen (57-58) 10,00. Ingeborg Laursen (36) 25,00. Henry Laustsen (64-65) 15,00. Karen L. Lægaard (54) 35,00. Ester Lath (61) 10,00. Finn Madsen (61-62) 10,00. Anonymt (62) 50,00. Laurids Madsen (29-30) 10,00. Marinus Mogensen (45-46) 50,00. Esther Mortensen (53) 100,00. J. L. Mortensen (34-35) 50,00. Niels Mølgaard (42-43) 50,00. Henning M. Larsen (61-62) 10,00. Kristian Møller (39-40) 100,00. Anders Mølsted (41-42) 25,00. Arne Nielsen (49-50) 50,00. Bent Nielsen (65-66) 100,00. Anonymt (59-60) 100,00. Helga Nielsen (37) 50,00. Jens Børge F. Nielsen (43) 20,00. Marie Nygaard Pedersen (50) 100,00. Vagner Nielsen (30-31) 10,00. Fru lektor Nielsen (38) 100,00. Mathilde Nilsson (34-35) 150,00. Jens og Niels Odgaard (51-52) 100,00. Georg M. Olesen (29-30) 10,00. Niels K. Pedersen, Bur, 10,00. Elna og Niels Kortegaard (25-26) 100,00. Ruth Bjerg Pedersen, Hjern, 10,00. Gert Poulsen (26-27) 100,00. Laura Poulsen (19) 25,00. Ejner Primdal Jensen (56-57) 20,00. Edel Ringgaard (60) 25,00. P. Roesgaard, Vejrup, 100,00. Maria Sindbjerg (39) 25,00. Jytte Smith (66) 100,00. Annelise Svendsen (49) 10,00. Erik Ra-bech (46-47) 10,00. Krista Sørensen (52) 50,00. Maren Sørensen (15) 100,00. Kristian F. Torbensen (62-63) 20,00. Anonymt (47) 150,00. Niels R. Vestergaard (41-42) 100,00. Peder Vestergaard, Barde, 100,00. Anni H. Videbæk (63) 10,00. Emma Villesen (39) 50,00. Rita og N. Nygaard, Nr. Nissum, 100,00. Agnes Andersen, Frørup, 20,00. Marie Andersen (18) 50,00. Johs. Bak (53-54) 100,00. Clara Bønnerup, Ørum Djurs, 100,00. Ninna Damholt (51) 10,00. Inger Marie Garsdal (63) 20,00. Hans Hansen (55-56) 20,00. Inger Vang Hansen (51) 10,00. Dortha Holch (22) 100,00. Johs. Jespersen (47-48) 120,00. A. M. Klostergaard (55-56) 25,00. Kis og F. Lange (49) 25,00. Edith Nielsen (56) 10,00. Bent Pedersen (54-55) 10,00. Betty Sørensen (21) 25,00. Peder Tanderup (65-66) 100,00. Erling

Thorgaard (58-59) 50,00. Elise Nielsen (20) 100,00. Jensine Jensen, Nr. Nissum, 100,00. Unævnt „Resen“ 100,00. Jakob Gattenborg (65-66) 100,00. Anders Madsen, Lomborg, 100,00. Birgit Nielsen (64) 50,00. Marie Aagaard, St. Nustrup, 30,00. Martha Abildtrup (60) 50,00. Betty Andersen (55) 25,00. O. Bendtsen, Bækmarksbro, 100,00. Einer Bitsch (45-46) 25,00. Ingrid og Børge Bjerregaard (61 og 58-59) 100,00. Oskar Christensen (49-50) 100,00. Anna Christoffersen (42) 50,00. I. Dahl (46) 25,00. Ebba Esbensen (39) 10,00. Aage Borum Jensen, Nr. Nissum, 100,00. Jenny Fly (35) 100,00. Bent Forbech (50-51) 100,00. Ingrid Fuglsbjerg (52) 50,00. Kristian Gattenborg (66-67) 35,00. Peder Grud (49-50) 200,00. Forstander Grønne, Struer, 25,00. Hanne Elbech Hansen (46) 100,00. Jens Jørn Hansen (61-62) 25,00. Klaus Hede-gaard (28-29) 150,00. Lilly Holm Pedersen (41) 20,00. Nielsine Hummelose (36) 100,00. Bent Jakobsen (64-65) 100,00. Ester Slot Jakobsen (65) 100,00. Immanuel Jakobsen (33-34) 100,00. Karen Ingeborg Jensen (67) 100,00. X (1955) 300,00. Jensine Jespersen (1902) 100,00. Carl Viggo Jessen (50-51) 10,00. Hans J. Jørgensen (45-46) 10,00. Gerda Kirkeby (65) 50,00. Ved Erna Kristensen (59) 75,00. Jens Kristensen (36-37) 100,00. Lene Kristiansen (66-67) 100,00. Laurits Kaag 50,00. Hanne og Villi Kryger, Nr. Nissum, 100,00. Mary Landgrebe-Nielsen (40) 50,00. Nete Larsen (58) 50,00. Stinne og Lars Larsen (46) 20,00. Marinus Lauritsen (45-46) 25,00. Jørgen Madsen (62-63) 10,00. Kaj Mad-sen (63-64) 100,00. Bent Majgaard, Hammerum, 110,00. Sigrid Majgaard (62) 110,00. Jytte Mel-ler (53) 25,00. Eline Møller (46) 10,00. Frode Ebbesen Møller (64-65) 50,00. Arne Nielsen (60-61) 25,00. Elev (64-65) 100,00. Lilly Nielsen (47) 100,00. Emmerence Nikolajsen (32) 100,00. Poul Nyrup (55-56) 100,00. Harry Pedersen (62-63) 125,00. Henning Pedersen (49-50) 50,00. Kirstine Pedersen (26) 100,00. Viggo Pedersen, Lemvig, 10,00. Ved Krista Pedersen (33) 50,00. Olaf Petersen (65-66) 50,00. Birgit Poulsen (61) 15,00. Marie Pedersen (46) 30,00. Elna Rams-borg (42) 10,00. Ved Inger Rasmussen (54) 125,00. Elev, anonym (28-29) 25,00. Anders Schmidt (20) 20,00. K. Østergaard Nielsen (15) 50,00. Mariane Smith (28) 50,00. Martin Sø-gaard (65-66) 100,00. A. S. (54) 50,00. Verner Thomsen (49-50) 10,00. G. Wegeberg (55) 25,00. Johanne og Ole Vistesen (54) 50,00. Anna Vols-gaard (58) 200,00. Katrine Andersen (22) 100,00. Kristine Hansen (1896) 100,00. Maren Frede-riksen (23) 25,00. Chr. Gammelager (1927) 100,00. Agnes Langgaard Pedersen (53) 30,00.

Lissi Ravn (62) 100,00. Arne Søndergaard (55-56) 100,00. Elna Sørensen (57) 25,00. Kristen Anker Sørensen (50-51) 25,00. Jens Thing (63-64) 50,00. Gunnar Langborg Hansen (56-57) 15,00. Henry K. Jensen, Sjørring, 10,00. Søster Jo-hanne Kjær (40) 100,00. Tinne Jørgensen (42) 10,00. Inger Kjærgaard (53) 25,00. Marie Krieg-baum (11) 20,00. Carl H. Møller, Østerlide, Hinge, 100,00. Frede Mathiasen (60-61) 10,00. Jytte Hauge Mathiasen (66) 50,00. Orla Møller (63-64) 20,00. Bent Nielsen (62-63) 15,00. Bir-gith Nielsen (67) 25,00. Ove Madsen (61-62) 25,00. Kirsten og Jens Thode Nielsen (54 og 54-55) 100,00. Karen Nielsen (43) 10,00. Ka-thrine Nielsen (38) 25,00. Ved Stinne Gram-strup (53) 50,00. Ella Rosenstand (55) 100,00. Erland Sørensen (66-67) 30,00. Fradrag på selv-angivelsen 1100,00. Ingeborg Hegelund (36) 100,00. Ved Ingrid Højgaard Pedersen (56) 20,00. Kristine Kristiansen (1918) 20,00. Ruth Krogh (58) 15,00. J. Westergaard, Hinge, 20,00. Ejgil Søe (59-60) 10,00. Carl Pedersen (53-54) 25,00. Jens P. Skadholm (52-53) 10,00. Børge Lang-gaard Pedersen (50-51) 100,00. Ved Rigmor Skovgaard (65) 100,00. — Ialt 14.925,00.

## ✱ Højskolepost

### HØJSKOLEMØDE

lørdag d. 25. november i Hjallerup. Forstander Møller, Hellebjerg, taler.

### ET OPRÅB!

Hør kammerater fra byggesommeren 1958, hvor er vores „bygklods“ blevet af? Der må være en, som har puttet den; se efter, om det skulle vel aldrig være dig. At starte en ny er en udvej, men der vil altid være en del, som ikke kommer med i den nye, og det er da kedeligt, at vort så godt sammenbyggede hold skal brydes fra hinanden. Så frem med den, send den til Ane Kathrine; det vil glæde os meget, om vor bygklods atter kunne komme igen.

Hilsen til jer alle.

*Anna Volsgaard.*

### NY LÆRER

Som ung lærer har vi i vinter antaget stud. mag. Arne Rasmussen, der er min gamle elev fra Farre. Vi byder velkommen og ønsker en god tid her.

*Tbs. M.*

# Adresseforandringer

## Husk følgende

Ved fremtidige adresseforandringer skal postnr. anføres. F. eks. 7620 Lemvig.

### Sommerskolen:

- 1966 Frk. Mette Kjær Olesen, Kongensgade 24, Esbjerg.
- 1965 Frk. Rigmor Skovgaard Jensen, Nr. Nisum højskole pr. Lemvig.
- 1964 Frk. Inger Nørby Dahl, adr. A. Søndergaard Jensen, Fyrmestervej 13, 2660 Brøndby Strand.
- 1964 Frk. Bodil Bech Thorsen, Diakonissestiftelsen, P. Bangsvej 1, København F.
- 1964 Frk. Inger Marie V. Jakobsen, De gl. Hjem, Ikast.
- 1964 Frk. Alice Ladegaard, Banegårdsplads 10, 5. sal, Aarhus C.
- 1963 Frk. Sigrid Hansen. - Fru Sigrid Hansen, Sædding, Skjern.
- 1963 Fru Gudrun Majlund Christiansen, Harbogade 34, 6990 Ulfborg.
- 1963 Frk. Anne Grethe Rasmussen, Tommerup højskole, Knarreborg.
- 1962 Frk. Asta Kjærulf. - Fru Asta Kjærulf Pedersen, Vardevej 48, Vejle.
- 1962 Fru Kristine M. Høj, Kaptajn Andersensgade 5, 2. sal tv., Horsens.
- 1962 Frk. Erna Marie Buskov, Mosekrogen, Vinderup.
- 1962 Frk. Birte Frostholm, Hørsted, Hørdum, Thy.
- 1962 Frk. Aase Hyldahl, Ortopædisk Hospital, 8200 Aarhus N.
- 1962 Frk. Gunhild V. Lauridsen. — Fru Gunhild V. Nielsen, Asp, Struer.
- 1961 Frk. Anna Lis Nørgaard. — Fru Anna Lis Kristensen, V. Femhøj, Råhede, Vemb.
- 1961 Økonoma-assistent frk. Gunhild Nielsen. — Fru Gunhild M. Kjeldsen, Vibevej 23, Nr. Snede.
- 1961 Frk. Marie Jensen, Skjernvej 8, 1. sal, Holstebro.
- 1960 Fru Ane Marie Poulsen, „Damgård“, „Hannevang“, 6852 Billum.
- 1960 Frk. Elisabeth Kristensen, Engelsholm Håndarbejdsskole, Bredsten.
- 1960 Fru Maren Andersen, Brejning hovedskole, Spjald
- 1960 Fru Grethe Frostholm, V. Vandel Brugsforening, Thisted.
- 1959 Frk. Ellen Laursen, Tvis Plejehjem, Holstebro.

- 1955 Frk. Mary Frøkjær. — Fru Mary Hyldahl, Missionshotellet, Hurup, Thy.
- 1954 Fru Gerda Kaa, Møllestien 3, Hundborg, 7751 Sjørring.
- 1953 Lærerinde frk. Agnes Langgaard Pedersen, Kommuneskolen, Års.
- 1953 Frk. Anna M. Bojsen, Lykkegård, Ådum, Tarm.
- 1949 Fru Annelise Svendsen, Røjlemosevej 20, Strib.
- 1934 Frk. Petrine Abildtrup, Vorgod Plejehjem, Barde, Herning.
- 1928 Fru pastor Bækgaard, Monradsgade 51, 7400 Herning.
- 1918 Fru Marie Andersen, Sædding, 6900 Skjern.

### Vinterskolen:

- 66-67 Hans Schultz Jensen, Hedegård, Nr. Felding, Holstebro.
- 66-67 Frk. Valgerdur Jønsdottier, Alfhølsvej 71, Kapavogi, Island.
- 66-67 Kjeld Høgsvig Nielsen, Landbrugsskolen, Hammerum.
- 66-67 Anton Nygaard, Landbrugsskolen, Hammerum.
- 65-66 Jakob Gattenborg, Landbrugsskolen, Hammerum.
- 65-66 Ingo Borup Nørgaard, Over Dubgård, Rom, Lemvig.
- 65-66 Olaf Petersen, Landbrugsskolen, Hammerum.
- 65-66 Svend Stensig Kristensen, Dalsgård, Fjerritslev.
- 65-66 Peder Tanderup, Øster Lidegård, Rønbjerg, Skive.
- 63-64 Poul Anker Damtoft, „Abildgård“, Bjert, Vinderup.
- 63-64 Erling Rasmussen, „Stenbjerggård“, Nørager.
- 62-63 Harry Pedersen, Landbrugsskolen, Haslev.
- 62-63 Niels Buelund Madsen, Lindeborgvej, Hjerm.
- 61-62 Vagner Rod, adr. Svend Mikkelsen, Guldforhoved, Bording.
- 57-58 Hans Jørgen Hansen, Sædding, Skjern.
- 56-57 Kjeld Hyldahl, Missionshotellet, 7760 Hurup, Thy.
- 50-51 Assistent Harry Sørensen, Fasanvej 21, 9500 Hobro.
- 49-50 Seminarieadjunkt Ludvig Hasberg, Nederbyvej 69, 2740 Skovlunde.
- 33-34 Fru Elisabeth Olesen. — Fru Elisabeth O. Skrædderborg, Grønnedal 20, Struer.



SLUT

# Vi bygger for fremtiden!

100.000 kr.

Under dette motto udsendte vi vor lille tryksag til alle gamle elever. I denne redegjorde vi for byggesagen.

Vore kommuneskoler og andre offentlige skoler følger tidens krav, og bygger efter disse. En højskole og en efterskole skal også være tidssvarende.

Derfor er vort nye byggeri og ombygningen ikke luksusbyggeri, men en tidssvarende forøgelse af skolens muligheder for at give *nuidens* og *fremtidens* unge, der søger *vor skole*, tidssvarende rammer om såvel undervisning som fritid.

»Er det nu nødvendigt?« »Kunne I ikke godt have brugt det bestående nogle år endnu?« Sådant spørger enkelte. Svaret er: Vor skole er en kostskole, og den skal derfor have muligheder for at beskæftige eleverne i 9-10 daglige skoletimer, og hertil et antal timer i fritiden. Ungdom, der er optaget, er let at omgås, men lediggang er stadig roden til alt ondt. Dertil kommer, at ungdom i dag kræver andre muligheder end blot for få år siden, og vi ældre har selv opdraget den dertil.

»Enhver har nok i sit«. Hvor er det rigtigt, men skolen er jo jeres. Derfor venter vi stadig, at mange gamle elever vil sende deres bidrag til vor fælles sag.

14.925 kr.

Bidragslisten til d. d. følger andet sted. Vi vil gerne gøre opmærksom på muligheden af at få gode venner til at give et bidrag. Benyt dertil bagsiden af kortet. Ligeså muligheden med skattefradrag.

Husk så, at:



Er der  
»kviksølv«  
nok

## Vi bygger for fremtiden!

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening - Redigeret af højskolel. Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI STRUER 19425