



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

#

**N**

**Ø**

**R**

**R**

**E**

**I**

NR. 10 - 1967 - 59. ÅRGANG

**S**

BED OG ARBEJD

**S**

**U**

**M**



**HØJSKOLE OG EFTERSKOLE**

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

# Tak til sommereleverne 1967

Selv om vi sagde jer tak ved afskedssamværet, skal I alligevel også have en særlig hilsen gennem elevbladet.

I var jo ikke noget stort hold, og I var heller ikke et ensartet hold, men på en høj-skole er det da meningen, at man skal lære andre mennesker, der er anderledes, at kende, og det med kendskabet vil nok lykkes bedst, når flokken ikke er for stor.

Vi håber så meget, at I vil holde sammen trods afstand og sprogvanskeligheder, og vi håber, I altid vil styrke hinanden i alt godt og især i det allerbedste.

Jeg vil gerne bringe en særlig tak til jer, der trak læsset ved de små møder. Uden fællesskab om bibelen er vor skole ikke det, den så gerne ville være: et sted, hvor kristenlivet kan vækkes og næres.

I fra Island og Færøerne skal have en ekstra tak, fordi I tog den lange og dyre rejse hertil. Vi synes, det var festligt at have jer i flokken.

Vil I nu allesammen modtage denne lille hilsen som et venligt smil og et trofast håndtryk fra os alle på skolen, og måtte I så hver på sin plads tjene Herren med glæde. Salme 100, vers 2. Lad os altid huske at bede for hinanden og lad os være trofaste mod vandremappen.

Husk så vinterelevmødet og husk elevfesten. Vel mødt til møder og stævner.

A. Kr.

---

*Håb er det eneste bånd, som holder hjertet fra at bryde.*

*Th. Fuller.*



*Fagre ord gør ikke kålen fed.*

*Peder Syv.*



*Tro ikke, at enhver, der ler, også er glad.*

*Seneca.*

## Siden sidst

Ja, så gik også september, og vi sang - og mindes endnu:

*Klare september - høj og blå sig hvælver  
himlens bue -  
skovens løvpragt skælver;  
luende så jeg dagens stjerne dale -  
tys, minder tale.*

Sådan var også september i år. Vi oplevede igen en måned, hvor alt gik så godt, og dog vidste vi, at afskedens time nærmede sig.

Turen til Struer for at se B & O m. m. og opleve duft af samleband.

Turen til stævnet i Viborg blev ikke som forhen for alle elever. I år var det mere som eftermiddagstur for de hjemmевærende. Andet steds omtales stævnet, der var godt besøgt.

Søndag den 17. var vi alle med på „den store efterårstur“. Vi kørte over Kongenshus Mindepark til Viborg. Så Borgvold og domkirkens prægtige malerier. Vi spiste frokost i Dollerup bakker og var rettidigt fremme til elevmødet på Østergaards Hotel. Vi var glade for, at så stor en flok var mødt op, og vi glædede os over vort sangkors gode islæt i festen.

Gæster fra Vinderup og omegn var her til en aftenfest; vi er glade for denne forbindelse, som vi håber må fortsætte fremover.

— Og så kom det uundgåelige, det blev sidste dag for sommerholdet. Eftermiddagen bød på et fint-fint håndboldstævne, hvor det dominerende hold så ganske afgjort var lærerinde- og lærerholdet. Fru Nygaard kan mere end kommandere til gymnastik. Hun kan også spille håndbold, men det kunne nu alle på holdet. Det mærkelige ved stævnet var, at dette hold undlod at vinde finalen, fordi højskoleklassen var for gode.

Aftenfesten lignede vel sine forgængere på samme plan, og alligevel var der forskel. Hyggelige mennesker skaber hyggelige fe-



ster, og i dag mindes jeg en hyggelig afskedsfest. - Dagen derpå: Afsked!

Så var der bibelkursus i 3 dage, og det blev 3 gode dage med mange tilhørere. Til neste år venter vi endnu flere og kan huse dem under samme tag.

Så rykkede håndværkerne ind, der er altid noget, der skal ordnes. I år får vi lavet toiletter ved Vinkelhuset og et lille tekøkken. Der bliver også ført en ny trappe op til den nye fløjs midtergang. Disse ting er nødvendige.

Forstanderens er så småt ved at pakke sammen. Huset i Struer er ved at være klar til indflytning - og så nærmer vi os november 1967, men med en mærkelig fornemmelse. Det føles, som står vi ved noget, der kræver os helt. Vi håber, at I vil danne en enig front - og at vi sammen kan bevare vor skole.

*Ths. M.*

---

## Fra det dybe

*Min vej blev strøet med torne,  
hvorfor? Det var svært at forstå.  
Og Gud han min fod lod snuble,  
elendig i støvet jeg lå.*

*At sorg og smerte kan lamme,  
det følte jeg dybt i mit sind.  
„Min Gud, hvi har du forladt mig  
i verdens den iskolde vind?“*

*Da Gud mig nådigt lod skue,  
en plads var erhvervet til mig.  
„Men Gud, når helt jeg er knækket,  
hvor kan jeg da tjene dig?“*

*Gud bruger kun den, der er bøjet,  
og viljeløs i hans hånd.  
I magtesløshed fuldkommes hans vilje,  
hans kraft og hans ånd.*

(Salme 118, vers 5 og vers 18).

---

## Sære verden!

En 12-årig skoleelev, Arne Bernhardsen, i 6. klasse ved Veitved skole i Norge, har skrevet nedenstående stil. Vi gengiver den her efter norsk »Dagbladet« i Oslo:

Fred! Fred!

Jeg ønsker fred! Fred i Vietnam! Fred mellem araberstaterne og Israel! Fred i hele verden! I det nye år håper jeg og ønsker jeg fred! Jeg tenker på det bestandig: »Hvorfor er det ikke fred på jorda?« Men får jeg svar?

Tenk på de tusener som dør i krig. Tenk på de tusener av hjem som blir ødelagt. At vi aldri kan lære! Nå har vi hatt to verdenskriger. Har vi lært noe? Nei! Krig er en trussel mot menneskene på jorda, mot naturen, mot alt.

»Hvorfor er det ikke fred på jorda?« spør jeg. Men får jeg svar?

Frihet! Frihet!

Jeg ønsker frihet! Frihet for alle på jorda! La menneskene få frihet! Vi greier os bedre med frihet! »Hvorfor har ikke alle frihet?« spør jeg. Men får jeg svar?

Det er sult og elendighet på jorda. La det ikke bli det i fremtiden. Gjennomsnittlig dør tretti tusen mennesker pr. dag!

Slutt med at lage våpen!

Slutt med krigene! La menneskene få frihet så de kan dyrke opp jorda, ellers dør vi av sult. I stedetfor å lage våpen, kan vi lage landbruksmaskiner og maskiner til industrien. Vi kan hjelpe hverandre i fred, istedenfor a krige mot hverandre. Vi kan ikke ha sultedøden og krigen i en tynn tråd over hodene våre.

Nå må vi gjøre noe! Vi må dyrke opp jorda! I år 2000 vil en tredjedel av jordens befolkning dø av sult hvis vi ikke får dyrket nok mat. Tenk på at kanskje du er blant dem.

Jeg spør meg selv: »Hvorfor er det ikke fred på jorda, hvorfor har ikke alle frihet og og hvorfor kan vi ikke dyrke opp jorda?«

Men får jeg svar i det nye året?

# Et redaktørønske ved 80 års jubilæet

3. nov. er det 80 år, siden Nr. Nissum højskole begyndte sin virksomhed. Selve jubilæet fejres ikke, men næste nr. af dette blad burde være et jubilæumsnummer med bidrag fra gamle elever, lærere og venner.

Hvor ville det glæde mig at modtage jeres bidrag — senest 5. nov.

For at starte forfra bringes i dette nr. følgende klip:

## Udskrift af Indre Missionsstidende 21. August 1887.

*En kristelig Højskole i Indre Missions Retning.*

Indre Mission har i de sidste Aar arbejdet meget blandt de Unge. Børnegudstjenester er opstaaede i stort Antal, og mangfoldige Ynglinge- og Pigeforeninger er blevet stiftet rundt omkring, hvor de Unge har forsamlet sig til fælles Opbyggelse og Betragtning af Guds Ord. Der er imidlertid flere Gange bemærket, at der i dette Arbejde for de Unge har manglet et Led af ikke ringe Betydning, nemlig en Skole, hvor de, der kunde ønske en videregaaende Uddannelse ud over, hvad de have modtaget i Almueskolen, kunde tage hen. Vi have jo nok de grundtvigske Højskoler, men uden paa dette Sted at skulle inklade mig paa nogen Bedømmelse af dem, kan man dog vist sige, at de fleste troende Mennesker af Indre Missions Retning nærer nogen Betænkelighed ved at benytte dem, paa enkelte Undtagelser nær. Jeg har derfor i et Par Aar beskæftiget mig med det Spørgsmaal, hvorledes vi skulde faa en Indre Missions Højskole, og hvorledes den skulde indrettes, og efter nu at have forelagt Indre Missions Bestyrelse min Plan og faaet den billiget, er det blevet be-

stemt, at jeg forsøgsvis skulde begynde en saadan Højskole.

Maalet for Arbejdet med de unge, der søgte til den, skulde da være først at stille dem lige overfor deres Gud, at de maatte faa deres Liv i ham og komme til at leve et sundt kristeligt Liv, men dernæst ogsaa meddele dem de for Livet nødvendige Kundskaber. Derfor bliver de vigtigste Fag ikke Historie men Religion (udvidet Konfirmationsundervisning, Bibellæsning og Missionsforedrag o. s. v.), og dernæst vil der blive meddelt Undervisning i Dansk (med Retskrivning og Stil), i Historie (særlig Danmarks- og Kirkehistorie), i Regning, Skrivning, Geografi o. s. v., idet vi bygger videre paa det Grundlag, der er givet i Skoleundervisningen og Konfirmationsforberedelsen. — Mindre Lærebøger bruges som Grundlag, og det forventes, at de Elever, der kommer, virkelig ønsker at arbejde med for at lære noget. — Flere af Egnens Indre Missions Præster har lovet at tale paa Skolen.

Skolen agtes begyndt her i N. Nissum. Her vil blive Plads til ca. 20 Flever, og saafremt saa mange melde sig, og Herren vil, vil der blive begyndt for Karle til November. De, som ønsker at optages, bedes snarest muligt at indmelde sig, idet de opgive Navn, Stilling, Alder og indsende enten Anbefalinger fra troende Mænd eller en forsegleet Sædelighedsattest fra en Præst, der kender Vedkommende.

Til en saadan Skole vilde det være i høj grad ønskeligt at kunne knytte et Bibliothek af gode Bøger af forskelligt Indhold. Skulde der ikke være nogen, der

vilde hjælpe dermed? Der ligger sikkert mange saadanne Bøger, som er gennemlæste og kunde afses. Alle disse saaledes forærede Bøger blive, efter Aftale med Indre Missions Bestyrelse, Missionens Ejendom.

Dermed være nu denne Sag anbefalet til Indre Missions Venners Interesse og Forbøn — Herren gøre saa, som han vil.

Nr. Nisum Præstegaard i August 1887.

*Ad. L. Hansen,*  
Præst.

## Viborgstævnet

2. søndag i den „skønne stepember“ havde ca. 90 deltagere været samlede til Nisumstævne på „K“ i Viborg. Ikke alle var af sidste nye årgang, idet der var enkelte fra 1915 og 1920. De var heller ikke alle fra Viborg-egnen; der var deltagere fra Grønland, Island og Færøerne (med bopæl i N.N. for tiden).

Forstander Kristensen holdt andagt, lærer Svendsen gav os en rigtig højskoletime, der indeholdt en solstrålehistorie fra solopgangens land om Kagawa, „de fattiges ven“. Nogle af eleverne spillede og sang på grønlandsk og færøisk. I frikvarteret var der tid til at snakke med både kendte og ukendte folk.

Forstanderen fortalte om skolen i det svundne år. 10 mdr. efterskole er nu påbegyndt, så der var to slags efterskole, nemlig sidste mdr. af et hold og samtidig første mdr. af et andet. Forberedelserne til at bygge idrætshal var nylig begyndt, og måske den bliver færdig inden elevfesten 68. Viborg-kredsens formand ville have trukket sig tilbage, men det var der nu to meninger om; der blev ingen anden foreslået, altså må Sørensen fortsætte.

Vi savnede fru Kristensen og de vordende forstanderfolk. Der blev bragt en velment

og velfortjent tak til Kristensen for de mange års arbejde ved skolen. Gennem disse linier også en hilsen og tak til fruén for arbejdet som højskolemor, det er nu et slid år efter år. Måtte I nu få en række gode år sammen i Struer og stadig nogen forbindelse med skolen.

Også en hilsen og velkommen til arbejdet som forstanderpar til lærer Mogensen og frue. Gamle elever kender ikke ret meget til dem, mest elevbladet. Men vi håber og tror, de vil passe godt på vor 80-årige skole. Tiderne skifter, arbejdsformerne ligeså, men indholdet kan være det samme uforgængelige under andre former. Der har altid været trygt og hjemligt på N.N.H., det håber vi, der bliver ved med at være både for gamle og nye elever. Vi har den tillid til jer, at I vil føre skolen videre under dens gamle motto. Dertil ønsker vi jer held og lykke - og velsignelse.

— — —

Når en skole skifter forstander, sker der somme tider et frafald i elevforeningen. - Hvorfor dog det? Det er der da ingen grund til, tværtimod. Ingen behøver at forsømme elevfesten eller svigte skolen af den grund, der er da en grund mere til at være trofaste mod en gammel skole.

*Deltager i Viborg-stævnet.*

---

*Giftermål betyder: Ens rettigheder halveres, og ens pligter fordobles.*

*Hvor der ikke kan tilgives, der er ingen religion.*

*Den, der frygter Gud, frygter ikke mennesker.*

*Der findes ingen tungere byrde end et tomt liv.*

*Uden klog styrmand stranded selv det bedste skib.*

Småord ved Th. Rendtoft.



# En dag ad gangen

*Hans nåde er ny hver morgen.*

Klages. 3, 23.

I dag har Gud en hemmelighed, han vil lære dig at kende. Hør, hvordan den lyder:

*Tag én dag ad gangen.*

Ja, hvem der kunne lære det. Det lyder så let, men det er slet ikke så let i virkeligheden. Hvem af os kan sige sig fri for at tage sorgerne på forskud? Vi lader os bekymre og er urolige for mange ting, længe før vi møder dem. Ja, måske møder vi dem aldrig!

Hjælp mig da at hvile trygt og stille  
kun på dine løfter, Herre kær,  
og ej troens dybe fred forspilde,  
som i ordet kom mit hjerte nær!  
Når mit sind er af bekymring fangen,  
lær mig tage af din faderhånd  
kun én dag, ét øjeblik ad gangen  
med en stille, ydmyg ånd!

*Tag én dag ad gangen.*

Du må stole på, at som din dag er, skal din styrke være. Gud giver ikke af sin kraft på forskud. Den kraft, du trænger til i morgen, får du i morgen. I dag får du kraft til at leve bare i dag. Guds nåde er ny hver morgen. Hans trofasthed er uden grænser. Aldrig behøver et Guds barn at leve på noget, som én gang var. Altid skal han få lov til af Guds udtømmelige kilder at øse alt, hvad han trænger til.

Da Gud gav Israel manna i ørkenen, sagde han til folket, at de skulde samle alt, hvad de trængte til til den dag, men ikke gemme noget til næste dag. Hver morgen skulle de gå og at hente ny frisk manna, og aldrig skulle de finde for lidt.

*Tag én dag ad gangen.*

Hver dag har sine opgaver, vi skal udfylde. Ingen af os er så ubetydelige eller bortgemte, at ikke Gud har en opgave til

os. Ingen af os er heller så gamle eller skrøbelige, at Gud ikke kan bruge os. I dag har han brug for dine foldede hænder eller for et lille vidnesbyrd til en, som du møder på din vej, eller for et godt ord i forbifarten til et fortravlet menneske.

„Dagen i går er forbi, dagen i morgen kender du ikke, men i dag hjælper Herren,“ siger et gammelt, godt ord.

*Tag én dag ad gangen.*

Det er den livshemmelighed, som vi trænger til at kende og lære så længe, vi lever. Endnu mere trænger vi til den, når dagen hælder, og det går mod kvæld.

*Af H. E. Wisløff's bog Trygthed og glæde.*

## ✳ Højskolepost

BETHESDA's AFTENHØJSKOLE

hver onsdag aften fra kl. 19,30-22,10 under mottoet: „Lad onsdag aften blive Deres oase!“

ØSTVENDSYSSEL HØJSKOLEKREDS

holder møde lørdag den 25. november kl. 20,00. Forst. P. Møller, Hellebjerg Idrætsskole, taler over emnet: „På vej til i morgen!“

BRYLLUP

Lørdag den 11. november vies i Mejrup kirke frk. Ingrid Graversen (61) og Villy Brøgger (64-65).

Lørdag den 11. november vies i Ljøslev kirke frk. Sigrid Hansen (1963), Ljøslev, Nykøbing Mors, og Hans Jørgen Hansen (57-58), Foersom, Tarm. - Bryllupsadresse: „Vestervang“, Ljøslev, Nykøbing Mors. - Bopæl: Sædding, Skjern.

Lørdag den 21. oktober viedes i Nr. Nissum kirke frk. Ingrid Fabricius (58) til Harry Hofmann.

SOMMEREN 1958.

„Bygklødsen“ er gået fuldstændig i stå. De, der vil være med til at starte påny, må henvende sig til mig senest 1. november 1967.

Vi skulle gerne mødes så mange som muligt til vort 10-års jubilæum 1968.

*Ane Kathrine Nielsen,*  
Vester Højgård, Sahl pr. Vinderup.

---

## Atomtro

Fortæl, at et lille uset atom  
kan lægge en verden i grus.

At alt, hvad der skabtes, af dette kom  
— fra kæmpe til mindste lus.

Fortæl, at i det gemmes verdens magt,  
at i dets inderste kærne  
gemmer sig selve livets pagt  
— — fortæl det. Man tror dig gerne.

Fortæl så, at dette lille atom  
er skabt af en almægtig.

Fortæl det — og se, hvad der af det kom:  
Man griner dig simpelthen ud.

Herluf Th. Flensborg

---

## Den nye byggesag

„Limfjordsminder“ 1947 (v. Lilly Nielsen)	20 kr.
Dora og Børge Svendsen-Tune	50 kr.
Hanne Gregersen 1964	15 kr.
Erik Koldsø, Lemvig	50 kr.
Køkkenelev fra år 1900	50 kr.
Sommereleverne 1967	85 kr.
Emil Hansen, Dover	50 kr.
Deltagere i vort bibelkursus	782 kr.
A. N.	100 kr.
Overskud fra stævne i Vildsund	130 kr.

For ialt 1332 kr.

meddeles hermed kvittering og hjertelig tak.  
Tidligere indkom 65.395 kr. - Ialt 66.727 kr.

## Adresseforandringer

*Sommerskolen:*

1967	Frk. Brita Nørskov, Liflandsgade 14, 3. sal, København S.
1965	Frk. Aase Nybo, adr. Aage Mejer Niel- sen, Porsvænget 1, Herning.
1964	Frk. Kirsten Randrup Nielsen, Diakon- højskolen, Dalgas Avenue 52, Aarhus C.
1964	Frk. Birgit Hansen. - Fru Birgit Nielsen, Sygeplejeskolen, Sønderborg.

1964	Fru Elin Østergaard, Odinsvej 26, Gimsing, Struer.
1963	Frk. Maja Vestergaard, De gamles Hjem, Holstebro.
1963	Frk. Grethe Mikkelsen, Vøjel, Fuur.
1963	Fru Gudrun Majlund Christiansen, Askov, Ørnhøj.
1962	Frk. Grethe Kristensen, Brohus, Ljørring, Aulum.
1962	Frk. Elsebeth Hansen. - Fru Elsebeth Petersen, Nørrelund, Voel, Silkeborg.
1961	Frk. Margit V. Byskov, Øster Kjærgård, Hjerm.
1960	Frk. Kirsten Hyldahl. - Fru Kirsten Hansen, Hørsted, Hørdum.
1960	Frk. Britta B. Pedersen, Trikotageforret- ningen, Vildsund Vest, Thy.
1958	Økonomaassistent frk. Inger Christensen, Ortopædisk Hospital, Randersvej 1, Aarhus N.
1958	Frk. Sally Clausen, Lundsgade 8, Silkeborg.
1957	Frk. Anna Thise, Queenstown APT 302, 3370 Chillum Road, Mount Rainè, Maryland 20822, USA.
1957	Frk. Anne-Lise Sørensen. - Fru Anne- Lise Larsen, Bellisvej 9, Ringkøbing.
1956	Frk. Anna Nedergaard Nielsen, Egsgård, Filskov.
1939	Fru Elna Dalgaard Mikkelsen, Præstøvej 13, Herning.

*Vinterskolen:*

65-66	Sygeplejeelev frk. Martha Sønderby, Centralsygehuset, Holstebro.
62-63	Bent Christoffersen, Diakonhøjskolen, Dalgas Avenue 52, Aarhus C.
62-63	Aksel Vigh, Skovstien 4, Spangsbjerg, Esbjerg.
61-62	Anders Madsen, Skærlund, Brande.
61-62	Jens Grysbæk, Lægårdsvej 32, Holstebro.
60-61	Poul Ejner Agergaard, Østergade 4, Vildbjerg.
59-60	Henning Vittrup, Ejsing, Vinderup.
59-60	Knud Hindkjær, Plantagevej, Brande.
59-60	Bent J. Bech, adr. Svend Bech, Ejerslev, Sejerslev, Mors.
56-57	Hans Evald Krath, Vestergade 41, Sunds.
50-51	Indremissionær Hans Ingvartsen, Sømandshjemmet, Vesterø havn, Læsø.
49-50	Børge Bjerregaard, Levring pr. Kjellerup.
46-47	Diakon Aksel Holm Hansen, Alderdoms- hjemmet, Ulfborg.
29-30	Johs. Balle, Nyvej 11, Hornslet. Bethesdas Aftenhøjskole, adr. forstander Anker J. Enemark, Allégade 26, Kbh. F.



**Sidste nyt**

## **Så kom brevet**

Det bebudede brev til alle gamle elever og gode venner af skolen er nu afsendt herfra. Vi håber, at I alle har modtaget et sådant, og at I vil følge dets opfordring.

Fremtiden kan ingen se ind i, men vi kan forudsige, at en gave er af betydning for skolens fremtid, og husk så mottoet:

## **Vi bygger for fremtiden**

Og dertil kommer at —

### **3. november 1967**

fejrer skolen 80 år. Hvad var mere naturligt, end om vi sendte vor jubilæumsgave rettidigt.

Tak.



## **Efterskolen**

begynder nyt 10 måneders skoleophold den 20. august 1968.

Vi modtager gerne indmeldelser og besvarer forespørgsler.

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening - Redigeret af højskolel. Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BODTRYKKERI STRUER 19297

HR J KRISTENSEN  
STATENS PÆD STUDIESAMLING  
FREDERIKSBERG ALLE 22  
V 50